

Lidt om Familien Werenskiold.

Af Arkivar E. A. Thomle.

Da der i nærværende Tidsskrifts 4de Række B. III. S. 182 er opkastet nogle Spørgsmaal denne Familie vedkommende, skal jeg her fremkomme med nogle Oplysninger, der muligvis kan være af nogen Interesse for Spørgsmaalenes Besvarelse. — Om den adelige Familie *W e r e n s k i o l d* har allerede Bernt Moe i »Tidsskrift for den norske Personalhistorie«, 1. R. S. 1—62 givet tildels ganske udførlige Efterretninger. Den sammesteds meddelte Stamtavle over Familien er dog hverken ganske fuldstændig eller nøiagtig. — Som bekendt nedstammer Familien fra *W e r n e r N i l s s ø n*, der fra Danmark (og vel formentlig fra Jylland) skal være kommet til Norge i Midten af det 17de Aarhundrede. Efter Bernt Moe var han i 1661 Borger til Christianssand og bosat i Farsund, da han købte forskjelligt Jordegods i Lister Len. Han kaldes imidlertid allerede flere Aar før, nemlig 1. Decbr. 1658 for »Fuldmægtig« hos Befalingsmanden over Lister, Laurits Galtung, og 1. Maj 1659 var han kgl. Majst.s Foged der¹). Sandsynligvis har han vel først været i Galtungs Tjeneste som Skriver og af denne senere befordret til Foged. Der er vel derfor liden Grund til at antage, at Traditionen for hans Vedkommende medfører Rigtighed, naar det heder, at enten han eller hans senere Svigerfader — eller endog begge — skulde være komne til Norge i »Træsko« for at søge sin Lykke. I ethvert Fald maa *W e r n e r N i l s s ø n* vistnok allerede før han c. 1660 flyttede til Christiania have været en ganske velholden

¹) En *W e r n e r T h o m a s s ø n* nævnes allerede 1637 i Halsaa Sogn ved Mandal, hvor han boede paa en Ødegaard vestre Risør. Han skattede som Strandsidder »samt for hans Brug«. *Hans Wernersen* og hans salig Fader *Werner Thomassöns* »Arvinger« i Christianssand, nævnes i 1675 og 1677 i Mandals Thingbog. *Werner Nilssøn* havde en »Søstersøn«, der hed *Nils Lauritssøn*.

Mand. Naar han drog til Christiania vides ikke ganske nøjagtig. Men 25. Sept. 1662 kaldes han Borger og Indvaaner i Christiania og 10. April 1663 blev han stævnet til Bythinget der, fordi han havde nedsat sig som Handelsmand i Byen uden ifølge Privilegierne først at tage Borgerskab. Saavel sin økonomiske som sin sociale Stilling forbedrede han betydelig, da han 20. April 1662 i Christiania egtede *Ingeborg Eriksdatter*, Enke efter Handels- og Raadmand der *Boye Sønnichssøn* (jfr. dette Tidsskrif 2. R. IV. S. 201.)¹⁾. Denne Hustru, der af sit 1ste Egteskab i ethvert Fald havde Sønnen Generalveimester *Andreas Boyessøn* (som saaledes ikke — som af mig i dette Tidsskrift 2. R. V. S. 170 antaget — var en Søn af *Boye Fredrikssøn til Foss*.) mistede han allerede efter et Par Aars Egteskab, idet hun døde i Christiania 1664 (begr. 26. Decbr. s. A.). Allerede under 13. Februar s. A. var han bleven Raadmand i Christiania, hvor han formentlig ogsaa var bosat som Handelsmand, flere Aar efter Konens Død. Med denne har han neppe havt Børn. I alle Fald findes ingen saadanne nævnt i Kirkebogen for Christiania i Tidsrummet 1662—1664. I Slutningen af Aaret 1667 eller i Begyndelsen af det følgende Aar giftede han sig paany med *Helvig Christensdatter*, hvem han 3. Decbr. 1667 fik Bevilling til at egte uden foregaaende Trolovelse og Lysning hjemme »i Huset»²⁾. Sandsynligvis er Vielsen foregaaet i Fredriksstad eller paa Borregaard i Borge Prestegjeld ved Sarpsborg, hvor Konens Fader Lagmanden i Fredriksstads Lagdømme *Christen Jenssøn* boede og hvorhen ogsaa *Werner Nilssøn* kort efter maa have flyttet; i alle Fald maa han have taget fast Bolig her før 1669, da han 22. Sept. d. A. fik kgl. Bevilling til at maatte lade sig betjene i sin Salighedssag saavel af Sognepresten til *Frederiksstad* som af Sognepresten i *Borge Prestegjeld*. I 1673 boede han paa *Moum* i *Tune Prestegjeld*. Sviger-

¹⁾ Den 25. Sept. 1662 blev han stævnet for sin »Formands sal. *Boye Sønnichssøns* Gjeld og i en Obligation af 3. Sept. 1670 kalder *Andreas Boyessøn Werner Nilssøn* udtrykkelig »sin Fader«, ligesom *Werner Nilssøn* kalder Raadmand *Boye Sønnichssøn* »sin Formand« (3: i Egteskabet).

²⁾ Den 17. Sept. 1670 fik Raadmand i Christiania *Werner Nilssøn* Bevilling til at hans forrige afd. Hustrus Søsterdatter maatte vies uden Trolovelse og Lysning.

moderen hed Maren Madsdatter Thyholm¹⁾ og hørte til en i Fredriksstad og Omegn meget udbredt Familie, der maaske havde sit Navn fra Øen Tjurholmen i den Baahuslenske Skær-gaard. Werner Nilsson skal efter Moe være død i Slutten af 1697 efter at Konen allerede t i d l i g e r e var afgaaet ved Døden. En »sl. Werner Nielsens E n k e« blev dog begravet paa Kongsberg 15. Januar 1697 og man kunde fristes til at tro, at dette var Helvig Christensdatter, da Navnet Werner Nilsson neppe kan antages samtidig at have været baaret af flere Personer i Norge. De efterlod fire Sønner Nils, Christian, Otte og Jens W e r n e r s s ø n, af hvilke Otte skal være død i sine yngre Aar paa en Udenlandsrejse, medens derimod de 3 andre Sønner samtlige bleve optagne i Adelsstanden under Navnet Werenskiold, Nils allerede den 13. Novbr. 1697 og de to andre Brødre den 31. Decbr. 1717. Nils W e r e n s k i o l d efterlod sig kun 3 Døtre, hvorimod Christian og Jens W e r e n s k i o l d ogsaa havde Sønner. Af den førstes 2 Sønner døde W e r n e r ung og den anden Capitaine M a t h i a s W e r e n s k i o l d døde ugift 1735. Det var saaledes alene Jens W e r e n s k i o l d, + paa Borregaard 1744, der forplantede Familien paa Mands-siden. Han var 2 Gange gift, nemlig: 1) med Maren L o b e c h¹⁾ og 2) c. 1724 med Maren H a n s d a t t e r K n o p h, død paa Borregaard 1733 (begr. i Tune 16. April s. A.). I sit 1ste Egteskab havde J e n s W. kun 2 Døtre og en Søn Cancelli-raad C h r i s t i a n W., der døde paa Borregaard 1757 (begr. 25. Mai s. A.), 60 A. gl.²⁾ uden at efterlade Børn, og med sin 2den Hustru, efter hvem han ifølge kgl. Bevilling af 4. Mai 1733 sad i uskiftet Bo, følgende Børn:

- 1) H a n s H e n r i k W., døbt i Tune 15. Januar 1725. Han døde som Major ugift i Id Prestegjeld ved Fredrikshald 1790 (begr. 27. Novbr. s. A.)

¹⁾ Berg kalder hende feilagtig: Thyeholm og antager at hun var fra Jylland.

²⁾ Jens Wernerssøn søgte 16. Marts 1701 fra Borregaard om Tilladelse til at egte Margrethe Jensdatter i Huset eller Kirken. Han har derfor muligvis været gift 3 Gange.

³⁾ Han er altsaa født i 1697 og Faderen har vel derfor før denne Tid været gift med Maren Lobeck. Hans uægte Datter maa vel det »Fattiglem« »Anne Christiansdatter Wærenskjold« være der 15. Mai 1807 blev begravet i Tønsberg, 72 Aar gl.

- 2) Margrethe Maria W., født paa Borregaard 7. April 1726 (døbt 13. April s. A.). Hun døde paa Kjølberg i Onse ugift 1802 (begr. 22. Novbr. s. A.), 76 Aar gl. og kaldes da Frøken Margrethe Sophie Werenskiold.
- 3) Niels W., født paa Borregaard 11. April 1727 (døbt 16. s. M.); døde som Oberstlieutenant 20. Juli 1810 paa Kjølberg i Onse (begr. 27. s. M.), 83 Aar gl. Han var 2 Gange gift og havde 3 Døtre og en Søn Major Jens Werenskiold, der efterlod flere Børn.
- 4) Werner Nicolai W., døbt i Tune 13. Januar 1729. Han døde 26. Oct. 1804 paa Mellembø i Id som Capitaine. Han var gift med Johanne Marie Seckmann, formentlig den »Capitaine Werenskiolds Frue«, der blev begravet i Id 3. Novbr. 1782. De efterlod ligeledes flere Børn.
- 5) Christen Jenssøn W., døbt i Tune 6. Juli 1730, begr. der s. A.
- 6) Johannes W., født paa Borregaard 1. Juli 1731 (døbt i Tune 29. s. M.), † i Borge som Major 21. April 1799 (jordfæstet 3. Mai s. A.), 68 Aar gl. Han var fra 1777 gift med Margrethe Elisabeth Thrane, døbt paa Moss 7. Januar 1758, † paa Hjul i Hobbøl 13. Januar 1842, Datter af Frederik T. og Maren Magdalene Gjessing. Om hans Børn mere nedenfor.
- 7) Helvig W. }
 8) Lisbeth W. } Tvillinger { døbt i Tune 21. Marts 1733,
 begge begr. i Tune 3. April s. A.

Den Lieutenant Carl Werenskiold, om hvilken der er opkastet Spørgsmaal, hører i Virkeligheden til den adelige Slægt Werenskiold, men er paa Stamtavlen hos Moe sammenblandet med en Broder. Ovenanførte Major Johannes Werenskiold, hvis Børn hos Moe ere anførte temmelig misvisende, havde efter Kirkebogen følgende Sønner og Døtre.

- 1) Maren Magdalene W., døbt i Frederiksstad 6. Febr. 1778; vistnok »Capitaine Werenskiolds P(ige) B(arn)«, der blev begr. i Frederiksstad 25. Sept. 1783, 5 A. gl.

- 2) **Jens Fredrik W.**, døbt i Fredrikstad 19. Febr. 1779, † ugift som Lieutenant i Kjøbenhavn 1802.
- 3) **Werner Nilsson W.**, døbt i Fredriksstad 16. Febr. 1780; begr. der 6 Ug. gl. 30. Marts 1780.
- 4) **Henrik Samuel W.**, døbt i Fredriksstad 3. April 1781, vel »Capitaine Werenskiolds D(renge) B(arn)«, der blev begr. i Fredrikstad 15. April 1785, 3¹/₂ Aar gl.
- 5) **Werner Nielsen W.**, døbt i Fredrikstad 7. Febr. 1783, † ugift som Seclieut. i Fredrikstad 1804 (begr. 13. April s. A.), 21 A. gl.
- 6) **Niels W.**, (Tvilling af efterfølgende), døbt i Fredrikstad 17. Sept. 1784, † ugift som Secondl. 1804.
- 7) **Otto Christian W.** (Tvilling af foregaaende), døbt i Fredrikstad 17. Sept. 1784, † ugift som Premierl. 1. Juli 1836 (begr. 5. Juli s. A.) paa Fredrikshald.
- 8) **Fredrik W.** (Tvilling af følgende), døbt i Fredrikstad 16. Oct. 1789, † i Borge Prestegjeld 1790 (begr. 3. S. eft. H. 3 Konger (∴ 24. Januar) s. A.), 12 Ug. gl.
- 9) **Carl W.** (Tvilling af foregaaende), døbt i Fredrikstad 16. Oct. 1789, † i Randers 6. Januar 1830.
- 10) **Maren Magdalena W.**, døbt i Borge Tri. Sønd. (∴ 3. Juni) 1792, confirmeret i On sø 5. Sønd. eft. Paaske 1809; † paa Hjul i Haabøl 12. Sept. 1830, 38 Aar gl. ugift.

Den foranførte **Carl Werenskiold** er den omspurgte Lieutenant. Han var i 1801 Kadet og opholdt sig da hos Fættteren Capitaine Jens Werenskiold paa Kjø lberg. Senere blev han Lieutenant vistnok i dansk Tjeneste og døde i Randers i ren Fattigdom. Han var gift med en Frk. **J u t u**, hvis Fornavne ei kjendes, og havde med hende følgende 4 Børn:

- 1) **Regine Nicoline W.**, født i Randers 18. Aug. 1818, døde der 6. Juli 1871. Gift med Vagtmester **M a a r u p**.
- 2) **Carl Fredrik Ferdinand W.**, født i Randers 29. Januar 1821; Skomagervend i Kjøbenhavn. Han er vel for længst død; var gift, med hvem vides ikke, og havde 2 Sønner, af hvilke den ældste Søn som Militær skal være af gaaet til de vestindiske Øer.

- 3) Emilie Caroline Charlotte W., født i Randers 22. Mai 1825, † der, naar vides ikke.
- 4) Ludvig Brock W., født i Randers 29. Decbr. 1829; skal være død i Kjøbenhavn. Var i 1846 i Lære hos Boghandler N. Schmidt i Randers. Muligvis kan altsaa denne Gren af Familien Werenskiold endnu leve i Mandslinien og skulde i Tilfælde være optaget i Danmarks Adels Aarvog.

Ulige vanskeligere er det at besvare Spørgsmaalet om, hvorledes Navnet Werenskiold (Wærenskjold) kan antages at være kommen til forskellige Personer, der bære dette Familienavn. At de ikke ere legitime Grene af den adelige Slægt Werenskiold maa ansees for sikkert og der kan da blot tænkes paa illigitime Forbindelser. Undersøger man nu disse, skulde man ogsaa formode, at man ad denne Vej skulde kunne faa Forklaring paa, hvorledes Navnet Wærenskjold er kommen til den Slægt, hvortil Fyrvogter paa Hamborgsund Fyr Hans Henrik Wærenskjold hørte. Det har dog ikke været mulig at faa bragt Forholdet paa det Rene, uagtet de forskellige Medlemmer af den adelige Slægt har havt talrige uægte Børn. Allerede Jens Werenskiold til Borregaard var noget vidtløftig af sig. Han havde saaledes 2. Sept. 1722 et uægte Barn Margrethe til Daaben i Tune Kirke. Moderen hed Maren Hansdatter og hun maa saaledes formodentlig være den samme Maren Hansdatter Knoph, som han senere egtede, da han 3. Sept. 1723 fik kgl. Bevill. til, at Barnet skulde døbes som ægte og Moderen være fri for at staa aabenbare Skrifte. Men senere havde han ogsaa et uægte Barn med Dorte Pedersdatter, da han 29. Novbr. 1726 fik Oprejsning paa en Dom af 20. Mai 1725, hvorved han var anset som Barnefader.

Ogsaa Major Hans Henrik Werenskiold havde flere uægte Børn, nemlig:

- 1) Jens Christian, døbt i Haabøl 26. Mai 1749. Moderen, der »tjente paa Haabel Præstegaard« hed Anna Walther. Faderen blev »ved Daaben navngivet at være Lt. WernschioId«. Anna Walther blev publice absolveret

i Haabøl Kirke 14. Sept. s. A. Hun søgte 30. Juni 1749 fra Christiania Feltmarskalk Arnold om at tillægges noget af daværende »Lieutenant, nu nylig Captlieut. H a n s H e n r i c h W æ r n s c h i o l d«, der sidstleden Aar havde besvangret hende under Egteskabsløfte. Hun vilde samme Dag indgive Andragende til Kongen om Opreisning. Werenskiold erkjendte ogsaa 14. Aug. s. A., at han var Fader til Barnet, men benægtede, at han før Besvangrelsen havde givet Anna Walther noget Egteskabsløfte. Den 1. Juni 1750 opholdt Frk. Walther sig i Aurdal i Valders, hvorfra hun tilskrev Arnold om det forholdt sig saaledes, at hun ved kgl. Resol. var tillagt 300 Rdl. i Erstatning af Werenskiold.

- 2) J e n s, døbt i Trøgstad 28. Januar 1756. Moderen var Majorens Husholderske A n n a D o r o t h e a S c h r ø d e r, »som afvigte Jul var hidkommen til hendes Broder Husmanden under Risbraate Nils Jensen Mitaas, for hos ham at ligge i Barselseng, medførende Attest fra Hr. Lars Lange paa Thunø, at hun paa Herregaarden Sande var besvangret af Capt. Hans Henrik Werenskiold.
- 3) J a c o b S a c h a r i a s, født 1757. Han var ligeledes Søn af A n n a D o r o t h e a S c h r ø d e r, der efter Major Werenskiolds Oplysninger, var Datter af en her til Landet indvandret Tysker (Jens Schröder), der var død for længere Tid tilbage. Han opgiver forøvrig at begge hans Sønner med Anna Dorothea Schröder vare fødte og døbte i Id, hvor han da boede, men dette stemmer ikke med, hvad der foran efter Kirkebogen er oplyst om den ældste Søn og synes heller ikke at kunne være ganske rigtig, forsaavidt den anden Søn angaar, da han i alle Fald ei findes blandt Døbte i Id Kirkebog. Moderen blev (efter Arnesen, Familien Stang S. 42. 22. Febr. 1766¹⁾) gift med en »gemen Bunde-Karl« S v e n d S t a n g e b r a a t e n, som siden blev ansat som Underofficer ved Major Werenskiolds Kompagni, hvorefter han kaldte sig »S t a n g«, og tilsidst blev Værtshusholder

¹⁾ Major Werenskiold siger, at de bleve gifte 1760.

paa Fredrikshald, hvor han døde 26. Mai 1830, 96 $\frac{1}{2}$ A. gl. Han var født 26. Novbr. 1733 og Søn af Hans Pederssøn og Mari Svensdatter. I Aaret 1782 indsendte Major Werenskiold Ansøgning til Kongen om, at hans 2de Sønner med Anne Dorothea Schrøder maatte ansees som ægte Børn og tillægges Navnet *W e r e n s k i o l d* som Familienavn. Ansøgningen blev sendt Stiftamtmanden til nærmere Oplysninger og kom fra ham ved en Fejltagelse til Majorens Broder Major Nils Werenskiold paa Kjølberg, der indsendte en Protest mod, at Børnene fik Lov til at bære Navnet, og ved kgl. Rescript af 10. Mai 1782 blev det bestemt, at de skulde ansees som lyst i Kuld og Kjøen, men uden Tilladelse til at bære Faderens Navn. Deres Ophold og Opdragelse havde de tildels haft hos Major Werenskiold selv, dels havde han betalt for dem hos andre, indtil de kom i Kongens Tjeneste, den ene som Underofficer ved Prins Fredriks Regiment og den anden i lige Egenskab ved 1ste Smaalenske nat. Inf. Reg. — Den ældste Søn *J e n s S t a n g* blev slutteligen Major i Trondhjemske nat. Inf. Reg. og er Stamfader for den Slægt Stang, hvortil afdøde Statsminister Georg Stang hørte. Den har saaledes kun Navnet fælles med den storefredrikshaldske Slægt Stang.

Major *J o h a n n e s W e r e n s k i o l d* maa ogsaa have haft flere uægte Børn. Hans Søn var uden Tvivl den »Lieutenant Werenskiolds« Barn, der blev døbt i Skebjerg Kirke Kyn-delmissedag 1749 med Navnet *J e n s. Moderen M a r t h e T o r g e r s d a t t e r* »kom fra Rakkestad Sogn til Øvre Guslund i Skebjerg«, hvor hun gjorde Barsel.

Et andet Barn af Major *J o h a n n e s W e r e n s k i o l d* blev født 1756 af *S i n e J o n s d a t t e r*, men Barnets Navn kjendes ikke og heller ikke vides det, hvor det er født eller døbt. Ligeledes maa det antages, at han er den Lieutenant *J o h a n n e s W e r e n s k i o l d*, der 13. Novbr. 1758 havde et uægte Barn til Daaben i Borge Kirke ved Navn *J o h a n n e s*. Moderen hed *A n n e S o p h i e R e s t e d* og Barnet blev siden Capitaine i 2det Thronhj. nat. Inf. Reg. og døde paa Rimstad i Tingvold. Han blev 1792 gift med *A b e l M a r g r e t h e C o l d e*

vin, født paa Dønnæs i Næsne 8. Juni 1765 (døbt i Næsne K. d. 2. p. Tri. (o: 16. Juni s. A.), † ved Molde 9. Febr. 1832, 66²/₃ A. gl., Datter Oberstlieut. Isak Jørgen Coldevin til Dønnæs og Maria Anna Emahus Tønder. Deres eneste Barn Isak Jørgen Coldevin Werenskiold, født 1795, døde som Styrmand paa Reise til Vestindien ugift 1820.

Den Jens Christian, uægte Søn af Major Hans Henrik Werenskiold, der var døbt i Haabøl 1749 og som jeg har nævnt ovenfor, maa vistnok være den Jens Hansen Wærenskiold, 50 Aar gl. i 1801, der døde som Overtoldbetjent i Helleraaen ved Larvik den 16. Januar 1833 (begr. ved Bergs Kirke i Tanum), 38 A. gl. Han havde fra sin Ungdom tjent som Corporal ved nordenf. gevb. Inf. Reg. i 6 Aar, derefter i 6 Aar som Consumtionsbetjent paa Grønland i Oslo og udnævntes 7. Januar 1801 til Toldbetjent (Overtoldbetjent) i Helleraaen. Han erholdt Afsked 16. Sept. 1825 med 200 Spd. i Pension og var gift 2 Gange: 1) 9. Aug. 1776 (trol. 19. Juni s. A.) i Christiania med Abigael Nilsdatter »Sogn«, døbt i Christiania 15. Aug. 1754, † i Helleraaen 14. Decbr. 1825 (begr. ved Bergs K. 23. Decbr. s. A.), Datter af Høker paa Vaterland Nils Rasmusen og Ingeborg Gundersdatter (der senere egtede Simon Houm i Christiania) og 2) i Helleraaen 11. Marts 1827 (viet hjemme i Huset efter kgl. Bevil. af 10. s. M.) med Jomfru Dorothea Sophie Bickel, 28 A. gl.

Med sin 1ste Hustru havde Jens Wærenskiold følgende Børn:

- 1) Gunhild Marie, døbt i Akershus Garnisonk. 1. Mai 1779; hun var i 1801, 21 A. gl., i Tjeneste hos Enkefru Købke paa Jeløen ved Moss.
- 2) Nils Christian, døbt i Garnisonk. 3. Decbr. 1781, begr. der 21. Decbr. 1784, 3 A. gl.
- 3) Anne Kirstine, døbt i Garnisonk. 11. Juni 1783, begr. der 12. Jan. 1785, 1¹/₂ A. gl.
- 4) Hans Henrik, døbt i Garnisonk. 3. Juli 1786, 15 A. gl. i 1801.
- 5) Nils Christian, døbt i Garnisonk. 2. Juni 1788.

6) Christian, døbt i Garnisonsk. 20. April 1790, 11 A. gl. i 1801.

7) Gunnild, var 4 A. gl. i 1801.

Ogsaa Kaptein Jens Werenskiold, † i Seude Prestegjeld, Telemarken, Søn af Capt. Werner Nicolay Werenskiold og Johanne Marie Seckmann, havde en uægte Søn Johannes til Daaben i Bø Kirke i Telemarken 13. Juni 1800. Moderen var Johanne Ernestine Qvislin og Barnet var født 8. Juni s. A. Det var i 1801 Pleiebarn hos Enken Margit Thomasdatter paa Tandre i Bø.

Endelig havde ogsaa Lieutenant Otto Christian Werenskiold paa Fredrikshald flere uægte Børn, nemlig allerede som Cornet i nordenfjeldske Inf.Reg. med en Karen Margrethe og senere som Lieutenant flere med sin Husholderske Cathrine Caroline Poulsen. Børnene vare følgende:

- 1) Ottoline Margrethe, født paa Hochesten i Onsø og døbt i Akers Kirke 1. Marts 1807; vel den »Ottoline Wærenskiold«, der blev begravet i Holm Kirke i Borge 14. Okt. 1807, 7 M. gl.
- 2) Johan Matheus Christian Wilhelm Werenskiold, født paa Fredrikshald 24. Aug. 1822 (døbt 23. Mai 1823), † i Hamilton i Texas 17. Novbr. 1866, i sit 44de Aar. Han var først i Lære hos Guldsmed Kjærnaas paa Fredrikshald; begik her i 1841 Tyveri fra Kobberslager Rundqvist og Skuespiller Selmer og blev ved Høiesteretsdom af 25. Januar 1842 for uhjemlet Besiddelse af stjaalne Koster sammen med Moderen og Søsteren Emilie dømt til Tugthus i 3 Maaneder. Han blev 14. Febr. s. A. indsendt til Christiania Tugthus, hvor han indkom 18. s. M. Under sit Ophold her blev han kjendt med Sven Foyns fraskilte Hustru Elise Amalie Tvede, født i Dybvaags Prestegaard i Nedenes 19. Febr. 1815, † i Hamilton i Texas 22. Januar 1895, Datter af Sogneprest til Dybvaag, senere til Holt Nicolai Seiersløv Tvede og Elisabeth Meldahl, som paa Vei til Amerika besøgte Tugthuset, for at gøre sig bekendt med forskellige Arbejdsmethoder. Under sit Besøg i Ar-

bejdssalen, hvortil hun ved Generalmajor P. H. Birchs Hjælp havde erholdt Adgang, blev hun opmærksom paa Werenskiold og da hun kort efter drog til Amerika og Werenskiolds Straffetid var udløben, tog hun ham med sig som Oppasser, hvorefter hun i Frankrig eller Amerika egtede ham. De fik 2 Sønner, af hvilke den ene Otto Werenskiold havde mange Børn, som vistnok har forplantet Slægten i Amerika.

- 3) **Nora Emilie Cecilie**, født paa Fredrikshald 9. Januar 1824 (hjemmedøbt 22. April 1825); blev ved Høieste-
retsdom af 15. Juli 1841 for uhjemlet Besiddelse af frem-
med Gods og for Hæleri dømt til Tugthus i 2 Maaneder.
Kom efter sin Løsladelse igjen tilbage til Fredrikshald, men
flyttede 1849 til Christiania. Det er vel den Emile Syvert-
sen, født Werenskiold, der døde i Prairieville i Texas 4.
Aug. 1893.
- 4) **Othilde Fredrikke Elisabeth**, født paa Fredriks-
hald 25. Maj 1834 (døbt 20. April 1835) confir. der 27. April
1851. Vistnok den Elisabeth Wattner, født Werenskiold,
der averterer Søsteren Emilie Syvertsens Død.

Af hvad der saaledes er anført, kan man dog ikke se, hvor-
ledes Navnet Wærenskiold kan være kommen til den omspurgte
Fyrforvalter **Hans Henrik Wærenskiold**. Da han
bærer de samme Fornavne som Major Hans Henrik Weren-
skiold, der havde mange uægte Børn, ligger det imidlertid nær
at antage, at Fyrforvalteren paa en eller anden Maade stammer
fra ham gennem en af hans uægte Sønner.

Men Fyrforvalteren kan alligevel ikke med Sikkerhed hen-
føres til nogen af disse. Fyrforvalter **Hans Henrik Wæ-
renskiold** var nemlig født i Tønsberg 12. August 1820 (døbt
27. s. M.) og Søn af Bager i Tønsberg **Christian Christia-
ansen** og **Johanne Christine Andreasdatter**. Denne Christian Christiansen var først Matros, kaldes senere
Muremester og døde som Bager i Tønsberg 28. Oct. 1824 (begr.
4. Novbr.) 30 A. gl. Han kaldes et Steds med Familienavnet
»Foss», men ved sin Konfirmation i Tønsberg 18. S. eft. Tri.
1811 Christian Christiansson »Wærenskiold», saa det vel sag-

tens maa være rigtigt, naar han siges at have baaret Navnet W ærenskiold som Familienavn. Han blev 16. Mai 1815 i Tønsberg gift med Tjenestepigen J o h a n n e C h r i s t i n e A n d r e a s d a t t e r, 20 A. gl. og det kan ikke antages at denne staar i noget Slægtskabsforhold til Familien Werenskiold. Foruden Sønnen H a n s H e n r i k W æ r e n s k i o l d, havde disse Egtefolk en Søn H a n s C h r i s t i a n, født i Tønsberg 25. Decbr. 1818 (d. 3. Jan. 1819), † 3. og begr. 4. Mai 1819 samt en Søn C h r i s t i a n, født i Tønsberg 24. Juni 1825 (d. 24. Juli s. A.), der som Bager i Tønsberg gjorde Konkurs 6. Januar 1847. Hverken han eller hans Brødre findes ved Daaben tillagt Navnet »Wærenskiold«, som begge de overlevende senere førte. Det er derfor ikke heller antagelig, at de har faaet Familienavnet ved Opkaldelse. C h r i s t i a n W æ r e n s k i o l d er muligens den »Arbejder« Christian Wærenskiold, der døde i Christiania 3. Sept. 1898, 73 A. gl. Hvis det kunde antages, at Toldbetjenten i Helgeraaen J e n s H a n s s ø n W æ r e n s k i o l d, der maa være født c. 1750, kunde være Major Hans Henrik Werenskiolds uægte Søn med Anna Walther ved Navn Jens Christian, døbt i Haabøl 1749, kunde man maaske tænke sig, at dennes yngre Søn C h r i s t i a n, født 1790 og 11 A. gl. i 1801, af en eller anden Grund, maaske fordi han fandt det uberettiget at bruge Familienavnet Wærenskiold, har bortkastet dette og blot kaldt sig »Christiansen« efter Faderens Fornavn. Faderen synes vistnok altid at have brugt Fornavnet J e n s og ikke Navnet C h r i s t i a n, med hvilket han dog ogsaa var døbt, og man skulde jo derfor unægtelig under almindelige Omstændigheder have ventet, at Sønnen havde kaldt sig »J e n s e n«; men det kan jo tænkes, at han heller har valgt det andet af Faderens Fornavne C h r i s t i a n og at det paa denne Maade er gaaet for sig, at han har faaet Navnet Christian »Christiansen«: Herved vilde det da lettest forklares, at begge Sønnerne igjen have optaget Familienavnet Wærenskiold, og det stemmer jo ogsaa med, at Christian Christiansen ved sin Død i 1824 siges at være »30 A. gl.«, altsaa født c. 1794, hvilket stemmer saa nogenlunde med, at Overtoldbetjent Jens Hansen Werenskiolds Søn Christian er født i 1790, idet nogle Aars Forskjel her har lidet at sige.