

**Justitiarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad,
Dr. juris Magnus Stephensens Dagbog, ført i København
i Vinteren 1825—26.**

Ved **Julius Clausen.**

Magnus Stephensen fødtes paa Island 27. December 1762, blev Student 1779 og kom 1781 til Universitetet. Tog 1788 juridisk Embedseksamen, men var allerede 1782 blevet ansat i Rentekamret, hvor han 1784 blev Kopist. Allerede i 1784 og 85 benyttedes han af Regeringen til at foretage nogle Rejser paa Island, dels i Anledning af Jordskælvet 1783, dels i Anledning af Salget af Skalholt Bispestols Jordegods. 1788, kun 26 Aar gammel, udnævntes han til Vice-Laugmand over Nord- og Vestisland og blev 1789 virkelig Laugmand. 1800 udnævntes han til Justitiarius i den da oprettede Landsoverret paa Island og beklædte denne Stilling til sin Død. Han blev 1808 Etatsraad, 1816 Konferensraad og 1819 Dr. jur. Han døde 17. Marts 1833.

De nedenfor meddelte Optegnelser er gengivne i en noget forkortet Form, idet en Del intetsigende Bemærkninger om Vejr og Vind samt Notitser af mere privat og uinteressant Karakter er udeladt.

* * *

Aaret 1825.

7. Sept. Gik jeg ombord tidlig om Morgenen i Reykjavik paa den Ridder B. S i v e r t s e n tilhørende Brig »Thingøre« tilligemed Stiftamtmand H o p p e, hvorpaa vi strax lettede.

29. Okt. Til København naede vi om Aftenen Kl. 7; jeg tog ind hos Garderobemester I b s e n paa Hjørnet af Skoubogade og Skindergade Nr. 28 i de samme Værelser, som Biskop S t e i n g r i m u r J o n s s o n havde ifjor, idet jeg dog fik et lille Soveværelse til; til de bedste Folk, som ikke ved, hvordan de skal kæle for mig. Der faar jeg fuld Kost og Brænde, den mest udmærkede Mad, ganske som om der hver Dag var Gilde, og den bedste Kaffe og The. Dette var Løverdags Aften, og der traf jeg min Slægtning L a u r u s T h o r a r e n s e n og hans to Brødre J a k o b og S t e f a n; Ægtefolkene og de med bød mig hjærtelig velkommen. Vi havde nu reist og kørt i de 3 foregaaende Dage og tildels Nætter fulde 40 Mil og 1 Sømil over Øresund, hvorfor jeg efter den lange Omtumlen paa Havet og en lang og ilsom Reise var bleven meget udmattet og afkræftet; men jeg spiste den bedste Mad om Aftenen, og sov sødt den paafølgende Nat.

30. Okt. Søndag. Endskønt det regnede og Veiret var daarligt, vilde jeg dog komme i Kirke for at takke Gud for hans faderlige Ledelse hertil. Mine Slægtninge L a u r u s, J a k o b og jeg gik

derfor i Trinitatis Kirke, som nu er bleven smukt udstyret. Provst Øllgaard, en gammel, skaldet Mand med en grim Silkekalot over Skalden predikede upaaklagelig, men henrev mig ikke. Til Middags trakterede Vært og Værtinde os i Anledning af min Ankomst med 4 Retter Mad. Jeg sendte Bud til Skrædder og Skomager for at lade tage Maal af mig til Klæder og Støvler og bestilte Uniformsbroderinger og Uniform, for at kunne stedes til Audiens hos Kongen.

31. Okt. Mandag. Gik jeg ud for at hilse paa Professor F. Magnusen, Rask, Nyerup, Engelstoft, Rasmus Møller, de to Ørsted'er, Thorkelin, Thorlacius, Bornemann og Schlegel, blev i den Anledning fuld af Forkøelse og Hæshed, dog rask iøvrigt.

3. Nov. Holdt Prof. F. Magnusen et stort Gilde i Anledning af min Ankomst og inviterede mig og flere andre, ialt 20, til Aften. Der var Etatsraad Thorkelin og Thorlacius, forskellige Professorer og fornemme Herrer, ligeledes B. Siverlsen, min Fætter Laurus og Frydensberg med Frue, der var overmaade elskværdige og ønskede mig velkommen. Frydensberg og Prof. Magnusen udbragte min Skaal, ingen anden, og jeg deres igjen til Tak. Der serveredes med 4 udsøgte Retter, deriblant Karper, forloren Skildpadde og en glimrende Konditorkage, rigelig og god Vin og Madeira.

7. Nov. Mandag. Kørte jeg ud, bedre med Hensyn til Hæsheden, i en ny Uniform for at aflægge Besøg hos:

1. Statsminister Kaas, som talte venlig med mig;
2. H. M. Kongen. I hans Forværelse var en stor Mængde Prindser og Officerer, og jeg gjorde Bekendtskab med mange, hilste paa General Bülow, Kammerherre Haffner og Wickfeldt samt Prinds Christian, som talte godhedsfuldt med mig, inden jeg kom ind for Kongen. Da jeg efter min Rang kom ind til Kongen, kendte han mig strax, hilste mig allernaadigst med Navn og Titel, spurgte mig om min Reise, min Alder og mine Embedsaar, hvilket jeg besvarede og meddelte ham, at de sidstnævnte var 42, nemlig fra 1783, et Aar førend han tog Del i Regeringen og omtalte hans uafsladelige Godhed imod mig. Han sagde, at han huskede, at jeg dengang blev udsendt for at undersøge Jordbranden i Skaptafelt Syssel. Han spurgte mig om Tilstanden i Island, hvor længe det var siden jeg sidst var her, om Rensdyrene havde formeret sig skadelig og om de ikke kunde tæmmes i Island, hvorledes det gik med Bispeboligen og hvor han boede; om jeg var færdig med Forberedelserne til Jonsbogens Udgivelse, og hvor længe det var siden den sidst blev trykt; om Almuen spiste Smør eller levede af andet end Fisk,

dyppet i sur Valle eller oplagt Mælk, hvilket jeg alt besvarede. Han sagde, at jeg var blevet tykkere end da jeg var her sidst, og var overordentlig naadig;

3. Fra Kongen kørte jeg til Prinds C h r i s t i a n, hvor der var fuldt af fornemme Herrer for at hilse paa ham og gøre ham sin Opvartning. Han udspurgte mig udførlig om Island, og om jeg ikke vidste, at han interesserede sig livlig for det; jeg svarede ja til det sidste Spørgsmaal og besvarede de andre efter bedste Evne. Han sagde, at han længe havde havt i Sinde at se Island og navnlig nu til næste Sommer; det vilde koste godt 2 Maaneder. Jeg sagde, at Island glædede sig til den Naade og Ære at se sin tilkommende Konge første Gang paa sin Grund, men at det maatte undse sig ikke at kunne indbyde en saadan Herre under Tag. Han optog dette naadig, spurgte mig om Vidø og Edderfuglen, og hvorledes det gik med Opførelsen af Bispeboligen, om de vulkanske Udbrud, om Trævæxt, om de varme Kilder. Han spurgte, om vi ikke havde været samtidige her, sidst da jeg var her, hvilket jeg benægtede. Han sagde, at vi oftere vilde træffes i Vinterens Løb. Derefter tog jeg Afsked med ham, en overordentlig forstandig, godlidende og elskværdig Herre; derfra til
4. Overhofmarskal H a u c h, som modtog mig med den gamle, ham egne Elskværdighed.

9. Nov. Gik jeg ud for at hilse paa Etatsraad K i e r u l f, gik paa Veien ind i en Barberstue, hvor jeg blev barberet af en Kælling, derpaa i Kancellikontoret, derfra op paa Kongens store Bibliothek, hvor jeg traf Justitsraad W e r l a u f f og bestilte til Eftersyn de bedste Codices af Jonsbogen, som Bibliotheket eiede.

Nu da jeg kom hjem ved Middagstid Kl. 1, sprang min Værtinde imod mig hæslæsende og fortalte mig, at en kongelig Løber havde været her med en Tilsigelse om at jeg skulde komme idag og spise ved Kongens Taffel. Jeg begyndte strax at pudse mig og lod bestille Vogn til mig, da der var Regn og Søle paa Gaden, hvorpaa jeg kørte med toppede Heste og Tjener bagpaa op til Dronningens Slot Kl. 2½. I Forværelset der samledes 5 Prindsere, Prindsesser og alle Statsministrene — thi der var Statsraad den Dag — og en Mængde inviterede Gæster, blandt hvilke jeg der hilste paa og talte med Statsminister M ø s t i n g og igjen med K a a s, og Prinds C h r i s t i a n kom hen til mig og talte naadig med mig om forskellige Ting. Statsminister S e h e s t e d ønskede mig velkommen og omtalte vor Kaproning i Aaret 1800 paa Bagsværdssø, Kammerherre O l d e n b o r g, Etatsraaderne M a n d i x og S c h l e y e r. Da Kongen og Dronningen kom ind med deres Suite, trak Marskal B r o k k e n h u s mig frem af Rækken og præsenterede mig for

Dronningen, hun gik blid og naadig lige til mig hilsende, sagde at hun glædede sig over min Ankomst hertil, spurgte udførlig om min Reise og om, hvorlænge det var siden hun saa mig sidst, om min Familie hjemme og om Veirliget, om Embedsmændenes Boliger i Island, sagde, at det var hende bekendt, at det havde sine Vanskeligheder med dem, siden Biskop S t g r. J o n s s o n ingen havde havt eller kunnet faae. K a a s, ved hvis Side jeg stod, faldt her ind i Talen og fortalte Dronningen, at jeg havde det bedste Hus og eiede den bedste Gaard i Island. Dronningen spurgte mig om dens Navn og Herligheder og meget om Edderfluglen og forskelligt, sagde, at hun kunde høre paa mig, at jeg var blevet forkølet paa Reisen og ønskede, at Danmarks mildere Klima snarlig vilde kurere mig, og at mit Ophold her til næste Foraar vilde være fornøieligt for mig. Jeg bukkede lige til Jorden for hende og takkede for hendes særlige Naade. Prinds C h r i s t i a n spurgte mig, om Rævene i Island vovede at angribe fuldvoxne Beder, hvilket jeg bejaede. Dronningen talte derefter med de fleste af Gæsterne med den samme Blidhed, det vil sige Herrerne, og Kongen talte med Hofdamerne imens. Da hun holdt op, gik Prinds C h r i s t i a n frem, og hun tog hans Arm, hvorpaa han førte hende hen til Bordet i den næste Sal for Midten af det lange Bord og satte sig ved hendes Side. Strax efter kom Kongen ligeledes med Prindsessen (Prinds Christians Gemalinde), satte sig hos Dronningen og hun paa Kongens højre Side, hun er en smuk Kone og elskværdig. F r e d e r i k, Prinds Christians Søn, førte Prindsesse C a r o l i n e og Prinds F e r d i n a n d Prindsesse V i l h e l m i n e til Bordet og satte sig hos dem; de andre Prindser tog hver sin Prindsesse, derefter Statsministrene hver sin Hofdame. Jeg fik Plads paa den anden Side af Bordet ligeoverfor, skraas overfor Kongen og Dronningen mellem 2 Kammerherrer, den ene min Bekendt O l d e n b o r g, og næst ved dem Etatsraaderne M a n d i x og S c h l e y e r; de var meget konversable ved Bordet. Ved Bordet serverede 20 Pager — unge Officerer og Adelsmænd —, 8 Lakaier, 2 Løbere og 2 Jægere. En Kammerjunker stod bag ved Dronningens Stol. Der serveredes 15 Retter, alle udmærkede, deriblandt Østers, Karper, Posteier, Is med nye grønne Vindruer og Portvin, ellers Rødvin, ingen Madeira eller anden Vin. Der sad 60 til Bords.

14. Nov. Nu i Aften er jeg indbudt af Rektor magnificus, Prof. Ridder Ø r s t e d til et Aftenselskab; der var omkring 30 lærde Herrer, fra Kollegierne t. Ex. Etatsraad Ø r s t e d og L a n g e fra Kancelliet, en Mængde Professorer, Etatsraad T h o r l a c i u s, Biskop R a s m u s M ø l l e r, F. M a g n u s e n, O l u f s e n, B o r n e m a n n, R o s e n v i n g e, J e n s M ø l l e r og en hel Del Læger. Der blev serveret smurt Fransk- og Surbrød af Hvede,

belagt med flere Slags udmærket Paalæg, Konditorkager og Punsch. Der brændte omkring 20 de klareste Gasblus i Sole.*) Jeg kom hjem Kl. 12 om Natten. Det forbaysede mig, at Etatsraad Ørsted og Lassen kom hen til mig og bemærkede, at jeg den samme Dag havde fundet 2 udmærkede Codices af Jonsbogen, som jeg agtede at gjennemgaa. Rosenvinge, Thorlacius, Rasmus Møller og Prof. F. Magnusen talte længe med mig om dette Arbejde og dets Revision.

20. Nov. Sov jeg næsten ikke hele Natten, uagtet jeg trængte til det. Om Morgenen konfererede jeg Haandskrifter med de samme og St. Thorarensen, gik derefter med dem i Rundetaarns- eller Trinitatiskirke og hørte den deiligste Tale af Stiftsprovst Clausen over Jakobs Epistel: »Værer ikke alene Ordets Hørere, men ogsaa dets Givere«, og havde han aldeles ikke tabt sig hverken i Henseende til Aandsfylde, Foredrag eller Mimik. Derpaa gik jeg op til Orgelet, paa hvilket den berømte Prof. Weyse spillede; vi talte der længe sammen, og han spillede af Hensyn til mig mesterlig, da Folk forlod Kirken, med den herligste Fantasi og kunstmæssig Fingerfærdighed. Efter Middagsmaaltidet blev vi ved at konferere.

22. Nov. Jeg samlede nu og ordnede i Bunker hele Jonsbogsarbejdet paa mit Bord; gav mig derpaa til at skrive to Gange paa Islandsk og en Gang paa Dansk, forfatte og indsætte i Fortalerne en Beretning om Fundet og Revisionen af og min Anskuelse om de 4 Pergament-Haandskrifter, som vi nu havde konfereret fra det store kongelige Bibliothek og fra Rundetaarn: Universitetsbiblioteket, som da var paa Trinitatis Kirkeloft, og den blev lang.

23. Nov. Jeg gik ikke ud, men var til et Gilde her hjemme med en Proprietær Jørgensen ude fra Sjælland, som tillige med sin Kone, der havde været Lærerinde for Prinds Christians Gemalinde i Fransk og andre kvindelige Fuldkommenheder og derfor kom hertil for at besøge Prindsessen, men var min Værtindes Veninde, hvorfor Ægtefællerne vare inviterede her til Middag.

24. Nov. Slet Veir. Kunde ikke se at skrive dette ved Vinduet førend Klokken 8½ paa Grund af Mørke, begyndte derpaa at forandre den danske Oversættelse af Jonsbogen efter det som jeg har tilføjet fra Skindbøgerne, som var en hel Del.

27. Nov. Jeg gik i Vartov Kirke og fandt den smuk. Orgelet der er et Positiv i Størrelse med mit. Pastor Wolff prækede

*) Dette er vist en Misforstaaelse. Gas indførtes almindelig først i 1857 i København. Kun i det Mac Evoyeske Palais i Bredgade fandtes et privat Gasindlæg,

godt og messede ganske udmærket, hvorfor jeg gik derhen for at høre ham. Derfra gik jeg hjem til Prof. F. Magnusen, Greve Knuth og Etatsraad Ørsted, de to sidstnævnte ikke hjemme, derfra til Statsminister Malling og snakkede længe med ham. Derpaa hørte jeg Dr. Münster i Trinitatis Kirke; en udmærket Præken til Aftensang Kl. 2½—3½. Et Lys brændte ved hver Stol i Kirken. Til mig kom Konferensraad Schlegel og sad længe, besaa mit Jonsbog-Arbeide og Codices; vi talte om dem og Juristica.

29. Nov. Nu har jeg været her en Maaned, og betalte min Vært Ibsen 50 Rd. i Husleie for 3 deilige smukt møblerede Værelser, fuld Kost, Kaffe og The til alle Maaltider, altsammen udmærket, saavel som for Lys og Brænde; hvilket er det billigste, som nu erholdes, da alt er saa udmærket, hvorfor jeg nu begynder at blive federe og lægge mig ud mere end nogensinde før, saa at jeg frygter for, at mine Klæder bliver ubrugelige. Vært og Værtinde ere de bedste Folk, der ikke ved, hvor godt de skal pleie mig og glæde mig i alt, som om jeg var deres Fader eller Søn. Jeg tog strax fat paa mit sædvanlige Arbeide og blev færdig med Jonsbogen.

1. Dec. Jeg fulgte afdøde Mad. Knudsen til Graven; vi var 30 i 15 Vogne, alle i Sørgekapper, ud paa gamle Assistens Kirkegaard udenfor Nørreport. Der blev ikke sunget og ikke talt et kristeligt Ord ved hendes Ligkiste eller hendes Grav. Præsten kastede de 3 Skovle Jord paa Kisten og sagde de dertil hørende Ord, og gik derpaa bort. Jeg saa Liget, herlig pyntet til Graven; Ansigtet slet ikke vansiret, omendskjønt hun i 5 Døgn eller 60 Timer havde kæmpet haardt med Døden og stadig havt Krampeslag. Vogn, Sørgekappe etc. kostede mig rigelig 2 Rd. Paa Hospitalstiftelsen blev der, inden Liget blev baaret ud, trakteret med Madeira og Konditorkage.

9. Dec. Stod jeg sent op og kunde knapt være oppe, men skal dog til en storartet Middag Kl. 4 idag hos Prinds Christian, men er bange for, at den ganske vil gøre det af med mig, men maa alligevel derhen kørende, hvis jeg paa nogen Maade kan. Betalte jeg til Skrædder Haldorsen Syløn for en Frakke og et Par vide graa Benklæder 6 Rd. 24 Sk. Nu kom jeg tilbage kørende Kl. 7 fra Prindsens Taffel; det var uhyre glimrende; vi var 25 til Bords med Prindsessen og hendes 3 Hofdamer. Der var ogsaa Hoppe, Rektor magnificus Prof. Ørsted, Etatsraad Collin og Holten, en Mængde Grever og fornemme Herrer. Før Maaltidet trak Grev Rantzau mig frem til Prindsessen og præsenterede mig for hende; hun talte længe med mig, spurgte mig fra Island, om min Bopæl, mit Hus og min Familie, min Reise hertil og mit Ophold her i Vinter, overmaade naadig.

Ligeledes talte hun med mig efter Maaltidet og paa samme Maade nogle Ord med de fleste, saadan som Dronningen pleier at gjøre, men er dog mere afmaalt og stoltere at se til. Hun er meget smuk, var klædt i en ganske sort Silkekjole, aaben i Halsen ned paa Barmen og midt ned paa Skuldrene; i Haaret havde hun en Krands af røde Roser, en smuk Ring og om Haandlederne glimrende en Tomme brede Armringe. Prindsen talte ogsaa med mig naadig før og efter Maaltidet; spurgte mig tilligemed Grev V a r g a s B e d e m a r meget om islandske Mineralier, viste mig de kostelige Malerier, som pryde hans Sal og 2 herlige Billedhuggerarbeider af Thorvaldsen. I den Sal brændte 40 Lys; alle Væggene i den vare dækkede af de dyrebareste Malerier af inden- og udenlandske Mestere eller med Speil 3 Alen høie og $1\frac{1}{2}$ Alen brede og af helt (d. e. usammensat) Glas. Foran hvert Speil var en forgyldt Messingbue høit oppe, saa at $\frac{1}{3}$ af Glasset var ovenfor, og i hver 8 Lyseholdere med Lys i. Alt i Slottet i Smag hermed. Nu maa jeg fortælle om Maaltidet. Paa Bordet fandtes ingen Mad, undtagen Æbler, forskellige Sorter Syltetøi og flere Slags Vin, men Maden blev efterhaanden baaret ind og sat paa et Sidebord (Buffet) i Salens Ende, og der trancheret af Mesterkokken. Men vort Bord var meget prægtigere end Kongens; alle Talerken, og de var nogle Hundreder, endnu smukkere og tungere, af purt Sølv, ligesaa alle Knive, Skeer og alt. Midt paa Bordet stod paa Fødder en firkantet Plat de Menage af et herligt Arbeide, 3 Alen lang og 5 Kvarter bred, skinnende blank, tyk, af purt Sølv. Nær ved hver Ende af Bordet var en Sølvterrin med Laag, sikkert af det dyrebareste Arbeide, som findes i Riget; uhyre tykke, og af et Arbeide, jeg ikke kender Navnet paa, begge af purt Sølv. Der kom ingen Mad i dem, de var blot til Pryd paa Bordet. 5 Vinglas var satte foran hver Talerken, slebne, herlige, Flasker, ligeledes af Krystal, stode i runde Sølv-cylindre, lige vide øverst som nederst og aabne foroven. Der var 5 Sorter Vin paa Bordet: Rødvind, Portvind, Rinskvind, Madeira og Champagne. Saasnart vi havde sat os tilbords, blev et Sideværelse aabnet, hvor der sad 10 Musikanter, som spillede yndige Melodier paa forskellige Instrumenter, medens vi sad ved Bordet. Der var 15 Retter, den ene lækkere end den anden, men jeg kendte Navnet paa de færreste af dem, smagte heller ikke paa Halvdelen, idet jeg var daarlig, og af de andre 2 eller 3 Mundfulde. Der var Posteier, Dyresteg, ganske ny Lax, smaa Fugle i Størrelse med Snespurve, Konditorkager, Is, af hvilken jeg spiste omtrent en Spiseskefuld og drak ovenpaa den, for at modvirke dens skadelige Virkning paa mig Syge, 2 Glas Champagne, men alligevel fik jeg saa megen Kvalme af den, at det var lige ved, at jeg maatte staae op fra Bordet og gaae ud, men ingen mærkede det, og jeg kom mig ogsaa snart. Vi blev

betjente ved Bordet af 6 Lakaier og 2 Løbere og 2 Jægere i grønne Livreer, alle belagte med brede, hvide ægte Galoner, i det hele 10, 1 Kulsort skænkede Vinen, en Kok lagde for. Efter Maaltidet fik vi en Kop Kaffe; enhver skænkede i for sig. Da Prindsen og Prindsessen en lille Stund havde talt med os i en anden Sal efter Maaltidet, kørte vi hjem, hver til sit, Kl. 7, jeg daarlig.

18. Dec. Søndag. Jeg sov nu bedre og er derfor raskere. Jeg fik 2 Invitationer, den ene til Middag imorgen hos Etatsraad Engelstoft, det andet til Aftenselskab paa Tirsdag hos Etatsraad Thorlacius. Uhyre Stormflod afstedkom store Ødelæggelser paa Jylland og Holsten og andre Steder. Jeg gik i Trinitatis Kirke til Høimesse og hørte en smuk Præken til Dr. Mynter om falsk og sand Ydmyghed; Stiftsprovst Clausen er tilsengs farlig syg. Derefter traf jeg Etatsr. Ørsted og Jensen hjemme hos dem og skrev derpaa mit Arbeide til jeg gik tilsengs.

19. Dec. Jeg var til Middag Kl. 4 e. M., et udmærket Gilde, med rigelig 20 andre hos Etatsraad Engelstoft. Der serveredes med 6 udsøgte Retter, nl. brun, forlorn Skildpadde-suppe, en skarp Postei eller stærk Kød budding med fine Bakkelser omkring, Karper og fersk Lax, Oxetunge, med Snittebønner og andre Gemyser til, en Vildt-Ryg paa et 2½ Alen langt Fad med mange Slags Syltetøi, fine, søde, nævestore Bakkelser, fyldte med sødt Flødeskum, og en stor Konditorkage tilligemed de mest udsøgte Æbler, Konfektrosiner og Mandler; den bedste Rødvin, men ikke anden Vin; derefter Kaffe. I Selskabet deltog en lystig Emeritpræst Hornsild, som aldrig lukkede Munden, en overmaade munter Mand, udmærket Hovede, drak, sang danske og latinske Viser for Skaaler, han fik alle til uafladelig at le. Der var mange fine Folk: Thorkelin, F. Magnusen, Nyerup, Etatsraad Thorlacius og forskellige fornemme Herrer. Jeg nu rask.

20. Dec. Blev jeg færdig med Anmærkningerne til Jonsbogen, og sendte hele Lovarbeidet til Indbinding. Idag glad derover og nu rask. Jeg var i Aften til et stort Gilde hos Etatsraad Thorlacius. Alt var ganske superb og en Mængde Herrer og Damer, henved 40, indbudne. Der var Hoppe, 2 Professorer, begge Müller, Hornemann, Petersen, F. Magnusen med Frue, Etatsraad Wad, Overauditor Hall, forskellige Etatsraader, Justitsraader og mange Fruer og Frøkener. Der var 5 Retter Mad: Forlorn Skildpadde, en hvid Gelé som Æggehvite med Ribs-saft over, Haresteg, Is og Konditorkage, Æbler, Mandler, Vindruer og 4 Slags Syltetøi, syltede Æbler og Pærer; Rødvin, Madeira og Malaga. Paa Bordet brændte to Astral-Lamper, ikke andre Lys.

Der blev spillet ved 6 Spilleborde; vi gik til Bords Kl. 11, og jeg kom hjem Kl. 1 om Natten.

22. Dec. Jeg var til Gilde hos Kammerherre H o p p e iaften. Der var mest hans Paarørende: Greve K n u t h, Kammerherre H a f f n e r, vor Stiftamtmands tilkommende Svigerfader; jeg kom til at sidde ved Bordet ved Siden af hans Forlovede, der er ganske takkelig, prægtig klædt, men styg med en lang nedadbøiet Næse, ligesom Faderen. Ved Maaltidets Slutning stod gamle Fru H o p p e og Kammerherre H o p p e op, kom til mig og drak min, min Kones og mine Børns Skaal, som Fru H o p p e, der er Godheden selv, foreslog, og ønskede mig velkommen til København, jeg stod strax op med et fuldt Taksigelses Vinglas, og alle ved Bordet, Damer og Herrer reiste sig hver med sit Glas, vi klinkede og drak den staaende, hvorefter jeg drak Fru Hoppes og Kammerherrens Skaal; ingen andre Skaaler blev drukne ved Bordet, hvorefter vi reiste os. Alt var smukt der og herligt, alle elskværdige, konversable og gode, men Beværtningen meget sparsommelig: 3 fine Retter, fyldt Kalkun, Dyresteg og Kager med Flødeskum — det var det Hele — med Stegen Syltetøi, Rødvin og et ganske lille Glas Malaga. Jeg ventede 6—8 Retter, spiste derfor kun lidt af de nævnte; der er derfor ingen Fare for, at jeg bliver overmæt; jeg kom hjem Kl. 1 om Natten.

24. Dec. Blev jeg færdig med Renskrivningen af min Forestilling til Kancelliet angaaende mit Lovarbeide, som jeg afleverer til samme paa min Fødselsdag. Jeg tilbageleverede paa Kongens store Bibliothek og Universitetsbibliotheket alle de mig udlaante Skind- og andre Bøger. Igaar blev der paabudt Hofsorg i en Maaned efter Keiser Alexander, hvorfor jeg maa købe Sørgeflor om Ærmet paa min Uniform. Købte 12 smaa, smukke slibede Snapseglass tilligemed en liden Præsenterbakke, da jeg venter Besøg paa 3. Juledag, for 3 Rd., ligeledes Madeira og noget Aquavit. Kom jeg op paa Børsen; Specien der 2 Rd. 10 Mk.; købte der en fin Sæbe for 2 Mk. og en Mahogni-Lineal til samme Pris.

25. Dec. J u l e d a g. Gik jeg i St. Petri Kirke til Høimesse, og hørte paa Tydsk Dr. J o h a n n s e n, nylig bleven Præst der, indkaldt fra Tydskland; hans Kald anslaaes til 6—10000 Rd. aarlig Indtægt. Han er ung, tynd og granvoxen. Der var Prinds C h r i s t i a n med sin Gemalinde og flere Hofsinder, Etatsraad T h o r l a c i u s og omkring 2000 Mennesker, Kirken saa tæt stoppet med Tilhørere, som yderst muligt. Med Orgelet blev der spillet prægtigt paa Basuner og Valdhorn. Rituallet var forskelligt fra de andre Kirkers. Præsten var ikke i fuld Ornat, han var klædt i sin Messekjole med Pibekraven, gik for Alteret ved Slutningen af den første Salme og holdt der med sammenføjede

opløftede Hænder en lang og inderlig Bøn høit, men messede slet ikke. Derefter blev 2 Vers sungne, saa vendte han sig til Menigheden og læste højt og tydeligt Epistelen, hvorpaa han gik ind i Sakristiet. Derefter spillede Orgelet en lang Salme og de blæsende Instrumenter akkompagnerede, ved dens Slutning gik han op i Prækestolen, gjorde ingen Bøn der, men holdt en smuk Indledningstale om Kristi Fødselshøitid. Derefter blev der spillet og sunget et Høitidsvers (alt paa Tydsk), som sædvanlig medens Præsten er i Prækestolen, derefter læste Præsten Evangeliet, og begyndte derpaa sin Forklaring derover, som han inddelte i 5 Paragrafer, og uden at se paa noget skrevet Papir, seende sig omkring i Kirken, afvejlende høit og sagte og meget agil i Prækestolen, med stadige meget nette og naturlige Gestikulationer, Bevægelser af Hovedet og hele Legemet, og navnlig og allermest gennemtrængende Modulationer af Stemmen efter Indholdet, afvejlende høi eller lav Stemme; og med en storslaaet Veltalenhed udviklede han mange smukke Lærdomme af Evangeliets 5 Artikler. Han er bekendt som en udmærket Taler, som hans Menighed viste idag, og som den altid skal gøre, og han fortjener det ogsaa. Han læste Velsignelsen smukt paa Prækestolen og gjorde Korsets Tegn over Menigheden. Derefter gik han for Alteret, og messede der længe noget, man ikke forstod, da Afstanden var stor og Orgelet akkompagnerede, og messede derpaa Velsignelsen igen. Han siges at være en udmærket begavet Mand. Derefter gik jeg ud af Kirken hjem med Etatsraad Thorlacius, ind til ham, og sad der nogen Tid, han trakterede mig med et Glas Persiko-Akvavit med Julekage til, men hans Frue er ude paa Sjælland og hans Moder ligger for Døden, og naar hun dør, vil han arve 10—11000 Rd. Til Aftensang hørte jeg i Helligaands Kirken en deilig Kirkemusik efter Prækenen; udvalgte gamle og unge Sangere sang oppe ved Orgelet høitidelige Sange efter Noder udmærket smukt i Kor, medens Orgelet og en Mængde Instrumenter akkompagnerede dæmpet, Kirken var illumineret med mindst 200 Lys, og der var stor Trængsel i den af en Masse Mennesker, som alle kom ind i Kirken ved Prækenens Slutning for at høre Sangen, men ikke for at høre Præsten, idet der forinden var faa i Kirken.

27. Dec. Ved Middagstid sendte jeg op i Kancelliet hele mit Lovarbejde, indbundet i 4 forgyldte Foliobind; lige idetsamme kom her Etatsraad Thorkelin, Professor F. Magnusen, Ridder B. Sivertsen, mine Slægtninge de 3 Thorarensen'er samt Thorgeir Gudmundsson for at ønske mig til Lykke paa min Fødselsdag, og besaa dette Lovarbejde, inden jeg sendte det afsted. Imens lod min Vært og Vertinde sætte et Bord ind i min Sal, der var varm og duftende af Roser, lægge paa det fine Duge og Servietter og fuld Borddækning efter Aftale ved Frokosten. De

tilskød frit Maden, men jeg Drikkevarerne, Snapse af Krambamboli og Persico og Madeira og Malaga. Vi satte os derpaa alle til Bords og blev 10 i det Hele; der blev trakteret med forloren Skildpadde, stegt Vildtryg med 4 Slags Syltetøi og en herlig Konditorkage i Form af Pyramide, og drukket lystigt mange Skaaler, Islands, min Kones, mine Børns, og alle deres, som sad til Bords, og vi stod alle op muntre og lystige. Min Tjener H a n s opvartede i fuld Puds ved Bordet. Ved Bordet hed jeg Tkorkelins bedste Ven, inderlig elskede Ven, eigode og fortræffelige Ven. Derefter drak vi Kaffe med Julekage til og skiltes glade. Endelig tog jeg mine 3 Slægtninge paa Komodie, uden Udgift for dem, nu første og rimeligvis sidste Gang. Om Aftenen Gilde her hos Værten.

28. Dec. Idag blev jeg overrasket ved allerforrest i Adresse-Avisen Nr. 305, Tirsdagen den 27. December, at læse dette med store latinske Bogstaver:

Paa Konferensraad Dr. M. Stephensens Fødselsdag
den 27. December.

Gid endnu mange Aar
Du hos os leve kan,
Bekrandst med sølvgraa Haar,
Du Ziir for Fædreland.

Jeg kan ikke tænke mig, hvem der er Forfatteren, om det ikke er Prof. F. M a g n u s e n.

Aaret 1826.

1. Jan. Prof. R a s k kom til mig, og vi sad her længe, stadig leende, drak et Glas Madeira sammen. Ved Middagstid gik jeg til Etatsraad, Generalprokurør Ø r s t e d, og talte med ham om mit Lovarbeide; han vil, at Kongen skal nedsætte en Kommission af Embedsmænd til at gennemse det, og vil være en af dem. Derpaa gik jeg til Etatsraad H u r t i g k a r l og til Biskop, Dr. M ü n t e r, som fortalte mig, at der 2. Paaskedag skulde ordineres en Biskop til Ribe Stift, og at der ved Pinsetid skal afholdes et Jubilæum her i Anledning af Kristendommens Indførelse i Danmark for 1000 Aar siden, som imidlertid ikke naaede til Island, der først blev kristnet i Aaret 1000; derfra til Prof. M a g n u s e n, og endelig til Etatsraad T h o r k e l i n, alt inden jeg spiste til Middag Kl. 3; han var endnu min bedste Ven. Om Eftermiddagen kom Prof. R a s k igen til mig, tog mig ud med og indførte mig i Selskabet A t h e n æ u m, et videnskabeligt Læseselskab, herlig udrustet med Lokale Nr. 68 i Østergade. Det holder alle Aviser og Tidsskrifter, som udkomme i Europa, for at dets Medlemmer kan læse dem, samt alle videnskabelige Tidsskrifter. I Læsesalene maa der ikke

tales et Ord, men der er Borde, Stole, tilstrækkelige Skrivematerialier, og en Mængde Astrallamper paa Bordene. Der er derhos 2 Konversationssale og en Mængde Bøger, ingen Beværtning med Spirituosa eller andet, men en Konditor ved Siden af, som ikke maa sælge nogen spirituøs Drik, men Kaffe, Chokolade, The, Kager, Tobakspibe-Rygning &c., og Salene her ere fulde hele Dagen, og Aftenen med, af Videnskabsmænd og de fornemste Herrer til Læsning. Nu er min Verts Fødselsdag og et Gilde hos ham.

2. Jan. Jeg kjører derfor ud til Kongen og Prinds Christian, for at overbringe dem min Nyaars-Lykønskning. Jeg fik Foretræde hos Kongen og ønskede ham en lang og lykkelig Alder, og han var overmaade naadig imod mig; han spurgte meget fra Island, om den danske Kvægrace, om de spanske Faar og igen om Rensdyrene, om de ikke kunde indfanges og tæmmes; om, hvor meget Kørne malkede, om Faarene, om Træer og Skovvæxt og om den ikke bringes paa Fode; om Veie og Hegn, om mit Lovarbeide, om Veiret og Vinterklimaet i Island; om min Sundhedstilstand her i et mildere, men usundere Klima m. m.

Derfra tog jeg til Prinds Christian, hvem Kongen igaar har benaadet tilligemed hans Gemalinde og Søn, saavel som hans Broder Prinds Ferdinand og de 2 Prindsesser, deres Søstre, med Titelen og Prædiketet kongelig Høihed. Der var fuldt af gratulerende Herrer. Jeg frembar mine Lykønskninger for ham, og han var særdeles naadig, og talte længe med mig om forskellige Ting, om min Kone og mine Børn, og om min Søns Fremtidsudsigter, om Vidø, om Besætningen der, om Skovvæxt og Folkehold. Han studsede over Antallet af Tyendet og raadede til at jage Halvdelen bort; om Faarene, om Fuglevarp, om Vidøs Skikkelse og Huset der, om mit Lovarbeide, og ytrede, at han vilde træffe mig oftere.

Fra ham gik jeg til Kammerherre og Fru Hoppe for at ønske glædeligt Nytaar; der fik jeg at vide, at Stiftamtmand Hoppe var igaar blevet forlovet med Frøken Haffner, Kammerherrens Datter. Jeg kørte derfor derfra til Kammerherre Haffner og gratulerede Frøkenen; hun var meget behagelig, indbød mig til at sidde ved Siden af sig i en Sofa, hvor vi talte sammen en lille Stund. Hendes Fader og Hoppe var ikke hjemme, hvorefter jeg gik hjem, og fik Besøg af Petræus med Nytaars-Lykønskning, og kort efter af Stiftamtmand Hoppe, som havde hørt fra Kjæresten om mit Besøg der; jeg gratulerede ham med Forlovelsen og det nye Aar, i hvilken Anledning vi klinkede med et Glas Madeira. Derefter kom Urtekræmmer Assm. Lassen og indbød mig til et Aftenselskab paa Onsdag den 4. Om Eftermiddagen gik jeg et Øjeblik til Justitsraad Hamerich, men traf ham ikke, derimod

hans Frue, der var særdeles behagelig og bød mig ind paa en Kop The, ved hvilken jeg sad en Stund. Ingen af de andre bød mig noget.

4. Jan. Igaar spillede Grosserer Trier for anden Gang Fallit med en vældig Underbalance, men idag Grosserer Jakobsen, hvilken Sidstnævntes Fallit kan have farlige Følger for Simonsen, Vellejus og flere, som mest have hjulpet sig frem ved Laan fra ham. Deltog jeg i et Aftenselskab med Prof. Rask, L. Thorarensen, Th. Gudmundsen og nogle andre hos Urtekræmmer Lassen; der var en stor Spisestue, en ypperlig Budding, Dyresteg med Syltetøi og en Krandsekage fra en Konditor samt udmærkede Æbler, Rødvin og Biskop; vi gik muntre hjem Kl. 12.

5. Jan. Kom to kongelige Lakaier til mig med Ønsker om et glædeligt Nytaar, fordi jeg havde spist ved Kongens Taffel, bukkede og blev ved med deres Lykønskninger, indtil hver af dem fik 1 Rd. I Eftermiddags kom Justitsraad Hammeleff til mig og fortalte mig, at mit Lovarbeide blev idag foretaget i Kancelliet, at det havde faaet megen Ros og at der var blevet resolveret at indstille til Kongen at nedsætte en Kommission, bestaaende af Konferensraad Schlegel, Prof. Rosenvinge og Prof. F. Magnusen til grundig at gennemse det som Antikvarer, derefter tog Generalprokurør Ørsted det Hele hjem med sig til Gennemlæsning inden han skrev Forestillingen til Kongen.

7. Jan. Jeg købte sorte Sørge-Skindhandsker til at følge Fru Thoralcius med til Graven idag, og leiede en sort Sørgekappe, begge Dele for 1 Rd 8 Sk., og lod bestille til mig en Karet og kørte Kl. 11 derhen, hvor hun døde. Hun blev baaret ud af alle islandske Studenter, og alle studerede Islændere fulgte hende til Graven: Thorkelin, F. Magnusen, Rektor Paul Arnesen og jeg og Gunnl. Oddsson og en Skare fornemme Herrer: Konferensraad Schlegel, Etatsraad Engelsstoff, Justitsraad Werlauff, Biskop Prof. theol. Rasmus Müller, mange Professorer og Præster o. fl. I Ligstuen blev der beværtet med en god Julekage, Mandelkage, Konditor-Krandsekage, Cognac, Madeira, Malaga. 16 Personer bar Liget prægtig pyntet i 2 meget fine Kister med et Tinskjold med Graftskrift paa og en grøn Bladkrands omkring. I Ligstuen brændte der 8 Lys i Stager ved Liget og de store Lys i Kirken var omvundne med sort Flor; der blev sunget Ligvers af Skolen med dæmpet Orgel-Akkompagnement, derefter sang den en for Anledningen digtet trykt Sang med Orgel-Akkompagnement. Derpaa holdt Dr. Kofod en velklingende Tale ved Kisten, staaende i Kordøren tilligemed 3 Præster, alle i Messekjole og med Pibekrave; han roste den Afdøde overmaade meget. Derefter blev der

til Orgel-Akkompagnement sunget en for Anledningen digtet trykt Sang, og af Kantor og Skolebørn paa Kirkegaarden: »Hvo ved hvor nær mig er min Ende«, medens Graven blev kastet til. Man gik gennem Kirken og kørte derpaa hjem.

8. Jan. Til Justitsraad F r y d e n s b e r g blev jeg indbudt til et Aftengilde i Anledning af hans Fødselsdag idag tilligemed Prof. F. M a g n u s e n og Frue og nogle faa andre. Der var morsomt; han lystig og artig, men Beværtningen som sædvanlig sparsom. 1 kalkunsk Hane paa Bordet til os alle, og bagefter Æblekage og Æbler; jeg spiste et halvt Æble.

13. Jan. Endnu ligger hele mit Lovarbeide hos Ø r s t e d til Gennemlæsning, saa at det gaar langsomt for mig at faa Ende paa det.

14. Jan. Jeg sad hjemme og forfattede min Betænkning om Retterbødernes Gyldighed for Tiden i Island indtil Kl. 5 $\frac{1}{2}$, da jeg gik ud til Ø r s t e d og talte med ham i to Timer om mit Lovarbeide og mange andre Sager; han var yderst elskværdig. Han læser nu selv alt omhyggeligt igennem, og endnu usikkert, hvad Resultatet bliver.

15. Jan. Gik jeg til Adressekontoret, hvor jeg besaa den nye Hurtigpresse, som, endskøndt det var Søndag, var Kl. 12 i fuld Gang. Den er sammensat af en Mængde Hjul, Axler og Valser, og er et storartet Vidunder af menneskelig Opfindelse; den trykker 1000 Ark i Timen. 2 store Karle, drivende af Sved i Skiortearmer dreiede paa et stort Jernhjul, som satte alle de andre i en hurtig Bevægelse; 4 Drengene lagde Papiret for og modtog de trykte Ark; en voxen Mand talte Papiret til Drengene; naar Papiret i største Hast var lagt for, sugede Maskinen det i sig og spyttede det trykt og ukrøllet ud ved den anden Ende, hvor en Dreng modtog det; en Mester anførte dem alle og han viste mig det Hele, ligeledes de nye Valsecylindre til at oversmøre Sværten med i Stedet for Pumper og hvorledes de tillaves, lovede mig 2 samt Form til at støbe dem i og Forskrift m. v. Dette Bogtrykkeri kostede over 120000 Rd. Derefter gik til Statsminister M a l l i n g, som var syg, men sad oppe i en Sofa, og talte med mig om forskellige Ting, derpaa hjem at skrive.

19. Jan. En kongelig Lakai bragte mig en Tilsigelse til Kongens Taffel imorgen, men Konferensraad S c h l e g e l og jeg aftalte at køre sammen og følge afdøde Geheimekonferensraad C o l d til Graven ved Middagstid imorgen, han kommer med sin Vogn og henter mig. Jeg leiede en Sørgekappe for 3 Mk. og bliver i Uniform. Jeg skrev et langt Brev til Kancelliet om Landsoverrettens Anliggender og indsender det imorgen Formiddag.

20. Jan. Lod jeg først klippe mit Haar for 3 Mk., derpaa kom Konferensraad Schlegel kørende og tog mig op i sin Vogn. Vi kørte til Sørgehuset, hvor der mødte en stor Mængde Mennesker for at følge: hele Kancelliet, saavel Over- som Underordnede, Politidirektørerne, nogle fra Høiesteret, Professorer, Magistraten, Militære saavel af Land- som Søetaten og mange Præster. Vi blev budt et halvt Glas Madeira og en Bid Sukkerbrød til. Der var 46 Kareter i Ligfølget, og Rundekirke og alle Gader fulde af Folk, i Kirken over 1000 Mennesker. Orgelet spillede en Salme, Skoledisciple sang til, og Stiftsprovst, Professor Clausen holdt en smuk Tale ved Kisten foran Kordøren i Kirken og kastede der paa den 3 Spader Sand; bagefter blev der sunget og spillet 2 Vers, hvorefter vi gik bort og Liget stod der, skal først sættes ind i Kirkekapellet og derefter flyttes ud til at begraves paa den almindelige Kirkegaard udenfor Nørreport. Jeg og mange andre var i Uniform, men Veiret blev meget koldt med Frost. Derpaa anskaffede jeg mig en smuk Vogn for at køre op til Kongeslottet Kl. 2 $\frac{3}{4}$ e. M. til Taffel efter kongelig Tilsigelse. Der var rigelig 50 til Bords iberegnet Kongen, Dronningen, Prindsesserne og 3 Prindser. Nu helt andet Sølvtoi paa Bordet: 2 uhyre store Sølvterriner, en paa hver Ende af Bordet med Suppe, den ene med Kødbollesuppe, den anden med Aalesuppe; 2 Kammerherrer øste op af dem. Midt paa Bordet var en Sølv-Platdemenage, 10 Alen lang, med Blomster-Krukker af det fineste forgyldte Rosa-Porcellæn, hist og her 5 eller 6, fulde af de deiligste Blomster. 7 adelige Pager opvartede ved Bordet de Kongelige og Prindserne, 9 Lakaier, 2 Løbere og 2 Jægere. Dronningen talte naadig med alle før Maaltidet, med mig om Island, Veirliget og Vinteren der, min Sundhedstilstand her, Forskellen paa mit Ophold her og der, om jeg længtes hjem igen, naar jeg kunde faae Efterretninger derfra og sende Efterretninger dertil om mig o. s. v., men Kongen talte med Hofdamerne. Der var 12 Retter paa Bordet, men jeg husker ikke hvilke, eller kendte dem alle. Jeg valgte Aalesuppe og den var udmærket, derefter en udmærket Kødpøstei med Sauce, gode Karper, et Slags Kødfrikadeller med Roemos til og syltede Pærer, intet andet Syltetøi, Marvbudding, smaa Fugle, jeg troer Snespurve, stegte med Mos til, Flødeskumskage, Is med krydrede Smaakager til og deilige Æbler, det øvrige husker og kendte jeg ikke. Kaffe strax ovenpaa. Der traf jeg og gjorde Bekendtskab med mange fornemme Herrer, deriblandt Geheimeraad, Overpræsident M o l t k e, der indbød mig til Middag hos sig paa Frederiksberg en Søndag, naar det var godt Veir.

22. Jan. J a c o b T h o r a r e n s e n og jeg gik ud i Frederiksberg Kirk eudenfor Porten $\frac{1}{4}$ Mil, og hørte den mest udmærkede

Prædikant, Præsten dér, S c h i ø d t e. Alt hos ham er herligt: Indholdet, Foredraget, Stemmen, Fremtrædelsen og Gestikulationen o. s. v. Dronningen syntes bedst om ham af alle Præster i København, og forskaffede ham i sidstafvigte Foraar dette gode Kald, i hvilket han om Sommeren kan præke for Kongen, Dronningen, Prindserne, Hoffet o. s. v., som da bor paa Frederiksberg; man mener ogsaa, at han bliver Hofpræst og Kongens Skriftefader inden kort Tid efter gamle L i e b e n b e r g. Efter Gudstjenesten paa Frederiksberg gik jeg til Bager H a m b o r g paa Vesterbro og akkorderede med ham om Kryddertvebakker og Hvedemel til Foraaret, besaa hans Brød, for han siges at have det bedste Brød. Derpaa gik jeg igen ud til Frederiksberg til Overpræsident, Geheimeraad M o l t k e, som havde indbudt mig til Middag, vor tidligere Stiftamtmand Moltkes Fader. Han modtog mig med den hans Excellence egne Elskværdighed; som Fader og Ven er han ligefrem og godhedsfuld. Der serveredes 4 Retter: Kødsuppe, fedt kogt Oxekød med Kartoffelmos til og en udmærket Sauce, Fedekalvesteg med Syltetøi, og Risengrynskage med Rosiner i, endelig Konfektrosiner og Mandler, 2 Slags Vin, Kaffe bagefter. Jeg kom hjem igen Kl. 8 om Aftenen, gik hele Veien alene. — Pastor F r e c h l a n d, i et Kald 4 Mil fra København, meget hengiven til Kortspil, pleiede at reise til København to Gange om Ugen for at spille der paa Spillehuse. Nu kom han i samme Ærinde iforgaars Aftes hertil, men det var noget koldt, saa at han ved at køre de 4 Mil blev saa forkølet, at han strax da han kom, gik til Sengs, og fandtes død om Morgenens i Sengen. Iforgaars blev en Morder halshugget paa Amager. I Jylland og i Hamborg er nu tit 14° Frost. Specien nu 2 Rd. 14 Sk.

24. Jan. Bragte Skrædder Halldorsen mig Regning for min Nankintrøie paa 5 Rdl., som jeg betalte ham. Anskaffede jeg mig nogle Flasker Madeira for paakommende Tilfælde; købte jeg i Anledning af Kongens Fødselsdag Port'epée og Sko og Knæspænder for 10 Rdl. 4 Mk. Var jeg til Middags tilligemed forskellige fornemme Herrer hos Generalprokurør Ø r s t e d, hvor der var 10 til Bords; 4 Retter, nl. Kødsuppe uden Boller, men med Risengrød, som Enhver tog af efter Behag og kom i Suppen, dernæst forløren Skildpadde, dernæst Kalkunstep med stegte Kastanie-Kartofler og Syltetøi, samt 10 Æbleskiver. Vi drak 4 Flasker god Rødvin, Kaffe strax ovenpaa. Der traf jeg Etatsraad L a n g e, Deputeret i Kancelliet, og Professor R o s e n v i n g e.

25. Jan. Gik jeg til Etatsraad E n g e l s t o f t, derfra op i Kancelliet og Rentekammeret. Traf paa Veien Prof. F. M a g n u s e n og Lieutenant R a f n; den Sidstnævnte indbød mig til et Møde i det

oldnordiske Selskab imorgen Aften, men jeg gider ikke gaa. Kom op til mig en kongelig Lakai i fuld Puds og overbragte mig en Tilsigelse fra Kongen at møde i hans Palæ i fuld Gala paa hans Fødselsdag Kl. 6½ Aften til Cour og til at lykønske Kongen, til Apartements eller Spilleselskab sammesteds, hvis jeg ønskede at spille, og til Souper Kl. 11½—12. Jeg bestilte syede hvide korte Benklæder i denne Anledning hos Skrædderen.

27. Jan. Min Pegefinger paa venstre Haand bulnede med stor Smerte, hvilket er uheldig med Hensyn til Kongens Indbydelse til imorgen, jeg købte mig et Plaster til Fingeren.

28. Jan. Etatsraad H a m m e r i c h og Grev K n u t h kom og besøgte mig, hver for sig. Jeg købte mig en Sæbekugle for 24 Sk. og en styk Baandstrimmel til Strømpebaand idag, 4 Al. à 4 Sk. = 16 Sk. Jeg pyntede mig derefter herligere end nogensinde før, i ny Uniform med hvide Underklæder, hvide Silkestrømper, sorte speilglinsende Sko, forgyldte Knæ- og Skospænder, ny forgyldt Kaarde med en ny Guld-Portd'epée ved Siden og Hatten med Guldkrampen; kørte derpaa med Tjener bagpaa som altid op til Kongens Palæ Kl. 6½ e. M. Der var alt glimrende. Sikkert over 1000 Voxlys brændte der i Modtagelses- og Spisesale. Der samledes i Palæet af de øverste 3 Rangklasser omtrent 500 Personer, Mænd, Fruer og Frøkener, alle i ubeskrivelig glimrende Dragter, navnlig Damerne. De fornemste trak efter sig et Alen langt Slæb af det prægtigste Stof, der laa paa Gulvet og feiede henad det; Prindsessernes 2 Alen lange, Prinds Christians Gemalinde et 3 Alen langt og Dronningens dog endnu længere. Det var af blaat Fløiel, med et Tverhaands bredt Guldbroderi uden om; det er ikke en Del af selve Sølv- eller Guldmors Kjolen, men er spændt bag paa den med et Bælte om Livet, naaer ikke høiere op og kun ud paa Siderne, men hænger saa langt ned og trækkes hen ad Gulvet. Ingen bar Slæbene, men Gulvet var blevet vadsket og feiet saa godt, at man kunde speile sig deri. De fineste Kjoler var af gjennemsigtigt Guldmor, d. e. med Guldtraad i Vævningen eller Sølvtraad og paa sine Steder Guldknopper eller Guldroser paa Kjolen. Alle havde de brede glimrende hvide Diamant-Halsbaand og mange tillige Armbaand. Men Dronningen og Prindsesse Christian bare Diademer paa Hovedet, de andre Haaret alene med mange Slags Fjer i og Diamant-Smykker, men i Dronningens Diadem glimrende sikkert 500 Diamanter. Prindsesse Christians Slæb var belagt rundt om med et Guidstof, der saa ud som det røddeste Bogguld, men ikke en Guldgalon. De var alle herlige og dyrebare og kostede ikke lidt. Herrerne var ogsaa mange skinnende i pragtfulde Uniformer og alle med hvide Underklæder, Sko og Silkestrømper og prægtige Kaarder, undtagen Kongen; han var dog iført Admirals Uniform og Gala-Støvler, med

2 pragtfulde Dannebrogsg og Elefant Ordenskæder om Skuldrene. Alle Storkorsridderne bar ogsaa deres om Skulderen, men ingen Ordensbaand, og ingen mere end een Kæde, undtagen Kongen; hans Hatkrampe var stor, bred, pragtfuld, besat med Diamanter, og han selv tog sig ualmindelig godt ud. Ligeledes alle Prindserne, men de udenlandske Gesandters Kjoler var dog de mest glimrende, og var næsten helt bedækkede med Guldbroderier baade for og bag paa den mest afvexlende og mesterlige Maade, ogsaa de bar Stjerner og Ordener og Diamant-Smykker ligesaavel som deres Fruer. Men mest udmærkede sig dog vor Dronning i Henseende til Skjønhed, Høflighed og Elskværdighed. Hun talte kort, paa Grund af Mængden med alle som hun kunde, ligeledes Prindsesserne og de andre Damer paa Dansk, Tysk og Fransk, Kongen ligesaa, navnlig med alle Damerne, omtrent 100, og de udenlandske Gesandter og enkelte af sine Embedsmænd. Den Samtale varede omtrent 2 Timer. Saa begyndte man at spille ved 14 Spilleborde Boston. Kongen spillede ikke, men Dronningen med 3 andre, saa en Prinds eller Prindsesse ved hvert Bord, saa længe der var nogen. De andre gik omkring og konverserede, jeg med mange og mange med mig. Da Dronningen reiste sig fra sit Spillebord, reiste alle de andre sig fra deres og holdt op, selv midt i et Spil. Alle de Kongelige, de udenrigske Gesandter, de fornemste Fruer og Statsministrene spiste i en Sal for sig 48. Jeg spiste ved det nærmeste Bord med de andre fornemste, omtrent 100 Personer; jeg sad imellem Kammerherre H o p p e og Konferensraad S c h l e g e l, derpaa Stiftamtmand H o p p e; ved et tredie Bord spiste de andre, jeg ved ikke hvor mange, i en anden Sal. Der blev beværtet godt med 12 Retter, som jeg nu ikke husker at opregne, og rigelig god Vin af forskelligt Slags, Portvin, Rhinskvin, Madeira og Champagne, jeg havde konversable og underholdende Sidemænd til begge Sider. Jeg kom hjem, efter med alle de andre at have drukket Kongens og derpaa Dronningens Skaal, Kl. 1½ og sov derpaa usædvanlig godt.

29. Jan. Jeg vaagnede nu opfrisket og gik i Holmens Kirke denne Søndag, hvor jeg i Høimessen hørte Pastor M ü n t e r, en ung Søn af Biskoppen, præke udmærket deilig, hvorfor der søger derhen en utrolig Mængde Mennesker, hvergang han præker; deriblandt Prinds Christian, som var der idag med sin Søn, der efter Paaske skal konfirmeres, gaaende i sit 19. Aar. Denne vordende Kronprinds og Konge er net og ser godmodig ud som hans Fader. Der siges ogsaa, at Prindsesse Vilhelmine, der ogsaa er ganske net, skal forloves med ham strax efter Konfirmationen. Det var et smukt Syn at se den store Menighed festlig klædt myldre ud igennem Kirkens 3 Udgangsdøre, og fylde alle de nærmeste brede Gader og Torv, jeg tror vist henimod 3000 Mennesker. Hele Kirken var

propfuld af Mennesker fra øverst til nederst, og medens Præsten stod paa Prækestolen, hørtes intetsteds Hoste eller Snyden, undtagen naar han gjorde et lille Ophold ved en ny Periode og tørrede sit Ansigt. — Kom til mig en Søn af Kammerherre H o p p e, nylig bleven Auskultant i Rentekammeret. Købte jeg mig en Billet til Parkettet paa Mandag for at se Stadsen og høre »Trylleføjten«, et nyt Stykke, ved Kongens og Dronningens festlige Ankomst der den Aften.

30. Jan. Gik jeg paa Komædie for at se og høre Pragten i Anledning af Kongens Fødselsdag. Trængselen og Folkemængden overgik alt. Alle var i deres fineste Pynt; og jeg i min. Vi maatte staa i Klemme. Kongen, Dronningen, Prindserne og Prindsesserne, alle Ministre og de fornemste Embedsmænd og udenlandske Gesandter i fuld Uniform. Kongen og hans Suite kjørte med Løbere og Fakler foran Vognene og Jægere der foran, men Gardere ridende i Gala bagefter. Hele Kongens Nytorv, en uhyre stor firkantet Plads, omgivet af høie Bygninger, var illumineret af nogle Tusind Lys i alle Vinduer høit og lavt, forskellig grupperede; desuden brændte Fakler af Tjære og Hamp paa Stenger i Fyrfade og blussede høit tilveirs, saa at Natten blev til Dag; Amaliegade og Store Kongensgade vare illumineret paa samme Maade. Da Kongen og Dronningen, som straaled af Diamanter, indtraadte i Kongelogen, raabte hele Publikum tre Gange Hurra og klappede i Hænderne af al Magt, jeg troer henved 2000 Mennesker, og alle Instrumenterne gav Touche, saa at Larmen blev uhyre stor; han — Kongen stod længe bukkende til alle Sider. Derefter sang hele Publikum, mens Instrumenterne akkompagnerede, en trykt Velkomstsang til Kongen, der tidligere var blevet uddelt, alle som een til en smuk Melodi; havde Kongen, Dronningen og hver sit Exemplar; det gav en stærk og smuk Harmoni. Paa Sangen fulgte atter Hurra. Derefter begyndte en ny Komædie: »Trylleføjten«, en herlig Opera i 4 Akter med en uforlignelig Musik og Instrumentation af Mesteren Mozart. Det var alt uforlignelig herligt at se og høre; Stadsen og Pragten i Skuespillernes forskellige glimrende Dragter overgik alt, og de utallige Afvexlinger i Stykket fra først til sidst de Flestes Indbildningskraft. Det var langt og deiligt, der blev afmalet Himmel og Helvede og Smaadjævle kravlede op fra det luende Helvede, sorte som Beg, og sank senere ned til Helvede. 3 bevingede, flyvende Gratier, den ene herligere end den anden, kom ned fra Himlen, sang og spillede, og gik af og til op til Himlen igen. Der var Torden og Lynild. Man saa Helvedesfloden bruse frem, og alt igen forandres til Paradisets yndige Landskaber. Man saa østerlandske Moder i al deres Pragt og Herlighed. Antallet af Skuespillere var meget stort, til sine Tider omkring 60 paa eengang

paa Scenen, som alle sang, Damer og Herrer paa engang. Der blev viist østerlandske Skikke ved Bryllupper, som fandt Sted paa Scenen, Præsternes Dragter og Ceremonierne derved, Altere og Troner. Ved Skuespillets Slutning blev Kongeparret ligesom ved Ankomsten hilst med mangedobbelt Hurra. Jeg ønskede da, at min Familie fra Vidø og Ytriholmur havde været hos mig for at se og høre al den Herlighed, thi den var virkelig værd at se. Dette Stykke bliver sikkert spillet en 12 Gange, idet alle vil komme til at se og høre det. Men Omkostningerne ved Iscenesættelsen, navnlig de mange pragtfulde Dragter, beløbe sig sikkert til flere Tusind Rdl., men Stykket indbringer ogsaa flere Tusind Rdl.

4. Febr. Idag Kl. 12 blev Universitetets Festlighed i Anledning af Kongens Fødselsdag fejret i Regenskirken med Sange og Tale af Rektor magnificus. Rektor magnificus Professor Ø r s t e d holdt en Tale paa Latin om, hvad de oldenborgske Konger havde gjort til Oplysningens Fremme i deres Riger, navnlig Frederik den VI., og om almindelig Oplysning er farlig for Regenterne. Der var mange lærde og fornemme Herrer, deriblandt Biskop Münter.

6. Febr. Gik jeg op i Regenskirken fra Kl. 10—2 for at høre paa R e p p s Disputats idag for Magistergraden. Det var en ynkelig Præstation, thi Professorerne og Opponenterne ex auditorio gendrev hver eneste af hans Theser — han kunde ingen af dem forsvare — heller ikke tale ordentlig Latin, kun stammende og fuld af Feil; men han blev meget grov, overensstemmende med sin Karakter, Professorerne blev derfor irriterede, blev bittre imod ham og gav ham offentlig Reprimande i Vrede, navnlig Dr. J e n s M ø l l e r og Prof. P e t e r s e n, men T h o r l a c i u s gav ham til Slut en streng, venskabelig Advarsel — var dog mildest imod ham — det var en meget stor Fornøielse at høre T h o r l a c i u s tale Latin ligesaa flydende, hurtig og smukt som Dansk. Prof. P e t e r s e n og Dr. J e n s M ø l l e r talte den ogsaa ganske godt, dog ikke nær saa godt som Thorlacius. Tilstede var de fleste Professorer og en Mængde Studenter, alle meget irriterede over R e p p s Uduelighed, Urimeligheder og Grovheder; Professorerne sagde offentlig til ham, at han ikke kunde forsvare en eneste Thesis, vidste ikke op eller ned i noget, kendte intet til de Forfattere, som han henviste til, og trængte til at lære Belevenhed af de Danske, inden han nu flyttede til Storbritannien, hvor han ikke vilde nyde stor Anseelse. Til Slutning vendte de ham alle Ryggen, idet de gik bort, og ingen lykønskede ham til Magistergraden, hvad der dog pleier at ske, hvorfor det endnu anses for tvivlsomt, om den bliver ham tildelt, eftersom han prostituerede sig saa grundigt. Nedenfor ham

stod *Halldor Gunnarsson*, som skulde være hans Respondent og aabnede ikke sin Mund.

7. Febr. *Mad. Clausen*, en nøgen gammel Kone, Enke efter Købmand *Clausen*, gifter sig nu for tredje Gang med den bundrige Grosserer *Jakob Holm* med hans 10 Børn — han ogsaa for tredje Gang — hun barnløs og yderst fattig, idet *Clausen* efterlod en Gæld paa 70000 Specier. Dette kan maaske hjælpe til Forsyning af Havnene paa Vestlandet, saafremt *Holm* som har en Mængde Skibe og alt fornødent, og har omkring 200 Mand daglig i Arbeide, fortsætter Handelen. Jeg mødte idag *Etatsraad Thorlacius*, som beklagede *Repps* Udygtighed, Frækhed og Grovheder, saa at Rektor magnificus igaar stod op og lydelig og offentlig irettesatte ham. *Thorlacius* mente, at der nu ikke var nogen Rimelighed for, at han vilde faae Magistergraden, hvorom Professorerne nu vilde konferere, og de fleste af dem modsatte sig det, hvorefter de vilde tilskrive Universitetets Bestyrelse, af hvilken nogle var tilstede ved Disputatsen, og som neppe vilde anbefale ham til Kongen; han fandt det raadeligst for *Repp* at komme bort herfra saa hurtigt som muligt. Om Aftenen hørte jeg Professor *Ørsted*s Forelæsning fra Kl. 6—7½ angaaende de nyeste Opdagelser i Naturvidenskaben. Derhen kom og hørte paa ham *Prinds Christian* tilligemed omtrent 150 andre, med *Prindsen* Rektor *Ahrenz*, som stedse ledsager ham. *Ørsted* foredrog nye Opdagelser og Beviser angaaende, hvorfra Ringe omkring Solen og Bisole, Regnringe omkring Maanen og Bimaaner stammede, og at Lyset fra Solen, Stjernerne og alt andet Lys udkastedes gennem Ætheren, med en lignende vibrerende, men mangfoldige Gange hurtigere Bevægelse end Lyden gennem Luften, idet Lydens bølgende Bevægelse i Sekundet var 1040 Gange paa en Tone som Orgelets trestregede C. Jeg befandt mig endnu ikke vel, var ikke rask i Maven.

8. Febr. Gik jeg ud i Athenæum, betalte for en Maaned 1 Rdl. Traf der Askeonsdag Prof. *Petersen* og *F. Magnussen*. Om Eftermiddagen fik jeg Besøg af Kancelliraad *Bentzen*, som indbød mig til et stort Aftenselskab hos sig Fredag Aften; der bliver Grev *Knuth*, Stiftamtmand *Hoppe* og mange andre. Om Aftenen gik jeg til Kammerherre *Hoppe* efter en ofte gentagen Invitation; der var Kommandør *Rist*, Fader til ham i Island, hans Søster og forskellige adelige Fruer og Frøkener samt Stiftamtmand *Hoppe*. Beværtningen var simpel. Et lille Stykke varm, meget seig Oxesteg, samt til Smørrebrød kolde Skiver Saltkød samt Ost. Vi var 12 til Bords, 4 i det Hele fik Vin, 1 Flaske Rødvin, de andre Øl, deriblant Stiftamtmand

H o p p e og den anden Søn, nu Auskultant i Rentekammeret, samt Fruerne og Frøkenerne.

10. Febr. Gik jeg Kl. 8 om Morgenen i Rundetaarns Kirke for at høre Biskop M ü n t e r s Præsteordination. Der blev ordineret 4; men 8 Provster og Præster her af Staden var Ordinationsvidner, alle 12 med Pibekraver og Biskoppen den 13., der var iklædt en hvid Sølv mors Bispekaabe. Dr. M y n s t e r lyste til Ordination. Biskop Münter saa mig blandt andre i Koret og vinkede til mig at gaa til den anden Side af Alteret, hvor ingen var og hvor jeg kunde sidde og se alt. Vidnerne stod ikke, men sad til begge Sider lidt tilbage, ikke i Messedragt. De ordinerede var kun iførte Messesærk, gjorde Knæfald i Begyndelsen og i Slutningen, men stod under Ordinationen. Biskoppen og 2 og 2 Præster lagde Hænderne paa hver enkelts Hovede; Biskoppens Tale var smuk; 1 af de ordinerede prækede bag-efter. Biskoppen bød mig da ind i sin Stol, hvor jeg saa sad. Han havde sin Storkorsstjerne paa Messekjolen. Det Hele var forbi Kl. 10½, hvorpaa jeg gik i Athenæum til Kl. 2. Om Aftenen Kl. 7 gik jeg til Kancelliraad B e n t z e n s Aftenselskab, hvori 20 deltog, deriblandt Stiftamtmand Hoppe og mange Embedsmænd. Alt var prægtigt der i Huset og paa Bordet; der blev spillet ved 4 speilglinsende Mahogniborde; omtrent 20 Voxlys var anbragte i en Lysekrone og i Armstager af Plet; hele Bordservicet af Plet og Københavns Porcelæn. Der var 4 de allerfineste Retter Mad og to Slags udmærket Vin; 8 Slags Syltetøi. Jeg kom hjem om Natten Kl. 1½.

11. Febr. R e p p agter at gifte sig med en Frøken T h e s t r u p, hvis Fader var Assessor i Høiesteret og tage hende med til Skotland. Om Aftenen gik jeg til Etatsraad Ø r s t e d og talte med ham i en fuld Time, han var i alle Henseender særdeles blid og behagelig imod mig. Vi talte om Jura og mange for mig vigtige Sager. Han er nu færdig med Gennemlæsningen af mit Lovarbeide og havde sendt det den foregaaende Dag til Etatsraad L a n g e.

19. Febr. Idag løb en norsk Løber for Betaling hele Frederiksbjergs Allé igennem 4 Gange frem og tilbage paa en halv Time, fik 2 Mk. af hver Tilskuer, som løste Billet. Prindser og Prindsesser siges at have været tilstede og omtrent 15000 Personer inde fra Byen. Da de gik ind til Byen igen, var Trængselen saa uhyre, at man bar hverandre hele Vesterbro igennem ind til Vesterport; jeg var ikke tilstede. Han tilbyder at løbe herfra til Korsør, som er 14 Mil, frem og tilbage paa 12 Timer for god Betaling. Han er lille af Væxt og Matros.

25. Febr. Jeg gik i Athenæum, og om Aftenen til Etatsraad Ørsted, som var uhyre god og venskabelig imod mig, og

som glædede mig med den Meddelelse, at nu havde han og de fornemste i Kancelliet grundig gennemgaaet mit Lovarbejde og roste det, og at Kancelliet meget snart, dog neppe førend den 8. Marts, vilde indgaae til Kongen med en Forestilling angaaende samme, men han vilde ikke fortælle mig, hvad Kancelliet indstillede angaaende noget. Jeg bragte da paa Bane mange Ting mig og mine vedkommende og bad om hans Bistand, hvortil han svarede meget imødekommende, saa at jeg gik glad hjem.

28. Febr. Var jeg tidlig oppe hos Etatsraad Ørsted og Lange og Justitsraad Hammerich angaaende den igaar omtalte Ansøgning. Om Middagen kom en kongelig Løber til mig med Ordre at møde den 2. Marts i fuld Gala paa Rosenborg Slot i Anledning af Kongens Ankomst dertil til Høiesterets Aabning iaar. Om Eftermiddagen besøgte jeg Konferensraad Schlegel og var til Aftenselskab hos Urtekræmmer Larsen. Specien idag 225 = 2 Rd. 24 Sk.

2. Marts. Kom til mig Rektor magnificus Ørsted og bad mig paa sin Broder Etatsraad Ørstedes Vegne at køre idag med Prof. Rosenvinge til Høiesteret paa Rosenborg Slot. Jeg iførte mig i største Hast min Gala og var færdig, da Prof. Rosenvinge kom kørende til mig, jeg havde Kaarde med Port d'epée og hvide Underklæder med Sko og hvide Silkestrømper; jeg gik ind i Vognen og kørte til Rosenborg Slot med ham. Der var uhyre Pragt. Kongen i Admiralsuniform. Gardere og stor Livvagt og mange store Herrer og stor Stads. Sagerne smukt foredragne. Gik jeg om Aftenen til Selskab hos Grev Knuth. En norsk Matros Ernst løb hele Frederiksborgallé igennem 5 Gange frem og tilbage — hvilken Vejlængde regnes $1\frac{3}{4}$ Mil — i 40 Minutter for Betaling, og solgte Billetter dertil for 2 Mk., men en Husarvagt holdt alle uvedkommende borte. Han havde c. 10000 Tilskuere, jeg var ikke deriblandt.

23. Marts. Skærtorsdag. Al Frost er nu for længe siden, eller 3 Uger, helt ud af Jorden, man har begyndt at pløie og Jorden begynder at grønnes. Træerne vil snart til at udspringe, Køkkenurter og Kaal i Haver begyndt at voxer — det er noget andet end Døden i Island. Igaar blev Admiral Løvenørn begravet, fulgt til Graven af 50 Sørgepar i ligesaa mange Kæreter.,

Skibene tage meget langsomt Søpas til Island; Spekulant Sonne og flere erklære, at de ikke vil løse, rimeligvis heller ikke »Lærreds«-Gudlaugur. Vesterlandet bliver saare lidt beseilet, idet Clausen er død, og ingen fortsætter hans Forretninger der. Smith og Jacobæus, meget store Købmænd, som forsynede Møller i Reykjavik og flere andre Landet rundt, begge fallit. Der kommer dog et Skib til Møller, let lastet, for at hente Varebeholdninger, men dog med nogle

Varer indenbords, men kun det ene. Petræus sender de samme Skibe som før. B. Sivertsen sender 2 Skibe, og det 3. kommer fra Lissabon, hvorhen han sendte det i Fragt, sent næste Sommer med Salt alene. Jacobæus med de samme Skibe. Simonsen anløber Reykiavik for at realisere der, indkræve Gæld, og ophæve sin Handel der. 2 Skibe fra Flensborg have løst Pas. Fragt for Gods til Island er derfor nu umulig at erholde og forfærdelig dyr. Kom til mig Faktor Christensen fra Mula Syssel angaaende bestilt Fragt for Brædder til Reykjavik med Grosserer Magnus' Skib Tykkebai. Ligeledes kom Statsminister M ø s t i n g s Tjener og anmodede mig om at komme ud til ham imorgen ved Middagstid. Gik jeg tværs over 30 holstenske Smaaskibe, som laa i Stadsgraven (Kanalen) ved Holmens Bro Side om Side, fra det enes Ræling til det andet for at se paa deres Varer, Gryn, Oste, Skinker, Pølser o. s. v. og akkorderede med En om 1 Tønde Rullegryn, som ingen kender i Island, men som ere udmærkede til Mælkegrød, ligeledes Femernske Gryn, som ere sjældne, dyre og her som oftest ikke til at faa.

26. *Marts.* Gik jeg Kl. 9 f. M. til Etatsraad Lange, derfra i Petri Kirke, hvor jeg hørte en udmærket tydsk Prædiken hos den store Taler Dr. J o h a n n s e n. Der traf jeg Petræus, som fra Kirken gik hjem med mig og spiste her Bakkelser og drak to Glas Madeira til. Senere gik jeg hjem til ham til en god Middag. Der var 3 Retter, den ene bedre end den anden, en af dem var en fed Unglammesteg af et to Maaneder gammelt Lam; der var ingen andre fremmede end Adzer Knudsen, men med Børnene og hans Familie var vi 14 til Bords. Om Eftermiddagen gik vi alle ud paa Toldboden og der ombord paa en Kinafarer, der var klar til at seile, under Dækket, ind i Kahytterne og over hele Skibet. Den var paa Dækket 31 mine Favne eller 62 Skridt lang og 10 Favne bred. Det var et herligt Syn.

27. *Marts.* Gik jeg i Trinitatis Kirke efter Indbydelse fra Biskop Münster og overværede Biskop til Ribe Stift K o f o e d s Bispeordination, og ind i inderste Stolerække lige foran den nye Biskop. Hele Kirkens Kor var behængt med de prægtigste Tæpper med smukke Malerier paa. Foroven røde Damaskus Gardiner, ligeledes Altertrinene, dog midtveis hvidt Atlask, og dette ogsaa paa Knæfaldene, hvor Bisperne skulde knæle ved Modtagelsen af Alterets Sakramente. Selve Alteret bedækket med rødt Fløiel, bræmmet langs Kanten med tvende 2½ Tommer brede ægte Guldtrusser, Prædikestolen oventil paa samme Maade. Alteret foroven beklædt med hvidt Silke, kantet med brede, meget fine Kniplinger. Bisperne havde ogsaa deres Messeskjorter kantede med fine Kniplinger forneden og foran paa Ærmerne og Kanter af Guldmor, men foran hele Veien broderede Liljer med 4 smaa broderede Guldstjerner

imellem. Bagtil var der mellem Skuldrene et Indsnit i Kaaberne udfyldt med hvidt Silke og derpaa et Kors af en bred Guldtresse med en Guldkvast vedhængende. Midt for Alteret stod en Stol helt overtrukket med hvidt Atlask, og paa den sad den Biskop, som skulde ordineres. Koret var besat med mange Stolerækker, hvorpaa der sad fornemme Herrer, Professorer og Præster, af hvilke sidste 7 Sognepræster vare iførte Messeskjorter, og tilligemed Biskop Münter lagde deres Hænder paa Ordinandens Hovede under Ordinationen, som var særdeles høitidelig. I næste Stolerække bagved mig sad Kancelliherrer. Der var ingen af de kongelige, men Kirken var saa fuldproppet oppe og nede, at Folk var ved at blive trykket ihjel. Hverken Kollekt, Epistel eller Evangelium blev messet eller forelæst, men Orgelet spillede 2 Salmer. Derefter hørtes Instrumentalmusik høit oppe over Koret, og mange smukke Sopran- og Basstemmer afsang firstemmigt de i Anledning af Ordinationen digtede Salmer til smukke ukendte Melodier. Biskop K o f o e d, en stor Mand og endnu tykkere end afdøde Biskop Vidalin, prækede i Messen, havde en stærk Stemme og gestikulerede med Hænderne, men hans Præken henrev mig ikke. Efter den gik begge Bisperne til Alters. Stadsen, Instrumenterne, Ceremonierne gjorde Ordinationen høitidelig, og Stiftsprovst C l a u s e n lyste til den.

30. *Marts*. Nu gjorde jeg en Fragtakkord med W e l l e i u s om 4 Læster Gods hjem, og gik ud til at gøre smaa Indkøb og sendte en lille Kasse til mine smaa Sønnedøttre, indeholdende Gnaskeri fra Konditor K r o g - M e y e r. Den farvede Uld eller Garnet faas ikke før om en Uge. Jeg skrev til Hirschholm efter Birkeplanter. — Kom Postskibet og bragte mig mange Breve og mange sørgelige Efterretninger fra min Familie, om at min Søster paa Leira var afgaaet ved Døden, Branden paa Mødruvellir o. s. v.; gik jeg selv ud paa Toldboden ud paa Skibet og op i Rentekammeret for at faa fat i mine Breve. Om Aftenen gik jeg paa Ørsteds Forelæsning.

2. *April*. Idag konfirmeres Kongens 2 naturlige Døttre i Garnisonskirken. De er mandvoxne takkelige Piger, de var simpelt klædte i hvide Cambridge-Kjoler, Haaret tæt sammenbundet med et hvidt Baand oppe ved Nakken, derpaa flættet i 3 Flætninger og lagt i en Kredss paa Issen og der befæstet med en stor Hornkam; ingen Blomster, intet Pynt eller Diamanter, kun en dobbelt Perlemor om Halsen. Den ene havde et simpelt rødt Shavl, den anden et hvidt; de er dog og kaldes Grevinder. Moderen Fru D a n n e m a n d var pænt klædt med en sort Fløielshat i Kongens Stol lige overfor dem, og flere deres Børn hos hende, deriblandt en ung Søn, nu Greve og Kadet, en smuk Mand. Hun selv en ganske takkelig Kone. Prof. B r o r s o n fartede paa Kirkegulvet i en sort Silke-

præstekjole og med Dannebrogskorset og en Pibekrave og hørte en Mængde Børn. Gik jeg hjem at skrive Breve, sendte dem ombord om Aftenen, og gik saa Kl. 8 til Gildet hos Konferensraad Schlegel, hvilket han gør i Anledning af sin Søns Konfirmation idag. Der var 80 Gæster, næsten alle fornemme Herrer; der var fuldt af Fruer og Frøkener. Der var Fru Kammerherreinde *Bardenfleth*, Geheimeraad Overpræsident *Moltke* og flere med Storkorsstjerner, 4 Kammerherrer, Assessorer fra Høiesteret, den nyordinerede Biskop *Kofoed*, nogle Professorer og høiere Officerer. Der blev spillet ved 10 Spilleborde, og de tiloversblevne Damer og Herrer, henved 40, Lotteri ved et uhyre stort Bord. Der blev beværtet først med The med fint Brød til, derefter en Snaps Rom med engelsk Ost og fint Brød til, derpaa kort efter med 8 Slags Syltetøi. Ved hvert Bord blev der sat 2 Smaaborde og spist ved dem, Damerne og de andre ved det store Bord. Kold Mad: fint Brød smurt med flerartet godt Paalæg, dertil Vin, Punsch og Biskop. Derefter gode Syltetøis Tertekager. Tilsidst Is og Konditor-Sukkerkugler til og tilstrækkeligt Madeira. Udmærket Beværtning. Skinnende forgyldt Porcelæn paa Bordene, Belysningen var 3 Lysekroner, hver med 6 Lys, og 2 gennemsigtige Alabasters Krukker med Lys i. Jeg kom hjem Kl. 1. Ingen fra Hoffet overværede Kongens Døttres Konfirmation, undtagen General *Bülow*, som Kongen havde sendt derhen i Stilhed. De var, som sagt, ikkun tækkelig klædte, men da de kom hjem fra Kirken, laa paa Bordet til hver et pragtfuldt Guldur, et Diadem til at bruge i Haaret over Panden i Stedet for Hornkammen, og en deilig Brystnaal, helt besatte med glimrende Diamanter, men Kongen vilde besøge dem i Gaarftes,

3. April. Den 1. d. M. faldt en kongelig Resolution om et godt Gratiale til mig for Jonsbog Lovarbeidet. Jeg faar det rimeligvis om en Uge, men bliver indtil da i Pengemangel. Amtmand Thorsteinson skal derefter uddrage af mit Værk de Artikler i Jonsbogen, som endnu i vore Dage findes at være anvendelige, men i Stedet for de øvrige vælge andre mere hensigtsmæssige ud af Danske og Norske Lov, hvilket jeg ikke vilde paatage mig, idet jeg anser det for lidet muligt, saaledes at det svarer til Hensigten, hvorhos der var for lidt Tid dertil her, om det end var Mening, at Professor Rosenvinge og jeg fik kongeligt Kommissorium, medens jeg opholdt mig her, for hvilket jeg undskyldte mig.

9. April. Var jeg til Taffel hos Kongen, hvor alt foregik som tidligere, og Dronningen var ligesaa elskværdig og konversabel. Tidligere paa Dagen spadserede jeg paa Voldene i det bedste Veir; der var smukt der og fuldt af Spadserende. Træerne nær ved at udspringe og Voldene smukt grønne. Derefter spadserede jeg med Justitsraad *Hammerrich* og hans Frue og Børn i Kongens Have,

der var ligesaa fuldt af Folk. De første Skibe til Island seilede om Aftenen ud til Helsingør, kunne vist ikke komme længere for Modvind.

12. April. Ikke gunstig for Skibene. Gik jeg mange Steder for at gøre Indkøb. Besaa det lithografiske Institut*), traf dets Inspektør, som er Lieutenant, nylig ankommen fra Paris, en smuk Mand, beleven og brav, og som underviste mig om Kogning af Olie og Brændsel af Kønrog til en god Tryksværte. Ligeledes traf jeg Portrætmaler J e n s e n og talte med ham om at male et Portræt af mig. Om Aftenen gik jeg til Etatsraad Ø r s t e d.

13. April. Sad jeg for Portrætmaler J e n s e n i 2 Timer, gik derfra op paa Charlottenborg Kunstakademie at besee der udstillede Malerier, som var meget herlige; der fuldt af fornemme Folk, Damer og Herrer for at beskue Udstillingen.

20. April. Lod jeg Portrætmaler Jensen male min Portræt, sad for ham i 2 Timer, og skal sidde saa længe to Gange endnu.

21. April. Justitsraad Hammerich fortalte, at det to Gange nylig var kommet paa Tale at indstille mig til Kongen til at blive dekoreret med Ridderkorset af Dannebrog, og at Kaas havde bragt det paa Bane til Kongen. Bliver der noget mere af det, bliver det vel gemt til Prinds Frederiks Konfirmation den 22. Mai.

24. April. Gik jeg op til Kongen, hvor en Mængde Mennesker havde samlet sig, han var naadig imod mig og konversabel, derfra til Prinds Christian, som var ikke mindre forekommende, lovede mig sit og sin Søns Portræt, udspurgte mig meget om Island, sagde at han vilde se det selv, vilde overtale mig til at oppebie Konfirmationen.

3. Mai. Blev 4 Præster ordinerede i Trinitatis Kirke. Var jeg til Hoppes store Bryllupsgilde hos Kammerherre H a f f n e r. Hoppe og hans Kone blev ægteviede om Eftermiddagen paa Tydsk i Frederiks tydske Kirke paa Kristianshavn i Nærværelse af de nærmeste Slægtninge. I Gildet om Aftenen deltog omkring 50, mest fornemme Herrer og Damer og Militære. Man satte sig aldrig tilbords, men der blev spillet ved nogle Spilleborde, og Hornmusik udenfor Vinduerne af et Musikkorps fra Artilleriet. Der var Geheimeraad Brockenhus, 2 Generaler, mange Kammerherrer og Officerer og gamle B. Sivertsen og jeg. Først blev der spist Smørrebød med Rødvin til; derefter kom Tertekage og Krandskage og Is med Biskop og Muskatvin til og tilsidst et Glas Champagne. Enhver sad for sig med dette.

*) Det kort forinden oprettede »Kgl. Steentrykkeri«; den omtalte Inspektør er den senere for sine Fortjenester af Lithografien kendte Kaptajn Henckel.

14. Mai. Gik jeg, efter at have faaet Billet, med Mad. P e t r æ u s i Slotskirken 1. Pintsedag til Jubelfesten. Kirken var selv overmaade herlig og blev indviet med største Pragt af Biskop M ü n t e r; der var ogsaa i Bispeornat ligesom han Biskop J e n s e n fra Aalborg, 15 Provster og Præster i Messesærke; Konfessionarius i fuld Ornat med Messehagel; alle i deres bedste Pynt, og en særdeles høitidelig Musik i de bedste Sangere og Sangerinder fra Theatret, sang Salmer og hele det kgl. Orkester akkompagnerede paa Instrumenter.

15. Mai. 2. Pintsedag. Gik jeg op til Kongen og Prinds C h r i s t i a n, der begge tog en naadig Afsked med mig. Prindsen forærede mig sit og sin Søns Portræt. Sagde Farvel hos Kammerherre H o p p e og flere Steder; spiste til Middag hos Grev Knuth.

19. Mai. Spiste jeg ved Kongens Taffel, tog Afsked med Dronningen, som talte længe naadig med mig og sagde Farvel til mig med mange de bedste Ønsker. Der var mange fornemme Herrer, som nu strømme til endog fra Udlandet for at overvære Konfirmationen. 52 sad til Bords, 12 Retter Mad; 8 Pager og Lakaier, 2 Skytter og 4 Løbere opvartede ved Bordet.

22. Mai. Prinds Frederik Carl Christians Konfirmationsdag. Jeg kørte til Slotskirken med Etatsraad T h a a r u p; Karetrækken var ialt 250. Efter min Billet blev der anvist mig Plads i den inderste Stol; jeg var iført hvide Underklæder, Sko, Silkestrømper, med Kaarde og Port'dépée, og alle var glimrende og skinnende. Det var den mest skinnende Menighed. Alle de Kongelige, udenlandske Gesandter og Statsministre med deres Fruer, herlig glimrende. Der var 2 Biskopper, 25 Præster og Professorer i Theologi i Messekjoler og med Pibe kraver; Biskop Münster og Konfessionarius Liebenberg i Messekjoler af Fløiel. Den unge Prinds sad paa en lueforyldt Stol, tæt ved Prækestolen. L i e b e n b e r g holdt Talen før Konfirmationen fra Prækestolen og gik derpaa ned til Prindsen for at høre ham. Prindsen stod imens, ligeledes alle de kongelige og hvert Menneske i Kirken. Han besvarede høit og tydelig, uforfærdet, godt og rigtigt Liebenbergs 100 Spørgsmaal til alles Tilfredshed, gav ham derefter sin Haand og afgav sit Løfte efter et smukt, mærkeligt Formular. Der blev afsunget 2 Salmer før og 1 efter med Akkompagnement af et Positiv, men ingen andre Instrumenter, undtagen engang imellem 2 Basuner. Derefter steg L i e b e n b e r g, efter at have signet Prindsen og lagt sin Haand paa hans Hoved, igen op i Prækestolen og holdt en meget smuk, alvorlig moralsk Tale til Prindsen og endte med at velsigne ham og alle. En Salme sluttede denne Høitidelighed. Under den gik Prindsen op i Kongens Stol, og alle de Kongelige ud af Stolen imod ham for at ønske ham velkommen og lykønske ham,

men satte sig derefter under Salmen. Denne Dag blev udnævnt 26 Kammerherrer, Kammerherre Holstein til Excellence og Overceremonimester, 4 Konferensraader, nogle flere Etatsraader og Justitsraader, men ingen Ridder, som siges at skulle ske den 28. d. M.,*) naar Prindsen og Prindsesse Wilhelmine skulle forloves i Overværelse af de høieste Herrer, og et stort Taffel afholdes ved 5 store Borde, og hele Staden om Aftenen illumineres.

23. Mai. Sagde jeg Farvel til de Sidste og gik ombord. Vi satte Seil til Kl. 4½.

*) S. døde uden at være blevet dekoreret.
