

EN UKENDT FRØLICH SLÆGT

- I. JOHAN FRANDS FRØLICH. Sr. Frølich fik Borgerskab som Slagter i Holstebro 20. September 1785, iflg. Justitsprotokol for Holstebro Købstad 1782-97 fol. 98 a. (Indførslen indeholder ingen Oplysning om hans Fødested). Død 1820. ~ MAREN NIELSDATTER. - Søn:
- II. JOHANNES FRØLICH, hjemmedøbt 14. Januar, fremstillet Holstebro Kirke 28. Februar 1790, død i København 29. Januar, begravet 3. Februar 1865, 75 Aar, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke). 28/7 1815 Borgerskab som Høsekræmmer i København. 20/4 1857 Bevilling til at indtræde som Interessent i Silke-Ulden-Lærredskræmmerlauget.
~ 6/11 1819 Trinitatis Kirke (Kongebrev 27/10 1819). MAREN HORNBECH, født i København 17. August, døbt 7. September 1804 iflg. Skt. Nikolaj Kirkebog, konfirmeret Trinitatis Kirke Oktbr. 1817, død i København 29. Januar, begravet 8. Februar 1874, Assistens Kirkegaard, 70 Aar (Trinitatis Kirke).
Datter af Brændevinsbrænder JENS JENSEN HORNBECH, død i København 24. Januar, begravet 27. Januar 1843, 78 Aar, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke) og Hustru MAREN KIRSTINE JENSDATTER, død 11. September af „Cholera“, begravet 15. September 1846, 66 Aar, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke). Ved sin Død opføres hun som født Svendsen. - Børn:
1. MAREN LOUISE AMALIE FRØLICH, født i København 31. Januar, døbt 14. Marts 1821 (Garnisons Kirke), død i Skt. Hans Hospital paa Bidstrupgaard 11. Marts, begravet 17. Marts 1893, 72 Aar, Assistens Kirkegaard. Korsangerinde ved Det kgl. Teater, Lærerinde, ugift.
 2. LAURA JENSINE FRANSISCA FRØLICH, født i København 25. Marts, fremstillet i Garnisons Kirke 2. Juni 1824, død i København 25. Juli, begravet 31. Juli 1874, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke), ugift.
 3. PETER VILHELM THEOBALD FRØLICH, født i København 4. December 1826, døbt 17. Januar 1827 (Garnisons Kirke), død i København 1. Juli, begravet 7. Juli 1889, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke). Handelsfuldmægtig, fhv. Manufakturhandler, ugift.
 4. OTTO JOHANNES FRØLICH, født i København 30. September, døbt 6. November 1833 (Garnisons Kirke), er formentlig død i U.S.A., i Skifterettens Eksecutor Bo P # 76/8, efter hans ældste Søster, findes en Skrivelse fra ham, dateret San. Francisco, Cali, 12. Juli 1893, hvori han opgiver sin Adresse, som værende Montgomerystreet N: 402, room N: 10, kalder sig forhenværende Købmand, og meddeler at have en Datter.
 5. ISIDOR ALFRED FRØLICH, født i København 27. September, fremstillet i Garnisons Kirke 11. November 1835, død i København 24. Marts, begravet 28. Marts 1858, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke). Pakhusforvalter, ugift.
 6. HJALMAR JULIUS HORNBECH FRØLICH, født i København 11. Marts, frem-

stillet i Garnisons Kirke 8. Juni 1842, død i København 24. August, begravet 30. August 1866, Assistens Kirkegaard (Trinitatis Kirke). Handelsbetjent, ugift.

I Det kgl. Biblioteks Billedsamling findes et Gruppe-Daguerreotopi af: Laura, Peter, Otto og Alfred Frølich.

O. H. CLEMENTSEN.

HOFFMANN

I min Artikel Paa Station i Vestindien, S. 115 foran, findes en beklagelig Fejl, idet THEA HOFFMANN, født Jespersen, ikke var gift med Garnisonskommandanten, Oberst HOFFMANN, der døde 1842, men med dennes Søn JOCHUM HOFFMANN (1813–1878), Ejer af Rabekkegaarden uden for Rønne (medens Oberst Hoffmanns 2. Kone var en ældre Søster til THEA JESPERSEN – ANE CATHRINE), jfr. „Stamtavle over den bornholmske Familie Jespersen“, ved Halfdan Jespersen, Kbh. 1909.

H. F. GARDE.

OBERST HADERSLEBEN VON LÖWENKLAU OG HANS EFTERSLÆGT

Oberst Jens, som han almindelig kaldes, fødtes o. 1602 i Kirkelandsbyen Øsby ved Haderslev „af fattige, men hæderlige Forældre“. Med Hertug Adolf af Gottorp gik han 1622 i kejserlig Tjeneste, deltog i Belejringen af Bergen og Zoorn og i 1623 i Slaget ved Stadtlohn. Han tjente derefter Sverig under Feltmarskal Johan Banér, var med i Slaget ved Wittstock i 1636 og optoges 1640 (22. Maj) i den svenske Adelsstand med Navnet Löwenklau. I 1639 fik han som dansk Oberst Expektancebrev paa det skaanske Regiment med 500 Speciesdaler i Ventepenge „til der blev en Plads ledig for ham“. Han slog sig derefter paa Landvæsenet, fik 1649 af Kong Frederik III. Ret til at købe adeligt Gods i Slesvig og Holsten, og i 1652 af Hertug Hans af Sønderborg Kajnæsgaard paa Als i Pant for 10.000 Rdlr. Fra 1640 var han bosiddende i Oldesloe. I Marts 1657 fik han Bestalling som General-kvartermester over det danske Rytteriet og i Oktober Lønning som General-major og Kommandant over Rytteriet paa Fyen. Han ledede under General Ulrik Christian Gyldenløves Sygdom de danske Tropper i Slaget ved Tybring Vig og overgav sig med hele Hæren. I Folkemunde blev han forhaanet i Nidviser: „Den Bondedreng fra Harslev Len blandt de første Kujoner var han, da han fik Wrangel i Siune“. I April 1658 udtraadte han af Krigstjenesten og boede til Stadighed i Oldesloe, hvor Kong Christian V. forskellige Gange logerede hos ham. Oberst Jens von Hadersleben, gennant Löwenklou, som han kalder sig, døde 1684 i Oldesloe. Gift 1° m. Magdalena (1659), 2° m. Mariane Polyxena, 1671 og 1680 i Oldesloe.