

Hun konditionerede i 1793¹ på Sparresholm, Toksværd, sogn på Sjælland, som 1789–1799 ejedes af konferensråd JOHAN FRIEDERICH HEINRICH, der først var hospitalsmedicus på St. Croix, men senere dirigerede den guineiske og vestindiske handel²; han fik i 1789 rang med generalmajorer.

Grethe Schuchardt har rimeligvis været nødt til at tjene fra hun var ganske ung og ladet datteren blive i Fredericia, indtil hun blev voksen.

Men efter hendes konfirmation, som ikke fandt sted i Toksværd, måtte vel også hun ud at tjene. Imidlertid blev hun 13. nov. 1803 på Sparresholm (Toksværd), 22 år gammel, gift med forpagter FREDERIK LUDVIG HASTRUP.

I samme kirkebog findes følgende indførsel: „Ved FREDERIKKE CECILIE HASTRUPS Daab 21. Juli 1804 var Jomfrue Schuchardt af Toksværd Fadder“.

Frederikke Louise Krøys livsbane var usædvanlig. Født af en ugift moder tilbragte hun sine barndomsår i Fredericia hos den gamle skomager JENS BRØGER og hans aldrende hustru, muligvis også hos andre plejeforældre. Efter at være konfirmeret har hun formentlig tjent, indtil hun blev gift med forpagter Hastrup på Sparresholm, hvor hun tilbringer 2 år og derefter i 10 år er herregårdsfrue på Rosenfelt. I 1815 bliver hun skilt, og man ved så intet om hende før 1822; hun boede da i Frederiksberggade i København og senere i Sværtegade, hvor hun 1. juni 1826 bliver gift med overkrigskommissær ANTHON CHRISTIAN BØDTCHER. I 1837 blev hun enke og 15. april 1855 dør hun, 74 år gl. og blev begravet i det Bødtcherske familiegravsted på Assistents kirkegård.

Sit navn har hun selv forandret, thi i 1787 hed hun CREITZ; moderens navn Margaretha har hun ikke villet bære.

FR. TOBIESEN

DOMPROVST GODES FORNAVNE

1820 d. 23/4 fødtes i Rude ved Holsteinborg LUDVIG JACOB MENDEL GUDE, Søn af daværende Birkedommer i Holsteinborg Birk ALBERT PETER GUDE (1789–1870) og Hustru LOUISE HENRIETTE THOMSEN (1792–1825).

Navnet LUDVIG fik han efter sin Morfader Agent LUDVIG HENRIK THOMSEN (1749–1767) og Navnet JACOB efter sin Farfader Justitsraad, Inspektør ved Vaisenhuset JACOB GUDE (1754–1810).

Det jødiske Navn MENDEL maa derimod nok undre, men Forklaringen gives i hans Faders Skrivelse af 16/10 1868, som findes blandt min Morfaders efterladte Papirer:

Den lyder saaledes:

Ludvig ombedes at ville opbevare Etatsraad NATHANSON og Cancelliraad Landopmaaler Procurator DELBANCO's Portraiter, da disse 2 Mænd – i min

¹ Skiftet efter faderen.

² K. Carøe: Doktorer og Licentiater 1479–1768, Kbhvn. 1909.

Ungdom have viist mig megen Godhed og Venskab ogsaa meget bidraget til, at jeg saa tidlig kom i Embeds Virksomhed – og hvorfor jeg er Deres Minde Taknemmelighed skyldige.

I Aarene 1803–4 og 5 boede mine sal. Forældre i Skouboegade i en Gaard, som tilhørte Nathanson¹, der dengang var en ung velhavende Kjøbmand, af brillant Forstand, men uden mindste Dannelse, som Jøder paa den Tid vare.

Min Fader, der var en intelligent, videnskabelig Mand fattede Godhed for ham og gav ham Smag paa Dannelse og Videnskab, som han greb med største Lyst og Begjerlighed og gjorde i faa Aar utrolige Fremskridt med sit hurtige Nemme og store Læselyst.

Da min Fader² var afgaaet ved Døden, tog han sig meget af min Moders Affairer og viste os Børn særdeles Venskab og Opmærksomhed, især da han var blevet Associé af det saa bekendte Handelshuus Meyer og Trier.

Saaledes havde min Søster frie Pladser i den af ham allene abonnerede Loge i 1ste Etage og jeg hans Ridehest, som han næsten aldrig brugte, til min Disposition.

Han var da i stor Anseelse og blev sendt af Regjeringen til London for at negociere et Statslaan.

Han var overordentlig godgjørende – saaledes forærede han mig 100 hollandske Ducater til at foretage en Rejse til Wien – og anvendte mange Penge paa Kunstnere og Digttere.

Saaledes understøttede han FOERSOM til hans Oversættelse af Shakespeare – og har jeg hørt BAGGESEN, til hvem ingen Penge kunde forslaa, oplæse sine Digte i N's Salon.

Professorerne ECKERSBERG og LORENZEN malede ikke faa Malerier for ham og navnlig den sidste, der malede Scener af Holbergs Comedier, der som bekendt ere stukne i Kaaber.

Han gjorde et stort Huus og havde et Lyststed i Frederiksberg Alle og et i Kollekolle, kaldet Jægerhuset.

Han var og engang til et Middags Selskab, hvor der blev opvartet med virkelig Skilpadde, og hvor iblandt flere Gæster var daværende Statsminister KAAS, der dengang ejede Bernstorf Slot.

Han stod i Forbindelse med flere Hofpersoner og andre Fornemme – og var det ved hans Indflydelse jeg blev Cancellist i det kongelige Cabinets-Sekretariat med 600 aarlig Løn. Han bidrog ogsaa til at jeg saa hurtigt blev forflyttet fra Holsteinborg til Slagelse.

Men desværre forandrede Tingene sig.

¹ Jvfr. omtalen af Nathanson i Clausen og Rist: En kjøbenhavnsk Embedsmand. Jacob Gudes Optegnelser (1754–1810). S. 167–172.

² Justitsraad, Inspektør ved Vaisenhuset JACOB GLUDE (1754–1810) og Hustru HELENE MARIE f. YORK † 1828.

Ved hans overdrevne Godgjørenhed og kostbare Levemaade, mislykkede forvovne Speculationer og F. af 1813 om Pengeforandringen ved Rigsbankens Oprettelse gik Handelshuset Fallit 1820.

Samme Aar var det, Du blev født – og fandt jeg mig derfor foranlediget til at vise ham den Opmærksomhed – i hans ikke gode Stilling at opkalde Dig efter ham med Navnet MENDEL, da han i sine Velmagtsdage havde gjort saa meget for mig.

Hvad N har gjort for den jødiske Menighed og især dens Skolevæsen er noksom erkjendt og bekjendt.

Han fremstod derpaa som Forfatter til

1. Danmarks Handel, Skibsfart, Penge og Finantsvæsen og
2. Udførligere Oplysninger – om Handel og Finantsvæsen med flere Skrifter.

Senere blev han som bekjendt i en Række af Aar Redacteur af Berlingske Tidende.

Hans Virksomhed og Dygtighed blev almindelig anerkjendt og døde han som Etatsraad, Ridder og Dannebrogsmænd 88 Aar gl.

Cancelliraad Procurator DELBANCO ogsaa af den mosaiske Tro, var en videnskabelig dannet Mand, og som dengang ansaaes som en af Kjøbenhavns første Sagførere. Han, der var Omgangsven af Nathanson, viste mig altid særdeles venskabelig Opmærksomhed og antog mig til Fuldmægtig paa sit Contoir i 3 à 4 Aar med Løn 100 rd pr. Kvartal, og var det især hans Anbefaling der bidrog til, at jeg blev kaldet til Birkedommer paa Grevskabet Holsteinborg.

Af Taknemmelighed imod disse tvende ædle Mænd, som jeg har saa meget at takke for, har jeg nedskrevet ovenstaaende Linier til Deres Minde og ønsker Deres Portraiter opbevarede.

D. 16. October 1868¹

MARTIN POULSEN

¹ Skrivelsen, som ingen Underskrift har, er skrevet af Etatsraad ALBERT PETER GUDE (1789–1870) 1818 Birkedommer i Holsteinborg Birk, 1822 Byfoged i Slagelse 1830 Herredsfoged i Arts-Skipperinge Herreder.