

Forskelligt fra Genealogiens og Personalthistoriens Verden.

Slægtskabet mellem Niels Steno og Jacob Winsløw.

I »Personalthistorisk Tidsskrift« 6. II. 42 ff. har Johannes Bapt. Metzler givet »nogle Bidrag til Winsløwernes Slægtshistorie«, og kommer paa de sidste Sider af sin Afhandling ind paa det hidtil uløste Spørgsmaal om, hvorledes Niels Steno og Jacob Winsløw var beslægtede. — Han paaviser, at alle hidtil opstillede Antagelser om dette Slægtskab er urigtige, og opstiller derefter selv en ny Antagelse, der dog synes at kræve lidt af en Skæppe Ærter for at kunne gøres sandsynlig.

Maa jeg faa Plads for en allersidste ny Antagelse, som jeg vil overlade til de Personalthistorikere, der sidder ved Kilderne, at føre det kildemæssige Bevis for.

Ny er den for øvrigt ikke; Metzler rører lige ved den Side 57 for derefter kort og godt at afvise den. Men den er alligevel den rigtige. Niels Stenos Fader og Jacob Winsløws Morfader var Halvbrødre.

Naar han alligevel maa afvise denne Antagelse, er Grunden den, at han og alle tidligere Granskere af dette Emne, har anset Jacob Winsløws Morfader, Magister Niels Pedersen Bruun i Odense, for en Søn af Præsten Peder Hansen Bruun og Karen Jørgensdatter i Torkildstrup paa Falster uden at agte paa, at Hundrup angiver Niels Pedersens Fødselsaar til ca. 1610, et Tidspunkt, der umuliggør Sønneforholdet til Peder Hansen Bruun, der endnu ikke den Gang var bleven Student.

Hvad véd vi om Niels Pedersen Bruun?

Vi ved, at han d. 4. Juni 1634 aflagde Ed for Biskop Hans Michelsen i Odense som Rektor i Assens (Khist. Slg. 3. V. 143); 1639 opholdt han sig sammen med Biskoppens Søn Ludvig i Belgien (Fynske Slg. 7. 141, 144), hvor de begge blev indskrevne i Universitetsmatriklen i Leyden (Pershist. Tidsskr. 1. II. 128). I September 1641 blev Biskoppens anden Søn Michel indskreven samme Sted, og da Niels Pedersen i de samme Dage rejste hjem, tog han Brev med til Biskoppen og afleverede det hos denne d. 29. September (Fynske Slg. 7. 194). Straks efter Nytaar blev han saa Rektor i Nykøbing.

Da Niels Pedersen blev Rektor i Assens, angives han at være 25 Aar, altsaa født 1609; da han blev indskreven i Leyden, siges han at være 28 Aar, altsaa født 1611. Hundrup siger derfor med Rette, at han er født ca. 1610. Jeg vil antage 1609 for det rette Fødselsaar.

Niels Pedersen Bruun kan da ikke godt være Søn af den senere Sognepræst i Torkildstrup. Hele hans Ungdoms Forhold peger hen paa Fyn som hans Fødested. I Nærheden af Assens, hvor Niels Pedersen havde sin første Ansatelse, ligger Sandager og Holevad Pastorat; her var Peder Hansen Præst i Aarene 1591—1634; han var 2 Gange gift, første Gang vistnok med Formandens Enke; anden Gang ægtede han 1604 en Datter af Olf Bager i Odense; hun var Enke efter en Købmand Bruun samme Steds, han kaldtes altid Bruun Kræmmer; de Børn, der fødtes i dette Ægteskab med Bruun Kræmmers Enke, kaldte sig siden Bruun, og en af dem var Niels Pedersen Bruun til Frue Kirke i Odense, Jacob Winsløws Morfader.

Om Peder Hansen i Sandager har haft Børn i første Ægteskab, véd jeg ikke; men det er ret antageligt, at Steen Pedersen, Niels

Stenos Fader, er født i det Ægteskab og er bleven opkaldt efter Steen Knudsen Bille til Kjærsgaard i Brænderup Sogn. Peder Hansen var født i Brænderup Præstegaard, og da hans Fader blev kaldet dertil, var Steen Bille som bedste Kaldsmand medvirkende ved Kaldelsen (Khist. Slg. 4. III. 150), og han har vel altid af Beboerne i Præstegaarden været betragtet som deres særlige Patron og Beskytter.

Steen Bille døde 1590, og den ældste Søn i Sandagerpræstens Ægteskab kan være født, inden Mindet er blegnet om den afdøde som den, der i Præstens Barndom og Ungdom maaske har støttet ham og hjulpet ham frem; derfor skulde hans førstefødte opkaldes efter ham og kom til at hedde Steen Pedersen.

L. Vesten,
Sognepræst i Sulsted.

En Berigtigelse.

I Bogen: »Det Suhrske Hus i København 1749—1899« staar S. 29.:

»I 1688 blev Christine Suhr (Dt. af Amtsskriver Fred. Suhr i Nysted) gift Jokum Boldt, Amtsskriver i Halsted Amt. Han maa være død allerede 1696, og hans Hustru samt deres Børn, hvis de har haft Børn, maa alle være døde før 1706, da Kammerraad Suhr og Hustru afgik ved Døden, thi de nævnes ikke mellem disses Arvinger. og S. 30 staar, at der fra Skiftet efter disse foreligger et Andragende til Kongen af 14. Maj 1707 underskrevet af de fire Brødre samt to Svogre, Zimmén og Horneman, der fuldmyndige som enige skifte og dele selv.

Hertil skal jeg føje følgende Oplysninger.

1. I Smaalandske Reg. 1690—99, S. 265 anføres en kgl. Bevilling af 7. Jan. 1696 til Jokum Boldts Ligbegængelses Opsættelse i 14 Dage udover den ordinære Tid. Dette tyder paa, at han maa være død, ikke i 1696, men allerede i Slutningen af 1695.
2. I Følge Halsted Kbg. havde han 3 Børn, Adam Levin Boldt, d. 25. Juli 1689 † 1726 som res. Cap. i Landet-Ryde, 1 Datter død som lille og Friderich B. d. 10. Novbr. 1692 † som Student (Lengnick's Stamt. med Rettelser). Endvidere: hans Enke Kirstine maa allerede sidst paa Aaret 1697 være blevet gift, da hun først paa Aaret andrager Kongen om nogle Mænds Beskikkelse til at foretage Skiftet mellem hende og hendes Børn (Smaaland. Miss. 24. April 1697 Nr. 9), og hun sidst paa Aaret 1697 anføres i Halsted Kbg. som Md. Kirstine Schrøder. Hun ægtede nemlig Forp. p. Thurebyholm, Friderich Schrøder, der flyttede til Halsted Kloster, hvis Ladegaard Jochum Boldt i sin Tid havde haft i Forpagtning, hvilken Forpagtning hans Enke fornyede paa 4 Aar fra 1697; c. 1704 flyttede de til Sortebrødregaard (i Forbindelse med Fodbygd), som var købt af Søkapt. Erik Olsen Leegaard († c. 1716 som Kommandant paa Fortet Christiansborg paa Guineakysten). Her døde hun rimeligvis sidst paa Aaret 1710, (Bekendtgørelse af Skiftet efter hende er dateret 14. Jan. 1711), og ved Auktionen efter hende 1711 købte Fr. Schrøder Gaarden.
3. Ved Lollands-Falster Landsting blev 1. Aug. 1712 læst
 - 1) Frid. Schrøders og Medarvingers Skøde til Provst Math. Atke i Stokkemarken paa V. Ulslef Kongetiende »som os paa min sal. Kærestes Vegne efter min sal. Svigerfader, Kammerraad Amtsf. Frid. Suhr er retmæssig tilfaldene.

Underskrevet af Frid. Schrøder, samt hans Stifsønner, Adam Levin Boldt og Frid. Boldt med deres Curatorer og

Morbrødre, Spr. Bent Suhr i Købelev og Spr. P. Suhr i V. Ulslev. — Sortebrødregaard d. 8. Marts 1712.

- 2) Kammerraad Suhrs Arvingers Transport til Deres Svoger, Frid. Schrøder paa V. Ulslev Kongetiende, som Frid. Suhr havde købt af Marg. Gede, sal. Kansler Holger Winds ved Skøde, dat. Kbhavn 19. Juli 1699.

Riserup Præstegaard 16. Septbr. 1711.

Paa min kære Dt., Md. Marie B. T. Suhr. Paa Md. Anna Marie, sal. Elisabeth sal Mag. Joh. Claus Suhrs Vegne som Christof Suhrs Vegne som P. Suhr. Laugværge. Laugværge.

Oluf Lundt.

J. Rahr.

G. Zimmer. Hans Hornmand.

Efter disse ovennævnte Oplysninger synes det vanskelig at forklare, dels at hverken Svigersønnen Frid. Schrøder eller hans Hstr. Kirstine Suhr med 2 Sønner ved Skiftet efter hendes Fader nævnes mellem Arvingerne, ej heller findes som Underskrivere paa Andragendet til Kongen 1707 fra Frid. Suhrs Arvinger, dels at de øvrige Arvinger først efter hendes Død transporterer hendes Arvepart over paa Svogeren og hendes Sønner af 1. Ægteskab.

Erh. Qvistgaard.

von Soehenthal.

Til den af Dr. L. Bobé (Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familie-kreds VIII., Tillæg S. 140) offentliggjorte Stamtavle over Slægten v. Soehenthal kan jeg særlig ved Arkivar W. K. v. Arnswaldts imødekommende Bistand føje følgende Oplysninger om Slægtens ældste Led.

Ulrich Soehle (n), Raadmand i Goslar, 13. Juli 1578 Medlem af det derv. Købegilde, død før 1612 (?) g. m. Catharina von Uslar af den goslarske Patricierslægt af dette Navn.

Søn:

Johannes Soehle (n), hertugelig brunsvigsk Kammerskriver (Kammerier) i Wolfenbüttel, senere Amtmand i Herzberg i Harzen, f. i Goslar, død i Herzberg 1628/30, g. i Hannover (Torvekirken) 11. Juli 1619 m. Elisabeth von Anderten, f. i Hannover (eller Minden i Westph.), begr. 12. April 1663 i Herzberg (g. 2^o m. Amtmand Heinrich Gieseke i Herzberg).

Søn:

Friedrich Ulrich Soehlen, døbt i Wolfenbüttel, (B. Mariae V.) 6. Sept. 1621 † 2. Febr. 1683 i Blankenburg i Harzen, først Løjtnant, saa brunsvigsk Overfører i Blankenburg, g. i Herzberg 25. Sept. 1649 m. Catharina Elisabeth Paulon (Pauland, posthuma) d. 18. Juli 1630 i Nordhausen i Harzen, begr. 17. Febr. 1684 i Blankenburg.

Sønner (bl. andre):

- 1) Rudolph Caspar Soehlen, Friherre v. Soehenthal, døbt i Herzberg 22. Januar 1654, død 4. Aug. 1706 i Wien.
- 2) Friedrich Ulrich Soehlen, Friherre v. Soehenthal, født 23. Decbr. 1658 i Blankenburg, død 10. Marts 1721 i Halberstadt (Vor Frue Kirke).

P. H.

Vort Søsterselskab i Sverrig, Personhistoriska Samfundet, har lidt det smertefulde Tab, at Arkivar ved det svenske Rigsarkiv, lic. phil. Ivar Simonsson, der kun i 3 Aar havde været dets Redaktør, den 5. Januar i Aar er død kun 33 Aar gammel efter et langt Sygeleje. Skønt endnu saa ung kunde Simonsson se tilbage paa et ikke helt ubetydeligt Forfatterskab af litteraturhistorisk og personalhistorisk Art; — men det, som han selv tænkte sig som sit Livs Hovedværk, Skildringen af Carl Michael Bellmans Liv og Digtning, det naaede ikke videre end til Forberedelsens Stadium. Personhistoriska Samfundet havde, da det vandt ham som Redaktør, sat store Forhaabninger til hans udmærkede Personlighed, hans stærke personalhistoriske Interesse, hans Kundskaber, historiske Sans og aabne Blik for det sandt menneskelige. Det er et sørgeligt Faktum, at han blev revet bort, just da han havde begyndt at indfri disse Forhaabninger.

Indtil videre har Første Arkivar i Det svenske Rigsarkiv Sixtus Humble overtaget Redaktionen af Personhistoriska Tidsskriftet.

P. H.

Den 17. Januar 1925 har Generaldirektionen for de preussiske Statsarkiver — der, som det vil være vore Læsere bekendt, aldrig har vist den private Forskertrang paa langt nær den Interesse og Imødekommenhed, som vi møder i vore hjemlige Arkiver — udstedt en Forordning, ifølge hvilken der fremtidig for Benyttelse af et Arkiv skal betales følgende Gebyrer:

for et helt Aar.....	300 RM
for et halvt Aar.....	150 —
for en Maaned.....	40 —
for en Uge.....	15 —
for en Dag.....	3 —

samt for en Oplysning, alt efter Undersøgelsens Omfang, 3—20 RM. Ganske vist hedder det, at Benyttelsen af Arkivet til videnskabelige Formaal — derunder ogsaa Stedshistorie — er gratis; men dette vil kun sige, at man i Preussen endnu ikke er naaet længere end, at man finder, at den mulig usagkyndige Udarbejdelse af en eller anden lige gyldig Landsby- eller Sognehistorie bør støttes, medens en slægtshistorisk Udarbejdelse — uden Hensyn til om Forfatterens Navn er en Borgen for, at det bliver et Arbejde af høj kulturel Værdi — altid betragtes som Geschæft, der skal beskattes og boykottes.

P. H.

Paa W. Mühlhaus Forlag i Kiel er af Statsarkivraad, Dr. H. Kochendorff udgivet et 40 Sider stort Hæfte, betitlet »Das Archivwesen Schleswig-Holsteins«, der er et noget udvidet Særtryk af en Artikel i det her lidet kendte historiske Skrift »Nordelbingen«. Uden naturligvis paa en saa begrænset Plads at kunne give nogen Registratur over det Kielske Statsarkivs Indhold, orienterer den dog fortræffeligt om, hvad man kan vente at finde i Arkivet. Det er ikke Hvermands Sag at være inde i den saa hyppigt sig gentagende Deling af Hertugdømmerne under forskellige Fyrster, der er bestemmende for, hvor disse Landsdeles Arkivalier maa søges, og her er Dr. Kochendorff en kyndig Leder; ogsaa af de danske Arkiver giver Bogen paa et Par Sider en kort Fremstilling. Forfatteren er en Mand, der til Bunds kender det, han taler om, og hans Kildehenvisninger i Hæftet er fortrinlige.

P. H.

Kammerjunker O. v. M u n t h e a f M o r g e n s t i e r n e har i Kommission hos Høst og Søn udsendt en smukt udstyret Bog om Oberst og Hofbygmester Nicolai Eigtved. Om Bogens Betydning for dansk Bygningshistorie skal ikke tales her; det skal blot nævnes, at Forf. har konstateret, at Eigtved, hvad man ikke tidligere har vidst, er Christiansborgs skønne Marmorbro's Bygmester. Som personalhistorisk Arbejde indtager Bogen en smuk Plads. Den skildrer i fire Kapitler Eigtveds Herkomst, Ungdom og private Liv samt hans Virksomhed ved Opførelsen af Christiansborg Slot, bringer dernæst Oplysninger om hans forskellige Byggearbejder, ordnede kronologisk, og endelig en Omtale af hans i Rigsarkivet bevarede Tegninger og Planer. Bogen er forsynet med adskillige Tegninger og Planer samt med gode Kildehenvisninger.

Der er i vor Hovedstad bevaret saa mange smukke Vidnesbyrd om Eigtveds Virksomhed som Arkitekt, at man hilser denne udførlige Skildring af hans Liv og Arbejder med Glæde.

H. Hj.-N.

Byretsfuldmægtig Ch r. P e t r e s c h C h r i s t e n s e n har udsendt anden Del af sin Nørresundbys Historie, Aarene 1701—1850. Bogens første Del er omtalt i nærv. Tidsskrifts 8. R. 1. B. S. 197. Indeholdt denne Del meget personalhistorisk Stof, er dette i endnu højere Grad Tilfældet med den nu udkomne Del. Forf. gør her ikke alene i selvstændige Biografier Rede for Byens Embedsmænd, saavel gejstlige som civile, men kommer ogsaa stærkt ind paa Byens Slægter, og den indeholder herigennem meget Stof af Interesse for Personalhistorikere. Særlig Afsnittet »Nogle gamle Sundbyslægter« er en lille Guldgrube, der bærer stærke Vidnesbyrd om Forf.s dybtgaaende personalhistoriske Forarbejder.

H. Hj.-N.

Postmester C. Klitgaard, Brønderslev, har vist Samfundet den Velvillie at tilbyde Medlemmerne det af ham i Aarene 1914—1918 udgivne Værk »Kjærulfske Studier« for den meget billige Pris 5 Kr. pr. Eksemplar + Porto. Bogladeprisen er 23 Kr. Medlemmerne opfordres til at gøre Brug af dette Tilbud. idet Bogen er et af dansk Personalhistories betydeligste Samleværker, der paa sine omtr. 500 store Sider bringer en meget stor Mængde Oplysninger om den stærkt udbredte Slægt og dens mange Forbindelser. Bestillinger sendes til Forfatteren.

Opmærksomheden henledes paa, at Krak's Forlag tilbyder Samfundets Medlemmer Krak's Blaa Bog 1925 for halv Bogladepris, 11 Kr. Bestillinger indsendes til Forlaget, Nytorv 17, København B.

I »Verein für hamburgische Geschichte« har Dr. A. Dreyer i Fjor holdt et Foredrag om de Danskes Belejring af Hamborg i August og September 1686. Han fremhævede, at Hamborg ofte havde været et Annexionsmaal for Danmark. Christian V belejrede først i 1679 Byen; men den tyske Kejser greb ind, hvorefter Christian V mod at faa en Pengesum drog bort med Løfte om ikke mere at angribe Byen. Allerede i Juli 1686 vendte han dog tilbage. Hamborg var den Gang en af de stærkeste tyske Fæstninger med 22 Bastioner og den stærke »Sternschanze«; men Besætningen bestod kun af 3600 Mand Infanteri og 5 Regimenter Borgervævning, fordi Datidens Demokrater havde nægtet at træffe Forholdsregler mod en ny Belejring, som de ikke troede paa. Lüneborgere og Svenskere kom dog Hamborg til Hjælp, og i Slutningen af August var der derfor samlet 14000 Mand i Hamborg, medens de danske Belejrer bestod af 18000 Mand. Det første Angreb paa »Grindelhof«

afværgedes ved et Udfald af den hamburgske Besætning. Den 23. August rettede Danskerne nu et hæftigt Angreb paa »Sternschanze«, denne holdt Stand, men blev stærkt beskadiget af Bombardementet. Efter Natten til den 25. August var den saa stærkt medtaget, at et Krigsraad under Kommandant v. Uffelns Forsæde besluttede at foretage et Udfald, og med dette havde Hamburgerne saa stort Held, at Danskerne erklærede sig beredt til at indgaa paa en Vaabenstilstand, der førte til, at de drog bort, da Rigsfyrsterne imidlertid intervererede, og Christian V maatte frygte for at faa hele Tyskland imod sig.

P. H.

Det er ikke hyppigt, at danske, historiske Personligheder af Udlandet behandles i romantisk Form. Den tyske Forfatter Albert Petersen, der er blevet bekendt ved sin store Roman »Arnold Amsinck«, har for nylig gjort Caroline Mathilde til Genstand for en romantisk Behandling i stor Stil, og hans Bog har vundet megen Anerkendelse i Tyskland. Han har forestaaet at gøre de historiske Skikkelser interessante, men med den historiske Sandhed stemmer de ikke. Over Caroline Mathildes Personlighed har han kastet Elskelighedens Kaabe, medens Struensee kort og godt er Eventyreren. Trods Manglen i historisk Henseende fortjener Bogen at blive læst herhjemme.

P. H.

Et Medlem af den norske Slægt Kræfting — der i al Beskedenhed skjuler sig selv under Anonymet A. K. — har udgivet et 43 Sider stort Hæfte, trykt som Manuskript for Slægtens Medlemmer, hvilket paa Titelbladet betegnes som første Del af Slægtshistorien.

Slægten — der saavidt det af denne Indledning kan ses blomstrer i Tyskland, Norge, Lifland og i en kognatisk Linie, som bærer Navnet Kræfting, i Danmark — har det Held, at der i Bremens Arkiv findes en haandskreven af Købmand Herman Krefting (1528—1607), sig fra 1592 daterende Slægts-historie, og ved Hjælp af en gammel Familiebibel (det andet Held!) synes det, som om det indvendingsfrit lader sig dokumentere, at Slægten kan føre sin Stamtavle tilbage til den nævnte Købmand Herman Krefting, idet det er Sønesønnen af denne, ogsaa en Herman Krefting (f. 1592, død 1651), der indvandrer til Norge, hvor 4 Generationer af Slægten efter hinanden har været knyttede til den norske Jernindustri. — En anden Sag er, om man kan stole paa Optegnelserne fra 1592, der udleder Slægtens Oprindelse fra et i Egnen ved Wesel liggende Gods, der tilhørte en adelig Slægt Krechting. Jeg er ikke tilbøjelig dertil, og Oplysningerne, som nu er tilvejebragt, er lidet overbevisende. Rent bortset fra, at Navneforvanskningen sproglig set synes mærkelig, maa Skriveren af Slægtsuddragene i 1592 selv erkende, at hans Bedstefader, der var Sekretær og Organist i Byen Schoppingen »havde glemt sin Herkomst og sit Land og var tilfreds med sin nye Stand«. For mig er den Omstændighed, at den nu levende Slægt Krefting lige fra ca. 1600 har ført et Vaaben med 3 Nældeblade i gyldent Felt, som er ganske uligt det af den adelige Slægt førte Vaaben 10 Sølvringe (3-3-3-1) i sort Felt — i alt Fald indtil videre — et afgørende Bevis imod den paastaaede Slægtsforbindelse.

P. H.

Spørgsmaal.

Søger oplyst:

- a. Stifandinspektør Stockfleth's (f. $\frac{2}{9}/7$ 1747 i Ascheim, Norge, † $\frac{23}{3}$ 1822 i Kjøbenhavn). Børn: fødte i Tidsrummet 1775—1790, — naar og hvor fødte? (En Søn Eggert Gabriel, f. $\frac{3}{9}$ 1779 — hvor? — † $\frac{13}{4}$ 1853 i Kbhvn. og en Datter Anna Dorothea Sandrine Florentine, f. $\frac{13}{2}$ 1787 — hvor? — † $\frac{12}{4}$ 1843 — hvor?). — Der er Tale om 9 Børn, Stifandinspektørens øvrige 16 kjender jeg. —
- b. Typograf og Bogtrykker Emil Wilhelm Stockflet's (f. $\frac{10}{3}$ 1819 i Kjøbenhavn, † s. S. $\frac{7}{3}$ 1867). Børn (to kjender jeg: Fritz Florian Ferdinand S., f. $\frac{14}{5}$ 1855 i Kjøbenhavn og Johan Georg Hannibal S., f. s. S. $\frac{6}{11}$ 1861, men ved ellers intet om dem). —

Takker for enhver Oplysning! —

Ruds-Vedby i Juni 1925.

v. Eyben,
Postmester.

Medlemmer af Samfundet kan ved direkte Henvendelse til *Kraks Legats Kontor*, Nytorv 17, Kjøbenhavn B. erholde *Kraks Blaa Bog* for 11 Kr. (halv Bogladepris).

Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.

Under Protektorat af
Hendes Majestæt Enkedronning Louise af Danmark.

Medlemsbidraget er 12 Kr. aarlig.

Samfundet har siden dets Stiftelse i 1879 udgivet:

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

1. Række, Bind I—III (1880—82) ved *F. Krarup*.
1. — , — IV—VI (1883—85) ved *G. L. Wad*.
2. — , — I—IV (1886—89) ved *G. L. Wad*.
2. — , — V—VI (1890—91) ved *H. W. Harbou*.
3. — , — I—III (1892—94) ved *H. W. Harbou*.
3. — , — IV—VI (1895—97) ved *G. L. Grove*.
4. — , — I—II (1898—99) ved *C. E. A. Schøller*.
4. — , — III—VI (1900—03) ved *G. L. Grove*.
5. — , — I—VI (1904—09) ved *G. L. Grove*.
6. — , — I (1910) ved *G. L. Grove og Paul Hennings*.
6. — , — II—VI (1911—15) ved *Paul Hennings*.
7. — , — I—VI (1916—21) ved *Paul Hennings*.
8. — , — I—III (1922—24) ved *Paul Hennings*.

Foruden det aarlige Navneregister i Tidsskriftet findes i Aargangen 1892 Indholdsfortegnelse for 1.—2. Række (1880—91), i Aargangen 1904 Indholdsfortegnelse for 3.—4. Række (1892—1903) og i Aargangen 1916 Indholdsfortegnelse for 5.—6. Række (1904—1915).

Aargangene 1880 og 1881 er udsolgt. Aargangen 1882 sælges kun, naar Aargangene 1883—85 købes samtidig. Prisen for Aargangene 1882—1885 er 6 Kr. Prisen for Aargangene 1886—1903 er nedsat til 3 Kr. pr. Bind, og Prisen for hver af Rækkerne til 10 Kr. pr. Række (6 Bind). Aargangen 1892 sælges ikke særskilt. — Prisen for Aargangene 1904—1915 er nedsat til 5 Kr. pr. Bind, og Prisen for hver af Rækkerne til 20 Kr. pr. Række (6 Bind). De efter 1915 udkomne Bind koster 15 Kr. pr. Bind. — Enkelte Hæfter sælges ikke.

AAGE FRIIS:
BERNSTORFFERNE OG DANMARK

BIDRAG TIL DEN DANSKE STATS POLITISKE
OG KULTURELLE UDVIKLINGS HISTORIE 1750—1835

I. Bind: Slægtens Traditioner og Forudsætninger. 1903. (450 Sider) (Bogladepris Kr. 7.50) forefindes endnu et mindre Restoplag. Sammen med II. Bind: Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederik V's Konseil (440 Sider) 1919 (Bogladepris Kr. 18.00) kan nogle enkelte Eksemplarer faas portofrit tilsendt fra Forfatteren, Sol sortvej 62, København F., ved Indsendelse af *ialt 15 Kroner*.

Ligeledes kan nogle enkelte Eksemplarer af:

BERNSTORFFSKE PAPIRER

Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff
i Tiden fra 1732—35

I.—III. Bind. Bogladepris ialt 36 Kr.

faas portofrit tilsendt sammesteds ved Indsendelse af *ialt 20 Kr.*

Medlemmer af Samfundet kan erhverve:

DR. K. CARØE:

DEN DANSKE LÆGESTAND I—IV.

- I. Doktorer og Licentiatler 1479—1788.
- II. Kirurger. 1738—1785.
- III. Den danske Lægestand 1786—1838.
- IV. Den danske Lægestand.

Supplementsbind til 7. Udg. (Læger, der har taget
Eksamen efter 30. Januar 1838 og er døde inden
1. Januar 1901.)

for 6 Kr. Enkette Bind 1 Kr. 50 Øre.

Prisen for Ikke-Medlemmer er 8 Kr. Enkette Bind 2 Kr.

HENRY BRUUN:

DANMARKS AMTSFORVALTERE 1660—1848

for 3 Kr. Prisen for Ikke-Medlemmer er 5 Kr.

samt

FRITZ JÜRGENSEN WEST:

DE KONGELIGE AMTMÆND I HERTUGDØMMET

SLESVIG 1660—1864

for 1 Kr. 50 Øre. Prisen for Ikke-Medlemmer er 3 Kr.

Bestillinger bedes indsendt til Sekretæren for Danmark: H. Hjorth-Nielsen, Nybrogade 32, København K.