

Generalmajor Ivar Christian Lassons Autografi,

indsendt til Ordenskapitlet i 1813, samt nogle Oplysninger om hans Slægt.

Meddelt af **Paul Hennings**.

Ivar Christian Lasson, Generalmajor og Chef for det slesvigske Rytter Regiment, er født 20. Juni 1755 paa Uggerslevgaard i Fyen af Fader Major Jens von Lasson og Moder Ursula Dorothea Seue. Efter min Faders Død 1759 blev jeg opdraget hos min Faders Moder, Fru Hagedorn paa Harritslevgaard i Fyen indtil hendes Død 1769.

Bestemt til den militære Stand, blev jeg i Aaret 1764, som surnummerair Officeer ansat ved det nuværende fyenske Regiment lette Dragoner, i hvilket jeg indtraadte for at gjøre Tjeneste den 10. Juni 1770. Den 23. Juli 1772 avancerede jeg til virkelig Sec. Lieutenant i Nr. og Gage, e. d. 1776 til virkelig Pr. Lieutenant, den 17. Juli 1782 til Second Ritmester, den 19. September 1783 indlod jeg mig i Ægteskab med Anna Sophie v. Løvenørn, Datter af Confrd., Amtmd. de Løvenørn. Med hende har jeg to Børn:

1) en Søn Jens Frederik f. 31. Juli 1785, der nu staar som Pr. Lieutn. i det slesvigske Rytter-Reg. og allernaadigst er ansat som Brigade Adjudant ved danske auxilaire Corpses 2den Brigade¹⁾.

2) en Datter Ursula Sophie, f. 3. August 1786, nu exspecterende i det adelige Kloster Vemmetofte²⁾.

Denne min elskværdige og inderlig elskede Hustru tabte desværre sin Helbred ved denne Datters Fødsel og blev efter 10 Aars smertelige Lidelser i Aaret 1796 aldeles kastet paa Sygelejet af en Contraction, der uafbrudt og ulægelig vedholdt indtil 30. Januar 1801, da den Ejegode ved Døden blev mig berøvet.

Den 25. Januar 1785 blev jeg forfl. fra fyenske Regiment lette Dragoner til det sjæll. Rytter Regim. som Second-Ritmester. 3. Oktober 1788 blev jeg valgt til at være Brigade Major hos Hr. General Major Castenschiold, der kommanderede den Brigade

¹⁾ † 9. Juli 1855 i Svendborg som Krigsraad; g. 1) Sept. 1821 m. Marie Magd. Elisab. Sidenius, f. 9. Juni 1791, † 17. Sept. 1850, D. af Købm. i Maribo Edv. S. og 1. Hustru Ekhardine Marie Dyssel, skilte 25. Febr. 1825. (Jfr. Imm. Barfod: Stamt. o. Fam. Sidenius. 1890.); 2) m. Mette Marie Nielsen; har efterladt sig agnatisk Descendens.

²⁾ F. i Slagelse, † 16. Oktober 1838 i Horsens; g. 18. Juni 1824 m. Kon-sistorialraad Ulrik Frederik Rosing, Sognepræst til Horsens.

Cavallerie, der var bleven bestemt til at marchere mod Sverrig. 1. April 1789 mistede jeg min værd'ge Regim. Chef Hr. Generalmajor v. Wolfzeiel, der formedelst Svaghed tog sin Afsked, en særdeles højagtet Chef, der nu i 4 Aar havde givet mig saamange Beviser paa sin Bevaagenhed og sande Venskab, at hans Minde stedse vil blive bevaret hos mig med den taknemmeligste Erindring. 11. December 1789 avancerede jeg til Eskadrons Chef for den 2den Eskadron i det fyenske Regim. lette Dragoner. 1. Februar 1793 blev jeg benaadet med Majors Charakter. — 10. Maj 1803 blev jeg forfl. til det slesvigske Rytter Reg. som Premier Major under Kommando af Hr. General Major v. Bardenfleth, der var mit Søskendebarn og Svoger. 10. Juni 1803 blev jeg benaadet med Oberst-Lieutenants Charakter og den 14. Maj 1806 avanceret til virkelig Oberst Lieutenant i Regimentet for hvilket jeg blev Højstkommanderende 10. April 1807, da dets Chef blev benaadet med et højere Commando. Ved Krigens Udbrud 1807 marcherede jeg med det halve Regim. den 18. September til Langeland, for derfra videre at gaa til Laaland, under Hr. General Major v. Kardorffs Kommando, men formedelst Beltets Spærring blev dette en Umulighed førend 25. November, da jeg over Sjælland afgik til Lolland over hvilken Ø samt flere underliggende jeg nød den Lykke at anbetros Kommandoen under Overkommandoen af salig General Major v. Warendorff, der som Divisions Kommandeur førte Overbefalingen over alle Øerne Lolland, Falster og Møen. 30. Juni 1808 blev jeg benaadet med Obersts Charakter.

2. December 1808 indlod jeg mig i andet Ægteskab med Anna Seehusen, ældste D. af Kammerraad S. til Øllingsøgaard i Lolland. I dette Ægteskab er jeg atter bleven glædet med to Børn:

1) en Datter Anna Sophie Diderikke, f. 16. Februar 1810, indskreven i Klostret Vemmetofte¹⁾.

2) en Søn Stie Tønsberg Christian²⁾, f. 12. August 1811 og jeg nærer det glade Haab snart at glædes med Efterretningen at min elskede Hustru har skjænket mig en 3die Tilvæxt i vort sandelig ubeskrivelig lykkelige Kreds.³⁾

Under 5. November 1809 havde Hans Majestæt min al'er-naadigste Konge den Naade at udnævne mig til Chef for det sles-

¹⁾ † 18. Februar 1854, ugift.

²⁾ † 14. August 1844 i Horsens, Købmand, g. m. Hansine Kirkegaard, f. 28. Marts 1814, † 31. Maj 1872; har efterladt sig agnatiske Descendens.

³⁾ Georg Henrik, f. 7. Januar 1814, † 18. April 1864 ved Dybbøl, Kammerherre, Oberst, g. m. Marie Zeuthen, f. 1826, † 26. Febr. 1881 i Kbhvn. Generalmajor J. C. Lasson fik senere endnu 3 Børn: Emilie, f. 24. Juni 1815, g. m. Cand. jur. Holger Christian Krøyer; Elisabeth, f. 1. Maj 18(?) , † 19. Decbr. 1842, g. m. Georg Krøyer, Engelsholm og Hans Peter, f. 19. Juli 1821, † 8. Oktbr. 1868, g. m. Louise Larsen, der har efterladt sig agnatisk Descendens.

vigske Rytter Regiment, hvilket efter General Lieutenant v. Bardenfleths Afgang fra Tjenesten i Begyndelsen af Aaret var bleven confereret Hr. General Major v. Bassenwitz. Denne højkongelige Naade var saa meget større som den aldeles stemmede med mit stille Ønske om aldrig at maatte forlade et Regiment, i hvilken jeg havde fundet saamegen sand Tjeneste Aand, saamange agtværdige Officerer, og været saa lykkelig at være forvisset om disse Retskafnes inderlige Tillid til og Venskab for mig. Med et Ord, denne kongelige Naade gjorde mig og mange med mig aldeles lykkelige.

Den 28. Januar 1812 blev jeg allern. udn. til General Major.

Den 2. April 1812 fik jeg allernaadigst Befaling til interimistisk at overtage Generalkommandoen over Nørre Jylland i hvilken Post jeg forblev indtil 3. Juni 1813, da jeg allern. blev udn. til Kommandeur for 1ste Brigade ved det danske auxilair Korps i Holsten min nye Bestemmelse jeg den 4. Juni afgik.

Saaledes har jeg, som disse korte Momenta af mit Curriculum vitæ udvise, oppebaaren saa mange Beviser paa min allerdyrebareste Monarks Naade, at jeg manglende min inderlige Taknemmeligheds Følelse, saa levende, som jeg ønsker det, blot ønsker jeg Kraft til at gjøre Fyldest for den inderlige Attraa efter at vise mig denne kongelige Naade og Hyldest værdig i min nærværende Stilling, hvis Forpligtelser endmere ere forøgede ved det fornyede Bevis min allernaadigste Konge har givet paa sin Naade, ved Hans Højfyrstelige Durchlauthighed Prinds Friederich til Hessen, Kommandeur en Chef for auxilair Corpset, hans bevaagne Forestilling den 8de Oktbr. d. A. at hædre mig med Dannebrogssordenens Ridderkors.

Inderlig elskende, med den dybeste Ærefrygt elskede Konge, inderlig glad ved at være født dansk og elskende mit kjære Fødeland, opfyldt med den taknemmeligste Følelse for den durchlauchtige Chef, under hvis Øjne jeg har den Lykke at tjene ved det danske auxilair Corps, føler jeg tilfulde, at min Monarks fornyede Naade paalægger mig fornyede Forpligtelser og højere Pligter. Maatte det ikkun staae i min Magt at udføre disse! Maatte min inderligste Attraa efter at meddeles Kraft og legemlig Styrke til at kunne udføre enhver af de mig paaliggende Pligter vorde opfyldt, da skal det sikkert aldrig mangle paa den allerbedste Villie til at opfre enhver mig evnet Kraft som et skyldigt Taknemmeligheds Gjengæld for Fødelandet, der opdrog, der underholdt mig, i hvilket jeg lærte at kjende Religionen og Pligten, men især for dette, for hver brav Dansk og elskede Fædrelandets uskatterlige Regent for hvis Skyld min sidste Blodsdraabe velvillig er opofret til at flyde efter hans stedse retfærdige Befaling.

Min Forsikkring herom er ikke alene grundet i min sande Pligtfølelse og inderligste Erkjendtlighed, men en Følge af mit fra Barndommen af indprættede

Symbolum

recte faciendo neminem timeas.

Ivar Chr. Lasson.

Ratzeburg den 8. Novbr. 1813.

En hos fornævnte Generalmajor Ivar Chr. Lassons Descendenter opbevaret Stamtavle opregner Familien Lassons Forfædre tilbage indtil Midten af det 14. Aarh. Hovedindholdet af Stamtavlens Meddelelser om Ascendensen er følgende: Slægtens Medlemmer vare i sin Tid Selvejerbønder i N. Jylland, men kom ved Ægteskab Tid efter anden i Forbindelse med mange af de Tidens ansete og adelige Familier i Riget. De, som især udmærkede sig i de senere Aarhundreder vare:

Peder Lasson, f. 1605, † 1684. Justitsraad og Assessor i Højesteret, en Mand af den største Lærdom og Indsigt, rejste 24 Aar udenlands; han var af de fornemste Medarbejdere af den vigtige danske Lovbog, der udkom under Chr. V. Han var meget rig, og da han var uden Børn, skjænkede han store Summer til velgjørende Øjemed, saasom Stipendier for Studerende, Udstyr for fattige Piger og 9 Pladsers Oprettelse i Vartov Hospital, over hvilke den ældste af hans mandlige Afkom ifølge Foundationen stedse skal beholde Disposition ved forekommende Vakancer.

Hans Broder: Jens Lasson til Harritzlevgaard, Renteskriver, udmærkede sig især under Kbhvns. Belejring 1658, da han paa egen Bekostning underholdt et Aar over 600 Mand til Statens Forsvar og forhindrede Fjenden fra at trænge ind udfor det nuværende Kastel, som dengang ej var, og til forbi Kalkbrænderiet. Desforuden laante han Fr. III. store Summer under Krigen. For disse Opofrelser blev Jens Lasson og hans ægte Descendenter af denne Konge ophøjede i den danske Adelsstand og erholdt i sit Vaaben et Janus Bifrons Hoved samt to Traner med en Kugle i den opløftede Klo, som Sindbillede paa hans under Belejringen udviste Aarvaagenhed¹⁾. Blandt de Godser, han erholdt af Kongen for de ham ydede Laan, var og Harritzlevgaard, der siden blev i de Lassoners Eje indtil Generalmajor Ivar Christian Lasson allerede i sit 5te Aar mistede sin Fader, og Godset da, paa Grund af denne Arvings store Ungdom, imod en Pengesum, gik over til daværende Ritmester Bardenfleth, der var gift med en Halvsøster til Jens Lasson, og blev saaledes dette i sin Tid, meget betydelige Gods, de Bardenflehers Eje. Af dem blev det 1827 solgt til Grev Bernstorff Gyldensteen.

Hans Søn: Kommandør Hans Lasson var gift med en Datter af salig Admiral Ivar Hoppe. Han døde 1717 og ligger begravet i Frue Kirke i Odense.

Hans Søn: Major Jens Lasson født 1713, var gift med Oberst de Seues Datter, han døde 1759, og ligger begravet i Holmens Kirke.

Hans Søn: den foran biograferede Generalmajor Ivar Christian Lasson døde 26. Januar 1823 i Horsens.

¹⁾ Dette Adelsbrev er apokryft; Arkiverne indeholder intet derom og ovennævnte (se Noten S. 176) Kmhr., Oberst Georg Henrik Lasson, der adledes 27. April 1863, var jo en direkte Descendent af Jens Lasson.

I en gl. dansk Bibel fra 1589 findes i øvrigt følgende Optegnelser af Fru Christiane Hagedorn født Hoppe, der er fortsat af General Johan Frederik Bardenfleth.

Min Fader var sl. Admiral Ivar Hoppe, f. i Kbh. af hollandsk Extraction, † 5. August 1693, var 44 A. mindre end 3 M. og 6 D. Min Moder var sl. Frue Margrethe Elisabeth von Boie af Meldorf af Lüneborg Extraction af det blankenburgske Huus, døde 20. Maj 1719 var 70 Aar. Efterlod sig 4 Døtre og 1 S., hvoraf de tre Døtre ere i Herren hensovede.

Jeg Christiane Hoppe er født 4. Juni 1686 i Kbh. og døbt i St. Petri Kirke af sl. Johannes Cassenius. Den 2. Septbr. 1712 kom jeg efter Guds naadige Forsyn i Ægteskab med Kommandeur Hans von Lasson til Harritzlevgaard, og Gud velsignede os med tvende Børn en S. og 1 D. Den 28. Maj 1713 blev Sønnen født og døbt i St. Knuds Kirke i Odense og kaldet Jens; den 28. Januar 1715 velsignede Gud mig med Datteren, der blev døbt i St. Knuds Kirke i Odense og kaldet Anna Elisabeth.

Den 20. December 1717 behagede det den naadige Gud at bortkalde min Mand ved en salig Død udi Odense og der er han begr. i vor Frue Kirke. 1719 behagede det Gud, at jeg kom i Ægteskab med Oberstl. Philip Johan v. Hagedorn, der levede med mig 21 Aar og blev ved en sagte salig Død bortkaldt 1740 og hensat i Skovby Kirke i Familie Begravelsen.

Den 22. Januar 1740 blev en Datter gift med Ritmester Johan Frederik von Bardenfleth og fødte 2 Sønner til Verden, den første den 7. Oktober 1740, der blev døbt i Holbæks Kirke af Doctor Provst Bredenberg og blev kaldet Johan Frederik; den anden Søn blev født den 7. Oktober 1741 og blev kaldet Hans Christian, døde 11. December 1749 og blev begr. i Holbæk Kirke i Kammerraad Hellegaards aabne Begravelse. Den 14. Maj 1751 blev min Søn Jens Lasson gift med Frøken Ursula Dorothea de Seue og udi samme Ægteskab blev af Gud velsignet med 5 Børn; den første Søn blev født den 21. Marts 1752 og blev i Daaben kaldet Hans Frederik, døde 1753; den anden blev født 2. Oktober 1753 som var en Datter og blev kaldet Christiane, døde den 5. Oktober 1758, den 3die som var en Søn blev f. 20. Juni 1754 og blev i Daaben kaldet Ivar Christian.

Den fjerde, som ogsaa var en Søn blev f. 24. Oktober 1755 og blev i Daaben kaldet Stie Tønsberg.¹⁾

Den femte var en D. og bl. f. 24. Oktober 1756 og blev kaldet Marie Elisabeth.

Den 5. Maj behagede det den almægtige Gud at bortkalde min kjære Søn Major Jens Lasson i Kbh. i Aaret 1759 ved en sagte og salig Død, og er han der bgr. i Holmens Kirke i sin Farbroder Cancelliraad Lassons Begravelse.

Den 11. Juni 1769 behagede det Gud ved en salig Død at bortkalde min kjære Mormoder Fru Oberstlieutenantinde Christiane Hagedorn f. Hoppe i sit Alders 82 Aar og 7 Dage hensat i Skovby Kirke i Familie Begr.

Den 25. April 1771 døde ligl. min kjære Fader Hr. Oberst Johan Frederik v. Bardenfleth, der var fød 30. Januar 1695 og hensat i Skovby Fam. Begr.

Den 19. Januar 1772 døde min kjære Moder Fru Anna Elisabeth Lasson hensat i Skovby Familie Begravelse.

¹⁾ † 13. April 1825 paa Gottorp som Oberst og Kammerjunker.