

## Provst Hans Pedersen Brøchners Selvbiographie.

Ved **Jørgen Swane.**

Ao. 1720 d. 27. Octob., som var en Søndag, er jeg Hans Pedersen Brøchner fød i Karbye Præstegaard paa Morsøe, af Faderen Hr. Peder Hansen Brøchner, Præst til Karbye, Hvidberg og Redsted Sogne, og Provst i Sønder Herred paa Morsøe, og Moderen Ane Lassen. Var hiemme til Ao. 1727, da jeg kom i min sal. Farmoders Huus i Spentrup. Efter et Aars Forløb kom jeg hiem igien, og blev holden under privat Information i mine Forældres Huus, undtagen et halvt Aar, jeg var paa Glomstrup tillige med min Morbroders Børn blev informeret.

Min sal. Moder døde d. 15. Mai 1746, 3 Timer efter at hun havde fød en Søn, sit attende Barn. Min sal. Fader fik et Rørelse 1767, blev dog ikke sengeliggende før 1769, og det 9 Dage, hvor han d. 18. Marts i sit Alders 78 Aar, og Embeds 51 Aar døde.

Ao. 1736 d. 1. Dec. blev jeg sat i Aalborg Skole, hvor paa den Tid var Rector Consistorialraad-Raad Mag. Thomas Hopp, og Conrector Mag. Henrik Stampe.

Ao. 1738 d. 8. Juni blev jeg til Academiet dimiteret; efter Inscription reiste jeg hiem igien indtil næste Aar 1739, da jeg in Junio sustinerede Examen philosophicum samt bekom Baccalaurei Graden, og forblev i Kiøbenhavn indtil September Maaned, reiste saa hiem igien, og var hiemme indtil 1740, da jeg i Nov. Maaned kom her til Spentrup til Hr. Arild Friis, Sognepræst til Spentrup og Gassum Menigheder og Provst i Nørre-Hald-Herred, for undertiden at prædike for ham; han havde havt i Ægteskab min sal. Faster Kierstine Marie Brøchner, og jeg havde i min Barndom været elsket, og nød meget godt i hans Huus.

Ao. 1741 i Junii Maaned reiste jeg igien til Academiet, og, under Professoribus Dr. Marco Wøldike og Severino Bloch, d. 27. Nov. 1741 sustinerede Examen theologicum, prækede for Dimiss under Censore Professore Theolog. Severino Bloch.

D. 13. Dec. reiste jeg igien til Spentrup, hvor jeg siden forblev; der havde jeg faaet noget Brød i min Barndom, senere i min Ungdom, og der beskikkede og den naadige Guds Forsyn mig mit Levebrød.

Aar 1742 d. 25. April blev jeg af Fru Mette Bentzon til Katholm, sal. Genral-Major Rosenørns Efterleverske, kaldet at være Med-Tiener i Embedet, og omsider Sogne-Præst til Spentrup og Gassum Menigheder. Samme Kalds-Brev nød Kongl. Confirmation d. 5. Juli 1743, men, som jeg ikke havde endnu 25 Aars Alder, blev jeg først d. 22. Oct. 1745 ordineret.

Aar 1746 d. 26. Sept. kom jeg i Ægteskab med velbemeldte Hr. Arild Friises næst ældste Datter, min elskelige Hustrue Ingeborg Arildsdatter Friis.

Aar 1747, d. 23. Jun., en Fredag om Morgen Kl. 6, blev fød vor Ægteskabs førstefødte, en Søn, kaldet Peder, som Gud igien bortkaldede ved Døden d. 2. Jul. næst efter.

Aar 1748 d. 3. August, som var en Løverdag Kl. 5 om Eftermiddagen, blev fød vor anden Søn, Peder; Gud føre ham vel igien-nem og salig ud af Verden.

Aar 1750 d. 5. April, som var en Søndag Morgen Kl. 5, gav Gud os en Datter, kaldet Ane. Gud lade hende i Livet være be-naadedt, og annamme sin Gud paa det sidste til Ære.

Saavidt jeg kommen er, hvor lang mit Liv skal være,  
 du ene veed, o Gud! Din Aand mig derfor lære,  
 paa Livets Bane i din Frygt at vandre saa,  
 som jeg hvert Øieblik seer Døden for mig staae.  
 Min Ungdoms Ophold fik jeg af Forældres Hænder,  
 og tidlig Leve-Brød; Guds Forsyn jeg erkiender,  
 som Præst, som Ægtemand, som Fader, lad, o Gud!  
 din Naade følge mig, og alt vel føre ud.

Aar 1752 d. 20. Febr., en Søndag Morgen, blev fød vor 3die Søn, som kom død til Verden.

Aar 1753 d. 14. Febr., en Onsdag Aften Kl. 7, gav Gud os den 4de Søn, kaldet Arild; Gud frie ham fra det onde, og føre ham omsider til det evige Gode! (Han døde d. 18. Marts 1778, da han var kaldet at være sin Faders Adjunctus og Successor, og skulde være ordineret.)

Aar 1754 d. 31. Mart., en Søndag Morgen Kl. 6, gav Gud os den 5te Søn, kaldet Niels. Gud opfølde ham i Daabens Naade, at hans Tro bliver stedse den Seier, som overvinder Verden; han døde d. 16. Jan. 1756.

Aar 1756 d. 16. Oct., blev jeg creeret til Provst i Nør-Hald-Herred, hvilket Embede min Svigerfader for sin Svagelighed afstod.

Aar 1757 d. 11. Mart., en Fredag, ved Midnats Tid, blev fød en Datter, kaldet Kirstine Marie. Gud lade hende stedse blive et Lysets Barn. Hun døde og gik ind til det evige Lys d. 10. Aug. 1761.

Aar 1758 d. 28. Oct. bortkaldede Gud min sal. Formand i Embedet Hr. Arild Friis efter 72 Aars og 4 Maaneders Liv i Verden og næsten 49ve Aars Tieneste i Menigheden.

Aar 1763 d. 8de April bortkaldede Gud ved Døden min sal. Hustrue Ingeborg Friis efter lang udstanden Svaghed. Hun fyldte samme Dag sit 50de Aar, og gik ind til et saligt Jubelaar.

Aar 1763 d. 20. Dec. havde jeg Jaord med min anden elskelige

Hustrue Mette Marie Wedege, Provsten Mag. Søren Wedeges Datter i Randers. Aar 1764 d. 23. Mai holdtes vort Bryllup i Randers.

Aar 1765 d. 8. Mai, en Onsdag Kl. 7 om Aftenen, blev fød den første Søn af dette Ægteskab, kaldet Søren. Gud tænke paa ham til det beste.

Aar 1766 d. 2. Mai, om Aftenen Kl. 11 en Fredag, blev fød min anden Søn, kaldet Hans Otto. Gud tænke paa ham til Naade her, og Salighed hisset.

Aar 1767 d. 10. April, om Morgenen Kl. 5 en Fredag, blev fød vor Datter Ingeborg. Gud lade hende leve og døe som sit Pagtes Barn.

Aar 1768 d. 3. Jul., en Søndag Kl. 2, blev fød vor Datter Magdalena Barbara. Gud lade hende blive en Arving til det evige liv.

Aar 1769 d. 23. Mai, en Tirsdag om Formiddagen Kl. 10, blev fød vor Søn Georg Friderich. Gud lade sin Naade og Miskundhed følge ham alle hans Dage.

Aar 1771 d. 7. Febr., om Eftermiddagen Kl. 2, blev fød vor Datter Kirstine Marie. Gud lade hende stedse blive Lysets Barn.

Aar 1772 d. 12. Febr., som var en Onsdag Aften Kl. 10, blev fød vor Datter Johanne Dorthe. Gud give hende at bevare og bevares med Naadens Gaver.

Aar 1773 d. 1. Febr., en Mandag Eftermiddag Kl. 5, blev fød vor Datter, kaldet Ane Elisabeth. Gud, som har givet Forbund, Fred og Pagt med hende, bevare hende deri til Enden.

Aar 1774 d. 28. Januarii, en Fredag om Natten Kl. 12, blev fød vor Søn, kaldet Ole Peter. Gud bevogt ham i sin Magt, formedelst Troen til Saliggjørelse. Han døde d. 11. Febr. 1775.

Aar 1775 d. 26. Jan., en Torsdag Formiddag Kl. 10, blev fød vor Datter Ane Marie. Gud hellige og hielpe hende til Naade og Salighed.

1775 d. 4. Aug. havde min Søn Hr. Peder Brøchner i Ørting Bryllup med sin Formands Enke, Elisabeth Marie Sommer; d. 10. Nov. min Datter Anne Brøchner Bryllup med Hr. Lauritz Blichert i Tvede.

Aar 1776 d. 19 Jan., en Fredag Aften Kl. 6, blev fød vor Søn Frantz; Gud antage sig ham og velsigne de smaa med de store. Han døde d. 31. Mai 1779.

Aar 1779 d. 21. Mart., en Søndag Aften Kl. 6, blev fød vor Søn Arild. Gud, som holder Slægterne fra Begyndelsen og selv er med de sidste, være med ham og velsigne ham.

Med anden Haand er tilføiet:

Den 14. Nov. 1780 døde Provst Hans Pedersen Brøchner af en Beenscade i venstre Been, hvoraf han havde lidt i nogle Aar.

- Peder Hansen Brøchner, født  $15/5$  1691, død  $18/3$  1769  
g. m. 1719 Anna Lauritzdatter Lassen, født 1704, død  $15/5$  1746.
- Peder, døbt 4. Søndag efter Trinitatis 1747 (d. v. s. 25. Juni).
- Peder, døbt  $11/8$  1748, død  $12/9$  1818, Sognepræst til Raarup,  
Amtsprovst g. m. 1. G.  $4/8$  1775 Elisabeth Marie Nielsdatter  
Sommer, død  $17/4$  1796; 2. G.  $10/3$  1797 Johanne Mariane Secher  
født  $6/10$  1771, død  $3/12$  1857.
- Anne, døbt  $26/4$  1750, begr.  $12/11$  1801 g. m.  $10/11$  1775 Lauritz  
Blichert, født 1722, død  $10/1$  1801, Sognepræst til Tvede og Linde.
- Dødfødt Søn, begr.  $24/2$  1752.
- Arild, døbt  $25/2$  1753, død  $18/3$  1778, cand. theol.
- Niels, døbt  $3/4$  1754.
- Kirstine Marie, døbt  $20/3$  1757.
- Søren Wedege, døbt  $12/5$  1765, død  $18/2$  1828, Sognepræst til  
Harridslev og Albæk, g. m. 1. G.  $12/9$  1794 Anna Elisabeth  
Blichert, født  $27/10$  1768, død  $30/9$  1803; 2. G.  $10/10$  1810 Sophie  
Magdalene Schmidt, født  $5/4$  1778, død  $19/4$  1842.
- Hans Otto, døbt  $8/5$  1766, død  $22/10$  1847, Sognepræst til Nustrup,  
Amtsprovst, g. m.  $6/10$  1818 Regitze Dorothea Schouboe, født  
1785, død  $1/3$  1859.
- Ingeborg, døbt  $16/4$  1767, død 1811. Ugift.
- Magdalena Barbara, døbt  $10/7$  1768, død  $10/1$  1831, g. m.  
 $7/11$  1792 Bertel Bruun, født  $4/7$  1767, død  $16/6$  1827, Fabrik-  
eier i Fredericia, Raadmand, Eier af Asmildkloster, Bruuns-  
haab og Søndermølle; Justitsraad.
- Johanna Margrethe, døbt  $28/5$  1769, død  $1/7$  1817, g. m.  
1799 Lauritz Momme, født  $23/1$  1764, død  $13/11$  1824, Sogne-  
præst til Stouby og Hornum.
- Georg Friderich, døbt  $2/4$  1770, død  $10/2$  1828, Sognepræst  
til Taulov, g. m.  $12/3$  1801 Anna Kirstine Meden, født 1776,  
død  $25/10$  1860.
- Kirstine Marie, døbt  $13/2$  1771, død  $12/9$  1847, g. m.  $7/8$  1789  
Niels Bertelsen Bruun, Sognepræst til Spentrup, Amtsprovst,  
født  $5/1$  1754, død  $29/5$  1825.
- Johanne Dorte, døbt  $26/2$  1772, død 1838. Ugift.
- Anne Elisabeth, døbt  $17/2$  1773, død  $24/7$  1811, g. m.  $23/7$  1808  
Johan Frederik Carøe, født  $13/2$  1776, død  $10/1$  1829. Kystbe-  
falingsmand i Randers.
- Anne Marie, døbt  $5/2$  1775, død  $29/11$  1845, g. m. 1796 Niels Gudme  
Blicher, født  $2/5$  1755, død  $20/12$  1832, Sognepræst til Gauer-  
lund, Amtsprovst.
- Ole Peter, døbt  $13/2$  1777, Skibskaptajn, død ugift.
- Arild, døbt  $20/4$  1779, død  $15/5$  1846, Sognepræst til Kollerup-  
Vindelev. Ugift.