

Et lidet Bidrag til den norske Slægt Darre.

Af A. W. Rasch.

Den af den norske Personalhistorie højt fortjente Bernt Moe har i sit fortræffelige »Tidsskrift for den norske Personalhistorie« Ny Række, S. 364 leveret en Stamtavle over den norske Slægt Darre, hvilken han fører tilbage til en Jon Darre, af den gamle norske Adel, der levede 1331, hvis Søn Reidar Jonson Darre 1358 var Fehirde, Skatmester, i Thjem.

Forbindelsen mellem den nulevende norske borgerlige Slægt Darre og de omtalte Jon og Reidar Jonson Darre er ikke bevist og strider imod den i »Danmarks Adelsaarbog« 8. Aarg. 1891, leverede Stamtavle, der støtter sig til Dipl. Norv. og saaledes maa anses for autentisk.

Den borgerlige Slægt Darres sikre Stamfader er Christopher Bjørnson, der 1612 var Raadmand i Thjem og var efter den af B. Moe opsatte Stamtavle en Sønneson af Borgermester i Oslo Rolf Olufsson, der levede c: 1544 og endnu 1552. —

Denne Raadmand Christopher Bjørnsson, der 1625 blev Borgermester i Thjem, førte, ligesom sin Bedstefader Rolf Olufsen, kun et Bomærke i sit Signet og døde 10. Mai 1642. Med sin Hustru Sophie Mentzdatter von Ravensborg havde han 3 Sønner og 3 Døtre, hvoraf vi her dog kun skal nævne Sønnen Sten Christophersen Darre, der døde som resid. Kapellan til Stod 1691.

Med sin Hustru Ingeborg, Datter af Sognepræsten til Stod Anders Bjørnson, havde Hr. Sten Christophersen 10 Børn. Om disse meddeles her, efter hvad man har fundet i Fogedregnskaberne og Folketællingen 1701, følgende:

1) Christopher Stenson.

Han boede 1701 paa Nedre Rein i Egge Annex til Stod, var 56 Aar gl., og havde en Søn

a) Sten (Christophersøn), 2 Aar gl.

2) Anders Stenson.

Anders Stenson, »Præstesøn«, var 1701 Inderst paa Binde i For Hovedsogn, Stod, og 49 Aar gl., senere Handelsmand i Stenkjær. — Med Ingeborg Wang havde han Sønnen

a) Jørgen Andersen Darre, Sognepræst til Overhalden, Bedstefader til den højt anseede Biskop over Thjems Stift Hans Jørgen Darre.

3) Sophie Stensdotter.

Om hende siges der 1683 »har taget Tjeneste i Byen«. (Cansumpt. Skat 1683).

4) Oluf Stenson.

Han undertegner Saugbordsskatsberegningen 1710, Inderøens Fogderi, Bilag 4 og 5. Han var ligesom Broderen Anders 1701 Inderst paa Binde i For Hovedsogn, Stod, og 41 Aar gl., 1721 underskriver han sig »Oluf Stenson Darre«; ejede Skrataas Sog endnu 1736, men den var da forraadnet og daterer Marken (Stod), hvilken Gaard man skulde tro, han ejede. (Inderøens Fogedregnskab 1735).

5) Beritte Stensdotter.

6) Lisbet Stensdotter.

7) Sara Stensdotter.

Den yngste af alle.

Efter B. Moe skal han endnu have haft 3 Sønner.

8) Erik Stenson, samt

9) Hans Stenson og

10) Mentz Stenson.

om hvilke dog intet nærmere vides.

Bernt Moe kjender kun Kapellanen til Stod, Sten Christophersons Efterkommere gennem dennes Søn Anders Stenson og dennes Søn Sognepræst til Overhalden Jørgen Andersen Darre, men det synes jo meget sandsynligt, at baade Christopher Stenson og Oluf Stenson har efterladt Børn, hvis Efterkommere muligens endnu lever, ligesom ogsaa Anders Stenson antagelig har haft flere Børn end den nævnte Sognepræst til Overhalden Jørgen Darre, hvilke vel maatte kunne findes ved at gennemgaa Skiftprotokollen og Kirkebøger for Stod, og det vilde være en smuk Opgave at bringe for Dagens Lys de hidtil ukjendte endnu levende Ætlinger af den gamle Slægt Darre, hvis fuldstændige Stamtavle mærkværdig nok endnu ikke er leveret, men imødesees med megen Interesse.
