

Optegnelser vedrørende Familien Røring.

Af C. Klitgaard.

Da en stor Del bekendte Nordmænd¹⁾ nedstammer fra Sorenskriver Edvard Petersen Røring, f. o. 1675, d. paa Thorshaug i Gjerdrum 1731, i hans (1 Ægteskab) med Giedsken Eriksdatter Leth, i hvilket der var 15 Børn, har jeg i Tidens Løb anstillet nogle Undersøgelser for eventuelt at søge oplyst Forbindelsen mellem denne Familie Røring og den nordjydske Slægt af samme Navn; dette er vel ogsaa tilsyneladende lykkedes for mig, selv om man kunde have ønsket en fyldigere Konstatering, og da mit Materiale muligt i Tiden kan komme andre tilgode ved en fremtidig Undersøgelse, skal jeg her meddele, hvad det er lykkedes mig at finde.

Familienavnet Røring forekommer ogsaa i Sverige, idet *B r i t a B e a t e R ø r i n g*, Datter af Stadsnotarius (Byskriver?) Røring i Helsingborg, 1737 blev gift med *A n d r e a s C o r v i n*, Præst i Bårslöf, f. 1688, d. 1763. (Cawallin: Lund Stift III. 443).

P e t e r R ø r i n g fra Skarumbech, antagelig den lille hannoveranske Flække Scharmbech, tog 13 Juli 1625 Borgerskab i Aalborg²⁾, hvor han drev Købmandshandel. Omtrent samtidig ægtede han *A n n e D i d r i k s d a t t e r G r u b b e*, f. o. 1600, d. efter 18 Novbr 1672³⁾, Datter af Raadmand, senere Borgmester i Aalborg *Didrik Grubbe* og *Anne Andersdatter Juul*⁴⁾ Ved dette Ægteskab kom Røring, der muligt tidligere har været i Tjeneste hos Grubbe, som var fra Lübeck, ind i en af Byens Patricierfamilier og blev Svoger til Dr. med. *Christen Schytte* i Viborg, Apoteker *Daniel Calow* (en Preusser) i Aalborg, Raadmand *Jacob Johansen van Distelberg* i Aalborg og Hr *Jens Lauridsen*, Præst i Romland i Göteborg Stift og Stamfader til Familien *Grubbenfeldt* og vist ogsaa til Familien *Dahlcrona*, begge svensk Adel⁵⁾.

Af Aalborghus Læns Regnskab 1629—30 ses, at der hos Peter

¹⁾ f. Eks. Statsraad Erik Røring Møinichen, Digteren Andreas Munch, Historikeren P. A. Munch, Malerne Fritz Thaulow og Edv. Diriks, Juristerne Jacob Edvard Colbjørnsen og Christian Colbjørnsen, Digteren Edv. Storm, Violinisten Ole Bull, Biskop, Dr. P. O. Bugge, Fruerne Erika Nissen og Thomasine Lie m. fl.

²⁾ Aalborg Bysbog.

³⁾ Aalborg Tingbog ^{13/1} 1673 meddelt af kgl. Fuldm. Chr. Christensen.

⁴⁾ se A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 100.

⁵⁾ Skarstedt: Göteborg Stifts Herdaminne 480 og 1103.

Røring købtes 4300 Tagsten, saa han har altsaa drevet Grov-
varehandel og vel ogsaa anden Handel, da denne Næringsvej jo
ikke den Gang var saa specialiseret som i vore Tider; men iøvrigt
har jeg ikke meget at berette om ham. 1637 træffer vi ham dog
omtalt i »Guds Legems Lavs« Regnskabsbog, fol. 79 a, om end
ikke paa smigrende Maade: »Eftersom Petter Røring anden Lavs-
dag om Mandagen haver overfalden Spille mændene i Lavet med
nogen Hug og Slag saa og nogen deres Instrumenter forslagen,
og han sig derfor ikke godvilligen haver villet indstillet, hvorfor
er opnævnet disse efterskrevne 12 Gildesbrødre af Lavet og vist
for Døren der udi at kende efter Lovens Skøn, hvis Ret kunde
være, om forskrevne Petter Røring for saadan sin Forseelse med
Rette burde at bøde og udgive, nemlig (de 12 Navne); hvorpaa
de Dannemænd saaledes haver paakendt og afsagt for Borge-
mester og Raad¹⁾ og menige Gildebrødre, at foreskrevne Petter
Røring for saadan hans Forseelse har at stande Spille mændene
til Rette og betale dem, hvis Skade han haver gjort dennem paa
deres Instrumenter og derforuden at skal give til Lavet tre Tønder
Rostocker Øl, og dermed skal alting udi denne Sag være bilagt
og venligen fordragen«. Til Værdsættelse af Peter Rørings Bedrift
kan dog anføres, at første Lavsdag havde Slotsfogden Iver Jensen
kastet et Krus Øl i Hovedet paa Spille mændene, saa det har
muligt været daarlige Musikanter. 1645 fæstede Peter Røring
Korntienden af Hasseris for 80 Slettedaler, hvilket Fæste han
1646 fornyede paa 6 Aar; han maatte bruge Tiendeladen, men
skulde selv vedligeholde den²⁾. Han skrev sig Rürinck.

Han døde 1659 og blev 27. December begravet i Budolfi Kirke.
I sit Ægteskab med Anne Grubbe skal han have haft 11 Børn,
af hvilke et antagelig var født før Budolfi Kirkebogs Begyndelse,
og et blev antagelig født under »Kejserkrigen« 1628, da Kirke-
bogen ikke blev ført og da en stor Del af Byens Bedsteborgere
var flygtede til Halland og Norge m. fl. Steder. Rørings Virksom-
hed faldt jo i en Tid, da Jylland 3 Gange blev hærget af fjendtlige
Indfald, og dette var maaske Aarsag til, at hans Enke og Børn
fragik Arv og Gæld efter ham. Enken boede 1669 i Maren Thurisgade.

I hans Tid (1645) var der paa Akershus en Slotsskriver J a-
k o b R ø r i n g³⁾ hos Statholderen Hannibal Sehested; man kunde
fremsætte den Gisning, at det har været en Broder til Peter, idet
Peter havde en Søn, der hed Jakob. Peter Røring havde følgende
Børn (1—11):

¹⁾ Magistraten stod i Spidsen for »Gildet«.

²⁾ Jydske Saml. V. 260.

³⁾ Ny kgl. Saml. fol., Nr. 1055 b. fol. 189.

- 1 Anne Røring, født før Budolfi Kbgs Begyndelse (1625), død 16 , gift Budolfi 2. Novbr 1659 med Frederik Henriksen Blicher fra Vedel i Holsten, Organist i Aalborg¹). Dette Ægtepar havde flere Børn, og i Anledning af, at det første Barn kom noget for hurtigt efter Brylluppet, var der stor Staahej (se Budolfi Kbg. 1660, fol. 119), men de slap dog for videre Tiltale.
2. Herman Røring, døbt Budolfi 25. Marts 1627, tog 23. Decbr. 1651 Borgerskab i Randers, men yderligere om ham er ikke fundet.
3. Mette (?) Røring, f. o. 1628, er vist den Mette Røring, der døde som Fattiglem i Aalborg og blev begr. Budolfi 15. Jan. 1721, »87 Aar gl.«.
4. Evert Petersen Røring, døbt Budolfi 19. Aug. 1630, død i Sindal Præstegaard 1672. Er vist den Edvardus Petri, der 1650 blev Student fra Viborg, hvor hans Moster jo boede, og jeg har et Sted truffet ham nævnt 1653 som Hr. Ewert Røring fra Viborg²). I Følge Wiberg blev han o. 1654 Præst i Sindal, og som saadan underskrev han 10. Jan. 1661 Suverænitetssakten. Han var gift med Gertrud Andersdatter, f. o. 1622, begr. Hjøring St. Olai 8. Juli 1718, 96 Aar gl. Hun havde i sine sidste Aar Ophold hos sin Søn Ulrik, se nedenfor.

Af Evert Rørings Børn kendes følgende: (a.—d.).

- a Anders Evertsen Røring, f. o. 1655, d. 1736, boede 1702 i Dal i Tolne Sogn, hvor han døde uden Livsarvinger. Hans Enke Karen Lauridsdatter giftede sig igen og udbetalte da i Henhold til recipr. Testamente af 16. Novbr. 1736 ti Rigsdaler til Rørings Arvinger, der ikke angives³).
- b Ulrik Evertsen Røring, f. o. 1673⁴), død 1721, »47 Aar«, begr. 7. Jan. i Hjøring St. Katrine Kirke; boede 1700 og senere i Neder Bistrup ved Hjøring, hvor han var Fæster, og, som det siges ved hans Død, »af slet Tilstand«. Han var dog Omgangsvæn med Hjørings fornemste Familier og havde dertil saa meget Kendskab til Retsvæsen, at han paa Tinge kunde møde som Folks Fuldmægtig. Gift Hjøring St. Katrine 16. Juni 1700 med Karen Jakobsdatter, f. o. 1655, begr. i Hjøring

¹) Hans Brødre Didrik og Jokum var Bartskeerer i Aalborg.

²) Har glemt at notere Kilden.

³) Hjøring Skiftepr. 1757, fol. 42 og 49.

⁴) Hans Aldersangivelse ved Død er vist urigtig, thi han er vel næppe født da Moderen var over 50 Aar og Faderen død.

St. Katrine, død 26. Marts 1721, 65 Aar 9 Mdr. 14 Dage. Hun havde tidligere været gift med Christoffer Henriksen i Bistrup, med hvem hun bl. a. havde Sønerne Peder Bistrup, Købmand i Hjøring, senere i Gudum Mølle paa Sjælland¹⁾, og Jakob Bistrup i Tvedestrand, død Risør 1764. Ulrik Røring havde ingen Børn.

- c **Sofie Røring**, f. 165*, død efter 1726, gift 1. Novbr. 1675²⁾ med Faderens Eftermand **Palle Hansen Mosebjerger**, f. 1645 i Mosebjerger, død 20. April 1702 i Sindal Præst til Sindal-Astrup. Efter Mandens Død flyttede Sofie Røring til Hjøring, hvor hun boede i trange Kaar og idelig stævnedes for Gæld³⁾. Hun havde 5 Børn, der antog Navnet Sindalin, nemlig Evert (Student), Hans, Anne (gift Hjøring 1715 med Oluf Kopmann af Strandby), Ellen og Niels.
- d **Anne Kirstine Røring**, boende 1725 i Hjøring og kaldes »den fornemme Matrone⁴⁾», men hendes Ægtefælle er mig ubekendt, hun var vist dengang Enke.

Muligt havde Hr. Evert i Sindal flere end de her nævnte 4 Børn, og efter Navnene at dømme kunde man antage, at der har været endnu en Søn, som var Fader til **Andreas Røring**, der døde i Christianssand 1756 og arvedes af sine Søkende: **Ulrik Røring**, Proviantskriver paa Vagtskibet ved Helsingør, og **Elisabet Røring**, tjenende Toldkriver Storm i København⁵⁾

5. **Didrik Røring**, døbt Aalborg Budolfi 12. Febr. 1632, nærmere ubekendt.
6. **Peter Røring**, døbt Budolfi 30. Maj 1633, død Var Købmand i Aalborg og boede ved Vesteraa; blev 1657 Byskriver i denne By, hvilken Stilling han igen frattraadte o. 1663⁶⁾. Blev 1664 tiltalt for et Overfald⁷⁾, boede endnu 1669 i Aalborg og var Fuldmægtig hos Licenceforvalteren ved Brændevinsbrændingen⁸⁾, men synes derefter at have forladt Byen, og hans senere Skæbne er ubekendt (se senere) Gift 165* med **Magdalene Jørgensdatter**, f. 16.., begr. Aalborg Budolfi 8. Juni 1669. Naar Peter Røring kaldes Byskriver, er dette ikke ganske korrekt i almindelig Forstand; han var

¹⁾ Se mine Kjærulfske Studier S. 279.

²⁾ Chr. Staffensens Aarvog. Kgl. Bibl. Gl. kgl. Saml. 4₀ 2355.

³⁾ F. Eks. Tingbogen 1720.

⁴⁾ Tingbogen 1⁹/₆ 1725.

⁵⁾ Meddelt af Arkivar Thomle.

⁶⁾ 9. Marts 1663 afleverede han som Byskriver et kongeligt Brev til Guds Løgems Lavs Arkiv.

⁷⁾ Jydske Reg. 14. 323.

⁸⁾ Nibe Tingbog 1669, fol. 125, 142 og 145.

Magistratsskriver (Raadstueskriver) og synes ikke at have haft noget med Retsplejen at gøre.

8 Børn: (a—h).

a **Anna Magdalene Røring**, døbt Budolfi 18. Juni 1658, begr. s. St. 30. Decbr. 1658.

b **Jørgen Røring**, døbt Budolfi 27. Novbr. 1659, begr. s. St. 14. Jan. 1660.

c **Mette Røring**, døbt Budolfi 5. Septbr. 1661.

d **Peter Røring**, døbt Budolfi 22. Febr. 1663, begr. s. St. 15. Juli 1666.

e **Jørgen Røring**, døbt Budolfi 10. Juli 1664, er utvivlsomt den Jørgen Petersen Røring, der 8. Maj 1744 blev begravet i Sæby, 85 Aar 6 Uger gl., skønt Aldersangivelsen jo bedre vilde passe til hans som Barn afdøde Broder af samme Navn. Jørgen Røring i Sæby var Garver og benævnes som oftest Jørgen Petersen Garver¹⁾. Gift i Sæby 4. Febr. 1700 med **Anne Pedersdatter**, f. o. 1680, begr. Sæby 8. Aug. 1704, 25 Aar gl.; derefter blev Røring trolovet Sæby 3. Decbr. 1706 med **Else Budde**, med hvem han dog vist ikke blev gift. Hun var antagelig Datter af Ove Budde til Lengsholm i Lendum Sogn ved Sæby, om hvis Datter Else det hedder¹⁾, at hun skikkede sig ilde og fik en Søn med en Ladefoged Mads Pedersen, samt at hun 1748 levede i Fattigdom sammen med en Søster i en ussel Hytte ved Lengsholm, hvor hun døde 27. Maj 1757, 85 Aar gl. Om Anledningen til, at Trolovelsen med Røring hævedes, findes intet i Tamperretsprotokollen 1706—08. Gift II. Sæby 20. April 1714 med **Karen Pedersdatter**, utvivlsomt hende, der under Betegnelsen »Jørgen Garvers Kone« blev begr. i Sæby 19. Septbr. 1741 med Vedtegning »død i Ildebrand«. Af 1. Ægteskab var der 3 Børn [1)—3)]²⁾.

1) **Peiter Jørgensen Røring**, døbt Sæby Sexagesima Søndag 1701 og er vist den Mand af samme Navn, der 3. Juli 1732 blev viet i Christiania (i Huset efter kgl. Bevill.) til **Anna Truelsdatter**

2) **Edvart Jørgensen Røring**, døbt Sæby Sexagesima Søndag 1701, død 17.. Omtales i Mandtal til Kopskatten 1743 i Sæby som »fusker paa at være Hattemager, ganske fattig, kan ikke betale nogen Skat« Gift Sæby 16. Decbr. 1740 med **Mette Katrine Henriksdatter Rafn**.

¹⁾ Intet Skifte fundet.

²⁾ Personalh. Tidsskr. 1. VI. 211., jvf. Danm. Adelsaarbog 1890. S. 130.

³⁾ Meddelt af Arkivsekretær S. Nygård.

- 3) Johan Jørgensen Røring, døbt Sæby 12. Søndag ef Tr. 1703; nærmere ukendt.
 f Ingeborg Røring, døbt Aalborg Budolfi 27. Marts 1666.
 g Anne Røring, døbt Aalborg Budolfi 9. Okt. 1667.
 h Peter Røring, døbt Aalborg Budolfi 23. April 1669.
7. Katrine Røring, døbt Budolfi 25. Septbr. 1634, var 1676 Fadder i Aalborg og 1691 og 1695 i N. Sundby. Var 18. Juni 1679, da hun i Budolfi Kirke var Fadder til Apoteker Johannes Friedenreichs Barn, gift med Sr Nicolai Bernburg, antagelig den Nicolaj Bejenborg, scm 1669 og 1689 var dansk og tysk Skoleholder i Aalborg, hvor han tidligere havde været tyske Skoleholder¹⁾.
8. Marie Røring, døbt Budolfi 10. Juli 1636, død, gift Budolfi Dom. cantate 1663 med Hans Schrøder af Lübeck, med hvem hun 1664 og 1665 havde Børn døbte i Budolfi Kirke.
9. Jakob Petersen Røring, døbt Budolfi K. 5. April 1638, nærmere ukendt.
10. Johan Petersen Røring, døbt Budolfi 2. Aug. 1640, begr. s. St. 5. Novbr. 1672. Boede i Maren Turisgade i Aalborg og var formentlig Købmand og var ugift. Der er intet Skifte fundet efter ham; men paa Bytinget 18. Novbr. 1672 fragik hans Moder, Søkende og Svogre Arv og Gæld efter ham, da det ej var bevidst, hvad Gods og Formue, den salig Karl havde efterladt sig, og ej heller hvad vidtløftig Gæld, han kunde have inden og udenlands.
11. Et Barn (Peter?), døbt Budolfi 23. Okt. 1642, begr. s. St. (Peter) 14. April 1645.

Den Peter Røring, der ovenfor (Side 154) er omtalt som boende i Aalborg indtil 1669 (Byskriveren), og som derefter synes at være fraflyttet Byen, er efter min Formodning flyttet til Norge og er her indtraadt i nyt Ægteskab med Bente Pedersdatter, f. o. 1642, begr. Gjerdrum 7. Marts 1724, 82 Aar²⁾. Hun boede 1. Maj 1712 hos sin nedernævnte Søn i Ullensaker og blev da for Svagheds Skyld betjent med Sakramentet hjemme i Huset. Hun kaldes »Berete, sal. Byskriver Peter Rørings³⁾).

Søn. Edvard Petersen Røring, f. o. 1675, død Thorshaug i Gjerdrum, begr. den 4. Septbr. 1731, 56 Aar gl.

¹⁾ Jydske Saml. 2. IV. 150.

²⁾ Thomle i »Norsk Tidsskr. for Genealogi m. m.« I. 53 ff., til hvilken ogsaa henvises ang. det følgende.

³⁾ Ullensaker Kbg. ved Arkivar Thomle.

Han var først Kancelliskriver i ca. 16 Aar hos Statholderen paa Akershus og søgte 1706 Sorenskriverembedet i Romsdalen, hvortil han havde Vicestatholderens Anbefaling¹⁾, søgte 1709 Auktionsmesterembedet i Bergen²⁾ og samme Aar Sorenskriverembedet i Gudbrandsdalen³⁾; blev 26. Maj 1710 udnævnt til Sorenskriver i Øvre Romerike og Odalen og boede først i Ullensaker, senere paa Thorshaug i Gjerdrum. 22. April 1706 ægtede han i Christiania **G i d s k e n E r i k s d a t t e r L e t h**, døbt Christiania 1. Okt. 1682, begr. Gjerdrum 3. Febr. 1727, Datter af Hattemager Erik Berntssøn og Kirsten Clausdatter Leth. Gift II Gjerdrum Præstegaard (Stuebryllup eft. Bevill.) 10. Decbr. 1728 med **K a r e n A r c t a n d e r**, døbt Gjerdrum 25. Okt. 1691, død Oslo Hosp. 1758, begr. 3. Novbr., Datter af Sognepræst i Gjerdrum Poul Nielsen Arctander og Margrete Pedersdatter Müller og Enke efter Løjtnant Frederik Frederiksen Ribe, død o. 1726. I første Ægteskab havde Edvard Røring 15 Børn (a—p):

- a **B e n t e R ø r i n g**, døbt Christiania 30. April 1707, død Christianssand 2. Aug. 1787; gift Asker 25. Jan. 1742 med **S v e n d H v i s t e n d a h l**, f. i Helligsø i Thy 7. Juli 1713, død i Kbh. 17. Juli 1764, Sognepr. til Holt i Nedesnæs. Ingen Børn.
- b **E r i k R ø r i n g**, f. Christiania 10. Juli 1708, død Veø 16. Aug. 1789, Sognepræst til Veø; søgte 1740 det resid. Kapellani paa Holt i Christianssand Stift og havde gode Attester fra Biskop Hersleb og flere; kaldte sig den ældste af 14 uforsørgede Søsken, hvilket vist var en Overdrivelse. Var 2 Gange gift og havde mange Børn, blandt hvilke Datteren **I n g e b o r g B i r g i t t e R ø r i n g**⁴⁾ i Ægteskab med Sorenskriver **T h o m a s H e n r i k M ø i n i c h e n** blev Moder til Statsraad Erik Røring Møinichen og Bedstemoder til Fruerne Erika Nissen og Thomasine Lie.
- c **K i r s t i n e R ø r i n g**, døbt Christiania 12. Novbr. 1709, begr. der 11. Okt. 1784, gift Gjerdrum 11. Decbr 1732 med Kaptajnløjtnant **S ø r e n R a s m u s s e n M u n c h**, f. o. 1686, begr. Christiania 12. Marts 1748. Blandt deres

¹⁾ Danske Kancellis Gratialprotokol.

²⁾ a. St.

³⁾ a. St.

⁴⁾ En anden Datter var formentlig **B e n e d i k t e R ø r i n g**, død 5. Juli 1796 (Berlingske Tid. 55), og en Søn var **E r n s t R ø r i n g**, født 1749, død 25. Sept. 1799, Sognepr. i Bjørnøer. Endvidere maa kgl. Fuldmægtig **E r i k R ø r i n g**, død Kbh. 2. April 1807, antages at være en Sønesøn. Han blev 27. Novbr. 1802 gift i Kbh. Nikolaj med **U l r i k k e C h r i s t i a n e O h m a n n**, død Kbh. 22. Marts 1811, 25 Aar.

- Efterkommere er Historikeren P. A. Munch, Digteren Andreas Munch, Malerne Fritz Thaulow og Edvard Diriks m. fl.
- d **Anne Dorte a R ø r i n g**, f. paa Oppen i Ullensaker, døbt 5. Decbr. 1710, død 31. Decbr. 1772, gift Ullensaker 24. Okt. 1742 men Regimentskvartermester **Colbjørn Jacobsen**, f. Sørum 29. April 1714, død i Holsten 1761. Deres Sønner var de bekendte Jurister Jacob Edvard og Christian Colbjørnsen, og en Datter var gift med Norges første Højesteretsjustitiarius Johan Randulf Bull.
- e **Elisabeth Cathrine R ø r i n g**, døbt Ullensaker 17. Juli 1712, død Christiania 11. Jan. 1742, ugift.
- f **Johanne Malene R ø r i n g**, døbt Ullensaker 6. Juli 1713, død, gift med Kapellan til Asker, **Even Wold**, f. Askim 2. Jan. 1709, død Bærum 5. Okt. 1759.
- g **Hermana Cathrine R ø r i n g**, døbt Ullensaker 6. Febr. 1715, død Sandsvær, hos Foged Wendelbo, begr. Hedenstad 4. Maj 1741, ugift.
- h **Karen R ø r i n g**, døbt Gjerdrum 1716, død Christiania 9. April 1789, gift paa Tøien i Aker 21. Juli 1743 med Kaptajn, senere Oberstløjtn. **Frants Wilhelm Rieck**, f. o. 1689, begr. Norderhov 19. Aug. 1763.
- i **Peter R ø r i n g**, døbt Gjerdrum 5. Febr. 1717, begr. Kbh. Frue 27. Febr. 1758, ugift. Tog 1742 juridisk Eksamen med Karakteren »bekvem og skicket«, fik 1. Juli 1757 Bestalling som Prokurator for alle Retter i Danmark og Norge, Højesteret undtagen. I sin Ansøgning udtaler han, at han siden sin Ungdom har tjent ved Pennen hos kongelige Betjente i Norge og opført sig saaledes, at han kan være det bekendt. Efter Eksamen var han en Tid konst. Sorenskriver i Norge, senere konst. Birkedommer paa Amager og derefter i 10 Aar Fuldmægtig hos Højesteretsadvokat Andreas Bruun. Har saaledes »i 30 Aar været nødt til at slæbe for andre^d). Skifte Kbh. 24. Febr. 1758, Boet fallit.
- k **Ingeborg Birgitte R ø r i n g**, døbt Gjerdrum 8. April 1718, begr. Vaage 31. Marts 1760, gift med Sognepræst til Vaage **Johan Storm**, f. ved Sagene i Christiania 28. Decbr. 1712, død Vaage 24. Juni 1776. Med ham havde hun Sønnen, Digteren Edvard Storm samt to Døtre, af hvilken den ene var Farmoder til Violinvirtuosen Ole Bull.
- l **Ulrik Christian R ø r i n g**, f. Thorhaug i Gjerdrum 4. Marts 1719, død i Rønne 23. Decbr. 1776, Præst paa

¹⁾ Meddelt af Ass. Hjorth-Nielsen.

Sandø (Færøerne) 1758, senere i Nyker og 1765 i Rønne. Gift (Frederikshald?) 1753 med Rachel Christine Munch, døbt Frederiksstad 13. Maj 1723, levede 1796 paa Bornholm, Datter af Kaptajnløjtnant Søren Munch og Johanne Meng. Med hende havde Pastor Røring 5 Børn, blandt hvilke var:

- 1) Edvard Ulriksen Røring, f. Kbh. 21. Maj 1754, død Mariager 28. Marts 1800, Kapellan i Mariager 1796 efter at have været Hører i Rønne og Lærer ved Opfostringshuset i Kbh.; ugift.
 - 2) Søren Røring, f. 17... , d. ... 18... , boede i Rønne og var eneste Arving efter ovennævnte Broder¹⁾.
- 3—5) Døde før 1800 og uden Livsarvinger.
- m Petronelle Røring, døbt Gjerdrum 8. April 1720, begr. s. St. 28. Aug. 1737; ugift.
- n Kirstine Marie Røring, døbt Gjerdrum 28. Marts 1721, død 4. April 1761, gift 1755 med Ole Bagger Praëm, f. Christianssand 8. Aug. 1721, død Tømmerby 6. Febr. 1799, Sognepræst til Tømmerby-Lild.
- o Helene (Lene) Sofie Røring, døbt Gjerdrum 29. Septbr. 1722, død, gift med Peter Radich, f. Nysted 9. Novbr. 1706, død Snese 17. Jan. 1783, først Kapellan paa Bragernæs, senest Sognepræst til Snese.
- p Gidsken Edvardine Røring, døbt Gjerdrum 28. Marts 1724, begr. Øjestad 25. Juni 1793. Gift Holt 17. Juli 1751 med Søren Bugge, f. Christiania 20. Marts 1721, død Øjestad 9. Novbr. 1794. Sognepræst til Øjestad. Deres Søn var den bekendte Biskop, Dr. Peter Olivarius Bugge i Trondhjem, der var Fader til den lærde Latiner Søren Bugge og til Skolemanden Frederik Moltke Bugge, hvis Søn var Biskop Wilh. Bugge.

Naar der i Sorenskriver Erik Rørings Descendens findes saa mange Individuer af den Art, der i den moderne Biologi benævnes »højværdige«, synes dette Forhold at maatte skyldes enten hans Moder eller hans (første) Hustru.

¹⁾ Tingsvidne af Rønne 17. Maj 1800. Onsild H. gejstl. Skiftepr.