

Nogle Stambogsoplysninger om Hübbinett'erne ved Holstenske Infanteri Regiment.

Ved **H. E. E. Koch.**

I J. D. T. Mantheys Samling af Biografier over de i 1809—17 afdøde Riddere af Dannebrogordenen staar anført S. 12 (1810):

»Den 19de November forrige Aar døde

FRIEDRICH GOTTLIEB v. HÜBBINETT,

Second-Lieutenant ved det Holsteenske Infanteri-Regiment, som Hs. Majestæt under 28de Junii s. A. havde benaadet med Dannebrog-Ordenen af 4de Classe, da han udmærkede sig ved Angrebet paa Stralsund, og skjønt han der blev betydelig blesseret, dog ikke forlod Compagniet, men meget meere holdt strængeste Orden i samme og opmuntrede Mandskabet til Tapperhed«.

Disse knappe Linier danner saa at sige Gravskriften over den eneste Ridder, denne gamle Befalingsmandsslægt har fostret. Den tjente med Ære under de danske Faner ved Afdelingerne i Holsten i omtrent 100 Aar. At dens sidste Skud endte i Insurgentarméen, bør man ikke lægge den for meget til Last; det var — som Major Duseberg siger i »Krøniker fra Garnisonsbyen« — »meget vanskeligt dengang at se, hvor den rigtige Side var, meget vanskeligt!«

Da Slægten var repræsenteret ved det gamle Holstenske Infanteri Regiment (nu 15de Bataillon i Kastellet) i saa godt som alle de 70 Aar, dette garnisonerede i Rendsborg, kan det have sin Interesse at undersøge, hvorledes Slægtsforholdet har været mellem de Bærere af Navnet, der forekommer i Regimentets Ruller. De Oplysninger, der hidtil er forefundet udenfor Stambøgerne, er meget sparsomme.

Stamfaderen, J o h a n n H ü b b i n e t t, var født i Skaane ca. 1728. Forsøg paa ved Bistand af den svenske Familie Hübbinettes Slægtsforsker, Direktør Petrus Hübbinette i Upsala, at udfinde Forbindelse mellem denne Slægt og Johann Hübbinett har foreløbig været resultatløse. Af Livsstilling var han Apotheker, og det maa ikke undre, at en Mand fra Skaane »anhverves« til en holstensk Afdeling; der synes at have været en ret livlig Forbindelse mellem Nordtyskland og Sverige over Svensk Pommern i det 18de Aarhundrede. I de paagældende Stambøger fra den Tid opføres

mange Soldater med Fædreland »Sverige«; gaar man det lidt nærmere efter, viser det sig dog som Regel, at Fødestedet er Stralsund eller et andet Sted i Svensk Pommern.

Johann Hübbinett maa være indtraadt i dansk Militærtjeneste ca. 1751; han havde, inden han kom til Holstenske Regiment (det hed Laalandske 1778—85) den 2. Oct. 1778, tjent saaledes:

- i Holstenske National Regiment 6 Aar,
- Møenske Infanteri Regiment $7\frac{3}{12}$ Aar,
- Pløenske geworbne Regiment $2\frac{3}{12}$ Aar,
- Kongens Regiment $2\frac{3}{12}$ Aar,
- Artilleriets National Bataillon $9\frac{5}{12}$ Aar.

Med flere af disse Afdelinger havde Laalandske Regiments første Chef, Oberst Heinrich Wilhelm Pergler von Perglas, været i nærmere eller fjærnere tjenstlig Berøring, og det er ikke umuligt, at Johann Hübbinett har været ham fordelagtigt bekendt, og at han gerne har villet sikre sig ham til sit nye Regiment; i hvert Fald opføres han i Stambogen som hvervet af Obersten personlig. I denne Sammenhæng skal det bemærkes, at ingen af Navnet Hübbinett er forefundet i den Liste, der af en af Regimentets Auditører er forfattet over dem, der 1778—1824 havde været straffede, — hvilke selvsagt i de Tider ikke var faa.

Han tjente sin længste Tid ved Regimentet ved Liv Kompagniet, et Par Aar ved Grenader Kompagniet og umiddelbart før sin Afskedigelse ved VII Musketeer Kompagni, alle Steder som Sergeant, hvilket svarer til senere Tidens Kommandeer- og endnu senere Tidens Stabssergeant.

Den $\frac{1}{6}$ 1791 fik han sin Afsked efter ca. 40 Aars Tjeneste med 24 Rdl. aarlig Pension, 62 Aar gammel. Han bosatte sig derefter med sin Hustru i Nübbel ved Rendsborg, hvor de endnu boede $\frac{17}{3}$ 1796; men den $\frac{20}{7}$ 1801 var de flyttet ind til Rendsborg.

Om dette er sket som Følge af hans Indtræden i Holstenske Landeværns Regiment, vides ikke; men under 2. Marts 1806 findes han i Dødsregistret for Neuwerker Menigheden opført som »en fra Holstenske Regiment dimitteret og ved Landeværnet ansat Sergeant, der efterlader sig en Enke Dorothea f. Sven og 7 levende Børn; 79 Aar gammel«. Af disse Børn traadte 3 Sønner ind i Hæren, alle ved Holstenske Infanteri Regiment.

Den ældste, Johann Adolph Carl Friedrich von Hübbinett, blev født 1768 i Glückstadt. Den 5. Juli 1783 blev han efter Tidens Skik hvervet af sin Fader og enroulleret ved Liv Kompagniet, fra hvilket han den $\frac{25}{7}$ 1789 avancerede til Korporal ved 2det Grenadeer Kompagni. Den $\frac{19}{8}$ 1792 vendte han tilbage til Liv Kompagniet som Foureer, og her avancerede han den $\frac{11}{4}$

1793 til Sergeant. Den $30/4$ 1804 udnævntes han til Materialskriver ved Frederiksorts Fæstning, hvilken Stilling han beklædte i omtrent 48 Aar, og hermed gaar han egentlig ud af Holstenske Infanteri Regiments Saga. For Fuldstændigheds Skyld skal Resten af hans militære Levnedsløb dog medtages her.

Den 10. September 1807 udnævntes han ved Siden af sin Stilling som Materialskriver tillige til Secondlieutenant ved Holstenske Landeværns Regiment, hvorfra han den $11/3$ 1808 overgik til Holstenske Artilleri Brigades annecterede Bataillon, ved hvilken han den $11/7$ s. A. udnævntes til Premierlieutenant. Den $14/5$ 1812 blev han afskediget i Naade fra sin Stilling i Bataillonen. Om hans Deltagelse i Forsvaret af Frederiksort i December 1813 (Meddelelser fra Krigsarkiverne VIII. S. 280) er der intet særligt forefundet. Den $6/7$ 1816 udnævntes han til Krigsraad. Han staar endnu i Haandbog for Hæren $27/12$ 1847 som Materialskriver i Frederiksort, men ikke $15/11$ 1849, og han siges i Tychsens: Fortifications-Etaterne 412 (jfr. Generalstabsværket om Krigen 1848, Bd. I, 1, Bilag 5, S. 11), at være sforbleven i Hertugdømmerne ved Oprørets Udbrud $24/3$ 48 og derfor udgaaet af Arméens Lister i Henhold til kgl. Res. af $29/10$ 1849«. Han har dog næppe tjent i Insurgentarméen, da han ikke er forefunden hverken i den Slesvig-Holstenske Statskalender eller Haandbog for Hæren, og ved Avancementsbekendtgørelse af $7/1$ 1852 blev han da ogsaa entlediget i Naade m e d P e n s i o n.

Den næstældste af Johann Hübbinetts Sønner hed M a r t i n N i c o l a i H ü b b i n e t t og var født 1771 i Glückstadt. Ogsaa han blev hvervet af sin Fader og enrouleret den $17/11$ 1785 som Piberdreng ved 2det Grenadeer Kompagni. Hans Saga ved Holstenske Infanteri Regiment blev forholdsvis kort: den $10/9$ 1786 gik han til Liv Kompagniet, den $12/5$ 1889 tilbage til 2det Grenadeer Kompagni; den $22/11$ 1792 avancerede han til Vice-Korporal, $1/11$ 1795 til Korporal og $1/4$ 1798 til Foureer, i hvilken Stilling han var, da han tog sin Afsked den 5. Juli 1802.

Den yngste af de 3 Brødre var Ridderen, F r i e d r i c h G o t t l i e b A u g u s t v o n H ü b b i n e t t. Han blev født 1781 i Rendsborg, som sine Brødre hvervet af sin Fader og enrouleret den 17. Marts 1796 ved Liv Kompagniet. Den $15/5$ 1800 avancerede han til Korporal. Formodentlig har han indtil den Tid tjent som Trommeslagerdreng; den $20/7$ 1801 blev han nemlig udnævnt til Regiments Tambour, hvad der svarer til vore Dages faste Spille-mænd, og denne Stilling beklædte han, til han den $18/9$ 1807 blev ansat som Kommandeersergeant ved 5te Musketeer Kompagni. Herfra udnævntes han den $22/5$ 1808 til Secondlieutenant ved Re-

gimentets III Bataillon. Conduitelisten pr. $\frac{31}{12}$ 1808 er bevaret, og i denne faar den nybagte Lieutenant følgende Bedømmelse: »Gift med Anna Catherina Sophia f. Wagner — Conduite i og uden for Tjenesten god, noget familiér med Folkene — kiender Tienesten og er flittig — har haft en detacheret Post, hvorved han holdt alding i god Orden«. Hans Familiaritet med Folkene synes dog ikke at have været anderledes end den, enhver Officer, der kan sit Metier, kan tillade sig. Under Bataillonens Deltagelse i Stormen paa Stralsund den 31. Maj 1809 »holdt han »netop« strængeste Orden«, hentede sig ved sin Tapperhed det Ridderkors, der skulde kaste Glans over hans Navn, og blev nævnet i Generaladjutantens trykte Bekendtgørelse af $\frac{16}{6}$ 1809 om de »Officerer og øvrige Militaire«, der »have havt Leilighed til særdeles at udmærke sig blandt deres øvrige kjække Vaabenbrødre« (se F. L. Bardenfleth: Stormen paa Stralsund. Kbh. 1846. S. 163), af hvilken Bekendtgørelse de Linier, der staar under hans Navn i Spidsen af denne Artikel, er en næsten ordret Gengivelse.

Kun altfor snart skulde denne saa smukt paabegyndte Løbebane endes; samme Efteraar, i sin Ungdoms fulde Kraft, kun 28 Aar gammel, faldt han for en anden Løjtnants Kugle. Herom beretter Generalauditørens Relation Nr. 242/1810 følgende:

Den 16. Nov. 1809 kommanderedes Slotsvagten i Kiel af en ung Secondlieutenant, 23 Aar gammel, der den $\frac{29}{6}$ 1809 var tilgaaet Bataillon fra Foureer ved Liv Kompagniet i Kongens Eget Regiment, hvor han havde tjent i 2 Aar. For ham indfandt sig om Aftenen paa Vagten to ham ubekendte Piger, der udbad sig Tilladelse til at gaa over Slotsgaarden for derfra gennem Haven at komme til Forstaden Brunsvig. Da Passagen over Slotsgaarden ifølge Vagtinstruksen skulde være spærret fra Mørkets Frembrud, afslog Lieutnanten straks Pigernes Anmodning og fulgte dem — for at sikre dem mod eventuelle Gêner fra Vagtmandskabets Side — ud forbi Posten for Gevær. Denne Tildragelse iagttog v. Hübbinett, der opholdt sig nedenfor Vagtens Vinduer i civil Paaklædning, og Dagen efter meldte han til Bataillonschefen, Major v. Moltke, at der den foregaaende Aften havde været Piger paa Vagten, hvilket efter hans Opfattelse kunde skade de ved Bataillon staaende Officerers Ære. Majoren lod den unge Lieutenant kalde og irettesatte ham der for. Da denne imidlertid vidste sig angerløs, foreholdt han v. Hübbinett, at denne havde gjort sig skyldig i alvorlig Bagvaskelse, hvilket havde til Følge, at v. Hübbinett den 18. og 19. tilstillede ham Udfordringer til Duel paa Sabler. Den unge Lieutenant modtog Udfordringen, men da han havde forvredet den højre Arm, enedes man om at duellere paa Pistoler. Duellen fandt Sted den 19. om Eftermiddagen i Nieburger-Lunden udenfor

Kiel i Overværelse af Kompagnichirurgen, og straks ved første Skud faldt v. Hübbinett, dødelig saaret i Halsen. — Slægtens fornemste Mand havde endt sin Bane.

Et halvt Aar før sin Død var Friedrich Gottlieb August bleven Fader til Repræsentanten for den tredje Generation Hübbinett'er ved Holstenske Regiment, J o h a n n C a r l F r i e d r i c h H ü b b i n e t t. Han blev født i Rendsborg den $15/4$ 1809 og døbt den 6. Maj s. A. (Rendsborg Garnisons Kirkebog No. 82). Han blev antaget som Korporal ved Regimentets Liv Kompagnie Dagen efter sin 18-Aars Fødselsdag, den $16/4$ 1827, samme Dag, som han svor til Fanen, saa han har aabenbart skaffet sig et ganske godt Indblik i det militære Haandværk i sine yngste Aar. Den $19/9$ 1829 avancerede han til Foureer, den $20/4$ 1836 til Sergeant. Han lod sig efter Tidens Skik antage som Stillingsmand 1828, 1837 og 1845.

Den $24/3$ 1848 gik samtlige Regimentets Underofficerer og Menige og adskillige af Officererne over i Insurgentarméen, og Johann Carl Friedrich steg for saa vidt hurtigt til Officer, som han allerede i 1848 ansattes som Rechnungsführer ved 10. Insurgent-Bataillon. Efter Treaars-Krigen levede han til sidst i 1880erne i Rendsborg, hvor jeg har set hans Portræt paa et Billede af Byens Schützen-Gilde; han døde 1898 i Kiel, hvor en Datter af ham bor (saa vidt vides den eneste fødte Hübbinett, der endnu lever i Holsten). En Broder udvandrede i Slutningen af det 19de Aarhundrede til Amerika.

Og dermed er denne Slægts Saga i Holsten til Ende. Den spænder med kun 3 Generationer over 150 Aar — fra Støvlettiden gennem Landeværnsperioden over Insurgentarméens Dage til Udgangen af det 19de Aarhundrede; fra den Tid, da de gifte Underofficerer blev indkvarteret med deres Familier paa samme Maade og i de samme Barakker som Mandskabet, og til de Dage, da Hr. Rechnungsführer Hübbinett trak sig tilbage til det lille hyggelige Hus med Lejebibliotheket ved Volden i Rendsborg.
