

## Vor Frue Kirkes Gravbog.

Ved **Holger Malling.**

I Consistoriets Arkiv findes en håndskreven Bog, der på Bindet betegnes som »Tumulographia Templi Mariani Hafniensis« og indeholder en Fortegnelse over samtlige Begravelsespladser i Frue Kirke. Denne »Vor Frue Kirkes Gravbog« er oprindelig anlagt af Kirkens Klokker, Rosenkilde, og angives på Titelbladet — som ikke er skrevet af Rosenkilde, men af hans Eftermand, Mads Poller — at være påbegyndt [»inchoata«] 1707, men dette er ikke korrekt, thi af Tidsangivelserne vedr. Grav Nr. 216 o. fl. fremgår det, at Optegnelserne er begyndt allerede ca. 10 Aar tidligere.

Ved Udarbejdelsen er Rosenkilde gået yderst systematisk tilværks. Skridt for Skridt har han gennemgået Kirken, og Angivelsen af Gravene, deres Beliggenhed i Kirken og i Forhold til hinanden er overordentlig nøjagtig og tydelig, så at man vil være istand til endnu den Dag idag at kunne påvise de forskellige Begravelsessteder.

Bogens Indhold er her gengivet så nøje som muligt, og ingen af de anførte Personer er udeladt, kun er Ordstillingen en sjælden Gang ændret, hvor Forståelsen ellers måtte være vanskelig. De i Bogens Margin gjorde Tilføjelser er her indførte i Texten i ( ), medens de Oplysninger og Henvisninger, der særligt har været Anledning til, er indførte i [ ].

Udeladt er derimod det stadige »Hr« og »Sr« og i Reglen den ved så godt som alle Gravsteder anførte Bemærkning om, at »Graven er uigenkaldelig, Afgiften ordinaire, Fornøielsen sædvanlig«.

Af Forkortelser, der ikke i Forvejen fandtes i Originalen, er her benyttet H for Hustru, S for Søn, D for Datter og B for Barn. Endvidere er »muret Grav« erstattet med »m. G.« samt Nord, Syd, Øst og Vest gengivet ved N, S, Ø og V.

Sluttelig bemærkes, at der ikke eksisterer nogen Kirkebog med Fortegnelse over de i Frue Kirke fra 1654 til 1704 begravede.

### I. I Højkoret.

1. Ingen Lig nedsat.

2. Ved den n. Side af Altret er Welb. sal. Hans Ulrich Guldensløvs og Fru Birgitte Grubbes dobbelte m. G., 2 Sæt Kister dyb, under deres brune Sten, med en Dør til Omgangen bag Koret, som efter Skødets Indhold skal tilmures på Kirkens Bekostning (23. 3. 1690).

7. 12. 1677 Landsdommer Jens Rodsteens Lig efter Bevilling.

Heri ligger velb. sal. Jørgen Rud begravet. Skøde 17. 1. 1667.

3. V. for E. af samme Grav er sal. Peder Oxes, Danmarks Riges Hofmesters dobbelte m. G. under en stor blå Sten med 2 udhugne Corporibus på, liggende ind under den øverste Capellans Skriftestol. Han døde 24. 10. 1575 om Form. på Frederiksborg, hans Epitaphium står i Marmora Danica pag. 48 i 1. Tome, og hans Historie er nu trykt 1765 af Mag. Ryge i Kbhvn in 4to.

Hans Søster Fru Inger Oxe blev nok begravet 1592, thi hun døde 17. Jan., havde været gift med Jørgen Brahe til Farstrup — se videre Peder Oxes Levned pag. 32.

4. Tæt S. ved Siden af denne Grav er sal. Mogens Gyldenstjernes dobb. m. G. under en stor hvid Sten med 2 udhugne Corporibus derpå. Han døde 1569.

5. Næst S. ved Siden af samme Grav er sal. Christopher Walchendorfs, Rigens Hofmesters m. G. under en blå Sten med Våben og Inscription af støbt Messing. Han døde 17. 1. 1601.

6. Igjen S. ved Siden er sal. Biskop, Dr. Paul Madsens Grav under en blå Sten med Våben og de 4 Evangelister i støbt Messing.

7. Atter S. ved Siden er Rasmus sal. Biskop Dr. Jesper Brochmanns dobb. m. G. under en kostbar stor blå Sten med støbt Messing på over alt. (29. 4. 1652).

På samme Gravs Hvælving op til Pillen ligger sal. Mag. Jesper Brochmanns, fordum Chr. II's Sekretærs hvide Gravsten med hans derpå udhugne Corpus, så som han har ejet samme Grav først, død 9. 11. 1562.

30. 7. 1661 Sille sal. Dr. Jesper Brochmanns. — Skødet dat. 3. 8. 1636. —

25. 6. 1740 Hs. Højærv. sal. Prof. Theol. Primarius Hans Steenbuch, æt. 78, i sal. Biskop Brochmanns murede Begravelse tæt ved Alterfoden under en brun Sten. På Muren står hans Epitaphium oven over Klokkerens Stol. Han døde Ungkarl.

8. Ø. for E. af denne Grav er sal. Niels Ulfstands m. G. under en hvid Sten med udhugne Corporibus på. Han døde 1575 og hans Frue Margrethe Schæffuers [o: Skave].

9. Tæt S. ved Siden af bem. Grav er sal. Episcopi Sælland. Doct. Peder Jensen Winstrups Grav og Monument. Skødet 1. 2. 1640 — den ældres dobb. m. G. under en udhuggen brun Sten, som ligger ind under Klokkerens Stol. Han døde 1614.

For samme Grav lod sal. M. Biskop, Doct. Johan Wandal, hvis sal. H. Ane Cathrine Winstrup var en af sal. D. Winstrups Børnebørn, gjøre en Dør og videre Nedsættelse ud til den søndre Omgang ved Koret 1671. Doct. Joh. Wandal døde 1. 5. 1675, begr. 27 dito, hans Fru 1678 (15. 9. 1678).

8. 2. 1737 Justitsr. og Landsdommer Peter Bentsen Mylius' 4 Aar gl. S. Nathanel Mylius.

10. Derfra hen igjen ved den n. Side ind under den nederste Capellans Skriftestol er sal. Otto Ruds, Admiral, død 1565, m. G., nu 3 Sæt Kister dyb, under en slet blå Sten.

Denne Grav tilegnede sig siden sal. Erich Banner og lod gjøre Dør derfor ud til den n. Omgang ved Koret (hans Frue Kirstine Lindenov 4. 10. 1679). Han blev dog ikke begravet deri, men begge hans Fruer deraf optagne efter hans Død, fordi han ikke betalte Graven i levende Live. Derefter købte Kirken den med Sten og Epitaphio på offentlig Auction for 400 Rdlr.

Erich Banner, Fr. III's General Krigscommissær i Norge, hans Skøde dat. 11. 10. 1670. Skulde betalt 400 Rdlr., men hans Arvinger gik fra Arv og Gjæld efter hans Død.

1698 købte velbr. Hs. Exc. Gehejmeråd Mathias Moth samme Grav af Kirken for 400 Rdlr. og lod gjøre en lille muret Grav i Bunden deraf med en stor Jernrist over til sal. Otto Ruds Ben, som står deri i en Tinkiste og hans Frues og Børns Ben i en Benkiste af Træ derved.

2. 4. 1698 er Fru Kirstine Aagaard, velb. Gehejmeråd Moths H. her nedsat.

10. 8. 1702 Jomfru Ide Beate Juul, Mag. Chr. Blichfelds Stifdatter fra Køge, æt. 12 Aar.

Siden er Fru Sophie Amalie Moth, afd. Conferentsråd Eggers's Enke her begr. 1740.

22. 6. 1742 Major Mathias Eggers, som var en Dattersøn af Geheimeråd Moth, gl. 40 Aar.

5. 12. 1752 Etatsråd Poul Eggers, en Broder af Major Mathias Eggers, æt. 45 Aar.

4. 7. 1767 er sal. Fru Sophie Amalie Gyldenchrone afd. Etatsråd Poul Eggers' Enke, her begravet Kl. 4 Efterm., gl. 53 Aar.

11. Tæt S. ved Siden af næsthem. Gehejmer. Moths Grav er sal. Episcopi Sælland. Doct. Johannes Resenii Pauli senioris m. G. under en blå Sten. Han døde 1638.

»Nota: af Inscriptionen på denne Sten kan erfares, at velbr. sal. Doct. Hans Povelsøn Resens Begravelse skal være i et med sal. Doct. Peder Palladii [Nr. 16]. Af Testamentet i Mag. Niels Povels. Schandorphs Ligprædiken over sal. Hr. Biskop Hans Povels. Resen læses, at hans Lig er nedsat i Palladii Grav«. Skøde 1. 2. 1640.

I Skiødet meldes, i hvilken Grav og Doct. Petri Palladii Legem hviler.

12. Igjen S. ved Siden er sal. Biskop Dr. Hans Albertsens m. G. under en grå Sten med 2 udhugne Corporibus på. Han døde 1569 og var den anden Lutherske Biskop.

13. Atter S. ved Siden er sal. Melchior Rantzau m. G. under en grå Sten. Han døde 1539.

14. Tæt igjen S. ved Siden er den gl. sal. Corfix Ulfeldts m. G. under en stor bred hvidbrun Sten med hans udhugne Corpus på. Han døde 1563.

15. Atter S. ved Siden, ind under Sognepræstens Skriftestol er den gl. sal. Kansler Johan Friis til Hesselagers m. G. under en blå Sten med støbt Messingplade på. Han døde 1570.

I samme Grav er nedsat sal. Kansler Chr. Friis til Borreby 1616.

16. Igjen ved Siden af førømmeldte sal. Otto Ruds Grav er Biskop Petri Palladii m. G. under en sønderlået hvid Sten med hans udhugne Corpus på. Han døde 3. 1. 1560, 57 Aar gl. og var den første Biskop efter den Lutherske Reformation. NB.: man kan ej finde nogensteds, om han var gift.

17. Næst S. ved Siden er velb. sal. Mogens Giøes m. G. under en lille brun Sten med hans udhugne Corpus på. Han døde 1570.

## II. I nedre Kor.

I. 18. I nedre Kor ved den n. Side ind under Skolebørnernes Stole og ved Trappen op til Høje Kor er sal. Biskop Doct. Lauritz Mortensen Schavenii store m. G. under en slet, blåagtig Sten med Dør for ud til den n. Omgang ved Koret, lige mod den nye Kirkedør. Han døde 1655, begr. 27. Juni, æt. 65 Aar, 10 Mån, 4 Dage.

Gravens Fornyelse med Tillæg af hans S. Dr. Peter Schavenius, Generalprocurør og Prof., og givet ham nyt Skøde dat. 8. 10. 1670.

7. 9. 1703 Cancelliråd Chr. Schavenii 3 Aars gl. Søn hos sin sal. Farfader.

21. 9. 1703 sammes  $\frac{1}{2}$  Aar gl. D.

7. 2. 1708 Justitsraad Chr. Schavenii 5½ Aar gl. S. Lauritz.  
 28. 8. 1706 sammes 6 Mån. gl. D. Ingeborg Margrethe.  
 14. 10. 1709 Captain Peter Schavenii ½ Aar gl. S. Povel i sin sal. Farfaders Grav.  
 9. 11. 1715 Justitsråd C. Schavenii 7 Uger gl. D. Bodil Sophie.  
 19. 4. 1718 nu Etatsråd C. Schavenii 8 Aar gl. D. Ingeborg.  
 4. 10. 1718 sammes 7 Aar gl. D. Kirstine Margrethe.  
 25. 6. 1685 Etatsråd Peder Schavenius i sin sal. Faders Grav.  
 8. 11. 1675 Generalprocurør L. Schavenii S.  
 Nota: tæt S. ved Siden af bem. Schavenii Ligsten ligger en gl. adelig lille, hvidbrun Sten med et udhugget Corpus på.  
 11. 12. 1732 Conferentsråd Chr. Schavenius begr. æt. 62 i Koret Nr. 1.  
 4. 11. 1738 Major Nicolai Friederich Reichweins Frue sal. Søster Schavenius æt. 35 Aar i Koret Nr. 1.  
 3. 4. 1739 Major Nicolai Reichweins ½ Aar gl. S. Friederich Christian.  
 27. 8. 1740 Fru Ingeborg Kirstine Hiort, afd. Conferentsr. Chr. Schavenii Enke, æt. 62.  
 2. 5. 1742 Peder Schavenius, Assessor og Cancellisekretær, æt. 29, i Koret Nr. 2 hos sin sal. Fader, Conferentsråd Schavenius.  
 II. 19. S. ved Siden er sal. Landsdommer i Nr. Jylland Ove Juuls m. G., under en stor hvid Sten, hvorpå Skriften er ulæselig. Den store Messingstage i Koret står på samme Sten, på hvilken findes udhuggen to Corpora.  
 Oven over Stagen ved Enden af Trappen til nedre Kor 22. 4. 1653 Thale sal. Dr. H. Reesens H.  
 III. 20. Tæt S. ved bem. Gravs Side og inde under Disciplenes syndre Stol er sal. Dr. Johannes Erasmi Brochmanns m. G. under en stor blå Sten. Han døde 1638. Samme Grav har en Dør ud til den syndre Omgang ved Koret.  
 25. 3. 1664 sal. Thomas Hansen Brochmann..  
 3. 7. 1710 Sr. Envold Brochmann Juridica fra Prof. Steenbechs Hus nedsat æt. 63.  
 17. 7. s. A. sal. Bodil Brochmanns Lig æt. 82 i deres Faders Grav. Skøde dat. 1. 8. 1638.  
 1741 Hr. Prof. Kalls ½ Aar gl. Barn Cathrine.  
 4. 11. 1744 Prof. Joh. Chr. Kalls 3 Uger gl. B. Anders.  
 3. 9. 1748 sammes 2 Dage gl., hjemmedøbte B. Jacob.  
 28. 1. 1739 Hr. Doct. og Prof. Wøldiches ¼ Aar gl. B. Regine Dorothea.  
 30. 4. 1740 sammes 20 Ugers gl. Regine Dorothea.  
 16. 5. s. A. sammes 5¼ Aar gl. B. Peder.  
 13. 7. s. A. sammes 7 Aar gl. B. Kirsten.  
 3. 10. 1750 sal. Doct. Marcus Wøldiche S. S. Theologie Prof. Primarius æt. 51 »i Kirkens Capel, siden nedsat i dette Begravelse«.  
 IV. 21. Næst V. for E. af bem. Grav under en stor blå Sten er sal. Biskop Doct. Joh. Resenii Junioris dobb. m. G. med Dør ind til den s. Omgang ved Koret. Han døde 1653, begr. 15 Apr.  
 NB.: Præsident Peder Resens Navn er i Skødet.  
 17. 12. 1689 Fru Etatsrådinde Anne Resen.  
 1. 7. 1710 Hr. Commandeur Wilhelm Resens ½ Aar gl. S. Christian.  
 30. 7. 1712 sammes 3½ Aar gl. Otto Funch Resen.



17. 5. 1713 sammes 14 Uger gl. S. Ulrich Christian her i sin Far Faders Fader Præsident Resens Gr.

22. 8. 1718 Amtmand von Resens 1 Aar gl. D. Lisbeth Christiane.

13. 7. 1688 sal. Etatsråd Peder Resen.

6. 6. 1682 Cancelliråd Willum. NB.: Graven er uigjenkaldelig etc. Skøde dat. 1. 2. 1640.

4. 10. 1677 Generalbygmester Lamb. von Hagens (o: Havens) 6 Uger gl. B.

23. 1. 1677 sammes lille B.

12. 12. 1668 Barbara Mag. Hans Zoegas H.

9. 4. 1738. Denne Grav er ved daværende Procurators, Justitsråd R. Bagers Skøde solgt til Byskriver Ursin.

Hvorledes dette i Tiden vil forsvares mod uigjenkaldelig Skiøde, står derhen, men efterdi vedkommende efter Indkaldelse ved Aviserne ej har indfundet sig at betale deres Gravsteders Istandsættelse, anses sådan Grav som til Kirken overladt.

30. 1. 1738 Byskriver Sr. Jacob Ursins 29 Aar gl. S. Johan La-frentren.

16. 3. 1739 bevilget Byskriver Ursin på Nørregade at lade lægge Ligsten på hans Begravelse og derfor betalt til Kirken 10 Rdlr.

17. 10. 1742 sal. Jacob Ursin forhen Byskriver her i Staden æt. 68.

5. 11. 1750 Medtjener her ved Frue Kirke Mads Hvistendahls H. sal. Margrethe Elisabeth Ursin æt. 22 ½ her i hendes Faders Begravelse.

26. 4. 1802 sal. Cancelliråd Ursin.

V. 22. Tæt N. ved Siden er sal. Niels Parsbergs m. G. under en stor hvid Sten med 2 udhugne Corporibus på.

VI. 23. N. ved Siden er sal. Dr. Casparii Bartholini senioris dobb. m. G. under en blå Sten. Han døde 1628. Hans Frue Anne 2. 11. 1677.

På samme Gravs Hvelving ind under Disciplenes Stol ligger en hvid Sten med et udhugget Mandsbillede på, som har været sal. Dr. Petri Capitanei, fordem Prof. og Chr. III's, Danorum Regis, medicii Efterlignelse. Samme Capitaneus har været Ejermænd tilforn til denne Grav. For hvert Lig, som ikke er af hans og Professorernes Familje, når Graven åbnes, 8 Rdlr., jfr. Skødet 23. Aug. 1629.

Gav 100 Rdlr. Spec. Renten deraf 6 Rdlr. årlig at anvende til Lys på den store Stage i Koret.

VII. 24. V. for Enden er sl. Dr. Thomæ Bangii dobb. m. G. ind under D. Theologorum Stol, med Dør udfor til den n. Omgang. Hic 5. 11. 1661.

Oven på Hvælvingen af samme Grav ind i Koret ligger en hvid Ligsten med Otto Hvitfelds' Navn på. Skøde dat. Jan. 1656.

12. 4. 1656 hans D., 26. do. hans lille S., 24. Juli et B.

10. 6. 1675 Else sl. Dr. Th. Bangs.

VIII. 25. Tæt S. ved Siden er en dobb. gl. adelig m. G. under en stor grå Sten med 2 udhugne Corporibus på. Skriften er ulæselig.

IX. 26. Igjen S. ved Siden er D. D. Nicolai Pauli Schandorphii dobb. m. G. under en slet blå Sten og nu brun. Han døde 1. 11. 1645 og var Præst her til Kirken fra 1635.

Ao 1707 lod Nob. Proc. Templi Perillustris Dni Paulus Windingius denne Grav, som var forfalden, remove og med en ny halvmuret Hvælving forbedre, samt med nye Egeplanker forsyne, og de

Ben, som lå i de 2 forrådnede Kister, i en ny Benkiste nedsatte og Inscriptionerne fæste på Låget. Skødet 11. 3. 1644.

X. 27. V. for E. af bem. Grav er sl. Archi-episcopi Dr. Johannes Svanningii dobb. m. G. under en slet blå Sten og en lille hvid Sten med Dør ud til den s. Omgang ved Koret. Han døde 1668, begr. 10. Aug.

Hans D. 30. Aug. 1652, en anden D. 13. 9. s. A.

27. 3. 1721 velb. Fru Anne Margrethe Wibe sl. Jægermester Friederich Svanes til Svenstrupgård, æt. 50.

20. 10. 1730 Jægermester Svane selv.

12. 12. 1772 Grevinde Svane, 81 Aar, her nedsat og har været den sidste.

XI. 28. Inden for den store Kordør er Plads til en dobb. Grav. Om den kan tjene til at opmures, vil erfares.

Den indmurede Grav Nr. 12 lige for Kordøren er nu solgt til Peter Ovtgeestin [o: Ostgeest] Familje, som er nedsat der, og må ej åbnes i 60 Aar.

26. 4. 1736 Kbmd. Peder Ostgeests H. Cathrine Dorothea Bechmann, gl. 68 Aar, fra Østergade.

2. 6. s. A. Kbmd. Peder Ostgeests D. Charlotte Amalie, 49 Aar gl.

11. 6. 1738 Peder Ostgeest den yngre, Hørkr., 37 Aar, nedsat i Capellet, forflyttet og her nedsat 10. Decbr. næsteft.

9. 8. s. A. Peder Ostgeest den ældre, Kbmd., af den reform Religion, 75 Aar.

XII. N. for denne er en stor dobb. Grav, som 1738 af Procurator Templi Bagger med Consistorii Samtykke blev solgt til sl. Biskop Worms Arvinger, og sl. Biskoppens Lig der nedsat i Koret Nr. 11, æt. 65 ½ Aar, 14. 10. 1737.

Siden der begr. hans D. sl. Else Worm, Justitsr. Caspar Christopher Bastholms H, æt. 37 Aar, 27. 5. 1740.

20. 8. 1743 Justitsr. og Borgmester Michel Worm, æt. 39.

17. 8. 1740 Justitsr. Capar Christopher Bartholins 14 Uger gl. B. Kirstine fra Stormgade.

Ende på Begravelsen i Koret.

### III. I Korets Omgang.

I. 29. Indenfor Jernværket på den S. Side er sl. Dni Mag. Severini Calundani dobb. m. G. eller Calinburgensis hans Søn under en brun Sten.

Etatsr. Peter Hiort har ladet samme Grav gjøre 2 Sæt Kister dybere, medens D. Paul Winding var Procurator Templi, så den nu er 4 Sæt Kister dyb.

21. 11. 1701 Capt. Bercherises ½ Aar gl. S. bevilget at nedsætte.

19. 12. 1690 Cancelliråd P. Hiorts 17 Uger gl. Barn.

21. 10. 1687 Assessor P. Hiorts 7 Uger gl. B.

4. 11. 1730 Fru Etatsrådinde Anne Winding, Peder Hiorts H.

NB.: Mag. Søren Pedersen Callundborg, født 23. 10. 1607, døde 25. 11. 1657, var i 12 Aar Professor ved Kbhvns Academie — vide Resens Havn. — Inscript. 1685 pag. 53 — gift med Christine Caspersdatter Bechman, født 27. 1. 1614, død 20. 5. 1659. Deres Børn var Caspar, Peder og Bodil. — Skøde 10. 5. 1659.

23. 5. 1659 Kirtsen sl. Mag. Søren Knudsens.

II. 30. N. ved Siden er sl. Kammerråd Emanuel Jounge [ø. Junge] dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb under en Sten opmuret, medens Paul Winding var Procurator Templi. På Hvælvingen over bem. Grav ligger sl. Dr. Jacob Hasebarts blå lille Sten.

Emanuel Jounge nedsat 12. 9. 1692.

30. 12. 1698 sammes 1 Aar gl. Pigebarn.

26. 6. 1702 er Renteskriver, Sr. Liebhart Withs  $\frac{1}{2}$  Aar gl. S. her nedsat hos sin sl. Morfader Kammerr. Jounge.

8. 10. 1703 Velb. sl. Justitsr. Klotachen.

2. 6. 1706 Renteskr. Sr. Liebhart Withs 4 Måneder gl. B. Margrethe Elisabeth. — NB.: denne med næstforrige Hiorts Grav, under ét opmuret, uden Skillerum, alene med Jernstænger separerede.

24. 9. 1711 Justitsr. Severin Junges 7 Uger gl. D. Bolette Cathrine.

21. 10. s. A. sammes  $1\frac{1}{2}$  Aar gl. D. Christine Elisabeth.

3. 2. 1720 sammes 2 Aar gl. D. Kirstine.

18. 9. 1724 Etatsr. Severin Junges sl. Frue Cathrine Wissing, æt. 31.

3. 12. 1728 sammes  $\frac{3}{4}$  Aar gl. S. Hans.

Skøde 20. 10. 1692.

III. 31. Næst Ø. for E. af bem. Grav er Oberst og Vice-Commandant Johan Jacob Hirtznachs [ø: Hirschnachs] dobb. Grav, 3 Sæt Kister dyb, opmuret i Juli 1706. Samme Grav har Ligsten op igennem Muren ved den næste Kirkepille. Graven uforanderlig og uigenkaldelig, Hirtznach og Frues Nedsættelse fri, Afgiften ordinær, men in specie, Kirken [skal] en Gang om Aaret lade Epitaphiet afstøve, efter Skøde 18. 9. 1706.

15. 12. 1722 Oberst og Vice-Commandant Andreas Franchs H. Maren Wandel her hos sine 2 forrige Mænd, æt. 63  $\frac{1}{2}$ .

2. 12. 1723 bem. A. Franch selv, da Commandant i Citadellet, æt. 60  $\frac{1}{2}$ .

IV. 32. S. ved Siden af samme Grav ind til Kapeldøren under en gl. hvid Ligsten og en dito sprukken derhos over Hvælvingen er Anne Holst sl. Kbmd. på Vestergade Jørgen Davidsen Kobachs Enkes og Tøjhuskriver Jacob Nielsens dobb. Grav, 3 Sæt Kister dyb med et rundt Jerntalværk imellem denne og Hirschnachs Grav. Afgiften og Fornyelsen ordinær, Benene der uforanderligt at forblive, Skødet dat. 18. 9. 1706. Opmuret Juli 1706. Hvor mange Lig her ere nedsatte kan erfares af Kirkebogen 2. 9. 1706.

12. 8. 1718 sl. Tøjhuskriver Jacob Nielsen, æt. 76.

Anne Holsts [Andel] i dette Køb afstået til Kirken. Bruger sin første Mands, Sr. Olsens Lejersted [Grav. Nr. 167].

25. 5. 1728 Anne Holst afd. Jens Rasmussen Resings Enke hic.

VI. 33. Tæt N. ved Siden af samme Grav er sl. Borgmester Jacob Michelsens dobb. m. G. under en søndret blå Sten. Samme Grav står muret på en dobb. Kampstens Grund, som går tværs over Kirkegulvet. På denne Grav ved Siden af bem. Blåsten ligger Erasmi Katholms hvide Ligsten. Han var også Præst her ved Kirken og døde 1582.

23. 12. 1716 sl. Karen Clausd. fra Studiestræde, æt. 82, her i sin sl. Farbroders Grav. Vide Kirkebogen.

Atter N. ved Siden her af er en lille gl. udhuggen hvidgrå Ligsten, som bedækker en Part af D. D. Vandalini Begravelse. 1708 lod D. D.

Vandalinus den næst søndenfor værende Grav inkorporere med sin forrige og overalt bedække med Fliser.

30. 4. 1710 sl. D. Joh. Wandals Lig udtagen af Capellet og her nedsat, æt. 54.

23. 12. 1717 sl. Prof. Johan Friederich Wandal, æt. 32, her i sin sl. Faders Grav.

5. 8. 1718 sl. Jomfr. Lene Wandal, 21  $\frac{1}{2}$  Aar gl.

16. 11. 1736 sl. Fru Anne Marie Poggenberg, sl. Dr. Hans Wandals Enke, æt. 76.

17. 4. 1733 Jfr. Margrethe Berntz D., 84 Aar, fra Fru Doctorinde sl. Johannes Wandals, summi olim Theologi, Enke.

15. 11. 1731 blev sl. Assessor Andreas Frølund, Prof. Ebræe Lingvæ et Rector Scholæ Metropolitanæ, som Ejer af denne Begravelse her nedsat.

14. 10. 1734 Barbara Rosenberg, Enke efter Assessor, Rector ved Sorø Skole Lars Foss, æt. 72, fra sin Datter Fru Magdalene Foss, Enke efter Assessor og Rektor Andreas Frølund.

18. 5. 1737 Fru Magdalene Foss, afd. Prof. og Rektor Andreas Frølunds Enkefrue, æt. 49.

19. 4. 1748 Justitsr. Johan Gustav Sechmann, æt. 34, i sin afd. Svigerfaders, sl. Prof. Frølunds murede Begravelse.

7. 10. 1750 sl. Fru Bolette Nicolle Frølund, afd. Justitsr. Johan Gustav Sechmanns Enke, æt. 33.

Assessor og Prof., Rector scholæ hafniensis Andr. Frølunds arvelige, dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb, med Lufthul ind til Vinhandler Ebbe Lavesens Grav, med en Sten, opmuret i Sept. 1721, da 4 af hans Børns Lig deri ere nedsatte. Skøde 25. 7. 1719.

28. 8. 1716 er Professor Als nedsat, og er der Rum nok i Begravelsen.

Ø. for E. af bem. Borgmester Jacob Michelsens Grav under en brækket Ligsten er en enkelt m. G., 4 Sæt Kister dyb, med et Rum ved Siden til en mådelig lille Kiste, som 1698 på Kirkens Bekostning blev gjort færdig på Kjøb. Denne Grav har D. D. Johannes Wandal kjøbt af Kirken 1707 og ladet den incorporere med sin sl. Faders Begravelse mod Nord, for hvilken er en Dør, og lægge Fliser inden for samme Gravs Dør. Skøde dat. 15. 2. 1707.

VII. 35. Tæt S. ved Siden af bem. Grav er sl. Vinhandler Ebbe Levensens enkelt m. G., 4 Sæt Kister dyb, med et lille Rum ind til Kirkemuren til Ben- og Børnekister, under en lille brun Sten med et Vinfad udhugget derpå og en Vindrue-[klase] i hvert Hjørne. Samme Grav, som 1698 blev opmuret på Kirkens Bekostning, har Luftrør ud til Kirkegården. Over denne Grav ligger 12 nummererede Fliser.

Afgift og Fornylse ordinær. Benene findes i en Benkiste, nedgravet for uforanderligt at forblive. Skøde 16. 9. 1698.

4. 1. 1707 Vinhandler Lorentz Ebbesen, æt. 26, i sin sl. Faders Grav.

12. 1. 1707 sammes dødfødte Barn.

10. 4. 1709 Georg Wilhelm Hosum, Hofskræder og Vintapper, æt. 50, i sin sl. Fader Moder E. Levesens Grav.

9. 1. 1719 Vinhandler Nicolai Ebbesens 2 Pigebørn, Maren 5 Aar og Margrethe 9 Uger gl. i deres Farfaders Grav.

10. 8. 1736 sl. Nicolai Ebbesen, Vinhandler, æt. 55, i sin sl. Faders Grav.

22. 6. 1743 Jfr. Maria Holst, Mad. Ebbesens Søsterdatter, 23 Aar gl.

20. 9. 1758 Margrethe Brun, Nicolai Ebbesens Enke.

1775 lod Kirken dette reparere med nye Planker, som kostede 5 Rdr. 4-8.

VIII. 36. Ø. for E. af samme Grav er sl. Brygger Anders Gudmands dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb. Fuldført 1684 med en stor udhugget, brun Sten på og med Luftørr ud til Kirkegården.

På denne Gravs Hvælving ligger en gl., hvid, søndret Ligsten. Anders Gudmands Enke Anne Hansd. 2. 1. 1688.

2. 9. 1684. Anders Gudmands Lig indsat i Kapellet.

12. 1. 1707 er her begravet sal. Kbm. Hans Munch, som var gift med en Datter af sl. Anders Gudmands Successor, Anders Svendsen, der også er nedsat i samme Grav, 6. 10. 1692. — Skøde dat. 30. 9. 1684.

2. 9. 1713 Brygger Nicolai Buurmesters  $\frac{3}{4}$  Aar gl. S. Hans i sin sal. Morfaders Anders Gudmands Grav.

8. 11. 1709 Kbm. Nicolai Buurmesters  $4\frac{1}{2}$  Aar gl. D. Cathrine Hedevig i sin sl. Mormoders, Anne sl. Am Gudmands Grav.

22. 4. 1722 Commissarii Hans Hosums 14 Aar gl. S. Andreas fra Købmagergade i sin Farfaders Grav.

12. 11. 1736 er bem. Hans Hosums Lig ligeledes nedsat i denne hans sl. Faders Begravelse, æt. 59.

31. 8. 1737 er Købmandskarl Johan Lassenius Munch, æt. 24, som logerede og døde hos Commerceråd Buurmester, her nedsat.

1. 12. 1742 Justitsr. og Rådmand Nicolai Buurmesters Lig her nedsat, æt. 67 [jfr. X. 38].

3. 9. 1739 Cancelliråd og Rådmand Buurmesters sl. Frue Elisabeth Buurmesters, 53 Aar gl.

8. 5. 1745 Secretair Buurmesters 4 Uger gl. Pigebarn, Elisabeth Anne Augusta i hendes sl. Faders arvelige Begravelse.

3. 2. 1748 Assessor Buurmesters 1 Aar gl. B. Nicolai.

17. 3. 1749 sl. Hans Hosums Enke.

17. 5. 1759 N. B. Assessor Buurmester nedsat.

IX. 37. N. ved Siden er sl. Dr. Theologie og Chr. IV's Hofprædikant Christian Jensens dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb under en stor, blå, udhuggen Sten, removeret af den sl. Mands Dattersøn, Assessor Christian Mule, som blev nedsat der 25. 8. 1705.

17. 8. 1711 sl. Assessor Mules  $7\frac{1}{2}$  Aars gl. S. Lauritz. Skøde 28. 7. 1645.

1727 Prof. Chr. Thestrups D. Marie Magdalene,  $\frac{1}{2}$  Aar, i denne sin [Fader] Prof. Thestrups Moder, Else Magdalenes Morfaders Grav.

12. 2. 1740 Justitsr. Thestrups 2 Aars gl. B., Christiane Amalia Thestrup, og da renoveret af mig, Thestrup, da Graven var meget forfalden.

3. 7. 1743 sl. Assessor Mules Enke Margrethe Hansen, gl. 71 Aar, fra hendes Søn, Kammerråd Mule ved Holmens Kanal.

31. 8. 1746 Justitsr. Thestrups 4 Aar gl. S. Lars Thestrup.

11. 4. 1747 velbem. Justitsr. Thestrups Frue sl. Karen Larsd. Fog, æt. 38.

25. 7. 1750 sl. Etatsr. og Prof. Chr. Thestrups Lig, æt. 61.

23. 3. 1752 sl. Fru Kirstine Thestrups, afd. Provst Haulbechs Enke hos hendes sl. Broder Etatsr. Thestrup, æt. 66.

X. 38. Nordost for E. af denne Grav er sl. D. D. Conradi Aslaci Bergensis dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb under en stor, udhuggen, grå Sten — 1624, født i Bergen 1564.

1706 blev denne Grav, hvori Tømmeret var forrådnet, med en halv Hvälving forbedret og forsynet med nye Egeplanker.

Sl. Borgm. Cort Bloms Ben, som lå i en 16 Aar gl. og da forfuleet Ligkiste, blev i en lille ny Ege-Benkiste forvarede, de andre Ben, som fandtes i Graven, i en dito af Fyr nedlagte samlede.

XI. 39. S. ved Siden af fornævnte Grav er vor højærværdige Biskop, Doct. Hendrich Bornemanns dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb, under en blåagtig Sten med tvende deri udhugne Alabaster-Våben. Ligeledes med en stor brun Sten udhuggen på samme Gravs Hvälving og med Luftrør ud til Kirkegården. Hans 4 Aars gl. Barn 4. 5. 1685. — Skøde 16. 8. 1678.

(Forhen Rector Scholæ Hafniensis, Mag. Jørgen Eilersen, tilhørende).

20. 1. 1711. Velb. sl. Biskoppen her nedsat, æt. 66.

25. 4. s. A. Etatsr. Hieronymus Bornemanns 8 Uger gl. D. Friederich Lovise.

5. 8. 1712 Etatsr. Bornemanns 8 Dage gl. D. fra Rostock hidført.

25. 2. 1717 Etatsr. Bendix Lassen, æt. 54, som havde Biskop Bornemanns D.

23. 4. 1720 Etatsr. og Generalauditør Hieronimus Borneman, æt. 46, her i sin sl. Faders, Biskoppens Grav.

16. 5. 1731 Fr. Henriette Christiane Borneman, Etatsr. Hieronimus Bornemanns D.

21. 8. 1732 Sø-Cadet Carl Ludvig Borneman, 17 Aar gl.

XII. 40. Sønden Østen for E. af bem. Grav er Handelsmand Søren Rasmussen Hiorthøjs dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb med en stor Sten på og Luftrør ud til Kirkegården. Forfærdiget Procur. Templi Nobil. Dni Paulo Windingio.

3. 5. 1709 bem. sl. Søren Hiorthøy, æt. 77.

25. 6. s. A. hans H. Maren Lauritzd., æt. 70. — Skøde 28. 6. 1692.

XIII. 41. Igjen N. ved Siden er sl. Dni Præpositi Mag. Johannes Adolph Bornemanns dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården under hans grå Sten og 2 Rader Fliser søndenfor. Forfærdiget Procur. Templi Perillustri Dni Paulo Windingio.

30. 3. 1698 Mag. J. A. Bornemanns Lig. — Skøde 17. 6. 1692.

6. 2. 1721 sl. Secretair Thomas Borneman, æt. 34, i sin sl. Faders Grav.

21. 3. s. A. Fru Else Catherine Bartholin sl. Mag. Bornemanns Enke, æt. 60.

13. 1. 1747 sl. Mag. Christ. Kølichens Lig her i hans sl. Morbroders Grav, æt. 64.

21. 2. 1749 er Prof. Munthes sl. Frue Thyre Sophie Kølichen ligeledes her nedsat, æt. 37, tæt ved Nedgangen fra Altret.

22. 6. 1731 Mag. Chr. Kølichehn 12 Aars S. Johan Adolph.

27. s. M. atter Mag. Chr. Kølichens 10 Aars gl. S. Christen.

13. 10. 1727 sammes 4½ Aar gl. B. Dorte.

1785 Prof. Munthe og Frue ere begge her nedsatte, men Fruen sidst d. 14. Januar.

XIV. 42. Atter ved Siden er sl. Mag. Peder Gelstrups enkelte Grav, tilforn muret, men nu tilkastet med Muld under en søndret Sten. Uryddelig.

6. 11. 1658 Mag. Peder Gelstrups H. Else her i sin m. G.

## IV. I Korets Omgang.

Inden for Jernværket i Chorets Omgangs østre Side.

I. 43. N. for E. af fornævnte 2 Begravelser er sl. Kammer- og Cancelliråd Jens Foss's dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården og med en gl. brun, sprukken Sten over Gravmuren samt Hvælvingen noget ind under den store blå Sten, som ligger midt på Skillerums-Muren imellem denne og næstfølgende Grav.

13. 2. 1703 er Jomfr. Nicolle Jeanette Foss her nedsat i sin sl. Faders, Kammerråd Jens Foss's Grav. — Skøde 9. 3. 1671.

Han nedsat tilligemed 2 af sine Børn 22. 3. 1687.

II. 44. Strax ved den n. Side af samme Grav er sl. Biskoppen af Aalborg D. D. Mathias Foss's dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb med en gl. brun Sten udhuggen (hvorpå står foruden andet Jens Rasmuses Studenter) over Gravmuren og Hvælvingen, noget hen ind under næst ommeldte store blå Sten, på hvilken blandt andet er udhugget Jani Foss's og Mathias Foss's Navne. — Skødet 4. 6. 1671. —

Samme Grav har også haft Rør ud til Kirkegården.

9. 3. 1728 Henrich Goische, Studiosus, Dr. Math. Foss's Datterdatters Søn.

III. 45. V. for E. af Foss'ernes bem. store blå Sten er sl. Biskop D. D. Johannes Baggers Begravelse, i Længden strækkende sig ind under Altret. Den inderste Part af Graven er 3 Sæt Kister dyb og 3 Kister bred og har en Dør for sig ud bag Koret. — Skøde 16. 6. 1685. — 15. 9. 1693 Dr. Hans Bagger.

12. 6. 1690 Hans Bispinde Margrete Schumacher.

25. 8. 1736 Justitsr. og Prof. Chr. Baggers 8 Ugers gl. D. Marie NB.: Tvilling.

6. 5. 1739 Fru Marie Margrete Bagger sl. Stiftsprovst, Mag. Morten Reenbergs Enkefrue fra Vingårdsstræde. I Kirken her i hendes Broder sl. Biskop Baggers murede Begravelse, æt. 91.

28. 9. 1752 er sl. Baron von Güldenchrone, forhen Major ved det holstenske gevorbne Regiment, æt. 40, fra Citadellet Frederikshavn her nedsat efter Frøken Baggers Tilladelse.

IV. 46. Ø. for E. af Foss'ernes bem. store blå Sten er sl. Admiral Jørgen Vinds m. G. i en aflang Strimmel, 2 Sæt Kister dyb, indenfor det store Jernværk for samme Grav tilhøjre. Denne Grav er med dobbelte Træplanker over og har Luft ud til Kirkegården. Opstillet her 24. 8. 1681. Hans Frue Ingeborg Ulfstand opst. langs med de 3 Vinduer.

30. 1. 1755 er Major Ole Winds Frue sl. Fru Anne Helene Trolles Lig hidført fra Helsingør og her nedsat.

V. 47. Inden for samme Jernværk her i Nord eller strax N. ved Siden af forhem. Mathias Foss's Grav er sl. Mag., Prof. Christian Steenbechs dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb under hans store blå Sten med Luft ud til Kirkegården.

I samme Grav hviler sl. Mag. Jacob Foss, fordum Rektor Scholæ Hafniensis, nedsat 18. 3. 1676.

6. 6. s. A. hans H. Dorethe. — Skøde dat. . . . 1667.

VI. 48. Tæt N. ved Siden af samme Grav er sl. Mag. Johannes Alanus Muldgrav, som næppe er tjenlig til at mures, under en søndret brun Sten.

VII. 49. (20. 9. 1670 — Afgift og Fornyelse sædvanlig. Skøde 1. 10. 1670).

Atter N. ved Siden er sl. Brygger Jens Pedersøns, nedsat 6. 7. 1683, dobb. m. G. i Muld under en blåagtig Sten, som hans Datters Mand, Brygger Anders Løvmann, nu tilhører. Denne Grav er ikke heller tjenlig at mures.

12. 12. 1700 Anders Løvmans D. 2½ Aar.

18. 9. 1711 sammes 13 Aar gl. S. Peder.

21. s. M. sammes 21 Aar gl. D. Sidse.

2. 10. s. A. Brygger Anders Løvman selv, æt. 54.

20. 9. 1694 sammes 4½ Aar gl. S.

11 11. 1685 sl. Jens Pedersøns Enke Bodil.

7. 7. 1727 Brygger Niels Pedersøn Gjedsted, Rådmand, fra Rosengården.

21. 8. 1727 Brygger fra Rosengården Claus Løvmann hos sin sl. Stiffader, Rådmand Gjedsted.

VIII. 50. Nordvest for E. af denne Grav er Kbm. Hans Stüves dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb under en stor hvid Sten med Luftrør ud til Kirkegården. Siden velbr. Geheimer. Mathias Moth efter Skøde 3. 1. 1685.

14. 1. 1702 Hans Stüves 5 Aar gl. Datter.

23. 8. 1703 blev hans ¾ Aar gl. S. her nedsat.

Denne Grav tilhørte sl. Assessor Chr. Ostenfeldt og Frue Sætser Finche. Stüves Skøde dat. 16. 4. 1698 (fornyet 1707).

24. 12. 1728 sl. Stadshauptmand Hans Stüves Lig, æt. 65.

30. 5. 1748 velbem. sl. Stadshauptmand Stüves Enke Margrethe Regelsdatters Lig, æt. 71, fra Klostret i Stormgaden.

24. 4. 1728 Generalmajor Scholtens 3½ Aar gl. D.

Nu Peder Sørensen Mønnichs og Hustru. — Må ej åbnes i hundrede Aar efter Stenen og Tavlen, som udviser dette.

IX. 51. S. ved Siden af forbem. Grav er sl. Dni Præpositi Sochelundensis Johannes Dorschæus' enkelte Grav, 4 Sæt Kister dyb og et Rum ved den vestre Ende til Børnekister, opmuret i Juli 1707. — Skøde 16. 2. 1707.

1. 9. 1708 er Dni Præpositi Mag. Johannes Dorschæus' Lig udtaget af Kapellet og tilligemed et lille B. her nedsat under egen Ligsten.

9. 1. 1710 sl. Mag. Ancher Anchersen, æt. 30, i sin Søster, Mad. Dorschæus Grav.

17. 9. 1717 Prof. M. Anchersens ¾ Aar gl. S. Ancher.

10. 10. 1718 sammes ¾ Aar gl. D. Maren.

6. 12. 1740 sl. Stiftsprovst Dorschæus' Enkefrue sl. Dorothea Anchersens Lig.

31. 5. 1727 sl. Prof. Math. Anchersens 1 Aar gl. Barn.

X. 52. Atter S. ved Siden af denne Grav er en dobb. Muldgrav, som næppe skal kunne mures, under en stor, udhuggen, grå Sten, hvorunder er nedsat først Doct. Gellius Sascrides 1612, derefter hans S., Mag. Hans Sascrides 1594, siden Mag. Johan Christoffersen, død 1675, og sidst sl. Mag. Berthel Bartholin, Professor, med sin Hustru Sille Marie og 4 Børn, som 1690 blev udtagne af Capellet og her begravede. Hans H. 23. 5. 1678 hos sin Mand. Margrethe Barth. Bartholins Lig 30. 5. 1675.

[Tilf. ad Gellius Sascrides:] hans D. Agathe 17. 7. 1657.

[Tilf. ad Bartholins Børn:] 2 Sønner, 2 Døtre.



## V. I Korets Omgang.

Indenfor Jernværket ved Nordre Side.

I. 53. V. for E. af Hans Stüwes Grav under en gl. udhuggen grå Sten og en gl. mådelig brun Sten næst hos mod S. er Plads til en dobb. m. G. — Justitsråd, Borgmester og Stadsphysicus Dr. Johan Eichels dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb, som blev opmuret i Juni 1722 og har han samme Tid afkøbt Kirken Luft til de 2 Grave. Skøde dat. Juni 1722.

NB.: Ved Siden af bem. brune Sten mod S. lige for E. af Dorschæus Begravelse ligger en gl. bred, hvid Ligsten, derunder er kun et Rum for Børnekister, fordi Dorschæus' Grav strækker sig noget ind under samme Sten.

12. 8. 1711 sl. Prof. Anchersens sl. Frue.

I Hans Stüwes Grav nedsat fem andre pag. 55 [o: Grav Nr. 50] anførte.

15. 7. 1722 hans sl. Frue Elisabeth Hedevig Steemann, død sidst i Marts 1721, æt. 61, udtagen af Capellet og her nedsat.

Hans sl. D. Jfr. Anne Eichels Ben, død 1711, æt. 19 og begravet i en Lejemuldgrav tæt uden for den Nordre Korsdør, opgravet og nedlagt i en Benkiste med Pladen etc. af den forrådnede Kiste påslagen, nedsat her.

6. 4. 1736 sl. Etatsr. Johan Eichels Lig, æt. 70.

II. 54. Ved Siden af denne Plads ind til Muren hen i N. er sl. Rådstueskriver Christian Helts [hans Hustru Dorothea Paulsd. Fyhn] dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb, under et Stykke hvid og en lille grå Sten samt nogle gl. Fliser. — Skøde 16. 11. 1699. — Opmuret 1698 på Kirkens Bekostning med Luftrør ud til Kirkegården.

6. 11. 1699 sl. Rådstueskriver Christian Helts Lig tilligemed et B.

13. 5. 1705 Oeconomii Communitatis Rasmus Byssings H. Rebecha Helt tilligemed sin Sotser Jfr. Megtele Helt.

3. 11. 1707 Rådstueskriver Søren Lindbergs H. sl. Johanne Marie Helt, æt. 26.

29. 8. 1711 Jfr. Sophie Amalie Helt, æt. 21, i sin Fader, Chr. Helts Grav.

10. 11. 1718 sl. Cancellisecretær Peder Helt, æt. 32, i sin Faders Grav.

17. 6. 1729 Islandsk Kbmd. afd. Chr. Poulsen Fyhns Lig, æt. 85, i sin sl. Svogers, Rådstueskriver Helts Grav.

14. 12. 1744 Cancellisecretær Chr. Smits 3 Uger gl. B. Helvig Lowise med Mad. Fyhns Tilladelse og Justitsr. Thestrups dertil givne Bevilling.

3. 4. 1727 Dorothea Paulsd. Fyhn sl. Rådstueskriver Helts Enke.

26. 4. 1757 er sl. Cancelliråd og Forvalter Helts Lig her nedsat, 69 Aar.

Marts 1760 sl. Cancelli-Forvalter Helts Frue.

12. 12. 1763 Studiosus Schultz af Familie med Justitsr. Smith.

III. 55. Ved Siden af bem. Grav i S. er en enkelt Grav i Muld, hvori Capellan her ved Kirken sl. Mag. Søren Lauritsen Bergendahl er begravet 14. 8. 1680. — Af denne Grav, hvorpå ligger en udhuggen grå Sten, kan ogsaa blive en muret Grav i Fremtiden. — NB.: 1726. —

29. 6. 1706 sl. Mag. Søren Bergendahls Enke Inger.

20. 2. 1722 Cancelliråd og Prof. Juris Henrich Weghorst, æt. 69.

IV. 56. Atter ved Siden af denne Grav i S. under en stor, bred, grå Sten er en dobb. m. G., hvori sl. Helene Biørn Bentzen er begravet 18. 5. 1683. Hendes D. Phil. Fuxen hensat 14. 6. 1675. — B. ipse 10. 9. 1652.

Af denne Plads kan omsider med en Sten gøres en dobb. m. G.

4. 1. 1704 Købmand Abraham Willemsens  $7\frac{1}{2}$  Aar gl. D. Else.

10. 2. 1719 sl. Abraham Willemsen selv. — —

Prof. Mathias Anchersen, Sognepræst til Tårnby på Amager, har købt denne Grav 'af Kirken, opmuret i Juni 1722, 2 Sæt Kister bred og 4 Sæt dyb. — Skødet dat. 12. 6. 1722. — NB.: uigjenkaldelig.

Samme Tid 17. Juli er hans sl. Frue Theodora Bügballes Lig opgravet af Muldgraven pag. 58 [o: Grav Nr. 53].

Hans  $\frac{3}{4}$  Aar gl. S. Ancher død i Septbr. 1717,  $\frac{3}{4}$  Aar gl. D. Maren, død i Octbr. 1718, 3 Aar gl. D. Anne død i Octbr. 1721,  $1\frac{1}{2}$  Aar gl. D. Johanne Maria død i Novbr. 1721, alle optagne af Mad. Dorschæus' Grav.

27. 10. 1723 hans dødfødte Pigebarn.

1742 er denne Grav ved Auction solgt og skødet (i 9. Juli samme Aar for et Barn 5 à 4 Rdler.) af Kirkens Patron, Justitsr. Thestrup til Brygger i Frederiksberggade Knud Carlsen og Arvinger.

24. 8. 1742 Peter Abraham Overkamps, hvid Ridder, 14 Uger gl. B. Cathrine her i hans Svigerfaders Begravelse indsat.

22. 8. 1740 Peter Abraham Oberkamps  $1\frac{1}{4}$  Aar gl. B. Cathrine.

20. 8. 1744 sanimes 14 Dage gl. B. Jsach.

4. 7. 1746 sammes  $\frac{1}{2}$  Aar gl. B. Jacob.

2. 3. 1750 sammes  $\frac{1}{4}$  Aar gl. B. Peter.

1. 10. s. A. sammes  $5\frac{3}{4}$  Aar gl. B. Abraham.

3. 7. 1755 sammes  $1\frac{1}{2}$  Azr gl. B. Peter Abraham.

25. 7. 1766 Peter Oberkamp.

20. 2. 1767 Knud Carlsens Kone.

21. 4. 1775 Magdalene Oberkamp, 60 Aar.

(4. 1. 1776 Povel Povelzen, 81 Aar, nedsat på Stænger — er Rum til 3 Lig med nu).

V. 57. V. for E. af denne Grav er sl. Ridder og Geheimer. Axel Urups m. G. til 2 fuldkomne Kister at stå jævnsides under en grå Sten med Luftrør op igjennem Muren og en muret Hvælving over, som herefter tilligemed Sten og Epitaphium skal være uforanderlig og uigjenkaldelig til evig Tid efter Skøde 23. 7. 1671. (Han her 6. 4. 1671).

Hans Frue, Hofmesterinde Sitsel Grubbe 22. 4. 1691 (havde ingen Børn).

VI. 58. Tæt N. ved Siden af denne Grav er sl. Rådmand Søren Nielsen Møllers enkelt m. G., 4 Sæt Kister dyb, med en Krog ved Hovedet til Børne- og Benkister, under en lille gl., udhuggen, grå Sten med hans og hans Kjærestes Navne derpå udhugget. Hans Hustru Kirsten Hansd. Denne Grav blev 1698 på Kirkens Bekostning opmuret med Luftrør ud til Kirkegården.

Afgift og Fornylse sædvanlig — Benene i Graven ved Forandringer der uforanderligt at forblive. Skødet 30. 7. 1698. — 1721 fornyet. —

24. 11. 1732 Afd. Rådmand Søren Nielsen Møllers Frue Kirstine Hansdatter, 72 Aar gl., fra Store Kongensgade.

1757 Etatsr. Møller begravet.

1770 Frøken Maria Møller, 80 Aar gl., her nedsat.

1772 den 24. Febr. Frøken Johanne Møller, 78 Aar gl. — Står ovenpå hverandre, så Broderens Kiste er sammenklemt.

VII. 59. Igjen ved Siden af denne Grav i N. og V. for E. af sl. Helts Grav er Brygger og Stadscapt., sl. Sr. Jacob Arvedsen Edelbergs arvelige m. G., 4 Sæt Kister dyb, med hans egen nye blå Ligsten over Gravmuren og Luftrør ud til Kirkegården. Denne Grav blev 1698 opmuret på Kirkens Bekostning på Kjøb. — Skøde 30. 5. 1705. — 22. 5. 1705 er Rådm. Arv Michelsen Edelbergs sl. H. her nedsat, æt. 80.

19. 4. 1706 er Rådm. Arv M. Edelberg begr. hos bem. sin sl. H., æt. 82.

28. 4. 1710 sl. Rådm. Jacob Edelbergs Lig, æt. 52.

5. 9. 1724 bem. sl. Rådm. Edelbergs Enke, gl. 63 Aar.

23. 6. 1739 Sognepræst i Faxe, Mag. Chr. Nyholms Lig her i hans Hustrus Morfaders Begravelse, æt. 29.

21. 7. 1746 Sr. Ulrich Edingers 10 Uger gl. D. Elisabeth her i hans Hustrus Morfaders Begravelse.

30. 4. 1768 Jomfr. Hiort nedsat.

VIII. 60. V. for E. af Rådm. Søren Nielsen Møllers Grav er Matheseos Prof. sl. Dni Christian Severin Longomontanus' dobb. n. Gr., 2 Sæt Kister dyb under en blåagtig Sten og en lille gl., hvid dito i Nord. — Skødet 1637 — Mag. Christen Lombergs. —

18. 12. 1693 Dorthe Sophie Lauritzd., Fru Malene Rhodes Tjenestepige, her i hendes Morfaders Grav.

5. 3. 1682 Dorothea Græe fra Helsingør her i sin Morfaders Grav.

24. 10. 1727 dette solgt til Cancelliråd og Generalfiscal, siden Justitsråd Truels Smith (200 Rdlr.) vide Kirkebogen pag. 219. — Longomontanus' Ben forbleven nedsænkede i en Ege-Benkiste.

3. 8. 1730 Justitsr. og Generalfiscal Truels Smith, 59 Aar gl., fra Christianshavn.

21. 6. 1741 Mathias von Westens H., Mad. Mille Smith i sin Faders Grav.

8. 4. 1737 Cancellir. og Kammeradvocat Bredo Munthes 4½ Aar gl. S. Truels Smith Munthe fra Østergade.

15. 4. 1738 sl. Cancellir. og Generalfiscal Caspar Wilhelm Smith, 28 Aar gl., fra Nytorv i hans Faders, sl. Justitsr. Truels Smiths Grav.

15. 6. 1748 sl. Justitsr. og Generalfiscal Troels Smiths Enkefrue sl. Ellen Kaasbøls Lig hidført fra Præstø og her nedsat.

4. 6. 1777 sl. Generalfiscal Smith fra Præstø nedsat — er Rum nok.

19. 1. 1802 Frøken Helene Elisabeth Munthe-Morgenstjerne fra Frederiksborg Amt.

IX. 61. Tæt S. ved Siden af denne Grav er sl. Brygger og Kirkevæge Søren Sørensen Lewischous dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb og opmuret Procurat. Templi Perill. Dni Pauls Windingio, med en stor hvidgrå Sten derpå. Over denne Grav hænger hans Lysekroner, som han har givet til Kirken. (Med et lille Luftrør op ved Kormuren og et Lufthul til Prof. Foss's Grav) — [s: Nr. 62].

23. 4. 1706 hans H. Signe Hermansd., æt. 57.

11. 3. 1701 bem. Søren Sørensen Løweschous Lig.

18. 6. 1712 Studiosus Søren Sørensen Løweschou, 24 Aar gl., her i sin Faders Grav. — Skøde dat. 31. 10. 1693 med Vilkår, at Benene samles og nedgraves i Benkiste for uforanderligt at forblive der.

X. 62. V. for Enden af bem. Grav er sl. Mag., Assessor, Rector Scholæ Hafniensis Peter Foss's dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb, opmuret under Paul Winding med Lufthul og Graven bedækket med 4 Rad Fliser.

18. 9. 1708 Commandør ved Holmen, Ole Judichers 5 Aar gl. D., hidflyttet fra Holmens Kirke og her nedsat.

19. 9. s. A. Bygmester, Assessor Ernst's 3 Måneder gl. S. Friedrich Christian.

12. 10. 1702 sl. Assessor og Rector Foss's H. Anne Gregers.

9. 6. 1718 Justitsr. og Generalbygmester Johan Conrad Ernst's H. sl. Fru Magdalene Foss, 42 Aar, her i sin sl. Broders Grav, død sidst i Marts. Skøde dat. 6. 4. 1696.

14. 4. 1747 Etatsr. Niels Foss's sl. Frue Sophie Amalie Mathesius, æt. 75.

26. 3. 1751 sl. Etatsr. Niels Foss, æt. 80.

XI. 63. Tæt N. ved Siden af denne Grav er sl. Dni Doct., Professor og Borgmester, Cancelliråd Cosmus Bornemanns dobb. m. G., 4 Sæt Kister dyb med Luftrør ud til Kirkegården, opmuret under Paul Winding. Af denne Grav har de andre Grave i Nærheden hver sit Lufthul. — Skøde 1. 3. 1690.

21. 9. 1707 er sl. Cancellir. og Borgmester, Dr. Cosmus Bornemanns sl. Enkefrue Dorthea Worm her nedsat om Aftenen ved 5 Slet, æt. 63.

21. 9. 1692 Cancelliråd C. B. indsat i Kapellet.

14. 9. 1682 hans 5 Aar gl. Bø.

22. 9. 1727 Justitsr. Philip Julius Bornemanns 14 Aar gl. B. Ole fra Amagertorv.

18. 6. 1728 sammes dødfødte B.

22. 6. 1740 Etatsr. og Deputeret fra de kongl. Financer Philip Julius Bornemanns Lig i ovenmeldte hans sl. Faders Begravelse, æt. 60, næst ved Løwenørns Begravelse.

1766 »Cosmi Borneman udj Begravelsen«.

1. 7. 1767 Etatsrådinde Borneman nedsat.

28. 1. 1789 Kammerråd Borneman nedsat.

#### VI. I Korets Omgang.

Udenfor Jernværket i Korets Omgang ved nordre Side.

I. 64. V. for E. af sl. D. D. Cosmus Bornemanns Grav er Plads til en dobb. Grav i Muld fra midt på Gulvet ind i det nordre Vindfang under en lille hvid Sten op til Trappen og i trende Stykker.

II. 65. S. ved Siden er sl. Brygger Niels Rasmussens dobbelte, arvelige Grav i Muld under en lille brun og en anden hvidagtig Sten ind i Krogen ved Scavenii Begravelse. (Anne Niels Rasmussens d. 25. 2. 1667).

20. 8. 1711 en Pige Sidse Margrete, æt. 11, fra Brygger Søren Christensen på Nørregade her nedsat.

23. s. M. Brændevinsbrænder And. Nielsens H. Ellen Sidse, æt. 26, fra Kompagnistrædet.

17. 9. s. A. Brygger på Nørregade Søren Christensen, æt. 55.

Denne Grav har Brygger Morten Andersen købt 1721 (hans Lig her 21. Juni) og ladet mure 4 Sæt Kister dyb med Lufthul ind til sal. Foss igjennem Pillerne, Skøde 26. 3. 1721.

Benene samlede og i Benkiste lagte.

21.6. 1721 sl. Brygger på Nørregade Søren Christensen Træholts Enke Sidse, død sidst i Febr., æt. 75, her i sin Svigersøns, M. Andersens Grav.

1738 Brygger Niels Mortensen Lindbergs 22 Uger gl. B. Lars Christophersen i sin Farfaders Begravelse.

11. 9. 1739 Niels Lindbergs 6 Dage gl. Barn Lucia Margrethe.

3. 8. 1741 bem. N. Lindbergs H. Andrea Catrine Ursin, æt. 28, og d. 6. Nov. hans  $\frac{1}{2}$  Aar gl. B. Christopher.

24. 12. 1744 bem. N. Lindbergs Moder Anne Lucie sl. Morten Andersens, æt. 74, hos bem. sin sl. Mand.

15. 9. 1752 merbem. Niels Lindberg selv, æt. 46.

24. 1. 1737 Brygger Jens Rasmus Munchs H. Anne Kirstine Lindberg, æt. 38, fra Nørregade.

III. 66. V. for E. under en blå og lille blå sprukket Sten er Plads til en dobb. Grav i Muld. — 18. 10. 1711 Studiosus Hans Ebbesen, 28 Aar gl., fra Nørregade under en lille brun Sten.

IV. 67. N. ved Siden noget ind i det nordre Vindfang til midt ud på Gulvet er Plads til en dobb. Grav i Muld under en brun Sten og et Stykke af en anden Sten ind i Vindfanget.

V. 68. V. for E. er Rum til en enkelt Grav i Muld under en brunagtig Sten ved Siden af Blokken.

16. 9. 1711 Mag. Folchmar Danchels 13 Aar gl. D. samt et andet lille B. udtagne af Kapellet og her nedsatte.

3. 10. s. A. hans 6 Aar gl. D.

4. 9. 1716 sammes 6 Aar gl. S. Povel.

19. 10. 1717 sammes 1 Aar gl. S. Hans.

VI. 69. S. ved Siden er sl. Dni, Ecclesiae hujus qvondam Pastoris primarius Mag. Eric Olai Torms dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb med Luftrør op ved Kormuren under en stor bred Sten.

11. 6. 1667 sl. Mag. Eric Olufsen, 60 Aar gl.

5. 8. 1706 sl. Mag. Ole Torms Enke Marie Schumacher fra Frederiksborg, æt. 64. NB.: Sognepræst, Mag. Torm selv ibidem begr. i denne sin sl. Faders Grav 15. 2. 1698.

6. 8. 1685 Mag. E. O. Torms H. sl. Søster Olufsd. Worm i sin sl. Mands Grav. Skødet dat. 6. 8. 1667 er i Etatsr. Torms Gemme.

9. 4. 1723 sl. Forpagter Jens Henrichsens Enke Mette Erichsd. Torm, æt. 65, her i sin sl. Faders Grav. — Samme Tid Mag. E. Torms Ben opsamlede af den gl., forfaldne Kiste og lagt i Benkiste med Kobberpladen af forrige Kiste påslagen, nedsat i den østre Ende.

20. 11. 1734 Politimester Eric Torms Frue Anne Kirstine Ravn, 42 Aar gl.

1739 et Barn fra Etatsr. Torm.

26. 8. 1738 Justitsr. og Politimester Torms 7 Aar gl. B. Sophie Magdalene i Kirken i egen arvelig Begravelse strax ved Dåben.

4. 12. 1786 blev sl. Professor Glud nedsat i sl. Etatsr. Torms Begravelse.

VII. 70. Atter S. ved Siden er sl. Doct. Jacob Mathiesens og Doct. Anders Lemvighs dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb under en blåagtig Sten, hvis vestre Ende ligger noget ind under Trinene til den n. Kordør med Luftrør op til Korpillen.

3. 3. 1682 Doct. Jacob Mathiesens Frue Anne indsat i Kapellet.

26. 7. 1737 blev sl. Conferentsråd Niels Slange, æt. 81, fra Christen Bernichows Strædet her nedsat i hans eget enkelt m. Gravsted,

indrettet for hans Lig alene under Dåbstolen. — NB.: Såsnart Liget i Graven var nedsat, blev strax muret en Gravvelft over Kisten, at intet videre der kan nedsættes, men Graven blive efterdags urørt.

VIII. 71. V. for E. er Bryggerne sl. Jens Hvids og David Mathiesens, dobb. Lejegrav i Muld under en brun og hvid Sten ind under Trappen.

29. 10. 1711 Jfr. Anne Eichel, Doct. Eichels D., æt. 19, under den brune Sten.

27. 12. 1678 Dav. Matzens Enke Kirstine.

16. 3. 1677 han selv. —

Denne Grav under en grå og en gl. hvid Sten med den østre Ende ind under Stentrappen op til Kordøren har Byskriver her i Staden, Jacob Ursin i Juli 1722 afkøbt Kirken. Skødet 14. 7. 1722.

16. 7. 1722 Hans første H. Margrethe Cathrine Tønder, død i Juni 1721, udtaget af Kapellet.

IX. 72. Atter V. for Enden var sl. Brygger Ole Larssens dobbelte, arvelige Grav i Muld under en blå Sten og en gl. hvid derhos, ved Siden af den yderste nordre Korspille efter Skøde 3. 1. 1668, afstået til 1691.

23. 12. 1707 er Valentin Hopel her nedsat, æt. 44. Han var Hofslagter. Hans Hustru med 1 S. og 1 D. lever endnu.

19. 8. 1711 Kbmd. Hans Møllers 1 $\frac{3}{4}$  Aar gl. S. Valentin samt et andet af hans Børn udtagne af Kapellet og her nedsatte i deres sl. Morfaders V. Hopels Grav.

19. 9. s. A. bem. sl. Hans Møller selv, æt. 34, her nedsat hos sin Svigerfader V. Hopel.

26. 10. 1712 Kbmd. Hans Popps 9 D. gl. S. Hans.

7. 2. 1716 sammes 4 Aar gl. S. Jens.

X. 73. N. ved Siden af forbem. to Grave er Bryggerne sl. Jens Nielsens og Lauritz Nielsens dobbelte, arvelige Grav i Muld under en stor brun Sten med en støbt Messingplade på og en Rad Fliser rundt omkring. — Skøde 16. 3. 1674.

Jens Nielsen døde 1669 og Lauritz Nielsen 27. 3. 1674.

Solgt af Arvingerne til Kirken 1710.

Klokkeren Christian Hansen Paludan har i April 1721 købt denne Grav af Kirken og i Juli ladet den mure 2 fuldkomne Kister bred og 4 Sæt Kister dyb med Gevelft og Lufthul ud til Kirkegården.

23. 7. 1721 Hans H. Anne Margrethe Cord død 17. 8. 1720, æt. 23 samt 1 B. Hans født og død 29. 7. 1718, begge udtagne af Kapellet og her nedsat.

3. 6. 1725 hans  $\frac{5}{4}$  Aar gl. D. Anne Marie. —

Nu Hans Excellence Geheimeråd Johan Georg von Holsteins store Begravelse, uigjenkaldelig og Afgift sædvanlig, men i Specie. Skøde dat. 25. 9. 1725.

Siden overladt til Kirken igjen af hans Søn Geheimer. Holstein for et Kapel næst ved.

Dette tilhører nu Kirken og istedenfor er Geheimer., Grev Johan Ludvig Holstein udlagt Begravelse i Kapellerne Nr. 7 og 8 på Kirkens nordre Side pag. 275 og 276 [o: Nr. 7 under Begrav. efter Branden 1728].

## VII. I Tvergangen ved Korets vestre Ende.

I. 74. V. for Enden af bem. Grav inden for det maledede Træværk er sl. Justitsr. Povel Nielsen Rosenpalms dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb under en Trælem med Luftrør ud til Kirkegården.

9. 6. 1706 Jfr. Rosenpalms Lig.

18. 8. 1713 Justitsråd Rosenpalms Enke, velb. Fru Anna.

4. 7. 1690 P. N. Rosenpalms 2 Aar gl. B. fra Landemærket.

11. 8. 1688 sl. P. N. Rosenpalm selv.

8. 6. 1686 hans 5 Børn udtagne af Kapellet.

Skøde dat. 13. 12. 1679. —

II. 75. S. ved Siden under en lille gl. hvid Sten er Rum til en enkelt Grav i Muld, hvori sl. Strange Trøner og hans H. hviler. Strange begravet 1. 4. 1669 og hans H. 16. 8. 1677.

1. 4. 1711 Brygger Jens Mogensen fra Vestergade, 52 Aar gl., nedsat under den hvide Sten.

28. 7. s. A. Birthe Marie, Bager Peder Nielsens H. ibidem, æt. 42, her begravet oven på ham.

III. 76. Tæt ved Siden under en gl. hvid Sten, fordem Giertrud Knud Lambertsens tilhørende, er Rum til en enkelt Muldgrav, nedsat 17. 11. 1696.

11. 5. 1716 Bager Peder Nielsen Timmermann fra Vestergade, æt. 53.

IV. 77. Tæt S. ved Siden under en lille gl. hvid Sten med Munkebogstaver på er Plads til en enkelt Grav i Muld, i hvilken Renteskriver Hans Justesens H. sl. Jytte er nedsat 25. 2. 1689, og Sekretær hos Statholder Guldnløwe Wilhelm Christophersen, som omkom i den ulykkelige Ildebrand på Amalienborg, nedsat 22. 4. 1689.

3. 5. 1720 forr. Birkefoged på Amager Jens Peder Oldenburg, æt. 43, her nedsat til Leje, betalt til Kirken 12. 4. 1720 — 35 Rdlr.

V. 78. S. ved Siden udenfor Kordøren er Prof. Mathematicus sl. Mag. Jørgen Froms dobb. m. G., 2 Sæt Kister dyb med en slet brunagtig Sten over. (Her 28. 8. 1651 — Doct. Laur. Mortensens m. G. — Hans Hustrus Fader. Else sl. Doct. Mortensens 14. 6. 1653).

28. 5. 1716 er Kgl. Maj. Not. Publ. Sr. From her nedsat i sin sl. Faders Grav, æt. 65, og Benkister til de forrige Lig forudgjort. (Hans From 5. 7. 1606 — Stedet fri efter Skøde dat. Kbhvn Påske Aften 1657).

29. 8. 1677 Doct. Christian Foss's 2 Sønner, Lauritz og Peder her i deres sl. Moders Else Mag. Jørgen Froms Grav. —

S. ved Siden under en gl. hvid Sten med 2 udhugne Billeder på er en enkelt Gravs Plads i Muld lige for den store Kirkedør.

NB.: hic. Mag. Frølund's pag. seqv.

Igjen S. ved Siden under en lille blå Sten ret for Kordøren i en enkelt Lejegrav i Muld. — Rosenkilde. —

VI. 79. Atter S. ved Siden under en stor gl. hvid Sten er Sebastian Svendi's arvelig dobb. Gr. i Muld, i hvilken Doct. Othe Sperling, som havde Datteren Margrethe Svendi til Ægte, som i mange Aar sad i det blå Tårn og døde der, ligger begravet, nedsat 30. 12. 1681.

30. 2. 1707 er hans Datter, Købmands-Enke Elisabeth Sperling her nedsat under bem. gl. hvide Sten, og Doct. Sperlings Ben i en Krog derunder nedgravede. (ad Elisabeth Sperling: sal. Kield Fris'es, æt. 63).

S. igjen ved Siden under en lille, smal, gråagtig Sten med de 4 Evangelister i Hjørnerne en enkelt Muldgrav, hvori Prof. Rasch. — 24. 4. 1706 er erlagt en Kendelse af denne Grav, sidst 20 Rdlr. Croner.

VII. 80. Igjen S. ved Siden er Plads til en enkelt Muldgrav under en søndret brun Sten.

30. 12. 1726 Lorentz Holst og H. — 9. 6. 1727 er Mad. Margrethe Lind, Enke efter sal. Kræmmer Lorentz Holst her nedsat hos sin sal. Mand.

VIII. 81. Atter S. ved Siden, lige for den smalle Mands-Gang er sl. Brygger Henning Hiorts arvelige dobb. Muldgrav, som forud har tilhørt Brygger og Stadskapt. Hans Justesen og nu arveligt tilkommer sl. Henning Hiorts Efterfølger, Brygger og Stadskapt. Jacob Jacob Arvesen Edelberg.

9. 8. 1687 Henning Hiort. — 13. 8. 1679 Birgitte Hiort her i sin Faders Grav.

18. 5. 1703 Jacob Edelbergs 5 Aar gl. S.

12. 6. s. A. hans  $\frac{3}{4}$  Aar gl. S.

8. 1. 1700 hans 15 Uger gl. S.

11. 6. 1710 Lieut. H. Hiort fra Nørregade her i sin sl. Faders Grav, æt. 40.

19. 6. 1711 Sr. H. Diderik Petri's 1 Aar gl. B. Anna her i sin Morfader H. Hiorts Grav.

15. 7. 1716 Mag. E. C. Kaasbøls 18 Uger gl. D. Johanne Sophie.

15. 6. 1723 sammes  $1\frac{3}{4}$  Aar gl. D. Karen Sophie.

Denne Grav solgt af H. Justesens Eftermand i Ægteskab Ass. Stampe 1679 til H. Hiort, H. Justesens Svigersøn. — H Justesen og Hustru Bodild Nielsdatter Hiort. — Skøde 25. 10. 1670.

11. 10. 1727 Mag. E. C. Kaasbøls  $1\frac{1}{2}$  Aar gl. D. Karen Sophie.

21. 4. 1745 sl. Kbmd. Nicolai Hiort her i hans sl. Faders, Henning Hiorts Begravelse, æt. 68, ved Siden af Sønne Pedersens m. Begravelse.

6. 4. 1754 er Guvernør i Vestindien, sl. Jens Hansens Lig efter erhvervet skriftlig Tilladelse her nedsat, æt. 34.

IX. 82. Igjen S. ved Siden ind under det lille Pulpitur, som sidder på den søndre Kirkemur, er forud Byfoged Jens Mauritsøns dobb. m. G., 3 Sæt Kister dyb under en brun Sten med Lufthul ud til Kirkegården. I samme Grav er også Brigadier og Vicecommandant Sten Bilde og hans 2 Fruer begravne. Han sidste Frue, Elisabeth Rebecca Poppens Lig nedsat 7. 4. 1698. — Den første 24, 3. 1681.

Sten Bilde nedsat 15. 5. 1698. — Skøde 31. 10. 1672.

Jens Mauritsøn her 31. 10. 1672. — nyt Skøde dat. 25. 9. 1725.

16. 3. 1677 Kirstine, Jens Mauritsøns, her.

Sten Andersen Bilde, forn. Jens Mauritsøns Svogers Søsters Mand og H. Karen Mandix Datters Lig med samtlige Arvingers samt Procurator Templi Windings skriftlige Samtykke 1679 nedsatte her mod 20 Rdlrs Erlæggelse for hvert Lig. — Denne Begravelse tilhører nu Brygger Sønne Pedersen Holm, Skøde 5. 11. 1771.

8. 11. 1753 Brygger Sønne Pedersen Holms Hustru, afdøde Lene Nielsdatter, æt. 80.

15. 2. 1762 Sønne Pedersen Holm.

18. 3. 1762 Brygger og Stadskapt. Peter Holm.

26. 4. 1800 Brygger-Enke, Mad. Ellen Marie Holm.



## VIII. I Korets Omgang uden for Jernværket ved søndre Side.

I. 83. Ø. for E. af bem. Grav er Plads til en dobb. Muldgrav under en brun udhuggen Sten og noget ind under en anden glat ved Siden deraf.

7. 7. 1710 Nederste Capellan her ved Kirken sl. Mag. Povl Danchel, æt. 31.

16. 8. 1711 sammes 22 Uger gl. S. Povel og 18. 11. s. A. sammes 3 ½ gl. S. Laurits, alt under den glatte Sten.

II. 84. N. ved Siden under en brun Sten tæt op til Chor-Muren og noget ind under den anden næst ved i Sønder er en dobb. Muldgrav, hvori sl. Peder Munch, fordum Comminister hujus Ecclesiae er begr. (Indsat 25. 6. 1678. — Hans 7 Aar gl. S. 16. 9. 1683). Hans Efterfølger sl. Mag. Lauritz Hylling, som havde nogle Børn begravede sammesteds, blev nedsat tæt ved Chor-Muren oven på sin Formands Kiste 28. 3. 1704.

8. 10. 1708 Mag. Povel Danchels 7 Uger gl. D. Inger Marie.

26. 9. 1709 sammes 4 Aar gl. D. Cathrine Elisabeth i sin sl. Morfaders Mag. Hyllings Grav.

5. 3. 1710 sl. Mag. L. Hyllings Enke Karen, æt. 62.

7. 6. 1713 sammes 3 ½ Aar gl. D. Cathrine Elisabeth.

III. 85. Ø. for E. er en dobb. Muldgrav under en brun Sten og en anden mindre brun Sten, hvori Comminister superior her ved Kirken Christian Mariager er begravet 30. 8. 1706, efter 2 af hans tidligere der nedsatte Børn — det sidste 31. 3. 1692.

3. 10. 1710 hans 16 Aar gl. D. Else Mariager under den lille Sten.

IV. 86. S. ved Siden, indtil Døren, er Rum til en dobb. Muldgrav under en gl. hvid Sten, hvorunder fordum Prof. Hebræa linguæ sl. Mag. Georgius Johannes (Jørgen Hansen) blev begr. 11. 12. 1682.

2. 10. 1710 erholdt Chr. P. Fyhn, for 5 à 6 Aar siden, Kirkeværgens Brev, at, da det ved Ligenes Nedsættelse i næstfølgende Grav befandtes, at der ikke kunde graves så dybt som i andre Begravelsessteder af samme Størrelse og Vilkår formedelst udskydende Grundsten, kunde han og Hustru, sl. Diderik Rasmussens Datter, og Arvinger nyde Plads her S. og V. for bem. Grav ind til Chor-Døren til Nedsættelse af en fuldkommen Ligkiste, at tilhøre dem med lige arvelig Rettighed.

18. 10. 1730 afg. Christian Povelsen Fyhns D. Christine Pouelsen. Dorte Pouelsen findes siden hosfølgende.

V. 87. Ø. for E. af sl. Mag. Chr. Mariagers Grav er sl. Hørkræmmer Diderik Rasmussens arvelige dobb. G. i Muld med en blåagtig bred Sten på. (Nedsat 31. 1. 1683 for den søndre Chors-Dør op til Pillen mellem Svannings og Resens Epitaphier. — 5. 2. 1683 alle Børns Lig opgr. af Kirkegården og nedsatte her).

7. 12. 1707 Mr. Trelunds dødfødte B.

NB.: Islands Kbmd. Christian Poulsen Fyhn. —

6. 9. 1700 hans ¾ Aar gl. Pigebarn her i sin Morfaders, Did. Rasmussens Gr.

13. 12. 1701 sammes 3 ½ Aar gl. S. ligeledes.

23. 12. 1709 Did. Rasmussens Enke Elsebeth, 75 Aar gl.

17. 9. 1710 C. P. Fyhns 19 Aar gl. D. Cathrine Margrethe.

18. 11. 1718 Oberst fra Citadellet Diderichsens 1 Aar gl. D. Else Margrethe.

(16. 6. 1732 Capt. ved Sø-Etaten Chr. Flensburgs sl. Frue Else Margrethe Søbötker, 36 ½ Aar gl. her).

8. 10. 1730 Chr. Poulsen Fyhns D. Cathrine Poulsen.

Christian Poulsen Fyhns D. Dorthe Fyhn — 8. 10. 1738 afg. Chr. Poulsen Fyhns D. Dorthe, gl. 32 Aar her nedsat.

21. 1. 1739 Proviand-Commissær i Citadellet Erich Westengårds H. Else Marie Fyhn, gl. 38 Aar.

8. 11. 1742 bem. Sr. Westengårds D. Marie Christine, gl. 19 Aar.

22. 3. 1747 sl. Chr. Poulsen Fyhns Enke Maren Dideriksd., gl. 74 Aar her i hendes sl. Faders Begravelse

12 4. 1749 Sr. Westengårds D. Jfr. Margrethe Cathrine, æt. 27.

18. 3. 1751 sl. Erich Westengårds, forhen Regimentskvartermester og Proviand-Commissær i Citadellet, æt. 74, fra Skindergade.

20. 7. 1785 Brygger Westengård.

VI. 88. Ø. for E. af bem. Grav op imod Chors-Muren er sl. By-skriver Michel Claussøns dobb. Lejegrav i Muld under en stor brun Sten uden for Doct. Hans Rieses nuv. Begravelse. (Michel Claussøn her 22. 8. 1682).

20. 10. 1718 sl. Michel Claussøns Enke Birthe, æt. 78, hos sin sl. Mand.

15. 8. 1682 betalt for dette Lejested til sig og sin Mand 40 Rdlr. med Lejefrihed efter Forordningen..

VII. 89. S. ved Siden er en enkelt Muldgrav, noget større end til en fuldkommen Kiste i Bredden, under en gl. hvid Sten med Døden i fuld Corpus derpå udhuggen og Munkebogstaver samt Aarstal 1500.

12. 11. 1703 er herunder nedsat sl. Præpositus Communitatis Christian Lange og er der endnu Rum til Kister at sætte ovenpå.

10. 9. 1711 Nicolai Schlichtkrul, 21 Aar gl., fra Nørregade.

VIII. 90. Ø. for E. er Plads til en enkelt Grav i Muld under en brun søndret Sten, hvis østre Ende går tæt op under Jernværket.

NB.: Brygger Jacob Poulsen og H. Sophie Nielsdatters arvelige dobbelte Grav i den Omgang ved Choret næst for Indgang til adelig Begravelse efter Skøde dat. 19. 11. 1669. — Han deri begr. samme Aar og Dag, hun 18. 5. 1675.

IX. 91. Tæt N. ved Siden er Plads til en dobb. Muldgrav under en gl. søndret grå Sten med en Rad Mursten ved Siden. — NB. —

X. 92. S. ved Siden af sl. Langes Grav [Nr. 89] ind under det gandske Convent-Hus er den skønne og store Begravelse, som sl. kgl. Rentemester Henrich Møller først var Ejermænd til, men nu tilhører sl. General-Admiral Adellers Børn og Arvinger; samme Begravelse har 2 dobbelte Døre for sig med Lås for, og et stort kostbart Epitaphium over forn. Gravs Dør, hvorfor forn. Sprinkelværk er udenfor.

(Henrich Møller fik Skøde 13. 12. 1669, men da Magistraten gjorde Indførsel i samme Grav på de fattiges Vegne, blev Graven solgt 27. 7. 1685 til sl. Adellers Børn og Arvinger. Plads til Epitaph. bevilget af Consistorio 11. 9. 1693).

30. 3. 1701 er Etatsråd Fried. Chr. Adellers 3 Aar gl. D. her nedsat i sin sl. Farfaders Grav.

14. 2. 1703 sl. Jfr. Dorthe Christ. Lenthes Lig fra Kalundborg her nedsat (er nok nu i Tysk Kirke).

18. 2. 1703 Generallieut. Trampes 9 Ug. gl. Søns Lig i sin sl. Morfaders Grav.

13. 1. 1704 sammes 2 Aar gl. D.

18. 10. 1703 Etatsr. Fr. Adellers sl. Frue Henriette Margrethe von Lenthe.

19. 11. 1704 sl. Generallieut. Trampes Lig.

4. 5. 1720 Lieut. Conrad Hugo Adeler, æt. 22, fra Norge hidført her i sin Faders, hs. Exc. Geheimer. Adeters Grav.

21. 9. 1734 Generallieutenantinde Trampe, Sophia Amalia Adeler, æt. 68, i sin sl. Broders, Geheimer. og Stiftamtmand Adellers Begravelse.

2. 3. 1787 blev sl. Kammerherreinde Haxthusen født Adeler, forhen Baronesse Adeler fra Draxholm nedsat i Begravelsen..

Ende på Choret's Omgang uden for Jernværket.

(Fortsættes).

