

**Professor V. Fausbølls mødrene Slægt.**  
**Af Th. Hauch-Fausbøll.**

Professor V. Fausbølls Oldefader Andreas Nielsen Brobye var født ved Aar 1720, men hans Herkomst er ubekendt<sup>1)</sup>. Sammen med en Broder Christian Nielsen Brobye<sup>2)</sup> gik han i Kjøbenhavns Skole og maatte med de andre Peblinge forrette Sangen i Vor Frue Kirke. Af Skolens Regnskabsbog ser vi, at han var Tenorist, Broderen Diskant. Fra Skolen blev han 21 Aar gammel 1741 Student og immatrikuleredes 19. Dec. Vi slutter deraf, at han ikke straks har været bestemt for Studeringerne, men i temmelig sen Alder er kommen til at læse. Han har maaske heller ikke haft særlig Lyst til Studierne, fortsatte dem i hvert Fald ikke, men 1745 er han ved det første Barns Daab Skoleholder i Pilestræde og 1748 i samme Egenskab i Ulkegaden. Han tog dog først 20. Sept. 1751 Borgerskab som saadan og fik s. D. Bestalling som dansk Skoleholder i Nicolai Sogn efter at have præsteret Attest fra Sognepræsten Nicolai Brorson. Han ansaas for dygtig og bekvem til at oplære Ungdommen i den sande Kristendom samt i Regning og Skrivning<sup>3)</sup>. 18. Dec. 1755 fik han for 1700 Rdl. Skøde paa Matr.-Nr. 147 i Vingaardsstræde (nu Asylgade Nr. 1) mellem Bager Breslaus Gaard paa den ene og islandsk Bødker Jens Thomsens Hus paa den anden Side. Det var et 3 Etages Hus af Mur- og Bindingsværk med 4 Fag til Gaden med Kælder under. I den maadelig brolagte Gaard var der et 5 Fags Bindingsværks Tværhus i to Etager og med Trappehus mellem begge Huse. Der fandtes i Værelserne 8 Jernkakkellovne, hvoraf den ene var prydet med 8 Messingknapper og 2 Piller, og Ejendommen var forsikret i Stadens Brandassurancekasse for 1800 Rdl.<sup>4)</sup>. Husstanden ser vi af Skattemandtallet 1762. Han bebor selv 1ste og 2den Etage med Hustru og 4 Døtre. Desuden har han sin Svigermøder i Huset og to af sine Disciple »i Kost og Logement«. Den ene hedder Peter Otto, født 26. Feb. 1749, den anden Friderich Ulrich, født 28. Marts 1750, men deres Familienavn oplyses ikke. Til Opvartning var der en Tjenestepige. Stuen var udlejet til en Skibskøks Hustru med to Børn, og i Kælderen logerede en Sandgraver med 4 Børn. I dette Hus døde Brobye af Brystsyge, kun 53 Aar gammel, 14. Juli 1774 og blev begravet 19. Juli paa Trinitatis søndre Kirkegaard. 25 Aar gammel havde han 16. Feb. 1745 i Petri Kirke ægtet Maria Margrethe Wulff, en Slægtning af Kasserer ved Pramkontoret Christian Friderich An-

dreas Wulff. Ægteskabet var paakrævet, og det var maaske det, der hindrede ham i at fortsætte Studierne, det blev ulykkeligt, og hun forlod ham. 11. Dec. 1750 erhvervede han beneficium paupertatis for at søge Skilsmisse ved Dom formedelst hendes »lastværdige Opførelse<sup>6)</sup>), men Skilsmissen synes ikke i første Omgang at være bleven til noget, thi 22. Dec. 1752 fik han beneficium paupertatis i samme Anledning. Hun havde da været i Amsterdam, hvor hun skulde have indladt sig i nyt Ægteskab med en Skræddersvend Christoffer Jacob Erchtel, med hvem hun for nylig var kommen til Kjøbenhavn<sup>7)</sup>). Efter at være kommen ud af dette Ægteskab giftede Brobye sig med Appelope Børgesdatter Smidt, døbt 13. Maj 1732 i Kjøbenhavn, Datter af Hyrekusk Børge Pedersen Smidt og Gierlud Andersdatter og en Slægtning af Bedemand Reiersløf, der var Børnenes fødte Værg. Ogsaa hun døde af Brystsyge og blev begravet 21. Okt. 1782 paa Nicolai søndre Kirkegaard<sup>8)</sup>). Børn 1—7:

1. Bendix Brobye, døbt 27. Sept. 1745 i Nicolai Kirke, † før 1774.
2. Johanne Margrethe Brobye, døbt 30. Okt. 1748 i Nicolai Kirke, † før 1774.
3. Catharina Christina Brobye, døbt 18. Nov. 1750 i Petri Kirke, † før 1774
4. Catharina Margaretha Brobye, f. 27. Nov. 1751<sup>5)</sup>). Hun tjente 1774 Kancelliraad, Postforvalter Holmer i Kjøbenhavn og siger i Sept. 1776, at Urtekræmmersvenden Peter Hallesen har givet hende Ægteskabs Løfte<sup>9)</sup>), men var 1782 gift med Styrmand paa Ostindien, senere Baadsmand Lars Hansen Grønlund, men deres Ægteskab blev ophævet ved Hof- og Stadsrettens Dom 6. Okt. 1783<sup>10)</sup>). Hun erklærede 1782, at hun hverken fordrede fædrene eller mødrene Arv, da saadant forlængst var afgjort.
5. Johanna Birgithe Brobye, f. 15. Maj, døbt 19. Maj 1757 i Kjøbenhavns Nicolai Kirke. Hun blev omkring den 19. April 1783 (ifg. Kjøbenhavns Kopulationsregnskaber) gift i samme Sogn med Rasmus Jensen Haksen, som han selv skrev Navnet, men i øvrigt er det fundet stavet paa mange forskellige Maader. Han stammede fra Haderslev Amt<sup>11)</sup>). Vi kender to af hans Søkende. Den ene var Hans Haksen, som efter Familietraditionen var en slesvigsk Bondekarl fra Aabenraaegnen, der som Soldat var kommen til Kjøbenhavn. Efter Soldatertiden blev han Tjener hos en Grev Knuth og giftede sig med en Bondepige fra Jylland (i nogle Familienotitser staar Rostved, skal maaske være Rugtved), der før sit Giftermaal havde været Lærredspige (Butiksjomfru). Hendes

Fader maa nok have heddet Anders Olsen, thi hendes Navn opgives mærkelig forskelligt. Ved det første Barns Daab som Maren Andersdatter, da den yngste Datter blev døbt som Anna Marie Olsdatter, i Folketællingen 1787 som Marie Olsdatter, men i den for 1801 som Marie Ohlsen og endelig i Arvetingsvidnet 1809 ved Svigerindens Død som Marie Andersen. Hans Haksen døde 2. Maj 1803, 52 Aar gammel af Brystsytte i Løvstræde Nr. 88 og blev 7. Maj begravet paa Nicolai Assistens Kirkegaard. I deres Ægteskab var født 2 Børn: Johanne Marie, f. 3. Marts 1785 i Store Regnegade, medens Faderen endnu var Tjener, og døbt 18. Marts i Nicolai Kirke. Hun døde ganske lille (før Folketællingen i 1787), den anden Datter Anna Dorthea, f. 6. Juni 1786 og døbt 19. Juni i Frue Kirke, døde i Kjøbenhavn 7. Maj 1857<sup>12</sup>). Her var hun ogsaa bleven gift 18. Jan. 1810 i Garnisons Kirke med daværende Kompagnikirurg Christian Frederik Gerber, f. 28. Maj 1777 i Kjøbenhavn, der døde 13. Jan. 1831 som Distriktskirurg i Holstebro. Deres Søn var Læge Hans Gottlieb Gerber ved Orlogsværftet, hvis Enke Adamine, f. Engel, skrev en Bog om Frederiksberg i gamle Dage. Den anden af Rasmus Haksens Søsken, en Søster Trine, var gift med Skipper Frandsen fra Aabenraa. Rasmus Haksen havde først tjent Møntguardein Fabricius, men tog 15. Okt. 1781 Borgerskab i Kjøbenhavn for at handle med ostindiske og kinesiske Varer. Det var paa den Tid, da vore Handelsskibe hjembragte rige Ladninger fra Ostindien, som saa igen solgtes ved Auktioner, og dette var maaske Grunden til, at Haksen kom ind paa Auktionsvirksomheden, fra 1785 benævnes han stadig Auktionsholder. Han holdt ogsaa Auktioner over Døds- og Fallitboer i sin Gaard Store Regnegade 202, hvor der daglig kunde finde Indleveringer Sted, hvilket ses af et bevaret Auktionskatalog i Viceadmiral Lous Bo (1797  $\frac{1}{6}$ , 18). Gaarden Nr. 202 i Store Regnegade (efter 1806 Matr. Nr. 171) er nuværende Nr. 5 i Sværtegade, hvilken Gade jo er en Fortsættelse af Store Regnegade og i Haksens Tid snart kaldtes det ene, snart det andet. Herfra averterer Haksen i Adresseavisen Nr. 16 for 1787, at han giver Anvisning paa en Stue med Butik paa et nærsomt Sted til Leje. 1790 lod Haksen Huset paasætte en Etage med Vinkeltag i Stedet for den tidligere Kvist<sup>13</sup>). Han skal ogsaa have handlet med Huse og blev ved sine forskellige Forretninger en velstaaende Mand. Vistnok i Begyndelsen af 90erne havde han købt en gammel forfalden Bindingsværksbygning, daværende Nr. 26 paa Østergade, nu Nr. 33, som han nedrev, og i Stedet for opførte han en 4 Etages grundmuret Bygning

med underliggende Kælder. Til Gaden havde Bygningen 5 Fag og over de tre af disse var bygget en Kvist med »gebrokken« Tag. Haksen har ogsaa været en omsig Mand, thi da Huset var bygget, ansøgte han straks (1795) om nogle Aars Skattefrihed for dette. Den Gang som nu var det ikke altid, at Vært og Lejer kunde enes. 1789 maatte han anlægge Sag mod Peter Johansen for Husleje og 1797 besværer »Jøden« Isach Aron Henriques sig over Haksens lovstridige Opførsel mod ham sidste Flyttedag. 1796 klager Haksen over, at Madam Herr har ladet en Rende i hans Hus hugge i Stykker<sup>14</sup>). Vistnok kort før sin Død var Haksen begyndt at drive Bryggervirksomhed i nuværende Nr. 46 i Wildersgade, der den Gang hed Store Kongensgade Nr. 119 paa Christianshavn. Her boede han ved Folketællingen 1801 med sin Hustru og sine to Døtre samt følgende Husstand, en 36aarig Bryggersvend Mads Sommersted (altsaa sandsynligvis som han selv en Sønderjyde), en 24aarig Bryggerknægt Jess Michelsen, en 26aarig Gaardskarl Christen Madsen og den 50aarige Tjenestepige Dorte Iversdatter. Til hans Virksomhed var vel ogsaa knyttet Øltapperen Mouritz Petersen, der med Familie og Tjenestepige boede til Leje i Stedet, og hvis 9aarige Stedsøn Jacob Christensen Sand vel har været Legekammerat med Haksens 11 og 12aarige Døtre. Saaledes ser vi Familien i Feb. 1801, men allerede den 24. Marts 1801 afgik Haksen ved Døden i denne sin Ejendom, 51 Aar gammel, af Gulsot. Han blev begravet 30. Marts paa Nicolai Sogns Nørre Assistens Kirkegaard. Under disse sørgelige Forhold oplevede hans Familie Københavns Bombardement og maatte, medens Bomberne sprang omkring dem, flygte med deres Indbo sammenstuvet paa Vogne. Haksens Enke fortsatte en kort Tid Bryggervirksomheden og blev 3. Jan. 1806 indtegnet som Bryggerske efter Forordningen af 30. Aug. 1805, men 25. Juni 1807 udlejede hun Bryggeriet fra Mikkelsdag til Niels Hansen og Jacob Brandt mod en aarlig Afgift af 450 Rdl. Hun blev dog boende i Bryggergaarden, hvor hun døde af Gigt 9. Jan. 1809, ligesom Manden 51 Aar gammel, efterladende to Døtre, af hvilke den ældste et halvt Aar før hendes Død var bleven gift med Pastor Ostermann, medens den yngste, Doris, Professor Fausbølls Moder, kun var 22 Aar og 22. Sept. 1809 fik Overkrigskommissær og Raadmand Friderich Hammerich til Værg. Efter Traditionen blev Skiftet ordnet paa den Maade, at Ostermann paa sin Hustrus Vegne fik de faste Værdier, medens Doris fik de rede Penge og Obligationer, og hendes Part svandt derfor under Pengekrisen ind til næsten intet. Til Familiens Omgang hørte

foruden Melhandler Hans Haksens Enke, Marie Andersen fra St. Pedersstræde 142, Assistent ved Auktionskontoret under Hof og Stadsretten Peder Beder, der uafbrudt i 20 Aar jævnlighede omgaaedes dem og Brygger Jens Matthias Lind fra Vestergade 7, der i 16 à 17 Aar jævnlighede var kommen i deres Hus, til selve Familien hørte Kongens Lakai, den senere Slotsforvalter paa Rosenborg, Iver Stouenberg, der var en Fætter til Haksens Hustru, og Etatsraad, Hofintendant Peder Jacobsen Spiir<sup>15</sup>). Døtre a—b:

- a. **A n n e M a r g r e t h e H a k s e n**, f. 26. Jan. 1785 og døbt 4. Feb. i Nicolai Kirke, † 23. Dec. 1826 i Randlev. Hun ægtede 8. Juli 1808 i Frelser Kirke den tidligere Missionær paa Grønland, Pastor **A n d r e a s O s t e r m a n n**, døbt 30. Jan. 1771 i Bogense, † 27. Maj 1838 i Randlev.
- b. **D o r o t h e a (D o r i s) A p p o l o n e H a k s e n**, f. 20. Okt. 1786 og døbt 3. Nov. i Nicolai Kirke. Hendes Faddere var Fabrikør West, Fuldmægtig Spiir, Brændevinsbrænder Westergaard, Proviantforvalter Giedes Kone og Skibsbygmester Eschildsens Datter. Hun havde faaet en god Opdragelse og blandt andet lært Fransk, hvad der var sjældent i hendes Kredse, men hun var ogsaa bleven opdraget strengt. Hendes Fader, der vilde have, at Børnene skulde tidligt om Morgenen, bankede selv paa deres Dør. Da Hall var bleven Minister, sagde hun med Despekt »den Bødkerdreng«. Som Enke boede hun hos sine Døtre i Aarhus. Naar hun gik ud, fyldte hun sin Lomme med Kobberskillinger, som hun delte ud til Børnene, navnlig naar de nejede smukt for hende, og det lærte de snart. En Dag tog hun en Specie og sagde til sit Barnebarn: »Kom, Jane, vi skal ud til Guldsmed Frandsens Kone. Hun har kendt bedre Dage. Jeg vil give hende denne Specie.« Da Besøget var aflagt, og de var kommen udenfor, rykkede Christiane<sup>16</sup>) Bedstemoder i Kjolen og sagde: »Men, Bedstemoder, Du glemte at give hende Specien«. »Nej, lille Jane,« svarede hun, »den havde jeg inden i Haanden, da vi sagde Farvel, man skal aldrig give aabenlyst.«

Hendes Mand **C h r i s t i a n N i s s e n F a u s b ø l l** var født 1. Okt. 1779 paa Gaarden Fausbøl i Uge Sogn. Indtil sin Konfirmation 1797 deltog han i Arbejdet hjemme paa Gaarden, men kom saa til at læse hos Pastor Petersen i Tinglev, senere hos Pastor Graugaard i Bylderup, og blev 20 Aar gammel 1799 immatrikuleret ved Kiels Universitet.

I Kiel ernærede han sig ved Informationer og som Medhjælper ved Universitetsbiblioteket. Paa teologiske Students Vis har han ogsaa af og til hjulpet Præsterne med at prædike for dem, saaledes er der bevaret en Prædiken om Bønnens Magt, han 1801 holdt i Schönkirch. I Kiel traf han ogsaa sin første Inklination, Cecilie Iversen, der var Selskabsdame hos Fru M. Rumohr. 1805 kom han til Kjøbenhavn og tog efter at være immatrikuleret teologisk Embedseksamen. 1807 stod han som Underofficer ved Studenterkorpset paa Kjøbenhavns Volde. I to Døgn havde han ikke Støvlerne af Fødderne. Paa Grund af Overanstrengelse fik han først Blodspytning, hvorfor han kom i Huset hos sin senere Svigerfader, hvor han blev helbredet, men saa fik han Benedder i den ene Fod og maatte paa Frederiks Hospital. Professoren vilde sætte Foden af, men det vilde Doris Haksen, med hvem han var bleven forlovet, ikke tillade; den Gang kendte man jo ikke kunstige Ben, og en Præst paa Krykker gik ikke an. Saa skrev han hjem til sin Fader og fik et Husraad, som med Professorens Tilladelse blev anvendt, og det hjalp. Han beholdt Foden. Da han var kommen ud fra Hospitalet, fik han ved en Vens Hjælp Plads som Huslærer hos den bekendte Pastor Rønne i Lyngby, hvor hans Løn var 100 Rdl. om Aaret, og han blev tillige Lærer i Dansk hos Kammerherre, General Gyldenstjerne-Sehestedt. 23. Jan. 1810 giftede han sig med Doris Haksen. De fik Værelser frit hos Kammerherren, men nogen Tid efter rejste denne til Holsten. Kammerherreindens Broder var Kancellipræsident Kaas, og 1815 lykkedes det Bedstefader at blive Præst i Hove ved Lemvig, hvor Datteren Sophie fødtes 1816, min Fader, Pastor J. Fausbøl 1817 og Professor V. Fausbøll 1821. 1823 forflyttedes Bedstefader til Blegind og Hørning, 10 Aar senere til Hasle, Skeiby og Lisbjerg ved Aarhus, hvor han døde 23. Sept. 1840. Han havde megen Interesse for Landbrug, oversatte 1817 sammen med C. A. Dahl Theod. Schmalz' Haandbog i Statsøkonomien og 1820 alene L. H. Tobiesens Prisskrift om Mergling, ligesom han samme Aar udarbejdede Registret til den danske Oversættelse af John Sinclairs Agerdykningslære; til Aarhus Stiftstidende sendte han af og til Rimerier, og han skrev ogsaa tyske Vers. Hans Enke døde 21. April 1863 i Aarhus. De er Stamforældre til Slægten Fausbøll<sup>17</sup>). I Lyngby var den ældste Datter Pastorinde Emma Thjellesen bleven født 1810 og den ældste Son Proprietær Frits Fausbøll 1814.

6. Dorothea Maria Brobye, f. 16. Dec. og døbt 21. Dec. 1759 i Nicolai Kirke. Hun døde ung <sup>18)</sup> og var gift med Te- og Porcellænshandler, Talloetterikollektor Johannes Bodorff, der siden ægtede Søsteren;
7. Abelone Andrea Brobye, f. 14. Sept. og døbt 20. Sept. 1762 i Nicolai Kirke. Hun blev kun 35 Aar gammel og begravedes 28. Juli 1799 fra Kjøbenhavns Frue Kirke. 15. Dec. 1786 havde hun hos Haksens i Sværtegade holdt Bryllup med ovennævnte Johannes Bodorff, der 6. Nov. 1786 havde faaet Skøde paa Nr. 225 i Frederiksberggade. Da der 14. April 1801 blev holdt Samfrændeskifte efter hans 2den Hustru, tillagde han Børnene som Gave 100 Rdl. med 2. Prioritet i Huset. Børnenes nærmeste Værge var Brændevinsbrænder Johannes Schmidt i Rosengaarden 12, hvis Hustru var Bodorffs Søkendebarn. 6. Maj 1801 ægtede han i Nicolai Kirke sin 3. Hustru Dorothea Justesen, en Svigerinde til Friderich Zahrtmann, men Ægteskabet blev ikke af lang Varighed, thi allerede 9. Maj 1802 begravnes han paa Brønshøj Kirkegaard<sup>19)</sup>.  
Børn a—c:
- a. Andreas Bodorff, begr. 14. Jan. 1788 fra Frue Kirke, 18 Uger gammel.
- b. Niels Bodorff, døbt 17. Dec. 1788 i Frue Kirke, levede 1802.
- c. Dorothea Maria Bodorff, døbt 1. Feb. 1791 i Frue Kirke, † 28. Marts 1820 paa Frederiks Hospital<sup>20)</sup>.
- d. Andreas Rasmus Bodorff, f. 13. Dec. 1792 og døbt 6. Jan. 1793 i Frue Kirke, begr. sst. 21. April 1793.
- e. Inger Maria Bodorff, døbt 4. Sept. 1794 i Frue Kirke, levede 1802. Hun var rimeligvis opkaldt efter en Faster, der 3. Maj 1786 i Nicolai Kirke ægtede Tehandler Johannes Madsen Smidt.
- f. Jens Bodorff, f. 8. Jan. og døbt 29. Jan 1797 i Frue Kirke, begr. sst. 10. Aug. 1797.
- g. Christian Bodorff, f. 2. April og døbt 5. Maj 1799 i Frue Kirke, begr. sst. 2. Juni 1799.

#### Noter.

<sup>1)</sup> Han kan være opkaldt efter Anders Brobye, der 6. Mai 1694 i Garnisons Kirke ægter Ellen Ibsdatter.

<sup>2)</sup> Han er muligt identisk med Geschiermester Christen Broby (Staldetaten: Indkomne Sager 1731, Nr. 15) eller maaske snarere med Peter Christian Braabye, Skriverkarl hos Mynsterskriver Wildschjødt, efter hvem der 22. Aug. 1744 holdtes Skifte ved Underadmiralitetstretten og som atter var identisk med Købmand Petter Christian Brobye fra Knabrostræde,

der begravet 3. Sept. 1740, 28 Aar gammel, paa Holmens Kirkegaard. Han var gift med Johanne Marie Brügmán (Kaptajn Brügmáns Enke havde Fordring i Boet) og havde i dette Ægteskab tre Børn: 1. Johan Jacob, døbt 2. Maj 1737 i Holmens Kirke, 2. Andreas Christian, døbt 27. Jan. 1739 sst., begr. sst. 9. Dec. 1741 og 3. Kirstine Marie, døbt 23. Dec. 1739 sst., † før Faderen.

<sup>3)</sup> Kjøbenhavns Magistrats Kopibog 1751, Nr. 81.

<sup>4)</sup> Kjøbenhavns Skødeprotokol 1754—55 fol. 724. Sælgeren var Friderich Jess Knudsen Hauballe, og Skødet blev tinglæst 22. Dec. 1755.

<sup>5)</sup> Kjøbenhavns Skattemandtal 1762, Østerkvarter Nr. 147; Petri Kirkebog har ved hendes Fødsel Navnene Catharina Christina, de samme Navne som ogsaa hendes Gudmoder Madame Kirchheiner bærer. I 1783 kaldes hun Cathrine Marie. 3. og 4. er muligt indentiske.

<sup>6)</sup> Sjællandske Registre, n. D., Nr. 478. Jvf. Kbhs. Raadstuesolutionspr. 1750—52 fol. 49, 183, 179 og 220.

<sup>7)</sup> Sjællandske Registre, n. D., Nr. 278.

<sup>8)</sup> Hof- og Stadsrettens Forsegingspr. Nr. 3 for 1771—85, fol. 71. Indkaldelse til Skifte <sup>11/11</sup> 1782 i Kbhs. Skøde- og Pantep. 1748—83 B, fol. 952.

<sup>9)</sup> Kjøbenhavns Magistrats Kopibog 1776, Nr. 90, Sag Nr. 131.

<sup>10)</sup> Hof- og Stadsrettens Forsegingsprotokol 8, Nr. 3876 for 1783.

<sup>11)</sup> Baade han og Broderen angives i Kjøbehavnens Borgerskabsprotokol at være fødte i Haderslev, men er ikke fundet i Haderslev Kirkebøger. I Sønderborg levede ved Midten af forrige Aarhundrede en Grovsmid Rasmus Jensen Hærksen, der kunde tænkes opkaldt efter ham, men dog ikke synes at være af Familien, efter hvad Underarkivar Gribsvad velvilligst har meddelt. Samme har henledt Opmærksomheden paa, at Slægten Haksens Oprindelse muligt skal søges i Nibøl.

<sup>12)</sup> Ifg. Folketællingen 1787 boede de i Klædebokkvarter, Peder Hvidtfeldtstræde Nr. 137. Han var 32 Aar, hun 29 og de havde en Datter Anne Dorthea paa 1 Aar.

<sup>13)</sup> Kjøbenhavns Magistrats Resolutionsprotokol 18. Aug. 1790, fol. 664.

<sup>14)</sup> Samme 17. Nov. 1794, fol. 564, 11. Maj 1795, fol. 224, 10. Aug. 1796, fol. 93 og 15. Mai 1797, fol. 608.

<sup>15)</sup> Ivf. Hof- og Stadsrettens Forsegingsprotokol Nr. 4 for 1809, Indlæg Nr. 73, Stouenbergs Moder Anna Marie Bergesdatter og Andreas Brobyes Hustru Appelone Bergesdatter Smidt var Søstre.

<sup>16)</sup> Christiane Mellerup, f. Fausbøll, nu Slægtens Ældste, Enke efter Fabrikant R. I. Mellerup og Moder til Politispektør Einer Mellerup.

<sup>17)</sup> Jfr. Erslews Forfatterleksikon og Hauch-Fausbøll: Slesvigske Kirkebogsuddrag, S. 12 f.

<sup>18)</sup> Samfrænderskifter 1786, Nr. 63.

<sup>19)</sup> Hof- og Stadsrettens Forsegingsprotokol Nr. 2 for 1802, Indlæg Nr. 45. De havde en Student Bisted boende som Lejer hos dem. Det var vistnok ham, der skaffede Bedstefader Pladsen i Lyngby.

<sup>20)</sup> Hof- og Stadsrettens Forsegingsprotokol Nr. 5 for 1820, Indlæg Nr. 185. Hun var indtaget fra Prinsensgade 285 paa Christianshavn, hvor hun havde logeret paa 1ste Bagsal hos Sømmand Heubergs Hustru Christine Marie.