

Berigtigelse af „En Familie Rosenberg“

Af C. Klitgaard.

Til min i forrige Bind af nærv. Tidsskr. (9. III. 208 ff.) optagne lille Artikel om en Familie Rosenberg maa jeg beklageligvis fremkomme med et Par Berigtigelser:

Side 210 er anført, at Præsten Hans Rosenberg var gift med Dortehea Pederdatter Hegelund, Datter af Biskop Peder Hegelund i Ribe. Direktør H. H. Schou har gjort opmærksom paa, at Præstens Hustru var Dortehea Pedersdatter Kragelund, Datter af Biskop Peder Kragelund i Ribe, og heri har han Medhold; Fejlen skyldes udelukkende en lapsus calami ved Renskrivning af mit Manuskript. En anden Urigtighed (Side 209) har større Rækkevidde; den angaar Præsten Sveder Poulsen Kitting i Thisted og hans Hustru Barbara Rosenberg. Kontorchef K. G. Olrik har med Henviisning til sin Bog »Oversigt over Forstandere og Lærere ved den kgl. Skole i Sorø 1586—1737« (Særtryk af Aarskrift for Sorø Akademis Skole 1927—1930, Side 24 f.) gjort mig opmærksom paa, at den af mig i min Artikel opstillede Hypotese ikke kan være rigtig, og da den var fremsat paa Grundlag af den i P. L. Halds »Af Thisted Købstads Historie« S. 165 givne Omtale af Epitafiet i Thisted Kirke, har jeg forskaffet mig Fotografier af dette pragtfulde Mindesmærke. Det fremgaar af Indskriften, at Sveder Poulsen Kitting døde 5. Juli 1643, og den af Hundrup i »Rektorer ved Aalborg Skole« angivne Dødsdato 16. Juli 1643 maa saaledes antages at være Begravelsesdagen. Paa Epitafiet er anført Aarstallet 1632 i Billedskærerarbejde, og ovenover Aarstallet er 2 Skjolde med Ægteparrets Initialer og Slægtsmærker (Rosenbergs et stiliseret Rosentræ). I Epitafiets Midterfelt er Portrætmalerier af Sveder Kitting og Barbara Rosenberg, begge Figurer knælende, og mellem deres Hoveder er malet

Anno 1633

Ætatis suæ Ætatis suæ
52 33

Det vil altsaa sige, at Epitafiet er skaaret 1632 og stafferet 1633, da Kitting var 52 Aar gammel og Barbara Rosenberg 33.

I Olriks forannævnte Skrift oplyses, at Barbara Rosenberg 15. Novbr. 1646 ægtede Ridefoged til Ørum Slot Peder Madsen, idet der haves et Bryllupsdigt, som Kapellanen i Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup, Christen Christensen Hammer, da »offererede« dette Ægtepar, og Wibergs Præstehistorie har derfor nok Ret i, at Barbara Rosenberg døde 2. Maj 1660; Tilførslerne i Thisted Kirkebog er for hin Tid meget mangelfulde. »1653 udi Junni lod erlig oc welachte Mand Peder Madsen, Kong. Maytz. Ridefoged till Ørum, Indvoner oc Tolder udi Tidsted dette Epitafium paa ny renovere«, staar der paa Epitafiet, og samtidigt lod han sit eget Billede male paa Midterfeltet, knebet ind bag ved Sveder Kittings, og ved Billedet af Peder Madsen er der med afvigende Bogstaver malet

Ætatis suæ

38

Peder Madsen var altsaa født ca. 1615 og var 15 Aar yngre end Barbara Rosenberg.

Af en Kisteplade i Thisted Kirke fremgaar, at han blev gift 2. Gang 20. Marts 1661, og at han døde 8. April 1670. Hans anden Hustru var Margrete Pedersdatter, født i Brøns i Slesvig 1630, død 20. April 1675. Hun var Søster til Ridefogeden til Vestervig, Ducholm og Ørum, senere Ejer af Randrup og Kongstedlund Peder Pedersen Brønsdorph (1622—1701). I første Ægteskab havde Peder Madsen ingen Børn; i andet Ægteskab var der en Søn og en Datter, og Datteren var den i min Artikel Rosenberg nævnte Barbara Pedersdatter Rosenberg, f. Thisted 1662, død (hvor?) 1734; gift Aalborg 1677 med Dr. med. Laurids Foss. I Tauber og Nielsen: »Embedsmænd . . . i Aalborg« kaldes hendes Fader »Peder Pedersen i Thisted« i Stedet for Peder Madsen. Efter Peder Madsens Død 1670 blev hans Broder, Borgmester Jens Madsen i Odense Formynder for Barbara Pedersdatter, der altsaa var opkaldt efter sin Faders første Hustru.
