

## Hollandsk—danske Slægtforbindinger.

Af Louis Bobé.

De mangfoldige Forbindinger mellem Nederlandene og Danmark særlig i det 16.—18. Aarhundrede maa i høj Grad opfordre til et Samarbejde mellem Genealoger og Personalhistorikere i begge Lande. Ættegranskningen har i Holland ikke alene en Række fremragende Dyrkere, men Interessen herfor er betydeligt større derovre end herhjemme.

For Danmarks Vedkommende vilde det, for at pege paa noget bestemt, være ønskeligt, om nogen paatog sig at bearbejde det hidtil udyrkede Stof, der i Helsingørs Kirkebøger, Justits- og Skifteprotokoller findes om de talrige, især i det 17 Aarh. i Byen bosiddende hollandske Familier. En Gennemgang af Arkiverne i Delft, til hvilken Kunstnerfamilien van Mander er saa nøje knyttet, vilde kunne give os mange værdifulde og længe savnede Oplysninger om vor udmærkede Portrætmaler C a r e l v a n M a n d e r, hans Fødsel og Vielse, hans Slægtskabsforhold og Svogerskab til de i Danmark virkende, velkendte Kunstnere Alb. Haelwegh, Simon de Pas og Abrah. Wuchters.

Under et Ophold i Holland for nylig havde jeg Lejlighed til at besøge forskellige Biblioteker og Arkiver, men min knappe Tid tillod mig kun at gøre enkelte Optegnelser. Af disse hidsætter jeg en Stamtavle over den fra Frederik III.s Tid saa velkendte Eventyrer, Dronning Sofie Amalies »Geheimer-Oberkammerdiener«, senere Rigsbaron J a k o b P e t e r s e n, om hvem F. Krarup i nærv. Tidsskr., 3. R. I, har givet de første Efterretninger og hvis Biografi J. A. Fredericia har skrevet i Biogr. Lexikon XII, 623 f., men som intet oplyser om hans Herkomst, Fødsel, Liv i Holland, Død og Efterslægt.

Endvidere fandt jeg i en, kun i et begrænset Antal Exemplarer trykt og ikke i Handelen værende Bog: A. D. de Vries, Biografische Aantekening en betr. vorname lijk Amsterdamsche Schilders etc., Amsterdam 1886, S. 71 følgende Notitser om H e n r i k R u s e Baron af Rysenstein, hvis Hustrus Navn hidtil var os ubekendt: Viede i Amsterdam 2 Juni 1654: Hendrick Ruse van Runen in de Drent, Kapt. og Ingeniør i Byen Amsterdams Tjeneste, 29 Aar; Moderen fra Runen, og Susanne Dubbengiesser fra Stockholm 26 Aar, Forældre døde, Broder Aernout Dubbegieser. Vidne for Brudgommen Albertus Rusius, Prof. jur., boende de Fleuwele Burgwal. — Et Barn af dette Ægtepar, da boende paa Keizersgracht, blev begravet 27 Marts 1657 i Walen Kirk. 1658 var Ruses Broder Johan R. Borgmester i Maastricht.

*Jakob Rigsbaron Petersens Slægt.*

**J a k o b P e t e r s e n**, f. 31 Sept. 1622 i Rendsborg, † 26 Okt. 1704 paa Heiligenberg ved Amersfoort, begr. i Utrecht, Herre til Engelenburg, Aschat og Heiligenberg, Rigsbaron (18 Nov. 1676), Generalkrigskommissær og Resident for Hertug Ernst August af Brunsvig-Lüneburg ved Generalstaterne, Pfalzgreve og Kanonikus ved Oud Munster i Utrecht. Gift 22 April 1669 i Sloten m. Catharine Bicker, Frue til Engelenburg (Forældre: Kaptajn-Major og Ridder af San Marco Jacob Bicker og Alida Bicker til Engelenburg), f. 4 Okt. 1642 † 30 Okt. 1678, begr. i s'Graveland (gift 1<sup>o</sup> 5 Juni 1666 m. Kammersekretær, Sekretær i Tyske Kancelli Christian Ditlev Testmann, f. 10 Nov. 1635 i Rendsborg † 24 Febr. 1667 i Kbhvn.) — Søn:

**A. E r n s t J a c o b R i g s f r i h e r r e d e P e t e r s e n** til Aschat og Heiligenberg, f. 1674, døbt 7 Juni i Utrecht, blev blind af en Øjensygdom kort efter sit Bryllup, indebrændte med 7 andre Kavalerer i et offentligt Hus i Utrecht 8 Sept. 1717. Gift 30 Jan. 1705 paa Heiligenberg m. Margrethe Fehrsen † 30 Jan. 1712 i Utrecht (gift 1<sup>o</sup> m. Kaptajn Thelen fra Holsten, med hvem hun havde en Søn Johan Herman Thelen). — Børn: 1.—3.:

1. Rigsfriherre **J a k o b**, f. 23 Marts 1703, 1741—47 Generaldirektør over Nord- og Sydkysten i Afrika, 1748 Bewindhebber for vestindisk Komp., 1764 Direktør for Societetet i Surinam, 1771—80 Opperbewindhebber og Generalguvernør for vestind. Komp., 1773 Generalstaternes Kommissær for Landpostvæsenet i Amsterdam, boede paa Keizersgracht i Amsterdam, efterlod en Formue paa 329,000 Gylden. Ugift.

2. Rigsfriherre inde **C a t h r i n e M a r g r e t h e**, f. 29 Marts 1704 † 30 Okt. 1773; gift 1739 m. Advokat for Hof van Holland Tiberius Beeldsnijder Matroos, f. 1694 i Amsterdam, dbt. 9 Juli † 9 Aug. 1757.

3. Rigsfriherre **E r n s t J a k o b**, f. 6 April 1705 i Utrecht † 6 Febr. 1762, Schoutbynacht under Admiralitetet i Amsterdam; gift 30 Maj 1730 m. Sara Catharine Mooy, f. 23 Maj 1710 † 1795, begr. 30 Marts. — Børn: a.—c.

a. Rigsfriherre **I s a a c E r n s t**, f. 1737, dbt. 1 Maj † 19 Dec. 1783, Kommissarius, efterlod en Gæld paa 255,400 Gylden; gift 2 Okt. 1759 m. Geertruid Joanna de Graeff, f. 24 Febr. 1740 † 5 Juni 1801 i s'Graveland.

b. Rigsfriherre **J a c o b**, f. 20 Novbr. 1741; 1787—89 Kommissarius † udenlands.

- c. Rigsfriherre J a n, f. 1745, dbt. 28 Febr. † 21 Okt. 1786 i Amsterdam, Kommandør under Admiralitetet; gift 20 Marts 1768 m. Elisabet Jacoba de Graff, f. 20 Jan. 1751 † 9 Marts 1802.

Ovenstaaende Oplysninger er hentet fra det store ypperlige genealogiske Værk af Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578—1795, Amsterdam I, S. 362 ff.

---