

1758.

Flychtings Modern Greta Weider, född i Nyensskantz, hwarest nu Petersburg är, Pingstdagen år 1675 (1679?). Thess fader Sigismundus Weider, Fortifical Captain, född i Danmark af Dansk adel, Modern Christina född i Tyskland, hwars fader warit Öfwerste Jacob Alexander, som af wiss orsak begifvit sig til Nyentsskantz och blef ther död, ther ock hennes Moder dödde. Gift har denna Modern blifvit på 17 året i Pingsthelgen med Borgmästaresonen i Nyensskantz, Olaus Caifa, vice Borgmästare i 2 år, som skulle blifvit ordin. efter fadern men fienden kom. Borgmästarinnans blifvande svärmor bär it henne til dopet. Haft 6 barn, 3 söner och 3 döttrar med mannen, som blef Lieutn. til häst, lefde sen i 30 år. Hennes vandel warit tung och beswärlig och stådt mycket ondt ut af Ryssen. Kom til Jämtl. med 4 barn, som hon ofta drog på kälke, til Ragunda, så til Lit i kyrkherden Hr. And. Oldbergs sidsta tid, vilken såsom andra henne hugs-walede og hade där som Jacob Alexander i sit Huus par år. Kom så til Rödön og hade hus i Utgård och Hissmo. Sjuk 3 weckor i håll och stygn, jämte ålderdoms börda afled i Herranom d. 7. febr. på sit 83 ålders år och begrofs på Bygrafplatsen then 12 ejusdem. Ps. 39:13.

Rått utdraget

*Orvar J. A. Thuresson,*  
e. o. landskanslist,  
Östersund, Sverige.

## EN HIDTIL UKENDT JYSK VÆBNERSLÆGT.

Paa grundlag av nogle i Rigens Forfølgningsbog 1546—52 indførte skøder fol. 455 ff. kan der rekonstrueres tre generationer av en vistnok hidtil ukendt lavadelslægt, og gennem et laasebrev ibd. fol. 445 kan den muligvis knyttes til anden lavadel, nemlig Munk av Ellinggaard.

En borger i Holstebro Severin Lassen fik 1549 laasebrev paa en gaard i Holstebro, og han fremlagde som bevis paa sin adkomst til den tre skøder, hvis indhold var følgende:

1546 skødede paa Holstebro byting Per Muessen i Øster Ølby og hans broder Tames Muessen paa deres egne og deres to brødre Jep Muessen og Jens Muessens vegne ibd. og Anders Christensen i Øster Ølby paa sin hustru Olle Muesdatters vegne til Severin Lassen parter i en gaard i Holstebro, som de havde arvet efter deres fadersøster Sidsel Pedersdatter.

1457 skødede paa Hjern herredsting Henrik Salle i Torp med sin hustru Olle Iversdatter til samme part i samme gaard arv efter hendes »søster« Sidsel Persdatter.

1548 skødede paa Holstebro byting Mouritz Jensen og Per Jensen webener« paa deres egne og deres søstre Ane Jensdatter og Ingreth Jensdatters vegne til samme mand parter i samme gaard, som de havde arvet efter deres fadersøster Sidsel Persdatter.

Da Mouritz og Per Jensen kalder sig væbnere, har deres farbroders sønner formodentlig osse været av adel. Navnet Muessen kan være = Mogenssen, men snarere har vel deres fader ført tilnavnet Mus. Ingen av de i Danmarks Adels Aarvog XXII anførte slægter Mus kan disse personer imidlertid knyttes til, og de kendte Mus-slægter hører hjemme i andre egne, saa her er da vistnok tale om en hidtil ukendt væbnerslægt. Ifølge Danmarks Adels Aarvog XXII s. 323 var Anne Munk (av Ellinggaard) gift med en formodentlig ufri mand Jens Persen, der 1506 ejede Mosegaard i Vejrum sogn i Hjern herred. Paa denne gaard fik imidlertid 1549 — Rigens Forfølgningsbog 1546

—52 fol. 445 — Mouritz Jensen laasebrev paa sine egne, sine sødskendes og sin moders vegne, og selv om godsets omfang er beskedent, omfatter det dog en hovedgaard med gods og maa altsaa have været adelsgoods. Nu ligger Mosegaard i Vejrum sogn, nabosognet til Ølby sogn, hvor brødrene »Muessen« hørte hjemme, saa man kan vistnok uden større risiko formode, at Jens Persen har været herfra og er søn av den Peder, der maa have været stamfader til de her nævnte medlemmer av den slægt, som man maaske tør kalde »Mus av Ølby«. Ved et saadant passende ægteskab bevarede jo Anne Munk sin adel.

Den i ovennævnte skøde av 1547 omtalte Olle Iversdatter lader sig ikke med sikkerhed anbringe i slægten, men hun kan ikke have været »søster« i ordets nuværende betydning til den Sidsel Pedersdatter, der efterlod sig gaarden i Holstebro. Man kan gætte paa, at hun har været Sidsels halvsøster eller svigerinde, men da det sjældne fornavn Olle gaar igen i næste generation, har hun jo sikkert tilhørt slægten. Endelig er der den mulighed, som man, da der i Rigens Forfølgningsbog jo er tale om avskrifter, har lov at regne med, at Iversdatter er en skrivfejl.

Herefter synes stamtavlen at kunne stilles saaledes op:

I. Peder G. M.? Mindst to sønner og een datter.

II. 1. Jens, levede 1506, død før 1549. G. m. Anne Munk, der levede 1459.

To sønner og to døtre.

2. Sidsel, død senest 1546. Barnløs, vistnok ugift.

3. Søn, der maaske hed Mogens, maaske førte tilnavnet Mus.

III. Børn av II 1.

1. Mouritz, levede 1549.

2. Per, levede 1548.

3. Anne, levede 1548.

4. Ingrid, levede 1548.

Børn av II 3.

1. Per Muessen, levede 1546.

2. Thomas Muessen, levede 1546.

3. Jep Muessen, levede 1546.

4. Jens Muessen, levede 1546.

5. Olle Muesdatter, levede 1546, da g. m. Anders Christensen.

Det her meddelte beskedne og ikke altfor sikre bidrag til den jyske lavadels genealogi kan muligvis suppleres ad anden vej, men slægten »Mus« synes ikke oftere at optræde i Rigens Forfølgningsbog.

*Hans H. Fussing.*

---

## ANMELDELSER.

### DRAMMENSFAMILIEN SMITH.

Overretssagfører A. Juel, Drammen, har nylig udgivet et omfattende slægtshistorisk Arbejde med ovenstaaende Titel, og da denne Familie i høj Grad har været knyttet til Danmark, hvor der findes talrige Efterkommere af den paa Bragernes (Drammen) fødte Højesteretsprokurator og Generalfiskal Truels Lauritzen Smith (1672—1730), vil denne smukke Bog, der i Format er 28×21 cm, og som er udstyret med talrige Portrætter og andre Billeder, ogsaa være af stor Interesse for dansk Personhistorie.