

NOGLE SPREDTE SEHESTEDER

Ved *Th. Hauch-Fausbøll.*

Misbrug af Navne var i tidligere Tid ligesaa almindelig som nu, overalt i Kirkebøgerne træffer man paa adelige Navne, der tildels vel stammer fra uægte Fødsler eller Opkaldelser, men ogsaa kan hidrøre fra Adelsslægter, hvis Niveau er bleven sænket, dem Arkivar Thiset kaldte »forglemte Adelsslægter«. Rent galt er det i Vestindien, hvor den farvede Befolkning bruger en Række velklingende danske Navne f. Eks. Bretton, Oxholm, Sarauw osv. Tid efter anden har jeg noteret en Del Personer af Navnet Sehested, som her skal sammenstilles til Hjælp for andre Forskere, der vil anstille systematiske *Undersøgelser*, og ogsaa fordi mine Notitser i nogen Grad supplerer, hvad man allerede ved.

Ved Henvisninger til Kirkebøger er benyttet samme Forkortelser som i Adels Aarbogen, dog er Frue Kirke betegnet ved D. (Domkirken). Jeg begynder med den i Adelsaarbogen omtalte nyere Slægt af Sested'erne (Sehestedt) (Adels Aarbogen 1914, S. 508), idet jeg iøvrigt henviser til de yderligere Oplysninger, der findes i Aarbogen.

Henrik Sehested havde med Margrethe Mathiisdatter en Datter Øllegaard Dorthea, der blev døbt 20. Jan. 1713 i Kjøbenhavn (G. T.). Barnets Forældre skulde have haft Bryllup samme Dag, men det blev opsat (G. T.), og det er maaske et Spørgsmaal, om det nogensinde har fundet Sted. Sønnen Frederik blev dog adelig gift. Af de som hans Børn opførte Personer døde Helene Cathrine af Brystsyge og blev begravet 17. April 1769 (T.). Hun skulde efter den angivne Alder være født 1731, og da den ældste som Søn opførte Carl Seestedt er født 1728, maa Frederik Sehestedt være født længe før Forældrenes Ægteskab, om det nogensinde har fundet Sted. Som en anden Datter af Frederik Sehestedt opføres »Vibekke«, der vel er identisk med »Wibekke Magdalene Seestedt, besøvet Fruentimmer«, hvis 1¼ Aar gamle Søn Frederic Bernhard, der døde af »Slag«, blev begravet 21. Feb. 1767 fra store Grønnegade (N.). Frederik Sehesteds Søn Johan Rantzau var efter Aldersangivelsen ved sin Død født 1732. Han kaldes 1765 aftakket Vagtmester af Garden til Hest og boede da i Dybensgade (B.), 1768 Korporal (G.) og samme Aar Toldbetjent (N.), 1770 Visitør (N.), men 1772 og 73 paany aftakket Vagtmester (G. D.), senere var han Konsumtionsforvalter i Thi-

sted og blev 3. Aug. 1780 Kontrollør ved Portene i Kjøbenhavn, hvor han døde 6. Feb. 1787 i Slagter Jørgensens Gaard i Studiestræde af »Slag« og blev begravet 11. Feb. (N.). Hans Hustru Kirstin Marie Børgesdatter eller Børgesen var Søster til Lærredshandler »Børresen«, der ved Skiftet efter Manden 1787 (Overrettens Skifter. Prot. 2, Nr. 883 for 1787) oplyste, at hun var indlagt 1. Maj 1783 paa St. Hans Hospital »for Sindsuroe«. Børn:

1. Johan Rantzau Sehested opholdt sig 1787 i Stavanger, kaldes 1801 Informator og Skriver og boede da i Skidenstræde 164 (Klædebo Kvarter Folketællingen 1801). Han levede da i 1ste Ægteskab med Christiane Sophie Valentinsen, der ogsaa var i 1. Ægteskab. Han døde af Brystsygge som Kopist 47 Aar gammel 20. Juli 1808 i Larsbjørnstræde 179 (D.). Skifte i Overrettens Skiftepr. Nr. 2 for 1808, Nr. 49, Side 78. Hun »hensov efter mange Aars Lidelser«, 84 Aar gammel, 15. Nov. 1854 i Kjøbenhavn (Datterens Dødsannonce). Datteren Sophie blev gift 12. Juni 1811 i Bakkendrup med Løjtnant Johan v. Bugge.
2. Johan Christian Sehested, begr. 30. Nov. 1768 i Kjøbenhavn (G.).
3. Frands Magnus Sehested, begr. 3. Maj 1767 i Kjøbenhavn (G.).
4. Johanna Sophia Sehsted (!), begr. 2. Juni 1768 i Kjøbenhavn (G.). Ved hendes Daab 5 Dage før var Lærredshandler Johan Christian Byrgesen i Store Kongensgade Fadder. Hun blev kun 8 Dage gammel.
5. Eleonora Lisette, døbt 1. Jan. 1770 i Kjøbenhavn (N.)
6. Juliana Maria Sehested, døbt 8. Marts 1772 i Kjøbenhavn (G. D.).

Det er rimeligvis en af disse Døtre, der ved Faderens Død 1787 kom til Itzehoe og til Rejsen fik udleveret en Koffert og et Par Sko af Boet.

7. Charlotta Louisa Sehested, døbt 12. Nov. (ikke Marts) 1773 i Kjøbenhavn. Hun var 1801 Stupige hos Enken Anna Catrine Hofman, f. Termadsen i Klædeboderne 146 (Folketællingen 1801, Snarens Kvarter).
8. Casimirus Wilhelm, f. 1776, † før 1787.
9. Christian Ludvig Sehesteds Bryllup fandt Sted i Ordrup (B.), jvf. Selmer's Nekrologiske Saml. II.

Herefter følger nogle spredte Sehested'er.

Bogtrykker Sehesteds Enke Ulriche Wichmann døde 23. Dec. 1823 i Store Købmagergade Nr. 60. Hun efterlod

ikke Livsarvinger (Overrettens Skifteprotokol 5 D. for 1823, Nr. 1569, Side 230).

Skoleholder Sr. Sehested i Ringsted. Døtre:

1. Margaretha Maria, fremstillet 23. Juni 1786 i Ringsted.
2. Johanna Sophia Dorothea, fremstillet 29. Juni 1788 i Ringsted.

Hvis Skoleholderen er identisk med Betjent Marchus Seested (Sehested), f. c. 1738, begr. 15. Jan. 1808 i Ringsted, 78 Aar gammel, maa han have været gift to Gange, thi 1. Okt. 1790 blev Betjenten trolovet i Ringsted med Pigen Birthe Christine Hansdatter.

Major af Kavalleriet Niels Sehested døde 29. Dec. 1787. (Enkekassen 1781, Nr. 903). Hans Enke, f. von Nørckencrone, var født 16. April 1764 og døbt 19. April i Glückstadt Slots og Garnisons Kirke, Datter af daværende Kaptajn i det kgl. Livregiment Johann Hinrich Christian v. N. og Maria Christina Dorothea Mainen (jvf. Adelsaarbogen 1911, S. 467 og 1927, S. 77).

Stabsskriver i Generalkvartermesterstaben og Korporal Andreas Clausen Sehested, † 11. Juni 1811 som Vagtmester ved Guidekorpsset i Kasernen i Blancogade. (Skifte Overrettens Skiftepr. Nr. 9 B for 1811, Nr. 246, S. 11); g. m. Lucie Fridericke Augusta Pavman (?) eller Phurmann? Børn:

1. Wilhelmine Caroline, f. c. 1803.
2. Eleonore, f. c. 1805.
3. Frands Christopher Carl Ulrich, f. c. 1808.
4. Antonette Elisabeth, f. 12. Feb. 1809.

De levede alle ved Skiftet 1811.

Bertel Poulsen Seested fik Borgerskab som Markettender i Kjøbenhavn 10. Nov. 1784.

Birgitte Jensdatter Sehested, f. c. 1771, † som Almissemlem 29. Jan. 1823, 52 Aar, i Aalborg (Budolfi Kb.).

Birgitte (eller Marie Louise) Sehested, f. i Kjøbenhavn, begr. 20. Sept. 1805 i Frederiksværk, døde pludselig i et »Slag«, 50 eller 48 Aar gammel, i Frederiksværk.

Casper Bernhard Sehested, f. c. 1850, var 1876

Smed i Frederiksted, 1880 Politibetjent, † 5. Aug. 1904, 54 Aar, i Frederiksted; g. 18. Juli 1876 i Christiansted m. Henriette Adeline Usher, f. c. 1853. Sønner:

1. George Waldemar Gomez Sehested, f. 18. Maj 1880 i St. Croix By.
2. Leon Mortimer Usher Sehested, f. 12. Feb. 1882 i Frederiksted.

Christian Frederik Seested (Zehested, Seestedt, Sehsted), f. c. 1753, siges 18. Marts 1786, da han tager Styrmandseksamen (Styrmandseksaminationsprotokollen), at være 30 Aar gammel og fra Helsingør, † 73 Aar gammel 24. November 1826 i Store Kongensgade 71 (F.); g. 18. Juli 1798 paa Frederiksberg med Jomfru Cecilia Ratz, f. c. 1776 i Kjøbenhavn, boede 1845, 69 Aar gammel, i Kongensgade 71 og havde Pension (Folketællingen), † 2 Jan. 1864, 87 Aar, i Vildersgade 37 paa Christianshavn (F.). Børn:

1. Georgine Marie, f. 22. April 1799 i Kjøbenhavn (F.). Faddere var Jomfruene Maria og Juliane Ratz.
2. Ane Dorothea, døbt 25. Juni 1801 i Kjøbenhavn (F.).
3. Christine Hedevig, f. 26. Jan. 1803 i Kjøbenhavn (F.), boede hos Moderen 1845 og ernærede sig ved Haandarbejde, † 17. Maj 1861 i Vildersgade 37 paa Christianshavn (F.).
4. Peder Christian Sehested, f. 28. Feb. 1805 i Kjøbenhavn (F.), var ved Folketællingen 1845 Styrmand og fraværende.
5. Eritha Emilie, f. 15. Maj 1807 i Kjøbenhavn (F.), boede hos Moderen 1845 og ernærede sig ved Haandarbejde.
6. Friderich Wilhelm, f. 1. Aug. 1809 i Kjøbenhavn (F.).
7. Casper, f. c. 1816 i Kjøbenhavn, var 1845 Styrmand og fraværende paa Rejse.
8. Amalia, f. c. 1817, var 1845 28 Aar og levede af Haandarbejde.
9. Juliane, f. c. 1820, levede 1845 af Haandarbejde, † 23. Marts 1875 i Smallegade 7, 55 Aar (F.).

Christian Hansen Sehested, Skoleholder i Lille Hedinge, hans 5½ Aar gamle Datter Karen Marie Dorothea begr. 25. Sept. 1785 fra Svigerfaderen, Brændevinsbrænder Lund, i Prinsensgade (T.).

Christiane Margrethe Sehested (Adelsaarbogen 1911, S. 476) blev født i Kjøbenhavn (G.).

Skibstømmermand David Guldbrandt Sehested, Skifte Overrettens Skifteprotokol Nr. 5 for 1836, Nr. 49, S. 49, kaldes 1826 kun Guldbrandt og Arbejdsmand; g. m. Ane Albrechtsdatter. Datter:

1. Ane Dorothea, f. 19. Dec. 1826 i Kjøbenhavn (T.).

Dorothea Sehested, Opvartningskone paa Frederiks-Hospital, Skifte i Overrettens Skiftepr. 5 for 1808 & 09, Nr. 426, S. 428.

Gregers Høeg Sehested (Adelsaarbogen 1911, S. 479). Bevilling til Huskopulation 9. Juni 1730 (Patente), hans Hustru var Datter af Major i Artillerikorpsset Hans Adolf Kendtler, blandt Børnene var:

1. Et \ddagger f. Barn, begr. 31. Maj 1738 i Helsingør (Marie).
2. Hans Adolph, døbt 28. Maj 1739 i Helsingør (Marie), begr. sst. 4. Sept. 1739.
3. »Kaptajn Sehesteds Søn«, begr. 1. Feb. 1741, $\frac{3}{4}$ Aar i Kjøbenhavn (G.).

Henrich Sehested, Skipper i Ringkjøbing, hvor han dog ikke synes at have taget Borgerskab. Børn, fødte i Ringkjøbing:

1. Elizabeth, f. 20. Nov. 1743.
2. Claus, f. 7. Dec. 1747. Han eller vel snarere en yngre Broder af samme Navn er den Claus Hindricsen Sested fra Ringkjøbing, der 26 Aar gammel 17. Marts 1785 tager Styrmandseksamen (Styrmandseksaminationsprotokollen) og som Claus Henrichsen Sehested, 27 Aar gammel, født i Kjøbenhavn, 11. Nov. 1785 udmønstrer som 3. Styrmand med Fregatskibet Elisabeth & Lowisa til St. Croix (Waterschouthens Protokol 1783—87, fol. 194 b) og som endelig som Claus Henrichsen Sehested, født i Ringkjøbing, 3. Feb. 1797 tager Borgerskab i Kjøbenhavn.
3. Feicke, f. 23. Okt. 1750.
4. Folgart, f. 16. Sept. 1752.
5. Anne Cathrine, f. 23. Aug. 1754.
6. Anne Kathrine, f. 28. Okt. 1757.
7. Jens Hansen, f. 23. April 1760.

Kornet Jens Friderich Sehested begravet Torsdag efter 3. Søndag efter Paaske 1766 i Odder (Adelsaarbogen 1911, S. 478).

Sejlmagersvend i Akademigaden Jess Peter Sehsted; g. m. Eva Charlotte Modeer. Søn:

1. Carl Peter, f. 4. Aug. 1806 i Kjøbenhavn (G. D.).

Jeppe Hansen Sehested, f. i Jylland, fik Borgerkab som Øltapper i Kjøbenhavn 6. Sept. 1747 (Kjøbenhavns Borgerkabsprotokol).

Oberst Johan Frederik Sehesteds Søn Knud Gyldenstjerne, døbt 11. Juni 1763 i Kjøbenhavn (F. T.). I Adelsaarbogen 1911, S. 466 er han urigtig gjort til en yngre Broder.

Lene Sehsteds spæde Rebecca i Degneboligen begr. D. Rogate 1777. Sognet har jeg forsømt at notere.

Louise Sophie Friederike Sehestedt, 20 Aar, f. i Neumünster, Tjenestepige hos Kancellisekretær Wilhelm Jahn (Folketællingen 1845, Udenbys Klædebo Kvarter Nr. 6).

Mette Jensdatter Sehested; g. 19. Maj 1697 i Husset i Kjøbenhavn (D.) m. Hermann Welding.

Steffen Jacobsen Sehsted, f. i Koldinghus Amt i en By, der hedder Seested, Brygger og Brændevinsbrænder i Helsingør 18. Jan. 1731, kaldes 1743 tillige Tømmerhandler, Birkeskriver i Kronborg Amt 20. Dec. 1743, begr. 3. Juli 1753 i Helsingør Olai; g. 1^o m. Anna Jensdatter, † 1744 i Snekkersten, begr. 21. Feb. i Helsingør Olai, 2^o 24. Maj 1746 i Helsingør Marie m. Jfr. Ida Elisabeth Brøndlunds Datter, begr. 29. Juli 1747 i Helsingør Olai. Børn:

1. Helene Cathrine, døbt 31. Juli 1731 i Helsingør Olai.
2. Lille Datter Sara, begr. 4. April 1733 sst.
3. Barn, begr. 13. Maj 1737 sst.
4. Barn, begr. 28. Marts 1742 sst.
5. Steffen, døbt 8. Nov. 1743 sst.
6. Knud, begr. 14. April 1744 sst.
7. Spæde Barn, begr. 22. Juli 1747 sst.

Thomas Christoffer Sehested, f. c. 1780, exam. jur. 1806.