

Herr Johannes Haugen, Bergen, har funnet, at stiftsamtmannen tok Uhlenstein til sin underbetjent i 1738. »Han var en meget habil og bekvem person, dessuten lever gudfryktig og ædruelig«. I denne tid sees han å ha arbeidet ved Tollboden. Hans instruks (i original), datert 23. juni 1738 og undertegnet av herr Claus Fasting, eksisterer ennå (tilfeldigvis hos undertegnede). I 1741 var (blev?) han »obertoldbetjent« i Bergen (Hauchs register B. b. 4 a. fol. 491). Omkring årene 1749—51 var han klokker i Fana og bodde da på Ånes. Om han noen gang kom til å overta vaktmesterstillingen efter Hendr. Kortz, har det hittil ikke lyktes å bringe på det rene, — heller ikke hvor og når han var født, hvilken slekt han tilhørte, og når og hvor han døde (rimeligvis i Fana). (NB! Hvilken institusjon i Bergen var Hendr. Kortz vaktmester ved? og når døde han?)

I sitt ekteskap med Catharina Johanna, f. Kobroe, hadde Uhlenstein 3 barn: 1. Eleonora Maria, født visstnok i 1732. 2. Margaretha Catharina, f. 1734, døpt i Nykirken 23 mai, s. å. og 3. Johan Christian, f. 1736, do. do. 6 mars s. å.

Hustruen døde straks efter og blev gravlagt 9. mars 1736. Løitnant Uhlenstein giftet sig for 2. gang i Domkirken den 26. desember 1745 med »pige Anna Margretha Hind,« som også fødte ham 3 barn: 1. Carl August, døpt i Domkirken 5. juli 1746. 2. Catharina Johanna, do. 26. juli 1747 og 3. Wollert Elsnits, døpt i Fana 7. oktober 1749.

Disse barn av 2. ekteskap blev — merkelig nok, skulde det synes — konfirmert i Trondenes (i Troms fylke), den eldste i 1765, datteren i 1766, og den yngste sønnen i 1768. Der levede de som voksne mennesker, de to brødrene bosatt på gården Erikstad i Kassfjord, og søsteren deres på Bestebostad i sitt 1. og på Stangnes i sitt 2. ekteskap. Og dog kan hverken løitnant Uhlenstein eller hans hustru Anna Margretha Hind sees å være avgått ved døden i Trondenes, — for hennes vedkommende hverken med Hind eller Uhlenstein som familienavn — i hvert fall.

Hvorfor havnet så de 3 barna deres i Trondenes? Svaret tør kanskje bli: Da foreldrene — muligens bare faren — efter all sannsynlighet var død i Bergen (eller Fana), var deres slektninger på morsiden der nord de nærmeste til å ta sig av dem.

Anna Margretha Hind var nemlig temmelig sikkert av sorenskriver Jens Pedersen Hinds slekt (efterkommere). Den som skriver dette opsett, har i sine gutteår (omkr. 1887) selv sett en gammel bok — bibel eller postille i skinnbind, av format noget større kanskje enn en almindelig stilebok, med stamtavle over Hind-slekten på innsiden av første permen. Hvem den begynte med, er indres ikke; men sorenskr. Jens Pedersen Hind og hustru, sønnen presten Peder Jensen Hind med hustru og barn, datteren Kirsten Jensdtr. Hind, g. m. sorenskr. Povel Hansen Egede, med flere av Hind- og Egede-slekten, likeså Anna Margrethe Hind, g. m. løitn. Carl Ulrich v. Uhlenstein, (og deres barn) stod inntegnet der. Den gamle boken er dessverre tilintetgjort (brent) for lange siden. Men at der ennå mellem 1750—1770 levde folk av denne slekten i Trondenes, tør fremgå av mn.-str.-boken for sognet. I 1757 finner man således Jacob Isachsen Hind inntegnet som fadder så vel av presten som av klokkeren, i hver sin protokoll. Og prestens bok for 1766 (s. 283) viser navnetrekket J. I. Hind, øiensynlig skrevet av mannen selv, idet han som kaveringsmann undertegnet en forlovelse, — sannsynligvis den samme Jacob Isachsen Hind.

I skatteoppgavene for 1678 — sier Hans Nilssen Grunnvasbotten (nu i U. S. A.) en i sin tid særdeles pålitelig gransker av »de gamle bøker« — oppgis sorenskr. J. P. Hind å ha 1 sønn og 2 døtre, efter de samme opgaver

for 1685, 1 datter. I mellemtiden er altså datteren Kirsten og sønnen Peder flyttet hjemmefra. Men hvad het så denne hans 2. datter? Giftet hun sig? og i så fall: med hvem? og hvor var hun bosatt?. Det vilde være i høi grad ønskelig å få rede på trykte og utrykte meddelelser som kunde gi oplysning om Hind-slekten, så man fikk vite hvor sorenskr. J. P. Hind var fra, hvor navnet Hind stammer fra, om det har noe med Hindø (Hinnøy) å gjøre o. s. v. Har ikke Hans Egede efterlatt sig slektsoptegnelser, f. eks. i sine dagbøker, som kunde vise hvad hans moster het, og i det hele tatt kaste lys over noe av dette?

Om der n u lever efterkommere av løytnant Uhlenstein — i Norge eller utlandet — gjennom barna av 1. ekteskap, vet jeg ikke. Bergens skifteprotokoll viser (for 28. april 1785) at Margaretha Catharina Uhlenstein hadde vært gift med Christian Milde og hadde født ham 2 barn: 1. Carl Ulrich Milde, 20 år da og bosatt i Helsingør. 2. Marie Magdalena Milde, 19 år. Det er imidlertid blitt påstått at der i »Norsk Kunn-gjøresestidende« — visstnok efter 1880 — skal ha stått en meddelelse om en Uhlenstein, som skulde være avgått ved døden i utlandet og hvis eventuelle slektninger i Norge eftersøktes, uten at jeg har hatt anledning til å konstaterer rettigheten av denne påstand.

Gjennem sønnen Carl August (av 2. ekteskap) har løytnant Uhlenstein nu ikke så ganske få efterkommere ikke bare på forskjellige steder i Norge, men også i U. S. A. Disse vilde være særdeles takknemlige for ethvert bidrag som kunde gi svar på spørsmålet: Hvem var kavaleriløytnant Carl Ulrich von Uhlenstein (Uhlensteen, Ullensteen, Uhlensted — skrive-måten varierer noe) — og Anna (Anne? Ane?) Margretha Hind?

H. Høifors.

---

2.

**Andersen-Buch.**

Undertegnede ønsker gerne Oplysninger om Ole Andersen, der var Forpagter paa Billesborg 1802, da hans Datter: Karen Magd. Margr. A. blev viet til Telegrafbestyrer J. W. Schytte. Hun kalder sig Karen Buch og er efter Folketællingen 1845 født i Slagelse c. 1773. Ifølge Kirkebogen var der 1766—1770 en Ole Andersen som Forpagter paa Gunderup (holm). Er det den samme Mand?

Gunnar Køster, Kolding.

---

3.

**Banner.**

I Personalhistorisk Tidsskrifts 9, V. 2, findes nogle interessante Notitser om Slægten Banner af Hr. Postmester C. Klitgaard, hvori blandt andet anføres: »Slægtens Mandslinie skal i Følge »Danmarks Adels Aarboeg« vær uddød 1713 med Kaptajn Niels Nielsen Banner«.

Tillad en Lægmand i den Anledning at spørge om, hvorvidt dette Udtryk er korrekt.

Det er sikkert Forfatteren til de omtalte Notitser bekendt, at den her omhandlede Slægt endnu blomstrer paa Sværdsiden under Navnet Høegh, i det Børnene af Niels Eriksen Banners Ægteskab med Sophie Pedersdatter

Høeg antog sidstnævnte Navn og nu kalder sig Høegh, men, saavidt jeg har forstaaet, endnu fører Slægten Banners Vaaben.

Slægten skal jo have samme Stamfader som Slægten Banér i Sverrig, nemlig Timme Sjællandsarer, der skal have udmærket sig under Knud den Stores Kampe i England; og Slægtskabet mellem de to Linier fik maaske en Slags historisk Bekræftelse derigennem, at Lensmanden paa Kallø, Erik Eriksen Banner, fik Opsynet med sin »Slægtning« Gustav Vasa, der var en Søn af Sigrid Banér. (Jævnfør A. Heise i Salmonsens Konversationsleksikon).

Men selv om Slægtskabet mellem den danske og svenske Linie ikke kan staa for en streng Kritik, maa det dog forekomme tvivlsomt, om man med Rette kan betegne en Slægt som uddød paa Sværdsiden, fordi den har foretaget Navneforandring.

*C. W. Cold.*

Jeg erkender, at det af mig anvendte Udtryk ikke er korrekt; der burde have staaet »Slægtens Mandslinie af Navnet Banner uddøde o. s. v.«, — med Bemærkning, at Mandslinien fortsattes under Navnet Høegh.

*C. Klitgaard.*

#### 4.

#### Moltzau.

Oplysning søkes om chirurgus og barber Jochum Moltzows (Moltzau, Moltzov, Moltzou) fødested, nationalitet og forældres navn. Han er stamfar til, saavidt vites, hele familien Moltzau i Norge, er født i 1644 og død i 1726 i Nordland, Norge. Han fik 2. September 1674 Kongebrev paa at være enebarber og chirurgus i Nordlandene. Han var gift med Tedichen Nielsdatter Lindschow (som døde mai 1733 paa Ytre Hernes i Bodø) i hendes andet egteskap. (I sit første egteskap var hun gift med prosten Nicolai Stabel). I egteskapet med chirurgus Jochum Moltzow var 6 barn, 4 sønner og 2 døtre.

Den ældste av sønnene var sogneprest til Øksnes i Vesteraalen Jochum Frederich Moltzau født 1682, vistnok i Bergen, Norge, og død i 1716. Han var gift med Kirsten Egede (søster av Hans Egede, Grønlands Apostel) i hendes andet egteskap, hvor de hadde to sønner. (Kirsten Egede var først gift med Lauritz Hansen Søeblad og i sit tredje egteskap med Jens Monsen Bloch).

Det maa vel antas at chirurgus Jochum Moltzows far er utvandret fra Nordtyskland under tredveaars krigen 1618—48, eventuelt til Danmark. Navnet skreves i Norge indtil ca. 1700 vistnok Moltzow.

*Erling Egede Moltzau.*  
Draumensveien 91, Oslo.

#### Svar.

##### I.

#### Oberstløjtnant Frantz Christian Brun.

(Spøragsmaal IX i Personalhist. Tidsskr. 8 I. 105).

Oberstløjtnant Frantz Christian Brun hører ganske rigtigt til Stralsund Brun'erne, som den norske Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas har behandlet her i Tidsskriftet (I III 358), idet han er født 29. Maj og døbt 4. Juni 1751 i Stadsbøygden Kirke i Trondhjem Stift som Søn af Løjtnant

Christian Brun og Karen Gaadskesen, som Huitfeldt-Kaas tilsyneladende med mere Ret kalder Karen Göttsche eller Godsche, idet han angiver, at hun er Datter af Oberstløjtnant Peder G. og Helle Vind. Oberstløjtnant Brun er altsaa identisk med den paa Stamtavlen til Side 360, Tab. III opførte Søn Frants Brun, der angives død ung. Hans Fader Christian Brun var Kapitain des armes, da han 14. Aug. 1739 bliver karakt. Fændrik i 3. trondhjemske nationale Infanteri Reg., 7. Marts 1740 blev han virkelig Fændrik, 23. Juni 1741 Løjtnant, 21. April 1751 Kaptajnløjtnant, 15. Jan. 1755 karakteriseret Kaptajn i Regimentets Landeværnsbatl., men var 1758 i Linjebatl. og kom vist paa Vartpenge ved Regimentets Nedlæggelse 1. Juli 1767. I refererede Sager 2. Febr. 1737 siges han udtrykkelig at være Søn af afdød Major, hvilket stemmer med, at han paa Stamtavlen er opført som Søn af Major Frantz Brun, † 1733. Denne var født c. 1670, idet han ved sin Død 6. Marts 1733 opgives at være 63 Aar; han var i 1700 Kaptajn for et Kompagni af Trondhjems Infanteri Regiments Reserve, da han 10. April blev Kaptajn, samme Dag, som Faderen blev Oberst og hans 3 Brødre Lorentz, Johan og Peter blev Kaptajner (ref. Sag. 22. Sept. 1753, § 11), var i 1709 Chef for strindske Kompagni, blev 6. Maj 1715 Kompagnichef i 2. trondhjemske nat. Inf. Reg., 2. Okt. samme Aar karakt. Major, 1717 forsat til 1. trondhjemske nat. Inf. Reg. og 14. Okt. 1718 som Premiermajor til 3. trondhjemske nationale Inf. Reg. Hans Enke Anne Cathrine Frost sad tilbage med 10 uforsørgede Børn, hvorfor der 1733 tilstaaes hende 325 Rdl. og 30 Rdl. aarlig Pension. Frantz Bruns Fader, Oberst Ole Brun, overtog 13. Sept. 1662 Kaptajn Johan Wades Kompagni, nævnes 1670—75 som Kaptajn i oplandske nationale Infanteri Regiment og er vist den Kaptajn Brun som Ulrik Frederik Gyldenløve i Sept. 1679 indstiller til Major paa Grund af hans Forhold ved Udevalla; er dog endnu i 1680 Kaptajn, blev 1681 karakteriseret Major, 1683 virkelig Major, 14. Marts 1686 Oberstløjtnant, 10. April 1700, samme Dag som hans 4 Sønner udnævntes til Kaptajner, Oberst og Kommandant i Trondhjem og fik 29. Jan. 1707 Afsked med 200 Rdl. Pension for Livstid.

Oberstløjtnant Frantz Christian v. Bruns Datter, Karen Hedwig Margrethe, blev døbt 20. Juli 1792 i Vejle og ægtede daværende Krigsassessor og Toldkasserer Anders Løwe, der var døbt 25. Nov. 1777 i Odense St. Knuds Kirke som Søn af Postmester Anders Løwe, der blev døbt 15. Juli 1749 ligeledes i Odense St. Knuds Kirke som Søn af Anders Løwe, der sikkert er identisk med den nævnte Kromand Anders Knudsen Løwe.

*Th. Hauch-Fausbøll,*  
 Dansk Genealogisk Institut.

## Regnskab for Aaret 1932.

	Kr. ø.	Kr. ø.
Saldo, overført fra Regnskabsaaret 1931.....	594. 36	985. 50
Bidrag fra den danske Stat.....	390. 00	3,140. 58
Bidrag fra Julius Skrikes Stiftelse.....	200. 00	37. 89
— - Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneke Stiftelse.....	400.	79. 65
Indvundne Renter.....	127. 97	10. 00
Medlemskontingent.....	3,472. 00	218. 50
Salg af Bøger og ældre Aargange af Tidsskriftet.....	351. 25	512. 80
	5,535. 58	538. 31
	5,535. 58	5,535. 58

Samfundet ejer den 31. December 1932, foruden Kassebeholdningen Kr. 538. 31, som indestaar i Kjøbenhavn Handelsbank, Kr. 1,000. 00 4 pCt. jydsk Landkreditf. Obligation, testamentarisk Gave fra Hds. Maj. Enkedronningen, Kr. 200. 00 5 pCt. amort. danske Statsoblig. af 1919, Kr. 700. 00 4 $\frac{1}{2}$  pCt. Vest- og sønderj. Kreditf. Oblig., samt Kr. 400. 00 4 $\frac{1}{2}$  pCt. Fyens Kreditforenings Oblig.

*Kjøbenhavn, den 8. Marts 1933.*

**O. H. Clementsen.**

Ovenstaaende Regnskab har vi gennemgaaet og sammenholdt med de os forelagte Bilag, og vi have intet fundet at erindre. Formuen har vi befundet at være tilstede. Obligationerne lyde paa Samfundets Navn.

**L. Bie.**

**Stefan Hetsch.**

*Medlemmer af Samfundet kan erhverve:*

DR. K. CARØE:

DEN DANSKE LÆGESTAND I—V.

- I. Doktorer og Licentiat 1479—1788.
- II. Kirurger. 1738—1785.
- III. Den danske Lægestand 1786—1838.
- IV. Den danske Lægestand.  
Supplementsbind til 7. Udg. (Læger, der har taget  
Eksamen efter 30. Januar 1838 og er døde inden  
1. Januar 1901.)
- V. Supplementsbind til I—IV.

*for 8 Kr. Bind I—IV enkeltvis à 1 Kr. 50 Øre. Bind V 2 Kr.*

*Prisen for Ikke-Medlemmer er 12 Kr. Enkelte Bind 3 Kr.*

HENRY BRUUN:

DANMARKS AMTSFORVALTERE 1660—1848

*for 3 Kr. Prisen for Ikke-Medlemmer er 5 Kr.*

FRITZ JÜRGENSEN WEST:

DE KONGELIGE AMTMÆND I HERTUGDØMMET

SLESVIG 1660—1864

*for 1 Kr. 50 Øre. Prisen for Ikke-Medlemmer er 3 Kr.*

samt

INDHOLDSFORTEGNELSE

TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFTS

FØRSTE 50 BIND

I. Række 1.—9. Række II 1880—1929

*for 2 Kr. Prisen for Ikke-Medlemmer er 3 Kr.*

Henvendelse sker til A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel, Havne-  
gade 15, København K.

---

---

**M**edlemmer af Samfundet kan ved direkte Henvendelse til *Kraks Legats Kontor, Nytorv 17, Kjøbenhavn K.* erholde *Kraks Blaa Bog* for 11 Kr. (halv Bogladepris).

---

---

Kaptajn HECTOR BOECK:

**Personalfortegnelse over Officerer m. fl.  
ved Jydske Regiment til Fods, Fyenske Infanteriregiment  
og 12. Bataillon 1679—1929.**

Med biogr. Notitser, over 1500 Personer.

Kr. 5.—

**12. Bataillons Historie 1679—1929.**

Med over 200 Illustrationer og mange Biografier.

Kr. 15.—

G Y L D E N D A L

*Faas i Bogladerne samt ved Betaling i maanedlige Afdrag gennem Forf.,  
I. E. Ohlsensgade 14, Kbhvn. Ø., Tlf. Øbro 2637 u.*

---

---

*I Kommission hos WILH. TRYDE er udkommen:*

TH. THAULOW:

EN DANSK-NORSK SLÆGT FALCK

Pris Kr. 6.—

---

---

Samfundet ser sig ikke i Stand til at tilstille Bidragydere Særtryk. Hvis saadanne ønskes, maa Aftale træffes direkte med J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri, Niels Juelsgade 12, Kjøbenhavn K., inden 14 Dage efter Hæftets Modtagelse.

---

---