

døbt 26. Maj 1739 i Kjøbenhavn, † sst. 8. Aug. 1740 (F. R.). 5. Isidore Henriette Charlo, f. 7. Dec., døbt 14. Dec. 1740 i Kjøbenhavn (F. R.); g. 8. Maj 1763 i Kjøbenhavn m. Professor, Justitsraad Charles Henri Mourier, f. 6. Okt. 1732 i Kjøbenhavn, † 4. Dec. 1815 paa Frederiksberg¹⁾.

Luther-Lindemann.

I Tidsskriftets 9. V. 274 skriver Hr. Politilæge Søren Hansen i sin Afhandling om »Steen Blichers Forfædre« om Familien Lindemanns meget usikre Slægtskab med Martin Luther og bemærker her, at »Luthers Moder ikke hed Margrethe Lindemann, men Margrethe Ziegler eller Zieglerin.«

Saaledes har Opfattelsen i Tid lang været, men Pastor Otto Sartorius skriver i sit Værk »Die Nachkommenschaft D. Martin Luthers in vier Jahrhunderten,« 1926, Side 138:

— Luthers Moder var Margarethe, født Lindemann fra Neustadt a. d. Saale, født c. 1459, død 30. Juni 1531. Ofte har man antaget, at hun var født Ziegler, men det er oplyst, at hendes Fader var Teglbærder (Ziegler) af Næringsvej, hvilket er bekræftet mig af Pastor Stellwaag i Nürnberg, tidligere i Neustadt a. d. Saale. I den By var der mange Teglbærdere, og den Dag i Dag er der en Gade, som hedder Lehmstrasse.

Det Hus, Luthers Moder boede i, stod endnu indtil Begyndelsen af 90erne i forrige Aarhundrede. —

Samme Bog indeholder interessante Oplysninger dels om falske Luther-Efterkommere her i Danmark, dels om, at den 1875 afdøde kendte Astronom Heinrich Ludwig d'Arrest, Professor ved Københavns Observatorium, var gift med en Lutherefterkommer Emilie Möbius. Dette Ægtepars to Dattersønner er efter Sartorius de eneste to Mennesker i Danmark, der dokumenteret nedstammer fra Reformatoren.

Carl Arctander.

Steen Blichers Forfædre.

En Tilføjeelse.

I 9. V. 277 skriver Forfatteren af ovennævnte Artikel, at Kommerceraad Steen Jørgensens Herkomst er ukendt. Dette er imidlertid ikke Tilfældet; thi det fremgaar af fhv. Sognepræst H. Hansens Artikel: »En gammel Baag Herreds Slægt« i Aar bog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, V. Aarg. 1917, S. 108, at Steen Jørgensen er født i Barløse 1677 og Søn af Jørgen Jørgensen (f. ca. 1608, † 1681), der ejede den Gaard i Barløse, som nu kaldes Barløseborg. Iøvrigt mener Forf., at Jørgen Jørgensen var en uægte Søn af »den lille Konge i Fyen« Jørgen Steensen Brahe, (f. 1585, † 1661). I 7. III. 72 f. findes en Anmeldelse af ovennævnte Artikel.

E. Juel Hansen.

¹⁾ Elvius og Hiort-Lorenzen: Danske Patriciske Slægter, S. 197, hvor Professortitelen er glemt.

Om de uløste Gaader i Familien von Stöckens Stamtavle.

Nedenstaaende fremkommer i Anledning af Dr. L. Bobés Tilføjelse i Personalhist. Tidsskr. 9. V. 258.

1. Friedrich Georg von Stöcken. Det kan vel næppe bestrides, at han er identisk med Friedrich Gerhard von Stöcken, Søn af Generalsuperintendent i Slesvig Christian von Stöcken, hvad ogsaa Lengnick har i sin Stamtavle over Familien von Stöcken (I). Se om ham ogsaa min: Sønderjyllands Bispehistorie 1931 S. 52.
2. I Følge Lengnick formodes Jacob Heinrich von Stöcken at være Søn af Etatsraad Hans Heinrich von Stöcken til Øvelgønne, der var en Halvbroder til ovennævnte Friedrich Gerhard von Stöcken.
3. Frederik von Stöcken, der døde 2. Marts 1776 i Jyderup, vilde jeg gætte paa var identisk med Frederik Carl Christian von Stöcken, en Sønesøn af Friedrich Gerhard von Stöcken. Han var født 1735, var en Tid Lecteur hos Fyrstinden af Østfriesland; 1769 købte han Gislingegaard ved Holbæk, men solgte den allerede 1771 igen. Lengnick angiver ham død 1774. 6. Maj 1767 havde han i Flg. samme ægtet Cathrine Justine Gerhardt, født 1735, død 18. Oktober 1803.

Aage Dahl,
Sognepræst i Egen.

Parsberg.

I Tilslutning til de i forrige (53.) Aargang af Tidsskriftet givne Meddelelser om Kall Rasmussen, Berigtigelser til den Parsbergske Slægttavle, fremkommer Hr. Adjunkt, Cand. mag. H. Fussing med følgende yderligere og værdifulde Suppleringer, hentede fra et Brev fra Kall Rasmussen til Vedel Simonsen i Landsarkivet i Odense. I en Bønnebog, Kall Rasmussen fandt i Biblioteket i Stockholm, som har tilhørt Ingeborg Podebusk, Hr. Tønne Parsbergs og derefter hendes Svigerdatter Sidsel Bille, gift med Niels Parsberg, er indtegnet forskellige genealogiske Data vedrørende Familien Parsberg. Herefter døde Rigsraad Tønne Parsberg til Harsted og Øretofte (D. biogr. Lex. XII, 553) den 23. November 1521. I sit Ægteskab med fornævnte Ingeborg Podebusk, indgaaet 3. Juni 1509, havde han følgende Børn, der er opført i Danmarks Adels Aarvog XXIV (1907), men alle uden Angivelse af Fødselsdag, og som det vil ses, i urigtig Orden: Rigsraad Verner Parsberg til Harsted † 1567 (D. biogr. Lex. XII, 555) fødtes som ældste Barn 6. Febr. 1510, derefter følger Jørgen, f. 23. April 1511, Vibeke, f. 1. Maj 1512, Anne, f. 1. Maj 1514 († 1587, gift m. Christoffer Gyldenstjerne), Jytte, f. 8. Maj 1515; Niels, f. 23. Maj 1516 (Lensmand paa Krogen Slot † 1556) og Valdemar, f. 30. Juni 1519.

Om H. C. Andersens Slægt.

I Assens Kirkebog findes følgende: »Onsdagen d. 1. Maj 1743 blev N o m m e n N o m s e n Hanskemager Svend som arbejder hos en Mester udj Odense, og hafde til Hustrue S ø f r e n J e n s e n Postriders Datter ved

Nafn, **Karen Søfrens Datt.** Deris Datter christnet og blev kaldet **Gedsche.** (Derefter Fadderne). Disse ovenmelte Egtefolch blev copuleret udj Cappel Kirche Aar 1742 d. 16. November, hvilchet Sognepræstens Attest udviste, dateret Cappel d. 11. Martij 1743.

Nommen Nomsen var **H. C. Andersens** Farmors Far. (Jfr. G. L. Wad: Om Hans Christian Andersens Slægt. Odense 1905. S. 17).

E. Juel Hansen.

Adelslægten Sommer i Fyn.

Den sidste Mand af denne Slægt, til hvis Stamtavle man kun kender ganske lidt (jvf. Danmarks Adels Aarvog 1917, S. 501), var **Niels Sommer** i Pugholm, der stod paa Grænsen mellem fri og ufri og 1534 kun kaldes beskeden Mand, men dog paa sin Ligsten benævnes »Erlig og Velbyrdig Mand«, saaledes som det fremgaar af Jo. Bircherodii: Monumenta et Inscriptiones Ottinienses i Ny kgl. Saml. 185, 8vo. Her faar vi tillige at vide, at han døde 28. Okt., men Aarstallet mangler, og at Stenen ogsaa dækker over »Erlige Mand« **Jørgen Olsen**, død 20. Juni 1567 »med begge deris Hustru« **Maren P. D.** (vel Pedersdatter), død 14. Jan. 1599. Ligstenen er prydet med det Sommerske Vaaben, der har en paafaldende Lighed med det Bangske, saa man fristes til at antage en Slægtsforbindelse mellem de to gamle fynske Slægter. Laurids Sommers Hustru er muligvis en Datter af den første lutherske Sognepræst i Middelfart, Magister **Peder Hansen Bang**, død 1566 (jvf. Hundrup's Stamtavle over Familien Bang S. 2). Hans Ægteskab har været kortvarigt, og han er død som Borger i Odense, hvor hans Enke har ægtet en anden Borger, efter hvem hun i 32 Aar sad Enke.

Th. Hauch-Fausboll.

Slottet Ahrensburg som Hjemstavnsmuseum for Kredsen Stormarn med Schimmelmanske Mindestuer.

Slottet Ahrensburg ved Hamborg er en af Holstens monumentaleste Bygninger, opført omkring 1595 af Peter Rantzau som et trelænget sammenbygget Hus med parallelle Tage og prydet paa de fire Hjørner med polygonale Taarne. I 170 Aar har Slottet været Stamsæde for den til Danmark saa nøje knyttede grevelige Slægt Schimmelmann, der her i Landet endnu ejer det tidligere Grevskab Lindenberg og Fideikommisgodset Hellebækgaard. Paa Grund af de overalt raadende vanskelige Konjunkturer har den nuværende Besidder set sig nødsaget til at stille Slottet til Salg. Efterat det værdifulde Bibliotek for to Aar siden var bleven splittet for alle Vinde og Godsarkivet, hvad man vanskeligt forstaar, erhvervedes af en i Nærheden boende Privatmand, skulde før Salget af Slottet bortauktioneres hele dets kostbare Bøhave, et yderst interessant Portrætgalleri af Familiebilleder, delvis udført af Tidens ypperste Kunstnere, en Rigdom af Kunstskatte, væsentligt fra Skatmester Greve H. C. Schimmelmans Tid, deriblandt en Del af hans pragtfulde Meissner Porcellæn. Den truende Splittelse af alle disse Skatte blev undgaaet ved at den historisk interesserede Landraad for Kredsen Stormarn afvigte Efteraar erhvervede dem under et for en forholdsvis ringe Sum, og de har i flere Maaneder været offentligt tilgængelige i Slottet, som man midlertidigt har lejet af den nuværende Besidder. Man haaber nu ved Hjælp af et Lotteri at erhverve Ahrensburg Slot og indrette det til et Hjemstavnsmuseum med de Schimmelmanske Familieminder som Kerne.

Af de ældre Familieportræter skal nævnes følgende, der nok saameget har Interesse for Danmark som for Kredsen Stormarn:

Skatmester Greve Heinrich Carl Schimmelmann (1724—82), malet af G. M. Fuchs (gengivet i Efterl. Pap. fra den Reventlowske Kreds V). Grevinde Caroline Tugendreich Schimmelmann, f. Friedeborn (1730—95). Statsminister Greve Heinrich Ernst Schimmelmann (1747—1831), Ungdomsbillede med Elefantordenens Stjerne; E. Pauelsen (?). Samme i høj Alder. Grevinde Charlotte Schimmelmann f. Schubart (1757—1816). Grevinde Caroline Baudissin, f. Schimmelmann (1760—1826). Grevinde Julie Reventlow, f. Schimmelmann (1763—1816), af Ang. Kaufmann. Greve Christian Schimmelmann (1767—1842), af C. A. Jensen. Grevinde Françoise Schimmelmann, f. Danneskjold-Løvendal (1767—1842) af J. Juel. Greve F. V. le Merquier de Criminil (1753—1823), Greve Carl Schimmelmann (1787—1833), af C. A. Jensen 1827. Grevinde Fanny Blücher-Altona (1797—1835). Dobbeltportræt af Grevinde Josephine Reventlow f. Schimmelmann (1790—1852) og Louison dal Borgo di Primo, adopt. Schimmelmann. Gibsbuster af Skatmester Greve H. C. Schimmelmann og Hustru f. Friedeborn. Portræt af Barbara Marie Abbestee f. Fabritius (1704—75) af C. G. Pilo.

De første Grandjean'er i Danmark.

Af Th. Hauch-Fausbøll.

Spørgsmaalet om Familien Grandjeans Oprindelse har tidligere været opkastet her i Tidsskriftet¹⁾ og har fundet sin Besvarelse af Hofjægmester Schøller, der har paavist Stamfaderen Augustin Grandjean i Hyllested Kirkebog²⁾, ligesom jeg har paavist to formentlige Døtre af ham³⁾. Hans Hustru har man hidtil ikke kendt. Hun kan imidlertid paavises i Flinterup Kirkebog, hvor det 1686 hedder »D. Palmarum Blev Augustin Grandhans Hofmester paa Hellestrup og Regina Rochow Kammer Pige ibid. trolovede. Die 21 Aprilis blev de samme copulerede«. Hermed borfalder Hofjægmester Schøllers Hypotese om Augustin Grandjeans Komme til Landet som Militær. Han er indkommen som Hofmester i en fornem Herres Tjeneste og hvem denne var, kan ogsaa med nogenlunde Sikkerhed paavises, thi 14. Juli 1686 fik Generalmajor Ph. Adam v. Massenbach Skøde paa Hellestrup⁴⁾ og Købet ligger jo i Reglen nogen Tid forud for Skødets Udstedelse. Massenbach var født paa sin Slægts Stamgods Massenbach i Pfalz og havde været Oberstløjtnant i det franske Rytterregiment Mazarin. Han ejede flere Godser i Lorraine. I hans Følge har Grandjean sikkert været, og under Ophold i Tyskland er Navnet bleven fortystet til Grandhans. De første Personer af Navnet Grandjean her i Landet har da været:

Augustin Grandjean, f. vel kort før 1660, var 1686 Hofmester paa Hellestrup; da han stiftede Familie, maatte han ind i en fast Stilling og er, vel støttet af sit Herskab, v. Massenbach bleven Kvartermester i Ritmester Kreidels Kompagni, 1696 forekommer han i den lavere Stilling som Korporal og 1699 nævnes han kun som Rytter i Søndersted; g. 21. April 1686 i Flinterup m. Regina Rochow. Børn:

¹⁾ Personahist. Tidsskr. 5, I, 178.

²⁾ Samme 5, IV, 289.

³⁾ Personahist. Saml. (General. Tidsskr.) III, 3.

⁴⁾ Weitemeyers Ekstrakter til Trap's Danmark.