

Bidrag til Johannes Ewalds Slægts Historie.

Ved **Th. Hauch-Fausbøll.**

Der er langt igen, inden Johannes Ewalds Slægts Historie ligger fuldstændig klar, foreløbig har Dr. Louis Bobé og nu sidst Pastor Aage Dahl her i Tidsskriftet (9 V 210) gjort en god Begyndelse. Til Pastor Aage Dahls Artikel vil jeg gerne knytte et Par Bemærkninger, der afgiver Stof til at arbejde videre med.

Kompastor Johannes Ewald (Side 220) siges i I. M. Michlers Verzeichniz der Prediger in der Stadt Rendsburg 1727 at være bleven Diakon ved Marie Kirken (i Rendsborg) og 1728 at være udnævnt til Diakon i Neuwerk (Christ- og Garnisons Kirken) og død som saadan 20. Juni 1757. Den ældste Søn Præsten i Brockdorf er da ogsaa døbt i Marie Kirke og døde 9. Marts 1779 (Brockdorf Kb.) Han ægtede 11. Sept. 1755 i Itzehoe Wiebke Catharina Storm, der var født 18. Marts 1736 i Rendsborg og døbt i Marie Kirken (Gl. Enkekasse 2097). De fik 4 Sønner og en Datter, hvoraf en Søn og en Datter døde før Faderen. De tre overlevende Sønner var:

1. Christian Friederich Georg Ernst Ewald,
2. Aemilius Ernestinus Christophorus og 3. Johann Friederich Dorotheus Ewald.

Johan Jacob Ewald (Side 221) blev født 17. Juni og var 1766 Kancelli- og Regeringssekretær ved Glückstadts, Pinnebergs og Altonas Overappellationsret. Han viedes 26. Juni 1766 i Kiels Nicolai Kirke til Margaretha Dorothea Vinceli, f. Reyher, f. 17. Marts 1728 i Kiel og døbt 19. Marts i St. Nicolai Kirke sst. (gl. Enkekasse 3110).

Ewalds Fader Enevold Ewald indsender 7. Nov. 1739 fra Waisenhuset en Ansøgning fra hans Moders 17aarige Søstersøn Johann Friderich Berlage, der snart er færdig til at gaa til Akademiet og ansøger i hans Stedfaders Bogbinder Enoch Flochs i Slesvigs Sted om den vakante Degnetjeneste ved Domkirken i Slesvig. Berlages Fader var Degn ved Jomfruklosteret i Slesvig (Tyske Kancelli Pat. Extr. 1739 pag 134).

Ewalds yngste Broder var oprindelig bestemt til ligesom Stedfaderen at blive Hørkræmmer, hvorfor han 10. Okt. 1766 blev indskrevet som Dreng og 11. Dec. 1770 udskrevet som Hørkræmmer-svend (Hørkræmmerlaugetspr. i Raadhusarkivet). Blandt andre Ewalder, der synes at have hørt til Slægten, opholdt Jens Ewald sig i nogle Aar i Tønder, hvor han fik 4 Børn døbt. Hverken hans

Stilling eller Hustruens Navn nævnes i Kirkebogen, men Børnenes Navne tyder paa et Slægtskab:

1. Catharina, dbt. 27. Dec. 1734. 2. Cathrin Margret, dbt. 5. Feb. 1736. 3. Enewold, dbt. 24. Juli 1737 med Niels Ewald blandt Fadderne. 4. Christina, dbt. 1. Marts 1739.

Lidt senere træffer vi i Tønder Kirkebog en Rytter Johan Wenig Ewald, der faar to Børn med sin Hustru Maria Elisabeth døbt:

1. Christopher, dbt. 17. Jan. 1745 og 2. Johannes, dbt. 7. Dec. 1746.

Lidt senere forekommer i Kolding to Børn døbte af en Jochum Evaldt:

1. Johan Christian, dbt. 10. Jan. 1769, der 17. Jan. 1793 tager Borgerskab sst. som Murmester. 2. Evald, dbt. 4. Okt. 1771.

I Faaborg fandtes i 1. Halvdel af det 18. Aarhundrede en Guldsmed Jørgen Friderich Ewald (det mellemste Navn er muligt egentlig et Patronymikon); g. m. Anne Margrette Toersdatter Trøstrup, der fik følgende Børn døbte i Faaborg:

1. Thoor, f. 18. Nov. 1716. Blandt hans Faddere er Wit Thorssøn Trøstrup. 2. Fridericha, f. 17. Maj 1718. 3. Jens Trøstrup, f. 30. Nov. 1719. 4. Karen Trøstrup, f. 10. Jan. 1721. 5. Friderich, dbt. 10. Juli 1722. Efter Navnene at dømme kan der næppe være Tvivl om, at han er opkaldt efter sin Farfader. 6. Kirstine Marie, f. 31. Jan. 1725.

For de to sidstes Vedkommende er der intet, der peger mod et Slægtskab med Johannes Ewald, et saadant er mere sandsynligt med en Degneslægt i Brøns, hvis ældste kendte Mand er:

Peder Evaldt (Evald), f. 1676, begr. 3. Maj 1729 i Brøns, 52 Aar og 6 Maaneder gammel. Præsten kalder ham ved denne Lejlighed »min gode Organist og Degn«; g. 10. Nov. 1706 i Brøns m. Karen Feddersdatter, dbt. 11. Aug. 1678 i Brøns, begr. sst. 3. Jan. 1747, Datter af Fedder Pedersen af Astrup. Børn, døbte i Brøns 1—7:

1. Evaldt (Pedersen), dbt. 28. Aug. 1707, begr. 14. Maj 1722 i Brøns. Fadder var Christian Evaldt.

2. Friderich, dbt. 30. Jan. 1709.

3. Karen, dbt. 20. Søndag efter Trinitatis (2. Nov.) 1710, g. 25. Okt. 1742 i Brøns m. Enkemand Søren Jannichsen af Brøns.

4. Anne, dbt. 13. Marts 1712.

5. Mett-Christine, dbt. 4. Marts 1714.
6. Peder Evaldt, dbt. 3. Maj 1716, begr. 2. Marts 1762 i Brøns, Organist og Degn sst.; g. 16. April 1739 m. Præstens Datter Herlig (Herle) Margrete Meyer, f. c. 1711, begr. 27. Dec. 1781. Datter a. Cathrine Fridericia, dbt. 30. Aug. 1750 i Brøns, begr. dær 19. Nov. 1750.
7. Niels, dbt. 3. April 1718 i Brøns.

Fra den sidste nedstammer muligt en Bondeslægt, som fra omkring 1800 har levet i Brøns.
