

Familien Rehling.

Ved **H. Hjorth Nielsen.**

Iblandt de Manuskripter, som det kgl. genealogisk-heraldiske Selskab efterlod sig, findes i Rigsarkivet en Pakke med Betegnelsen Kvart 30 d. og med Paaskriften: O. H. Møller: Genealogiæ Danorum Civilium. I denne Pakke findes et Manuskript, dateret 17. Januar 1781 og underskrevet Stenderup, behandlende en Familie Rehling. Manuskriptets Forfatter er rimeligvis Etatsraad Jacob Stenderup, Forstander for Vartov Hospital († 1791), der var gift med Anna Magdalene Charlotte Wittmack, Datter af den tyske Hofprædikant Henrik Nicolai W. og Anna Maria Rehling.

Stenderup tager sit Udgangspunkt for Stamtavlen med en Johan Rehling, om hvem han fortæller, at han, i Følge med en Broder Andreas, indkom hertil Landet paa Grund af Religionsstridighederne i Tyskland. De kom sidst fra Osnabrück, men skal have hørt hjemme i Augsburg, hvor som bekendt Patricierslægten Rehling, hvoraf den friherrelige Familie af samme Navn udsprang, havde hjemme. Andreas skal ifølge Stenderup snart efter være reist videre til Sverige, hvor han skal have efterladt sig Efterkommere, til hvilke S. henfører svensk Postkommissær i Helsingør Peter Rahling † 28. Marts 1765 (jvnfr. Hostrup-Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd S. 211).

Om Johan Rehling fortæller Manuskriptet, at han anlagde en Kobber- og Messingfabrik i Kongens Lyngby, men ved ellers intet om ham udover, at han efterlod sig en Søn, der ogsaa hed Johan, og som blev Isenkræmmer i København.

Om den Slægtstradition om Familiens Afstamning fra Augsbürgerslægten, som Stenderup fremhæver i sit Manuskript, haves ogsaa et andet Vidnesbyrd, nemlig i et Brev, dateret Egebjerg 25. Novbr. 1785, fra nedennævnte Pastor Andreas Johan Rehling, og da Justitsraad Morten Qvistgaard 1786 søgte om Optagelse i den danske Adelsstand under Navnet de Rehling Qvistgaard, anfører han som en af Grundene den, at hans Hustru »nedstammer i fædrene Linie fra den anseelige gamle adelige Rehlingske Familie i Schwaben«. (Erh. Qvistgaard: Stamt. over Slægten Qvistgaard S. 35).

Omfattende Undersøgelser saavel i Osnabrück som i Augsburg og i de bayerske Arkiver har imidlertid ikke formaaet at fremskaffe Beviser for en Forbindelse mellem den danske og den tyske Slægt, og ei heller den første af de i Manuskriptet nævnte Personer, den Johan Rehling, der skal have anlagt en Fabrik i



PROVST
JOHAN ANDREAS REHLING
f. 1748 † 1790



GUVERNØR
JOHANNES REHLING
f. 1775 † 1841

Lyngby, er det, trods megen anvendt Umage, lykkedes at paavise i de herværende Arkiver.

Paa Foranledning af Familien foretog Forfatteren Eiler Nystrøm i 1906 en Reise til Tyskland for i bayerske Arkiver at forsøge at skaffe de manglende Beviser. Paa Grundlag af Indførsler i Steuerbücher og Öffentl. Ratsprotokolle i Augsburger Stadtarchiv lykkedes det at paavise, at flere Personer af Navnet Rehling omkring Aaret 1620 havde opgivet deres Borgerret i Augsburg og forladt Byen, men ingen af dem kunde identificeres med den Johan R., der iflg. Stenderup var den første her i Landet, og ei heller lykkedes det at konstatere, at nogen Person af Navnet havde opholdt sig i Osnabrück.

Hvad Vaabnet angaar, saa har Familien her i Landet ingen- sinde ført det Mærke, som den tyske Slægt førte, nemlig to Sølvspidser i blaat. Stenderup fortæller, at nedennævnte Provst Johan R. fra en Reise i Tyskland hjemførte et Segl, der viste en Hind i Vaabnet, og at dette var den tyske Families Vaaben. Provst R. har imidlertid i Ringsted Herreds geistlige Skifteprotokol forseglet med et Signet, der i Skjoldet viser fem sammenbundne Lanser, og i Familiens Eie findes et Signet, udentvivl stammende fra Provst Andreas Johan R., der viser et skraadelt Skjold, i øverste Felt en løbende Hind, i nederste Lanseknippet. Det kan tilføies, at dette Lanseknippe genfindes som Hjelmtegn paa det af Erh. Qvistgaard i hans ovenfor anførte Stamtavle S. 35 omtalte Vaaben for Rehling-Qvistgaard. — Her skal endvidere gøres opmærksom paa, at Siebmachers Wappenbuch blandt borgerlige Vaaben under Navnet *Rehlen* anfører et Skjold visende en, mod højre vendt, springende Hind. Dette Vaaben er ført af en Slagter Jørgen Rehlen i Nördlingen (ca. 61 km fra Augsburg), som 1512 fik Vaabenbrev af Keiser Maximilian.

De Kendsgerninger, som skulde bevise Slægtstraditionen, er, som det af det fremførte vil ses, kun faa og svage, medens der paa den anden Side foreligger saadanne, som kan siges at falde i Traad med Traditionen, nemlig Udvandringerne fra Augsburg og Tidspunktet for disse. Men indtil videre maa man vistnok antage, at Traditionen i Virkeligheden er en Fiktion, opstaaet i det attende Aarhundrede ved Navneligheden mellem den danske og den tyske Slægt. Allerede da forelaa Efterretninger i Literaturen om Slægten fra Augsburg, og det vides, at Stenderup har kendt disse Efterretninger.

Men nu Manuskriptets Stamtavle.

Det vil, idet de første tre herpaa anførte Personer alle hedder Johan, være formaalstjenligt for at kunne holde dem ude fra hinanden, at betegne dem som Johan 1, Johan 2 og Johan 3.

Først med Johan 3 indlader Manuskriptet sig paa en nøiagtig Tidsbestemmelse, idet det angiver ham som født 2. Decbr. 1667 i København.

Om Johan 1 har vi alt hørt, og Manuskriptet gaar nu videre og fortæller om hans Søn Johan 2: Uvist hvor han er født enten i Tyskland, København eller Lyngby. Var siden Isenkræmmer og boede paa Hjørnet af Nørregade og Klædeboderne. Han og Hustru døde faa Dage efter hinanden, da han var omtrent 40 Aar.

Forskellige Ting kunne tyde paa, at Manuskriptet her blander Johan 1 og Johan 2 sammen.

I det Skøde af 12. Septbr. 1635, hvorved Christian den Fjerde tilskøder Karen Andersdatter en Gaard paa Amagertorv, nævnes en Kræmmer Johan Rehling, der eiede en Gaard sammesteds. Han forekommer ikke i Kopskattemandtallet af 1645, ei heller i Grundtaksten af 1661, og maa vel altsaa være død forinden. Han kan tænkes at være identisk med den Jonas Redling, Urtekræmmer, der 1633 boede paa Amagertorv og da betalte 8 M. af sin Bod (Taksering af Boder og Skur samt udenbys Jordskyld), men som var død 1645, da Kopskattemandtallet optoges. I dette nævnes nemlig under Amagertorv Nr. 12: Catrine Jonas urtecremmers, Dorete och Barbra Redlings, 1 suend, 1 dreng och 2 tienstep.. Den formodede Identitet synes at blive bestyrket af Silke-, Ulden- og Klædekræmmerlavets Bøger (Listen over Kompagniets Medlemmer 1652—1818), der viser, at 17. Marts 1652 optoges Catrina Sal. Johan Redlichs. Denne her omtalte Johan R. er da maaske den, der har været den første her i Landet. Da han, som vist, er død mellem 1635 og 1645, er det jo udelukket, at det kan være ham, som boede i Klædeboderne, og som blev Fader til Johan 3, der først fødtes 1667; der maa derfor søges en anden, der bedre er i Stand til at overtage Paterniteten. Opmærksomheden fæster sig da ved Jørgen Redling, der ifølge Grundtaksten af 1668 eiede et Hus i Klædeboderne, desværre vistnok paa den Side af Gaden, der hørte til Helligaands Sogn, for hvilket vi savner Kirkebøgerne indtil et Stykke ind i næste Aarhundrede. I Bøgerne for Frue Sogn, til hvilket den anden Side af Gaden hørte, forekommer ingen af Navnet i dette Tidsrum, og at Familien skulde have hørt til Petri tysk Kirke er heller ikke at antage, da de derfra bevarede Begravelsesregnskaber heller ikke fremviser Navnet. Manuskriptets Angivelse af Johan 2's Bopæl stemmer jo godt overens med Grundtakstens Angivelse for Jørgen Rehling. Formodningen om at Jørgen R. kan være Faderen til Johan 3, der fødtes 1667, bestyrkes ved en Anførsel i Indkvarteringsmandtallet af 1701, hvor det for Øster Kvarter Nr. 31 hedder: Hr. Justitsraad Elias Hübskes Vaaning beboer Johan Redling Klædekræmmer, Hans Jensen i Kælderen

og Jørgen Rebling Klædekræmmer. Forskellen i Navnets Stave-
maade kan ikke træde hindrende i Veien for Formodningen om
Paterniteten; der er mange Eksempler paa endnu værre Forvansk-
ninger. Johan 3, der altid selv skrev sit Navn Rehling, kaldes
saaledes 1689, da han bliver Svend, i Lavets Svendebog Johan
Røtling, i Lavets Forhandlingsprotokol 1743 Johan Rehlin og
ved sin Død 1744 kaldes han i Petri Kirkes Begravelsesprotokol:
Johan Røhling. — Jørgen Rebling, Klædekræmmer, er formentlig
identisk med den Jørgen Redlich, der 7. Oktbr. 1662 blev optaget
i Silke-, Ulden- og Klædekræmmerlavet (Liste over Kompagniets
Medlemmer 1652—1818 og Lavsbogen 1651—1716 Pag. 15). —
Manuskriptets Anførsel om Johan 2, at han og Hustru døde faa
Dage efter hinanden, da han var omtrent 40 Aar gl., synes ikke
at passe paa nogen af de her anførte Personer, idet Johan R.s
Hustru ialtfald levede 1652, medens han var død før eller i 1645,
og Jørgen R. maa, saafremt de her anførte Betragtninger holder
Stik, være født før 1645, og da han levede endnu 1701, passer
Angivelsen heller ikke paa ham. Der kunde maaske tænkes et
Mellemed, men herom tier Kilderne, og det kan ikke nytte videre
at fortabe sig i Gisningernes Taage; vi maa hellere begynde Stam-
tavlen med et Udgangspunkt, der hviler paa Historiens sikre Grund,
og dette er indtil videre, og sandsynligvis for bestandig:

I. *Johan Rehling*, født i København, efter Manuskriptets An-
givelse 2. Decbr. 1667. Aarstallet bekræftes af Aktstykker
i den borgerlige Enkekasses Arkiv. Han skal ifølge Manu-
skriptet have haft en Søster Susanne, om hvem kun fortælles,
at hun var gift med Hr. Magnus, Skildrer, formentlig den Mag-
nus Jørgensen, der 21. Decbr. 1693 tog Borgerskab i København
som Skildrer. Han angives at være født i Randers, Weilbach
siger: ifølge en noget usikker Efterretning allerede omkring
1638. Der fortælles, at han endnu i en Alder af hundrede Aar
malede et lille Crucifix. Han levede endnu 1728. og boede da
paa Østergade Nr. 23 med et Barn¹). Hustruen maa vel altsaa
være død forinden. (Se iøvrigt Weilbachs Kunstnerlexikon). —
Johan R. blev sat i Kræmmerlære, antagelig c. 1680, bestemt
naar kan ikke oplyses, da der i Aarene mellem 1668 og 89 ikke
er foretaget Indførsler i Lavets Drengbog, hvad der er saa
meget mere beklageligt, som denne før og efter dette Tidsrum
anfører ikke blot Drengenes fulde Navne, men ogsaa i Reglen
har nøiagtige Oplysninger om Forældrenes Navne og Hjemsted.
Svendebogen oplyser under 31. Januar 1689: Hr. Christian
Lorentz angifuen eenn svend ved nafnn Johan Røtling. 1697
vandt han Borgerskab i København, og samme Aar 31. Mai

¹) Københavns Huse og Indv. eft. Branden 1728.

optoges han i Silke-, Ulden- og Klædekræmmerlavet¹⁾. 1701 boede han som ovenfor nævnt paa Østergade, men allerede 1703, da han fik sit første Barn døbt i Nikolai Nirke, var han flyttet til Amagertorv Matr.-Nr. 53, nu Gade Nr. 17, hvilken Eiendom, der den Gang gik helt ud til Læderstræde, han beboede til sin Død. Alt tyder paa, at det var et alvorligt og arbejdsomt Liv, han her førte, helliget Arbejdet for sin Forretning, der dog sikkert ikke har været særlig stor, og for sine Medborgeres Vel. 1701 fik han en Dreng i sin Tjeneste, Mattis Lange fra Flensborg, der skulde tjene ham til Mikkelsdag 1709²⁾, men senere, ialtfald ligefra 1718 til sin Død 1744 passede han sin Forretning uden Svend eller Dreng³⁾. 1728 holdt han af Tjenestefolk kun en Pige⁴⁾. Hvad hans offentlige Liv angaar, da fik han 25. Septbr. 1724 Sæde blandt Byens 32 Mænd, og denne Plads beklædte han til sin Død. Han var tillige i 7 Aar Forstander for den borgerlige Enkekasse og søgte 1733 om Fritagelse for dette Hverv paa Grund af Alderdom, men det var kun med Besvær, at han slap fri. 1739 4. Marts anholdt han om at blive fri for at sidde i Politi- og Kommercekollegiet, hvortil Formanden for de 32 Mænd havde udset ham. Han undslog sig, fordi han var en gammel Mand, og som den »der med mange vanskelige Stadens Byrde og Forretninger haver været beladt«. Paa samme »Fundament« anholdt han tillige om at maatte fritages for Stillingen som en af Byens 32 Mænd. Han blev dog enig med Magistraten om at forblive i denne Stilling, mod at Magistraten lovede ham »at se ham soulagered i de paagældende Forretninger«⁵⁾. — Han var Formynder for Margrethe Giertrud Westken⁶⁾, vel en Datter af Klædekræmmer Engelbreth Westken, der senere blev gift med Henrich Glashof, Præst i Holsten, og for Ellen Marie Wesling⁷⁾. Inden for Lavet har R. derimod ført en tilbageholden og beskeden Tilværelse, men det ses af Lavets Bøger, at han, naar det gieldt at give, har været en rundhaandet Giver. Han var blandt de af Lavsbrødrene, der i »denne Contagionstid« (Pesten 1711) hverken havde haft syge eller døde i Huset⁸⁾. 1743 eiede han en Eiendom i Aabenraa og en i Kattesundet, men selv boede han stadig i Gaarden paa Amagertorv, og i sin Husholdning holdt han en Pige, en Dreng (ikke Læredreng) og en Kusk, holdt ogsaa Ka-

1) Liste over Kompagniets Medlemmer 1652—1818.

2) Lavets Drengbog.

3) Lavets Forhandlingsprt. 1718—39 og 39—70.

4) Kbhvns. Huse og Indv. eft. Branden 1728.

5) Magistratens Resol. Prot. 4. Marts 1739.

6) Magistratens Resol. Prot. 22. Juni 1740.

7) Magistratens Resol. Prot. 3. Marts og 3. Decbr. 1732, 4. Novbr. 1733.

8) Erkl. fra Oldermændene til Sundhedskommissionen, dat. 12. April 1712.

rosse og to Heste¹⁾. — Om hans Formuesforhold kan oplyses, at hans Svigermoder ved sin Død i »den svage Tid« (Pesten 1711) efterlod sig 26687 Rdl. til Deling i to Parter²⁾. I 1728 havde han Penge udestaaende i ca. 30 Eiendomme i Byen til et samlet Beløb af 22746 Rdl.³⁾. — 1. Aug. 1732 udfærdigedes Bevilling til, at den længstlevende af Ægtefællerne maa hensidde i uskiftet Bo⁴⁾, og allerede forinden, 7. Juni 1726, havde han erhvervet Tilladelse til, at deres to Børn Johan og Anna Maria maatte gaa lige i Arv⁵⁾.

Den 4. Oktbr.⁶⁾ 1744 vandrede den gamle Klædekræmmer til de Fædre, om hvilke vi ved saa lidet. Kirkebogen siger, at han døde »af Slag«. 9. Oktbr. 1744 udfærdigedes Bevilling til, at hans Lig maa begraves Morgen eller Aften, og at Kisten maatte overtrækkes med sort Baj samt forsynes med en lille Plade paa Laaget⁷⁾, noget der ellers kun var tilladt Borgmestre og Raad. Den 16. Oktbr. blev han nedsat i sin Begravelse i St. Petri Kirke. Gravstedet, der havde Nr. 97, var det samme, hvori hans Svigerfader Johan Sterck var blevet bisat 1694, og siden den Tid er Familien Rehling med en ganske enkelt Undtagelse jordet her, indtil nedenævnte Provst Andreas Johan R. 1790 nedsattes som den sidste.

Johan R. var gift med *Dorothea Sterck*, f. 1670⁸⁾, død 28. April 1735⁹⁾, bisat i Familiebegravelsen 5. Mai. Hun var Datter af Købmand Johan Sterck, bgr. 5. Juni 1694¹⁰⁾, og Anna Marie Wilde, † i Pesten 1711¹¹⁾. Dorothea var Enke efter Urtekræmmer Claus Thide, der vandt Borgerskab som saadan 25. Juni 1684. — Ved dette Giftermaal var Rehling kommet i Forbindelse med en anden anset københavnsk Borgerfamilie, nemlig Lærredskræmmer Herman Henrik Kønnemanns, idet denne var gift med Johan Stercks anden Datter, (der var i Ægteskabet kun disse to Børn) Susanne, der var død før Skiftet efter Moderen afholdtes. Kønnemann havde i sit Ægteskab med Susanne Sterck tre Børn, af hvilke Sønnen Herman Henrik blev den mest bekendte. Han døde 11. Mai 1771 som Borgmester og Etatsraad. Det af Børnene som, i Forbindelsen med Familien Rehling, interesserer mest, er Datteren Anne Marie,

¹⁾ Kopskattemandtallet 1743.

²⁾ Skifte 30. Marts 1713.

³⁾ Kbhvns. Huse og Indv. eft. Branden 1728.

⁴⁾ Sjæll. aabne Breve 231/1732.

⁵⁾ Sjæll. aabne Breve 199/1726.

⁶⁾ Stenderups Mskr.

⁷⁾ Sjæll. aabne Breve 343/1744.

⁸⁾ Borgerl. Enkekasses Arkiv. Ekstr. over Interessenterne.

⁹⁾ Borgerl. Enkekasses Arkiv. Stenderup angiver, at hun døde samme Dag som Joh. Rehling.

¹⁰⁾ Petri Kirkes Begravelsesregnskaber.

¹¹⁾ Skiftet efter hende 30. Marts 1713.

der blev gift med Lærredskræmmer Didrik Barthold Beckmann og i dette Ægteskab Bedstemoder til nedennævnte Susanne Franck Beckmann, der blev gift med Johan Rehlings Sønesøn Provst Johan Andreas Rehling¹).

Johan Rehling og Dorothea Sterck havde i deres Ægteskab følgende Børn: II. 1—3.

II. 1. *Johan Rehling*, f. i Kbhvn. 13. Juni 1703, døbt Dagen efter i Nicolai Kirke. — † i Kbhvn. »bey der Gräber Bruhn in der Schauboe-Strasse« 23. Marts 1775 under et Reiseophold, bisat i Familiebegravelsen i Petri Kirke 31. Marts. Student fra Nykøbing p. Fl. 1722. Kandidat 1726. Udenlands 1728—30. Magister 1732. s. A. Sognepræst t. Drejø. 1736 t. Koldby. 6. Septbr. 1743 fik han Konfirmation paa Kaldsbrev t. Embedet som Sognepræst t. Ulsø og Frerslev Menighed, naar den nuværende Sognepræst var død. Kaldsbrevet var udstedt af Fru Dorothea Ahlefeld t. Gisselfeld, Hesede og Assedrup. (Sjæll. aabne Breve Fol. 943) Præsten t. Ulsø og Frerslev Oluf Jacobsen Resen døde imidlertid først 1753, og da sad R. alt paa fjerde Aar i Embedet som Sognepræst t. Hasle og Braaby. Han stiftede ved Gavebrev af 11. Juni 1745 et Legat paa 100 Rdl., hvis Renter skulde tilfalde den øverste Discipel i Nykøbing lærde Skole, ved Fundats af 26. Juli 1749 et Legat paa 500 Rdl. for to Hørere ved Viborg lærde Skole, hvilket Legat nu er indgaaet

¹) En lille Berigtigelse til Lengnicks Stamtavle over Familien Beckmann kan maaske anbringes her. L. anfører tre Søkende Johan Adolf, Didrik Barthold og Elisabeth g. m. Vintapper Claus Rehling (der ikke kan knyttes til den her behandlede Familie R.) som Børn af en ukendt Fader. At dette er galt, vil nedenstaaende Skifteuddrag klart vise.

9 Oktbr. 1705 afh. Skifte efter Niels Hansen Bechmand, Soldat, under Oberst Boissets Kommando, død af »Durkløb« i Marmirolo ved Mantua og begravet »under et Valnødtræ«. Han kaldte sig Niels Hansen København, »da han ikke vilde være bekendt at være Hans Bechmands Søn, som levede og døde i Nybørs«. Han var fraværende, da Skiftet afholdtes efter Faderen Seilmager Hans B. og dennes 2. Hustru Maren Nielsdatter. (Skiftet beg. 28. Juni 1701, sluttet 11. Marts 1703). Hans Arvepart deltes mellem hans 5 Halvsøskende: Mathias, Magnus, Gertrud, der var død, g. m. Brygger Erik Børgesen, Johanne g. m. Guldsmed Christen Jensen og Elisabeth g. m. Vintapper Claus Rehling.

Om Diderich Barthold og Johan Adolph Beckmann kan følgende Oplysninger gives: de var begge født i Hamburg, Didrich tjente i 6 Aar hos Jacob Smit der som Dreng og 1 Aar som Svend og kom 1. Decbr. 1699 i Tjeneste hos Johs. Hübrecht i Kbhvn. Johan Adolph tjente hos Christian Bendix Ottens i 7 Aar og blev Svend 1703 ved St. Mikkels Tid. Begge vandt de 22. Febr. 1712 Borgerskab i Kbhvn, den første som Galanterikræmmer, den sidste som Klæde- og Silkekræmmer og begge optoges i Kræmmerlavet 20. Febr. 1712. (Kbhvns. Borgerskabsprt., Lavets Dreng- og Svendebøger, samt Listen over Kompagniets Medlemmer).

i Skolens Kapital, endvidere et Legat paa 500 Rdl., hvis Renter skulde uddeles til en eller flere Enker eller Døtre efter Præster i Ringsted Herred. Endelig 1788 stiftedes et Legat, som efter ham skulde kaldes »Det Rehlingske Legat«, hvis Renter uddeles til en eller flere Købmandsenker eller Købmandsdøtre efter Indstilling af den ældste af de mandlige Descendenter efter nedennævnte Provst Andreas Johan Rehling. (Wiberg. Hiort-Lorenzen & Rosendals Repertorium).

g. 1° 1732¹⁾ *Martha Corfitsdatter Schurmann* dbt. 30. Mai 1713 i Kbhvn. (Holmens K.), † 20. Marts 1741 i Koldby. D. af Sognepræst t. Holmens Kirke i Kbhvn. Corfitz Henriksen Schurmann og Johanne Fischer.

g. 2° 12. Juni 1743 i Kbhvn. (Vor Frue Kirke) *Regine Dorothea Andreasdatter Wøldike* f. 22. Aug. 1725 (Lengnick: Familien Wøldike) † 1758, bgr. 7. April i Hasle. Datter af senere Biskop i Viborg Andreas Pedersen Wøldike og Anna Marie Christophersdatter Kruse.

g. 3° 1765¹⁾ *Mette Kirstine Pedersdatter Wøldike* f. 1745 (Wiberg). Datter af Provst Peder Wøldike, Sognepr. i Haderslev og Anna Cathrine Arnkiel (hun g. 2° 16. April 1776 Carl Adolph Høffding, f. i Marvede 31. Januar 1741, † 27. Marts 1793. S. af Sognepr. t. Marvede og Hyllinge Daniel Høffding og Drude Krag. Forvalter paa Fuglebjerg (Fuirendal?) senere Eier af Holløse Mølle ved Næstved (se Leth og Wad I. S. 105).

Børn: III. 1—5.

III. 1. *Johan Samuel Rehling*, f. 10. Marts 1741 i Koldby²⁾, † begr. 12. Aug. 1757 i Hasle.

III. 2. *Martha Rehling*, f. 15. Juni 1744 i Koldby²⁾, † 17. Mai 1782 i Boeslunde³⁾, g. 11. Septbr. 1764 *Morten Iversen Qvistgaard*, f. p. Skikkild 15. Mai 1732, † 9. Septbr. 1798. Eier af Gjerdrup og Lyngbygaard. 1764 Kammerraad. 1775 Justitsraad, (han g. 1° Dorthe Cathrine Qvistgaard f. 1742, † 2. Juli 1761. D. af Kommerceraad Q. t. Vibygaard). (Se i øvrigt Erhard Qvistgaard: Stamtavle over Slægten Qvistgaard S. 33—36 og Tavle C. IV.).

III. 3. *Andreas Johan Rehling*, f. 22. Febr. 1748 i Koldby²⁾, † 30. Novbr. 1790 i Hillerød, bisat 6. Decbr., ført til Kbhvn og nedsat i Familiebegravelsen i Petri Kirke. — Student 1764 fra Herlufsholm. Kandidat 1768. Kapellan hos Faderen 1771. Sognepr. til Egebjerg 1774. Provst 1783. Sognepr. til Hillerød—Herlev og Slotspræst til Frederiksborg Slot

¹⁾ Stenderups Manuskri.

²⁾ Lengnicks Uddrag. Stenderups Mskr.

³⁾ Boeslundes ældre Kirkebøger gik tabt ved Præstegaardens Brand 1892.

1786. Hans efterladte Opbyggelsestaler, hvoriblandt »Sørgeligt Minde for min troe og uforglemmelige Hustrue«, udgaves 1791 af hans nære Ven H. P. Haste. De giver et meget smukt Billede af ham som Menneske og Lærer. For en Del af sin betydelige Formue opbyggede han Egebjerg Præstegaard og omlagde Haven saaledes, at begge søgte deres Lige i Danmark. Ovenstaaende Silhouet er, saavidt vides, det eneste bevarede Billede af ham. Hertil kan føies den Beskrivelse af hans Ydre, som Haste meddeler i Fortalen til de nævnte Opbyggelsestaler: Naturen syntes at have begavet ham med et Legem, der skulde være Sundhedens Tempel; han var undersat, bredskuldret, høibrystet; alle hans Lemmer stode i skønt Forhold; hans blide Ansigtstræk syntes at røbe idel Glæde, og Sundhedens egen Rosenfarve blomstrede, indtil hans sidste Øieblik, paa hans Kinder. Alligevel bar han, fra sit femtende Aar, paa et svageligt Bryst: idelig Blodspytning, Asthma og endeel haarde Sygdomme fremskyndede hans Vandring til Graven.

g. 1. Juli 1774 *Susanne Franck Beckmann*, f. 23. Januar 1754¹⁾ † 18. Mai 1789 i Hillerød, bisat i Petri Kirke i Kbhvn. 25. Mai m. dobbelt Sang. Datter af Herman Dominicus Beckmann, Provst og Sognepræst t. Boeslunde, og Maren Haagen.

Ved Indførslen af hendes Død i Kirkebogen er der med Provst Rehlings Haand tilføiet følgende Vers:

»Einsam, im Schmerz gehült gedenk ich an dein Grab —
 Warum sinkt nicht mein Staub zu deinem Staub hinab?
 Warum eilt nicht mein Geist den deinem nach hinauf?
 Ach öd, und lang, und rauh, wird nun mein Pilger-lauf.
 Am Ziel ich hier verziehe; biss mir zur Stellen Gruft,
 des Lebens Feyerstunde winket;
 Und mein müde Hülse sinket;
 Und mein Vollendete zum Wiedersehn mir ruft.

R.

Børn: IV. 1—7.

IV. 1. *Johannes Rehling*, f. 17. Aug. 1775 i Egebjerg, † 18. Juni 1841 p. Trankebar²⁾. Student fra Frederiksborg 1793. Eks. philol. Oktbr. s. A. Eks. philos. April 1794. Theoretisk latinsk-jurid. Eks. 17. Juni 1803, og 2. Juli s. A. den praktiske Del, alt med Laud. 7. Novbr. 1804 udnævnt til Byfoged, Byskriver, Skifteforvalter, Auditor, Foged og Politimester i Trankebar m. 470 Rdl. aarlig. Afreiste 5. Mai

¹⁾ Opbyggelsestalerne S. 256, hvor Indskr. paa Kistepladen er gengivet.

²⁾ De fleste af de Data, som meddeles i det følgende, er, forsaavidt de vedrøre Ostindien, hentede fra Kay Larsens Ostind. Personalia og Data. (Manusk. i det kgl. Bibliotek).

1805 m. Paketten Kronprins Frederik, kom til Bengalen 10. Decbr., da Skibet p. Gr. af Monsunen ikke anløb Trankebar. Blev i Frederiksnagor til 3. Januar 1806 og kom til Trankebar 18. Januar. Under den engelske Okkupation af Kolonierne 1808—15 vedblev han at fungere under engelsk Tilsyn og fik Gage som Embedsmand af tilsvarende Rang i engelsk Tjeneste. 22. Novbr. 1816 konst. s. 3. Medl. af Guvernementet (Regeringsraad), Justitiarius og Auktionsdirektør. 1. Mai 1822 virkel. Justitsraad. 31. Juli 1824 2. Medl. af Guvernementet. Hans Nøiagtighed og Flid blev meget paaskønnet i Kolonien og af Regeringen, og hans Gæld til den kongelige Kasse nedsattes 21. Oktbr. 1826 fra 1657 M. Rup. til 675 M. Rup. Han omtales som en meget gæstfri og forekommende Mand, og navnlig de nyankommende danske Embedsmænd viste han den Gæstfrihed at optage dem i sit Hiem, indtil de fik sig indrettede. Noget tabte hans Omdømme ved, at han viste sig svag og eftergivende overfor den strænge og forhadte Guvernør H. D. Brinck-Seidelin. 1. Decbr. 1829 blev han Ridder af Dbg. 5. Mai 1831 ansøgte han om Hiemreise for at restituere sig; men da Guvernøren Laur. Christensen netop skulde paa en Reise til Nikobarerne, maatte Rehling blive og overtage Guvernørforretningerne saa længe. Endelig 13. Febr. 1833 fik han Pas og Kreditiv, og hjemgik kort efter fra Madras over London til Kbhvn. 29. Aug. 1833 søgte og fik han bevilget fri Hjemreise for sig og sin Familie, 15. Januar 1834 erholdt han en Gratifikation paa 5200 Rdl., 22. Febr. 1834 udnævntes han til Chef i Frederiksnagor og fik 16. Juli s. A. Obersts Karakter. 12. Aug. 1834 fik han Tilladelse til frit at overføre Møblerne til Chefsboligen i Frederiksnagor, og endelig fik han 4. Septbr. bevilget 600 Rdl. til disse Møbler. Reiste fra Kbhvn. 1834 med Hustru, 4 Sønner og 2 Døtre, en Slægtning og Huslærer og kom, efter først at have været i Trankebar, til Frederiksnagor 24. Juli 1835, hvor han overtog sine Embeder. Ansøgte 10. Decbr. 1835 om at blive Guvernør i Trankebar og udnævntes hertil fra 1. Mai 1838. 30. Juni 1831 havde han købt en muret Begravelse i Trankebar. — Til den i ovenstaaende udtalte Dom om hans Embedsvirksomhed skal her knyttes et Par andre Udtalelser. 7 Juli 1807 omtales det i et Brev til Generalmajor Peter Anker, der 1806 havde forladt Kolonien, men som først erholdt sin begærede Afsked fra Posten som Guvernør 10. Juli 1807, at Rehling i Forbindelse med de øvrige Jurister overalt i Kolonien søgte at indføre Moderlandets Lovgivning, hvad enten den passede eller ei paa Koloniens Forhold¹⁾. — J. Ferd. Fenger skriver i sin »Den Trankebarske Missions Historie« S. 320: »Disse 2 (Lindgreen og Rehling) forenede sig om at chikanere

¹⁾ Tidsskr. f. den norske Personalhistorie 1. R. S. 362.

Missionærerne og tilskyndede adskillige af de Indfødte til at klage over dem. De besværede sig over den Missions-Ret, som holdtes i Bethlehemskirken samt over Mishandlinger og indsendte en Klage til Kongen«. Rehling anstillede Undersøgelser »og behandlede Catecheterne og de Missionærerne gunstige Indfødte saaledes, at de klagede derover til Regjeringen, som sendte Rehling Klagen. R. stævnedes dem og lod Sættedommer udnævnes. Han satte derved en saadan Skræk i de Indfødte, at de føiede sig i at gjenkalde alt og erlægge 2 Rdlr. i Bøder, som Missionærerne betalte for dem. Denne Sag ærgrede Missionærerne i høj Grad og hæmmede deres Virksomhed«. Hvor meget sandt der er i disse Beskyldninger vides ikke. Rehling var kommen til Trankebar i Januar 1806, og de her omtalte Begivenheder fandt Sted 1807; Aaret efter blev Kolonierne okkuperede af Englænderne. Om Sagen da i Tiden indtil 1815 er gaaet i Glemmebogen, eller Beskyldningerne har været grundløse vides ikke, men givet er det, at de ingen Indflydelse har haft paa hans Løbebane og intet Skaar gjort i hans Konges Naade. Rehling har offentliggjort en Del Digte og Fortællinger spredt i Tidsskrifter og lignende Steder (se Erslews Forfatterlexikon), og har efterladt sig en Mængde Manuskripter, der opbevares hos Familien.

g. 1° 4. April 1805 i Kbhvn. (Vor Frue Kirke) *Frederikke Augusta Ehrhardt*, f. 14. April 1782 i Kbhvn (Helligaands Kirke), † 1809 begr. 29. Januar i Trankebar. Datter af Frantz Engelbret Ehrhardt, Sekretær i Konsulatssekretariatet under Økonomi- og Kommercekollegiet, og Sophie Elisabeth Borchhorst.

g. 2° 9. Mai 1810 i Trankebar (Zionskirken) *Mette Marie Stricker*, f. 21. Septbr. 1796 i Trankebar. † 1. Decbr. 1860 i Helsingør¹). Datter af Otto Christian v. Stricker. Oberstløjtnant og Kommandant paa Dansborg, og Charlotte Amalie Sundt.

Børn: V. 1—10.

V. 1. *August Frederik Rehling*, f. 25. Decbr. 1808 i Trankebar, † 11. Novbr. 1846 i Indien, Opdroges omkr. 1825—26 i Kbhvn. hos Major Beckmann (formentlig Major i det borgerlige Artilleri Joh. Adolph Beckmann, Broder til ovennævnte Susanne Franck B.), reiste tilbage til Indien og blev Skibsfører.

g. i Decbr. 1839 i Indien m. *Charlotte Nosky Jansen*, f.
† 4 Børn (af hvilke 2 døde som smaa): VI. 1—2.

VI. 1. *August Carl Johan Nosky Rehling*, f. 16. Januar 1839 i Indien, bosiddende der. g. *Eliza*
Børn: VII. 1—4.

¹) Richters Dødsfald.

- | | |
|---|--|
| VII. 1. <i>Christie Rehling.</i> | } Lever alle i Ostindien. Nærmere Oplysninger har ikke kunnet skaffes. |
| VII. 2. <i>Annie Rehling.</i> | |
| VII. 3. <i>Charlotte Rehling.</i> | |
| VII. 4. <i>Geoffrey Rehling,</i>
Læge i Ostindien. | |

VI. 2. *Ernst Nosky Rehling*, f. 29. Novbr. 1840 i Indien.

V. 2. *Otto Christian Rehling*, f. 17. Juli 1812 i Trankebar. † 6. Septbr. 1892 i Helsingør. Sammen med Broderen var han omkr. 1825 i Major Beckmanns Hus i Kbhvn. Student 1832 fra Sorø, cand. jur. 2. Mai 1838. 6 Septbr. s. A. Guvernementsfuldm. i Trankebar. 19. Juni 1841 kst. s. Politimester og Gageskriver. Hjemreiste 1846, entlediget 1. Novbr. 1847. 17. Oktbr. 1848—14. Septbr. 1849 og 20. Decbr. 1849—25. Febr. 1851 kst. Garnisonsauditør v. Kronborg Fæstning og Auditør v. Helsingørs borgerlige Artilleri. 15. Oktbr. 1850 kgl. Raadmand i Helsingør. 6. Oktbr. 1853 virkelig Kancelliraad. 28. Juli 1869 Justitsraad. 4. April 1876 R. af Dbg. 26. Mai 1892 Dbmd. Medlem af Helsingørs Byraad og Direktør for Sparekassen for Helsingør og Omegn.

g. 29. Septbr. 1838 i Helsingør, viede i Hjemmet (St. Olai K.) *Juliane Marie Lund*, f. 4. Septbr. 1813 i Helsingør (St. Olai K.). † 30. Januar 1879 i Helsingør (Richters Dødsf.). Datter af Brygger og Raadmand Børge Reiersen Lund og Johanne Elisabeth Larsen.

Barn: VI. 1.

VI. 1. Dødfødt Søn, begr. 4. Decbr. 1839 i Trankebar.

V. 3. *Herman Hans Samuel Didrik Rehling*, f. 2. Juni 1841 i Trankebar. † 30. Juni 1872 i Rungpore. Hjemsendt fra Trankebar 4. Mai 1829, reiste tilbage til Indien, hvor han blev Indigoplanter. Ugift.

V. 4. *Gerhardt Sigvardt Rehling*, f. 16. Septbr. 1815 i Trankebar (dbt. 1. Oktbr. s. A.), † 15. Januar 1895 i Odder. Hjemsendtes 4. Mai 1829. Student 1835 (privat dimitt.), cand. jur. 27. April 1841. Byfogedfuldmægtig i Helsingør. 1849 Sorenskriver paa Færøerne. 1857 Herredsfoged og Skriver i Hads Herred. 1860 Kancelliraad. 1864 Justitsraad. 1874 R. af Dbg. — var Formand for Hads-Ning Herreders Jernbaneselskab. — Afsked 1. April 1886 og fra samme Dag Etatsraad.

g. 11. Oktbr. 1849 i Helsingør, viede i Hjemmet (St. Olai K.) *Frederikke Regine Lund*, f. 19. Decbr. 1817 i Helsingør (St. Olai K.), † 21. Febr. 1887 i Odder. Datter af Raadmand, Brygger Børge Reiersen Lund og Johanne Elisabeth Larsen.

Børn: VI. 1—5.

- VI. 1. *Børge Johan Rehling*, f. 2. Septbr. 1851 i Thorshavn. † 29. Mai 1852 ssts.
- VI. 2. *Meta Johanne Elisabeth Rehling*, f. 21. April 1855 i Thorshavn. † 9. Aug. 1889 i Gjerlev.
g. 8. Januar 1885 i Odder *Peter Adolf Stricker*, f. 22. Marts 1850 p. Flynderupgaard. Søn af Gaardeier Børge Thor Carl Stricker og Cathrine Agathe Hansen. Student Roskilde 1868. Kandidat 1875. 1877 Sognepræst og Skolelærer p. Anholt. 1882 Sognepr. t. Gjerlev og Enslev. 1896 t. Græsted. (g. 2° 7. Novbr. 1894 p. Frederiksborg *Johanne Elisabeth Petersen*, f. 14. Oktbr. 1862 i Kasted. † 25. Mai 1902 i Græsted. g. 3° 4. Septbr. 1906 i Karrebæk *Julie Kirstine Rübner Petersen*, f. 15. Septbr. 1864 i Præstholm Prgd. begge Døtre af Landmand, senere Fotograf *Karl Petersen* og *Birgitte Marie Mygind*.)
- VI. 3. *Meta Marie Christine Rehling*, f. 26. April 1857 i Thorshavn. g. 10. Mai 1882 i Odder *Ulrik Bræmer Frederik Fischer*, f. 12. Januar 1856 i Viborg. Student 1874 fra Viborg. cand. pharm. 1880. Bestyrer af Bjerringbro Apotek 1881. Apotheker i Rønne 1887. † 19. Aug. 1899 i Rønne. Søn af Apotheker i Viborg *Søren Jensen Smidt Fischer* og *Johanne Obel*.
- VI. 4. *Børge Johannes Louis Rehling*, f. 28. Aug. 1859 i Odder. Student fra Aarhus 1878. cand. med. Sommeren 1885. Kandidat v. Alm. Hospital Novbr. 1885—Januar 1886, ved Kommunehospitalet Febr. 1886—Oktbr. 1887, praktiserende Læge i Kbhvn. siden Novbr. 1887. Reservelæge i Hæren April 1888—Marts 1891. g. 3. April 1889 i Kbhvn. (*Matthæuskirken*) *Neeltje Johanne Fich*, f. 17. April 1869 i Kbhvn. (*Holmens Kirke*). Datter af Grosserer i Kbhvn. *Johan Christian Fich* og *Neeltje Charlotte Kjerboe*.
Børn: VII. 1—4.
- VII. 1. *Erik Johan Gerhard Rehling*, f. 12. Febr. 1890 i Kbhvn. (St. Pauls K.). Student 1908 fra Metropolitanskolen. mag. art. Juni 1915.
g. 31. Mai 1911 i Kbhvn. (borgerl. viede *Frederiksberg*) *Gudrun Schneekloth*, f. 21. Novbr. 1887, *Frederiksberg*. Student 1907 fra *Schneekloths Skole*. Datter af Skolebestyrer, Professor *K. A. Schneekloth* og *Halvordine Tuxen*.
Søn: VIII. 1.
- VIII. 1. *Vagn Rehling*, f. 12. Juli 1913 i Kbhvn.
- VII. 2. *Ella Rehling*, f. 3. Marts 1891 i Kbhvn. (St. Pauls K.). Malerinde paa den kgl. Porcelænsfabrik
- VII. 3. *Svend Rehling*, f. 27. Marts 1893 i Kbhvn. (St. Pauls K.). Student 1911 fra Metropolitanskolen. Stud. theol.

- VII. 4. *Sigrid Rehling*, f. 20. Mai 1896 i Kbhvn. (St. Pauls K.). Stud. art.
- VI. 5. *Julie Augusta Frederikke Rehling*, f. 25. Oktbr. 1861 i Odder, g. 29. Oktbr. 1885 i Odder. *Thomas Schmidt Kampmann*, f. 2. April 1855 i Seiling Præstegaard. Student 1873 fra Aalborg. cand. theol. Januar 1879. Huslærer paa Vilhelmsborg ved Aarhus 1879—81. Alumnus paa Borchs Kollegium 1881—83. pers. Kapellan i Odder 1883—85. Sognepr. t. Veilby-Homaa 1885—97. t. Egtved 1897—1905, t. Taulov 1905. S. af Provst Christian Peter Georg Kampmann og Johanne f. Schmidt.
- V. 5. *Frits Frederik Rehling*, f. 26. Septbr. 1817 i Trankebar, † 8. Juni 1841, formenes dræbt af Malajer. Hjemsendtes 4. Mai 1829, vendte tilbage til Indien, hvor han for til Søs. Ugift.
- V. 6. *Johan Rehling*, f. 1818, begr. 4. Aug. s. A. i Trankebar.
- V. 7. *Johan Andreas Rehling*, f. 12. Marts 1819 i Trankebar (dbt. i Zionskirken 28. Septbr. s. A.). † 2. Novbr. 1867 i Padang, Sumatra. Handelsmand og Skibsfører i Ostindien. g. 17. Febr. 1858 i Batavia *Christine Marie Charlotte Hansen*, f. 6. Juni 1830 i Trankebar. † 12. Novbr. 1895 i Tukvar i Bengalen. Datter af Guvernør Peter Hansen og Harriet Maria Smyth. Børn: VI. 1—4.
- VI. 1. *Harriet Maria Rehling*, f. 27. Novbr. 1859 i Batavia. g. 12. Januar 1892 i Darjeeling i Bengalen *Frederik August Møller*, f. 18. Februar 1852 i Helsingør. † 23. Juni 1915 i Kalkutta. Plantagedirektør, 1896 Ridder af Dannebrog, dekoreret med den græske Frelzers Ordens Officerskors, fransk Officier de l'instr. publ. og Indehaver af den indiske Kroningsmedaille. Viceformand i Municipalraadet i Darjeeling. Søn af senere Kancelliraad Carl August Møller og Frederikke Augusta Rehling (se V. 9).
- VI. 2. *Johan Andreas Rehling*, f. 20. April 1861 i Batavia. † 10. Septbr. 1891 paa Reise fra Afrika til Danmark. Fabriksbestyrer i belgisk Kongo.
- VI. 3. *Rudolph Rehling*, f. 1. Juli 1863 i Shanghai. † 12. Septbr. 1864 ssts.
- VI. 4. *Charles Rehling*, f. 16. Septbr. 1865 i Shanghai. † 25. Septbr. s. A.
- V. 8. *Ditleff Adolph Carl Rehling*, f. 1. Febr. 1821 i Trankebar (dbt. i Zionskirken). † 8. Oktbr. 1873 i Rungpore. Indigoplanter og Zemindar (Godseier) i Rungpore. g. i Kalkutta *Lise Bourgoin*, f. 13. Juli 1837 i Chundernagore. † 3. Decbr. 1863 i Rungpore. D. af Indigoplanter i Chundernagore Marie Auguste Germain Bourgoin og Thérèse Sauvaget.

- Børn: VI. 1—4.
- VI. 1. *Hermann Adolph Charles Rehling*, f. 24. Novbr. 1856 i Kalkutta. † 3. Mai 1877 i Monghyr (Bengalen).
- VI. 2. *Johan Andreas Rehling*, f. 10. Oktbr. 1858 i Rungpore. † 1. Decbr. 1878 i Odder.
- VI. 3. *Metta Maria Rehling*, f. 8. Novbr. 1860 i Rungpore. Lever i Kbhvn. Oversætterinde og Lærerinde i Engelsk.
- VI. 4. En Pige, f. 30. Novbr. 1863. † spæd.
- V. 9. *Frederikke Augusta Rehling*, f. 2. Marts 1825 i Trankebar (dbt. 21. s. M. i Zionskirken). † 25. Marts 1878 i Helsingør.¹⁾ g. 9. Mai 1841 i Trankebar *Carl August Møller*, f. 6. Juni 1810 i Odense. † 12. Novbr. 1904 i Kbhvn²⁾. Student fra Odense 1827. cand. jur. 25. April 1832. 1836 Fuldmægtig v. Guvernementet i Trankebar. 1838 kst. Medlem af Guvernementet og Guvernementssekretær. 1847 entlediget. 1855 Underretsprøveprokurator i Helsingør. 1857 Underretsprokurator ssts. Kancelliraad. Søn af Sæbesyder Niels Møller og Marie Kirstine Carlsen.
- V. 10. *Mantze Regine Charlotte Rehling*, f. 4. Novbr. 1826. Lever i Kbhvn. Ugift.
- IV. 2. *Maren Haagen Rehling*, f. 14. Aug. 1777 i Egebjerg. † 13. Aug. 1827 i Præstø. g. 8. Oktbr. 1800 i Kbhvn. (Vor Frue Kirke) *Ole Christian Lassen*. † 19. Novbr. 1824 i Præstø. Isenkræmmer i Kbhvn. Kaptain i det borgerlige Artilleri.
- IV. 3. *Herman Dominicus Beckmann Rehling*, f. 19 Marts 1779 i Egebjerg. † 15. Febr. 1822 i Jydstrup. Student 1794 fra Frederiksborg. Hører ssts. 1800—04. Kandidat 1813. pers. Kapellan t. Volstrup og Hørby s. A. 26. Mai 1818 Sognepræst t. Uldum og Langeskov. 12. Aug. s. A. t. Jydstrup og Valsø-lille. Ugift. — »De allerede svage Kræfter maatte vige for de voxende Anstrengelser, og han sank i Dødens Favn, haardt savnet og oprigtigt begravet af de Mange, for hvilke han som Lærer, som Siælesørger, som Raadgiver, Trøster og Talsmand vil være uforglemmelig. Hans Bane gennem Livet var tung og ublid, men han vandrede den med en Reenhed og Fromhed, som kuns Faa paa Jorden«. (Thaarups fædrenel. Necrol. S. 184).
- IV. 4. *Elisabeth Regine Dorthea Wøldike Rehling*, f. 23. Novbr. 1781 i Egebjerg. † 6. Aug. 1826 i Kbhvn. (Vor Frue Kirke). g. 7. Oktbr. 1813 i Kbhvn. (Vor Frue Kirke) *Poul Johannes Berner*, f. 1778 i Patna i Bengalen. † 9. Febr. 1822¹⁾

¹⁾ Richters Dødsfald.

²⁾ Pers. Tidsskr. 5. R. 2. B. Till.

- i Randers. Student fra Frederiksborg 1794. Kandidat 1810. 7 Mai 1813 Kapellan v. St. Mortens Kirke i Randers. 28. Januar. 1817 Rang m. Kbhvns. Sognepræster. Søn af kgl. Resident Jørgen Henrik Berner og Maria Ulrica Schouw.
- IV. 5. *Hans Georg Diderik Adolph Rehling*, f. 6. Decbr. 1783 i Egebjerg. † 2. Septbr. 1834 i København, 5. Februar 1808 Student. Fændrik i 3. jyske Inf. Regiment, 7. Novbr. s.A. forsat til Marineregimentet, 2. Juni 1809 Sekondløjtnant. 1 Januar 1811 ansat i Kbhvns. Infanteriregiment. 30. Oktbr. 1813 forsat til dansk Livregiment. 23. Aug. 1814 forsat til de vestindiske Tropper som Sekondløjtnant à la suite m. Anciennitet fra 2. Juni 1809. Tiltraadte i Trankebar 8. Oktbr. 1816 ved 2. Komp. (Artill.). Guvernementet gav ham 20. Novbr. 1817 Ordre til midlertidig at kommandere Kompagniet i Kaptainens Fravær. Fik 1. Decbr. 1817 5 Rdl. Tillæg. Ved kgl. Resolution af 26. April 1818 fik han ligesom de øvrige dansk-indiske Officerer 50 pCt. Tillæg i Lønnen. Guvernementet ansatte ham 1. Oktbr. 1818 som Ingeniør ad interim. Reiste hjem 1820. Afsked 3. Juni 1821, derefter Portkontrollør i Kbhvn. Ugift. (jvnfr. Hirsch's Officerspersonalia).
- IV. 6. *Johan Samuel Theodor Gottlob Rehling*, f. 29. Septbr. 1785 i Egebjerg. Senere Skæbne kendes ikke.
- IV. 7. *Samuel Diderik Beckmann Rehling*, f. 31. Oktbr. 1786 i Hillerød. † 23. Aug. 1863 p. Frederiksberg. Frikorporal i danske militære Institut. Fændrik i norske Livregiment 27. Septbr. 1805 uden Anciennitet, forsat 12. Decbr. 1806 til bergenusiske Regiment Infanteri med Anciennitet fra samme Dato. Sekondløjtnant 6. Marts 1807. Premierløjtnant 25. Juli 1808, forblev i Norge efter Adskillelsen og avancerede til Kaptain (Hirsch's Officerspersonalia); vendte senere, naar vides ikke bestemt (ved Broderens Skifte 1834 levede han endnu i Bergen), tilbage til Danmark. Ved Gavebrev af 19. April 1863 stiftede han et Legat paa 2000 Rdl. og ved testamentarisk Disposition (Testamente af 6. Mai 1863, confirm. 7. Oktbr. s. A.) et Legat, der paa Skiftet efter ham (Kbhvns. Amts extraord. Skifter 1865 Nr. 24) blev udlagt med 19000 Rdl. (nu 46,300 Kr.) hvis Renter uddeles i Portioner paa 400 Kr. til trængende ugifte Døtre af mandlige Descendenter af Oberst Johan Rehling, forsaavidt de opholde sig i den dansktalende Del af Danmarks Rige. Naar ikke flere af disse er til, tilfalder Legatet Kbhvns. Sygehjem, hvor han døde. Han omtales i Skiftet som umyndiggjort. Ugift.

- III. 4. *Theodor Adolph Gottlob Rehling*, f. 21. Marts 1754 i Hasle. † 7. April 1759, begr. ssts. 10. April.
- III. 5. *Johanne Marie Dorothea Rehling*, f. 24. Aug. 1756 i Hasle. † 16. Mai 1759 ssts. begr. 21. Mai i Familiegravstedet i Petri Kirke.
- II. 2. *Anna Maria Rehling*, dbt. 1. Septbr. 1704 i Kbhvn., Nicolai Kirke, begr. 26. Aug. 1709 i Begravelsen i Petri Kirke.
- II. 3. *Anna Maria Rehling*, dbt. 29. Januar 1711 i Kbhvn, Nikolai Kirke. † 4. Oktbr. 1763, bisat i Familiegravstedet 11. Oktbr. s. A. — g. 1^o 19. Febr. 1727¹⁾. *Henrich Nicolai Wittmaack*, f. † begr. 9. Marts 1731²⁾ tysk Garnisonspræst i Kbhvn. 12. Febr. 1720. Tysk Hofpræst 25. Juni 1725. Auktion over hans Bogsamling, der omfattede godt 800 Bind, afholdtes hos Johan Rehling paa Amagertov i Juni 1731 (Hofetatens geistlige Jurisdiction. Skifte- og Auktions Dokumenter 1724—41). (Han g. 1^o 5. Novbr. 1721 (Helligaands K.) Maria Lisbeth Biørnsen. D. af Prokurator Berthel Biørnsen) — 1743 boede Enken hos sin Fader paa Amagertov. (Kopskattemandtallet af samme Aar). g. 2^o 1750³⁾ (Ægteskabstilladelsen er dateret 23. Septbr. 1750) *Henrich v. Gude*. f. i Rendsborg 1703. † 21. Mai 1782 i Rendsborg. Fændrik i Prins Christians Regiment 1725. Sekondløjtnant 1726. Premierløjtnant 1733. Premierløjtnant ved Landkadetkompagniet (og som saadan Rang m. Premierløjtnanter af Garden, d. v. s. som Kaptain af Infanteriet), s. A. karakt. Kaptain 1740. karakt. Major 1742. Sekondmajor i Kronprinsens Regiment 1747. Premiermajor s. A., karakt. Oberstløjtnant 1751. Sekond-Oberstløjtnant 1754. Premier-Oberstløjtnant 1758. karakt. Oberst 1758. Chef for Drabantgarden og Landkadetkorpset 1760. Drabantgarden opløst 1763. Afgik 1764 fra Landkadetkorpset og ansattes som Chef for Dronningens Livregiment. Generalmajor af Infanteriet og atter ansat som Chef for Landkadetkorpset 28. Aug. 1766. Var Kommandant i Kbhvn. under Juleaftensfeiden og er i den Anledning, vistnok ufortjent, blevet bebreidet Mangel paa Fasthed i sin Optræden. (Charl. Dorothea Biehls Breve i Hist. Tidsskr. III. R. IV. S. 419.) Hun betegner ham som uduelig, falsk og let at underkøbe og siger, at hans Ilsindighed og slette Hjerte havde gjort ham forhadet af sine undergivne, som han stedse havde behandlet

1) I. M. Michler: Verzeichnis d. Prediger d. Stadt Rendsburg. — Han var S. af Forvalter Eiler W. p. Hagen og Abigail Gude, D. af Borgmester i Rendsburg Claus G. og Abel Schmidt.

2) I Reimer Wildes Begravelse i Petri Kirke.

3) Sandsynligvis i Nicolai Kirke. Vielsesprotokollen savnes.

med Grumhed og Grovhed. (jvnfr. Biogr. Lex.). Afløstes 1772 af Eickstedt som Kommandant. Generalløjtnant 1774. Afsked 1779 og samme Aar fra Landkadetkorpset med Reservation af sin Gage.

Følgende Personer af Navnet Rehling eller lignende Former har ikke kunnet knyttes til den foranstaaende Stamtavle:

1. *Henrik Rehling*, g. m. *Catharina*, begr. 26. Febr. 1706 i Petri Kirke. Datter: *Margrethe Henriksdatter R.* begr. 19. Aug. 1707 i Petri Kirke g. m. *Wilhelm Blanckenheim* begr. 25. Septbr. 1708 ssts. Han var Oldemand for Bartsværlavet 1695 og 1699. (jvnfr. Persh. Tidsskr. 2. R. 4. B. S. 7 ff).

At der har været Slægtskab mellem Henrik R. og den ovenanførte Familie maa anses for givet, thi 1703 og 04 forekommer saavel Wilhelm Blanckenheim som hans Hustru som Faddere ved Johan R.'s Børns Daab i Nikolai Kirke. Da Slægtskabet ikke har kunnet bestemmes nærmere, (Sandsynligheden taler vel for, at Henrik R. var en Farbroder til Johan R.) har han og hans nærmeste fundet deres Plads her i Stedet for paa Stamtavlen.

2. *Claus Rehling*. Vintapper, g. m. *Elisabeth Beckmann* er nævnt ovenfor. De boede 1703 paa Østergade, da de 30. Juni fik en Søn Jochum, døbt i Nikolai Kirke.
3. *Christian Relling*. Remmesnider, død i den svage Tid. Skifte 1712. Enke: *Randine Andersdatter*. Børn: 1. *Hans Jacob*. 14 Aar. 2. *Christian*. 7 Aar. 3. *Hans Frederik* 4 Aar. 4. *Mette Elisabeth*, 15 Aar. *Anna Marie* 10 Aar. Formue: 162 Rdl. Gæld: 263 Rdl.
4. *Elisabeth Rehling*, g. m. Kancellisekretær *Frederik Cassius* fik 4 Børn døbte i Petri Kirke i Tidsrummet 1719—1726.
5. *Daniel Redlich* blev 27. Novbr. 1655 optaget i Silke-, Ulden- og Klædekræmmerlavet.
6. *Nicolaus Andersen Redling* boede 1633 paa Vestergade (Taksation over Boder og Skur samt udenbyes Jordskyld af 19. Decbr. 1633).
7. *Kirstine Rehling*, g. 17. Mai 1741 i Vor Frelsers Kirke m. *Thomas Nielsen Elsted*.
8. *Christen Andersen Rehling*, Vandinspektørs Hustru *Kirstine Marie*, døde 1743, 66 Aar gl. (Lengnicks Uddr. Frelsers Kirke).
9. *Johan Reding*, engelsk Kok, boede 1694 i Admiralgade nuv. Nr. 8. (O. Nielsen: Kbhvns. Hist. og Beskr. V. S. 324).
10. *Carl Philip Reheling*, Arbeidsmand. Skifte efter Hustruen *Inger Margrethe* afh. 1825. Forseglingssprt. 5. Fol. 913. Søn: Snedkersv. *Christian Frederik R.*

11. Frk. *Agnete Sophie Rethling* (?) begr. 5. Febr. 1773 (Persh. Tidsskr. I. 219).
 12. *Christian Rehling*. Sadelmager, fik et Barn begr. 19. Aug. 1709 paa Petri Kirkes gamle Urtegaard. (Petri Kirkes Begravelsesregnskaber).
 13. *Henrik Rehling* var Kateket ved Nicolai Kirke, hvor han havde Stridigheder med Sognepræsten Hans Hansen Mossin, der herfor blev afskediget 2. April 1738 (Wiberg). R. afskedigedes p. Gr. af sygelig Konstitution 9. Juli 1741 (Sjæll. aabne Breve Fol. 135) og fik samme Dag Reisepas udenlands (ssts. Fol. 126). Han kaldes ved denne sidste Leilighed: Studiosus. Han skal være død i Hernhut. I Stenderups Manuskript siges, at han var Søn af en Brændevinsbrænder paa Christianshavn, men var Slægten ganske uvedkommende, og stavede sit Navn Reeling.
 14. *Christian Ludvig Redlich* og *Margrethe C. Munch* fik 1742—1749 3 Børn døbt i Trinitatis Kirke. (Lengnicks Uddrag).
 15. *Christian Rudolph Redlich*, søgte 1701 om Byskriverbestillingen i Bergen; han havde været Cancellist i tyske Cancelli (Supplikprt. 1701. C. Nr. 318).
-