

Optegnelser om Familien Dajon i Danmark.

Af H. P. F. Barfod.

Familien Dajon har levet her i Landet ialfald 240 Aar (1624—1864), men er, som Navnet viser, af udenlandsk Afstamning. Den første her nævnte af Familien skriver sig selv Johan Dajon; men han skrives af andre Jan Dajon, og Sønnen skriver sig Jean Daion. Desuden skrives Efternavnet Dajong, Dason og Da Zong; men da disse Skrivemaader savner Begrundelse, er der her ikke taget Hensyn til dem. 1864 er Familien formentlig uddød i Danmark; men af Forespørgselen her i Tidsskriftets 4. Bind 1. Hefte, der har givet Anledning til, at disse Optegnelser ere samlede, synes det at fremgaa, at den endnu lever i Norge.

A. *Johan Dajon* blev 14. November 1624 af Christian IV. ansat som Boldmester i Kjøbenhavn med 40 Rdl. curant aarlig Løn. Men allerede 29. Januar 1628 klager han over, at han ikke har nydt det frie Bord, som var lovet ham hos Prinsen, fordi denne er rejst bort, og han ansøger derfor om Plads ved Sorø Kloster eller en anden god Plads, hvor han kan blive og have sit Udkomme. Han faar imidlertid ikke nogen anden Plads, men forbliver, hvor han er, til 1668, i hvilket Aar han formentlig er død. Den 31. December 1659 udsteder Frederik III. et Opraab til sine Hofbetjente om at vedblive med at yde Bidrag til Garnisonen, »eftersom os daglig dags berettes den store Nød og mangel, som vores egen Garnison her udi Staden lider for Underholdning og vores Middel nu ikke ere saaledes ved Haanden, at Garnisonen deraf tilbørligen kunde forplejes«, og deri nævnes, at Boldmester Jan Dajon har hidtil betalt 2 Rdl. maanedlig. Han havde 2 Børn (B. 1—2).

B. 1. *Marie Dajon* maa antages at være hans Datter, da »en Pige Marie Dajon holder Christenhuen ved Johan Dajons (C. 1.) Daab 30. Marts 1679.

B. 2. *Jean Dajon* ansøger den 20. April 1670 om at maatte faa den Plads som Boldmester, som hans Fader har haft i 44 Aar »først 25 Aar under Christian IV. og derefter 19 Aar under Frederik III.«, hvilken sidste har lovet ham Pladsen efter Faderens Død. Han beder nu »at Eders Majestæt af medfødt Naade og Mildhed naadigst vilde behage samme allerhøjestbemeldte sin Hr. Faders Løfte imod mig at konfirmere og mig bemeldte Boldhus at lade nyde, som min Fader det før mig haft haver, paa det min

Moder paa hendes Alderdom tillige med os efterladte Børn ikke derfra forskydes skulde«. Ved Bestalling af 10. Juni 1670 faar han Pladsen med 33 Rdl. 2 $\frac{1}{2}$ aarlig Løn. Hans Hustru, Gertrud Nielsdatter, var rimeligvis Datter af Prokurator Niels Michelsen og Anna Mathisdatter. De havde 7 Børn (C. 1—7).

C. 1. *Johan Dajon* døbt den 30. Marts 1679 i Frue Kirke i Kjøbenhavn; men mere vides ikke om ham.

C. 2. *Nicolaj Dajon* formentlig døbt efter 1680 og før 1687 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn; men dennes Kirkebog haves ikke før 1694, da hans yngste Søster (C. 7.) er døbt. Ved Bestalling af 14. Maj 1704, der er konfirmeret 17. December 1733 og 24. Oktober 1746 blev han Bygningsskriver i Kjøbenhavn og senere fik han Bestalling som Materialforvalter sammesteds. Den 26. Februar 1707 modtager han 5 Rdl. 2 $\frac{1}{2}$ 2 β til Udbetaling til Arbejdsfolk, der har bragt de store Billeder fra den gamle Christianshavns Kirke over i den nye (Frelserens Kirke) og 1719 bevidner han, at Reparationen paa en Kobberrende mellem Kollegiebygningen og Provianthuset, der var beskadiget »formedelst den ulykkelige Ildebrand«, er tilendebragt. Han døde den 22. Maj 1754 Kl. 5 Em. og ved Skiftet efter ham meldte sig kun de 4 Sønner 1) Johan, Sognepræst til Hyllested og Rosmus 2) Frederik, Kabinets- og Hof-Kleinsmed, 3) Frantz, Materialforvalter og 4) Nicolaj, Ejer af Asmindrup Kirke samt 5) 1 Søn og 3 Døttre af den afdøde Datter, Sophia Amalia i Ægteskab med den ligeledes afdøde Bogholder Lars Bentzen. Broderlodderne blev 422 Rdl. 1 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{7}{9}$ β og Søsterlodden 211 Rdl. » $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{7}{18}$ β . Han var gift første Gang med Malene Elisabeth Fersleff, der blev begravet den 6. Oktober 1727 Kl. 5 slet Aften i en af de smaa Urtegaarde ved Frue Kirkes nordre Side med Ligvogn og 2 Timers Sangværk. Med hende havde han 10 Børn (D. 1—10). Den 8. September 1728 Kl. 5 slet Em. blev han viet hjemme i sit Hus til Marie Ulrichsdatter Eggers, salig Johan Poulsen Bryggers. Efter Branden den 20. —23. Oktober 1728 bor hos ham paa Materialgaarden Guldsmed Detlef Brasschover »hans Hustrus Fader« og Brygger Nikolaj Finche »hans Hustrus Søn«; men hvorledes det forholder sig, vides ikke.

D. 1. *Gertrud Sophia Dajon*, døbt den 29. April 1706 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn.

D. 2. *Anne Cathrine Dajon*, døbt den 7. Januar 1708 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn.

D. 3. *Johanne Birgitte Dajon*, døbt den 16. April 1709 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn.

D. 4. *Johan Dajon*, døbt den 21. April 1711 i Nikolaj Kirke

- i Kjøbenhavn. Han er født den 18. April 1711, Student fra Slangerup 1729, var saa 2 Aar Huslærer i Christiania hos Anthon Müller, Cand. theol. ved Kjøbenhavns Universitet den 7. Juli 1736 med haud illaudabilis, var derefter 2 Aar Huslærer i Sorø hos Justitsraad og Landsdommer over Sjælland og Møen, Peter Bentzon Mylius, blev 16. September 1739 Sognepræst i Kornerup og Svogerslev i Sjællands Stift, 14. April 1747 til Hyllested og Rosmus i Aarhus Stift og blev begravet i Hyllested den 21. November 1788. Han var gift med Helene Aare, der blev begravet i Skjødstrup i Aarhus Stift den 28. Juni 1790, 79 Aar gammel. De havde 8 Børn (E. 1—8).
- E. 1. *Marie Magdalene Elisabeth Dajon*, døbt den 8. November 1740 i Kornerup Kirke i Sjællands Stift og død i Christiania den 7. September 1803. Hun blev den 8. Juni 1762 gift i Oslo med Christoffer Henriksen Calmeyer, Forvalter ved Birid Glasværk i Faaberg i Norge, med hvem hun havde en Datter, Helene Margrethe*), født i Birid 1764, død paa en Rejse i Kjøbenhavn 1830.
- E. 2. *Nikolaj Dajon*, døbt den 9. Marts 1742 i Kornerup Kirke, Student privat fra Aarhus 1760, tog Filosofikum den 2. Juni 1761 med laudabilis og juridisk Eksamen 5. September 1769 med »Ey Ubekvem—Temmelig Vel«.
- E. 3. *Halvor Dajon*, døbt den 24. Maj 1743 i Kornerup Kirke, og begravet sammesteds den 13. Februar 1744.
- E. 4. *Helene Margrethe Dajon*, døbt den 9. Juli 1744 i Kornerup Kirke, død den 16. August 1778. Hun var gift med Præsten Andreas Broch i Faaberg i Norge, født den 6. Juli 1746, død den 25. April 1818.
- E. 5. *Halvor Dajon*, døbt den 8. Juli 1745 i Kornerup Kirke, blev 1789 Fuldmægtig hos sin Fætter, Bygningskommissær Claus Dajon (G. 3.) og ved dennes Død den 2. Oktober 1813 konstitueret Bygningskommissær og Materialforvalter i Kjøbenhavn indtil den 9. September 1815, og ved Reskript af 16. Januar 1816 fik han overladt et lille Hus ved Materialgaarden som Bolig for Livstid. Han døde den 11te Maj 1827 og blev begravet den 16. Maj ved Frue Kirke.
- E. 6. *Frederica Lovisa Dajon*, døbt den 4. April 1747 i Kornerup Kirke, død ugift den 13. Juni 1822 i Aarhus.
- E. 7. *Gertrud Sophie Dajon*, døbt den 28. Juli 1748 i Hyllested Kirke og begravet sammesteds den 6. Juni 1749.
- E. 8. *Anna Sophie Dajon*, døbt den 3. Marts 1751 i Hyllested Kirke, død ugift den 10. Marts 1813 i Aarhus.

*) Hun blev i Januar 1787 gift med Løjtnant og Magasinformaster Tycho Diderich Castberg, født 1755, død 21. Maj 1801, hvorved hun blev Stammermoder til baade en norsk og en dansk Gren af Familien Castberg.

- D. 5. *Jens Dajon*, døbt den 9. Juli 1713 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn.
- D. 6. *Nicolaj Dajon*, døbt den 8. Marts 1715 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn og begravet sammesteds den 6. Juli 1716.
- D. 7. *Sophie Amalie Dajon*, døbt den 28. Januar 1716 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn og begravet den 20. Oktober 1752 ved Frue Kirke i Kjøbenhavn. Hun var gift med Bogholder i Rentekammeret Lars Bendtsen, begravet den 27. Marts 1754 ved Frue Kirke, 51 Aar gammel. De havde 4 Børn, Nicolaj, døbt i Nikolaj Kirke 9. September 1739, Annicke Marie, der i Skiftet efter Morfaderen angives at være 15 Aar, Magdalene Elisabeth, døbt i Frue Kirke 3. Februar 1745 og Frederica Lovisa, døbt i Frue Kirke 26. Juli 1748.
- D. 8. *Frederik Dajon*, døbt den 25. September 1717 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn. Han blev 1736 antaget som Lærling ved Brandvæsenet i Kjøbenhavn, fik Borgerskab som Kleinsmed sammesteds den 29. Marts 1747, blev ved Skjøde af 12. December 1752 sammen med sin Broder Nicolaj (D. 10) Ejer af Asminderup Kirke med Bøndergods i Ods Herred, blev ved kongelig Bestalling af 2. Maj 1755 ansat som »Anden Vicebranddirektør ved Brand-Verket« i Kjøbenhavn; men allerede i en Ansøgning af 6. Juli 1758 fra Cay Friderick Mentz om Embedet som første Vicebranddirektør skriver denne som Støtte for sin Adkomst dertil, at han »siden forrige Anden Vice-Brand-Directeur Dajons absence ved alle forefaldene ulyckelige Ildsvaader upaaklagelig allerunderdanigst har forrettet saavel sidstmældtes som den mig Allernaadigst anfortroede Tredie Vice-Brand-Directeur-Tjeneste«, hvoraf synes at fremgaa, at Dajon er forsvunden paa en irregulær Måde. Han blev 1750 (Copulationspenge betalt 16. Februar) gift med Malene Sophie Mørck, der døde i Marts 1803 i Drammen (formentlig hos sin Søn Johan (F. 2.) 78 Aar gammel. I Bureauchef W. Lassens efterladte Papirer i det norske Rigsarkiv kaldes hun »en ædel og virksom Kone«. De havde 3 Børn (F. 1—3).
- F. 1. *Nicolaj Dajon*, døbt den 18. Februar 1751 i Bremerholms Kirke i Kjøbenhavn.
- F. 2. *Johan Dajon*, døbt den 8. December 1752 i Bremerholms Kirke i Kjøbenhavn. Han er født den 5. December 1752, blev 1790 Tolder og Consumtionskasserer i Frederikshald, 1797 Told- og Consumtions-Inspektør i Drammen, 1807 Kammerraad, opholdt sig som Pensionist dels i Birkerød, dels i Kongens Lyngby paa Sjælland, hvor han døde den 20. April 1843. Han stiftede 1831 et Legat paa 10,000 Rdl. for værdige, trængende ugifte

Fruentimmer først af hans og hans Hustrus Familie, dernæst for Døttre efter civile Embedsmænd, fortrinsvis Fuldmægtige, Kancellister og Kopister i de kongelige Kollegier; ogsaa Enker af de to Familier kunne komme i Betragtning. Han var gift med Ingeborg Christine Westerholdt, døbt den 2. Oktober 1757, død den 10. Juni 1829, Datter af Friderich Westerholdt og Johanne Thøgersen. I Anledning af hendes Død er i Berlingske Tidende for 19. Juni 1829 indrykket følgende Vers uden Underskrift:

Længe Støvet tragted' efter Hvile;
 Øjets Lys Du, ak! forlængst, berøvet var;
 Fredens Engel derfor vilde smile,
 Og paa lette Vinger Dig til Himlen bar.
 Der Du Lyset atter vil gjenfinde,
 Dobbelt klart det straale paa Din Himmelvej!
 Men med Æmhed Hjertet Dig vil minde,
 Vil Dig offere mangel-mangel Glem mig ej!

F. 3. *Sophie Elisabeth Dajon*, døbt den 21. Juni 1756 i Bremerholms Kirke i Kjøbenhavn.

D. 9. *Frantz Dajon*, døbt den 21. Januar 1719 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn. Han blev ved Bestalling af 3. September 1744 beskikket til at være Bygningsskriver i Kjøbenhavn, »naar hans Fader ved Døden afgaar og i midlertid at være ham formedelst hans Alderdom udi Tjenesten assisterlig«. 1754 blev han tillige Materialforvalter og 1765 Bygningskommissær. Ifølge Kontrakt af 24. September 1769 mellem Kongen og Wiedevelt om Udførelsen af Frederik V's Gravmonument i Roskilde skal han modtage og opmaale det hertil fra Italien kommende Marmor. En kort Tid var han »Forvalter over de fra Frederiks Stenbrud paa Bornholm kommende og sælgende Sten«, men blev efter Ansøgning løst fra denne Bestilling den 5. April 1773. Han døde den 10. Marts 1794, 75 Aar gammel »af Alderdom« og blev begravet den 14. Marts ved Nikolaj Kirke. Han blev gift i Vordingborg den 23. September 1746 med Agnete Plum, født i Veterslev 1718, død den 16. August 1787 af Brystsyge, begravet den 24. August ved Nikolaj Kirke, Datter af Sognepræst i Veterslev og Høm, Claus Johansen Plum, født i Kjøbenhavn 1669, død i Veterslev den 20. September 1739 og Hustru Agnete Danielsdatter Kellinghusen, født 1675, død 1736. De havde 3 Børn (G. 1—3).
 G. 1. *Nicolaj Dajon*, døbt den 26. Januar 1748 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn. Han er født den 21. Januar, var Billedhugger, Professor og Direktør for det konge-

lige Akademi for de skjøne Kunster i Kjøbenhavn og døde som saadan ugift den 12. December 1823; men efterlod sig en Søn, der dog ikke bar hans Navn. I hans Dødsanmeldelse i Adresseavisen for 16. December 1823 hedder det: »Han var en lige saa ædel Menneskeven som ivrig og heldig Dyrker af sin Kunst og enhver, der kjendte ham, maa derfor sørge ved hans Bortgang«. Bl. andet skyldes Gravmælet i Holmens Kirke over Tordenskjold og en af Figurerne paa Frihedsstøtten ham.

G. 2. *Agnete Dajon*, døbt den 23. Maj 1749, død den 24. Juli 1824. Hun var gift med Præsten Gregers Zimmer Henriksen Røder, der 5. Juni 1767 blev Sognepræst i Kirkehelsing og Drosselbjerg i Sjællands Stift, født den 15. August 1733 i Vemmelev, død sammesteds den 24. Juni 1782, begravet i Kirkehelsing den 3. Juli. De havde 3 Sønner og 3 Døttre.

G. 3. *Claus Dajon*, døbt den 7. April 1751 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn, Student fra Frederiksborg 1769, tog Filosofikum den 10. Maj 1770 med haud og juridisk Eksamen den 25. November 1774 med Bekvem. Den 1. August 1780 skriver Arveprins Frederik til Rentekammeret: »Dajons Søn kan gjerne blive hans Faders Eftermand«. Den 7. April 1781 indstiller Rentekammeret ham og den 18. April 1781 giver Kongen ham Bestalling som Bygnings-Skriver-Commissær- og Controleur »dog saaledes, at han, saalænge hans Fader Frantz Dajon lever og vedbliver disse Embeder, ikke nyder nogen Gage af vores Kasse«. Den 13. November 1782 anmoder Rentekammeret ham om at lade det hvide italienske Marmor til Dronning Louises Monument transportere fra Frederiks Kirkeplads til Materialgaarden, hvor Monumentet skal fuldføres. Han førte Tilsyn med Brokkensbod og stillede Beværtningen der til Auktion 1792 og bortforpagtede Huset 1793. Han døde den 2. Oktober 1813 af »Forstoppelse i Leveren« og blev begravet den 7. Oktober. Den 3. Oktober 1787 blev han gift med Marie Cathrine Terkelsen »salig Jakob Hagedorns Enke«, død den 16. Februar 1802 af Brystsyge, 51 Aar gammel, begravet den 20. Februar. Den 21. Maj 1806 blev han gift med Helene Birgitte Agerschow, som døde den 19. Februar 1846, 92 Aar gammel. Boet efter hende beløb sig til Netto 148 Rdl. 3 $\frac{1}{2}$, »hvilken Beholdning, da det til Arvingerne udstedte Proklama er udløbet, uden at nogen har meldt sig, bliver at indbetale i Finantskassen«. Zahlkassen kvitterer den 23. September 1847.

D. 10. *Nikolaj Dajon*, døbt den 16. Januar 1720 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn, var i 8—9 Aar Skriver i det kongelige Rentekammer »uden Employ«, hvilket vel vil sige uden Løn. Ved Skjøde af 12. December 1752 blev han sammen med sin Broder Frederik (D. 8) Ejer af Asminderup Kirke med Bøndergods i Ods Herred, hvilket han solgte ifølge Skjøde af 20. Juni 1770 for 2,400 Rdl. dansk courant »saaledes som det nu befindes og ved Mageskifte er forandret«. Den 11. Juli 1769 ansøger han om Embedet som Byskriver i Nykjøbing paa Sjælland og Birkeskriver i Draxholm Birk, da han er »i maadelige Omstændigheder ved Landvæsenets Brug«, og den 18. August s. A. bliver han beskikket til Embedet. Han døde i Nykjøbing den 2. Juni 1791. Den 6. April 1753 blev han i Enkeprovstinde Holsts Hus i Hyllested gift med Helle Christence Nielsdatter Holst, Datter af Præst i Hyllested og Rosmus, Provst Niels Jensen Holst og Hustru Anna Sophie Schacktafel. De havde en Søn (H. 1.). Den 14. April 1763 blev han i Lyngby paa Djursland i Aarhus Stift gift med Søster Johanne de Hemmer, døbt sammesteds den 5. April 1736, Datter af Præst i Lyngby og Albøge, Provst Hans Christoffersen de Hemmer, og Hustru Anna Sophie Østergaard. De havde en Søn (H. 2.).

H. 1. *Niels Holst Dajon* døde den 7. Oktober 1791 som Forvalter paa Antvorskov, 37 Aar gammel og er altsaa født omtrent 1754. Han var gift med Anna Catharina Ludvigsen, der 1778 opholdt sig paa Nøragergaard i Durup Sogn i Himmerland. De havde en Datter (I. 1.).

I. 1. *Anna Mathea Dajon*, hjemmedøbt den 2. Marts 1786 og fremstillet i Sct. Peders Kirke i Slagelse den 7. April s. A., døde den 29. Marts 1864 og blev begravet den 3. April paa Holmens Kirkegaard i Kjøbenhavn, i hvis Bøger hun fejlagtig er kaldt Mathea Dorthea. Hun blev gift den 28. Maj 1811 med Præsten Johan Rabe, født 1777 i Svendborg, blev den 17. Maj 1811 Sognepræst i Veggerslev og Villersø i Aarhus Stift, død den 27. Juli 1821 i Kallundborg paa en Rejse. De havde en Søn, Niels Sigvard Ditlev, døbt i Veggerslev den 17. Juli 1814. Hun blev anden Gang gift med Kaptajn Johan Henrik Lindberg, der den 21. November 1818 blev Told- og Consumtions-Kasserer i Skjelskjør, den 13. September 1826 forflyttedes til Slagelse og døde den

30. Oktober 1855, 77 Aar gammel. Han var første Gang gift i Horsens den 19. December 1808 med Kirstine Sophie Neuling, død sammesteds den 9. September 1815, 32 Aar gammel, Datter af Distriktskirurg N.

H. 2. *Hans Henrik Dajon*, døbt i Asminderup Kirke i Sjællands Stift den 16. Marts 1764 og begravet sammesteds 10 Dage efter.

- C. 3. *Giertrud Dajon*, gift med Mogens Petersen Herløv, død som Kaptajnløjtnant i Søetaten og begravet i Fjellerup i Djursland i Aarhus Stift den 22. April 1729. De havde en Søn, Petter Johan, døbt 11. September 1713 i Holmens Kirke i Kjøbenhavn, en Datter, Gertrud Marie, døbt i Nørager Sogn i Aarhus Stift, Sønderhald Herred 27. Januar 1721, en Datter, Anne Birgitte, døbt 15. Januar 1725, begravet 26. April 1730 sammesteds, en Søn, Michael Suhr, hjemmedøbt 26. Juni 1727 i Fjellerup.
- C. 4. *Anna Margrethe Dajon* levede ugift adskillige Aar i Rekkende Præstegaard hos sin Søster Dorthea Emerentze (C. 7.), der var gift med Præsten Hans Frits i Alleslev. Hun nævnes ofte som Fadder der og blev begravet der den 8. Januar 1745, 57 Aar gammel.
- C. 5. *Birgitte Dajon* angives hos Wiberg at være født omtrent 1689 og død 1747. Hun var gift med Præsten Erik Villadsen Lyche, født paa Bornholm i November 1685, Sognepræst til Sct. Jørgensbjerg og Sct. Ibs i Sjælland Stift den 29. Maj 1719, begravet i Sct. Jørgensbjerg Kirke den 26. Maj 1723, 37 Aar gammel. De havde 2 Døttre, Mette Sophie, døbt 15. Januar 1721 i Sct. Jørgensbjerg Kirke, og Ericka, døbt 28. Juni 1723 sammesteds.
- C. 6. *Kirstine Marie Dajon* er begravet den 28. Maj 1745 paa Sct. Jørgensbjerg Kirkegaard, 53 Aar gammel. Hun blev første Gang gift med Snedker Erik Frantzen Berg i Rosengaarden i Kjøbenhavn, der forinden havde været gift med Helvig , der blev begravet 27. Oktober 1711, 50 Aar gammel. Kirstine Marie og Erik Frantzen havde en Søn, Frantz, døbt 10. Februar 1713 i Frue Kirke i Kjøbenhavn, og deres $\frac{3}{4}$ Aar gamle Barn blev begravet 16. November 1722 ved Frue Kirke. Anden Gang blev hun gift med Peter Andersen Fischer, Forpagter paa Bidstrup Ladegaard ved Roskilde, med hvem hun havde en Søn, Jens, døbt 24. Maj 1731 i Sct. Jørgensbjerg Kirke. Fischer blev 1746 (Copulationspenge erlagt 23. Juli) gift med »Jomfru Jens-inne Æreboe Busch«. Han døde 15. Oktober 1757, begravet 21. Oktober paa Sct. Jørgensbjerg Kirkegaard 63 Aar gammel.

C. 7. *Dorthee Emerentze Dajon*, døbt den 30. Oktober 1694 i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn. Hun var gift med Magister Hans Hansen Fritz, født i Helsingborg i Januar 1694, Rektor i Slangerup 1722, Sognepræst i Alleslev i Sjællands Stift 25. Juli 1729, hvor han blev begravet 27. August 1762. De havde 2 Døttre, Magdalene Elisabeth, døbt i Slangerup 19. Maj 1728, begravet i Alleslev 19. Maj 1758, og »Anne Gertrud, Præstens Datter«, der 17. November 1740 nævnes som Fadder i Alleslev Kirke, samt en Søn, Hans Frederik, døbt i Alleslev 16. Februar 1734. »Dorthea Emerentze, Magister Hans Fritz's Hustru« er nævnt som Fadder i Slangerup 1725 og altsaa gift før den Tid, og hun er død efter 16. Februar 1734.
