

## Den adelige Slægt de Ulrichsdal<sup>1)</sup>.

Af E. A. Thomle.

Familiens Stamfader Wilhelm de Ulrichsdal var en Søn af Hs. Ex. Ulrich Fredrik Gyldenløve, Greve til Laurvig og Tønsbergs (Jarlsbergs) Grevskaber, Statholder og høistkommanderende General i Norge (fra 1664—1699), General-Feltmarskalk, Oberkammerherre, Ridder af Elephanten etc. Ligesom Gyldenløve selv, som bekjendt, var en uægte Søn af Fredrik III med en holstensk Jomfru Margrethe Pape (eller von Pappen), der siden blev ophøiet til Baronesse af Lovendahl, saaledes var foranførte Wilhelm de Ulrichsdal igjen en naturlig Søn af Statholder Gyldenløve med Maria Meng, en Datter af den formuende Kjøbmand paa Frederikshald Ole Christenssøn og Maren Meng, en Datter af Præsident Nils Hanssøn Meng. Maria Meng blev siden gift med Generalmajor og Commandant i Bergen Johan Fredrik Tuchsén († i Bergen 19. Decbr. 1730), der saaledes blev Stedfader til Wilhelm de Ulrichsdal.

Wilhelm de Ulrichsdal var født 25. Januar 1692, uden Tvivl i Norge, † i Fredrikstad 27. Aug. 1765 (begravet i Kirken 7. Sept. s. A.), 76 A. gl. I en Rulle i Det norske Rigsarkiv siges han vistnok født i Danmark 1699. Men dette er dog nok urigtig og kun skeet for at skjule hans virkelige Fødsel. Han blev 1. Marts 1710 Cornet i 2. Fynske nat. Rytter-Reg., 26. Juni 1711 Lieutenant og 10. Decbr. 1714 Captein sammesteds. Den 20. Juli 1715 blev han Ritmester og 10. Decbr. 1717 Capitaine i Livgarden til Fods. I 1720 kom han tilbage til Norge, idet han 18. Novbr. d. A. blev Oberstelieut. ved Oberst Poulsens gev. Dragonregiment til Fods, det senere nordenfjeldske gev. Inf. Reg. — Under 28. Octob. 1726 blev han optaget i den danske Adelsstand under Navnet de Ulrichsdal og med følgende Vaaben: Skjoldet firdelt af Guld og Rødt, i 1. og 4. Felt en med 3 sexoddede Guldstjerner belagt blaa Bjelke, i 2. og 3. Felt to krydsvise satte Guldstandarter med hvide Faner. Paa Hjelmen en gul Struds-fjær mellem 2 røde og hvide. — Den 11. Octob. 1729 fik han Obersts Karakter, blev 30. Juni 1733 virkelig Oberst og Chef for 2det Smaalenske nat. Inf. Reg., boede som saadan først i Tønsberg, senere

<sup>1)</sup> Familienavnet skrives ogsaa undertiden »Ulricsdal«; men det er neppe rigtig. Baade skrev General Ulrichsdal selv sit Navn med ch og saaledes staves Navnet ogsaa i det originale Adelspatent.

i Laurvig, idet han 31. Aug. 1736 tog vestre Laurvigske Compagni til sit Livkompagni. Den 14. Marts 1740 blev han Chef for nordenfjeldske gev. Inf. Reg., 15. Juni 1742 Generalmajor og 28. Octob. 1749 Ridder af Danebrog med Symb.: »Plus être que parôître«. Den 12. Octob. 1754 blev han Commandant i Fredriksstad og fra traadte da Regimentscommandoen, blev 31. Marts 1751 General-lieutenant og var i Ledigheden efter General Arnoldt fra 24. Decbr. 1758—14. Marts 1759 og i Ledigheden efter General Grüner fra 18. Febr. 1763—4. April 1764 kommanderende General i Norge. Under 16. October 1760 blev han General til Fods. Han erholdt efter Ansøgning Afsked fra Krigstjenesten 29. Mai 1765 med fuld Gage i Pension »i Henseende til hans Alder samt lange og roesværdige Tjeneste«. Han døde kort efter.

Gift i Kjøbenhavn 30. April 1721 med *S u s a n n a C a t h a r i n a E r l u n d*, født i Hamburg 27. Juli 1704, † i Fredrikstad 12. Juli 1747 (Liget blev bisat i den Ulrichdalske Begravelse i Fredrikstads Kirke<sup>1)</sup>), men siden ført til Laurvik), Datter af den bekjendte Brevbryder Etatsraad Christian Erlund, der under Fredrik IV. var Postinspecteur i Kjøbenhavn, og 1ste Hustru Marie Elisabeth Albertin. (12 Børn).

- a. 1. *Ferdinand Christian de Ulrichsdal*, født i Fredrikstad 30. Decbr. 1721 (døbt 19. Januar 1722), † der 23. Febr. 1731 (begr. i Kirken 26. s. M.), 9 A. gl.
- b. 1. *Wilhelm de Ulrichsdal*, født i Fredrikstad 4. Januar 1723 (døbt 7. s. M.), † der 27. Marts 1724 (begr. 30. s. M.), 1 A. gl.
- c. 1. *Henrik de Ulrichsdal*, født i Fredrikstad 14. Januar 1724 (døbt 19. s. M.), † der 23. s. M. (begr. 25. s. M.), 8 D. gl.
- d. 1. *Maria Elisabeth de Ulrichsdal*, født i Fredrikstad 2. Febr. 1725 (døbt 6. s. M.), † paa Løkkeberg ved Fredrikstad 29. Octob. 1769 (begr. i Fredrikstad 7. Novbr. s. A.), 44 A. gl. Hun sad i uskiftet Bo efter Manden med sine 3 Børn (1 Søn og 2 Døtre) ifølge kgl. Bevilling af 1. Okt. 1755.

Gift i Fredrikstad 13. Decbr. 1746 med daværende Capitaine *J o a c h i m (J o c h u m) V a g e l*, født i Strømstad 1705, † i Laurvig under et midlertidig Ophold der 16. Aug. 1765, Søn af Handelsmand i Strømstad, senere i Fredrikstad Mathias Jochumsson-(Vagel) og Maria Brinck.

<sup>1)</sup> I 1792 var den Ulrichdalske Begravelse under Taarnets Fod i Frederiksstads Kirke forfalden, saa den maatte »removeres«, for at ikke farlige Følger skulde opstaa.

Han blev 21. Marts 1729 Værksbasse ved Fortificationen i Norge, fik 29. Juni 1733 Underconducteurs og 16. April 1734 Conducteurs Character, blev virkelig Conducteur 20. Januar 1738 og fik 5. Januar 1739 Ingenieur-Capitaines Character, »dog uden Præjudice for de ældre«. Den 14. Febr. 1748 ansattes han ved Fæstningsarbejderne i Fredrikstad, fik 24. Decbr. 1749 Ingenieur-Majors Character, ligeledes »uden Præjudice for de ældre i denne Etat«, blev 3. Marts 1751 Overconducteur og fik 28. Febr. 1753 Rang med Majorer af Garden (?: med Oberstl. af Inf.) fra 24. Decbr. 1749 at regne. Den 20. Febr. 1754 blev han ansat som reformé Major ved Oberst Reichweins søndenfjeldske gevorbne Inf. Reg.

- a. 2. **S u s a n n e M a r i e V a g e l**, født i Fredrikstad 29. Febr. 1748, † i Christiania 25. Januar 1820 (begr. i Akershus Slotsmenighed 1. Febr. s. A.), 72 A. gl.

Gift i Vang paa Hedemarken 27. Febr. 1773 (viet i Huset efter kgl. Bevilling) med sit Sødskendebarn Major **J o a c h i m W e s s e l**, født paa Vestby Prestegaard i Smaalenene 1739 (døbt 25. Febr. s. A.), † paa Nedrekværn i Vang 17. Juni 1791 (begr. 17. Juni s. A.), 50 A. gl., Søn af Sogneprest til Vestby Ole Wessel og Hedevig Magdalene Vagel. Han blev 18. Juni 1755 Underofficer i 1ste Oplandske nat. Inf. Reg., var fra 3. April 1758—8. Marts 1760 Elev af den matematiske Skole i Christiania, blev Fænrik 23. Januar 1760 og Seclieut. 18. Aug. 1762, begge Dele i 1ste Oplandske nat. Inf. Reg. Den 1. Januar 1766 blev han Premierl. ved Vangske Comp. i samme Regiment og 17. Marts 1786 Capitaine og Chef for Vestre Hedemarkske Compagni sammesteds. Efter Ansøgning erholdt han 22. Mai 1789 Afsked af Krigstjenesten med Majors Caraceter og 200 Rdl. i aarlig Pension. Under sin militære Tjenstgjøren blev Major Wessel hyppig brugt som Landmaaler og Conducteur, tildels i uveisomme Fjeld- og Udmarker, hvorfor hans Helbred blev stærkt medtaget. Ved Skjøde af 14. April 1776, thgl. 4. Juli s. A., købte han af Broderen Cancelliraad Jens Grombech Wessel Gaarden Nederkværn i Vangs Præstegjeld, af Skyld  $1\frac{1}{4}$  Sk d,  $\frac{1}{2}$  Hud, 24/. Foring, 2/. Visøre, 40/. Holding,  $1\frac{1}{2}$  Rdl. Arbejdspenge,  $\frac{1}{2}$  Rdl. Foernød og 24/. Foersau med Bygsel og Herlighed, for en Kjøbesum af 1200 Rdl. Da Prisen var saa lav, forbeholdt Broderen sig Gaardens Fiskeri, saaledes at det altid skulde staa ham frit for at lade fiske med eget Vad eller Næt, og at Nedrekværns Opsidder desuden aarlig skulde levere paa Stor-

hammar 24 levende og 30 døde Ørretter mod Betaling for Tilbringelsen. Desuden forbeholdt han sig Maling paa Kværnen og Skur paa Saugen mod sædvanlig Betaling. Dersom der skulde opstaa Tvist om Fisket eller om Maling og Skur, skulde Gaarden igjen kunne indløses af Sælgeren mod den Pris, den da maatte være værd. — Major Wessel var en fremragende Landmand, og under hans Haand blev Nedrekværn et fuldkomment Mønsterbrug, hvilket i 1778 og 1779 indbragte ham det kgl. danske Landhusholdnings-selskabs store Guldmedaille og store Sølvmedaille »for Stengjærdes Sætning« og »for Flid og Vindskibelighed i Agerbruget«. I 1777 erholdt han ligeledes 150 Rdl. som 1ste Præmie af de ved kgl. Rescript af 10. Aug. 1775 udsatte Præmier til Belønning for udmærkede Fortjenester i Agerdyrkningen og Landhusholdningen af kgl. Embedsmænd. — Han oprettede paa Gaarden et betydeligt Møllebrug med Sigtekværn og en hollandsk Grynkværn med Stampe og Valkemølle, optog i 1777 9 $\frac{1}{4}$  Maal (a 2744 □ Alen) ny Aker, hvoraf den udryddede Sten, henved 20,000 Læs, dels blev brugt til 671 Favne Stengjærder (2 Alen brede og 2 $\frac{1}{2}$  Alen høje). Samme Aar gravede han 516 Favne Veiter med Sten i Bunden. Han opbyggede Husmandspladse, satte Præmier for Oprydning, anlagde en Frugthave og plantede Træer langs Veiene, lod forfærdige uldne og linnede Tøier, alle spundne, vævede og farvede i hans eget Hus. I 1778 opryddede han 13,720 □ Alen ny Aker af en tilforn ganske uduelig med Sten opfyldt Grund, hvoraf 10,000 Læs blev bortførte og siden brugte dels til Gjærder og dels til en Bro ud i Mjøsen 546 Alen lang og 3 Alen bred. Han opryddede samtidig 190,000 □ Alen unyttig Jord, der senere ved Veiter og Grøftning bleve forvandlede til godt Engeland, og opdæmmede endelig et lidet Fjeldvand, der forsynte hans Møller, Kværne og Sagbrug med Driftsvand. Ogsaa Konen, der nærmest forestod Husflidsarbejderne i Hjemmet, erholdt i 1780 og 1786 det kgl. danske Landhusholdnings-selskabs »første« og »mindre« Sølvmedaille.

(2 Børn).

- b. 2. Christian Wilhelm Vagel, født i Fredriksstad 1749, † paa Gaarden Tofsrud i Løitens Prestegjeld paa Hedemarken 5. Januar 1790 (begr. 18. Febr. s. A.), 40 A. gl. Han blev 28. Decbr. 1759, 10 A. gl., Færrik reformé i 2det Vesterlenske nat. Inf. Reg., 22. Sept. 1762 Seclieut. reformé sammesteds. Han havde Sergeants Nr., men havde paa Grund af sin Ungdom ikke været ved Regimentet, men

opholdt sig i Kjøbenhavn, for »at lære adskillige Viden-skaber«. Den 5. Marts 1765 udgik han af Sergeants Nr. og nævnes ikke blandt Regimentets Officerer i 1766. Fra 1. Juli 1767 til 1. Mai 1769 var dette forenet med 1ste Vesterienske nat. Inf. Reg. og Vagel afgik da paa Vartpenge. Den 1. Mai 1769 deltes imidlertid igjen Regimentet og Vagel blev da s. D. ansat som virkelig Seclieut. i søndenfj. gev. Inf. Reg. og 4. Marts 1773 som Premierl. i 1ste Smaalenske nat. Inf. Reg. Herfra erholdt han efter Ansøgning Afsked 12. April 1775, da han s. D. blev virkelig Krigsraad. I den kgl. Bevilling af 1774 kaldes han »vores Generalauditeur«, men dette maa utvivlsomt være en Skrivfeil, da han først Aaret efter blev Krigsraad, hvilket var en langt lavere Titel. Da han ved sit Egteskab blev interesseret i den af Konen efter hendes 1ste Mands Død drevne Handelsforretning, mente han uden videre at kunne fortsætte denne. Men da dette ikke kunde ske uden Borgerskab og da ingen efter Byens Privilegie kunde erhverve saadant uden at have tjent 7 Aar »som Dreng« og »3 Aar som Karl«, maatte han søge kgl. Bevilling, hvilken han efter anbefaling af Byens eligerede Mænd og Stiftamtmanden erholdt 28. Juni 1776, hvorefter han 28. Januar 1777 erholdt Borgerskab som Kjøbmand i Christiania. Under 21. Decbr. 1780 købte han imidlertid for 3590 Rdl. Dragonkvarteret Gaarden Tofsrud, af Skyld 5 Huder, med 2 underliggende Odegaarder Lille Hof, 1 Hud, og Bjørnstad Engeslet, 3 Skind med Bygsel, i Løitens Prestegjeld paa Hedemarken af Jørgen Larsson Hønningstad, og her boede han siden til sin Død. Den 25. Oktober 1782 blev han optaget i den danske Adelsstand med Morfaderens Navn Ulrichsdal og Vaaben, men hverken han eller hans Efterkommere have nogensinde brugt Navnet. Tofsrud blev efter Vagel og Kones Død ved Auction i deres Bo 25. Marts 1790 for 4820 Rdl. solgt til Korporal Nils Olsson Balke, der fik Skjode paa Eiendommen 14. April 1792.

Gift i Christiania 1. Juni 1775 (viet i Huset efter kgl. Bevilling af 30. Decbr. 1774 uden Trolovelse og Lysning) med Christine Sophie Jentoft, født i Stauge Prestegjeld paa Hedemarken 1754 (døbt 8. Juli s. A.), † paa Tofsrud i Løiten i Januar 1790 (begr. 18. Febr.), 36 A. gl., Datter af Justitsraad og Lagmand over Hedemarkens og Oplandenes Lagdømme Johan Arnt Jentoft og 1ste Hustru Christiane Lachmann. Hun var, da hun egtede Vagel, Enke: gift 1) i Romedal paa Hedemarken 1773

(trol. der 12. Marts s. A.) med Kjøbmand i Christiania **Lars Jacobsen**, født i Christiania 1749 (døbt i Vor Frelser's Kirke 17. Mai s. A.), † der 1773 (begr. paa Byens Kirkegaard 7. Decbr. s. A.), 26 A. gl., Son af Raad- og Handelsmand Jens Jacobsen og Sara Corneliusdatter. Han tog Borgerskab som Kjøbmand i Christiania 15. Juni 1773, men døde allerede  $\frac{1}{2}$  Aar efter. (2 Sonner).

- a. 3. **Laurits Vagel**, født i Christiania 1. Juni 1776 (døbt i Vor Frelser's Kirke 11. s. M.), † i Larvik 23. April 1847 (begr. 29. s. M.), 71 A. gl. — Han blev 6 Aar gammel 22. Mai 1782 Seclieut. à la suite i Armeen, 20. Novbr. 1789 Secl. à la suite i nordfj. gevb. Inf. Reg., 5. Marts 1790 virkelig Premierl. i Nordenfj. gevb. Inf. Reg., konfirmerede i Løitens Kirke 1. Aug. s. A. og var fra 25. Aug. s. A.—30. April 1794 Elev af den matematiske Skole i Christiania, hvor han ved sin Afgang erholdt Sølvmedaillen »for Dyd og Flittighed«. Den 1. Januar 1792 blev han forsat til 1ste Akershusiske nat. Inf. Reg., hvor han stod ved Hadelandske Comp., blev 5. December 1800 Capitaine og Chef for øvre Valderske Compagni med Gage fra 11. Decbr. 1801; søgte i 1802 om at komme til Hadelandske Comp. og ved Generalkomandoens Resolution af 20. Okt. d. A. fik han Løfte om, at han kunde gjøre sig Haab herom, naar Compagniet blev ledigt. Blev 2. Novbr. 1804 Chef for ytre Valderske Comp. og overgik 1. Juli 1810 til den ny oprettede Valderske Skarpskytterbat., blev 21. Febr. 1811 Major og Chef for Valderske Skarpskytterbat., der paa den Tid var annekteret norske Jægercorps. Blev 21. Januar 1812 Chef for Mellem Valderske Compagni, men erholdt efter Ansøgning Afsked fra Krigstjenesten med Vartpenge 27. Mai 1814, da han paa Grund af et Benbrud, foranlediget ved at Hesten sprang ud med ham paa Lysakerbroen, hvorved venstre Skinneben knustes, ikke taalte de med Militærtjenesten forbundne Anstrængelser. Under 11. Novbr. 1815 blev han (i nogle Maaneder) konst. som Told- og Consumtionskasserer paa Fredrikshald og 18. Januar 1820 udnævnt til Toldinspecteur i Tønsberg samt ved kgl. Resol. af 22. April 1824 overdraget Toldinspectoratet i det nyoprettede Tønsbergdistrikt, bestaaende af Tønsberg og Larviks Toldsteder. Han erholdt efter Ansøgning Afsked herfra 12. October 1843 med 1100 Spd. i Pension. Deltog i Krigen 1808 og 1809.

Gift i Christiania 8. Juli 1796 (viet i Huset efter kgl. Bevilling) med **Augusta Theresia Aars**, født i Christiania Nat til 8. April 1776 (døbt i Vor Frelser's Kirke

18. s. M.) † i Larvik 18. Decbr. 1833 (begr. 24. s. M.), 77 A. gl., Datter af Sorenskriver i Akers Sorenskriveri Jacob Aars og Margrethe Hocherup. (10 Børn).
- a. 4. Fanny Betzy Vagel, født i Christiania 24. Aug. 1797 (efter Faderens egen Opgave, men findes ikke døbt der), † der 3. Febr. 1877 (begr. 9. s. M.), 80 A. gl. Ugift.
- b. 4.
- c. 4. Jacob Christian Wilhelm Vagel, født i Christiania 3. August 1801 (hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Akershus Slotskirke 18. Sept. s. A.), † der 1803 (begr. 30. Marts s. A.), 1½ A. gl.
- d. 4. Sophie Margrethe (Magdalene) Vagel, født i Christiania 11. Novbr. 1803 (hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Akershus Slotskirke 11. Mai 1804), † i Larvik 24. Marts 1872 (begr. 30. s. M.), 69 A. gl. Ugift.
- e. 4. Jacobine Wilhelmine Augusta Vagel, født i Aurdals Prestegjeld i Valdres 30. Sept. 1806 (døbt 14. Aug. 1807), † i Christiania 20. Novbr. 1885, 79 A. gl. Ugift.
- f. 4. Laurits Christian Vagel, født i Aurdal 19. Aug. 1808 (døbt 4. Novbr. s. A.), † i Christiania 1. Juni 1846, 38 A. gl. Ugift. Han var Elev af Larvigs Middelskole fra 1. Juli 1824 til 30. Marts 1825, blev Student, privat dimitteret, 1830 med Characteren non cont., tog Ex. philos. i Juni 1832 med haud. ill. og blev Cand. theol. 10. Febr. 1837 med Characteren non cont. Den 12. Marts s. A. tog han Embedsex. practiske Prøve med haud. ill. Var derefter i mange Aar Huslærer hos forskellige Familier og søgte i 1846 at komme ind i Toldvæsenet, men døde forinden han opnaede nogen Ansættelse heri.
- g. 4. August Vagel, født i Aurdal 17. Sept. 1810 (hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Kirken 26. Mai 1811), † i Larvik 3. Juli 1874 (begr. 9. s. M.), 64 A. gl. Han var først Sømand og blev 1849 Undertoldbetjent i Larvik. Ugift.
- h. 4. Fredrik Vagel, født i Aurdal 1. Decbr. 1811 (hjemmedøbt og Daaben stadfæstet 1. April 1812), † i Larvik 19. Sept. 1859 (begr. 23. s. M.), 48 A. gl. Han blev Secl. i Christianssandske Inf. Brig. 5. Mai 1836, Premierl. ved Hedrumske Comp. 10. Decbr. 1837 og Capitaine og Chef for 1. Division af Bratsbergske Bat. 18. Januar 1854 samt Chef for 4. Division af samme Bat. 7. Juli s. A. Paa Grund af Sygelighed erholdt han efter Ansøgning Afsked fra Krigstjenesten 24. April 1858 med 348 Spd. i Pension. Ugift.

- i. 4. **Jacob Wilhelm Vagel**, født i Aurdal 20. Febr. 1814 (døbt 8. Decbr. s. A.), † i Christiania 30. Sept. 1883 som sidste mandlige Repræsentant for Familien Ulrichsdal og Vagel. Han blev Student, privat dimitteret, 1832 med Characteren *haud. ill.*, tog *Ex. philos.* i Juni 1834 med *laud.* og blev *Cand. jur.* 16. Decbr. 1840 med Characteren *haud. ill.*, hvilket han ogsaa 1850 erholdt til den *practiske Prøve*. Den 7. April 1841 ansattes han som *Extraskriver* i *Revisionsdepartementet*, hvor han 26. Novbr. 1856 udnævntes til *Fuldmægtig*. Fra dette Embede fik han paa Grund af svækket Syn efter *Ansøgning Afsked* 28. Sept. 1878 med 1500 Kr. i Pension.

Gift i Christiania 23. Sept. 1862 med Helene Hansen, født i Christiania 4. Sept. 1821 (døbt 21. s. M.), † der 15. Mai 1905, 84 A. gl., Datter af *Snedkermester Jacob Hansen* og *Helene Amundsen* († i Christiania 3. April 1883 som *Enke* efter *Instrumentmager Christopher Thomle*). (Ingen Børn).

- k. 4. **Karen (Kaja) Louise Vagel**, født i Tonsberg 5. Aug. 1820 (hjemmedøbt 8. s. M. og Daaben stadfæstet i Kirken 12. s. M.), † i Christiania 25. Sept. 1883.

Gift i Larvik 1. Aug. 1855 med *Lærer ved Kragerø Borgerskole, Cand. philos. Niels Hauge*, født i Akers Prestegjeld 15. Marts 1828, † i Larvik under et Besøg 14. Aug. 1856 (begr. 19. s. M.), 28 A. gl., Søn af *Ex. jur., senere Raadmand i Bergen Georg Høyer Hauge* og *Mathea Elisabeth Lude, f. Pohl*. Han blev Student, privat dimitteret, 1847 med Characteren *laud.*, tog *Ex. philos.* i Decbr. 1848 med *haud. ill.* og studerede derefter en *Tid Theologie*, men opgav dette Studium og lagde sig efter *levende Sprog*. I 1852 blev han *Lærer ved Kragerø Borgerskole*.

- b. 3. **Wilhelm Ulrichsdal Vagel**, født i Christiania 1777 (døbt 22. Aug. s. A.), † der s. A. (begr. 16. Oktob. s. A.).

- c. 2. **Christine Sophie Vagel**, født i Fredrikstad 2. Decbr. 1750, † paa *Nedrekværn* i *Vangs Prestegjeld* paa *Hedemarken* 1806 (begr. 10. Marts s. A.), 56 A. gl.

Gift paa *Storhammar* paa *Vang* 16. Juni 1774 (viet i *Huset* efter *kgl. Bevilling*) med sit *Sødskendebarn Enke-mand Cancelliraad Jens Grønbach Wessel* til *Storhammar*, født paa *Vestby Prestegaard* paa *Follo* 20. Aug. 1735 (døbt 24. s. M.), † paa *Nedrekværn* i *Vang* 1807 (begr. 11. Mai s. A.), 71 A. gl., Søn af *Sognepræst Ole Wessel* og *Hedevig Magdalene Vagel*. Som *Broderson* af *Tordenskiold* erholdt han fra sit 12te Aar, da han mistede *Faderen*, og til han



kom til Academiet, af Kongen fri Undervisning. Blev immatriculeret ved Kjøbenhavns Universitet 11. Januar 1753 og valgte Stampe til Privatpræceptor. Han tog senere (dansk?) juridisk Examen, hvorefter han overtog sin Tante Justitsraadinde Jentofts Forretninger og fra 1756 tillige practiserede som Sagfører paa Oplandet. I 1761 søgte han om at blive karakteriseret Cancelliraad og tilbød sig at betale 300 Rdl. til Pios usus. Men Kongen resolverede 18. April s. A., at hvis han vilde give 600 Rdl. til gudeligt Brug, skulde han erholde Titelen. Allerede 6. Mai s. A. indbetalte Wessel dette Beløb, men bad samtidig om at blive udnævnt til virkelig Cancelliraad, hvilket ogsaa skeede 12. Juni 1761 (Bestallingen blev kgl. confirmeret 9. Juni 1766). Efter flere Gange at have modtaget kgl. Løfte om Befordring, udnævntes han 20. Januar 1769 til Sorenskriver i Saltens Sorenskriveri, hvor han eiede og beboede Gaarden Bertnes i Bodø Prestegjeld. Men da hans Tante Fru Justitsraadinde Jentoft døde i 1771 (begr. i Vangs Prestegjeld paa Hedemarken 30. Juli s. A., 84 A. gl.) og han ifølge hendes Testamente var hendes Arving, men dette foranledigede Processer, der gjorde hans Nærværelse i Vang fornøden, overlod han Sorenskriveriet til Svogeren Eiler Hagerup Rosenvinge, idet han 26. Juni 1772 fik kgl. Tilladelse til at lade det bestyre af en edsvoren Fuldmægtig. Da han 7. Mai 1776 efter Ansøgning fik Afsked som Sorenskriver, udnævntes Svogeren s. D. til hans Eftermand og denne overtog ogsaa Bertnes. Senere boede Wessel paa Storhammar, som han i 1791 for 24,000 Rdl. solgte til Krigscommissær Christian Magnus Hetting, medens han og Hustru tog Ophold hos Sønnen Ole Waldemar Wessel paa Nedrekværn i Vang, hvor begge levede til deres Død. Wessel var 1) gift 5. Oktob. 1769 i Bodø med Susanna Kaasbøl Rosenvinge, født i Christianssund 13. Januar 1736 (døbt 19. s. M.), † i Bodø 9. Januar 1771 (begr. 2. Sønd. eft. Hell. 3 Konger [3: 20. Januar] s. A.), 35 A. gl., Datter af Provst og Sogneprest til Selbu Peter Kaasbøl Rosenvinge og 1ste Hustru Mille Marie Riis. Hun var da Enke, gift 1) (i Bodø) 1757 med Capellan til Bodø Jesper Andreas Kolderup, født paa Gaarden Holden i Hevne 2. Novbr. 1727 (døbt 21. Tri. [2. Novbr.] s. A.), † i Bodø 1767 (begr. 3. Aug. s. A.), 37 A. 10 M. gl., Søn af Peter Andreas Kolderup til Holden og Maren Marie Holte. I sit 1ste Egteskab havde Wessel 1 Søn, i 2det 3 Sønner og 2 Døtre.

(5 Børn).

- e. 1. *Mette Sophie de Ulrichsdal*, født paa Fredrikshald 31. Januar 1727 (Kirkebogen mangler), † der 12. Mai s. A.
- f. 1. *Sophia de Ulrichsdal*, født paa Fredrikshald 27. April 1728, † i Fredrikstad 16. Mai 1757 (begr. i Kirken 24. s. M.), 28 A. gl.

Gift i Sønderborg paa Als 28. Oktob. 1756 med Capitaine *Ole Christopher Flinck*, født i Kjøbenhavn 30. April 1716, † i Christiania 14. Mai 1804 (begr. i Akers Slotsmenighed 23. Mai s. A.), 88 A. gl., Søn af Capitaine *Jacob Olsson Flinck* († i Fladstrand 3. Sept. 1750) og *Bendte Cathrine Kinck*. Han blev Landkadet 9. Marts 1739, Kadetsergeant 12. Aug. 1740, Seclieut. i nordenfj. gevb. Inf. Reg. 31. Okt. s. A., blev 29. Decbr. 1741 forsat til Capt. *Nic. Wilh. v. Schultzens Comp.*, blev 29. Mai 1744 Underconducteur ad interim og 13. Aug. 1747 Premierl. ved Capt. *Lillienpalms Comp.* af Ulrichsdals (nordenfj.) gevb. Inf. Reg. Den 31. Marts 1754 fik han Inf. Capteins Karakter, dog uden Præjudice for de ældre Premierl. i Regimentet, og blev 15. Sept. 1756 virkelig Capt. og Compagnichef i Regimentet. Den 14. Juli 1773 blev han Krigscommissær i Christianssands Distrikt med Majors Karakter, og 20. Novbr. 1782 2. Krigscommissaire i Akershus Distrikt og Tilsynsmand (∴ Chef) for den matematiske Skole. Den 3. Novbr. 1786 blev han dispenseret for Forretningerne som Krigscommissaire og i Begyndelsen af 1791 ogsaa for Tilsynsposten ved den matematiske Skole med fuld Gage i Pension, der til 1797 udrededes af Skolens Kasse, men fra dette Aar ved kgl. Resol. af 27. Oktob. s. A. af Pensionsfondet. Først i 1792 afleverede han Skolens Archiv. Flinck bad 13. Mai 1791 Generalitets og Commissariats Collegiet om en Attest for sin Konduite, idet man kunde faa en feil Opfatning af hans Afsked, og Collegiet gav ham 24. Mai s. A. følgende Svar: »Under 13. d. M. har Hr. Major begjæret vores Attest angaaende Deres saavel i som udenfor den kgl. Tjeneste os bekjendte førte Conduite. At denne har været ei alene upaaklagelig, men endog rosværdig, derom bærer den med Dem foretagne af Dem selv heldsom anførte Forandring det bedste Vidnesbyrd, da De med Bi behold af Deres fulde Gage fremfor saamange andre er i Betragtning af Deres Alderdom aldeles dispenseret fra alle Embeds Forretninger.« Han erholdt Oberst's Karakter 2. Marts 1792. — Han blev 2) gift i Fredrikstad 8. Januar 1765 med *Karen Selmer*, født i Christiania (?) 30. April

1745, † i Christiania 16. Febr. 1785 (begr. 23. s. M.), 41 A. gl., Datter af Major Jacob Mathias Selmer og Severine Moss (Christiansdatter) Kleboe. Med Sophia de Ulrichsdal havde Oberst Flinck ingen Børn, men med Karen Selmer 11. Efter hende sad han ifølge kgl. Bevilling af 18. Marts 1785 i uskiftet Bo.

- g. 1. Christian Erlund de Ulrichsdal, født i Fredriksstad 12. Januar 1730 (døbt 16. s. M.), † der 21. Febr. s. A. (begr. 23. s. M.).
- h. 1. Ulrika Eleonore de Ulrichsdal, født i Fredriksstad 4. Mai 1731 (døbt 8. s. M.), † der 11. Mai s. A. (begr. Pintseften [p: 12. Mai] s. A.).
- i. 1. Ferdinand Wilhelm de Ulrichsdal, født i Fredriksstad 1733 (Kirkebogen mangler), † i Tønsberg 11. Febr. 1734 (begr. i St. Laurentii Kirke 13. s. M.), 9 M. gl.
- k. 1. Anton de Ulrichsdal, født i Tønsberg 8. Febr. 1735 (døbt i St. Laurentii Kirke 12. s. M.), † i Portugal 26. Novbr. 1752 som Sømand. Ugift.
- l. 1. Ulrikke Eleonore de Ulrichsdal, født i Larvik 11. Juni 1736 (døbt 21. s. M.), † i Fredriksstad 25. Mai 1775 (begr. 3. Juni s. A. i Begravelsen under Taarnet), 39 A. 1 D. gl.

Gift i Fredriksstad 22. Juni 1757 med Oberst Rudolph Waldemar von Rømeling, født i Rendsburg 16. Januar 1704, † i Fredriksstad 24. Juni 1775 (begr. i Kirken under Taarnet 3. Juli s. A.), Son af kommanderende General i Norge Patroclus von Rømeling og Anna Margrethe von Vogten. Han blev 8. Marts 1723 Secondl. i søndenfj. gevb. Inf. Reg., 9. Decbr. 1726 tillige Conducteur i Ingeniøretaten, 9. August 1728 Premierl. i søndfj. gevb. Inf. Reg., fik 12. Juni 1733 Capteins Character og blev 3. Sept. 1734 virkelig Capitaine og Compagnichef i Regimentet. Den 12. Oktob. 1746 blev han Major af Infanteriet, 9. Mai 1753 virkelig Ingenieur-Major med Anc. fra 12. Okt. 1746 og Rang med Majorer i Garden, blev 8. Decbr. 1756 Oberst af Inf. med Anc. fra 4. Marts 1750, 18. Novbr. 1761 virkelig Oberst og Chef for 2. Smaalenske nat. Inf. Reg., 20. Marts 1762 Generalmajor til Fods, 21. Aug. 1765 Chef for 1ste Smaalenske nat. Inf. Reg. og 3. Juni 1773 tillige General-løitenant og Commandant i Fredriksstad. Den 29. Januar 1774 blev han Ridder af Danebrog med Symb.: »Ehrlich währet lang«.

- l. 2. **Susanne Catharina de Ulrichsdal**, født [i Larvik<sup>1)</sup>] 18. Sept. 1737 (døbt 24. s. M.), † i Kjøbenhavn 13. (10. ?) Januar 1778, 40 A. gl.

Gift i Fredriksstad 16. Sept. 1763 med Major **Hans Christopher Kaas Huitfeldt**, født 10. Decbr. 1724, (vistnok paa Elingaard i Onsø<sup>2)</sup>), † i Kjøbenhavn 11. Mai 1778, Søn af Generallieutenant og Ridder af Danebrog **Henrik Jørgen Huitfeldt** til Ellingaard, Kjølborg og Sande og hans 2den Hustru **Birgitte Christine Kaas**. Han blev 31. Okt. 1740 Lieut. reformé ved 1ste (østre) Smaalenske nat. Inf. Reg., 5. Okt. 1742 Færnik med Løitnants Character, 16. Aug. 1743 Seclieut., 11. Novbr. s. A. Premierl. og 9. Juni 1746 Captlieut. ved Livcompagniet (Faderens), alt i samme Regiment. Den 13. Aug. 1747 fik han Capt.s Character, blev 30. April 1749 virkelig Capitaine og Chef for et Compagni i sondenfjeldske gevb. Inf. Reg., hvor han 25. Juni 1755 blev Tredie-Major og 16. Juli 1760 Second-Major med Station i Christianssand. Den 8. Febr. 1769 blev han Oberstlieut. af Infanteriet og Chef for Onsøeske Comp. af 1ste Smaalenske nat. Inf. Reg. med Bopæl i Fredriksstad, hvilken Stilling han tiltraadte 1. Mai s. A.

(Ingen Børn).

<sup>1)</sup> Kirkebogen mangler; men Barnet maa være født i Larvik, hvor Forældrene boede.

<sup>2)</sup> Onsø Kirkebog begynder 1733.