

## Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer

(samt nogle Notitser om andre ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt.)

Af C. Klitgaard.

*Thomas Christoffersen Galskyt*, der 1585 til 1624 var Præst i Hammer og Horsens i Kjær Herred, skal have været Søn af den adelige Christoffer Galskyt til Bodumgaard og Gammelgaard og altsaa Sønesøn af Thomas Galskyt til Sønderskov i Malt Herred<sup>1</sup>).

Christoffer Galskyt ejede 1568 Bodumgaard i Refs Herred, skrives ogsaa til Gammelgaard og levede endnu 1584, da han til-sagdes til Hyldingen blandt Adelen i Viborg Stift; men iøvrigt vides der kun meget lidt om ham, og navnlig vides der intet om, at han nogensinde har været gift. I Wibergs Præstehistorie I. 529 anføres, at han har boet paa Kornumgaard (V. Brønderslev S.), hvilken Gaard Thomas Christoffersen Galskyts Søn senere kom i Besiddelse af, men hvis Wibergs ukjendte Kilde ikke har læst Quorumgaard i Stedet for Bodumgaard under Paavirkning af, at førstnævnte Gaard senere var i Galskytternes Eje, maa det antages, at Christoffer Galskyt har boet paa Kvorninggaard i Kvorning S. (Viborg Stift), thi han forekommer aldrig i den vendsysselske Kornumgaards Historie som Ejer eller Bruger af nogen Del af denne anselige Selvejerbondegaard<sup>2</sup>). Wiberg anfører s. St., at Christoffer Galskyt mistede sit Adelskab ved at ægte en ufri Pige<sup>3</sup>), der var Kammerpige hos Dronning Anne Cathrine, men heller ikke dette kan passe, thi Chr. 4. og Anne Cathrine bleve først gifte 1597; bemeldte Pige maatte da snarere tænkes at have tjent Chr. III's Enke, Dorteia, død 1571, der boede paa Koldinghus og altsaa nær Chr. Galskyts Hjemstavn. Som ovenfor nævnt regnedes Chr. Galskyt endnu 1584 til Adelen, og paa hin Tid var Præsten Thomas Christoffersen Galskyt voxen, saa der kan heller ikke her bringes Harmoni mellem den hos Wiberg meddelte Tradition og Virkeligheden.

Der kan næppe være Tvivl om, at Præsten i Hammer var Søn af Christoffer Galskyt til Bodumgaard og Gammelgaard; det

<sup>1</sup>) Thomas Galskyt levede 1537 og antages i Danm. Adels Aarvog X at have været gift med Anne Stensen, medens Peder Dyrskjøt anfører, at han var gift med en Marine Gyldenstjerne, hvilken Angivelse formentlig i D. A. A. er anbragt ved en urigtig Th. G., nemlig den yngre i Stedet for den ældre. Arkivar Thiset anser dog Dyrskjøts Angivelse for upaalidelig.

<sup>2</sup>) Denne Gaards Historie er publiceret i Saml. til jydsk Hist. og Topogr. 4 R. II. Bd.

<sup>3</sup>) D. v. s. at hans Børn vare ufri, fordi Moderen var det.

berettes bl. a. af Peder Dyrskjøt<sup>1)</sup>, der var personlig kjendt med Præstens Søn og flere andre af hans Paarørende; men Præsten var ikke adelig, og Dyrskjøt omtaler heller ikke, hvem der var hans Moder; dette tyder paa, at Præsten var født udenfor Ægteskab, en Antagelse, der jo ogsaa bestyrkes ved, at han gik den gejstlige Vej; der hviler som sagt et Slør over, hvem der var hans Moder, et Dække, der maa antages at være forsættigt anbragt af Peder Dyrskjøt. I »Nye Tidender for lærde og curiøse Sager« 1726, S. 227 hedder det: »Efter en fornemme Persons observation skal nogle af denne Slægt (Galskyt) udi Aaret 1700 have levet i Norge, men fattige, saa skal og for faa Aar siden have levet i Jylland en Præst af denne Slægt ved Navn Hr. Thomas Galschiøt, hvis Moder, som var en Galde eller Galle døde i hans Hus i høj Alder«.

Dette er alt, hvad vi vide at anføre om Hr. Thomas Galskyts Afstamning. Om ham selv vides der vedrørende hans Ungdom kun, at han havde studeret i Rostock og Wittenberg, men ikke havde Testimonium fra Kjøbenhavns Universitet<sup>2)</sup>, samt at han var Magister og Rektor i Aalborg, da han 19. Septbr. 1585 blev Præst i Hammer og Horsens, en Stilling han beklædte til sin Død. Af en Præsteindberetning fra 1599 ses, at han skrev en smuk og tydelig Haand, og at han skrev sit Navn Thomis Christoffersen Galschytt. 1588 blev han Provst i Kjær Herred. I Aaret 1600, da Guds Legems Lav i Aalborg byggede Gildehus, laante han Gildet 100 Daler, hvilket Beløb forrentedes med 5 % indtil 1607<sup>3)</sup>; og ligeledes laante han 1607 Anders Tysk i Aalborg 30 Daler, saa han var formodenlig en ret velstaaende Mand, thi i disse Aar skulde man dog ellers mene, at han selv havde Brug for Penge, eftersom hans Præstegaard brændte 30. Oktober 1603. Hermed gik det saaledes til, fortælles der: »Sønden for Hammer Kirke skal tilforn have været en Lægedoms Kilde, kaldes Helene Kilde, som nu (o. 1700?) er forstoppet. Ved bemeldte Kilde stod et stort Høj-kors, som Mag. Thomas Galskyt, da Sognepræst, tog bort og bar i sin Gaard, og samme Nat brændte hans Gaard rent af, og ikke noget af hans Gods blev frelst«<sup>4)</sup>. I hans sidste Aar hærgedes hans Provsti af en Hexeepidemi, og adskillige Hexe bleve brændte ved Herredstinget, hvor Mag. Thomas da var nærværende for at styrke dem i deres sidste Timer<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> Universitetsbibl. Additam. in fol. 117, jvf. Jydske Saml. III. 283.

<sup>2)</sup> Kirkeh. Saml. 3. III. 740.

<sup>3)</sup> Gildets Regnskabsbog S. 39.

<sup>4)</sup> Rogerts Samlinger i Ny kgl. Saml. 4°. 744 (synes at være Afskrifter af Dyrskjøts Samlinger).

<sup>5)</sup> Landstingets Dombøger A. 1618—22. En Skildring af denne Epidemis Forløb er under Arbejde.

Thomas Galskyt ægtede 22. Juni 1586 *Margareta Jakobsdatter*, født i Ribe, død i Hammer 8. Novbr. 1599, og derefter ægtede han *Anne Sørensdatter Kjærulf* af V. Holtet i Aistrup Sogn, Datter af Herredsfogden i Kjær Herred Søren Christensen Skriver og Else Andersdatter Kjærulf<sup>1)</sup>. Hun overlevede Magister Thomas og døde i Hammer i Tiden 1640—45 efter at have ægtet Eftermanden Hr. Erik Nielsen<sup>2)</sup>, med hvem hun ingen Børn havde. Thomas Galskyt døde 25. Maj 1624 og ligger begravet i Hammer Kirke under Korgulvet, hvor der findes Gravsten over ham og hans første Hustru.<sup>3)</sup>

I sine to Ægteskaber havde han mindst 7 Børn, nemlig 2 af første og 5 af andet Ægteskab, muligt har der været flere Børn, men de ere i saa Fald døde uden at efterlade sig Afkom. Om de efterlevende Børn haves der ganske gode Oplysninger, navnlig fra et Skiftebrev efter en Datter<sup>4)</sup>, og med dette som Grundlag meddeles nedenstaaende.<sup>5)</sup>

A. *Hans Thomsen Galskyt* blev 1613 imm. som Student ved Københavns Universitet og blev senere Sognepræst i Næsborg, Salling og Outrup samt Provst i Slet Herred, død 1663, Hustru ubekjendt. Børn:

1. *Thomas Hansen Galskyt*, f. 1627, Student fra Aalborg 1650, pers. Kapellan Farsø-Vonsild 1660 og 1666 Sognepræst s. St.; begr. Farsø 12. April 1694. Gift med *Johanne Mortensdatter Kjærulf*, f. 1632, begr. Farsø 31. Marts 1702<sup>6)</sup>, formodentlig

<sup>1)</sup> Søren Skrivers 8 Børn kaldte sig Kjærulf.

<sup>2)</sup> Mag. Erik Nielsen, f. o. 1592, d. 1658 <sup>22</sup>/<sub>3</sub>, var Søn af Præsten i Flade-Gjærum Niels Jensen, der i Følge Dyrskjøet skal have været gift med en Kvinde af den adelige Familie Rævdal [Addit. 117 in fol.]. Dyrskjøet siger, at Mag. Eriks Fader var Hr. Niels Jensen i Rævdal, det kunde derfor synes, som om Niels Jensen har boet i Rævdal i Gjærum, medens han var Præst i Flade-Gjærum, og da Poul Nielsen Tancke skal have været den første Præst, der fik Bopæl i Flade Sogn, er dette maaske ogsaa rigtigt. Rævdal i Gjærum tilhørte i ældre Tid en Familie, der antages at have hørt til Familien Vognsen. (3 Hoveder). Efter Anne Sørensdatters Død ægtede Hr. Erik o. 1646 Dorte Munk, Enke efter Hans Pedersen paa Attrup i Hammer Sogn og Datter af Oluf Munk i Attrup og Bendit Porsdatter (Børialsen). Hr. Erik havde ingen Børn, men 2 Brødre Peder og Laurids, der 1651 gav Peder Dyrskjøts Morfader Peder Laursen i Ravnstrup, Arveafkald efter deres Søster Maren, som Peder Laursen havde til Ægte [Addit. 117 in fol.].

<sup>3)</sup> Nationalmuseets Arkiv. Kjær H. Tingbog 1640 <sup>30</sup>/<sub>3</sub>, 1646 <sup>4</sup>/<sub>3</sub>, 1646 <sup>18</sup>/<sub>3</sub>, 1650 <sup>28</sup>/<sub>3</sub>. Herredagsdom 1635 <sup>21</sup>/<sub>11</sub>.

<sup>4)</sup> Aalborg Bispearkivs Skiftebreve Pakke III. Nr. 21.

<sup>5)</sup> En *Christoffer Thomsen* var 1620 Præst i Ø. og V. Hassing og kan maaske ogsaa have været Søn af Thomas Christoffersen Galskyt, han er i saa Fald død uden Livsarvinger.

<sup>6)</sup> Farstrup og Axelsens Dagbog ved Becher S. 162 og 322.

Datter af Morten Nielsen Kjærulf i Ravnstrup i Ørum Sogn og Anne Lauridsdatter af Ø. Brønderslev Præstegaard. Maaske var der flere Børn end de nedennævnte. Børn:

a. *Jokum Thomsen Galskyt*, f. 16. ., død 17. ., var o. 1700 Forpagter paa Kyø og c. 1702—1710 paa Haubrogaard<sup>1</sup>). Var 1704 gift med *Anne Hansdatter*.

Hans Stedsøn, der kaldes Jens Mortensen Galskyt, druknede sammen med 2 Kammerater paa Fjorden ved Aalborg, idet Isen brast under dem 14. Febr. 1705. Hans Lig blev ført til Haubro og begravet i Kirken der.<sup>2</sup>)

b. *Anne Thomasdr. Galskyt*, f. 1671, død 27. Januar 1725 i Farsø, gift I. Gang 8. Oct. 1690 med *Thøger Mortensen Holst*, f. 1664, død 15. April 1706, gift II. Gang 15. Febr. 1707 i Farsø med *Laurids Mikkelsen Hinge*, død 1733, begge Sognepræster i Farsø og Vonsild.

c. *Karen Thomasdatter Galskyt*, død 1703, gift 22. Septbr. 1697 med *Christoffer Christensen Kragbæk*, f. 1644, død 13. Jan. 1704, Sognepræst i Gislum og Thestrup. (Han havde tidligere været gift med *Else Henriksdatter*, f. 1636, død 24. April 1694, der var Enke efter Borgmester Peder Justesen i Thisted, og som var Datter af Borgmester Henrik Jensen i Viborg og Kirsten Bollesdatter Lüxdorph<sup>3</sup>).

2. *Christen Hansen Galskyt* (Galschiøt) nævnes i det ovenfor omtalte Skiftebrev 1688 som boende i Bragenæs i Norge, men i Følge velvillig Meddelelse fra Arkivar Thomle boede han i Holmestrand<sup>4</sup>). Hans Enke blev vist gift med en *Christian Frederik Irgens*, efter hvem hun atter blev Enke, og 1701 boede hun i Skogn. Hendes 2 Sønner, *Niels Galskyt*, 20 Aar, og *Lars Galskyt*, 18 Aar, vare da begge udenlands. En tredje Søn var antagelig *Hans Christensen Galskyt*, der 1701 var 37 Aar gammel og var Lænsmand i Aafjorden, og som da havde en Søn *Christen Galskyt*, 8 Aar gammel.

3. *Christoffer Hansen Galskyt* (Galschiøt) var Raadmand i Bragenæs og blev 1662 10. Novbr. Byfoged samme Sted, men afsat 1680, og 26. Septbr. 1684 døde han i Kjøbenhavn<sup>5</sup>). Han var

<sup>1</sup>) Jydske Saml. VI. 92. 102.

<sup>2</sup>) Aalborg Budolfi Kbg. og Haubro Kbg.

<sup>3</sup>) Hendes Broder var Fader til Oversekretær Bolle Lüxdorph. Additum. in fol. 117. S. 30.

<sup>4</sup>) Hr. Arkivar Thomle har haft den Godhed at foretage en Del Undersøgelser for mig angaaende den norske Gren af Familien Galskyt, og Hr. Max Groshennig har ligeledes givet mig Oplysning om adskillige Forhold vedrørende Galskytter i Danmark.

<sup>5</sup>) Jfr. Personalh. Tidsskr. 4. II. 45.

gift I. Gang med *Cathrine Nielsdatter* (Datter af Borgmester i Bragenæs Niels Jensen), med hvem han havde en Søn, og II. Gang var han gift med *Anne Margrete Nielsdatter Thue*, med hvem han havde 4 Børn.

a. *Johannes Christoffersen Galschiøt*, Student, Klokker paa Kongsberg, død der 16. April 1732.

Gift I. Gang 17. Aug. 1688 paa Bragenæs med *Anna Marie Hansdatter Hiort*, gift II. Gang med *Marie Cathrine Wendelboe*, begr. Kongsberg 8. Novbr. 1746. I Følge Stiftsrelation om Adelige<sup>1)</sup> i Aggershus Stift 1753 havde han kun 3 Børn, saa de andre er maaske døde tidligere. Børn:

1) *Cathrine Marie Galschiøt*, døbt Kongsberg 27. Juli 1702, gift Kongsberg 20. Maj 1724 med *August Carl Rasch*.

2) *Eleonora Galschiøt*, døbt Kongsberg 7. Marts 1705.

3) *Dorteaa Galschiøt*, døbt Kongsberg 7. Marts 1705.

4) *Anne Cathrine Galschiøt*, døbt Kongsberg 15. Juni 1706, begravet der 4. Febr. 1708.

5) *Christian Christopher Galschiøt*, døbt Kongsberg 7. Juni 1709, død 24. Septbr. 1735, Klokker paa Kongsberg. Gift med *Anne Gunhild Kloth*, død Kongsberg 1776. I Følge Biskop Dorphs Fortegnelse af 1749 over adelige Familier i Aggershus Stift efterlod han sig 3 Børn. Børn:

a) *Johan Ivarus Galschiøt*, døbt Kongsberg 19. Januar 1730, opholdt sig 1749 paa Kongsberg, var Skriver i Kbhavn, hvor han døde 1760, begr. 3. Maj.

b) *Peder Hersleb Galschiøt*, døbt Kongsberg 8. Novbr. 1731, død i Bergen 8. Maj 1800. Blev ca. 1766 ansat som opvartende Kirurg ved Stiftelserne i Bergen, og var 1770 og 1773 Oldemand for Amtskirurgerne i denne By. Det er formentlig hans Hus til 700 Rdl., der nævnes i Designation over de 1771  $\frac{2}{4}$  brændte Huse i Bergen, skjønt han i Fortegnelsen kaldes *Jakob Hersleb Galskyt*<sup>2)</sup>. 1791 blev han ansat som Kirurg ved Bergens Sygehus og døde som Stadsfysikus.

1766 blev han gift I. Gang med *Anne Margrete Tønder*, døbt i Vik i Sogn 25. December 1728, død 13. Juli 1769 i Bergen (Datter af Oberstløjtn. Hans Peter Tønder). 1772 blev han gift II. Gang med *Karen Frantsdatter Fuhrmann* f. 1752, død 5. Juli 1830 (Datter af Pastor Fr. Fuhrmann). Børn:

<sup>1)</sup> Navnet har forledet til den Antagelse, at han var adelig.

<sup>2)</sup> Kbh. Adresse Avis 94/1771.

- (1) *Anne Margrete Galschiøt*, født Bergen 8. Juli 1767, død paa Svanø, gift Bergen 15. Maj 1791 med Skibsfører *Hans Falck*.
- (2) *Gjertrud Marie Galschiøt*, f. Bergen 13. Aug. 1773.
- (3) *Christian Christoffer Galschiøt*, født Bergen 9. Septbr. 1780, antagelig cand. pharm. 1803 og senere død i Christiania.
- (4) *Karen Galschiøt*, f. Bergen 23. Novbr. 1782, gift *Ziegler*.
- c) *Karen Galschiøt*, døbt Kongsberg, 1. Septbr. 1733, død der 22. Septbr. 1799, gift I. paa Kongsberg 10. April 1760 med *Andreas Green*, død paa Kongsberg 1773, gift II. Kongsberg 30. Maj 1776 med *Andreas Scheen*.
- d) *Marie Christine Galschiøt*, døbt Kongsberg 4. Januar 1735, begr. 5. Juli 1737.
- 6) *Eleonora Dorteia Galschiøt*, døbt Kongsberg 27. Maj 1712.
- b. *Niels Christoffersen Galschiøt*.
- c. *Laurids Christoffersen Galschiøt*.
- d. *Antonette Galschiøt*, gift med (?) *Peder Larsen* i Christiania.
- e. *Marie Cathrine Galschiøt*, døbt 14. Juli 1683 i Kjøbenhavn, gift i Skedsmo 1717 med Foged i Numedal *Andreas Jensen* (Broager?). Hun boede 1759 i Trondhjem og meldte sig som Arving i Boet efter Byfoged Barlags Enke Kirstine Marie Galskylt i Viborg, men hendes Krav kunde ikke tages til Følge.
4. *Zicke (Sikke) Hansdatter Galskylt* levede 1688 i trange Kaar i Blære i Himmerland, og hun og hendes Mand *Børge Sørensen* fik derfor forlods 1 Ko af Boet efter hendes Faders Søster *Karen Thomasdatter* i Tømmerby i Han Herred. *Børge Sørensen* er vist identisk med den *Børge Sørensen* fra Næsborg, der 1685 gav sig af med Prokuratorforretninger<sup>1)</sup>.
5. *Maren Hansdatter Galskylt*, begr. 18. Juni 1684 i Næsborg, formentlig ugift, i hvert Fald ingen Børn.
6. *Maren Hansdatter Galskylt* levede 1688 ugift i Tostrup i Rinds Herred.
- B. *Maren Thomasdatter Galskylt* var død længe før 1688. Medens hun levede, boede hun i Ulsted Præstegaard (Kjær Herred) og var maaske gift med Præsten *Christen Pedersen*, der ca. 1631 ægtede *Karen Jensdatter* († 1645), Enke efter Præsten *Laurids Lauridsen* († ca. 1620) i Ø. Brønderslev.
- [Hun havde en Søn *Peder Christensen*, der boede i Gandrup

<sup>1)</sup> Han H. Tingb. 1685 ½, og flere Gange.

(† før 1688, 1 Søn) samt en Datter *Margrete Christensdatter* († før 1688), der vist var gift med Præsten *Hans Christensen* i Ulsted, og som efterlod sig 2 Børn: *Thomas Hansen*, 1688 i Kbh., og *Maren Hansdatter*, gift med *Jens Andersen*, Degn i Kjærup (c: Tømmerby-Lild). Maaske havde Maren Thomasdatter Galskyt flere Arvinger, der herskede ved Skiftet efter hendes Søster Karen nogen Uvished herom, og bl. a. kunde det tænkes, at den *Lars Andersen Galskyt* i Gaaser, der 1701 <sup>27/11</sup> og 1704 <sup>30/11</sup> var Fadder i V. Hassing, og som 28. April 1729 blev begravet i V. Hassing, var en af hendes Efterkommere].

C. *Søren Thomsen Galskyt* blev 1622 Student fra Herlufsholm<sup>1)</sup> og 1625 Præst i Jerslev-V. Brønderslev, død ca. 1639<sup>2)</sup>. Gift med *Else Jakobsdatter Holm*, Datter af Biskoppen i Aalborg, og Enke efter Præsten Thomas Christensen Mumme i Jerslev-V. Brønderslev. Hun ægtede 3. Gang Eftermanden i Kaldet Laurids Jensen Bjørn, der 1668 blev indstævnet af hendes Svigersøn Hr. Peder Pedersen Hosbond i Vraa angaaende Arv efter Søren Galskyt.

1. *Thomas Sørensen Galskyt*, var antagelig Student, da han kaldes »Hr.«<sup>3)</sup>. 1665 var han Underskriver paa Dragsholm Slot, og 19. Juni 1672 fik han Bestalling som Raadmand i Nykjøbing Sjæll. og Herredsfoged i Ods Herred. Han er forgjæves eftersøgt i Skattelisten fra 1672 og 1678 og i Mandtallet 1677 for Nykjøbing. Han var død før 1688, da Skiftet efter Fasteren blev afholdt, og om hans Søn, *Thomas Thomsen Galskyts* Opholdssted vidstes der da intet.
2. *Lene Sørensdatter Galskyt*, død 1673, gift med *Peder Pedersen Hosbond*, død 10. Juli 1774, Præst i Vraa-Emb. Skifte efter Lene Galskyt findes blandt Bispearkivets Skifter, Pakke I, Nr. 5. [Hun havde 3 Børn: *Søren Pedersen Hosbond*, Studiosus, *Anne Hosbond* paa Havrholm og *Else Hosbond* tjenende i Aalborg].
3. *Else Sørensdatter Galskyt*, død før 1688, gift I. Gang med *Axel Jacobsen Steenberg* (død 1660), gift II. Gang med *Kjeld Borchhorst* (død 1684), begge Sognepræster i Tornby-Vidstrup. [Hun havde kun Datteren *Elne Axelsdatter Steenberg*, død 1708, der 1674 blev gift med Præsten i Ulsted *Morten Jensen Juul*, død

<sup>1)</sup> Birket Smith: Universitetsmatr. I.

<sup>2)</sup> Skiftet blev holdt 1639. J. S. IX. 324 f. 1632 <sup>4/9</sup>, gav han sin Broder Peder Thomsen Galskyt Afkald paa Arv efter Faderen Thomas Christoffersen Galskyt. (Kjær H. Tgb.).

<sup>3)</sup> Aalb. Bispeark. Skifter III. Nr. 21.

1684, som forhen havde været gift (1666) med Johanne Pedersdatter af Hvolgaard paa Øland].

D. *Margrete Thomasdatter Galskyt*, død før 1688, var gift med *Christen Madsen Aalborg*, død 1653, Sognepræst til Aasted og Skjærum. Med ham havde hun 5 Børn, af hvilke i hvert Fald nogle antog Navnet Galskyt.

[Børn:

1. *Thomas Christensen*, der 1688 opholdt sig i Kjøbenhavn og da kaldes *Aasted*, men som 1668 var Fadder i Aasted og der skrives *Galskyt*.
2. *Jens Christensen Aasted* eller *Galskyt*, f. o. 1642, begr. 16. Juli 1719, 77 Aar gl., Degn i Aasted. Gift Aasted 17. Novbr. 1667 med *Johanne Rasmusdatter*, begr. 29. Decbr. 1682. Børn:
  - a. *Christen*, døbt 27. Decbr. 1668.
  - b. *Margrete*, døbt 14. Decbr. 1670.
  - c. *Anne*, døbt 16. Novbr. 1673.
  - d. *Johanne*, døbt 10. Septbr. 1676.
  - e. *Mette*, døbt 24. April 1678.
  - f. *Rasmus Jensen Galskyt*, døbt 6. Juli 1681, begr. 29. April 1640, Degn i Aasted. Tituleres »Hr.« og var vel studeret Mand; stiftede et Legat for Fattige (Hofm. Fund. XI. 572). Gift I. *Margrete Hansdatter Norman*, begr. 18. Januar 1716, 28 Aar 11 Mdr. 3 Uger. Gift II. Aasted 9. Okt. 1716 *Malene Pedersdatter Vibe*. Børn:
    - 1) *Hans Galskyt*, døbt 9. Febr. 1716, død 13. Juni 1781, Degn i Aasted. Gift I. *Karen Larsdatter*, f. o. 1721, begr. Aasted 14. April 1750. Gift II. Mosbjerg 1. Decbr. 1750 *Pejter(!) Kristine Olufsdatter Klim*, døbt Mosbjerg 6. Decbr. 1716, Datter af Degnen Oluf Axelsen Klim og Anne Marie Sørensdatter. Børn:
      - a) *Rasmus Galskyt*, døbt 11. Jan. 1742, begr. 4. Jan. 1749.
      - b) *unævnt*, født 1743, begr. 3. Maj 1743, 6 Uger.
      - c) *Margrete Galskyt*, døbt 4. Novbr. 1744, tjente 1781 i Kjøbenhavn. Er vist den Margrete Galschiøtt, gift *Bjørn*, der døde i Kbh. 23. April 1801, 57 Aar gl.
      - d) *Jens Galskyt*, døbt 20. Febr. 1746, begr. 3. April 1746
      - e) *Rasmus Galskyt*, døbt 22. Aug. 1751, boede 1781 i Annexboligen, ♂: Degneboligen i Skjærum.
      - f) *Cathrine Galskyt*, døbt 21. April 1754, begr. Aasted 2. Septbr. 1771.
      - g) *Ole Severin Galskyt*, døbt 6. Juli 1757, var 1781 Officer ved det falsterske Infanteriregiment og indkvarteret i Aalborg.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Vennebjerg Herreds Gejstl. Skiftepr. 1781, fol. 31 ff.



- 2) *Peter Galskyt*, døbt Aasted 23. Juni 1718.  
 3) *Helvig Galskyt*, døbt Aasted 4. Marts 1722.  
 4) *Jens Galskyt*, døbt Aasted 16. Marts 1724, begr. Aalborg Budolfi 17. Okt. 1744, gik i Aalborg Skole.
3. *Anne Christensdatter*, siges 1688 at være i Hals, maaske d. s. s. Anne Christensdtr. Galskyt, der 1689 og 1690 var Fadder i V. Brønderslev.
4. *Maren Christensdatter*, opholdt sig 1688 i Drammen.
5. *Else Christensdatter*, levede 1688 og var gift med *Niels Trompeter* i Als].
- E. *Gjertrud Thomasdatter Galskyt*, død 1665, gift 5. Marts 1655 med *Niels Andersen Aslov*, f. 19. April 1610 i Oslo, død 14. Novbr. 1679; fra 1641 af Præst i Kollerup og Skræm. [Ægteparret havde kun Sønnen *Thomas Nielsen Aslov*, der 1688 var Forpagter paa Jensgaard i Glud Sogn].
- F. *Karen Thomasdatter Galskyt*, død 12. Juli 1688. Gift 1650 med *Peder Christensen Grindsted*, død 1655, Sognepræst til Tømmerby og Lild. Hun boede som Enke i Dalsgaard i Tømmerby Sogn, hvor hun døde, og da hun ikke efterlod sig Livsarvinger, arvedes hun af sine talrige Søskenbørn og deres Børn<sup>1)</sup>. [Hendes Mand havde af sit første Ægteskab en Søn Anders Pedersen Grindsted, f. 1638, død 1673 som Præst i Tømmerby-Lild; han var gift med sin Stedmoders Broderdatter, Kirsten Pedersdatter Galskyt af Kornumgaard (se nedfr.)].
- G. *Peder Thomsen Galskyt* kan næppe være født meget senere end 1605 og han døde paa Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn o. 24. Septbr. 1678.<sup>2)</sup> Han var indtil o. 1632 Skriver og Ridefoged over Hagenskov Slot, hvilken Stilling vel gav ham Anledning til at erhverve en Del Indsigt i juridiske Forhold, der bevirkede, at han blev en af sin Egns Forgrundsfigurer. Han købte 1632 af sin Morbroder Anders Kjærulf i Holtet i Aistrup Sogn o. Halvdelen af Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, og i de efterfølgende Aar lykkedes det ham ogsaa at komme i Besiddelse af Resten af Gaarden, der tilhørte forskellige Ejere, saa han ved sin Død var Eneejer af denne anselige Bondegaard, der stod for Hk. 24 Tønder, og hvortil der desuden hørte en Del Gods.<sup>3)</sup>
- I Aarene 1649—52 var han Fuldmægtig hos Regnskabsprovsten over Vendelbo Provsti, og fra 1653 af var han i en lang Aarrække Værge for V. Brønderslev Kirke, der i hans Tid blev restavreret og forsynet med et senere nedbrudt Taarn.

<sup>1)</sup> Aalb. Bispearkivs Skifter, III. Pakke, Nr. 21.

<sup>2)</sup> 24. Okt. kaldes rette 30. Dag efter Dødsfaldet.

<sup>3)</sup> Disse Forhold er nærmere omtalt i min Afhandling om Kornumgaard, i Jydske Samlinger. 4. R. II Bd.

Han synes at have været en velstaaende Mand, det ses saaledes, at han 1640 paatog sig at bygge et Tinghus i Jerslev Herred, og at han vedblev at gjøre Udlæg for Kirken, længe efter at han var gaaet af som Værge. 1648 laante han Mogens Kaas til Nibstrup 75 Rdlr. mod Pant, og 1663 fik han Indførsel hos Jørgen Kruse til Hjermelevgaard for 2000 Rdlr., som han havde laant ham mod Pant i Jordegods.

Antagelig ligger han begravet i V. Brønderslev Kirke, thi i Kirkens Regnskabsbog føres der 1679 til Indtægt 20 Rdlr. for et Begravelsessted, som hans Enke havde kjøbt af Kirken.

Peder Galskyt ægtede o. 1639 *Kirsten Pedersdatter Kjærulf*, f. i Kjøbenhavn 13. Novbr. 1619, død paa Kornumgaard 30. Novbr. 1688, begr. 7. Decbr. 1688.<sup>1)</sup>

Hun var Datter af Professor ved Københavns Universitet, senere Sognepræst i Sæby og Hallenslev, Peder Bertelsen Kjærulf i dennes 1. Ægteskab med Gjedske Helmiksdatter (Datter af Borgmester Helmik Ottesen i Malmø og Kirsten Rasmusdatter Lollik)<sup>2)</sup>. Efter sin Mands Død synes Kirsten Pedersdatter at have ladet opføre et Gravkapel paa nordre Side af V. Brønderslev Kirke, og herind er hendes Mands Kiste maaske ogsaa bleven flyttet, thi efter Skjødet skulde der være Plads til 4 store Kister; i hvert Fald henstod Kirsten Pedersdatters Kiste her tilligemed flere, indtil Kapellet blev nedbrudt ved Midten af det 19. Aarhundrede. Peder Thomsen Galskyt og Kirsten Pedersdatter Kjærulf skal i alt have haft 18 Børn, hvoraf en Del maa være døde som unge. De mig bekendte Børn ere følgende:

1. *Thomas Pedersen Galskyt*, der 1660 deponerede fra Aalborg og antog Jakob Finke som Privatpræceptor<sup>3)</sup>. Han døde antagelig 1667, da Faderen gav 2 Voxlys til Kirken for en Søns Begravelse, der vel saaledes maa antages at have fundet Sted i selve Kirken<sup>4)</sup>.
2. *Peder Pedersen Galskyt*, f. 1640, deponerede 1660 fra Aalborg og antog Thomas Bartholin som Privatpræceptor, blev theol. Kandidat 1661 og kaldedes 7. Novbr. 1670 til Sognepræst i Gjentofte, hvilken Stilling han dog ikke kom til at tiltræde. 1678 blev han pers. Kapellan i Blære-Ejdrup og 1680 res. Kapellan i Sæby, men 1691 tog han sin Afsked, og 21. Septbr.

<sup>1)</sup> En Afskrift af en Kisteplade (Aalb. Bispearkiv, Capsa B., Loc. 4, Fasc 8) har som Dødsdag 30. Marts, men Registreringen af hendes Bo fandt Sted 29. Decbr., og hun blev begr. 7. Decbr.

<sup>2)</sup> Additam. 117 in fol, S. 37.

<sup>3)</sup> Birket Smith: Universitets Matr. I, 282.

<sup>4)</sup> Kirkens Regnskab. Han nævnes i Kjær H. Tingbog 1650 <sup>21</sup>/<sub>8</sub> sammen med sine Søkende.

1694 døde han i V. Brønderslev, hvor han ejede en lille Gaard, som han paaboede. Han synes dog ogsaa en Tid at have boet paa Kornumgaard hos Broderen, thi her var 12. April 1694 forsamlet en Del Gæster i det saakaldte »Hr. Peder Galskyts Kammer«, bl. a. Herredsfogden Hans Mortensen, Præsten Albret Christensen i Volstrup, Christen Lauridsen fra Skaarupgaard og Forpagter Jens Pedersen fra Sæbygaard, der her drøftede Stridighederne mellem Holger Pax til Sæbygaard og Hr. Albret i Volstrup<sup>1)</sup>.

Peder Pedersen Galskyt var gift med *Maren Gabrielsdatter*, Datter af Sognepræsten Gabriel Christoffersen i Blære-Ejdrup, men om hende har man intet yderligere fundet. Ægteparret havde 3 Børn<sup>2)</sup>:

- a. *Kirstine Marie Galskyt*, f. o. 1679<sup>3)</sup>, død Viborg, begr. Sdr. Sogn 13. Juni 1759, gift Viborg Domsogn 15. Decbr. 1730 med Byfoged *Johan Herman Barlag* i Viborg. Ingen Børn.
- b. *Peder Pedersen Galskyt*, f. o. 1680, død ung uden Livsarvinger<sup>4)</sup>.
- c. *Else Galskyt*, f. o. 1681, begr. Sdr. Sogn i Viborg 20. Juli 1756, ugift.

[For disse Børn blev efter Faderens Død beskikket Værger, nemlig for Sønnen Peder hans Morbroder Mouritz Gabrielsen, Foged paa Villestrup, og for Døtrene Provsten i Jerslev Herred Anders Jensen Hals, Præst i Hellevad. Om Sønnen vides, at han 1698 fik en Gaard i Stenum i Pant af sin Fasters Mand, Jens Pedersen paa Hørbylund, og Døtrene fik i Decbr. 1727 (læst Viborg Byting 27. Juni 1729) Skjøde paa en Gaard i Viborg af Fru Elisabet Parsberg, sal. Jørgen Høgs til Skjærso.]

3. *Anders Pedersen Galskyt*, f. o. 1641, deponerede 1660 fra Aalborg sammen med sine ovennævnte Brødre og antog Johannes Müller som Privatpræceptor. 21. Aug. 1669 blev han Sognepræst til Urlev-Dalby og Stenderup, men kort Tid efter er han vel bleven svagelig og er taget hjem til Kornumgaard, hvor han døde 19. Septbr. 1671, ugift. 5. Oktbr. 1671 fremkom hans Fader paa Jerslev Herredsting og gav tilkjende, at saasom det havde behaget Gud at bortkalde hans elskelige kjære Søn, som en ganske kort Tid havde været ordineret og beskikket til Sognepræst for Urlev, Dalby og Stenderup, fra denne jammerfulde Verden, og han var bleven bekjendt

<sup>1)</sup> Sæbygaards Birketingbog 1694.

<sup>2)</sup> Aalb. Bispeark. Skifter, IV. Pk. Nr. 46.

<sup>3)</sup> I Skiftet efter hende siges, at hun var født i V. Brønderslev By.

<sup>4)</sup> Antagelig ham, der blev begravet i Hammel 23. Juli 1700.

med, at Sønnen, »som et ungt Menneske haver sat sig ufor-  
nøden udj stor Vittløftighed og Gjæld, hannem witterlig,  
baade i Kiøbenhavn og andetsteds«, hvilket vilde falde Peder  
Galskyt som en gammel Mand, »som med en heel Haab wmøn-  
dige Børn er belad« for tungt at betale, vilde han hermed  
baade til Herredsting og Landsting have sig frasagt al Gjælds  
Betaling<sup>1)</sup>.

4. *Søren Pedersen Galskyt* var en Tid Ejer af Boslumgaard i  
Draaby Sogn, hvilken han 2. Decbr. 1680 skjødede til Hans  
Bentzon til Skjærsø, og han boede derefter en Tid i Ebeltoft<sup>2)</sup>.  
Han var død før 1688 og efterlod sig Hustru *Anna Anders-*  
*datter*, der 28. Okt. 1696 skjødede den hendes 3 Døtre til-  
kommende Arv efter deres Bedsteforældre paa Kornumgaard  
til hendes afdøde Mands Svoger Jens Pedersen, Forpagter  
paa Hørbylund. Af Søren Galskyts Børn kjendes Navnene  
paa følgende:<sup>3)</sup>

a. *Anders Sørensen Galskyt*, der 1692 var »til Huse« hos Fa-  
sterens Mand, ovennævnte Jens Pedersen, da paa Sæby-  
gaard. Antagelig er det ogsaa denne Anders Galskyt, der  
9. Septbr. 1694 var Fadder i V. Brønderslev.

b. *Maren Sørensdatter Galskyt*.

c. *Kirsten Sørensdatter Galskyt*.

d. *Yte Sørensdatter Galskyt*.

e. (?) *Søren Sørensen Galskyt*. (En Søren Galskyt var 9. Septbr.  
1697 Fadder i V. Brønderslev.)

5. *Helmich Pedersen Galskyt*, f. 16.., begr. V. Brønderslev 13.  
Marts 1694. Blev efter Faderen Ejer af Kornumgaard, hvis  
Tilliggende af Gods han forøgede ved Kjøb. Ligesom Faderen  
synes han at have været bevandret i juridiske Kundskaber,  
og han optraadte jævnlig paa andres Vegne paa forskellige  
vendsysselske Tingsteder.

Han var gift med *Kirstine Albretsdatter Olsdorf* (Datter af  
Præsten Albret Christensen i Volstrup og Margrete Ottes-  
datter), med hvem han dog ikke havde Børn. Efter Helmich  
Galskyts Død ægtede hun 28. Juli 1698 i V. Brønderslev en  
Lars Jensen, død V. Brønderslev 29.—30. Maj 1709, 49 Aar gl.,  
der med hende fik Kornumgaard, men ogsaa ham overlevede  
hun, og hun bortforpagtede derefter Gaarden og synes at

<sup>1)</sup> Jerslev H. Tingbog.

<sup>2)</sup> Landst. S. & Pb.

<sup>3)</sup> De ere antagelig alle døde unge og uden Afkom, thi de nævnes ikke  
som arveberettigede efter Byfoged Barlags Enke 1759 og ej heller Efterkom-  
mere af dem.

være flyttet fra Egnen med sine Børn af 2. Ægteskab<sup>1)</sup>, muligt til Thistedegnen, hvor hendes anden Mands Slægt boede.

6. *Anne Pedersdatter Galskyt*, f. o. 1644, begr. V. Brønderslev 14. Maj 1719. Var første Gang gift med *Mikkel Madsen Vendelbo*, der 20. Novbr. 1665 blev Byfoged i Hjøring og 9. Okt. 1668 Borgmester samme Sted, hvor han døde 5. Januar 1683. Han skal først have været gift med en Datter af den velhavende Broforpagter Bertel Koch i Nørre Sundby<sup>2)</sup>, og maaske var han Søn af Mads Pedersen i Aistrup Sogn (Kjær H.), hvis Brødre Peder Vendelbo og Morten Pedersen døde før 1640 henholdsvis i Helsingborg og paa Gulland<sup>3)</sup>.

Efter Mikkel Madsens Død flyttede Anne Galskyt til V. Brønderslev, hvor hun fæstede et Hus af Aalborg Hospital, og der blev hun 10. Aug. 1687 gift 2. Gang med *Søren Andersen* (Kjærulf?), men Ægteskabet synes ikke at have været lykkeligt, thi 31. Aug. 1696 vare flere af hendes Slægtninge for Jerslev Herreds Ret for at vidne i en Sag imod Søren Andersen, fordi han i flere Aar havde mishandlet sin Hustru<sup>4)</sup>. Hun er maaske den Anne Christensdatter Galskyt, der 1689 og 90 var Fadder i V. Brønderslev, idet Patronymet kan være Huskefejl af Præsten, se dog foran under D 3.

[Af sidste Ægteskab havde hun kun en Datter Kirsten Sørensdatter, der blev gift med Søren Thomsen i V. Brønderslev, men af første Ægteskab havde hun i hvert Fald en Søn Thomas Mikkelsen, der antog Navnet Galskyt. Peder Dyrskjøts siger, at Borgmester Mikkel Madsens Børn »bleve slet øde«, hvormed han mener, at de nedsank i Fattigdom eller social Ubemærkethed, men *Thomas Mikkelsen Galskyt* blev dog 1710 Byskriver i Holbæk og i Ægteskab med *Johanne Gurie Lund* havde han 2 Børn,<sup>5)</sup> nemlig:

- a. *Ottilia Birgitte Galskyt*, gift 1747 med *Ole Westphal*, f. 1715, † 6. April 1772, Præst i Almind ved Kolding.
- b. *Jacob Sparre Galskyt* (Galschiøt), f. 1713, † 14. Febr. 1752, Præst i Brahetrolleborg og Krarup, gift med *Inger Margrete Mortensdtr. Braëm*, f. 7. Juni 1715, † Kolding, begr. 15. Juni 1786. Jacob Sparre Galskyt efterlod sig 4 Børn,

<sup>1)</sup> Disse Børns »fødte« Værger (o: nærmeste Slægtninge) vare Mourits Kønig Lælius paa Ullerupgaard, Nikolaj Aagaard paa Ullerupgaard, Sr. Peder Madsen Jensen i Thisted og Forvalter Anders Larsen paa Børglum Kloster.

<sup>2)</sup> Dyrskjøts Optegnelser, Ny kgl. Saml. 4°. 746.

<sup>3)</sup> De vare Søner af Peder Thøgersen i Ulstedlund i Ulsted Sogn. Kjær H. Tingbog 1640 7/1.

<sup>4)</sup> Tingbogen.

<sup>5)</sup> Skiftet efter Byfoged Barlags Enke i Viborg.

- nemlig Døtrene *Cathrine* og *Jacobine* og Sønnerne *Thomas Martinius Braëm Galskjot*, f. 1748, † 1828, Præst i Hyllested og *Johannes Galschiøt*, f. o. 1750, † 1812, Herredsfoged i Lejre H., Vicelandsdommer. Begge disse Sønner have efterladt sig Afkom, hvis Historie hører den nyere Tid til.]
7. *Gjedske Pedersdatter Galskyt*, f. o. 1645, begr. 29. Juli 1703 i V. Brønderslev. Gift med *Søren Villumsen* i V. Brønderslev. Ogsaa hendes Ægteskab var mindre lykkeligt, og hun flyttede fra Manden og hjem til Forældrene paa Kornumgaard. I et Indlæg fra hendes Fader angaaende Folkeskatten<sup>1)</sup> skriver han: »Belangende Gieske Galskytt, som endnu til videre er udj Ægteskab og ikke lovlig hendes Mand for Tyrani og andet, som med Rette billigen ske burde, er fraskilt, alene til Sagens endelige Udgang som mit Barn sit Tilhold hos mig haver«. De blev dog næppe skilte, men Søren Villumsen forlod Egnen, og da Peder Galskyt 1678 døde, lod hans Arvinger 7. Decbr. 1678 ved Viborg Landsting lyse efter Medarvingen Søren Villumsen (paa sin Hustrus Vegne), »som ikke nu vides enten i Landet eller udenlands, levende eller død, eftersom han ingen visse Bopæl paa nogle Aars Tider [vides] at have haft, da advaris og tilkjendegives enhver vedkommende hermed, at Registrering og Vurdering efter den salig Mand (o: Peder Galskyt) er berammet at holdes her udj Kornumgaard næstkommende 24. Oktober, som er den rette 30. Dag efter den salig Mands dødelige Afgang....«. Gjedske Galskyt havde ingen Børn.
8. *Kirsten Pedersdatter Galskyt*, f. o. 1646, begr. 22. Decbr. 1733 i V. Brønderslev. Gift I. *Anders Pedersen Grindsted*, f. o. 1638, død 3. Paaskedag 1673, Sognepræst til Tømmerby-Lild (Søn af Præsten s. St. Peder Christensen Grindsted, som o. 1650 ægtede Karen Thomasdtr. Galskyt, se foran. Gift II. *Oluf Jensen Juul*, f. 24. Febr. 1634 i Lundforlund, begr. 23. Maj 1679 i Thisted, Rektor i Thisted 1672, Kapellan i Thisted og Sognepræst i Skinnerup 1675.<sup>2)</sup> Af 1. Ægteskab havde Kirsten Galskyt en Datter.
9. *Else Pedersdatter Galskyt*, f. o. 1649, begr. 24. Febr. 1709 i V. Brønderslev; var gift med *Bertel Hansen*, der nævnes »i Vange« og »i Flamsholt« i Torslev Sogn (nu Dronninglund Herred).
10. *Johanne Pedersdatter Galskyt* var gift (før 1679) med *Jens Pedersen*, der 1679 boede i Bolskifte i Alstrup Sogn (Hvetbo H.) og da pantsatte et Gadehus, som hans Hustru havde arvet

<sup>1)</sup> Jørslev H. Tingbog 26. Febr. 1674.

<sup>2)</sup> Hundrup: Lærerstanden i Thisted, Program Aalborg Skole 1871.

efter sin Fader<sup>1)</sup>. 1680 boede de i Hjelmsted (Serritslev Sogn, nu Børglum H.) og lovbød da Bolskifte<sup>2)</sup>, senere boede de i Østergaard i Serritslev Sogn, og 1692 og 1694 var Jens Pedersen Forpagter paa Sæbygaard, hvor han, der allerede i en Aarrække havde givet sig af med juridiske Forretninger, blev et lydigt og ubehageligt Redskab i Holger Pax' og Fru Elisabet Billes Hænder under deres Forfølgelser af Præsten Hr. Albret Christensen i Volstrup, hvis Datter endda som foran nævnt var gift med Jens Pedersens Svoger, Helmich Galskyt<sup>3)</sup>. 1694 forpagtede Jens Pedersen Hørbylund, dog vist kun den Halvdel, der tilhørte Eva Unger, og her boede han de følgende Aar. 1696 fik han Skjøde paa en Gaard i V. Brønderslev af afdøde Søren Pedersen Galskyts Arvinger, og 1698 pantsatte han en Gaard i Stenum til sin Hustrus Brodersøn Peder Pedersen Galskyt. Hans Hustru er maaske identisk med den Johanne Margrete Galskyt, der 7. Marts 1697 var Fadder i V. Brønderslev. Det vides ikke, hvad der blev af Familien, men 1680 havde Jens Pedersen og Hustru kun 2 Børn, nemlig:

[a. *Anne Margrete Jensdatter*, der vist er identisk med *Margrete Galskyt*, f. o. 1670, begr. Viborg Graabrødre 20. Septbr. 1736.

b. *Peder Galskyt Jensen*, antagelig den samme som *Peder Jensen Galskyt*, der 1701 som Student fra Viborg blev immatrikuleret ved Universitetet i Kjøbenhavn, men om hvem jeg iøvrigt intet ved at berette; der nævnes intet om disse Søkende i det foran omtalte Skifte efter Byfoged Barlags Enke.]

11. *Karen Pedersdatter Galskyt*, f. 16... , død i Foraaret 1727 paa Kjærsgaard i Hellevad Sogn, gift I. 1680 med *Christian Worm*, f. 1621, død 1693, Ejer af Korslund i Hellevad Sogn, gift II. med *Peder Therkildsen Østrup*, Birkefoged til Dronninglund og Børglum Kloster, senere Degn i Tødsø og Erslev paa Mors. Hendes sidste Ægteskab synes ikke at have været lykkeligere end hendes to forannævnte Søstres, og fra 1711 af, da Manden forlod Egnen paa Grund af Gjæld og Afsked fra Birkedommerstillingen, levede hun adskilt fra ham til sin Død, idet hun fik Ophold i et lille Hus paa Kjærsgaard, der tilhørte hendes Søn. Med Worm havde hun 2 Sønner og 4 Døtre, og i sidste Ægteskab havde hun 1 Datter. Om hendes Descendens henvises til mine »Optegnelser om Familien Worm (Wormskiold)« i Perso-

<sup>1)</sup> Hvetbo H. Tingbog 5. April 1679.

<sup>2)</sup> a. St. 9. Okt. 1680.

<sup>3)</sup> Sæbygaards Birketingbøger.

nalh. Tidsskr. 6 R. I. Bd. 265, hvortil kan føjes, at den S. 269 nævnte Christine Sofie Worm blev gift med Peder Pedersen paa Imselbakken i Zeuten paa Hedemarken.

I Slægt med Familien Galskyt paa Kornumgaard have efternævnte Galskytter maaske været, men Forbindelsen har dog ikke kunnet paavises, og maaske har Familien kun taget Navn efter Galskytgaarden paa V. Brønderslev Kjær.

*Christen Laursen* ved Kjæret, Fæster under Kornumgaard (under Gaardens Taxt). Børn:

1. *Thomas Christensen Galskyt*, døbt 25. April 1699 (bl. Fadderne Jens Laursen ved Kjæret, Søren Jensen i Hedegaard, Birgitte og Anne Jensdatter i Agdrup), begravet V. Brønderslev 27. Februar 1753. Boede i V. Brønderslev i en Gaard, som han 1722 fæstede af Peder Worm i Kjærsgaard, og som hans Søn Erik 1743 fik Skjøde paa<sup>1)</sup>. Han blev 9. Maj 1742 publ. absolv. for Forseelse mod det 3. Bud (Kom Hviledagen i Hu) ved Drukkenskab, og 14. Februar 1753 forulykkede han vist tilige med sine to voxne Døtre, der bleve begravede samme Dag som Faderen; paa hvilken Maade Ulykken skete omtales ikke. I Skiftet efter ham<sup>2)</sup> omtales hans Broder Lars Christensen paa Kjæret.

Gift I. *Cathrine Malene Eriksdatter*, begr. V. Brønderslev 4. Maj 1727, 31 Aar. Gift II. i Hune S. 8. Aug. 1729 med *Maren Jensdatter*, født 1707, Datter af Handelsmand i Blokhus Jens Andersen Uttrup († 1720) og Marie Nielsdatter Børglum<sup>3)</sup>. Børn:

- a. *Erik Thomsen Galskyt*, døbt V. Brønderslev 1. Januar 1726, begr. s. St. 25. April 1794. Tjente 1741 og 1748 ved Kornumgaard<sup>4)</sup>, men opholdt sig ved Faderens Død i Norge, hvor han vel havde Familie, idet hans Stifmoders Farbroder Niels Andersen Uttrup 1699 havde taget Borgerskab som Kjøbmand i Bergen<sup>5)</sup>. Efter Faderens Død flyttede Erik til V. Brønderslev, hvor han 18. Febr. 1743<sup>6)</sup> havde faaet Skjøde paa en Gaard af Peder Worm, og endnu 1763

<sup>1)</sup> Det er vist denne Gaard paa Brønderslev Kjær, der senere og nu kaldes Galskytgaarden. Gaarden har antagelig tilhørt Peder Worms Moder, Karen Pedersdr. Galskyt af Kornumgaard.

<sup>2)</sup> Aalbh. m. fl. Amters Skifter Nr. 202.

<sup>3)</sup> jvf. min Hvetbo Herred I. S. 176 f.

<sup>4)</sup> Kornumgaards Fæsteprotokol S. 20 b. og 30 a.

<sup>5)</sup> jvf. Nicolaysens Bergens Borgerbog.

<sup>6)</sup> se Skiftebrevet efter Faderen.



nævnes han som Selvejer. 3. Novbr. 1758 blev han i Vrejlev gift med *Johanne Jensdatter Lægaard*, f. o. 1723, begr. V. Brønderslev 10. Januar 1804. De havde en Søn *Thomas Eriksen Galskyt*, døbt 11. Novbr. 1764, begr. 24. Febr. 1789.

- b. *Jens Thomsen Galskyt*, f. o. 1730, var Sømand og opholdt sig ved Faderens Død 1753 i Bergen. En Jens Galskyts Hustru var 1764 Fadder i V. Brønderslev ved Thomas Eriksen Galskyts Daab.
- c. *Cathrine Malene Galskyt*, f. o. 1732, begravet samme Dag som Faderen, 21 Aar gl.
- d. *Kirsten Galskyt*, f. o. 1735<sup>1)</sup>, begr. samme Dag som Faderen, 18 Aar gl.
- e. *Christen Thomsen Galskyt*, døbt V. Brønderslev 13. Januar 1743. Fæstede 1775 for Livstid det saakaldte Gjelhus under Kornumgaard og kaldes da »Frikarl«, han boede dog næppe selv i Huset, der formedelst Dødsfald bortfæstedes paany 15. Febr. 1779, men det var ikke Christen Galskyt, der da var død, thi han boede 1796 og 1802 i et umatrikuleret Hus af Kornumgaards Gods i V. Brønderslev By<sup>2)</sup>. Han var gift med *Dorte Jensdatter*, med hvem han havde følgende Børn døbte i V. Brønderslev: *Ellen*, døbt 9. Novbr. 1777; *Maren*, døbt 28. Marts 1779, begr. 31. Marts 1780, *Katrine*, døbt 1780, begr. 17. Novbr. 1780 (3 Uger gl.), *Thomas*, døbt 4. Novbr. 1781, og *Maren*, døbt 5. Oktober 1783.
- f. *Maren Galskyt*, døbt 26. Januar 1746, levede 1753.
2. *Laurids (Lars) Christensen (Galskyt)*, døbt 29. Aug. 1700 (bl. Faddere Søren Jensen i Hedegaard, Kirstine Albrechtsdatter [o: Helmich Galskyts Enke] og Anne Tordsdatter i Ø. Kornum), begr. V. Brønderslev 20. Marts 1765 (67 Aar), Var Fæster under Kornumgaard og boede paa Vesterkjæret. *Ses ikke at være kaldet Galskyt*. Var gift med *Maren Sørens-datter*, der 1771 var Aftægtskone hos sin Søn *Jens Larsen*. Foruden denne Søn var der en Søn *Christen Larsen* og en Datter *Maren*. [Kornumgaards Skifteprotokol 1765 <sup>15</sup>/4].

Foruden de forannævnte uadelige Familier Galskyt, hvis Stam-tavler jo ikke helt har kunnet udfyldes, har der til forskjellige Tider og paa forskjellige Steder levet andre uadelige Familier af samme Navn, men for deres Vedkommende maa jeg indskrænke mig til

1) Børnene b, c, d, ses ikke at være døbte i V. Brønderslev.

2) Regnskabsbog for Kornumgaards Gods, fol. 40 b og 79 b.

nogle Notitser; muligt er det, at enkelte af disse Personer høre til Slægten fra Hammer.

*Ane Margrethe Galschjot*, f. o. 1723, død Kbh. 10. Juli 1765 (42 Aar), gift 4. Maj 1746 i Kbh. med Underfoged, Justitsraad *Rudolph Henrik Grøn*, død Kbh. 10. Juni 1789 (65 Aar).

*Christen Galskyt* (Galeskøtt) var ved Midten af det 15. Aarh. Fæster af Klim Odde<sup>1)</sup>, en Gaard, der da tilhørte Fru Anne Mouridsdatter Gyldenstjerne, men senere blev adelig Sædegaard.

*Christen Christensen Galskyt*, boede 1615—1617 i Skadhavn i Tømmerby Sogn (V. Han Herred) og var Tingfoged paa Hannæs<sup>2)</sup>, hvorfor det maa formodes, at han besad jordegent Gods. Han var vel nok ligesom efterfølgende Christen Pedersen Galskyt af samme Slægt som (Sønnesøn af?) Chr. Galskyt i Klim Odde.

*Christen Pedersen Galskyt* var 1617 Fæster af en Gaard i Øsløs Sogn (V. Han Herred).<sup>3)</sup>

*Christen Jensen Galskyt*, Selvejergaardmand, begr. V. Brønderslev 17. Juni 1807, 28<sup>5/12</sup> Aar gl.<sup>4)</sup>

*Christen Galskyt* var Underkjøbmand ved islandsk Handel i Aarene 1767—1777.

*Christen Andersen Galskyt*, død i Kbh. i Maj 1770, 55 Aar, Værtshusholder<sup>5)</sup>.

*Christian Galskyt*, gift med *Karen Nielsdatter Qvist*, boede i Kjøbenhavn. Børn:

- a. *Nicolaus G.*, døbt Kbh. 28. Juli 1694, død 1733, Underfoged.
- b. *Sille G.*, døbt Kbh. 14. Juni 1698.
- c. *Jacob G.*, døbt Kbh. 30. Okt. 1700.
- d. *Else G.*, døbt Kbh. 30. Maj 1702.

*Hans Galskyt*, Bonde i Enslev i Bæverskov Herred 1585<sup>6)</sup>.

*Hans Jacob Christoffersen Galskyt*, gift i Kbh. 2. Novbr. 1764 med *Frederikke Klemp*. Børn:

- a. *Frederik Christoffer G.*, døbt Kbh. 20. Septbr. 1765.
- b. *Ditlev Philip G.*, døbt Kbh. 26. Maj 1768.

*Hans Christian Thomsen Galskyt*, maaske Søn af Præsten i Farsø-Vonsild, boede 1728 før Branden i Snaregade i Kbh. og var Fuldmægtig hos kgl. Proviantforvalter Hans Ottesen, kaldes Proviantsskriver og blev 1734 Underfoged. Gift I. 20. Okt. 1715

1) Thiset: Eline Gøyes Jordebog, S. 457.

2) Aalborghus Lænsregnsk. og Jordebøger.

3) s. St. Jordebogen 1617—18.

4) Skifte er ikke fundet.

5) Adresseavisen.

6) Gl. d. Domme IV. 49.

i Kbh. med *Magdalene Bødcher*, gift II. 23. Febr. 1719 i Kbh. med *Anne Marie Larsdatter Lyche*, f. o. 1696, død i Kbh. 1763.

Børn:

- a. *Anna Thomine G.*, døbt Kbh. 14. Aug. 1717, død Kbh. 8. Okt. 1750.
- b. *Johan Otto G.*, døbt Kbh. 9. Juli 1718.
- c. *Magdalene G.*, døbt Kbh. 12. Decbr. 1719, gift med Under-tøjmester *Martin Sundorff*.
- d. *Laurs G.*, døbt Kbh. 7. Decbr. 1720.
- e. *Charlotte Maria G.*, døbt Kbh. 23. Aug. 1724.
- f. *Bolette Margrethe G.*, døbt Kbh. 6. Okt. 1727, død Kbh. 1. Juni 1799, gift Kbh. 30. Maj 1753 med Vinhandler *Hieronymus Rottwitt*.
- g. *Elise Maria G.*, døbt Kbh. 1. Novbr. 1728.
- h. *Jørgen G.*, døbt Kbh. 13. Maj 1730.

*Jens Galschjøl*, Fuldmægtig og Underfoged i Kbh. 1728 betegnes han som forhenværende Skriver ved Gjældskommissionen og Kurator ved Stervboer, han var da Husejer i Hummergade, havde 4 Børn og holdt 2 Karle og 3 Piger. Hos ham boede hans salig Faders Broders Kone, der agtede at rejse til Næstved.<sup>1)</sup> 3. Maj 1720 ægtede han i Kjøbenhavn *Valborg Raff*, med hvem han ses at have haft 7 Børn.

- a. *Birthe Lisbeth G.*, døbt Kbh. 1. Okt. 1724.
- b. *Anne Augusta G.*, døbt Kbh. 31. Decbr. 1725.
- c. *Mathias Christian G.*, døbt Kbh. 8. Maj 1727, er vist død 1728, 1½ Aar.
- d. *Charlotte G.*, døbt Kbh. 15. Juni 1728.
- e. *Cecilie G.*, døbt Kbh. 29. Oktbr. 1729, antagelig den samme som Skriver *Jens G.*'s Datter *Engelke*, der døde 1730, ¼ Aar gl.
- f. *Antonius G.*, døbt Kbh. 20. Aug. 1731.
- g. *Christian G.*, døbt Kbh. 30. Decbr. 1732.

*Jens Galskyt*, f. . . . , begr. 8. April 1750, Skoleholder i Tjæreby v. Skjelskør, gift I. 21. Juli 1728 med *Sidse Marie Olufsdatter*, død 19. Novbr. 1745, gift II. 17. Novbr. 1747 med *Maren Olesdatter* eller *Jensdatter*, død 19. Decbr. 1749. Børn:

- a. *Sofie Amalie G.*, døbt Tjæreby 18. Okt. 1732, begr. 15. Febr. 1750.
- b. *Kirsten G.*, døbt Tjæreby 5. Juli 1734, gift 2. Pinsedag 1752 med Skomager *Jakob Goth* i Kallundborg.
- c. *Marie G.*, døbt Tjæreby 8. Maj 1737.
- d. *Andreas G.*, døbt Tjæreby 21. Aug. 1739, var 1762 Kirurg i Kbh.

<sup>1)</sup> Grove: Kbhavns Huse og Indvaanere efter Branden, Side 156.

e. *Ole G.*, døbt Tjæreby 8. Febr. 1743, død 14. Juni 1743.

f. *Sidse Marie G.*, døbt Tjæreby 25. Decbr. 1749, død 15. Febr. 1750.

*Jørgen Rasmussen Galskyt*, Trompeter i Kbh., gift med *Anne Jokumsdatter*.

Datter: *Ermegaard G.*, f. Kbh. 27. Septbr. 1659.

*Karen Jensdatter Galskyt*, f. o. 1695, død 21. Novbr. 1765, 70 Aar, i Skanderborg. Hun havde været gift, men havde ingen Børn; hendes Søstersøn Peder Hansen skulde være ansat ved Sølvkammeret i Kbh. Amtmand, Kammerherre v. Woyda og Frue, der i mange Aar havde sørget for hendes Ophold, skulde arve hende. [Skanderborg Skiftepr. 1766, fol. 133].

*Maren Pedersdatter Hesselberg Galskyt*, f. o. 1692, død 20. Septbr. 1765, 73 Aar, i Skive. (Intet Skifte fundet).

*Ole Pedersen Galskyt*, f. o. 1747, d. V. Brønderslev 1801, begr. 4. April, 54½ Aar. Gift med *Johanne Marie Eriksdatter*, med hvem han havde 2 Sønner *Peder* og *Christen*, der døde som spæde.<sup>1)</sup>

*Peder Galskyt*, f. . . . ., begr. Dom exaudi 1692 i Torderup i Gunderup S. Var formodentlig gift med *Gyde Thomesdatter*, begr. Langfredag 1692, der i Kirkebogen for Gunderup Sogn kaldes *Peder Galskyts Hustru af Ooppelstrup* (Gunderup S., Fleskum H.).

*Peter Cornelius Galschiøt*, ansat ved Søetaten, gift med *Mette Pedersdatter*, efter hvem der afholdtes Skifte ved Underadmiralitetstretten 23. Septbr. 1746. Børn:

a. *Lucia G.*, f. o. 1728.

b. *Cornelius G.*, f. o. 1731, er vel den *Cornelius Peter Galschjød*, der blev begr. Kbh. 15. Juni 1802, 71 Aar, Silkevæver.

c. *Peder G.*, f. o. 1733.

*Poul Galskyt* var 1570 Skipper paa Jens Kaas' Pinke og blev beskylt for at drive Sørøveri i Østersøen sammen med den russiske Fribytter *Carsten Rodt*<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Da han boede i den saakaldte »Galskytgaard«, har han antagelig faaet Navn efter denne.

<sup>2)</sup> Kancelli Brevb. 1570 <sup>27</sup>/<sub>100</sub>.