

lyder: aujourd'hui la même pierre couvre le frère et la soeur, ils n'ont paru que peu d'années au monde mais asses pour en êtres regrettés. De vare Børn af Pastor Jean Broca og Jeanne Elizabeth Pauline født Eyraud, hun † 21 Okt. 1812, 59 Aar gl. og blev begravet i samme Grav som Børnene (Clément, pag. 103). — Den anden Sten bærer bl. a. Navnet Gabriele Ducros (?).

Lidt om Familien Deramm.

Af E. A. Thomle.

I dette Tidsskrift 4 R. VI. S. 207 ff. har Sogneprest D. Thrap meddelt nogle Oplysninger om Slægten „Deramm“, som formenes at have hentet sit Familienavn fra Drammen, da Navnet i de ældre Kirkebøger for Bragernes og Kongsberg findes skrevet „Dram“, „Drammen“ eller „Dramen“. Dette tør muligens ogsaa være Tilfældet. Thrap formoder at den af ham nævnte Johan Didrik von Dramen, der er Stamfader for den Gren af Slægten, som omhandles af ham, har været en Broder af Maleren Ezechiel Christopherssøn von Drammen, der blev begravet paa Kongsberg 1 Juni 1782, 51 A. gl. I Kirkebogen heder det ved hans Begravelse: at han „ved en 20 Aar siden skal være trolovet udi Slougen Sogn ved Tønsberg med dend igjenlevende Anna Maria Friderichsdatter Lipstein fra Moss, men ei siden bleven ægteviet, og udi mange Aar, som de her i Menigheden har opholdt sig, ei søgt Herrens Bord.“ Ifølge Slagens Kirkebog blev virkelig ogsaa Ezechiel „von Dram“ og Anna Maria Liebstein trolovede 28 Juni 1758, men nogen Vielse findes ikke der. Anna Maria Liebstein var døbt i Moss Kirke 24 Mai 1736 og eneste Datter af Friederich L. og Regina Kirstine Robsahm, hvilken sidste tidligere havde været gift med Sognepresten til Rygge Hr. Søren Kappel. Ezechiel „von Drams“ Moder Anna Maria Storm, sl. Christopher „von Dramens“, „som døde her hos sin Søn gl. 72 Aar“, blev begravet paa Kongsberg 17 Juni 1762. Hvem Manden var, har man hidtil ikke vidst. Men at

han maa være den „Christopher Maler“, der 11 Novbr. 1727 havde Datteren Cathrine Margrethe og 6 Novbr. 1730 Sønnen *Ezechiel* til Daaben paa Bragernes, kan vel ikke være tvivlsomt. Datteren maa være det „Christopher Malers Barn“, der blev begravet paa Bragernes 27 Sept. 1731. Faderen Christopher „v. Dramen“ blev begravet der 30 Decbr. 1747. Efter Skifteprotokollen for Bragernes døde „fordum Borger og Maler her udi Bragernæs“ Christopher „von Dram“ 22 Decbr. 1747; men Skiftet efter ham, der tog sin Begyndelse Dagen efter, viste at Boet var fallit. Med Konen Anna Maria Storm, der overlevede ham, efterlod han sig kun to Sønner, nemlig 1) Johan Didrik „Dram“, 24 A. gl. og 2) Ezechiel „Dram“, 18 A. gl. Boet eiede et Hus paa Bragernes, værdsat for 250 Rdl., men Pantegjælden udgjorde ligesaa meget, og forøvrigt kun et ubetydeligt Indbo, saaledes at hele Indtægten alene beløb sig til 278 Rdl. 2 $\frac{1}{4}$ 8 β . Enken flyttede, som nævnt, senere til Kongsberg, hvor hun døde i Huset hos sin Søn. Ogsaa den ældste Søn Johan Didrik von Dram kom senere til Kongsberg, hvor „Malermester“ Johan Didrik „von Dram“, gift Mand, blev begravet 1 Decbr. 1798, 73 A. gl. og Enken Kirsten Bosse Lund var endnu i 1801 bosat paa Kongsberg. „Hun lever af Maleri“ heder det i Folketællingen for dette Aar. I Huset hos hende var da Johan Christopher „Deram“, 8 A. gl., uden Tvivl hendes Sønesøn, skjøndt dette ikke udtrykkelig siges. Efter Thrap (Familien Bonnevie (2den Udg.) S. 79) skulde denne vistnok være født i 1794, hvorefter den opgivne Alder ikke vilde passe ganske nøiagtig. Men herpaa tør der dog ikke lægges nogen Vægt. Dels kan Aldersopgaven i Folketællingen maaske kun var omtrentlig, dels er det heller ikke ganske paa det Rene, naar Peter Lund Deramms Børn ere fødte. Det er dog meget sandsynligt, at Folketællingens Opgave er rigtig, og at Procurator Peter Lund Deramms ældste Søn Johan Christopher er født allerede i 1793. Thi Faderen blev allerede 3 Febr. 1792 i Halsaa Kirke i Mandal gift med sin Hustru Maren Margrethe Bonnevie. Kirsten Bosse Lund maa vel være den „Madme sl. Maler von Dramen“, der blev begravet paa Kongsberg som Pensionist 5 Juni 1809, 80 A. gl. Svogeren

Ezechiel von Dram efterlod sig vistnok¹⁾ kun en Datter Regine Ezechielsdatter „Dram“, „som døde hos sin Moder“ paa Kongsberg 1792 (begr. 14 April s. A.) 33 A. gl. og maa være den Maler Ezechiel von „Dram“ og Anne Maries Barn Frederiche Regine, der blev døbt i St. Laurentiis Kirke i Tønsberg 17 Januar 1759. Men Moderen maa vistnok efter Datterens Død være fraflyttet Kongsberg, da hun ikke findes nævnt der i 1801 og heller ikke findes begravet paa Kongsberg før dette Aar. Familiens Navn maa vistnok have været „Dram“ og ikke „Drammen“. Thi med dette Navn nævnes Christopher Maler allerede i 1720, da han boede paa Strømsø, hvor „Christopher von Dram“ dette Aar tog Borgerbrev, noget som tidligere var forsømt, skjøndt han havde været Borger der flere Aar. Thi allerede i Mandtallet for 1717 opføres „Christopher Christopherssøn Dram“ som Borger paa Strømsø. I et Mandtal af 23 Mai 1722 findes han opført blandt „Maalere“, det vil vel sige Malere, saaledes at han allerede da har været Malermester paa Strømsø²⁾. Han befattede sig dog ikke alene hermed. Thi i 1719 havde han paa „Løveøerne“ i Jarlsbergs Grevskab fundet nogle Kobberanvisninger og androg derfor samme Aar og senere under 18 Januar 1721 om herfor at erholde en passende Findeløn. Rentekammeret henviste ham imidlertid til Greven i Jarlsbergs Grevskab. Den 14 Febr. 1728 søgte han fra Bragernes Kongen om at blive antagen til at søge efter Kobber og Sølv, hvor han selv lystede. Han havde for nogen Tid siden funden et Kobberskjærp i Jarlsberg Grevskab, hvoraf han havde overrakt Kongen selv Prøver „da han her i Norge havde den store Lykke og (∴ at) styre den Chaluppe, deres Kgl. May. reiste udi fra Sølvverket Kongsberg de 2de sidste Mile til Bragernes“. Han havde ogsaa fremvist Prøverne for Oberbergamtet paa Kongsberg, men dette havde nok behandlet Sagen temmelig overlegent, hvorfor han ogsaa søgte om, at de Prøver, han maatte finde, maatte

1) Han havde dog ogsaa en Søn Johan, døbt i Kragerø 19 Juni 1761.

2) Formentlig er han den „Contrafeyer“ Christopher von Dram, der „staferede“ Altertavlen i Holmestrand Kirke (jfr. G. Graarud, Holmestrand og Omegn, S. 47).

sendes direkte til Kongen i Kjøbenhavn for at prøves. Om Ansøgningen førte til noget Resultat vides ikke. Han underskriver sig bestandig selv „Christopher von Dram“, og „Dram“ har derfor vistnok ogsaa — som nævnt — været hans egentlige Familie-Navn. Om det kan udledes af Stednavnet Drammen tør maaske være tvivlsomt. Han fører ogsaa et Slags Vaaben, idet han i sit Segl har et Hjerte, hvori en trearmet Blomst og paa Hjelmen en Arm holdende en Hakke eller Berghammer samt ovenover Bogstaverne C. C. S. D. (ϑ: Christopher Christophers-
søn Dram).

Spørgsmål og Svar.

Svar IV.

(5 R. I, Spørgsmaal 1).

I Anledning af Spørgsmaalet om Skovrider Ludvig Grandjeans Fader, der formenes at have havt Fornavnet August eller Augustinus, skal Opmærksomheden henledes paa, at der i den i Rigsarkivet bevarede Inddelings Jordebog for Oberst Baltzer Frederik Raabes Rytterregiment for 1688 nævnes en Kvartermester Augustinus Grandhans, der da stod i Ritmester Kreidels Compagni og boede paa en Ryttergaard i Hyllested. I den næste for Regimentet eksisterende Krigs- og Portionsjordebog for 1696 optøres han under Ritmester Schrøders Compagni; han var da Korporal, boede i Stillinge og kaldes baade Augustus og Augustinus Grandhans. Hvornaar han er kommen i Regimentet, kan ikke ses; mulig er han som saa mange andre Fremmede 1677 kommen her til Landet med de Münsterske Hjælpetropper, for hvis ene Regiment Raabe var Chef, hvilket Regiment 1679 blev reduceret, og af hvis Mandskab der blev dannet en Eskadron under Raabes Commando, der atter 1682 kom til at danne Hovedstammen af det af ham commanderede 3die sjællandske Regiment. Grandhans nævnes dog ikke i de for Eskadronen og Regimentet bevarede Jordebøger for 1681, 1684 og 1686.

Ved at gjennemgaa Kirkebogen for Hyllested Sogn ere følgende Antegnelser fundne:

7 April 1687 døbt Kvartermester Osteins Søn Philip Adam. Fadderne: Kirsten Hr. Hanses (Sognepræstens Kone), Ritmester Credel, Regimentskvartermester Detlev, Ingeborg Hr. Christens Søster i Eggitslevmagle, Karen Jensdatter.

5 August 1688 døbt Kvartermester Osteins Ludvig. Faddere: Kirsten Hr. Hanses, Ritmester Credel, Herredsfogdens Kone.

Naar man nu ved, at Kvartermester Augustinus Grandhans i disse Aar boede i Hyllested og stod ved Kreidels Compagni, kan der vel ingen Tvivl være om, at Kirkebogens Ostein skal være Augustin og betegne ham, saameget mindre som Regimentskvartermester Ditlev Chr. Thambsen ogsaa kun nævnes ved sit Fornavn.

Hermed forsvinder Kvartermesterens Navn af Hyllested Kirkebog, og 1691 nævnes i den en anden Kvartermester ved Compagniet. Det kunde se ud, som om han havde forladt Compagniet eller en Tid er traadt ud af Tjenesten, thi da han atter dukker op i 1696, er han Corporal, en Stilling, der var lavere end Kvartermester. Ritmester Kreidel blev 1690 forsat til 5 jydsk Rytterregiment; det kan tænkes, at han har taget sin Kvartermester med, og at denne ved Kreidels Afsked fra Krigstjenesten er vendt tilbage til sit gamle Regiment, hvor han har maattet tage imod en lavere Grad.

Da Kirkebogen for Stillinge Sogn. hvor Grandhans laa 1696, først begynder 1706, kan den ingen Oplysning give.

Den Ludvig, Søn af Augustinus Grandhans, der døbes i Hyllested 1688, er altsaa formentlig identisk med Skovrider Ludvig Grandjean, der jo skal være født samme Aar.

C. E. A. Schøller.

Tilføjelser og Rettelser vedrørende Slægterne Romer, Lerche og Fogh.

Ved H. F. Grandjean.

I personallhist. Tidsskrift 1 B. (1880) anføres, at Else Margrethe Ramshardt, Datter af Cordt R., Soggepræst i Brageråns (Sj. Reg. 1746), var først gift med Inspektør Gregers Romer. Det er en Fejltagelse. Hun havde været gift med hans Søn, Kjøbmand Johan Bertram Romer, der i samme Stykke anføres begr. 26 Januar 1753. Gregers Romer var en Søn af Brygger Anders Gregersen Romer, Ejer af Gl. Torv Nr. 2 og Nygade Nr. 10 og Hustru Kirsten Hansdtr. Leegaard, viet 1675 (kgl. Tilladelse 6 Juni, Sj. Reg.). Han blev ansat som Vicebranddirektør 1707 og Vægterkaptajn 1711. Ifølge Helligaands Kirkebog blev han den 2 Ap. 1703 viet i Huset i Snaregade til Marie Cathrine Backe, Bryllupsvers i kgl. Bibliotek. Deres Søn Johan Bertram Romer er født 7 Aug. 1714 (Hellig. Kb.).

Gregers Romer havde en ældre Søster Kirsten Romer, død i Gladsaxe 1737 (Skifte i Kbhvns. Amt Prot. 13 Sept.) som Enke efter Jacob Lerche, der nævnes som Postforvalter ved Kbhvns. danske Brevpostkontor 1702 og overgik som Postmester i Statens Tjeneste men afskedigedes d. 3 Mai 1715, da Mr. Jacob Lorenz Clasen vil betale 1006 Rd. foruden hans Gjæld til Postkassen. Han døde d. 19 Apr. 1721 vistnok i Finderup Præstegaard (Sj.), hvorfra Enkens og begge Svingersonners Fragaelse af Arv og Gjæld er dateret 22 Apr. (Kbhv. Amt Skifteprot.). Han købte 1705 Kragerupgaard, Løve Herred, for 22000 Rd. Den blev solgt 1722 til Hustruens Halvbroder Anders Laursen Fogh for 25000 Rd. Jacob Lerche havde ifølge Skiftet 1737 9 Børn. 1) Kirsten Lerche, † 1777 Egeberg (Odsherred), gift 27 Novbr. 1715 Ørslev (Kb.) med Chr. Christoph. Reenberg, Sognepræst i Finderup, 2) Mathias Jacobsen Lerche, islandsk Kjøbmand, boende i Kompagnistræde, 3) Andreas Lerche, Sekretair i Vestindien i Kompagniets Tjeneste, 4) Rasmus Lerche, Opholdsted ukjendt i 5—6 Aar. 5) Else Margrethe Lerche, † 1747 Lyngby (Skifte), gift 1) 17 Novbr. 1720 Ørslev (Kb.) med Hans Clausen, Plantageejer paa St. Thomas, db. 26 Aug. 1699 St. Thomas (Kb.), † 1728 Gladsaxe, gift 2) 1740 med Nicolai Baltzersen, Kaptajn ved sjæl. nat. Regiment, † 22 Sept. 1763 Kbhvn. (Skifte) 77