

Bartholomæus Emmanuel, 1711, 20. 3. Ritmester og Generaladjutant hos F. J. v. Dewitz, 1712, 11. 5. kar. Major, 1716, 21. 9. kar. Oberstltnt., 1718, 14. 2. forflyttet til Schulenburgs hvervede Dragonreg., reduceret 1721.

Bernhard Jakob, 1714, 2. 3. Sekondltnt. i Prins Carls Reg., 1717, 10. 12. Prelmtnt. i Reg. Mariner, † 9. April 1736 (Ref. Sager 16. 4. 1736). En Datter af ham, Anna Hedevig, dbt. i Fredericia 20. 5. 1727¹⁾.

Bernt Christian, 1709, 4. 7. Sekondltnt. i Prins Christians hvervede Inf. Reg., 1710, 22. 12. Prelmtnt., haardt saaret i Hovedet 1712 ved Gadebusch²⁾, afsk. 1719, 13. 12.

Levin Busso, 1692—93 Kornet i Livgarden t. Hest.

Joackim Carl, indskr. 1692, 6. April, 18 Aar gl. paa det ridderlige Akademi i Kbhvn.³⁾.

Om den i Leonora Christina Ulfeldts Jammersminde nævnte Kaptejn Bendix Ahlefeldt.

Af Louis Bobé.

Leonora Christina omtaler med særlig Sympathi (S. 25 ff. 2. Udg.) den Kaptejn Ahlefeldt, der førte hende ind i den mørke Kirke med „Suk og Medlidenhed.“ Her henvises i Anmærkningerne, dog med Tvivl, til Mollers Nachr. von dem Geschlecht derer von Ahlefeldt, 306. Denne Forfatter har imidlertid ligesom alle sine Efterfølgere f. Ex. Benzon, i de af ham paa nævnte Sted meddelte Oplysninger om Bendix Ahlefeldt til Deutsch-Nienhof, † 1676 (!), Fader til Gehejmerraad Hans Henrik Ahlefeldt, Kong Frederik IV.s Overkammerherre og Rejseleedsager samt Broder til General Hans Ahlefeldt til Glorup, sammenblandet tre Personer af Slægten, alle med samme Fornavn og alle samtidigt i dansk Militærtjeneste.

¹⁾ Medd. af Hr. Jægermester Schøller.

²⁾ Ref. Sager 24. 2. 1719.

³⁾ Pershist. Tidsskr. 2. R. V, 57.

Indgaaende Undersøgelser for at udskille dem fra hinanden, have ført til følgende Resultat.

Bendix (I), Søn af Hans Ahlefeldt til Stendorf, fødtes 1629, traadte som ung i dansk Krigstjeneste og forfremmedes efterhaanden til Ritmester, hvilken Charge han 1657 beklædte ved Generalmajor Hans Rantzaus Regiment hvervede Ryttere. Den 16. Juni faar han s. A. ved Afregningen af Krigskommissær Kaj Ahlefeldt udbetalt en Sum af 1284 Rdlr. Han er sikkert den Ritmester Ahlefeldt, der af Hiørring i dennes Lejrkrands nævnes som fangen af Svenskerne ved Kjøbenhavn. Kort efter Freden forlod han dansk Tjeneste. 1661, 3. Feb., var han til Stede ved Hertug Christian Albrechts Hylding. I Omslaget 1655 købte han Godset Deutsch-Nienhof ved Westensee for 24,000 Rdlr. af sin Neveu Bendix Blome. Aaret før indgik han Ægteskab med Elisabeth Hedevig Thienen, Datter af Henning Thienen til Walstorf og Magdalene Rumohr, født 7. Juli 1626, død 5. April 1691. Denne opretter et personligt Testamente, dateret Nienhof 4. Juni 1680, hvori det hedder, at begge Ægtefællerne have levet i 26 Aars lykkeligt Ægteskab, hendes Mand har været hende den kjærligste Husbond, der har passet og plejet hende i al tilstødt Modgang og Sygdom, ligesom han har været en god Fader for sine Børn. Ahlefeldt selv har 1696 opsat sin sidste Vilje, der stadfæster Hustruens Testamente. Han afstod 1685 Nienhof til Sønnen Hans Henrik og levede derefter i Hamborg til sin Død 13. Marts 1701. Begge hvile i en aaben, af Bendix 1691 indrettet Begravelse i Westensee Kirke¹⁾.

Bendix (II), Søn af Oberst Henrik Ahlefeldt til Lehmkulen, Krummendick, Heiligenstedten, født 1. Nov. 1631²⁾, blev 1646 indskrevet paa Sorø Akademi, var først i fremmed og senere i

¹⁾ Militært Regnskab IV, 9. Indkomne Sager 1660, 60. Hiørring, Lejrkrantz 142. Testamenter 1687 og 1696 i Arkivet paa Jersbeck. Votivtavle i Westensee Kirkes Kapel. Fødselsaar og Dødsdag for ham og Hustru meddelt efter Optegnelser i Arkivet paa Dentsch-Nienhof af Hr. Regerings-assessor v. Hedemann-Heespen (Steinwehr).

²⁾ Han er ifølge en forhen afd. Konventualinde Adolphine Ahlefeldt i Preetz tilhørende Familiebibel, født „die Nacht nach allerheiligen Tage, zwischen 8 u. 9 Uhr, am 1. Nov. 1631.“

dansk Militærtjeneste, blev 1652 af Kongen anbefalet til Marska l Turenne, og var i Februar 1657 Oberstlieutenant i Henrik Sehesteds Rytterregiment, da han faar Patent paa at hverve nogle Kompagnier, og blev fangen af Svenskerne i Slutningen af 1659. 26. Feb. Aaret efter udgaar Ordre til Schack at udvexle ham mod svensk Ritmester Lützow. Kort efter traadte han i gottorpsk Tjeneste og fik 1664, 10. Marts, Bestalling som Oberst med Gage af 500 Rdlr. 1674, 11. Juni, faar han Brev paa Kaptejn Christian Fehrings Kompagni og Patent som Kaptejn under Generalmajor v. Wychs Regiment med 600 Rdlr. aarlig. 1675, 23. Februar, fik han Bestalling som Oberst. Han traadte derpaa atter i dansk Tjeneste og fik i Sept. 1682 Bestalling som Landraad og erholdt 1685 Rang med Etatsraader. Ahlefeldt døde 1696. Han var gift med Marie Elisabeth Qualen, f. 1640, † 1716, Datter af Landraad og Amtmand i Trittau Claus Qualen til Siggen og Hustru Lucie født Rantzau-Bothkamp¹⁾.

Bendix (III). Frederik Ahlefeldt til Søgaard († 1657) havde 1632 — samme Aar hans 1ste Hustru, Birthe Ahlefeldt, Moder til den senere Storkansler, afgik ved Døden — ægtet Helvig Roepstorff, der skulde „besørge hans møjsommelige Husholdning“. Vielsen foretoges af Pastor Joh. Ewald i Kliplev i Stilhed i Huset. Hendes Broder Christoph Roepstorff giver hende det Vidnesbyrd at hun alle Dage har været ærbar og tugtig. Alligevel tog man Forargelse af Forholdet, og Ewalds Efterfølger i Embedet nægtede hende Adgang til Herrens Bord²⁾. Hun fødte sex Børn, af hvilke den ældste Søn Bendix vistnok kom til Verden 1633. Skjønt hans Moder ved kgl. aabent Brev af 22. Juli 1652 blev erklæret for at være Faderens retmæssige Hustru ses det dog, at i mange Aar derefter „en og anden sig haver understandet hannem (Sønnen) at forekaste, ligesom han

¹⁾ Tauber, Sorø Akademis Forfatning XLI. Gottorpsk Bestallingsbog (Statsarkivet i Slesvig). Rang- og Bestallingsbog 1685. „Latina“ 1652. Patente 1657, 36; 1682, 424.

²⁾ Hun var sikkert en Søster til Christopher Roepstorff, Zahl- og Proviantkommissær, der 1655 af Hertug Frederik III købte Godset Løitmark (Godsarkiv). Denne var gift med en Søster til General Hans Schrøder Løvenhjelm..

ikke kunde regnes for et ægte Barn.“ Paa Bendix' Ansøgning blev han derfor ved et nyt aabent Brev af 7. Maj 1667 erklæret for „ret ægte og Adelskone Barn“.

Ahlefeldt var 1659, da han blev saaret i Slaget ved Nyborg, Kaptejn. Aaret efter ledsagede han sin Halvbroder, Statholder Frederik Ahlefeldt, paa dennes Gesandtskabsrejse til England. 1663 førte han Leonore Christine i Blaataarn. 1667 var han Kaptejn ved Livregimentet til Fods. 1675, 5. Oktober, udnævntes han til Major og blev Aaret efter 3. Maj forfremmet til Oberstlieutenant. Ved Stormen paa Christiansstad 15. August 1676 blev han dødelig saaret og førtes til Kjøbenhavn, hvor han efter lange Lidelser afgik ved Døden 28. December. Forinden synes han at have faaet Udnævnelse til Oberst. Han blev bisat 22. Februar 1677 i St. Petri Kirkes Lighvælving¹⁾.

En Adelslægt i Decadence.

Af Rigsarchivar **H. J. Huitfeldt-Kaas**

Den i Norge i 5 Generationer bosatte Gren af den gamle Danske Adelslægt Lange (med 3 Roser i Vaabenet) var oprindelig baade anseet og rig, men allerede ved den tredje Mands, Generalkrigscommissair Nils Langes, Død i 1652 var hans Bo fallit, og med Sønnen Ove Langes Affairer synes det at have staaet ligesaa slet til. Hans Søn Nils L. gik derfor i 1699 fra Arv og Gjæld. Han var 1693 bleven Fændrik v. de gevorbne søndenfjeldske Dragoner, 1694 ved Vesterlenske Inf. Reg., 1696 Lieutenant ved samme Regim., 1699 ved Smaalenske nat. Inf. Reg. samt 1700 Capitain ved samme Reg. 1707 stod han som Oberst i russisk Tjeneste og befandt sig 1722 uden Ansættelse i Hamburg, hvor han 1723 fallerede og undveg for Gjæld.

¹⁾ Extr. maanedlige Relationer 1677, 502. Kriegsberichte des Generalfeldmarschalls Eberstein, 1891, 242. Sjæll. Reg. 36, 343. Sørensen, Kbhvns. Belejring, 187. Medd. af Hr. Oberstlieut. Hirsch. Krigskancelliets Expeditioner 1675, 487, 1676, 706. Ascheberg, 158.