

- 3, Laura Henriette Christine Støren, født 2den Januar 1844 i Kolvereid, død 15 Oct. 1862.
- 4, Adolph Christoffer Wessel Støren, født 4de Januar 1846 i Kolvereid, Polytekniker.
- 5, Johan Peter Imanuel Støren, født 11te Marts 1848 i Kolvereid, død i Hoff i Solør 1 September 1850.
- 6, Thorvald Catho Sabinus Støren, født i Hoff i Solør 10 April 1850, død 11 Sept. s. A.
- 7, Carl Peter Theodor Støren, født i Hoff i Solør 18de April 1852 — Læge — gift med Eline Rosendal i 1884.
- 8, Oskar Angell Brandt, født i Hoff i Solør 19de Januar 1855 — død 10de Juli 1856 paa Egge i Haug — Ringeriget.
- 9, Jacob Marius Eilert Johan Støren, født 11te Juni 1860 i Hoff i Solør.

En Bemærkning i Anledning af E. A. Thomles „Oplysninger om den adelige Familie Benkestok“.

Af Professor **Ludvig Daae.**

I sin Undersøgelse om Benkestokkerne omtaler Fuldmægtig Thomle (Pers. hist. Tidsskr. 3. R. V., S. 154) „en liden norsk Adelsfamilie, der gives det underlige Navn *Skjolderbuund*“, og beskriver herhos det Vaaben, denne ellers helt ubekjendte Slægt skal have ført. Navnet finder han „underligt“.

Idet jeg forøvrigt slet ikke formaar at oplyse noget om denne Familie selv, tør jeg dog anse det sikkert, at *Navnet* er hentet fra Haakon Haakonsøns Saga, hvor man gjentagne Gange, (første Gang endnu i Kong Inge Baardsøns († 1217) Levetid, sidste Gang Aar 1229) finder omtalt en Mand *Andres Skjuldarband*, om hvem det stadig anføres, at han var *Kongens Frænde*, hvorved dog neppe kan menes, at han paa nogen Maade selv tilhørte Kongeætten, men snarere vistnok, at han var beslægtet med Kong Haakons Moder eller andre af dennes cognatiske Stammødre. Han forekommer altid i det Nordenfjeldske, havde

Syssel i den nordlige Del af Haalogaland og angives at have været den sidste Nordmand, der gjorde Tog til Bjarmeland. Hans Hustru hed Ingebjørg, og et Barn, Peter, ansaaes for Ægteparrets Søn, indtil Moderen, da hendes Mand blev borte paa en Pilegrimsreise, erklærede, at Peters virkelige Fader var Skule Jarl, hvilket ogsaa Jarlen vedgik. At Ingebjørg maa have været af en fornemmere, idetmindste vel bekjendt Æt, fremgaar deraf, at Sagaen om Peter Skulesøn siger, at han lignede mest paa sin mødrene Æt. Men Forfatteren, Sturla Thordsson, der overhoved kun meddeler saare faa genealogiske Oplysninger, lader os i fuldkommen Uvished om, til hvilken Slægt Ingebjørg hørte.

Naar man kjender, med hvilken Naivitet og Frimodighed gamle Navne idelig ere blevne satte i vilkaarlig Forbindelse med senere Ætter, hvor Ideassosiationen fandt endog det mindste at fæste sig ved, er det tydeligt, at en eller anden Genealog efter Datidens Leilighed, som har seet dette Navn, (der naturligvis er at forstaa alene som et personligt Kjendingsnavn og aldeles ikke som Slægtsnavn) og fundet nogen Overensstemmelse mellem dets Klang og en senere Æts Vaaben, uden midste Samvittigheds-skrupler har statueret en Forbindelse.

Dette bliver saameget klarere, naar man tager for sig Peder Claussøns Oversættelse af Kongesagaerne, det eneste Skrift, gennem hviket Haakons Saga paa den Tid, hvorom her er Tale, kunde være Almenheden tilgængelig. Her vil man nemlig ganske rigtig finde Originalens **skjaldarband** gengivet med *Skjolderband* (S. 597 o. fl. St.). Peder Claussøns Oversættelse kom, som bekjendt i Trykken 1633, og den genealogiske Frimester har muligvis kort efter sat Navnet i Forbindelse med „den lille“ norske Adelsfamilie, hvis Vaaben efter Thomle var et delt Skjold med en Knude.
