

udvandrede til Basel. De har senere floreret i Strassburg, Wittenberg, Rostock og Kiel.

Alt dette tyder paa Tilværelsen af en Familie *Rihel* eller *Richel*, lat. *Rihelius* eller *Richelius*, hvoraf en Gren fra Rhinbredderne er flyttet til Egnen *Hanau-Gelnhausen*.

Den til Danmark indvandrede *Johann Daniel Rihel-Richel-Richelius* blev formodentlig kjed af Theologien og byttede Kjolen med Munduren. Laa det da ikke nær for ham, der forøvrigt var reformeret, at pynte lidt paa Navnet og optræde i det fjerne Norden som *Jean Daniel de Richelieu*?

Hans Familie hed altsaa i Virkeligheden *Rihel* (eller *Richel*) og hans Fødested var *Hanau*, men Familien har oprindelig været fra *Rhinpfalz* („Omegnen om Coblenz“).

Der er ingen Grund til at betvivle, at det er nok ham, som 1663 lod sig immatrikulere ved det reformerte Universitet i Heidelberg.

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal.

1.

At der har bestaaet et nært Slægtskab mellem Familierne *Garmann*, *Mechlenburg*, *Stockfleth* og *Toller* synes at fremgaa af mange Ting, men jeg har hidtil ikke kunnet forklare mig, hvilken Forbindelse, der var mellem Familien *Garmann* og de øvrige her nævnte Familier. Jeg tillader mig derfor at forhøre, om der fra Danmark kan skaffes Oplysninger herom. Jeg har tænkt mig, at Boel „Reimings“, der var gift med Johan *Garmann* den ældre, og Anna „Reimers“, der var gift med Borgermester i Haderslev Johan *Schnell*, kunde være af samme Slægt og Navnet det ene Sted feilagtigt. Man kunde da maaske opstille følgende Stamtavle:



E. A. Thomle.

Svar.

I.

(3 Række IV. S. 80, Spørgsmaal 1.)

I Forbindelse med de Oplysninger, jeg allerede forhen i dette Tidsskrifts 3. Række Bind IV, S. 166 f. har meddelt om en Familie *Mejer* (ikke *Meyer*) i Throndhjem, kan oplyses, at den der nævnte Foged i Strinde og Selbu Hans Evertsen (Mejer), der maa være afgaaet som Foged 1685, da hans Eftermand Mads Tybring blev udnævnt 18 December s. A., foruden de tidligere anførte 10 Børn i 1680 endnu havde 3 Børn til ilive, deriblandt en Datter *Inger Hansdatter Mejer* — formodentlig født c. 1661 —, der 14 Mai 1680 fra Throndhjem søgte om Confirmation paa et af hendes Kjæreste (∴ Forlovede) *Erik Henriksen Pontoppidan* den 13 Februar s. A. oprettet Testamente eller Forskrivelse, hvorved hun var bleven indsat til eneste Arving af hans i Throndhjem og hos hans „gode broderlige Ven Hr. Effert Mejer“ efterladte og nedsatte Mobilier og af hans udestaaende Tilgodehavende. Pontoppidan var 13 Febr. 1680, samme Dag som han oprettede Testamentet, reist fra Throndhjem til Kjøbenhavn, hvor han bl. A. ogsaa skulde søge Confirmation paa sin Forskrivelse, men druknede ynkeligen „med flere Guds Børn“ ved at Skibet „ulykkeligen ved Helsingør paa Lappen anstøtte“. Han havde i 2 Aar, siden han var bleven

forlovet med Inger Mejer, havt Ophold „hos hendes fattige Forældre“ og „tilligemed deres egne 13 fattige fleste uforsørgede Børn som en Søn været accomoderit.“ Formodentlig har han vel været Fuldmægtig eller i Tjeneste hos Fogden. Den ansøgte Confirmation meddeltes 11 Aug. s. A.

Erik Henriksen Pontoppidan var en Søn af M. Henrik Eriksen Pontoppidan, Provst og Sognepræst til Veile, og en Brodersøn af Biskop, Dr. theol. Erik Eriksen Pontoppidan i Thronhjøm, paa hvis Tilskyndelse han maaske er kommet til Norge. Han blev Student fra Viborg Skole 6 Decbr. 1663. C. Gjessing (Ny Samling af Jubellærere, II. 2, S. 216 f.) nævner ei denne Søn af M. Henrik Pontoppidan i det af ham meddelte Slægtregister, uagtet han selv siger, at M. Henrik havde 6 Børn, hvoraf dog kun 5 nævnes. Han er af Gjessing aabenbart blandet sammen med Broderen, Mag. Ezechiël Pontoppidan¹⁾, der ikke, som Gjessing beretter, druknede i 1680, men døde som Rector i Horsens 1707 (jfr. O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie, S. 150).

Foged Hans Evertsen (Mejer) blev ved kgl. Resol. af 10 Marts 1688 eftergivet 192 Rdl. 18 β , som han stod til Rest med for en Del Tiendekorn af Strinden for 1679, der var opbrændt med hans Hus og øvrige Mobilier i Thronhjøm 1681, medens han med sin Familie opholdt sig paa sin Gaard paa Sandet (?: Øie) og kun en Tjenestepige opholdt sig hjemme. Han havde i 45 Aar været i kgl. Tjeneste.

Sønnen Niels Mejer blev Foged i Stjordalen 4 Decbr. 1694.

E. A. Thomle.

Meddelelser om Samfundets Anliggender.

Den 5 Januar d. A. har Samfundet lidt et føleligt Tab ved Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstue, Dr. phil. Oluf Nielsens Død.

¹⁾ Han blev Student, privat dimitteret, 19 Juli 1673 og tog 6 Juni 1677 Baccalaurgraden. Naar han blev Magister vides ikke. Saavidt jeg har kunnet se, findes han ikke i Universitetsmatriculen, og det er derfor sandsynligvis alene en Feil af Gjessing, da han heller ikke af Fabricius l. c. findes kaldet Magister.

Denne havde ikke blot siden Selskabets Stiftelse havt Sæde i dettes Bestyrelse, men ogsaa fra samme Tidspunkt fungeret som Medlem af Skriftudvalget, ligesom han ved egne Bidrag fra Tidsskriftets første Begyndelse til dets sidste Hæfte har været Samfundet en dygtig og virksom Støtte.

Ved et Bestyrelsesmøde d. 14 Januar d. A. meddelte Formanden, Gehejmekonferensraad M. Rosenørn, at han paa Bestyrelsens Vegne havde bevidnet hans Enke Samfundets Medfølelse af hendes Tab og udtalt, hvilket Savn ogsaa Samfundet havde lidt ved at miste denne fortjenstfulde Medarbejder for dets Formaal.

I Stedet for afdøde Dr. phil. O. Nielsen valgtes Kaptajn af Generalstaben H. W. Harbou til Medlem af Skriftudvalget.

I Stedet for Sognepræst, Dr. phil. Holger F. Rørdam, der havde meddelt, at han efter i en lang Aarrække havde været Medlem af Skriftudvalget ønskede at fratræde fra Nytaar 1896, valgtes Arkivar ved Provinsarkivet i Odense G. L. Wad til Medlem af samme.

Begge de Nyvalgte have erklæret sig villige til at overtage Hvervet.

Paa samme Møde blev fremlagt en Overenskomst mellem Samfundet og Forretningsleder ved genealogisk Institut *S. Elvius*, hvorved denne paatog sig aarlig at levere en trykt Fortegnelse over afdøde Danske i det forløbne Aar, som er mere omfattende end den hidtidige, tillige med en Liste over Viede i samme Tidsrum.

Gaver til Samfundets Bibliothek.

Samfundet har modtaget fra

Frøken *A. Paludan-Müller*: Stamtavle over Slægten Paludan-Müller med Brudstykker af flere i den indgiftede Slægter. Kjøbenhavn 1895. Trykt som Manuscript. (Aug. Bangs Boghandel).

Kaptajn *H. Grandjean*: Stamtavle over Familien Grandjean.
