

Originalen findes nu i Rigsarkivets personalhistoriske Samling, Papir, Krummedige. *Hans Rantzow* er muligens Søn af Paul R. til Hohenfeldt († 1521) og Fru Abel Breide († 1533); de havde ialtfald en Søn Hans, der paa Stamtavlen anføres uden nærmere. Han synes ifl. det omstaaende Brev at være druknet ved en Stranding paa Kysten af Halmstad Herred, som da henhørte til Hr. Henrik Krummediges Forlehning Laholm. Om Giverinden, Fru *Anne Rud*, se Vedel Simonsen, De danske Ruder, I. S., 130—256.

Om de holstenske Sehesteder og et Par løse Linier af Slægterne Sehested.

Af *Thiset*.

Det er paafaldende, at den engang saa talrige og kraftige holstenske Adel aldrig har haft sine Slægtbogs-Forfatterinder eller Forfattere, og det saameget mere, som der intetsteds trængtes haardere til dem. Alt for Aarhundreder siden maa det for Samtiden have været fast uoverkommeligt at finde Rede i det dalevende Mylr af Ahlefeldt-Rumohr'er, Brockdorff-Damme'r, Buchwald'er, Meinsdorff-Rathlau'er, Pogwisch-Knop-von der Wisch'er, Rantzau-Split-Rønnow'er, Reventlow-Walstorff'er, Sehested-Skinckel'er osv. osv., og nu for Efterverdenen er det bleven et saa haabløst Arbeide, at de faa i forrige og i dette Aarhundrede forsøgte Tilløb til Slægthistorier over enkelte af disse Slægter egentlig kun have formaet at godtgjøre Opgavens kolossale Vanskelighed. Den eneste Mand, der maaske havde formaet at udarbeide nogenlunde paalidelige Stamtavler over den holstenske Adel, det gamle Geheimnearchivs 1791 afdøde flittige Archivar Voss, dristede sig ikke engang til at binde an med Opgaven, men overlod det til Efterverdenen at udarbeide Stamtavler til det af ham indsamlede store Materiale til den holstenske Adels Historie, der bestandig vil være en Hovedkilde for Enhver, der sysselsætter sig med denne Historie.

Forøvrigt er det vist ikke stort bedre bevendt, hvis Talen bliver om den nulevende holstenske Adel; mon til Exempel Nogen veed tilnærmelsesvis Rede paa, hvormange Ahlefeldt'er og Rantzau'er, der endnu ere til, eller blot om, til hvilke Lande

de nu have forgrenet sig? Selv naar det gjælder en saa faatallig Slægt som von Qualen, er Usikkerheden saa stor, at det bekjendte berlinske Maanedsskrift „Der deutsche Herold“ i de sidste Aar gjentagne Gange har meddelt om nu den ene, nu den anden von Qualen, at han var død som sidste Mand af Slægten.

En af de talrigste og berømteste holstenske Slægter er Sehested'erne, vel at mærke de oprindelige Ihæندهavere af dette gamle Navn med tilhørende Vaaben: en Ring eller Rose, omsat af tre Søblade; thi den gamle danske Adelslægt, som siden Begyndelsen af det 17. Aarh. har betjent sig af samme Navn og Vaaben og endnu bærer begge Dele, synes at være en fra de holstenske Sehested'er ganske forskjellig Slægt, og Stamtavlen i Hofman's danske Adelsmænd, der gjør begge Slægter til een, er aldeles urigtig (Emnet er udførlig behandlet af Dr. Henry Petersen i Danske Mag. 4 R. V.). Denne Sammenblanding er vistnok Skyld i, at man har tabt de holstenske Sehested'er af Syne, saa at det nu ikke vides, om de ere til endnu, eller i modsat Fald, hvor og hvornaar de ere uddøde. I sin Velmagt, i det 16. Aarh., var Slægten delt i en Mængde Linier, bosatte paa Ornum, Kluwensieck, Gross-Nordsee, Perdøel, Kohøved, Kriseby, Depenau, Krummendik ect. ect.

Saavidt af de Voss'iske Excerpter kan skjønnes, var Otto Benedictsen Sehested, der 1450 skrev sig til Kluwensieck og 1476 til Kohøved, Stamfader for de fleste af disse Linier. Hans Sønner bleve hver Stifter af sin Linie.

Ornum-Linien stammer fra Markvard Ottesen Sehested, der baade skrives til Kriseby og Ornum og døde 28. Febr. 1552. Den uddøde allerede ved Aar 1590 med hans Sønnesøn Reimer Wulfsen Sehested.

Kluwensieck-Liniens Stamfader er Ewald Ottesen Sehested til Kluwensieck, der 1512 var Hofjunker paa Gottorp. Han havde vel fem Sønner, men de to døde ugifte, Benedict og Bertram efterlode sig kun en Datter hver, og ene Jørgen S til Kluwensieck havde to Sønner Ewald og Benedict, med hvilke imidlertid denne Linie synes at være uddød. Ewald S.,

der døde 30. Juli 1589, var Hofjunker hos Kong Frederik II. og ægtede 5. April 1586 Margrethe Axelsdatter Viffert.

Gross-Nordsee-Linien er Descendantsen af Cai Ottesen Sehested, der 1512 var Hofjunker paa Gottorp og efterlod sig 3 Sønner: Bendix Sehested til Kronsburg, † uden Børn; Mikkel Sehested til Gross-Nordsee, Lehnsmand paa Gaunø, † 22. Nov. 1583, der var gift med Regitze Knudsdatter Gyldenstjerne, men kun efterlod sig en Datter Lisbet, gift med Niels Parsberg til Sandbygaard, — og endelig Jørgen Sehested til Gross-Nordsee og Hvolgaard, der 1563 var kongl. Kjøgemester, 1564 Lehnsmand paa Krogen, 1568 paa Hindsgavl, senere Amtmand paa Steinhorst og Gottorp. Af denne Jørgen Sehesteds Børn havde kun tre Sønner Børn, nemlig Cai til Gross-Nordsee, der imidlertid kun efterlod sig to Døttre; Detlev til Schöneweide, af hvis Sønner kun een, Jørgen S., blev voxen, men døde ugift 1639, og Alexander til Güldenstein. Denne sidste havde atter tre Sønner, af hvilke hverken Henrik eller Claus, der eiede Høigaard og var Lehnsmand paa Hindsgavl samt gift med Christence Hansdatter Lindenov, efterlod sig Børn, hvorimod Cai Sehested til Petersdorff var Fader til Christoffer Sehested til Nislevgaard, † 31. Marts 1699 som Geheimeraad, Deputeret, hvid Ridder etc. etc. Denne sidste var gift med Mette Sivertsdatter Urne og Fader til tre Sønner: Mogens Sehested, 1697 Commandeurcapitain i Søetaten, 1704 Commandeur, † 20. Oct. 1710; Jørgen Sehested, der 5. April 1692 blev Fænrik ved Tropperne i Brabant, 16. Marts 1695 erholdt Capitains Character, senere stod ved Fodgarden, hvorfra han 16. Sept. 1699 blev Compagnichef i Marine-Regimentet, men døde Aaret efter ugift, og endelig Christian Sehested til Ravnholt, Geheimeraad i Konseillet, Oversecretair, Stiftamtmand i Fyén, hvid Ridder, † 19. Juli 1740. Han var gift med Charlotte Amalie Gersdorff, men havde ingen Børn, hvorfor Enken testamenterede Ravnholt til Ove Juul, hvis Efterkommere siden have kaldt sig Sehestedt-Juul.

Linien Sehested til Kohøved delte sig atter i flere Linier: *Kohøved*, *Tegelhøved*, begge uddøde ved 1560, og *Ullerup*. Denne sidste, der var meget knyttet til Danmark, stammer fra Sivert

Emmiksen Sehested til Kriseby, hvis ene Søn, Claus Sehested til Spandet, var Lehnsmænd paa Riberhus og gift med Lisbet Thomesdatter Juel, men havde kun en Datter Magdalene, Mourids Podebusk's, hvorimod hans Broder, Bendix Sehested til Ullerup, gift med Karen Holck, var Fader til Sivert Sehested til Ullerup og Ruatoft, † 1612, som var gift 1^o med Magdalene Wolfsdatter Høcken, 2^o m. Anne Eriksdatter Hardenberg til Torslundegaard. Sivert havde af 1. Ægteskab Sønnen Bendix Sehested til Runtoft, g. 1^o m. Gese Ditlevsdatter Brockdorff, 2^o m. Margrethe Axelsdatter Galt, men denne Linie uddøde formentlig 3. Dec. 1712 med Bendix Sehesteds Datter Benedicte Margrethe, g. m. Capitain Mogens Marsvin.

De paa *Depenau* bosatte Sehested'er, der stamme fra Poul Sehested, gift med Hedevig Ahlefeld, have haft saa ringe Forbindelse med Danmark, at det er tilstrækkeligt at bemærke, at dens sidste Mand vistnok var Oswald Sehested, der 1626 gik fra Forstanden og døde ugift.

Foruden de alt i det 16. Aarh. uddøde Linier paa Runtoft og Østergaard ere nu kun de paa *Krummendik* hjemmehørende Sehesteder tilbage. De stamme fra Wulf Hennekesen Sehested til Krummendik, der levede 1469; med hans Sønnesønner Jørgen og Wulf delte denne Gren sig i to Linier Krummendik og Drage-Sarlhusen, af hvilken sidste formentlig Adolf Frederik Sehested 1631 døde som sidste Mand. Jørgen Sehested paa Krummendik efterlod sig tre Sønner, Henneke Sehested til Barenfleth, død uden Børn, Emmeke Sehested til Krummendik, efterlod sig kun en Datter, og Oswald Sehested til Bek og Bekmünde, der havde fire Sønner: Henrik, Frederik, Hieronymus og Poul, der alle vare Officerer. Den sidstes Søn Oswald Sehested levede endnu 1661, men om hans senere Skjæbne savnes Oplysning, Hieronymus Sehested efterlod sig kun to Døttre, Frederik Sehested vides ei at have efterladt sig Børn; men Henrik Sehested til Bek og Bekmünde fortsatte Slægten. Han var 1648 Oberstlieutenant, 1657 Oberst, blev fangen 1676 i Slaget ved Lund og døde i Fangenskabet kort efter. Enken Cathrine Ottesdatter Blome, der først havde været gift med Wolf Pogwisch, besad i Henhold

til Mandens Testamente Bek og Bekmünde, til Børnene bleve myndige. Disse vare sex Døttre og fire Sønner, nemlig Otte Sehested til Bekmünde, vistnok den Otte Sehested, der 1679 var Cornet ved slesvigske Rytter-Regiment, Henrik Sehested, der døde 1727, Benedict Sehested, skudt 1687 i en Duel af Capitain Schmidt, og Frederik Sehested, om hvilken sidste Voss kun giver den Meddelelse, at han 1688 skrives til Bekhof og var gift med en Datter af Oberst Dumstorff (den Oberst Erdwin v. Thumsdorff, som 15. Febr. 1666 i Rendsborg ægtede Margrethe Sehested).

Efter Ovenstaaende at dømme, skulde Geheimeraad Christian Sehested til Raunholt have været sidste Mand af hele Slægten, men er dette rigtigt? Den sidstnævnte Frederik Sehested har ialtfald havt Børn. Dette siger han udtrykkelig i en Ansøgning af 1701 om Ansættelse i Hæren (Refererede Sager 17. Dec. 1701). Heri oplyser han endvidere, at han er Søn af den i Skaane faldne Oberst Henrik Sehested og gift med en Datter af Oberst Erdwin Dumstorff, Commandant i Rendsborg, at han i ni Aar havde været Page og Kammerpage hos Kongens Bedstemoder, men ved sin Moders Død overtog Godset Bek og giftede sig; kun to Aar efter maatte han imidlertid for Gjæld gaae fra sit fædrene Gods og kom da med Generalmajor Johan Rantzau, sin Moders Søstersøn, til Ungarn som Generaladjutantlieutenant; siden havde han været 2 Aar som Volontair i Brabant. Af senere Ansøgninger (Smst. 7. Jan., 14. Marts og 8. April 1702) sees det derhos, at han havde været Capitain i gottorpsk Tjeneste. Han opnaaede saa Ansættelse som Compagnichef ved det fyenske Landeværns-Regiment, men under 26. April 1707 resolveredes, at hans Compagnie skulde fratages ham paa Grund af dets slette Exercits, og at han selv skulde overføres til Drabantgarden. Dette Sidste blev ei til Alvor, hvorimod han 9. April 1708 fik sin Afsked med Majors Character; forgjæves søgte hans Hustru for ham om Oberstlieutenants Character.

Hans og hans Børns senere Skjæbne er ubekjendt. Den Skriver paa Flaaden Henrik „Seested“, som 20. Jan. 1713 med sin Hustru Margrethe „Seested“ i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn

lod døbe en Datter Øllegaard Dorthea og ved denne Lejlighed havde Admiral Christen Thomesen „Seested“ blandt Fadderne, kan være hans foran nævnte 1727 afdøde Broder eller hans Søn. Til hans Efterkommere vilde jeg ogsaa gjerne henregne Pagen Eckardt Sehested, der 1746 blev begravet fra Holmens K., og

N. N. Sehested.

1) ? Carl „Seestedt“ f. 1728, † 8. 1. 1808, 79 $\frac{1}{2}$; Aar gl., i Grenaa, Lande- værnscapltan.	2) Johan Rantzau Sehestedt, f. 1732, 1756—62 Corporal ved Oberstløjtnant Johan Rantzau Kaas' Compagnie af Hestgarden, senere Toldbetjent og Portcontrollør, † 11. 2. 1787, 55 Aar gl. (Nicolai K.); g. m. Kirstine Marie Børgesen.	3) ? Helene Sehestedt, † 11. 2. 1809, 78 Aar gl., i Grenaa. En anden Helene Ca- thrine Sehested, † 17. 4. 1769, 38 Aar gl. (Trinit. K.), g. m. Cancellist Jens Rasmussen.					
Johan Rantzau S., Johan Christian S., døbt 22. 2. 1764 (Trinit. K.), Copist, † 1808 (Frue K.), g. m. Christiane Sophie Heuser Valentinsen, døbt 30. 6. 1770 i Sla- vanger (Pars. Tidskr. II. 220).	Frantz Magnus S., døbt 21. 2. 1767 i Garnis. K., † $\frac{1}{4}$ Aar gl.	Johanne Sophie, Lisette, døbt 29. 5. 1768 i Nicolai K.	Eleonore Lisette, døbt 1. 1. 1770 i Nicolai K.	Juliane Marie, døbt 8. 3. 1772 i Garni- søns K.	Charlotte Louise, døbt 12. 3. 1773 i Garnis. K.	Casimirus Wilhelm S., døbt 27. 9. 1776 i Garnis. K.	Christian Ludvig S., f. 18. 1. 1778, døbt 23. s. M. i Garnis. K., Etatsraad, Amts- forvalter paa Borri- holm, † 30. 10. 1848 i Kjerteminde, g. 26. 3. 1810 i Holmens K. m. sit Søskende- barn Karen Børge- sen, f. 12. 10. 1780, † 21. 9. 1843 i Rønne.
Karen Louise, f. 27. 5. 1811, † 19. 5. 1864, g. 22. 10. 1835 m. Kammerjunker, Ma- jor Georg Ferdinand von Oldenburg, f. 15. 4. 1800, † 23. 7. 1866.	Laura Emilie, f. 9. 10. 1812, † 18. 3. 1893, g. 6. 6. 1859 m. Lieutenant Chri- stian Holm, f. 6. 6. 1810, † 6. 3. 1884.	Hanne Ditlevine, f. 6. 3. 1814, † 18. 4. 1878, g. 15. 2. 1841 m. Toldcontrollør i Svanke Hans Peter Bohm, f. 15. 2. 1808, † 17. 11. 1877.	Carl Ludvig S., f. 6. 12. 1815, † 22. 12. 1882 ugift, Cand. juris, Amtsforvalter i Kalundborg.	Johan Rantzau S., f. 25. 12. 1817, † 23. 1. 1872, Læge i Aakir- køby, g. 9. 6. 1852 m. Sophie Nahalhe Ma- benhavn (u. Børr),			

Johan Rantzau Sehestedt, Stamfaderen for den hosstaaende Slægt. Denne Johan Rantzau Sehestedt kunde da have sit Navn fra Frederik Sehesteds ovennævnte Fætter, General Johan Rantzau, men Opkaldelsen synes dog, som det ret snart skal sees, ialtfald kun at have fundet Sted ad en Omvei.

I Selmers Nekrologiske Saml. I. findes en Biographie af den i foranstaaende Stamtavle nævnte Etatsraad Christian Ludvig Sehestedt, hvori gives et Par Vink om hans Herkomst, nemlig, at han, da han tidlig mistede sine Forældre, kom til sin mødrene Slægt, medens hans Faders Tanter, to aldrende Frøkener Kaas, antog sig nogle af hans ældre Sødskende, og at Justitsminister Kaas var hans Faders kjødelige Fætter. Her efter maa man søge Moderen til hans Fader, den 1787 afdøde Johan Rantzau Sehestedt, paa de saakaldte Mur-Kaas'ers Stamtavle og da navnlig blandt Døttrene af Lieutenant Claus Sehested Kaas og Helene Dorothea von Zerbst, thi dette Ægtepar havde en Søn, den senere Generallieutenant Johan Rantzau Kaas, hvis Fornavn jo lader antage, at han er sin formodede Søstersøns Gudfader. Uheldigvis kjendes nu ikke alle Døttrene af nævnte Lieutenant Claus Sehested Kaas og navnlig ikke en, som var gift med en Sehested; men vore Efterretninger om denne Linie af den talrige Kaas-Slægt ere rigtignok saa mangelfulde, at hun meget godt kan have været der alligevel. Paa den nyeste Stamtavle over Kaas'erne (Personalh. Tidsskr. V.) angives Claus Sehested Kaas at have havt følgende Døttre: 1. Eleonore, f. 16. 1. 1705, † 1776, g. m. Major Casimir Vilhelm von Brackel, 2. Elisabeth, f. 1712, † 6. 3. 1795, 3. Christence Lindenov, f. 1714, † 27. 4. 1790, og 4. Charlotte Louise, f. 1720, † 11. 3. 1795. Naar det her angives, at den anden af disse Døttre: Elisabeth døde 6. 3. 1795, turde dette dog formodentlig beroe paa en eller anden Forvexling med No. 4, thi Elisabeth Kaas er vistnok identisk med den Frøken Lisette Kaas, som 1756 blev indskreven i Roskilde Kloster og † 1759 (V. S. Skeel: Optegn. om Roskilde Kloster). Naar det nu sees, at Johan Rantzau Sehestedt eller, som han til Overflod ogsaa kaldes, Johan Rantzau Kaas af Sehestedt (Selmer anf. St.) opkalder sine Børn efter de tre af disse

Frøkener Kaas: Eleonore, Lisette og Charlotte Louise samt efter den førstnævntes Mand, medens der i Sønnen Christian Ludvigs Navn maaske kan skimtes en Slags Opkaldelse efter den fjerde, Frøken Christence Lindenov Kaas, at Oberst Johan Rantzau Kaas, ved hvis Compagnie Johan Rantzau Sehested da tjener, 1764 staaer Fadder til hans ældste, af Frøken Kaas til Daaben baarne Søn, er det neppe for dristigt at antage, at Christence Lindenov Kaas og Charlotte Louise Kaas, der synes at have boet i Gjevninge ved Roskilde, hvor de ialtfald begge døde, ere de to aldrende Tanter, der 1787 antog sig Christian Ludvig Sehestedts ældre Sødskende, og at Johan Rantzau Sehestedts Moder er en paa vore Stamtavler manglende Datter af Claus Sehested Kaas, om hvis Fødsel vi imidlertid maaske oplyses i den i Stillinge Kirkebog indførte Angivelse. at Lieutenant Claus Sehested Kaas 2. Søndag i Advent 1706 lod døbe en Datter, hvis Navn imidlertid uheldigvis ikke er tilføjet. Men i saa Fald maa rigtignok Fætterskabet mellem Justitsminister Kaas og Johan Rantzau Sehestedt ikke tages bogstaveligt, thi først denne sidstes formodede Morfader Claus Sehested Kaas var Fætter til Justitsminister Kaas' Oldefader Jørgen Grubbe Kaas, saa Slægtskabet mellem Christian Ludvig Sehestedt og Justitsminister Kaas først blev i femte Generation, men enkelte Omstændigheder kunde dog tyde paa et nærmere Omgangsforhold imellem de to Linier af Kaas-Slægten, tilstrækkeligt til at forklare en varmere Interesse, som Justitsministeren kunde have vist den unge Christian L. Sehestedt.

I et Par Signeter, som ere gaaede i Arv til Toldforvalter Bohn i Kjerteminde og senest have været benyttede af Amtsforvalter Carl Ludvig Sehestedt, sees et Vaaben combineret af Sehested'ernes og Mur-Kaas'ernes. Nævnte Amtsforvalter har ogsaa omtalt, at han var i Slægt med Sehestedt-Juul'erne, hvilket viser at Familie-Traditionen peger hen paa Gross-Nordsee-Linien af de holstenske Sehested'er (jvf. ovf.)¹⁾

¹⁾ Claus Sehested Kaas og hans Datter Christence Lindenov Kaas ere aabenbart opkaldte efter Claus Sehested til Høigaard og dennes Frue Christence Lindenov til Ørslevkloster, og Klevenfeldt beretter da ogsaa, at Claus Sehested Kaas fik noget Jordegods i Faddergave af sin „Moster Fru Christence

Idet jeg bemærker, at der jo intet vides om, at den 1713: døbte Datter er Skriversen paa Flaaden Henrik Sehesteds eneste-

Claus Sehested,

som eiede en Herregaard i Jylland (utvivlsomt Claus Maltessen Sehested til Rydhave etc., der ikke havde Børn med sin 1690 afdøde Hustru Sidsel Parsberg), havde følgende nægte i Knud og Kjøen lyste Børn:

Malte Sehested,

f. 1687, havde 1708 i to Aar været Kadet ved Fodgarden, blev 18. 5. 1709 Færnik ved Oberst Donops Reg., 12. 9. 1710 Seconlieutenant, † 7. 5. 1729, 42 Aar gl. (Fredericia Michaelis K.), g. m. N. N. Weyse, der overlevede ham og 1761 boede paa Estvadgaard (Refer. Sager 18. 8. 1761).

Gregers Høeg Sehested,

vel opkaldt efter Claus Maltessen Sehesteds Stogter Gregers Høeg til Vang, Underofficer, 24. 9. 1711 Seconlieutenant ved Marine-Reg., 26. 4. 1717 Premierlieutenant, 30. 9. 1740 forsat til Drabantgarde, † 23. 2. 1750 i Rendsborg, g. m. Cathrine Margrethe Kendtler, † 6. 1. 1763 i Rendsborg.

Johan Nicolai S., f. 1718, † 19. 4. 1792, 18 ⁵ / ₆ Aar gl. (Fredericia Michaelis K.)	Anna Mette, f. 1720, boede 18. 8. 1761 i Fredericia, var indtil 1787 i Estvadgaard Kloster, (en Frik. Sehested blev 9. 11. 1761 begr. fra Fredericia Trinit. K.)	Henrik Vilhelm S., f. 1721, 1747 Seconlieutenant ved oldenborgske gev. Reg., 1757 charact. g. 23. 11. 1759 paa Arrestovmerlieutenant, 1762 charact. Capitain, siden Major i Viborgske Reg., afskediget 11. 2. 1785, † 16. 7. 1794, ugift. I Conduitelisten 1. 1. 1764 kaldeshan, ein jütlandscher Edelmann, †	Hedevig Elisabeth, f. 1722, † 5. 9. 1808, g. 23. 11. 1759 paa Arrestovmerlieutenant, 1762 charact. Capitain, senere Oberst Joseph Henrich von Zülow, f. 1718, † 10. 3. 1790.
--	--	---	--

Rebecca Amalie, Christine, boede 1763 i Rendsborg. (Refer. Sager 19. 1. 1763.)	Sophie Amalie, boede 1763 i Rendsborg. (Refer. Sager 19. 1. 1763.)	Christiane Charlotte, døbt 12. 4. 1741 i Garn. K. i Kjøbenhavn, begr. 1742, ⁵ / ₄ Aar gl., fra samme Kirke. To andre Børn vare † før 4. 9. 1742 (Krigscol. Indk. Sager.)
--	--	--

Nicolai Henrik S., døbt 8. 12. 1747 i Rendsborg, 1763 Underconstabel i holst. Artilleri, senere Capitain i viderborske Reg., † 1788.	Hans Adolph S., døbt 27. 2. 1747 i Glückstadt.	Et Barn, † 23. 1. 1747 i Rendsborg.
--	--	-------------------------------------

eller ældste Barn, men at han godt kan have havt en nogle Aar ældre, efter Henrik Sehesteds formodede Fader, Capitain Frederik Sehested, opkaldt Søn Frederik Sehested, der kan være Fader til den ved Aar 1732 fødte Johan Rantzau Sehested — en Søster til denne Sidste vilde da være den Anna Margrethe Frederiksdatter Sehested, som 1. 4. 1767 i Garnisons K. i Kjøbenhavn ægtede Ole Petersen Brun, — fremsættes altsaa disse Spørgsmaal: Hører den tidtomtalte Johan Rantzau Sehested til den holstenske (eller mod Forventning til den danske) Adelslæggt Sehested og da hvorledes? Vides der Noget om de ældre Børn eller deres Afkom?

Under Udarbeidelsen af de ovenstaaende Meddelelser, til hvilke nærværende Tidsskrifts Redacteur har ydet mig den værdifuldste Medhjælp, er jeg jevnlig stødt paa andre Personer af Navnet Sehested, dels i civile, dels i Officers-Stillinger, om hvilke ingen Oplysninger findes paa Stamtavlerne over de adelige Sehested-Slægter. Deriblandt findes omstaaende lille Stamtavle over en legitimeret Linie af de danske Sehesteder.

Generalmajor Hans Jørgensen Samsøe.

Træk af et Soldaterliv fra Tiden omkring Aar 1700.

Ved **H. W. Harbou.**

Blandt Rudkjøbings Mærkværdigheder optegnes forskjellige Steder¹⁾, at Byens Kirke gjemmer Støvet af Generalmajor *Hans Jørgensen Samsøe*, der var født paa Samsø d. 10. November 1661 og som efter længe at have været i fransk og venetiansk Tjeneste ved Aarhundredskiftet kom hjem til sit Fødeland. Her steg han til Chef for det i Grevskabet Oldenborg udskrevne og der garnisonerende National-Regiment samt til Generalmajor og endte saa, som sagt, sine Dage paa Langeland. Det er af dette Livsløb, der, som man ser, ikke har fulgt den slagne Landevej, jeg her skal fremdrage nogle Træk.

Hans Jørgensens Herkomst — Tilnavnet har han aabenbart taget efter sin Fødeø — er ikke kjendt og kan vel vanskelig

¹⁾ Den oprindelige trykte Kilde synes at være Pontoppidans Danske Atlas, VI. S. 830. I det mindste er Citatet „Marmora Daniæ, S. 182“, der forekommer flere Steder, urigtigt.