

ckadell, f. 1720, † 1797, senere Lensgreve m. m. (gift 3 Gange). (Jvf. Personalh. Tidsskr. I, 305).

b. *Helene Justine Ernst*, døbt 26 Apr. 1714, død ugift i Odense, hvor hun ved Testamente af 26 Novbr. 1781 stiftede et Legat paa 10,000 Rdlr. for 10 fattige Jomfruer eller Enker. (Hofman, anf. St.).

4. *Johan Conrad Ernst*, f. 1666, † 1750, Etatsraad, Generalbygmester, Ejer af Aynsøgaard (D. biogr. Lex. IV, 575). Gift 1) 23 Apr. 1703 i Frue Kirke med *Magdalene Pedersdatter Foss* 1676, † 1718, (3 Børn). 2) 6. Juli 1719 i Helliggeist Kirke med *Margrethe Elisabeth Weinman*, f. 1678, † 1772, Dt. af Evert W. d. æ. og Enke efter Etatsraad, Borgermester Anders Jacobsen Lindberg (se Kbhvns. Hist. V, 433).

a. *Carl Ernst*, døbt i Holmens Kirke 7 Sept. 1705, Student 1723, død før Faderen.

b. *Frederik Christian Ernst*, døbt Holmens Kirke 25 Juni 1708, bg. 19. Sept. 1708 i Frue Kirke.

c. *Frederikke Lovise Ernst*, døbt Frue Kirke 1 Juni 1714, † 1781, bg. 13 Febr. Frue Kirke.

5. *Ursula Cathrine Ernst*, f. 1669 fik 26 Decbr. 1705 Bevilling at være egen Værge.

6. *Helene Sophie Ernst*, f. 1672, † 1760, indsatte ved Testamente af 30 April 1756 sin Broderdatter Frederikke Lovise til Universalarving.

Nogle Bemærkninger om den norske Familie Floods Genealogi.

Ved Archivfuldmægtig **E. A. Thomle.**

I den af Hr. Cand. pharm. J. W. Flood i 1884 udgivne Stam-tavle over Skiensfamilien Flood, opføres som Stamfader til den norske Slægt en Jørgen Flood, om hvem imidlertid intet andet vides, end at han har havt en Søn Christopher Jørgensen Flood, der først var Hører ved Skiens Skole og senere blev Handels-

mand og Raadmand sammesteds, ligesom det formodes, at han ogsaa har havt en anden Søn Peder Jørgensen Flood, der har været Fader til den Peder Pedersen Flood, fra hvem den endnu levende Familie Flood nedstammer. Derhos nævnes i den nævnte Stamtavle bl. „Spredte Flooder“, hvis Plads paa Stamtavlen ikke har kunnet bestemmes, en Jørgen Pettersen Flood, der omkring 1800 var Eier af Tøien Gaard ved Christiania og som ifølge Indskriften paa en Ligsten, der i sin Tid laa paa gamle Akers Kirkegaard, men som nu skal være forsvunden, var født 3. Sept. 1743 og † paa Tøien 16. Decbr. 1803. Til mulig Veiledning ved yderligere Undersøgelser skal jeg nedenfor meddele nogle Oplysninger, som i ethvert Fald fortjene en nærmere Prøvelse.

Ifølge Skiens Pantebøger pantsatte Christopher Jørgensen Flood 29 November 1706 sit Hus i Skien til „sin kjære Fætter“ Christopher Fredriksen Blom. Denne Christopher Blom var en Søn af Sognepræsten til Laurdal i Thelemarken Hr. Fredrik Johansen (eller Jansen) Blom, der nævnes i dette Tidsskrift 2. R. V, S. 286, og som var gift med Maren Christophersdatter (Stockmann), en Datter af Sognepræsten til Stokke i Jarlsberg Hr. Christopher Hansen og Margrethe Arnesdatter (cfr. J. Müllers Beskrivelse over Jarlsbergs Provsti, S. 48 og Personalhist. Tidsskrift III, S. 211, Stamt., hvor Maren og Anne Christophersdøttre dog ere ombyttede). Da Christopher Jørgensen Flood i det nævnte Document officielt kalder Christopher Fredriksen Blom sin Fætter, maa der utvivlsomt have bestaaet et nært Slægtskab mellem begge, og hvis man tør gaa ud fra, at dette Slægtskab i Virkeligheden ogsaa har været correct betegnet, maatte enten begges Mødre eller Fædre eller den enes Moder og den andens Fader have været Sødskende. Nu kan begges Fædre neppe antages at have været Brødre, men det er derimod meget sandsynligt, at begges Mødre have været Søstre. Hr. Fredrik Bloms Hustru Maren Christophersdatter havde nemlig en Søster Anne Christophersdatter, der i 1653 levede i Egteskab med Raadmand i Tønsberg Jørgen Ibsen, som afgik ved Døden i 1667, efterladende sig 5 umyndige Børn og 1 Søn over 18 A.

gammel. Det kan vistnok neppe betvivles, at et af disse Jørgen Ibsens Børn — sandsynligvis en af de ældre Sønner — har været opkaldt efter Morfaderen Christopher Hansen, og det er derfor i sig selv allerede meget sandsynligt, at den Christopher Jørgensen, der saaledes utvivlsomt maa have været hans Søn, er identisk med den senere Raadmand, Christopher Jørgensen Flood, hvilket yderligere bestyrkes ved at denne — som foran nævnt — kalder Christopher Blom sin Fætter. Grunden til, at Jørgen Flood kan være kommen til Skien lader sig ogsaa derved lettere forklare. Thi ikke blot var Moderens Slægtninge bosat i Thelemarken, men en af Moderens Søstre Alhed Christophersdatter var gift med Povel Drucken, der var Borger i Skien og Confiscationsdommer inden Langesund. Muligens er altsaa Christopher ved Faderens Død kommen til sine Slægtninge i Skien eller Thelemarken. At Christopher Jørgensen Flood maa være født omkring 1650 er vistnok meget rimelig, saaledes at det netop vilde passe udmærket, hvis man antager, at han er identisk med en af Jørgen Ibsens ældre Sønner. Thi Christopher Flood, hvis Navn Udgifveren af Stamtavlen over Skiensfamilien Flood ikke har kunnet finde i Universitetets Matricul, findes der dog ikke desto mindre virkelig. Den 19. Juli 1673 blev nemlig Christophorus Georgii Fladius (=: Flodius)¹⁾ immatriculeret ved Kjøbenhavns Universitet, dimiteret fra Odense Skole (S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, II. S. 39), hvilket sidste yderligere taler for, at han kan være en Søn af Jørgen Ibsen. Thi at denne Mand var fra Danmark, kan ikke betvivles.

Hvorfra Christopher Jørgensen har hentet Navnet Flood, er ikke let at sige. Formodentlig har vel Faderen, den omhandlede Raadmand i Tønsberg, Jørgen Ibsen, været fra en af de flere Flodgaarde, der ligge i Jylland. Dette kan muligens ogsaa være Forklaringen til at Sønnen er sat i Skole i Odense. Thi denne Skoles Rector Nils Andersen Hals var af en Slægt, der hørte hjemme i Aalborg, hvor hans Farfader var Raadmand, og det er vel derfor ikke helt usandsynligt, at Jørgen Ibsen endog

¹⁾ Fladius er vistnok kun en Læsefeil.

kan have været beslægtet med Rectoren, der ogsaa havde anden Slægt i Norge.

Hvilke andre Børn Jørgen Ibsen¹⁾ har havt, vides ikke. Men det er vistnok rigtigt, at han har havt en Søn Peder Jørgensen, der igjen har havt Sønnen Peder Pedersen Flood, som blev Student og senere Kjøbmand i Skien. Denne Peder Jørgensen har dog vistnok aldrig brugt Familienavnet Flood, der — saavidt jeg kan se — blot har været optaget af de to af Slægten, der ere blevne Studenter. Da Peder Pedersen Flood angives at være født paa Strømsø har vel Faderen en Tid opholdt sig her, men ellers maa det vistnok antages, at han er død i yngre Alder. Foruden Peder Pedersen Flood har han dog vistnok havt flere Børn og deriblandt utvivlsomt en Jørgen Pedersen, opkaldt efter Farfaderen. Denne Jørgen Pedersen maa nemlig vistnok være den Sr. Jørgen Pedersen, der omkring 1700 var Langesunds rigeste og mægtigste Mand og som drev et betydeligt Skibsbyggeri, hvor han bl. andet byggede Løvendahls Galei.

Paa Skiftet efter hans 1ste Hustru, der holdtes i Skien 7. Decbr. 1712—12. Mai 1715 (Skiens Skifteprotokol 1713—22 (Retspr. Nr. 2891) f. 43 ff.), opføres Formuen med 37,007 Rdl. 23 Sk. og Gjælden med 23,281 Rdl. 9 $\frac{1}{3}$ Sk., saaledes at der blev igjen til Deling mellem Enkemanden og Børnene (3 Stedsønner og 4 egne Børn) 13,726 Rdl. 14 Sk., en efter den Tids Forhold ganske betydelig Formue. Foruden en Gaard i Langesund med murede Kjældere, 8 Kakelovne, indmuret Kobberbrygge-Kjedel samt en Søbod med Grund, af hvilken svaredes aarlig 4 Rdl. i Fæste til Generalmajor Arnolds Enkefrue, eiede han ikke ubetydelig Guld og Sølv, Skibstømmerredskab, Skibene Getzemane, 223 C. L. drægtig, Stiernen, 143 C. L. dr., en Fregat, der var under Bygning, en ny Krejert, Snauen Frantz og Smakken „Salvator“ samt følgende faste Eiendomme, nemlig Søndre Kalstad i Skaatø (ved Kragerø), 3 Huder med Bygsel og Herlighed,

¹⁾ En *Ib Jørgensen*, der først forekommer i Tønsberg, men senere vistnok blev Bedemand i Skien, kan muligens være hans Søn. *Ib Jørgensens* Enke blev begravet i Skien 14. Mai 1723, 65 A. gl.

kjøbt ved Auctionsskjøde af 4. Marts 1702, $\frac{1}{4}$ Part af Solum Sagbrug i Sannikedal, Fostvedt; 2 Huder med Bygsel samt underliggende Kvern og Sag, Rosland, 4 H. m. B. og Linne (Lina), $3\frac{1}{2}$ Hud m. B. over 4 Huder, samt Manum Skov, Gunge (Gaange), 5 Huder med B., alt sammen ifølge Christen Fostvedts Skjøde af 7. Aug. 1709, Vestre Glittum, 4 H. m. B. ifølge Kjøbebrev af 26. Juni 1677, Skougstad (Skogstad), 2 H. m. B., Tangevald (Tangvall), $1\frac{1}{2}$ H. m. B., vestre Kjørestad (Kjørstad), Ødegaarden under Nulstad, alt i Bamble, i S. Siktesøen i Eidanger 1 H. m. B., Sandvig i Tørresdal 1 Tønde 2 Mæler, $\frac{1}{2}$ Part af S. Lysthaug Sag i Skien, som han 1714 havde opbygget fra ny, og $\frac{7}{10}$ Parter i S. Søbos Sag i Skien, Gaard paa Sylterøen ved Brevig, Vingrei (Vingreid) i Bamble, 2 H. m. B. over 4 H., kjøbt paa Auction efter Raadmand Christopher Flood, Tomt i Langesund og Nordre Sneltvedt i Gjerpen, som han ligeledes havde kjøbt efter Raadmand Christopher Flood. — Trods denne Boets gode Tilstand i 1712, var det dog ved hans Død aldeles fallit. Ja det synes endog som der ikke engang var tilstrækkelige Midler til Begravelsesomkostninger. Thi ved Skiftet 13. Marts 1720 efter Cornelius Christensen, der var gift med Anna Christophersdatter Flood (en Datter af Raadmanden) nævnes først blandt Gjælden: afg. sal. Jørgen Pedersens Panteforskrivelse af 30. April 1718 (stiftet omtrent $\frac{1}{2}$ Aar før hans Død) paa 1000 Rdl., og saa heder det „til forermeldte afgangne Jørgen Pedersens Begravelsesbekostning og til Sterfboets Underholdning er af Enken foræret 46 Rdl. 1 Ort 12 Sk.“ Grunden til denne Boets mislige Tilstand faar man Oplysning om i et „Mandtal over erlidt Skade fra Krigens Begyndelse“, optaget 9. Mai 1715, hvor det heder“ Sr. Jørgen Pedersen efter hans edelige Forklaring og indgivne Specification taget Skade før og i denne Krig med Ildebrand og Søen over 18,813 Rdl.“ — Da det vel ikke godt kan tænkes, at Christopher Floods Datter skuldé have anseet sig forpligtet ikke blot til at bidrage til Jørgen Pedersens Begravelse, men ogsaa til Boets Underholdning, dersom hun ikke havde været i Slægt med Afdøde, maa den af mig her fremsatte Formening om deres

indbyrdes Slægtskabsforhold vistnok vinde i Styrke. En Søster af Sr. Jørgen Pedersen kan maaske ogsaa den Anne Helvig Pedersdatter have været, der 23. Februar 1719 i Skien ægtede Lieutenant Hans Møller, skjøndt hun rigtignok en Gang synes at være kaldet Anne Helvig „Wingaard“. Men da dette Egtepars formentlige Datter Rachel Hansdatter Møller den 27. Novbr. 1753 ægtede den førnævnte Anne Christophersdatter Floods Søn Cornelius Nicolaysen, erholdt de den 21. Sept. s. A. Bevilling til at vies uanset de vare hinanden beslægtede i 3die Led. Og dette Slægtskab vilde netop fremkomme, hvis man antog — som af mig antydet — at Anna Helvig Pedersdatter var et Sødskendebarn af Anna Christophersdatter Flood.

Sr. Jørgen Pedersen ægtede første Gang i Bamble (Langesund) 19. Januar 1706 Helvig Hansdatter Møller, der dengang var Enke efter Christen Pedersen Lund, med hvem hun havde 4 Sønner, af hvilke dog den yngste Iver Grøngaard Lund, født i Bamble 1703 (døbt 14. Oct. s. A.), senere 2. August 1707 afgik ved Døden. Konen døde i Langesund 1712 (begr. i Brevik Kirke 23. Juli s. A.) og Enkemanden ægtede da paany 2) i Kragerø 22. Mai 1715 (ifølge kgl. Tilladelse) „Jomfru Johanne Margrethe“ [Poulsen], der var en Datter af Commissarius Peder Poulsen i Kragerø og Anna Adeler. Jørgen Pedersen døde den 7. Novbr. 1718 i Langesund, men findes ikke begravet i Bamble, og hans Enke Peder Poulsens Datter „Madme Johanne Margrethe Poulsen“, som hun kaldes, ægtede da 2) i Kragerø 6. Novbr. 1727 uden foregaaende Lysning og Trolovelse efter kgl. Tilladelse Sr. Jørgen Madsen i Kragerø. Af sine tvende Egteskab havde Jørgen Pedersen følgende Børn: 1) Peder Christian Jørgensen, født c. 1707 (findes ikke døbt i Bamble, men nævnes paa Skiftet efter Moderen). 2) Susanna Margrethe, døbt i Bamble 1. April 1708. 3) Iver, døbt i Bamble 12. Mai 1709. 4) Helvig, døbt i Bamble 26. Sept. 1710, † før 1712. 5) Helvig, døbt i Bamble 15. Juli 1712, døde kort efter, og af sit sidste Egteskab 6) Peder Poulsen, døbt i Bamble 9. August 1717, begr. der 27. Mai 1725, 8 A. 3 M. 5 D. gl. I 1715 havde han saaledes kun de 3 Børn Peder Christian Jørgensen, Iver Jørgensen og Susanne Margrethe

Jørgensdatter. — Af disse Børn interesserer os i denne Forbindelse kun den ældste Søn, fordi det formentlig er fra ham, som den iblandt de spredte Flooder omhandlede Eier af Tøien, nedstammer. Denne Peter Christian Jørgensen blev 28. Decbr. 1738 i Langesund gift med Marie Christine Bowmann, døbt i Eidanger 5. Juli 1720, begr. der 25. April 1761 som Enke, Datter af James B. i Porsgrund og Else Sørensdatter Brinck (en Søster af Herman Leopoldus's Hustru Inger Brinck). Dette Egtepar havde, saavidt jeg har kunnet se, blot 2 Børn, nemlig: 1) Else Georgine Petersdatter, døbt i Bamble 5. Novbr. 1740 og 2) Jørgen Petersen, døbt i Bamble 11. Sept. 1743; og det er vistnok utvivlsomt denne Jørgen, der senere igjen optog Familienavnet Flood og bosatte sig paa Tøien.

Gaver.

Samfundet har modtaget fra

Hr. cand. polyt., Hovedkasserer *H. C. Johnstrup*, hans:

Stamtavle over Familien Petri, Kjbh. 1893, 8vo.

Hr. *J. Jensen*, Jyderup, hans:

Stamtavle over Efterkommerne af Simon Bertelsen og Hustru Karen Simonsdatter, paa Steengaard i Ølstykke, 1628—1892. Kjbh. 1893, 4to.

Hr. Direktør *Ch. Delgobe*:

Fru S. Bøegh: Efterretninger om de norske Grene af Familien Wesseltoft, Christiania 1893, 8vo.

Hr. Ingeniør *L. F. H. Weidemann*, hans:

Stamtavle over Slegten Weidemann, samt over Slegterne Major, Schirmer og Grene af Slegterne Sommerfeldt, Norgreen, Sørenssen, Nielsen m. Fl. Trondhjem, 1892, 4to.
