

Spørgsmaal og Svar.

Spørgsmaal.

1.

Lauritz *Grønvald*, Ridefoged i Hviding, Nørre og Sønder Rangstrup Herreder 1734; formodentlig den samme som den Lavrids *Grønvald*, der 1750 døde som Byskriver i Nakskov og var gift med Birgitte Johansdatter Roese, begravet 28. Aug. 1749.

Frantz *Grønvald*, Assessor i Hofretten i Kjøbenhavn 1735, Cancelliraad, gift 16. April 1701 med Dorthea Købke.

Alexander Poulsen *Grønvald* (*Grønnevald*), Præst i Boeslunde, f. 12. Juni 1682, død 16. Maj 1724, (*Wiberg*.)

Morten *Grønvald*, Lieutenant, gift med Elisabeth Orning. (Se dette Tidsskrifts 1. Bind S. 135.)

Enhver Oplysning om disse Personer af Familien *Grønvald* samt deres mulige Børn vil med megen Taknemmelighed blive modtaget af Undertegnede, som i længere Tid har samlet Materiale til Slægtregister over Familien *Grønvald*.

Fred. *Grønvald*,

Lithograf,

Dannebrogsgade Nr. 52, Kjøbenhavn, V.

2.

Undertegnedes Oldefader hed Morten *Hartmann* og var Cancelliraad (1749) og Raadmand (1736) i Roeskilde, tidligere i Holbæk; gift 1739 med Johanne Marie Lange. Min Bedstefader, Hans *Hartmann*, kom til Norge som ganske ungt Menneske (antagelig 1771), var født 1757, døde som Foged i Jæderen og Dalerne 1833. — En Broder eller Farbroder af denne Hans *Hartmann* var Foged i Gudbrandsdalen Anders *Hartmann*, † 1795 (tidligere Amtsforvalter i Holbæk); gift med Helene Smith, † 1799, Datter af Provst Peter Smith i Holbæk.

En af Familien, hvis Sammenhæng med den øvrige Familie ikke kjendes, men som utvivlsomt har hørt til denne, da hans Segl er Familiens, var Krigsraad, Krigskommissær ved de bergenusiske Regimenter Christopher *Hartmann*, f. 1731, † 1777.

Som en anden, der skal have hørt til Familien, nævnes Johan Ludvig *Hartmann*, Postmester og Apotheker i Hjørring, † 1803.

Fremdeles er nævnt en David *Hartmann*, Fabrikbestyrer, ligesom en Familietradition vil vide, at en Moritz *Hartmann* i forrige Aarhundrede udvandrede til Rusland, hvor han blev Generalmajor.

Foged i Gudbrandsdalen Anders *Hartmann* havde 2 Sønner,

Peter og Morten, der efter Forældrenes Død skulle være komne til Holbæk, men om hvilke intet senere vides.

Familiens Segl er en halv Løve, som holder en Hestesko; derunder en Rose, paa Hjelman er Løven med Hesteskoen gjentaget.

Dette er, hvad vides om de ældre Medlemmer af Familien. Jeg tillader mig nedenfor at fremsætte de Spørgsmaal, jeg kunde ønske besvarede.

- 1) Hvem var Kancelliraad Morten Hartmann Søn af?
- 2) Hvem var Foged Hans Hartmann Søn af?
- 3) Kan der skaffes Oplysning om andre Medlemmer af denne Familie Hartmann i *Danmark*, som har benyttet det ovenfor beskrevne Segl? G. Hartmann, Rector.

3.

Som Materiale til en Stamtavle for Familien *Holtermann* ønskes oplyst:

- 1) Amund Richard Holtermann, f. 1754, var Amtsphysikus i Næstved, * . . . Gjedde, havde 6 Børn: Hans, Ingeborg, Christian, Amundine, Knud, Ursula Beata. Om denne Gren af Slægten mangler jeg Efterretninger, der modtages med Taknemmelighed. Jeg véd kun, at Ursula Beata, f. ¹¹/₃ 1782, † 1803, var * Kammerjunker Oberstloitnant Frederik v. Linstow og havde 5 Børn.
- 2) Gjennem en gammel Dame i Christianssand har jeg faaet Meddelelse om, at der i denne By har levet en Loitnant Matthias Holtermann, og efter en Afskrift af Inskriptionen paa hans Ligkiste erfares, at han var født ¹¹/₄ 1733 og † ¹⁹/₁₂ 1811; han var gift 2 Gange: a) med Marie Place og b) Ingeborg Marie Kallin (formodentlig fra Danmark). Efter første Ægteskab var en Datter Elisabeth Regine, f. ⁶/₅ 1767, * Edvard Smyth Arctander, — (se ogsaa det Breder-Arctanderske Slægtsregister). Der vides ikke, hvis Søn han var, formentlig er han af den Bergenske Holtermannske Stamme. Enhver Oplysning derom modtages ogsaa gjerne.

Trondhjem, den 28de August 1883.

O. Holtermann, Kaptein i Infanteriet.

4.

I Aaret 1727 var Jochum *Thurmann* bosat og gift i Danmark; kan der gives nogen Oplysning om hans Hustru og Børn? var han i Familie med Skomager Thurmann, der skal have levet i Kjøbenhavn 1830? og var nogen af de nævnte Personer i Slægt med

Klejnsmedemester Christian Thurmann, der døde i Kjøbenhavn 26 Juli 1872, 72 Aar gl., efter 42 Aars Ægteskab med C. M. Paulsen og som efterlod Børnene Henrik og Anna? Enhver Oplysning om disse og andre Personer af Navnet Thurmann modtages med Taknemmelighed af

E. G. Thurmann, Civilingenieur, Drammen.

Svar paa Spørgsmaal.

Lidt om Familien Pay i Norge.

(I Anledning af Spørgsmaal No. 5 i 1ste Bind, Side 159.)

Familien Pay var allerede før Midten af det 17^{de} Aarhundrede bosat paa Bragernæs, hvor der paa denne Tid nævnes 2 Personer af dette Navn, nemlig Anders og Søren »Pait«, af hvilke den Sidstnævnte 16 Mai 1657 blev begravet paa Bragernæs, hvor han 29 Juli 1652 blev trolovet og 29 Aug. s. A. copuleret med Kirsten Jørgensdatter, der efter Mandens Død 2^{den} Gang 18 Juli 1658 paa Bragernæs ægtede Laurits Simonssøn, med hvem hun blev trolovet sammesteds 30 Mai s. A., sandsynligvis en Søn af den Simon Lauritssøn, der 3 Febr. 1650 blev Kirkeværge paa Bragernæs, hvor han den 30 Novbr. 1634 havde »et Barn« til Daaben, der muligens tør være den nævnte Laurits Simonssøn, der i 1665 var 32 Aar gl. — Søren »Pait« havde med sin Hustru 3 Børn, døbte i Bragernæs Kirke henholdsvis 19 Januar 1653, 28 Marts 1654 og 10 Febr. 1656, hvorhos et Barn, sandsynligvis det yngste, blev begravet paa Bragernæs 20 Sept. 1656, men da Ministerialbogen ei nævner Børnenes Navne, kjendes disse ikke. Et af Søren Pays Børn maa dog den Guri Søffrensdatter have været, hvis »Stiffader og Formynder« Laurits Simonssøn den 6 Okt. 1664 gav Søren Lauritssøn »rigtig Afkald og endelig Kvittance« for hendes Arvemidler efter hendes sl. Bedstefader Anders Hanssøn Pay og efter Bedstemoderen Anna Søffrensdatter, hvis »Sønnedatter« hun udtrykkelig kaldes. — Efter dette maa Søren Pays Fader have været den førnævnte Anders Hanssøn »Pait«, der blev begravet paa Bragernæs 21 April 1662 og saaledes overlevede sin omtalte Søn. Han kan muligens være den Anders Hanssøn, der 2 Novbr. 1634 og 29 Januar 1637 havde Børn til Daaben paa Bragernæs, hvor han ogsaa begravede et Barn 16 Marts 1634; i ethvert Fald maa han have været gift 2 Gange, 2^{den} Gang med Anna Søffrensdatter, med hvem det maa antages, at han har havt Sønnen Søren Pay. — I sit 1^{ste} Ægteskab havde Anders Pay derimod 3 Børn, nemlig:

1) Karen, der ved Faderens Død var ugift¹⁾ og sandsynligvis er den Karen Pay, der blev begravet paa Bragernæs 13 Januar 1684; 2) Anna, der 29 Novbr. 1646 paa Bragernæs ægtede Anders Jenssøn Krosnes (Krosser?) i Fredriksstad, med hvem hun var bleven trolovet sammesteds i Novbr. s. A., og 3) Hans Pay, der blev Kjøbmand paa Bragernæs, hvor han 13 Okt. 1658 blev trolovet og 28 Novbr. s. A. copuleret med Karen Stillufsdatter²⁾, en Datter af Stilluf Skredder (Familien Stillesens Stamfader) og en Søsterdatter af Christen Ibssøn, der i 1655 skjænkede hende en Gaard paa Bragernæs, der, hvis hun døde uden Børn, skulde tilfalde hendes Brødre. Hans Anderssøn Pay og hans 2de Søstre gave 25 Okt. 1662 »Stiffmoderen« Anna Søffrensdatter Afkald for deres fædrene og mødrene Arv. Da Ministerialbøgerne for Bragernæs mangle fra Begyndelsen af 1663 og indtil Novbr. Maaned 1680, kan det ikke med Nøiagtighed angives naar Hans Pay afgik ved Døden, hvilket han i ethvert Fald var før den 22 April 1665, og sandsynligvis maa Dødsfaldet have indtruffet meget tidligere, maaske endog i Begyndelsen af Aaret 1663. Han har neppe havt mere end en eneste Søn, nemlig Anders Hanssøn Pay, døbt i Bragernæs Kirke 2 Juli 1661, begravet 23 Novbr. 1696 paa Bragernæs, hvor Skifte efter ham holdtes 11 Januar 1697. Han ægtede 3 Febr. 1687 i Christiania Anna Hoff, født sammesteds 1662 (døbt 12 December s. A.) Datter af kgl. privilegeret »Bogfører« (=: Boghandler) i Christiania Hans Hoff og Margrethe Clausdatter Møller. Efter Anders Pays Død ægtede hans Enke 2den Gang paa Bragernæs 8 Juni 1698 Fændrik, senere Lieutenant Jørgen Nilssøn Horsens, der døde paa Bragernæs 1706 (begr. 2 Juni s. A. Kl. 1) uden Børn med Anna Hoff, der ogsaa overlevede denne sin Mand og døde paa Bragernæs 1711 (begr. 20 Januar s. A.). Af sit Ægteskab med Anders Pay havde hun derimod følgende 3 Børn: a) Karen, døbt paa Bragernæs 15 Juli 1687; b) Hans, døbt der 28 Juli 1688 og c) Nicolaus, døbt der 31 Marts 1690. Den Sidste døde ugift 1709

¹⁾ Om det er denne »Karen Andersdaatter Pait«, der ifølge Bragernæs Ministerialbog 29 Aug. 1662 blev publice absolveret »for Hoer i hendes Ecteschab« kan ikke afgjøres. I saa Fald maa hun altsaa have været gift, hvilket er lidet sandsynlig, skjøndt ikke umuligt, eftersom Ministerialbogen ved Vielser og Trolovelser i Regelen blot nævner Brudgommens og ikke tillige Brudens Navn. Hun synes imidlertid at være ugift endnu 25 Okt. 1662, da hun gav Stedmoderen Afkald.

²⁾ Hendes »Bedsteforældre« kaldes i Bragernæs Thingbog: Christen Böcher og Karen Jensdatter.

som Sømand og Søsteren Karen blev senere gift med Borger paa Bragernæs Hans Hanssøn, med hvem hun 12 Sept. 1715 blev trolovet paa Bragernæs, hvor de imidlertid ei findes viede. I dette Ægteskab skal hun have havt flere Børn, af hvilke i alle Fald den ældste Søn, der i Daaben i Bragernæs Kirke 2 Febr. 1716 efter Morfaderen erholdt Navnet Hans Pay, brugte dette sidste Navn som Familienavn. Han var gift, men om han havde Børn vides ej.

Den i dette Tidsskrifts 1ste Bind Side 159 omhandlede Slægt Pay har derimod kun Navnet fælles med de her omtalte Personer, idet den hverken paa fædrene eller mødrene Side nedstammer fra dem eller overhovedet fra nogen, der med Rette fører Navnet Pay. Som ovenfor omhandlet blev Kjøbmand Hans Anderssøn Pay i 1658 gift med Karen Stillufsdatter¹⁾, der først døde paa Bragernæs 1695 (begr. 7 Mai s. A. Kl. 1.) og som Enke c. 1670 2den Gang ægtede en Borger paa Bragernæs Halvor Tolleffsøn, der i 1665 var i Tjeneste hos Kjøbmand Christopher Olufssøn sammesteds. Han var da 20 Aar gl. og er derfor maaske det af Tollef »Skouens« Børn, der blev døbt i Bragernæs Kirke 11 Okt. 1643²⁾. Halvor Tolleffsøn blev begravet paa Bragernæs 11 Juli 1692 Kl. 1 og vides ikke at have efterladt sig mere end en eneste Søn af sit Ægteskab med Hans Pays Enke, nemlig *Hans Halvorsen, der efter Moderens 1ste Mand optog Navnet Pay som Familienavn*. Han døde paa Bragernæs 1707 (begr. 18 Febr. s. A. Kl. 1) og blev gift i Bragernæs Kirke 31 Mai 1699 med Antonette Bruun, der blev begravet paa Bragernæs 14 Sept. 1753 som Enke efter sin 2den Mand Anders Larssøn Smith, med hvem hun blev gift paa Bragernæs 18 Juni 1709. Antonette Bruun var en Datter af Gabriel Bruun og Catharina Cortsdatter Gottorp, efter hvem Skifte begyndte 8 Marts 1730 paa Bragernæs, hvor ogsaa Anders Lars-

¹⁾ Hvis hun er den »Anne Povells datter Sal: Hans Pays Efterleffverske« der i 1665 30 Aar gl. boede i sin egen Gaard paa Bragernæs, hvilken i Grundleie svarede 1 Rdhr. aarlig, er baade hendes For- og Efternavn urigtigt anført. Det kan dog neppe være nogen anden end Anders Pays Enke Karen Stillufsdatter, der herved er ment, hvilket ogsaa vilde passe med, at Stilluf Skredder den 27 Mai 1635 i Bragernæs Kirke havde et »Barn« til Daaben.

²⁾ Tollef »Skouens«, hvis rette Navn var Tollef Olufssøn, men kaldes »Skouens« efter sin Eiendom Skougen Ødegaard i Lier, var 1665 60 Aar gl. og tør maaske have været en ældre Broder af den 50-aarige Christopher Olufssøn paa Bragernæs, hos hvem Halvor Tolleffsøn da var i Tjeneste. Tollef Olufssøn havde i 1665 en Søn, der var 19 Aar gl. og som saaledes uden Tvivl var det af Tollef Skouens Børn, der blev døbt i Bragernæs Kirke 3 Mai 1646.

søn Smith var født i Slutningen af Aaret 1670 eller i de første Maaneder af 1671. Han døde paa Brager næs 1727 (begr. 17 Aug. s. A.) og var en Søn af Assessor i Overhofretten og Commerce-Commissarius Laurits Lauritssøn (Lauris Laurssøn) og 1ste Hustru Anna Mortensdatter Sand¹⁾ samt en Broder af Generalfiskal Truls

¹⁾ Hun var en Datter af Morten Lauritssøn Sand, der ifølge Gjessings Jubel-lærere II. 2. Side 78 skal have været af en hollandsk adelig Familie von Sand, hvilken Antagelse vistnok savner enhver Grund, da Morten Lauritssøn, der uden Tvivl senere er tillagt Familienavnet af Gaarden Store Sand i Hurum, som han i 1638 fik ved Mageskifte med Oslo Capitel mod andet Gods paa Follo, hverken selv bruger noget saadant, ei heller fører noget adeligt Vaaben. Han var først Foged paa Follo, men blev i 1631 af Statholder Christopher Urne beskikket til Tolder ved Drøbak og Hurums Toldsteder, paa hvilken Bestilling han erholdt kgl. Confir. 30 Juli 1634. I 1680 levede han, men var afgaaet ved Døden før 24 Febr. 1685, da Skiftet efter ham blev sluttet. Med sin Hustru Sebilla Hansdatter havde han følgende Børn: 1) Hans Mortenssøn, der var Student og deltog i Forsvaret af Kjøbenhavn mod Carl X Gustav; han tog theol. Examen og drog til Universitetet i Franeker i Friesland, hvor han døde 1660. 2) Laurits Mortenssøn, der boede paa Klommesteen paa Follo. Han kaldes 1686 »forrige kgl. Majts Tolder paa Sand«. 3) Christopher Mortenssøn, der først var Capellan hos Hr. Anders Hammer til Gran, hvem han 22 April 1673 fik Bevilling til at succedere, og blev efter Hammers Død Sognepræst til Gran, hvor han døde 1686. Han var gift med Formandens Datter Maren, der ægtede Eftermanden Hr. Jens Hanssøn Holt, som først var Capellan paa Kongsberg hos Broderen Hr. Anders Hanssøn Holt, hvem han 2 Decbr. 1682 fik Bevilling til at succedere, men 16 Okt. 1686 efter Christopher Mortenssøn blev Sognepræst til Gran. 4) Gregers Mortenssøn, der 29 Mai 1680 af Faderen overdroges Ødegaarden Helgerud med underliggende Rambsrud med Bygsel samt tilliggende Saug, alt i Norderhougs Præstegjæld, for hans Tjeneste i Faderens Alderdom, paa hvilket Gavebrev han 24 Decbr. 1686 erholdt kgl. Confirmation. 5) Sophia Mortensdatter, begr. i Tønsberg 16 Okt. 1716 81 A. gl.; * med Foged i Tønsberg Lehn, senere Borgermester i Tønsberg Iver Madssøn, † i Tønsberg 1 Juli 1691. Hans Børn kaldte sig: Rosenberg. 6) Apolone Mortensdatter; † 1 Novbr. 1721; * 1) med Hr. Peder Erikssøn Bugge, født 29 Decbr. 1631; † i Tjølling 25 Mai 1685, Søn af Sognepræst til Tjølling Hr. Erik Jenssøn Bugge og Karen Heide. Han ordineredes til Sognepræst til Tjølling 6 Sept. 1661 og aflagde Ed som saadan 4 Juli 1662 samt var 7 Aar Provst i Laurvigs Provsti, 3 Børn; 2) med Hr. Peder Jenssøn Munchgaard, der døde i Tjølling Nat mellem 28 og 29 Marts 1696 som Sognepræst til Tjølling, hvortil han ordineredes som Vicepastor 20 Mai 1670. Ingen Børn. 7) Maren Mortensdatter; † i Septbr. 1663; * 26 Septbr. 1652 med Hr. Peder Jenssøn Pharo, Sognepræst til Vestby, hvor han døde 1699; han var 2) gift med Maren Lauritsdatter. 8) Dorothea Mortensdatter; * med Nils Jenssøn, der 1683 blev Tolder paa Sand. Han og hans Hustru, hvis Ægteskab var børnløst, oprettede 10 Marts 1690 Testamente, hvorved Længstlevende indsattes til Førstafødtes Universalarving, der erholdt kgl. Confirmation 17 Marts 1691. 9) Anna Mortensdatter, der døde før 14 August 1677, da

Smith, der ligeledes var født paa Bragernæs i 1672 og hvis Datter Anna Dorothea i Ægteskab med Præstesønnen Justitsraad Bredo Munthe til Bækkeskov blev Stammaeder til den adelige Familie von Munthe af Morgenstjerne.

At Slægten Pay til Norge er indkommet fra Udlandet er vistnok utvivlsomt, men enten den er af tysk, engelsk eller hollandsk Oprindelse, foreligger der ikke tilstrækkeligt Materiale til at kunne afgjøre. Formen «Pait», der stadig benyttes i Ministerialbogen, tyder maaske snarest paa at Familien er indkommen fra England, men paa Navnets Skrivemaade tør der dog saameget mindre lægges:

Skiftet efter hende blev sluttet; * 1) c. 1660 med Borger paa Bragernæs. Truls Olufsson Stranger, der i 1665 var 33 A. gl. og som døde paa Bragernæs c. 1669, Søn af Borgermester i Tønsberg Oluf Trulsson Stranger. Med ham havde hun 3 Børn, en Søn, der døde i en ung Alder og 2 Døttre nemlig: a) Dorothea, født paa Bragernæs 10 Januar 1661 (døbt 20 Januar s. A.); † paa Hønen i Norderhoug 1720 (begr. 12 Januar s. A.). Hun kom efter Forældrenes Død i Barns Sted til sin Faders Søster Kirsten Stranger, Enke efter Commissarius Anders Madsson; * i Tønsberg i Januar 1683 (i Fasterens Hus) med Sr Laurits Jørgensson, født i Skodborg i Haderslev Amt i Slesvig 21 Okt. 1638; † paa Hønen 4 Aug. 1716, Søn af Sr Laurits Claussøn og Mette Nilsdatter. Han kom 10 Okt. 1653 til Bragernæs; tjente først i 1 Aarhus Sorenskriveren paa Ringerike Poul Schnel og derefter i 3 Aar Fogden sammesteds Haus Nilsson; var derefter en Tid const. som Sorenskriver og Foged paa Ringerike og tjente siden i 10 Aar som Fuldmægtig en Handelsmand paa Bragernæs ved Navn Frants Nielsson. Ægtede 1) 14 Okt. 1670 paa Ringerike Mette Jørgensdatter Schnel, der døde uden Børn 24 Febr. 1680. Jørgen Lauritsson paa Hønen blev i sit 2det Ægteskab Stamfader til den yngre Familie Stranger. b) Sebilla, født paa Bragernæs (muligens det af Truls Strangers Børn, der blev døbt i Bragernæs Kirke 12 Januar 1662); * paa Bragernæs 11 Novbr. 1681 »hiemme« med Borger der Halvor Justsson. Efter Truls Strangers Død ægtede Anna Mortensdatter 2) paa Bragernæs c. 1669 Laurits Lauritsson, der havde tjent paa Helsingborg Slot og særlig udi Krigens Tid Anno 1657 Slotsfoged Tjeneste forvaltet; han fik 28 Okt. 1660 Expectance paa at blive Tolder paa Sand efter Svigerfaderen, men nedsatte sig c. 1668 som Kjøbmand paa Bragernæs, hvor han var en af Byens betydeligste Trælasthandlere og Jordegodseiere. Han fik 17 Novbr. 1681 Bestalling som Commerce-Commissarius og var tillige Assessor i Overhofretten samt døde paa Bragernæs 1686 (begr. 29 Januar s. A.) Efter Anna Mortensdatters Død ægtede han 2) paa Bragernæs c. 1679 Anna Søffrens datter Moss, død paa Bragernæs 1687 (begr. 15 April s. A.), Datter af Søffren Pederssøn og Anna Samueldatter. I sit 1ste Ægteskab havde Laurits Lauritsson de to i Texten nævnte Sønner, der kaldte sig Smith, men med Anna Søffrens datter havde han ikke Børn. Derimod havde denne hans 2den Hustru af et tidligere Ægteskab med Hans Henningssøn (Lemmich), der døde 1677 (Skiftet efter ham blev sluttet 18 Sept. s. A.) 3 Børn, nemlig: Søffren Lemmich, † som Krigsraad og Krigscommissair paa Bragernæs 1722 (begr. 8. Decbr. s. A.), Maren Lemmich, der døde paa Bragernæs 1709 (begr. 28.

for stor Vægt, som det ikke er Vedkommendes egen Haand man har for sig. »Pai« forekommer ogsaa som Fornavn, hvoraf igjen Familienavnet »Paisen« er fremkommet. Da Brager næs paa den her omhandlede Tid stod i en livlig Forbindelse med England, hvorfra flere af de paa Stedet bosatte Familier f. Ex. Kinck, Ryssel og flere vare indvandrede, er det ikke usandsynligt, at det samme kan have været Tilfældet med Familien Pay. Men det er i ethvert Fald sikkert, at den fra Hans Halvorsen Pay nedstammende Slægt hverken er af engelsk eller, saavidt man kan se, overhovedet af fremmed Oprindelse.

E. A. Thomle.

Slægten Gude.

Til mulig Veiledning ved en yderligere Besvarelse af det af kgl. Fuldmægtig Fay i dette Tidsskrifts 2det Bind Side 185 opkastede Spørgsmaal vedkommende Brødrene Hans og Ernst Gude henledes Opmærksomheden paa, at der den 31 Januar 1696 i Bergen holdtes Skifte efter en Uhrmager Nicolaus Gude, der efterlod Enken Anna Iversdatter og følgende 4 Børn af et tidligere Ægteskab, nemlig:

- 1) Anna Margrethe Gude, gift med Johannes Justinus Sander,
- 2) Nicolaus Gude, Oberstlieut. i Kjøbenhavn,
- 3) Mathias Gude, Fændrik i Kjøbenhavn og
- 4) Hans Jacob Gude, »forreist til Ostindien«.

Jan. s. A.); gift 1) paa Brager næs 28 Decbr. 1685 med Foged i Eker og Lier Johan von Cappelen den Yngre der døde paa Brager næs 1698 (begr. 14 Okt. s. A.), og 2) sammesteds 25 April 1703 med Kjøbmand Andreas Jenssøn Hofgaard; og Karen Lemmich, gift paa Brager næs 31 Januar 1688 med Admiralitetsraad Gerhard Treschow. 10) Elisabeth Sophie Mortensdatter; * med Kirkeværge og Kjøbmand paa Brager næs Anders Jacobssøn, der døde sammesteds 1691 (begr. 30 Okt. s. A. Kl. 1) og som 1) paa Brager næs 2 Septbr. 1656 blev trolovet og 9 Novbr. s. A. corpuleret med Randi Trugelsdatter, der muligens var dot af Truls Lauritssøns og hans Hustru Anna . . . 's Børn, der blev døbt i Brager næs Kirke 2 Juli 1637. Anders Jacobssøn havde i 1ste Ægteskab 3 og i 2det 4 Børn, hvoriblandt Jacob Andersson, der i Gjessings Jubellære l. c. forvexles med Faderen. 11) En Datter, der var gift med Jens Hanssøn, om hvem intet vides, og 12) Dorothea Mortensdatter, der døde i Christiania 1682 (begr. »i Rosengården« med »alle Klokker og den største forud« 22 Febr. s. A.); * c. 1678 med »Musikant« (=: Stadsmusikus) i Christiania Petter Povelssøn Rødder, døbt der 6 Marts 1657, død sammesteds 1701 (begr. paa Byens Kirkegaard 20 Juni s. A. med »fri Jerd og Klokker«), Son af Stadsmusicus Povl Rødder og 1ste Hustru Elisabeth Pettersdatter. Han ægtede efter sin 1ste Hustrues Død 2) 1682 (fik Bevilling til at vies hjemme i Huset uden Trolovelse og Lysning 19 Juni s. A.) Anna Cathrine Simonsdatter, der overlevede ham med 5 Børn. I sit 1ste Ægteskab havde Rødder 3 Børn.

Skiftet efter Uhrmager Gudes 1^{ste} Hustru blev sluttet 8 Mai 1691. Sandsynligvis er den ovenfor nævnte Oberstlieut. Nicolaus Gude Fader til de to omspurgte Brødre, af hvilke Hans Gude, »Rector og Skoleholder« i Fredriksstad, der 2^{den} Gang 27 Sept. 1742 paa Hafslund i Skjeberg ægtede Magdalena Bruun, 1^{ste} Gang var gift med Else Marie Justsdatter Randers, efter hvem Skifteholdtes 9 Mai 1741. Hun efterlod sig nemlig følgende 4 Børn: a) Margrethe Agnethe Gude, 14 A. gl. b) Just, 13 A. gl. c) Nicolai, 11 A. gl. og d) Petter, 9 A. gl. Ligesom den ældste af Sønerne aabenbart er opkaldt efter Morfaderen, saaledes er der formentlig heller ingen Tvivl om, at den næstældste Søn har været opkaldt efter Farfaderen, hvis Navn man derfor med Sikkerhed tør antage har været Nicolai (Nicolaus), og da Brødrene begge fik sin Uddannelse i en dansk Skole, tør det vel formodes, at Forældrene have været bosatte i Danmark. Det vil sees at Opgaven om, at de skulle have havt Slægt i Kjøbenhavn, forsaavidt ogsaa passer med det her Antagne, som Oberstlieut. Gudes yngre Broder i alle Fald i 1696 synes at have været stationeret i Kjøbenhavn.

E. A. Thomle.

Slægten *Rosbach* (se II, 304, III, 170, 397).

Fra Hr. Capitain S. A. Sørensen er modtaget følgende Notitser: Ditlev Rosbach af 2. trondhj. Infanteriregiment blev Premierlieutenant 9. Febr. 1780, Capitain 11. Dec. 1789, Chef for meldalske Compagni 10. Maj 1793. — Friedlieb R. af Ingenieurcorpset blev Underconducteur 1. April 1771, Secondlieutn. 17. Marts 1774, Premierlieutn. 26. Febr. 1783, Capitain 21. Juli 1797, Major og Commandeur for Corpsets norske Brigade 16. Maj 1806, Oberst af Infanteriet 9. Oct. 1809, døde 9. Jan. 1810. — Friderich R. af Ingenieurcorpset blev Dessinateur (i Norge) 26. Marts 1777, Secondlieutn. 8. April 1778, Premierlieutn. 14. Aug. 1794, Capitain 20. Juni 1803, afsk. 24. Maj 1805. — Tobias R., Secondlieutn. à la suite ved 1. trondhj. Infanterireg., blev 1. Jan. 1810 4de Officier og Lærer i Kalligraphi ved det norske Landcadetcorps. — Georg Henrich R., Vagtmester ved fyenske lette Dragoner, afskedigedes efter 33 Aars Tjeneste Januar 1801 og udnævntes s. A. til Secondlieutn. i fyenske Landeværn, blev 1804 Premierlieutn. ved samme. — Susanne R. er en Datter af Ditlev R., ikke af Friderich R., se Geh. Arch., Indkomne Commandosager 1802, Pakke 1215.

En Familie *Leth*.

Paa min Forespørgsel i Personalhistorisk Tidsskrifts IV. Bind

p. 256 angaaende Descendentsen af den 1708 adlede *Niels Leth*, har jeg fra Hr. Bankkasserer Ring i Kjøbenhavn, Hr. Conferentsraad Tang i Viborg og Hr. Provst Høyer Møller i Kjelstrup modtaget Besvarelser af følgende Indhold:

Hr. Ring, hvis Slægt i Slutningen af forrige Aarhundrede var besvogret med den ældre Linie af Letherne, har godhedsfuldt anstillet en Række Undersøgelser saavel blandt sin egen Familie, som blandt forskellige nulevende Bærere af Navnet Leth; men disse Undersøgelser have kun ført til det Resultat, at den omspurgte Slægt, eller ialtfald den ældre Linie, nu er uddød.

Hr. Conferentsraad Tang, hvis Meddelelser jeg har modtaget gjennem Hr. Registrator Krarup, oplyser, at Justitsraad Henrik Johan Leth til Eskjær og hans to Søstre Gertrud og Poulina Leth boede i Viborg, hvor han var Justitssecretair ved Overretten og døde som Etatsraad 11. October 1845. Hans Enke Ingeborg Henriette Ring døde sammesteds 5. December 1851, samme Aar som Poulina Leth, medens Gertrud Leth alt var død et Par Aar før. Med disse Sødskende maa Familien antages for at være uddød, thi vel havde Etatsraad Leth, som i Forespørgslen angivet, en Søn Christian Linde Leth, men han var allerede død *ugift* før sin Fader. Forskjellig fra ham var den Chr. Linde Leth, der 8de Juli 1809 paa Vosborg ægtede Susanne Møller, Datter af Provst Møller i Østrup; thi denne sidste Chr. Linde Leth var en Søn af Degnen Schmidt i Ulfborg. Han var formentlig opkaldt efter Etatsraad H. J. Leths Fader Justitsraad, Landsdommer Christen Linde Leth til Vosborg og blev bestandig kaldt »Leth«, uvist med hvilken Hjemmel.

Ogsaa Hr. Provst Høyer Møller oplyser, at Etatsraad Henrik Johan Leths eneste Søn, der havde været Landeværnslieutenant, døde *ugift* paa Eskjær hos sin Moder og blev begravet paa Grinderslev Kirkegaard. Moderen forblev boende paa Eskjær indtil 1830, da Regeringen maatte overtage Gaarden og hun flytte til Viborg, hvor, som alt oven anført, siden baade hun og hendes Mand døde.

Efter Oplysningerne i disse Besvarelser, for hvilke jeg herved aflægger min forbindtligste Tak, synes det altsaa at være utvivlsomt, at den ældre Linie af den paagjældende Slægt Leth nu er uddød. Om det samme er Tilfældet med den yngre Linie, Efterkommerne af Lieutenant Rasmus Hans Leth, eller om »Barber Niels Peter Poulsen von Leth« er et Medlem af denne Linie, henstaar endnu uafgjort.

Thiset.

Slægten *Wittrock* (se IV, 336).

Hr. Capitain S. A. Sørensen oplyser, at Johan Georg v. Wittrock blev Cornet i Sjællandske Rytterregiment ⁶/₈ 1788, Premierlieutenant i Jydske Regiment lette Dragoner ²²/₈ 1800, samt, at der i Slutn. af forrige Aarhundrede næppe har været andre Personer af dette Navn ansatte i den dansk-norske Hær.

Hr. Underbibliothekar Vahl har henledet Opmærksomheden paa, at en Silkekræmmer Wittrock i Kjøbenhavn nævnes Aar 1723 i »For Ide og Virkelighed« 1873 S. 548, samt paa to Bryllupsdigte i det kgl. Bibliotheks Samlinger af Lejlighedsdigte; det ene, i 4to, er til »Seigneur Martinus Wittrog, Hans Kongl. Majestæts Velbestalte og Høystebetroede Berider ved det Kongelige Ride-Huus« og Jfr. Anna Dorothea Kömmel, der bleve viede i Kjøbenhavn ²²/₉ 1749; det andet, i Fol., forfattet af Niels Wulfsberg, er til »Velædle og Velfornemme Negotiant Sr. Ludewig Wittrog, Og den Velædle, Gud- og Dyd-elskende Madame, Mad. Anne Kirstine Finchenhoff, Sal. Sr. Johann Drevesens, Hans Kongl. Majsts. fordem Vel-renommerede Manufacturist ved den Danske Papiir-Fabriqve, Hans efterladte Ægte-Hustrue«, hvis Bryllup stod ¹⁵/₂ 1736.

Gaver.

Fra Hr. Boghandlermedhjælper *J. W. Fischer* er modtaget en af ham samlet: Fortegnelse over Danske Boghandler-Medhjælpere, Kbh. 1883;

fra Samfundets norske Secretair, Hr. Bureauchef *Alf Collett*, hans Skrift: En gammel Christiania Slægt. Optegnelser om Familien Collett og Christianias Fortid; Christiania 1883; med 26 Træsnit og 2 Staalstik;

fra Hr. Ingenieurlieutenant *Hartwig Munthe* i Frederiksstad hans: Efterretninger om Familien Munthe i ældre Tid; Christiania 1883. Dette elegant udstyrede, som Manuscript trykte Skrift, der er prydet med Slægtens Vaaben i Farvelithographi, er 1ste Del af et Værk om Slægtens hele Historie, der, hvis denne Del finder tilstrækkelig Afsætning og Paaskjønnelse hos Slægtens Medlemmer og Genealogerne, agtes afsluttet med en 2den Del, der fører Familiehistorien ned til Nutiden og hvortil Manuscriptet foreligger næsten færdigt; de, der ønske at købe Bogen, kunne requirere den hos »Aftenpostens Expedition«, Christiania, til hvilken Betalingen, 5 Kr., samtidig vil være at sende.

Indhold.

	Side
Familien Kaas. I, Sparre Kaas, Stamtavle af Adjunct <i>H. Munthe-Kaas</i> . . .	1
Henrik Fuirens Autobiographi, ved Archivar, Dr. phil. <i>O. Nielsen</i> . . .	25
Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatriculerede ved Løydens Universitet fra Aar 1675 til 1800, ved <i>Red.</i>	41
Commandeurcapitain Henrik Gerner Sneedorffs Autobiographi, ved Kammer- herre, Capitain <i>C. J. Anker</i>	61
Spørgsmaal og Svar:	
1. Slægten Grønvald, af Lithograph <i>F. Grønvald</i>	86
2. Slægten Hartmann, af Rector <i>G. Hartmann</i>	86
3. Slægten Holtermann, af Capitain <i>O. Holtermann</i>	87
4. Slægten Thurmann, af Civilingenieur <i>E. G. Thurmann</i>	87
Svar paa Spørgsmaalet om Slægten Pay, af Archivassistent, cand. juris <i>E. A. Thomle</i>	88
— paa Spørgsmaalet om Slægten Gude, af <i>Samme</i>	93
— — — — Slægten Roshach, af Capitain <i>S. A. Sørensen</i>	94
— — — — en Familie Leth, af Archivassistent <i>Thiset</i>	95
— — — — Slægten Wittrock, af Capitain <i>S. A. Sørensen</i>	
m. fl.	96
Gaver	96

Skriftlige Henvendelser bedes sendte til Samfundets Secretairer: for Norge Bureauchef Alf Collett i Christiania, for Danmark Cand. polit. G. L. Wad, Tidsskriftets Redacteur, Oehlenschlägersgade Nr. 7, Kjøbenhavn V.

Enkelte Hefter sælges ikke særskilt. Til Kjøbs kunne taas de efterhaanden udkommende fuldstændige Bind for 1¹/₂ Gange Medlemsbidraget.