

Torben Bechmann Jensen

## Redaktionelt forord

# Midt i en krisetid

Vi befinder os på mange måder midt i en krise. I en finanskriser, hvor pengefolket for alvor har spillet højt og fallit. Ikke kun Stein Bagger, Danske Bank, investorerne nationalt og internationalt, men også kreditforeninger, private aktionærer og almindelige småsparere har tabt stort, efter i en tid, for en dels vedkommende, at have påstået og måske oveni købet troet at opsvinget havde bidt sig fast.

I en anden henseende er krisen ligeså stor eller større end den har været længe. Danmark og andres involvering i krige rundt om i Verden og især i f.eks. Afghanistan synes bare at vokse og vokse – med mere død og ødelæggelse til følge, men uden udsigt til forbedring endsiges løsning af det ene eller andet problem.

Helt inde i en del af vores eget system er også uddannelsessystemet mere og mere på kanten af hvad man kunne opfatte som krisetid. I flere numre af Nordiske Udkast har f.eks. forskningsfrihed været sat til diskussion. Den politisk styrede forskning, som i de seneste år har vundet voldsomt indpas på danske forskningsinstitutioner begynder at kunne mærkes i og med at konkurrencen om at tiltrække eksterne forskningsmidler vokser og vokser.

Ikke fordi der sker noget nyt eller innovativt, tværtimod. Den nye styrelseslov, de professionelle bestyrelser og forskningsministeriet

med sine allierede rundt omkring på forskningsinstitutionerne i kraft af ansatte ledelser og de mange nye administrative medarbejdere synes at styre universiteterne, forskningen og på sigt også undervisningen mod afgrunden. Kvaliteten falder, desperationen stiger og en del falder fra eller forsøger at ændre planer så man individuelt kan slippe ud inden bevægelsesfriheden helt er væk.

For *Nordiske Udkast* har udviklingen været tæt på skæbnesvanger. Uagtet at der er tale om et gammelt fagtidsskrift nu på 36. år og uagtet at der igennem disse 36 år har været publiceret et væld af videnskabelige artikler fra forskere og praktikere fra Danske og udenlandske universiteter – så har ledelsen på Københavns Universitet, hvor *Nordiske Udkast* har sit udspring og altid har haft redaktionel base, besluttet sig for at fjerne den økonomiske støtte, som overhovedet har muliggjort at tidsskriftet kunne udkomme.

Hverken *Nordiske Udkast* eller vort søster-tidsskrift *Critical Social Studies* (tidl. *Outlines*) får økonomisk støtte fra Institut for Psykologi længere. Det prioriteres ikke, at der fra instituttet udgives videnskabelige tidsskrifter i og med, at disse ikke optræder på listen over internationalt udpegede tidsskrifter, der vurderes som særligt fine. Hermed falder vore tids-

skrifter snarere i en kategori, der blot kaldes formidling. Det kunne betyde, at forskere også ville holde sig tilbage fra at sende manuskripter til bl.a. *Nordiske Udkast*, da forskere fagligt nu i stadig højere grad bedømmes på publicering i udvalgte og ganske få tidsskrifter.

I redaktionen er vi af åbenbare grunde ikke enige i, at *Nordiske Udkast* (og en række andre tidsskrifter) placeres udenfor det fine videnskabelige selskab. Vi er naturligvis selv af den opfattelse, at det materiale, som publiceres både er fagligt velfunderet, reviewet, væsentligt og kritisk. Det sidste med at det er kritisk forekommer dog at være mere og mere politisk ukorrekt. Selvom der er nok at være kritisk overfor synes den gældende standard for videnskabelig produktion i øjeblikket at betragte netop det kritiske perspektiv som forstyrrende og uvelkomment, hvorimod begreber som at gøre noget "evidensbaseret" synes vigtigere og vigtigere. Diskussionen om hvad der kan opnå evidens og hvad der ikke kan – samt hvilken værdi netop evidens kan siges at have på især de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder er omfattende og synes ikke at nå beslutningstagernes tanker.

I og med at vores fortsatte drift har været truet har demotivationen også holdt sit indtog. Det kan være svært at blive ved med at kæmpe op ad bakke. At overtale kolleger og andre til at arbejde gratis uden formel eller officiel anerkendelse er vanskeligt, men det nærmer sig det umulige når det formodede resultat af anstrengelserne, så heller ikke længere kan sikres udbredelse.

Derfor har vi, efter at have været underdrejet, besluttet at udgive hele årgang 2008, som et dobbeltnummer, som er det nummer af *Nordiske Udkast* som du sidder med nu.

Vi har i samarbejde med gode kolleger lavet en aftale om at ansvaret for *Nordiske Udkast*' fortsatte drift bliver overdraget til Roskilde Universitet (Tidligere RUC). Planen er, at *Nordiske Udkast* fra 2009 har sin hovedredaktion i Roskilde og at samarbejdet med landets andre universiteter: Aalborg, Århus, Syddansk og København optimeres.

For selvom *Nordiske Udkast* er truet findes der på alle universiteter interesse og vilje til fortsat at udgive vigtige og brugbare videnskabelige artikler på dansk til gavn for såvel forskere, praktikere og studerende i al almindelighed.

Som afgående hovedredaktør vil jeg gerne takke for den kollegiale opbakning og støtte, der vedvarende viser sig i både forskningsmiljøer på andre universiteter og i praksismiljøer på andre universiteter og i praksissammenhænge. Det har været en stor, sjov og ind imellem frustrerende post at sidde på i de sidste år og det havde ikke været muligt uden gode kolleger i og omkring redaktionen.

Roskilde ønskes alt mulig held og lykke med at overtage ansvaret for *Nordiske Udkast* og håbet må være, at der også i fremtiden er plads til kritisk samfundsvidenskab i en form, der kan nå bredt ud.