

Forord

Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I dette nummer bringer vi fire peer reviewed forskningsartikler. Vi er glade for at både Danmark Sverige og Norge er repræsenterede, og at artiklerne i dette nummer i meget høj grad afspejler informationsvidenskabens bredde. Således præsenteres både nye forskningsfelter og forskningens anvendelsesmuligheder i dette nummer.

Den første artikel er skrevet af Hans Jørn Nielsen fra IVA på Københavns Universitet. I artiklen *Digital Humanities. Digitalisering og dokument* præsenteres og diskuteres feltet Digital Humanities. Hans Jørgen Nielsen diskuterer begrebet for at nå frem til en forståelse af hvad Digital Humanities bidrager med i forhold til humanistisk forskning. Dette sker gennem en undersøgelse af tre konkrete typer og cases, som på hver sin måde fokuserer på digitalisering og måder at digitalisere på. Artiklen repræsenterer og introducerer til et nyt centralt felt indenfor IVA's strategiske forskningsområder.

Den næste artikel er et svensk bidrag. Artiklen er skrevet af to forskere fra Institutionen for ABM ved Lunds Universitet, Johanna Rivano Eckerdal og Olof Sundin. Artiklen *Relocating the owl of wisdom. Encyclopaedias in a life-historical perspective* fokuserer på menneskers forhold til opslagsværker og leksika i Sverige. Ved hjælp af kvalitative metoder og posthumanistisk teori viser forfatterne, at den rolle som opslagsværkerne har spillet i et livshistorisk perspektiv, har ændret sig drastisk, bl.a. som følge af internettets fremkomst. Dette er ikke en umiddelbart overraskende konklusion, men artiklen viser endvidere at de trykte opslagsværkes uforanderlighed

og materialitet reaktualiserer dem i sommerhuse og kældre.

Haakon Lund & Susanne Ørnager, begge fra IVA på Københavns Universitet har forfattet nummets tredje artikel, *Optimering af informationsarkitekturen i FN's World Food Programme*. Artiklen er et casestudie, som viser dels hvordan et klassisk område inden for informationsvidenskab, nemlig informationsarkitektur, kan anvendes i praksis, og dels hvorfor en organisatorisk helhedsforståelse er nødvendig for opnåelse af resultater i praksis. Artiklens case udgøres af FN's World Food Programme (WFP), som havde brug for en forbedret informationsarkitektur. De anbefalinger som de to forskere formulerede er blevet implementeret af WFP.

Den sidste artikel har også både et teoretisk og praktisk perspektiv. Artiklen er skrevet af Jannicke Røgløer som er biblioteksrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek og Tord Høivik, som er seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Deres artikel, som bærer titlen *Levende bøger og død kapital. Omløpstallet som styringsværktøj*, undersøger hvordan en kendt men (ifølge forfatterne) sjældent brugt performanceindikator, cirkulationstallet, kan bidrage med kvalitetsudvikling i norske biblioteker, både på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Således håber redaktionen at dette nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling giver læserne et billede af et bredt felt, som både udvikler sig og viser sin anvendelighed i konkrete praksisser.

God læselyst !