



Arvid Fredrik Vilhelm v. Mentzer.

12. Maj 1842 — 23. Decbr. 1909.

Et langt og virksomt Liv i Fængselsvæsenets Tjeneste er afsluttet ved Major, Direktør Mentzers Død. Allerede som 24-aarig Løjtnant kom han til Tjeneste som Bevakningsbefälhafvare ved Straffængslet i Varberg, derefter et Par Aar ved Centralfængslet paa Långholmen, og allerede som 27-aarig, nemlig den 18. Oktober 1869, blev han Direktør ved Lensfængslet i Karlstad. Efter endvidere at have været konstitueret som Direktør ved Centralfængslerne i Malmø, Landskrona og paa Normalm, ved Kronoarbeitsstationen paa Tjurkö samt ved Lensfængslerne i Malmø og Gøteborg, udnævntes han endelig den 26. Maj 1884 til den Stilling, hvori han døde, som Direktør for Centralfængslet i Malmø. Af litterære Arbejder skyldes der Afdøde »Anteckningar från fängelser i Danmark, Preussen, Sachsen, Belgien och Holland«, 1872, samt »Handbok för cellfängelsföreståndare«, 1878, med et Tillæg af 1882.

Tidsskriftet skal forhaabentlig i næste Hæfte bringe en fyldigere Omtale af hans Virksomhed. S. G.

Martino Beltrani Scalia.

1828—1909.

Af Nordboer var Beltrani Scalia nærmest kendt fra de internationale Fængselskongresser, hvor han i mangfoldige Aar har været Italiens officielle Repræsentant, hvortil baade hans Embedsstilling som Generaldirektør for Fængselsvæsenet, hans omfattende litterære Virksomhed og hans Personlighed gjorde ham særlig skikket. Ogsaa som Grundlægger af Rivista di discipline carcerarie har han sat sig et varigt Mindesmærke i Europas Fængselshistorie. Han omfattede til det sidste med levende Interesse den under hans Auspicier stiftede Forening til Understøttelse af Fangers Børn.

S. G.