



Richard Petersen.

Forhenværende Direktør for Bodsfængslet i Kristiania Richard Petersen afgik ved Døden 1. Maj 1908, 87 Aar gammel.

Direktør Petersen, Søn af Statsraad H. C. Petersen, var født i Kristiania 1821 og blev juridisk Kandidat 1846. Han ansattes 1853 som Kopist i Kirkedepartementet. I 1858 blev han konstitueret som Direktør for Bodsfængslet, medens den daværende Direktør, senere Sorenskriver *Norum*, ifølge et ved kongelig Resolution overdraget Hverv anstillede Undersøgelser angaaende vore Fængselsforhold. Da Direktør *Norum* i 1860 udnævntes til Sorenskriver i Hadeland og Land, erholdt Petersen samme Aar kongelig Konstitution som Bodsfængslets Direktør, i hvilken Egenskab han virkede indtil Høsten 1892, da han efter Ansøgning fik Afsked i Naade.

Under sin 34 Aar lange Virksomhed som Chef for vort eneste Cellefængsel for Strafarbeidsfanger øvede Direktør Petersen en betydningsfuld Indflydelse paa vort Fængselsvæsen. I sin kraftigste Alder gik han ind i Fængselsvæsenets Tjeneste for at gøre den til sin Livsgerning. Og hertil havde han særlige Anlæg, der naturligen ledede ham ind i de centrale Principer for al moderne penitentiær Virksomhed. Som den ledende Kraft i Cellefængslet lagde han Hovedvægten paa den individuelle Fangebehandling. Hans udprægede psykologiske Sans gjorde ham til en Menneske-

kender, og han forstod praktisk og populært at ramme Fangeres Tænkemaade. Han pointerede sine Udtalelser slig, at de var egnede til at gøre et varigt Indtryk. Han elskede sine Fanger, hvad de ogsaa kendte, selv naar de rammedes af hans Strenghed. Han tabte ikke Fangerne af Syne efter Løsladelsen; med mange vedligeholdte han Forbindelse — tildels under betydelige personlige Ofre — i lange Aarrækker. Med sin Autoritet øvede han betydelig Indflydelse paa Fængselsvæsenets Omraade tiltrods for, at man ikke altid kunde følge hans udprægede individuelle Opfatning i forskellige Spørgsmaal.

I Fængselsvidenskaben var han vel bevandret og ydede mange værdifulde Bidrag til den dels ved sine Indberetninger dels ved sine Afhandlinger. Han besøgte hyppig Udlandets Fængsler og stiftede Bekjendtskab med flere af Udlandets mest fremstaaende Mænd paa Fængselsvæsenets og Fængselsvidenskabens Omraade. Han var korresponderende Medlem af *The Prison Association* i New-York, af *The Howard Association* i London og af *Asociacion general para la reforma penitenciaria en España*. I 1881 udnævntes han til Ridder af St. Olavs Ordenen og 1891 til Kommandør af 2. Klasse af samme Orden.

I de nordiske Penitentiærkongresser var han en stærkt interesseret Deltager. Flere ældre Fængselsmænd vil vistnok endnu mindes den kække, djærve Personlighed, der med original Veltalenhed, pointerende og vækkende, dryssede sine udprægede Meninger ud over Tilhørerkredsen, og som under vore festlige Sammenkomster med uovertræffeligt Humor blandet med alvorlige Betragtninger, bibragte os den rette Stemning.

A. Hval.