

Historie; efterhaanden som han arbejdede sig ind i sit Emne, udvidede hans Fremstilling sig imidlertid til en Redegørelse for den engelske Fabriklovgivnings Udvikling og Betydning for Englands økonomiske Forfatning.

Hans Bog er et vigtigt Bidrag til den økonomiske Literatur. Den rækker langt videre end Pleners og Bojanowskis Skrifter. Afsnittene vedrørende den engelske Fabriklovgivning i Marx's »Kapital« er, som alle ved, overordentligt interessante, og de vidner om et indgaaende Kildestudium; men udtømmende er de selvfølgelig langt fra, og ensidige, ja tendentiøse er de ubestrideligt i høj Grad. Til Weyers Bog var der saaledes god Plads. Desuden har Weyer søgt at vise Fabriklovgivningens Betydning ikke blot for Arbejderne, men for det hele engelske økonomiske Samfund.

Bogen er skreven med Sympathi for den engelske Fabriklovgivnings-Bevægelse og specielt med Sympathi med den engelske Fabrikinspektion. Den sidste Sympathi er da i ethvert Fald let at forstaa. Selvfølgelig mødte Fabrikinspektionen i England, da den opstod, Modstand, Mistro og Uvilje; men som bekendt har de uvenlige Følelser forvandlet sig til venlige. De engelske Inspektører har vist sig besjælede af Kærlighed til den Opgave, de sattes til; de har røgtet den med Mod og Uafhængighedsfølelse. De har bragt det dertil, at Fabrikinspektionen i England nu fra alle Sider betragtes som en af Landets uundværligste og værdifuldeste Institutioner.

Dr. Weyers Bog er en særdeles velskreven og overordenlig lærerig Bog.

W. Krieter, die geheime Organisation der sozialdemokratischen Partei. Nach autoritativen Quellen dargestellt. 3te Aufl. Magdeburg. Verlag von Alberth Rathke. 1887. (62 S.)

Forfatteren er Politiinspektør i Magdeburg, og hans Opfattelse af vor Tids socialdemokratiske Bevægelser er den sædvanlige Politiopfattelse: de socialdemokratiske Førere er

efter den Opfattelse ikke andet end en Bande Hallunker og de i Partiet indrullerede Arbejdere sandsynligvis blot en Flok Spektakelmagere blandede sammen med endel taabelige Personer. Ved Hjælp af et dygtigt Politi, skrappe Dommere og skrappe Socialistlove, ved Hjælp af Politistokke, Fængsler og Landsforvisninger kan den hele socialdemokratiske Bevægelse underkues. Om Bevægelsens dybere Rod har Politimanden ikke Spor af Forestilling. Men er hans almindelige Betragtninger end yderst bornerede, saa er derfor hans Bog ikke helt uden Værd. Hans saglige Skildring af det socialdemokratiske Partis Organisation (efter Socialistloven og indtil 1887) er, selv om den ikke fuldt ud tør staa til Troende, af Interesse.

Lujo Brentano: Die klassische Nationalökonomie. Vortrag gehalten beim Antritt des Lehramts an der Universität Wien am 17. April 1888. Leipzig, Verlag v. Duncker & Humblot, 1888. (32 S.) (1 M.)

Den »klassiske Nationalökonomi« er den nationaløkonomiske Theori fra det 18. Aarhundredes og det 19. Aarhundredes første Halvdel. Den kaldes »klassisk« ikke blot af sine Tilhængere, men ogsaa af sine Modstandere. Og den kaldes da ogsaa, siger Brentano i sin Tiltrædelsesforelæsning ved Universitetet i Wien, meget passende »klassisk«, forsaavidt den har visse Ejendommeligheder tilfælles med klassiske Retninger paa andre Omraader.

Der er f. Ex. den klassiske Billedhuggerkunst. Det karakteristiske for den er, at den overser de individuelle Træk til Gunst for det alment Menneskelige. Fra Virkeligheden tager den nogle Træk; men andre udelader den. Saaledes skaber den et abstrakt Menneske, et Ideal, som Virkeligheden aldrig eller sjældent ligner. Billedværkerne af den klassiske Retning mangler de Folder og Rynker, hvori den Enkeltes individuelle Aand netop ofte kommer tilsyne. Om mange Statuer gælder det derfor, at man kun ved Hjælp af visse konventionelle Attributter kan gætte sig til