

dragen af Ens Ungdoms gyldne Syner har noget eget Fortryllende ved sig — on revient toujours à ses premiers amours! Men Sagen er nu en Gang vanskeligere, Livet regner ikke med Drømme, der er Intet derved at gøre den Gang. Spørgsmaalet om Frihandel og Beskyttelse maa stadig tages op paany fra helt nye Synspunkter, paa helt nye Maader — de gamle vare gode for sig og sin Tid, men de slaa ikke til mere.

Men Peschke-Køedt har heldigvis ikke alene sin fantastiske Lykketro til Manchestertheoriene, han er ved en besynderlig Modsigelse i ligesaa høj Grad en praktisk Mand, en Mand, der giver Snesevis af praktiske Raad og nyttige Vink, og han er fremfor alt forfriskende vaagen — lysvaagen, og netop irriteret som en lysvaagen Mand er det ved at se, hvor meget økonomisk Liv der endnu blunder herhjemme eller døser paa morgengnaven Vis. Derfor er dette lille Skrift værdt at læse og godt at faa Forstand af — saa meget mere, som det jo heller ikke skal glemmes, fordi Bevægelsen i Evropa for Tiden gaar i Retning af Beskyttelse, at Frihandelstheoriene rumme Sandheder, som navnlig et saa lille Land som Danmark skal vogte sig vel for at glemme.

Skriftets Stil er Piskemeldets og Overdrivelsernes Stil. Overdrivelserne ere imidlertid ganske klædelige og for kolossale til at gøre Skade. Forsigtigere af en saa fuldblods Manchestermand vilde det imidlertid have været at forme sine Forventninger om en eventuel Handelsministers Underværker i mere dæmpede Udtryk. Her har Forfatterens Tillid til Betydningen af Statsmagtens Indgriben sikkert ført ham for vidt!!

*J. Sch.*

Montan, Om tullområdenas utvidgning. Föredrag i Nationalekonomiska föreningens sammenträde den 25de novbr. 1886. (23 S.)

Ogsaa en Frihandelsmand, der imidlertid med sin lidt stive, tørre Stil og fornemme, kølige Tone danner en grel

dragen af Ens Ungdoms gyldne Syner har noget eget Fortryllende ved sig — on revient toujours à ses premiers amours! Men Sagen er nu en Gang vanskeligere, Livet regner ikke med Drømme, der er Intet derved at gøre den Gang. Spørgsmaalet om Frihandel og Beskyttelse maa stadig tages op paany fra helt nye Synspunkter, paa helt nye Maader — de gamle vare gode for sig og sin Tid, men de slaa ikke til mere.

Men Peschke-Køedt har heldigvis ikke alene sin fantastiske Lykketro til Manchestertheoriene, han er ved en besynderlig Modsigelse i ligesaa høj Grad en praktisk Mand, en Mand, der giver Snesevis af praktiske Raad og nyttige Vink, og han er fremfor alt forfriskende vaagen — lysvaagen, og netop irriteret som en lysvaagen Mand er det ved at se, hvor meget økonomisk Liv der endnu blunder herhjemme eller døser paa morgengnaven Vis. Derfor er dette lille Skrift værdt at læse og godt at faa Forstand af — saa meget mere, som det jo heller ikke skal glemmes, fordi Bevægelsen i Evropa for Tiden gaar i Retning af Beskyttelse, at Frihandelstheoriene rumme Sandheder, som navnlig et saa lille Land som Danmark skal vogte sig vel for at glemme.

Skriftets Stil er Piskemeldets og Overdrivelsernes Stil. Overdrivelserne ere imidlertid ganske klædelige og for kolossale til at gøre Skade. Forsigtigere af en saa fuldblods Manchestermand vilde det imidlertid have været at forme sine Forventninger om en eventuel Handelsministers Underværker i mere dæmpede Udtryk. Her har Forfatterens Tillid til Betydningen af Statsmagts Indgriben sikkert ført ham for vidt!!

*J. Sch.*

Montan, Om tullområdenas utvidgning. Föredrag i Nationalekonomiska föreningens sammenträde den 25de novbr. 1886. (23 S.)

Ogsaa en Frihandelsmand, der imidlertid med sin lidt stive, tørre Stil og fornemme, kølige Tone danner en grel

Modsætning til Peschke-Koedt, hvis hele Fremstilling blusser af Varme og Liv. Montan er for overlegen i sine Betragtninger til at tænke sig Muligheden af, at Fejlen ved hele Evropas nuværende Beskyttelsestendenser skulde stikke i, at de gale Mennesker ikke kendte deres Cobden eller Bastiat. Han vurderer Frihandel og Beskyttelse som historiske Fænomener, der maa forstaas ud fra de vxlende Tidsforhold, og han tror vel paa Frihandelen som Hovedtendensen, der endelig vil sejre, men igennem en Form, hvorved den læmper sig en Tid lang i væsenlig Grad efter Beskyttelseskravene, nemlig gennem de store Toldforbund. Han henleder Opmærksomheden paa denne den moderne Toldpolitik's nyeste Fase, hvor man altsaa paa den ene Side søger at udvide Toldomraadet saa meget som muligt, paa den anden Side søger at afgrænse de saaledes udvidede Toldomraader saa skarpt som muligt overfor hverandre. Han refererer kortelig Schöffles, Molinaris og Kaufmanns Forslag til et større evropæisk Toldforbund og peger paa Muligheden af en skandinavisk Toldunion som en vigtig Overgangsform. At her er et naturligt Grundlag for et Kompromis mellem de to Systemer er ogsaa utvivlsomt, ligesom det næppe slaar fejl, at det er den Bane, Fremtidens Toldpolitik vil betræde.

*J. Sch.*

Mermeix, la France socialiste. Notes d'histoire contemporaine. Paris, F. Fetscherin et Chuit. 1886. (348 S.) (fr. 3,50).

Notitser om den socialdemokratiske Bevægelse i Frankrig siden Midten af Halvfjerdserne, dog saaledes, at der lejlighedsvis kastes Blik tilbage over den foregaaende Bevægelse, f. Ex. over Internationale. Man erfarer af denne Bog en hel Mængde interessante Enkeltheder vedrørende de socialdemokratiske Personligheder af de forskellige Grupper, — Guesdister, Possibilister, Blanquister, Anarkister og hvad de nu alle hedder. Forf. har staat i personligt Forhold til de fleste af disse Personligheder, og den