

T y s k L i t e r a t u r.

August Meitzen, Geschichte, Theorie und Technik der Statistik. Berlin, 1886, Verlag v. Wilh. Hertz. (214 S.) (M. 4,60).

Denne Bog, hvis Udgivelse har været imødeset længe, vil vistnok tilfredsstille de fleste Ønsker med Hensyn til en Lærebog i Statistikens Theori og Anvendelse. Uden at være trættende i Fremstillingen giver den paa en forholdsvis ringe Plads en Mængde positivt Stof, historiske og bibliografiske Meddelelser; og mange Lærere i Statistik ville vistnok kunne bruge Bogen som Grundlag for deres Forelæsninger. Saa langt som Fremstillingen gaar, skifter den godt Sol og Vind mellem de forskellige modstridende Theorier og Definitioner, der efterhaanden ere blevne til; og naar fraregnes enkelte uheldige Trykfejl (saaledes gennemgaaende Format i Stedet for Format), synes Bogen ogsaa at være paalidelig. Skulde man med faa Ord angive dens Plads i den statistiske Literatur, kunde man betegne den som en Statistikens Propædeutik, idet Læseren føres saa langt frem, som man kan komme uden at gaa dybere ind paa »Loven for de store Tal«, der altid maa være Knudepunktet i Statistikens Theori, idet man kun ved en klar Forstaaelse af denne »Lov« kan undgaa Vilkaarlighed i Behandlingen af statistisk Materiale. Paa dette Punkt nøjes Forfatteren imidlertid væsentlig kun med et lidet udtømmende Referat af Bernoullis Sætning og med nogle

T y s k L i t e r a t u r.

August Meitzen, Geschichte, Theorie und Technik der Statistik. Berlin, 1886, Verlag v. Wilh. Hertz. (214 S.) (M. 4,60).

Denne Bog, hvis Udgivelse har været imødeset længe, vil vistnok tilfredsstille de fleste Ønsker med Hensyn til en Lærebog i Statistikens Theori og Anvendelse. Uden at være trættende i Fremstillingen giver den paa en forholdsvis ringe Plads en Mængde positivt Stof, historiske og bibliografiske Meddelelser; og mange Lærere i Statistik ville vistnok kunne bruge Bogen som Grundlag for deres Forelæsninger. Saa langt som Fremstillingen gaar, skifter den godt Sol og Vind mellem de forskellige modstridende Theorier og Definitioner, der efterhaanden ere blevne til; og naar fraregnes enkelte uheldige Trykfejl (saaledes gennemgaaende Format i Stedet for Format), synes Bogen ogsaa at være paalidelig. Skulde man med faa Ord angive dens Plads i den statistiske Literatur, kunde man betegne den som en Statistikens Propædeutik, idet Læseren føres saa langt frem, som man kan komme uden at gaa dybere ind paa »Loven for de store Tal«, der altid maa være Knudepunktet i Statistikens Theori, idet man kun ved en klar Forstaaelse af denne »Lov« kan undgaa Vilkaarlighed i Behandlingen af statistisk Materiale. Paa dette Punkt nøjes Forfatteren imidlertid væsentlig kun med et lidet udtømmende Referat af Bernoullis Sætning og med nogle

almindelige Bemærkninger om Regelmæssigheden i de sociale Fænomener, medens man savner en Redegørelse for, under hvilke Betingelser og med hvilke Begrænsninger Loven for de store Tal kan anvendes. En saadan Redegørelse burde snarere have Krav paa at kaldes Statistikens Theori end det foreliggende Værk; men denne Indvending mod Bogens Titel kan selvfølgelig ikke formindske Værdien af det, der er givet i Bogen.

H. W.

W. Schaefer, die Nationalökonomie und die neuere deutsche Gesetzgebung. Von der phil. Fakultät d. Univers. Breslau gekrönte Preisschrift. Hannover, Schmorl u. von Seefeld. 1886. (95 S.) (Mk. 1,50.)

I 1883 udstedte Breslau-Universitetets filosofiske Fakultet følgende Prisopgave: »hvilken Indflydelse har den videnskabelige Nationaløkonomis nyere Udvikling øvet paa Lovgivningen i Tyskland i de sidste Tiaar?« Der indkom (— jfr. Fakultetets Censur, aftrykt i Jahrb. f. N. u. St. 1886, II, Side 257 fg.) sex Besvarelser. En af dem var et Opus paa — 1594 Sider; men Prisen opnaaede den ikke. Fire andre var til Gengæld Bagateller paa — 4 eller 8 smaa Sider. De duede nu slet ikke. Den paa de 8 Sider førte det noget farlige Motto: »Auf eines Schafes Fell da schrieb Homer die Iliade; heut machen Schafsgedanken auf Velinpapier Parade.« — Belønnet blev (det vil dog sige med Minimumsprisen) Docent ved den tekniske Højskole i Hannover, Dr. W. Schaefers ovennævnte Afhandling. Medens den store Afhandling paa de 1600 Sider havde ført Mottoet »Wissenschaft, du sollst dem Leben Weihe und Vollendung geben!«, førte Schaefers omvendt dette Motto: »Die Wissenschaft soll nicht das Leben meistern, sondern von demselben lernen.« Forf. titulerer det ene af Bogens to Hovedafsnit: »den videnskabelige Nationaløkonomis nyere Udvikling i Tyskland«; men nogen fyldigere Karakterisering af de forskellige nationaløkonom-