

## Smaa Meddelelser.

### Det Statistiske Selskab i London.

D. 22. og 23. Juni d. A. agter det londonske *Statistical Society* at fejre sit halvtredsindstyveaarige Jubilæum. Paa de Møder, der i den Anledning ville blive holdte i London, agtes der givet en Udsigt over, hvad Selskabet og lignende Samfund i andre Lande have udrettet i de sidste halvtredsindstyve Aar. Endvidere vil man undersøge, hvad der af den internationale Statistiske Kongres eller ved andre Midler er blevet udrettet med Hensyn til den internationale Statistiks Ensartethed, og man vil forhandle om, hvorledes dette Formaal fremtidigt kan fremmes. Endelig vil man diskutere Muligheden af at oprette en international statistisk Association.

I Betragtning af det statistiske Selskabs «high character» og i Betragtning af dets FormaaIs Betydningsfuldhed har den britiske Udenrigsminister opfordret Hds. britiske Majestæts Repræsentanter i de forskjellige Lande til — «unofficially» — at sætte de respektive Regjeringer i Kundskab om det forestaaende Jubilæum og de forestaaende Møders Formaal og til — «unofficially» — at anmode dem om at give de forskjellige Statistiske Departementer samt «persons engaged in the study of statistics» Meddelelse om den forestaaende Sammenkomst, for at der paa denne kan møde Repræsentanter for Statistiken i de forskjellige Lande.

— Det londonske *Statistical Society* er stiftet 1834.

Det kunde altsaa allerede ifjor have fejret sit Jubilæum; Hertugen af Albanys Død foranledigede imidlertid en Opsættelse til indeværende Aar. Dets Præsident for Aaret 1884—85 er Sir Rawson W. Rawson. Der mangler ikke meget i, at han — der ogsaa var den første Redaktør af Selskabets «Journal» — ogsaa er dets Aldersformand, idet han allerede i 1835 blev Medlem af Selskabet.

#### Kronologisk Oversigt over Storbritanniens Kolonier

Af Storbritanniens Kolonier er New Foundland den ældste, forsaavidt den toges i Besiddelse i 1583; en Koloni etableredes her dog først 1623, medens Franskmændene allerede i 1620 havde etableret en Koloni. Englands Adkomst bekræftedes ved Utrecht-Traktaten af 1713. I 1605 koloniseredes Barbados (Windward Øerne), der aldrig har været under anden Myndighed end Englands; de andre Windwards Øer vare i det 17. og 18. Aarh. vexelvis engelske, franske eller neutrale; afstodes\*) i 1763 og 1803. 1609 kom Bermudas til; aldrig under anden Myndighed. Første Gang Englænderne fik Foden indenfor Indiens Grænser var i 1620. Det første Stykke af Canada (Nova Scotia) koloniseredes i 1623, og afstodes til England i 1763; samme Aar afstodes af Canada til England New Brunswick, Prins Edwards Ø og Ontario; Quebec erhvervedes 1759. St. Christopher (Leeward Øerne) erhvervedes 1623; forskellige andre af Leewards Øerne koloniseredes 1626, 1628, 1632, 1650, 1666 og 1759. Bahama koloniseredes først 1629 anden Gang 1666; Englands Adkomst bekræftedes ved Versailles-Traktaten af 1783. Turko og Caicos Øerne kolo-

\*) afstodes — underforstaaet, her og i det Følgende, «til England».