

## Smaa Meddelelser.

---

**Skandinavisk nationaløkonomisk Møde.** Under 12. Maj er der bleven udstedt nedenstaaende Indbydelse til et skandinavisk nationaløkonomisk Møde i Malmø:

«Ved det i 1872 i Kjøbenhavn afholdte 3dje skandinaviske nationaløkonomiske Møde blev det besluttet, at det næste lignende Møde skulde afholdes i Kristiania, helst samtidigt med en Industriudstilling, og forberedes af en Komite af 15 Medlemmer (5 fra ethvert af de 3 skandinaviske Lande) med Ret til at supplere sig.

Forskjellige Omstændigheder have hidtil været til Hinder for det saaledes paatænkte 4de skandinaviske nationaløkonomiske Møde, men efter Overenskomst mellem de 3 særlige Komiteer er det nu vedtaget at afholde et saadant i Malmø, umiddelbart efter Landbrugsmødet sammesteds, den 26de Juli d. A. og følgende Dage.

Undertegnede Komite for Danmark, hvoraf 3 Medlemmer bleve valgte i 1872, medens Nationalbankdirektør, Etatsraad Levy og Professorerne Scharling og Falbe Hansen ere tiltraadte i Stedet for afdøde Konferensraad David og Professor Frederiksen, tillader sig herved at indbyde vore Landsmænd til at deltage i det ovennævnte Møde i Malmø.

Vi anmode om, at Underretning maa tilstilles os, saa snart som muligt, om saadanne Forhandlingsæmner, som Nogen maatte ønske at bringe paa Bane og at indlede.

Kjøbenhavn, den 12te Maj 1881.

W. C. E. Sponneck.      Falbe Hansen.      Levy.  
M. G. Melchior.      C. Ploug.      W. Scharling.»

**Den tyske nationaløkonomiske Kongres.** Under 26. Marts har den tyske nationaløkonomiske Kongres's staaende Udvalg vedtaget, at den mellem den nationaløkonomiske Kongres og Foreningen for Socialpolitik afsluttede Overenskomst, om at Kongressen og Foreningen skiftevis holde Møde, opsiges; og som en Følge af denne Beslutning vil der ogsaa i Aar blive

afholdt en Kongres, i Tiden fra Midten af September indtil Midten af Oktober. Mødestedet er endnu ikke definitivt bestemt; man har nævnt Görlitz eller Leipzig eller Weimar eller Gotha. Dagsordenen er foreløbig fastsat paa følgende Maade: 1. Rigslovgivningen om Arbejderforsikring, særligt Assurance mod Ulykkestilfælde, med Gerkrath og Dr. Hans Blum som Indledere; — 2. Statens Overtagelse af Livsassurancevæsenet; — 3. Told og Skat paa Nærings- og Nydelsesmidler, Indledere: Dr. Engel og Professor, Dr. Conrad; — 4. Driftsherre-Forbund og Lav; Indledere: F. C. Philipson, M. Broemel og Eberty.

**Nekrolog.** Den 14. Maj afgik ved Døden Stiftsfysikus, Dr. med. Fr. Krebs (f. d. 15. Oktbr. 1814), — en Forfatter, hvem nærværende Tidsskrift har at takke for flere værdifulde Bidrag. I «Nationaløkonomisk Tidsskrift» skrev han: «Vore Landboforhold. Et Tilbageblik og Fremblik med særligt Hensyn til Markarbejdernes Kaar og Stilling for Tiden», en meget udførlig Afhandling, der gik gjennem flere Hefter, Bd. II og III. Fremdeles: «Arbejderspørgsmaalet», Bd. V, «Jordudstyknings og Industrien», Bd. XI, «Engelske Grundejere», Bd. XI. Spørgsmaalet om Jordudstyknings fremkaldte et Replikskifte mellem Dr. Krebs og Kammerraad C. Christensen, Hørsholm, i Tidsskriftets Bd. XI. Endvidere har Dr. Krebs i Nationaløkonomisk Forening indledet Diskussioner om Fattigforholdene paa Landet (jfr. N. T. Bd. II) og om Jordejendommenes Fordeling og Husmandsspørgsmaalet (Bd. XI). Dr. Krebs's omfangsrige Bog «Det gamle og det nye Samfund, eller Lavstvang og Næringsfrihed» (1876) findes anmeldt i Tidsskriftets Bd. VIII af Dr. Cl. Wilkens og i Bd. IX af C.

Mr. William Ellis er død d. 24. Febr. 1881; 81 Aar gl. I fyrretyve Aar virkede han for Folkeoplysningen, baade gjennem sine Skoler og gjennem populære Smaaskrifter, tildels af nationaløkonomisk Indhold. Det var netop ved Indførelsen af Nationaløkonomien som Undervisningsfag i sine Skoler, at han gjorde sig særlig bekjendt. Jfr. Professor M. Goldschmidts Omtale af ham i Nationaløkonomisk Forening, nærværende Tidsskrift III 225.

Friherre Max Maria v. Weber er død af et apoplektisk Tilfælde d. 18. April, 61 Aar gl. For Nationaløkonomerne er han særlig bekjendt ved en Mængde Skrifter om Jernbaneforhold.

Ernst Seyd, f. i Elberfeld, bosat i London, er død i Paris d. 1. Maj. Navnlige bekjendt ved Skrifter om Møntspørgsmaal; Bimetallist.