

## Smaa Meddelelser.

---

**Nekrolog.** William Thomas Thornton, f. 1813, er død d. 17. Juni d. A. Ligesom sin Ven Stuart Mill beklædte han et Embede i «the India Office». Hans vigtigste Værker ere «Over-population and ist remedy» (1846), «A plea for peasant proprietors» (1848), «On labour» (1873) og «Indian public works» (1875). Mest læst er vistnok hans overordenligt interessante Bog «On labour». Det var denne Bog, der fik Stuart Mill til at erklære i en Afhandling i «Fortn. Review»: «den Lære, der hidtil er blevet doceret af alle eller de fleste Nationaløkonomer (ogsaa af mig, Stuart Mill), den Lære, der benægtede Muligheden af at Striker og trades-unions kunne bevirke Arbejdslønnens Stigning, eller som begrænse deres Virken i saa Henseende til en lidt tidligere Opnaaelse af en Stigning, som Konkurrencen paa Markedet uden dem vilde have bevirket, — denne Lære har mistet sit videnskabelige Grundlag og maa kastes til Side.» (Jfr. Nationaløkonomisk Tidsskrift Bd. V, S. 386 fg.).

Isaac Pereire, den berømte Finansmand, f. 1806 i Bordeaux, er død d. 11. Juli. (Den ældre ikke mindre berkjendte Broder Émile P. døde 1875). I sin Ungdom sluttede han sig, ligesom Michel Chevalier og andre af Frankrigs begavede Nationaløkonomer, til Saint-Simonisterne. Snart tog dog hans Udvikling en mere praktisk Retning. Først kastede han sig over Ingeniør-Foretagender, navnlig Jernbaneanlæg, og allerede ved Anlæget af den første franske Jernbane fra Paris

til St. Germain lagde han Grunden til sin senere saa kolossale Formue. Senere, i Begyndelsen af Halvtredserne, indlod han sig paa overordenlig store Finansoperationer, og gjorde sig navnlig, i Forening med sin Broder der stedse var hans Medarbejder, bekjendt ved Stiftelsen af «Crédit mobilier». Under sine store Finansoperationer glemte han dog aldrig ganske sine Ungdoms Idealer; han synes overhovedet at have været en Blanding af praktisk Forretningsmand og Idealist; men den praktiske Side havde dog ubetinget Overvægten. Faa Maaneder før sin Død lagde han efter sin Interesse for de store sociale Spørgsmaal for Dagen: han udsatte 100,000 fr. i Præmier for de bedste Besvarelser (der maatte blive indsendte til Bladet «Libertés» Kontor inden d. 31. December 1880) af følgende Opgaver: En Undersøgelse af de bedste Midler til Fattigdommens Udryddelse; en Undersøgelse af det bedste offentlige Undervisningssystem; en Undersøgelse af den Kredit-Organisation ved hvilken Arbejdet i alle sine Former bedst udvikles, navnlig de tyske Folkebanker; en Undersøgelse af en saadan Skattereform, at Skatlevæsenet gjøres simplere og Midlerne mere økonomiske, medens de indirekte Skatter, — navnlig Tolden, der først skal forsvinde —, gradvis formindskes. Igennem den nøjere Motivering af disse fire Opgaver spører man den gamle Saint-Simonist; det usunde Børsliv formaaede dog aldrig helt at kvæle Ungdommens skjonne Drømme hos Isaac Percire.

Om Hippolyte Passy, hvis Død vi korteligt meddelte i Tidsskriftets 6te Hefte, skulle vi her give lidt udførligere Oplysninger (eft. «Polybiblion»): Hippolyte Passy fødtes i Garches (Dep. Seine-et-Oise) samme Dag som Marie Antoinette besteg Skafoitten, d. 16. Oktober 1793. Efter at være indtraadt i Skolen i Saumur i 1809, forlod han den efter for at gjøre Kejserdømmets sidste Felttog, navnlig Krigen i Rusland, med. Ved Kejserdømmets Fald sonderbrød han sin Kaarde, og rejste til Amerika, hvor hans Beslutning om at kaste sig over de økonomiske Studier modnedes. Han vendte tilbage til Frankrig, og gjenoptog sine Studier. I 1830, da Julirevolutionen udbød var han Medarbejder af Bladet «National», og blev nu af Be-