

Ny udenlandsk Literatur.

To socialistiske videnskabelige Tidsskrifter.

Die Zukunft. Socialistische Revue. Heft 1. 1. Oct. 1877.
Berlin, Allgem. deutsche Associat.-Buchdr.

Paa Socialistkongressen i Gotha i Maj d. A. besluttedes Udgivelsen af et socialistisk Tidsskrift, hvis Opgave det skulde være videnskabeligt at fremstille og forsvare den demokratiske Socialismes Væsen og Maal. «De socialistiske Bestræbelser have», mener «Die Zukunft», det i Henhold til den nævnte Beslutning nu stiftede Tidsskrift, «til nærmeste og vigtigste Formaal en retfærdig Fordeling af Goderne»; og herved forstaaes: «en lige Fordeling af den menneskelige Lykke, saavidt den er hindret ved de nuværende Samfundsformer og kan hidføres ved disses Omdannelse». Tidsskriftet vil, siger det, «støttende sig til indgaaende Studier, godtgjøre, hvorledes nutildags en Del af Jordens Befolkning undertrykkes og exploiteres af den anden i politisk, aandelig og navnlig materiel Henseende»; det vil bevise, at kun da kan Uretfærdigheden oprykkes med Rode og en bedre Samfundsorden træde i Live, naar en Del af den af Individerne i Kampen om den bedste Tilværelse hensynsløst brugte Vilkaarlighedsmagt tages fra dem og overdrages til Fællesskabet»; det vil, navnlig i større Originalartikler, skildre, anbefale og forberede «en saadan Stat, hvis Hovedkjendtegn ville være: i politisk Henseende det rene Demokratis Virkeliggjørelse; i økonomisk Henseende Afskaffelsen af det bestaaende privat-kapitalistiske Erhvervs- og Lønningssystem». Selvfølgelig vil det ogsaa «bekæmpe enhver religiøs Overtro og søge at erstatte Religionen ved Videnskab og filosofisk Verdensanskuelse; de nu gjældende Moralsystemer vil det fordomsløst prøve efter Oprindelse, Væsen og Værd og aabent udtale, hvorvidt de stemme med eller stride mod den socialistiske Bestræbelse at fremme Retfærdigheden og Samfundets Lykke». Endelig vil det beskæftige sig med de socialistiske Bevægelses Historie.

En videnskabelig Belysning og Prøvelse af de socialistiske Fordringer forekommer ogsaa os interessant, hvad enten den fremkommer fra fjendtlig eller fra venskabelig Side. For saa vidt kan det ny socialistiske Tidsskrift, hvis første Hette er bleven sendt os til Anmeldelse, altsaa imødeses med Interesse.

Men om det vil lykkes det at hævde en virkelig videnskabelig Stilling, er mildest talt lidt tvivlsomt. Det synes dog at være noget naivt, at Tidsskriftet betegner sig selv som «videnskabeligt» og samtidigt angiver de Resultater, hvortil det vil lade sig føre af sine «videnskabelige» Undersøgelser. Tidsskriftet har sine Konklusioner fixe og færdige, endnu inden det er begyndt paa sine Undersøgelser! Men vi forstaa ikke den Videnskab, hvor Konklusionen drages, før Præmisserne ere givne.

Ogsaa Redaktionen af «Die Zukunft» har godt følt det Paafaldende i at træde frem «i et politisk Partis Navn» med et Tidsskrift, der gjør Krav paa «videnskabeligt» at «forsvare» (ikke blot «forklare») «Grundtrækkene i dette Partis Politik». I Spidsen for Tidsskriftet har den derfor stillet en Artikel, kaldet «Socialismen og Videnskaben», der skal bevise, at det vil kunne holde sig paa Videnskabens Standpunkt. Den «Orientering» og «Retfærdiggjørelse», der her tilsigtes, har imidlertid ikke overbevist os. — Hefkets næste Artikel indeholder et Referat og tildels Kritik af P. F. Lundes Forslag til Arbejderspørgsmaalets Løsning. — Den tredje Artikel (ved Jules Guesde) forklarer de franske Socialisters Holdning lige overfor Regeringsforandringen af 16de Maj. «Videnskab» have vi ikke opdaget meget af i denne Artikel. — Endvidere indeholder Heftet det første Afsnit af en længere Artikel (ved en «Dr. med.») om «Gewerbe-Hygieine». Der gives her Oplysninger om, hvad der i forskellige Lande er gjort for Arbejder-Sanitetsvæsenet, samt en Paavisning af, hvad der burde gøres. Det er et interessant og betydningsfuldt Emne, der her er valgt. — Endelig slutter Heftet med et Par Recensioner og Smaanotitser.

«Die Zukunft» vil udkomme to Gange maanedlig i et Hefte paa to Ark, tospaltet Lex.-Form. Blandt Medarbejderne findes bl. A. anført: J. Ph. Becker, Leo Frankel, Liebknecht, Malon, Rittinghausen, Most, C. A. Schramm, de Paepe o. s. v. En Artikel «om den danske Arbejderbevægelses Historie» findes bl. A. bebudet.

Die neue Gesellschaft. Monatsschrift für Socialwissenschaft. Herausgegeben von Dr. F. Wiede. Erster Jahrgang. Erstes Heft. Oktober 1877. Zürich.

Nok et nyt socialistisk videnskabeligt Tidsskrift, der dog vist vil blive ikke saa lidet forskjelligt fra det ovenfor nævnte.

Allerede Forordet antyder en højere Karakter. Det ny «Maanedsskrift for Socialvidenskab» vil, «i Overensstemmelse med Socialvidenskabens Maal, vise, hvorledes dennes Resultater