

## Smaa Meddelelser.

---

**Prisopgave om Kjøbenhavns Udviklingshistorie.** Tiden fra 1807 til 1857 er et vigtigt Afsnit af Kjøbenhavns Historie. Tidsrummet begynder med store Ulykker, fremkaldte ved Bombardementet 1807, en ødelæggende Krig, en grænseløs Pengeforvirring og Adskillelsen fra Norge. Sørgelige Agerbrugsforhold, der knuge hele Landet, virke derpaa i en Række Aar lammende ogsaa paa Hovedstaden. Fra at have været en Stad med en forholdsvis omfattende oversøisk Handel synker den ned til i sin Omsætning ganske at være afhængig af hamborgske Kapitaler. Kommunal og privat Fattigdom hindrer Udførelsen af større Foretagender. Medens Folkets aandelige Kræfter i denne Enevældens Slutningstid stærkere end nogensinde tidligere, udfolde sig paa Literaturens og Kunstens Omraade, hersker der et snævert Syn paa økonomiske ikke mindre end paa politiske Forhold. — Fra dette Stade hæver Kjøbenhavn sig imidlertid lidt efter lidt. Gunstigere Aar for Landets Agerbrug danne Udgangspunkt for et nyt materielt Opsving, der er bygget paa en fastere Grund end det forrige Aarhundredes asiatiske og vestindiske Handel, og dygtige Kjøbmænd vise en Foretagelses-aand, der forbereder den Tid, da Kjøbenhavns Handel kommer til at staa selvstændig: Det kraftigere politiske og nationale Liv, som i Tiden fra 1831 til 1848 vaagner rundt omkring i Landet, rører sig særlig stærkt i Hovedstaden. Dette faar Indflydelse paa den Kommunalordning, der 1ste Januar 1840 gives Kjøbenhavn, og hvorefter det bliver muligt for Stadens Borgere virksommere at deltage i, hvad der kan fremme dens Tarv. Fremragende Mænd iblandt Kjøbenhavns næringsdrivende Borgere ere med om at gaa i Spidsen for bele den Udvikling af det danske Folk, som sætter Frugt i den enige og stærke Kamp for Fædrelandet 1848 til 1850. Under bevægede politiske Forhold vedbliver Stadens materielle Opsving ogsaa i den følgende Tid, og de friere Forfatningsformer, der indførtes ved

Grundloven af 5te Juni 1849, øve deres Virkning paa Udviklingen af Kjøbenhavns kommunale Forhold, da en ny Lov (4de Marts 1857) væsenlig lægger Stadens Styrelse i dens egne Ombuds Hænder. — I den allersidste Tid er Mindet blevet fornyet om en Mand, der i disse halvhundrede Aar ved sin Arbejdskraft, sit friere aandelige Syn og sin Karakters Alvor og Fasthed ej blot har ydet sit Bidrag til, at Kjøbenhavn er gaaet frem i kommunal og økonomisk Retning, men ogsaa har haft stor Indflydelse paa Opsvinget af Sansen for kommunal Selvstændighed og politisk Frihed. Den Maade, paa hvilken Kjøbenhavns Kommune har hædret Mindet om denne Mand, har bragt en kjøbenhavnsk Borger, hvem dette Minde maatte være særlig dyrebart, til at udsætte en Præmie paa 4000 Kroner for det bedste Skrift om: Kjøbenhavns Udviklingshistorie i Tiden fra 1807 til 1857. — Skriftet, der ventes offentliggjort, forbliver Forfatterens Ejendom. — Tusind Kroner udsættes tillige som en Anerkjendelse til det Skrift, der uden at kunne vinde Præmien, dog giver gode Bidrag til Opgavens Løsning. — En Komité (Etatsr. C. A. Broberg, Gehejme-etatsr. Dr. Fenger, Højesteretsadv. Henrichsen, Prof. Dr. E. Holm og extr. Højesteretsass. Dr. Krieger), som efter Giverens Ønske er traadt sammen for at bedømme de Skrifter, der blive indsendte som Besvarelse af Opgaven, indbyder herved dem, der maatte føle sig oplagte til at udarbejde et saadant Skrift, til i Løbet af 3 Aar, regnede fra den 27de Oktober 1877, at indsende deres Arbejder til Komiteens Formand, Højesteretsassessor Krieger.

---