

handlingerne i Kongressen om Greenbacksloven enkelte Talere rigtigt paapegede, hvad den maatte føre til*).

Amerikanerne prale ofte af Amerikas uudtømmelige Hjælpekilder. Men — spørger Sumner — have de Grund hertil? Det er dog ikke Amerikanerne, der have skabt den frugtbare Jord og de naturlige Rigdomskilder. Nej, Spørgsmaalet er: hvorledes have de forstaaet at benytte de Hjælpekilder, Naturen har givet dem? Hvorledes vilde Amerika se ud, hvis der, i Stedet for det forkaklede Mønt- og Kreditvæsen, Told- og Beskatningsvæsen, havde været gjennemført en fornuftig økonomisk og finansiel Politik? Derpaa er det, at det kommer an.

Amerikas Ulykke har været (jfr. Sumner S. 91—94), at Toldspørgsmaalene og Møntsørgsmaalene, overhovedet de vigtigste økonomiske Spørgsmaal ere blevne gjorte til politiske Spørgsmaal, til Partispørgsmaal.

S. Dana Horton: Silver and gold, and their relation to the problem of resumption. New edition revised and enlarged. Cincinnati, Robert Clarke & Co. 1877. (196 S.).

S. Dana Horton er, saavidt vi vide, en ung, men anset Forfatter. Hans i et noget tungt Sprog skrevne Bog har i det Hele fundet en velvillig Bedømmelse i Amerika, hvor Spørgsmaalet om Metalbetalingens Gjenindførelse med god Grund lægger Beslag paa saa megen Opmærksomhed. Horton er en bestemt Tilhænger af Metalbetalingens Gjenoptagelse; men han mener, at denne kun vil lykkes, naar Amerika antager det bimetalliske System; ja, han betegner endog Demonetiseringen af et af de to Metaller som «selvmorderisk». Forf., der synes at følge ret godt med, ogsaa med fremmede Landes Literatur, navnlig den engelske, franske og tyske, meddeler først en Del statistiske Oplysninger om Møntforholdene, undersøger derefter de forskjellige Møntsystemer og Mønttheorier, gjennemgaard Mønt- og Seddelsørgsmaalene i England i Slutningen af forrige

*) F. Ex. V. B. Horton. Se Dedikationen til S. D. Hortons nedenfor anmeldte Bog, «Silver and Gold».

handlingerne i Kongressen om Greenbacksloven enkelte Talere rigtigt paapegede, hvad den maatte føre til*).

Amerikanerne prale ofte af Amerikas uudtømmelige Hjælpekilder. Men — spørger Sumner — have de Grund hertil? Det er dog ikke Amerikanerne, der have skabt den frugtbare Jord og de naturlige Rigdomskilder. Nej, Spørgsmaalet er: hvorledes have de forstaaet at benytte de Hjælpekilder, Naturen har givet dem? Hvorledes vilde Amerika se ud, hvis der, i Stedet for det forkaklede Mønt- og Kreditvæsen, Told- og Beskatningsvæsen, havde været gjennemført en fornuftig økonomisk og finansiel Politik? Derpaa er det, at det kommer an.

Amerikas Ulykke har været (jfr. Sumner S. 91—94), at Toldspørgsmaalene og Møntsørgsmaalene, overhovedet de vigtigste økonomiske Spørgsmaal ere blevne gjorte til politiske Spørgsmaal, til Partispørgsmaal.

S. Dana Horton: Silver and gold, and their relation to the problem of resumption. New edition revised and enlarged. Cincinnati, Robert Clarke & Co. 1877. (196 S.).

S. Dana Horton er, saavidt vi vide, en ung, men anset Forfatter. Hans i et noget tungt Sprog skrevne Bog har i det Hele fundet en velvillig Bedømmelse i Amerika, hvor Spørgsmaalet om Metalbetalingens Gjenindførelse med god Grund lægger Beslag paa saa megen Opmærksomhed. Horton er en bestemt Tilhænger af Metalbetalingens Gjenoptagelse; men han mener, at denne kun vil lykkes, naar Amerika antager det bimetalliske System; ja, han betegner endog Demonetiseringen af et af de to Metaller som «selvmorderisk». Forf., der synes at følge ret godt med, ogsaa med fremmede Landes Literatur, navnlig den engelske, franske og tyske, meddeler først en Del statistiske Oplysninger om Møntforholdene, undersøger derefter de forskjellige Møntsystemer og Mønttheorier, gjennemgaard Mønt- og Seddelsørgsmaalene i England i Slutningen af forrige

*) F. Ex. V. B. Horton. Se Dedikationen til S. D. Hortons nedenfor anmeldte Bog, «Silver and Gold».

og i Begyndelsen af dette Aarhundrede, behandler Spørgsmaalene om Møntraktater og Møntenhed o. s. v. o. s. v. Selvfolig giver han en Række af Oplysninger om Forholdene i Amerika, og da de amerikanske Forhold her neppe ere tilstrækkeligt kjendte, ville de af Bogens Afsnit, der belyse dem, vel for de Fleste være de mest lærerige.

Dr. Karl Walcker: Die Silber-Entwerthungsfrage. Kritische Uebersicht der währungspolitischen Ansichten der namhaftesten europäischen Nationalökonomien. Strassburg, Schneider. 1877. (105 S.).

Forfatteren var tidligere, som de fleste Nationaløkonomer, en Tilhænger af den rene Guldfod, men har ladet sig omvende til Dobbeltfoden, d. v. s. den internationale Dobbeltfod. Det er denne, han forsvarer i sit lille Skrift. I dettes første Afsnit fremhæver han, hvilke forskjellige Møntsystemer Valget staar imellem. I andet Afsnit gjennemgaas Grundene for og imod Guldfoden og Sølvfoden, i tredje Grundene for og imod den nationale Dobbelt- eller Kompensationsfod, i fjerde de enkelte Staters møntpolitiske Stilling, i femte Møntfodsspørgsmaalets Forhold til Seddelbankspørgsmalet, og endelig i sjette den internationale Dobbelfods Mulighed og Nødvendighed. Nogen meget overbevisende Kraft besidder Skriften ikke; men det meddeler Adskilligt om andre Nationaløkonomers Meninger om Møntfodsspørgsmalet, og de bibliografiske Oplysninger, del indeholder, give det Værdi.

Menier: L'impôt sur le capital. Mémoire à MM. les membres de la commission du Budget. Paris, Dubuisson & Cie. 1876. (93 S.).

Dette lille Arbejde kan, i alt Fald for en overvejende Del, betragtes som et Resumé af de Anskuelser, Menier har udviklet i sine omfangsrige Værker om Kapitalskatten. De, der ikke have Lejlighed til at gjennempløje disse Værker, kunne her paa en nem Maade gjøre Bekjendtskab med Meniers Ideer.