

Vedkommende de Beløb, han skulde levere, kvitteres af med de Beløb, han skulde modtage, saa at han kun har at levere eller modtage det Overskydende. De, som have et Overskud at modtage, sættes da paa den ene Side, og de, som have et Overskud at levere, paa den anden, hvorefter de gjensidige Præstationer, der omtrent svare til hinanden i Omfang, bringes i direkte Rapport med hinanden. Har saaledes En et stort Overskud at overdrage fra mange forskjellige, modtager hin sit hele Beløb af denne. Herved spares megen Ulejlighed. Det er imidlertid en Selvfølge, at enhver Sælger beholder sin Regres til sine virkelige Kjøbere, saafremt den Modtager, han nu leverer til, ikke er i Stand til at betale.

Ved den sjette Likvidation efter denne Institutions Oprettelse var allerede det nominelle Beløb af de Omsætninger, som havde fundet Sted i de ovennævnte Papirer, over 31 Mill. L. St., fordelt paa henved 33,000 Stykker Obligationer; men det Antal Obligationer, der virkelig blev at levere, var kun 3,965 til en Pris af lidt over 3 Mill. L. St.; hertil indskrænkedes altsaa Omsætningerne ved det ny Clearing-Houses Virksomhed, medens der uden det maatte have fundet en successiv Overgang Sted fra Haand til Haand af samtlige hine 33,000 Obligationer og en dertil svarende successiv Udbetaling af 31 Mill. L. St. Besparelsen af Tid og Ulejlighed er saaledes i Øjne faldende.

Skatten paa Svoilstikker. Den Nødvendighed, hvori Frankrig for Tiden er sat, at maatte forsøge Skatteindtægterne ved alle mulige Paalæg, frembyder for andre Stater en god Lejlighed til uden Skade og Ulejlighed for sig selv at faa «gjort Prøve» paa forskjellige finansielle Projekter. Saaledes lykønsker nu «Economist» i Anledning af det franske Experiment med en Skat paa Svoilstikker England til, at det for faa Aar siden fremkomne Forslag om at indføre en saadan Skat i England, ikke blev til Noget. De Resultater, som Frankrig i saa Henseende har at opvise, ere unægtelig heller ikke lystelige, saaledes som en Artikel derom i «Journal des Economistes» godtgjør. Det første Forsøg paa at gennemføre en Skat paa

Fabrikationen af Svovlstikker strandede nemlig paa den Lethed, hvormed denne Fabrikation kan drives hemmeligt i Arbejdernes eget Hjem. Da saaledes ikke blot Regeringen blev narret for den paaregnede Indtægt, men det tillige blev umuligt for de ærlige Fabrikanter at udholde Konkurrencen med de uærlige, besluttede Regeringen sig til at gjøre baade Fabrikationen og Salget til et Monopol og til i det Øjemed at expropriere de bestaaende Fabrikker. Det synes imidlertid, som det over en saadan Expropriation gjorde Overslag har været temmelig forfejlet. Den hele Expropriationssum var nemlig anslaaet til 20 Mill. Fr.; men det viser sig nu, at man alene i Marseille i Stedet for 1,766,000 Fr., som paaregnet, har maattet betale — 10,488,000 Fr.! I Paris har Fejlregningen vel ikke været fuldt saa stor; men man har dog kun regnet paa en Erstatning af 2,100,000 Fr., medens man har maattet betale 950,000 Fr. eller 45 pCt. mere. Den franske Regering har saaledes endnu ikke høstet nogen stor Fordel af sine Svovlstikker, og Nettogevinsten kan endnu for en lang Tid blive temmelig ringe, dersom det fremdeles har store Summer at betale for Expropriationer. Imidlertid klager den franske Konsument over den høje Pris, som han maa betale for de slette Svovlstikker, som Monopolforpagterne sælge.

En Udtalelse af John Stuart Mill om hans «Principles of political economy» (Autobiography S.). Det første af mine Værker, i hvilket min Hustrus Andel var tydelig, var mine «Principles of political economy». Det Kapitel i min politiske Økonomi, der mere end alt det øvrige har haft Indflydelse paa den offentlige Mening, nemlig Kapitlet «Om Arbejderklassens sandsynlige Fremtid», — skyldes udelukkende hende; i det første Udkast til Bogen manglede dette Kapitel. Det var hende, der paapegede Nødvendigheden heraf og Værkets overordentlige Ufuldkommenhed uden det; det var hende, der var Aarsag til, at jeg skrev det; og den mere almindelige Del heraf — Fremstillingen og Undersøgelsen af de to modsatte Theorier om Arbejderklassens ejendommelige Stilling — var fuldstændig en Udvikling af hendes Tanker, ofte endog med Ord, hentede fra