

Krav paa at være fuldstændig, i det navnlig mindre Aktieselskaber saa vel som forskellige Kommunallaan m. v. ikke have kunnet medtages. Ikke desto mindre udgjør det samlede Beløb af de opregnede Værdipapirer en Sum af omtr. 225 Mill. Francs — eller, naar St. Gotthardsbanen lades ude af Betragtning, 123 Mill. Francs. Denne Sum fordeler sig paa følgende Foretagender med nedenstaaende Beløb:

Jærnbaner: Aktier	69,892,000 Frs.
Do. Laan	57,250,000 —
(Deraf falder omtr. 102 Mill. paa St. Gotthardsbanen).	
Banker: Aktier	54,900,000 —
Gasværker: Aktier	125,000 —
Do. Laan	375,000 —
Byggeselskaber: Aktier	3,786,550 —
Do. Laan	1,260,000 —
Diverse Aktieselskaber: Aktier	12,971,000 —
Do. Laan	1,500,000 —
Kantonal- og Kommunallaan	22,600,000 —
	224,759,550 Frs.

Storbritanniens Befolkning beløb sig i Følge den nu offentliggjorte Folketælling af 3dje April 1871 i Alt til 31,628,338 Personer, hvilket er en Forøgelse af omtr. 2,658,000 Pers. i 10 Aar eller omtr. 8,8 pCt. I England og Wales har Tilvæksten imidlertid været langt stærkere, nemlig fra omtrent 20,066,000 til omtr. 22,712,000, hvilket er en Tilvæxt af 13,19 pCt. I Skotland derimod har Tilvæksten kun været 9,72 pCt., hvorefter det nu tæller omtr. 3,360,000 Indb., medens Irlands Befolkning er aftagen med 6,68 pCt og nu kun beløber sig til omtr. 5,411,000 Indb. Paa Øerne Man og Kanaløerne kommer der derhos omtr. 144,000 Indb.

I 1801 beløb hele Storbritanniens Befolkning sig kun til 8,89 Mill. Indb., hvilket Tal alt i 1851 var blevet fordoblet (17,92 Mill. Indb.). I de 70 Aar fra 1801—72 er Befolkningen tillagen 155 pCt.; den aarlige Tilvæxt har i dette Tids-

rum været 1,34 pCt. Danmarks Befolkning er fra 1801—70 voxet med 92,8 pCt.; den aarlige Tilvæxt har her været omtr. 0,94 pCt.

Pengemarkedet.

Kjøbenhavn d. 15de April 1873.

Det danske Pengemarked har i den senere Tid ikke været Gjenstand for meget epokegjørende Begivenheder. Vel rettedes der i forrige Maaned et Stormløb mod Sparekassen «Bikuben»; men dette forblev uden al Indflydelse paa Pengemarkedet. Derimod vakte det en betydelig Opsigt, da i Begyndelsen af Marts Oprettelsen af en ny stor Aktiebank, «Kjøbenhavns Handelsbank», blev bekjendt. Aktiekapitalen — 8 Mill. Rdl., af hvilke 60 pCt. skulle indbetales i 1873 — overtoges dels af Indbyderne, dels af nogle udenlandske Husc. Der fandt strax livlig Omsætning Sted i Bankens Aktier til en Kurs af mellem 109 og 111 Rdl., og forskjellige andre Bankers Aktier bragtes — om end kun foreløbigen — til at dale; Privatbankaktier dalede endog 6 Rdl. I det Hele taget har der i den senere Tid været en Del Bevægelse i Kursen paa adskillige Aktier. I Tidsrummet 1 Marts til 15 April har der saaledes fundet Omsætning i Nationalbankaktier til en Kurs af mellem 169 Rdl. og 163¹/₂ Rdl. Omsætningskursen paa Privatbankaktier har varieret mellem 147 og 133, paa Industribankaktier mellem 129³/₄ og 118; ved Landmandsbankaktier (40 pCt. indbetalt) have Fluktuationerne været mindre: 104¹/₄ til 103³/₄. Men ved Privatbankaktier og Industribankaktier er der rigtignok et vigtigt Moment, der maa tages med i Betragtning; thi naar hine d. 26 Marts noteredes 143¹/₄ og d. 27 Marts 135, og disse d. 18 Marts 129 og d. 19 Marts 120³/₄, saa er Forskjellen jo begrundet i at den første Notering er inklusive Udbyttet for 1872, den anden uden dette. Industribanken har derhos udbudt ny Aktier for ¹/₂ Mill. Rdl. Omsætningen af 4 pCt. kongelige Obligationer har fundet Sted til en Kurs af 92 til 91¹/₂. Nationalbankens Diskonto har i det nævnte Tidsrum uforandret været 4 à 4¹/₂ pCt. Vexel-