

2,050 Mill. Metalrubler,

5,591 — Papirrubler

eller tilsammen omtrent 16,2 Mill. Rdl. — I det anførte Beløb er imidlertid ikke medregnet den svævende Gjæld til Beløb 216 Mill. Rubler i Skatkammerbeviser; ej heller de i 1870 — 72 emitterede konsoliderede Jærnbaneobligationer, tilsammen 39 Mill. L. St. Disse to Gjældsposter forhøje altsaa ovenstaaende Totalbeløb med omtr. 657 Mill. Rdl. End videre er den polske Statsgjæld, omtr. 55 Mill. Rdl., holdt udenfor Ovenstaaende. Og endelig bør Bankens Gjæld medregnes, da den som Statsbank i Virkeligheden henhører under den russiske Statskasse; dens Seddelgjæld var d. 1 Jan. 1871 ca. 715,8 Mill. Rubler, til hvis Sikring der kun havde 141,8 Mill. R. i Barrer og Mønt, altsaa 574 Mill. R. uden tilsvarende Valuta; i Aaret 1872 steg Seddelbeløbet til 724,2 Mill. R., medens dens Valuta forøgedes til 156,3 Mill. R., hvortil endnu kom 1,8 Mill. R. i Statsobligationer, altsaa i Sedler uden Valuta 566,1 Mill. R.; Status var altsaa forbedret med omtr. 7 Mill. R. Herefter blev den samlede Gjæld d. 1 Jan. 1872 omtrent 2568 Mill. Rdl. — De russiske Jærnbanners Gjæld var derhos 121,88 Mill. Papirrubler og 131,53 Mill. Metalrubler, tilsammen altsaa omtr. 359 Mill. Rdl.

Befolkningen i de forenede Fristater i Nordamerika. I Følge den i Midten af forrige Aar offentliggjorte Beretning om Folketællingen af 1870, er Befolkningen ikke voxet i den Grad, man havde ventet. Grunden hertil er dog ikke vanskelig at fatte, thi den langvarige Krig mellem Nord- og Sydstatene har kostet mere end $\frac{1}{2}$ Million Mænd i den kraftigste Alder Liv eller Sundhed. Den første Folketælling i Unionen fandt Sted i Aaret 1790, og siden den Tid har Tilvæksten stillet sig paa følgende Maade:

1790 . .	3,929,827.
1800 . .	5.305,032.
1810 . .	7,239,814.
1820 . .	9,654,596.
1830 . .	12,866,020.
1840 . .	17,063,355.

2,050 Mill. Metalrubler,

5,591 — Papirrubler

eller tilsammen omtrent 16,2 Mill. Rdl. — I det anførte Beløb er imidlertid ikke medregnet den svævende Gjæld til Beløb 216 Mill. Rubler i Skatkammerbeviser; ej heller de i 1870 — 72 emitterede konsoliderede Jærnbaneobligationer, tilsammen 39 Mill. L. St. Disse to Gjældsposter forhøje altsaa ovenstaaende Totalbeløb med omtr. 657 Mill. Rdl. End videre er den polske Statsgjæld, omtr. 55 Mill. Rdl., holdt udenfor Ovenstaaende. Og endelig bør Bankens Gjæld medregnes, da den som Statsbank i Virkeligheden henhører under den russiske Statskasse; dens Seddelgjæld var d. 1 Jan. 1871 ca. 715,8 Mill. Rubler, til hvis Sikring der kun havde 141,8 Mill. R. i Barrer og Mønt, altsaa 574 Mill. R. uden tilsvarende Valuta; i Aaret 1872 steg Seddelbeløbet til 724,2 Mill. R., medens dens Valuta forøgedes til 156,3 Mill. R., hvortil endnu kom 1,8 Mill. R. i Statsobligationer, altsaa i Sedler uden Valuta 566,1 Mill. R.; Status var altsaa forbedret med omtr. 7 Mill. R. Herefter blev den samlede Gjæld d. 1 Jan. 1872 omtrent 2568 Mill. Rdl. — De russiske Jærnbanners Gjæld var derhos 121,88 Mill. Papirrubler og 131,53 Mill. Metalrubler, tilsammen altsaa omtr. 359 Mill. Rdl.

Befolkningen i de forenede Fristater i Nordamerika. I Følge den i Midten af forrige Aar offentliggjorte Beretning om Folketællingen af 1870, er Befolkningen ikke voxet i den Grad, man havde ventet. Grunden hertil er dog ikke vanskelig at fatte, thi den langvarige Krig mellem Nord- og Sydstatene har kostet mere end $\frac{1}{2}$ Million Mænd i den kraftigste Alder Liv eller Sundhed. Den første Folketælling i Unionen fandt Sted i Aaret 1790, og siden den Tid har Tilvæksten stillet sig paa følgende Maade:

1790 . .	3,929,827.
1800 . .	5.305,032.
1810 . .	7,239,814.
1820 . .	9,654,596.
1830 . .	12,866,020.
1840 . .	17,063,355.

1850 . .	23,191,874.
1860 . .	31,403,821.
1870 . .	38,555,983.

Enhver Tælling for 1870 giver for det forløbne Decennium en Tilvæxt af 30 til 36 pCt, Tællingen af 1870 kun 22 pCt. I to Stater, Maine og New Hampshire, er Befolkningen aftagen; i det af Krigen saa stærkt medtagne Sydkarolina, er Antallet blevet uforandret. I Vermont, Virginia, Alabama og Louisiana har Tilvæksten kun været 2 til 4 pCt.

Kjøbenhavns Kornmarked i 1872.

Meddelt af Mægler V. Jantzen.

Den daarlige Host i Frankrig og Belgien i 1871 foranledigede, at det foregaaende Aars høje Kornpriser holdt sig, om end Aaret sluttede fladt for alle Kornsorter. Priserne vare her ved Udgangen af 1871 — og ved Udgangen af 1872

for Hvede, 130 \mathcal{G} holl.,	11 Rdl. 80 Sk.	—	11 Rdl. 88 Sk.	pr. Tønde.
- Rug, 124 -	7 - 48 -	—	7 - 56 -	pr. 208 \mathcal{G}
- 2/r Byg, 113 -	6 - 24 -	—	6 - 80 -	pr. 190 -
- 6/r Byg, 108 -	5 - 80 -	—	6 - 40 -	pr. 180 -
- Havre, 82 -	4 - 20 -	—	4 - 20 -	pr. 140 -

I de første Par Maaneder af 1872 holdt Priserne sig omtrent paa samme Standpunkt som i Slutningen af 1871. Det milde Foraarsvejr i Begyndelsen af Marts trykkede Priserne, der dog atter hævede sig ved den senere indtrædende, kortvarige Vinter. Vejret regulerede næsten hele Aaret Kornpriserne, da der ikke indtraadte nogen politisk Begivenhed, som kunde have Indflydelse paa Markedet.

Aarets højeste Pris var for:		og laveste Pris:	
Hvede, 130 \mathcal{G} holl.,	12 Rdl. 80 Sk. i Septbr.	—	11 Rdl. 48 Sk. i Marts.
Rug, 124 -	8 - " - i -	—	6 - 48 - i Juli.
2/r Byg, 113 -	7 - 64 - i Oktbr.	—	5 - 56 - i -
6/r Byg, 108 -	7 - 8 - i -	—	5 - 40 - i -
Havre, 82 -	4 - 56 - i -	—	3 - 72 - i -

Sommeren forløb under de gunstigste Udsigter for Høsten. I det sydlige Evropa bjærgedes en god Høst, og navnlig kunde