

BOGANMELDELSER

Förhandlingar vid nordiska nationalekonomiska mötet i Stockholm 1920. Centraltryckeriet, Stockholm 1920.

Denne halvtredjehundrede Sider store, smukt udstyrede Bog, vil ikke blot vække gode Minder hos Deltagerne i det nationaløkonomiske Møde. De, der ikke havde Lejlighed til at overvære Mødet, vil utvivlsomt ogsaa søge til dette Skrift for at gøre sig bekendt med, hvad Nordens økonomisk interesserede Praktikere og Teoretikere i hine første Septemberdage 1920 mente om saa betydningsfulde Spørgsmaal som Boligspørgsmaalet, Penge- og Valutaspørgsmaalet, Statsfinanserne, Jordspørgsmaalet, Arbejdernes Andel i Bedriftledelsen og De nordiske Landes Handelspolitik efter Krigen. Spørgsmaalene er her gennemdrøftede saa grundigt, at det synes lidet rimeligt i en Anmeldelse at tage dem op paany — det maa være tilstrækkeligt at henvise til Bogen, som gennem Boghandelen foreligger tilgængelig for enhver.

Derimod kunde jeg have Lyst til, da der jo i Stockholm blev taget den Beslutning, at saadanne Møder fremtidig skal afholdes med højst 3 Aars Mellemlum, at fremsætte et Par rent praktiske Betragtninger, som paa godt og ondt maaske ikke er helt upaavirkede af, at jeg, som, uværdig, var en af Mødets tre Sekretærer, ex officio overværede samtlige Forhandlinger fra først til sidst.

BOGANMELDELSER

Förhandlingar vid nordiska nationalekonomiska mötet i Stockholm 1920. Centraltryckeriet, Stockholm 1920.

Denne halvtredjehundrede Sider store, smukt udstyrede Bog, vil ikke blot vække gode Minder hos Deltagerne i det nationaløkonomiske Møde. De, der ikke havde Lejlighed til at overvære Mødet, vil utvivlsomt ogsaa søge til dette Skrift for at gøre sig bekendt med, hvad Nordens økonomisk interesserede Praktikere og Teoretikere i hine første Septemberdage 1920 mente om saa betydningsfulde Spørgsmaal som Boligspørgsmaalet, Penge- og Valutaspørgsmaalet, Statsfinanserne, Jordspørgsmaalet, Arbejdernes Andel i Bedriftledelsen og De nordiske Landes Handelspolitik efter Krigen. Spørgsmaalene er her gennemdrøftede saa grundigt, at det synes lidet rimeligt i en Anmeldelse at tage dem op paany — det maa være tilstrækkeligt at henvise til Bogen, som gennem Boghandelen foreligger tilgængelig for enhver.

Derimod kunde jeg have Lyst til, da der jo i Stockholm blev taget den Beslutning, at saadanne Møder fremtidig skal afholdes med højst 3 Aars Mellemlum, at fremsætte et Par rent praktiske Betragtninger, som paa godt og ondt maaske ikke er helt upaavirkede af, at jeg, som, uværdig, var en af Mødets tre Sekretærer, ex officio overværede samtlige Forhandlinger fra først til sidst.

Det kunde saaledes ikke undgaa Opmærksomheden, at det ikke blot var Höflighed mod egne Landsmænd, der holdt et af de tre Landes Deltagere sammen om en af deres „egne“ Foredragsholdere. Disse lange Foredrag paa et Sprog, som man, naar det ikke var ens eget, i hvert Fald kun forstod ved stadig at følge med under spændt Opmærksomhed, maatte virke trættende. Det var da i Virkeligheden en stor Kompliment til den svenske Forenings Planlæggelse af Foredragene, at Tilhørernes Række ikke tyndede mere ud end den gjorde. Men det var dog maaske værd at overveje, om man ikke kunde indskrænke Foredragenes Længde, baade for at der, paa den ene Side, kunde blive mere Tid til Diskussionen i Salen, og for at, paa den anden Side, Muligheden for Samvær udenfor selve Mødetimerne kunde blive forøget. Jeg tror, at der paa disse to Punkter var en Trang, som ikke blev helt tilfredsstillt, tiltrods for, at den store Gæstfrihed og de smukke Sammenkomster, den svenske Forening iværksatte, gjorde Aftentimerne til straalende Oplevelser. Men den, der samvittighedsfuldt fulgte Mødet, var i Virkeligheden saaledes optaget, at han i de tre Dage Mødet varede, ikke saa andet og mere af Stockholm end Vejen fra Rigsdagshuset til Hotellet, og saa naturligvis Aftenens Selskabssale, hvor jo megen munter og alvorlig Meningsudveksling fandt Sted. Men det var, som sagt, vanskeligt at finde Tid og Sted til Samvær under mindre officielle Former, og Diskussionerne under selve Mødet fandt ogsaa gentagne Gange Sted under et stærkt Pres af Tidknaphed.

Det, jeg kunde tænke mig at henstille til Overvejelse ved fremtidige Møder var dette: kunde man ikke i Stedet for som denne Gang i Stockholm, hvor man i Forvejen fik tilsendt Uddrag af Foredragene og ved Mødet Foredraget afholdt i hele sin Længde, i Stedet faa Foredraget tilsendt til Studium hjemme, og saa ved Mødet faa et kort Resumé af Hovedpunkterne. Der bliver naturligvis paa denne Maade mindre Lejlighed for de veltalende til at udfolde deres Vel-

talenhed, men naar bortses herfra, maa dog Hovedfor-
maalet være, at der ved saadanne Møder gives Deltagerne
Lejlighed til at debattere Spørgsmaalene; desuden kan en
Debat bedre følges, uden at Deltagerne trættes, fordi egne
Landsmænd giver Strækninger „indenskærs“, hvor man min-
dre anspændt kan høre efter og dog opfatte, og der bliver
Lejlighed til meget mere at lade de forskellige Meninger
og Synspunkter komme frem og befrugte hinanden.

Og det er til syvende og sidst ud fra Ønsket herom,
jeg har fremsat disse Bemærkninger. Thi i jo højere Grad
det muliggøres, des større vil den intellektuelle Glæde for
Deltagerne og den faktiske Nytte for de tre nordiske Lande
af disse Møder kunne blive. Stockholm-Mødet gav en saa
lykkelig Indledning til og saa rige Løfter for kommende
Møder, at man maa have Lov til at være ubeskeden og
ønske mere.

E. C.

Det landøkonomiske Driftsbureau. Undersøgelser over Land-
brugets Driftsforhold III. Regnskabsresultater fra danske Landbrug ved
O. H. LARSEN og IVAR DOKKEN. 136 S. August Bang. Kjøben-
havn 1920.

Det fremgaar af nærværende Beretning, der er den
tredie i Rækken, at Bureauets Virksomhed har haft en glæ-
delig Fremgang, idet Samarbejdet med lokale Regnskabs-
foreninger nu omfatter ialt 26 Foreninger mod 17 det
foregaaende Aar, samtidig med, at Bureauet har sat sig i
direkte Forbindelse med større Landbrug i forskellige Egne
af Landet, hvis Regnskabsføring planlægges og ledes af
Bureauet. Det Antal Regnskaber, der er benyttet som
Grundlag for Beretningen, og som fremkommer ved et Ud-
valg af de paalideligste af dem, de lokale Regnskabsførere
har med at gøre, er steget til 305 mod 235 i Fjor.

Endnu er dog enkelte Egne af Landet ikke repræsen-
teret eller kun svagt repræsenteret blandt de indsendte