

let gøre noget Forsøg paa at udtømme Udbyttedelingens Emne, han har kun villet „vække Appetit overfor Problemet“. Denne prisværdige Hensigt kunde dog vistnok ogsaa være naaet i Forbindelse med lidt mere indgaaende Beskæftigelse med Udbyttedelingens Væsen og Forhold til Arbejderspørgsmaalet i det hele. Saa havde Bogen mulig faaet et videnskabeligt Anstrøg, nu er det kun et ganske kvikt skrevet Propagandaskrift og som saadan har det naturligvis sin Berettigelse.

Sven Rogind.

GERDA MEYERSON: *Arbeterskornas värld*. Studier och erfarenheter. Hugo Gebers Förlag, Stockholm. 172 Sider.

Et mangeaarigt trofast Arbejde i forskellige Velfærds-Institutioners Tjeneste, der baade har forudsat og udviklet Forstaaelse af og nøje Kendskab til den industrielt arbejdende Kvindes Livsforhold, giver Forfatterinden Ret til at tale med om de Kaar, Samfundet byder den unge, enligstillede Fabriksarbejderske. Det er ikke teoretiske Betragtninger, man finder i den lille, fordringsløse Bog, men personlige Indtryk og Erfaringer fra Forfatterindens Besøg i Fabrikker og i Arbejdersgader. Skildringer af Arbejdets Art og de Omgivelser, i hvilket det foregaar, Beskrivelser af fattige, daarlige Boliger, Samtaler med Arbejdersker af højst forskellig Støbning, smaa dagligdags Beretninger om Smalhans og Sygdom og Træthed og Selvopgivelse. Forfatterinden er redelig og forstandig i sin Fremstilling — hun forfalder hverken til Fanatisme eller Sentimentalitet. Bogens Værdi ligger da i dens Egenskab af sanddru, rolig Redegørelse for Forholdene paa dette Omraade, som de var og tildels er. Forbeholdet overfor Nutiden maa tages fordi de Exempler, Forfatterinden fremdrager, ikke altid refererer sig til Øjeblikket og derfor næppe alle har Gyl-

let gøre noget Forsøg paa at udtømme Udbyttedelingens Emne, han har kun villet „vække Appetit overfor Problemet“. Denne prisværdige Hensigt kunde dog vistnok ogsaa være naaet i Forbindelse med lidt mere indgaaende Beskæftigelse med Udbyttedelingens Væsen og Forhold til Arbejderspørgsmaalet i det hele. Saa havde Bogen mulig faaet et videnskabeligt Anstrøg, nu er det kun et ganske kvikt skrevet Propagandaskrift og som saadan har det naturligvis sin Berettigelse.

Sven Rogind.

GERDA MEYERSON: *Arbeterskornas värld*. Studier och erfarenheter. Hugo Gebers Förlag, Stockholm. 172 Sider.

Et mangeaarigt trofast Arbejde i forskellige Velfærds-Institutioners Tjeneste, der baade har forudsat og udviklet Forstaaelse af og nøje Kendskab til den industrielt arbejdende Kvindes Livsforhold, giver Forfatterinden Ret til at tale med om de Kaar, Samfundet byder den unge, enligstillede Fabriksarbejderske. Det er ikke teoretiske Betragtninger, man finder i den lille, fordringsløse Bog, men personlige Indtryk og Erfaringer fra Forfatterindens Besøg i Fabrikker og i Arbejdersgader. Skildringer af Arbejdets Art og de Omgivelser, i hvilket det foregaar, Beskrivelser af fattige, daarlige Boliger, Samtaler med Arbejdersker af højst forskellig Støbning, smaa dagligdags Beretninger om Smalhans og Sygdom og Træthed og Selvopgivelse. Forfatterinden er redelig og forstandig i sin Fremstilling — hun forfalder hverken til Fanatisme eller Sentimentalitet. Bogens Værdi ligger da i dens Egenskab af sanddru, rolig Redegørelse for Forholdene paa dette Omraade, som de var og tildels er. Forbeholdet overfor Nutiden maa tages fordi de Exempler, Forfatterinden fremdrager, ikke altid refererer sig til Øjeblikket og derfor næppe alle har Gyl-

dighed nu. I Lønningsforhold og Arbejdsbetingelser i det hele er der i de senere Aar saa stærk Bevægelse, at blot 5 eller 10 Aar er nok til at give et andet Billede. Men for Hjemmearbejdernes Vedkommende — og om disse handler en stor Del af Bogen — er Forholdene ganske vist stadig saa slette, selv med en rigelig Margin for Forbedringer, at det for Helhedsindtrykket af Levevilkaarene her ikke gør noget, at Forfatterinden ikke altid er helt up to date. Alt i alt har Bogen sin Betydning og Mission: for Begyndere i Studiet af sociale Forhold er den et paalideligt Oplysningskrift til Brug ved Siden af Lærebøgerne, for de viderekomne paa dette Omraade kan den altid gøre god Nytte som Ledetraad i praktisk socialt Arbejde.

Sven Røgind.