

Bogens sidste Blade til den norske „Smaaby“ med Haver, Frugttræer og Søndagsflagnings unddrager sig en national-økonomisk Vurdering.

Sven Røgind.

KARL PETANDER: **Goda och dåliga tider.** En förklaring av konjunkturvåxlingarna (Bind XXII i Serien) „Vetenskap och bildning“). Alb. Bonnier. Stockholm. 235 Sider.

Hvis Serien „Vetenskap och bildning“ er beregnet for en større Kreds af Læsere — og det maa vel være Meningen, skønt Indholdet af de hidtil udkomne 22 Bind lader een noget i Tvivl (Schopenhauer, Newcomb, Fr. A. Lange m. fl.) — burde Forlaget have bestræbt sig for at give Bøgerne et lidt mere oplivende Udortes. De tættrykte, ensformigt udseende Sider virker ikke animerende. Har Forlaget sin Skyld, kan det maaske være det en Trøst, at det i det foreliggende Tilfælde ikke kan siges at være blevet desavoueret af Forf. Der er ingen Disharmoni mellem Typografi og Stof. Forf. udreder med en Grundighed og en Nøjagtighed, som man i og for sig maa yde al Anerkendelse, Kriseproblemets mangfoldige Traade og resulterer i en Paavisning af, at Verdenshøstens skiftende Omfang vistnok maa siges at være den primære Aarsag til Konjunkturernes Skiften, men at Aarsagssammenhængen tilsløres af en hel Mængde andre med- eller modvirkende Faktorer: Penge-mængde, Kreditforhold, Industri-Organisation, Opfindelser m. v. Vejen til dette Slutresultat er lang og trang; de stadige Gentagelser og Forf.'s overordentlige Samvittighedsfuldhed, der kræver Forbehold og Begrænsninger for hvert andet Skridt, stiller store Krav til Læsernes Udholdenhed. Der er vel smaa Oaser i Form af interessante Pris- og Produktionsdata her og der, og det maa naturligvis i Almindelighed holdes Forf. til Gode, at Emnet ved sin hele teoretiske Karakter ikke er opløftende.

Bogens sidste Blade til den norske „Smaaby“ med Haver, Frugttræer og Søndagsflugning unddrager sig en national-økonomisk Vurdering.

Sven Røgind.

KARL PETANDER: **Goda och dåliga tider.** En förklaring av konjunkturvåxlingarna (Bind XXII i Serien) „Vetenskap och bildning“). Alb. Bonnier. Stockholm. 235 Sider.

Hvis Serien „Vetenskap och bildning“ er beregnet for en større Kreds af Læsere — og det maa vel være Meningen, skønt Indholdet af de hidtil udkomne 22 Bind lader een noget i Tvivl (Schopenhauer, Newcomb, Fr. A. Lange m. fl.) — burde Forlaget have bestræbt sig for at give Bøgerne et lidt mere oplivende Udortes. De tættrykte, ensformigt udseende Sider virker ikke animerende. Har Forlaget sin Skyld, kan det maaske være det en Trøst, at det i det foreliggende Tilfælde ikke kan siges at være blevet desavoueret af Forf. Der er ingen Disharmoni mellem Typografi og Stof. Forf. udreder med en Grundighed og en Nøjagtighed, som man i og for sig maa yde al Anerkendelse, Kriseproblemets mangfoldige Traade og resulterer i en Paavisning af, at Verdenshøstens skiftende Omfang vistnok maa siges at være den primære Aarsag til Konjunkturernes Skiften, men at Aarsagssammenhængen tilsløres af en hel Mængde andre med- eller modvirkende Faktorer: Penge-mængde, Kreditforhold, Industri-Organisation, Opfindelser m. v. Vejen til dette Slutresultat er lang og trang; de stadige Gentagelser og Forf.'s overordentlige Samvittighedsfuldhed, der kræver Forbehold og Begrænsninger for hvert andet Skridt, stiller store Krav til Læsernes Udholdenhed. Der er vel smaa Oaser i Form af interessante Pris- og Produktionsdata her og der, og det maa naturligvis i Almindelighed holdes Forf. til Gode, at Emnet ved sin hele teoretiske Karakter ikke er opløftende.

Forf.'s Dokumentation vil med Virkning kunne tages til Indtægt af den abstrakte Methodes Fjender: Forfatteren finder en Parallelisme mellem Verdensthøst, Guldproduktion og Raajærnsproduktion i Aarene 1882—1914, som han selv maa omgærde med saamange Forudsætninger og Anmærkninger, at der ikke bliver meget tilbage. Det er i og for sig ikke til at undre sig over, naar man erindrings sig alle de snart tilfældige, snart regelmæssigt gjenkommende Begivenheder, som bidrager til at forme „Tiderne“ — handelspolitiske Kursforandringer, politiske Forhold, Storstrejker, Smagsforskydninger o. s. v. Men, som sagt, Forf. har gjort sig hæderlige Anstrengelser for at faa saamange „kriseforklarende“ Momenter med som mulig, og har leveret den vistnok i nordisk økonomisk Literatur omhyggeligste og fuldstændigste Undersøgelse af Krisefænomenet.

Sven Røgdind.

---

**Foranstaltninger mod Dyrtilstand og Arbejdsløshed i Danmark, Sverige og Norge.** 156 Sider. Stockholm 1917.

Med Understøttelse fra Regeringerne i Danmark, Norge og Sverige er der paa et svensk Forlag udgivet en Publikation af de Foredrag, som blev holdt ved den skandinaviske Krisetidskonference i Gøteborg den 11.—12. Juni 1917. Udgivelsen er besørget af Konferencens Sekretariat; i Danmark faas Bogen gennem Gyldendals Forlag.

Krisetidskonferencen i Gøteborg var en Fortsættelse af et allerede for flere Aar siden paabegyndt skandinavisk, filantropisk Samarbejde, hvis Historie findes beskrevet af den svenske Redaktør G. H. von Koch. Konferencen omfattede to Emner, nemlig Foranstaltninger til Bekæmpelse af Dyrtilstanden og Vareknapheden og Foranstaltninger mod Arbejdsløsheden, og de Foredrag, der holdtes fra svensk, norsk og dansk Side om disse Emner, er gengivne efter Manuskript i Originalsproget.