

sionen. Et mere aabent Tryk og en Mængde Billeder og Tegninger giver Heftet et populærere Tilsnit.

S. R.

ANNA LINDHAGEN: *Koloniträdgårdar och planterade gårdar.*  
P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. 56 Sider.

Forfatterinden er en varm Forkæmper for Kolonihavebevægelsen og har i det foreliggende lille Arbejde, der er udkommet som Nr. 2 i „Centralförbundets“ Serie om Boligspørgsmaalet, giver dels lidt Historie og (noget for beskedent) Statistik, dels forskellige praktiske Raad til Havernes Anlæg og Udnyttelse. Kolonihaverne har i den Grad ens Hjerte, at man med Fornøjelse læser Forfatterindens Betragtninger. Hun kalder — vistnok med Rette — Danmark for „Koloniträdgårdarnes förlovade land“ og mener, at vi alene i og omkring Kjøbenhavn har ca. 30 000 Kolonihaver. Desværre er vor hjemlige økonomiske Literatur meget fattig paa Oplysninger om Kolonihaverne.

Med de mange kønne Billeder faar det lille Skrift ganske Karakter af en Solstraalefortælling.

S. R.

Dr. HEINRICH HERKNER: *Die Arbeiterfrage.* I—II. — 6. erweiterte und umgearbeitete Auflage. Berlin 1916.

Den 10. Maj 1914 foranstaltede „Gesellschaft für Soziale Reform“ i Berlin en „Oeffentliche Kundgebung für Fortführung der Sozialreform“ som Indsigelse imod de Røster, der krævede en Pavse i den socialpolitiske Lovgivning, imod den Mathed i den offentlige Mening, man mente at kunne spore med Hensyn til sociale Reformer.

Et godt Udtryk for hele den Tankegang, som kom til Orde ved denne „Kundgebung“, foreligger nu i den nye Udgave af Professor Herknens „Arbeiterfrage“.